

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Zie, ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem in komen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Openbaring 3 vs. 20

Welke deur wordt er in deze tekst bedoeld? Een deur is feitelijk een in -en een uitgang van een huis. Zo was het met de deur waarop Petrus klopte in Handelingen 12:13. Maar bij een gelijkenis wordt het soms toegepast op Christus. In Johannes 10:9 zegt Hij: "Ik ben de Deur." De hemel is ons paleis, Christus Jezus is de deur en Zijn verdiensten zijn de sleutel om die deur te openen. Soms wordt het ook toegepast op het Evangelie. In Handelingen 14:27 staat dat God 'de heidenen de deur des geloofs geopend had.' Door het Evangelie is er een onderlinge doorgang geopend, voor Christus om in te komen en voor ons om in Christus te komen. Het wordt ook wel toegepast op het hart van de mens, zoals in onze tekst. Nu, deze deur is in verschillende opzichten een geopende - en een gesloten deur. Ten opzichte van de zonde en de satan staat deze deur gedurig geopend. Zondige begeerten komen er vrij en ongehinderd uit en zondige ingevingen komen er vrij in. Maar met betrekking tot Christus en tot de genade is zij een gesloten deur. Zij is gesloten door onwetendheid en gegrendeld door hardigheid en ongelovigheid. De mens, in zijn natuurstaat aangemerkt, heeft Christus niet binnenshuis, maar houdt Hem buiten. Christus is er geen gast, maar een vreemde; de deur is voor Christus gesloten.

Wat wil het zeggen dat Christus voor de deur staat en dat Hij klopt? Door Christus' staan voor de deur en Zijn kloppen worden drie dingen gezegd. *Ten eerste* de bereidwilligheid van Christus om een zondaar wel te doen, om binnen te treden of binnen gelaten te worden. Christus is duizendmaal bereidwilliger om tot u in te komen dan u bent om tot Christus te komen. Hij staat voor de deur voordat u daar aan denkt. *Ten tweede* worden hierdoor Christus' ernstig verzoek en Zijn moeite en arbeid met een zondige ziel uitgedrukt. Hij komt niet alleen aan de deur maar Hij klopt ook op de deur. Hij klopt zo dat Hij de deur vaak openbreekt. Men wil Zijn komen en roepen niet horen, daarom klopt Hij. *In de derde plaats* ziet dit op Christus' lijdzaam uitzien naar het openen van de zondaar. Hij komt niet om dan terstond weer weg te gaan, noch vraagt Hij en gaat terstond weg, noch roept Hij en gaat terstond weg. Zijn voortdurende verdraagzaamheid en Zijn aanhoudende vlijt om ons zalig te maken. Zijn kloppen betekent Zijn ernstig aanhouden.

Wat houdt het kloppen aan de deur in? In het algemeen is het kloppen aan de deur een voortgaand, evangelisch en machtig werk van Christus, in en op de zondaar, dat de weg opent tot Zijn genadige inkomst en Zijn binnenlaten in de ziel. Het is een werk waarin Christus alleen staat; een beginnend werk, een werk in en op de zondaar. God, zegt een zeker persoon, werkt vele dingen in ons zonder ons, waarin wij alleen lijdelijk zijn, en Hij werkt veel dingen in ons, waardoor wij werkzaam gemaakt worden. De wil is goed gemaakt en verenigt Zich met God, zijnde eerst met Hem verenigd. Maar dit kloppen, hoe het ook zij, is niet ons werk, maar het werk van Christus dat op ons en in ons werkt.

Christus klopt in het bijzonder. Door de prediking en de verkondiging van de door Hemzelf volbrachte zaligheid voor ons, als mede van de mogelijkheid dat zondaren daar deel aan krijgen en dan ook van de rechte wegen en middelen voor een zondaar om daar deel aan te nemen.

Christus klopt in het bijzonder. Door de aanbieding van deze verkregen en verworven zaligheid en dat op zeer genadige voorwaarden, zelf zulke, dat niets een zondaar kan hinderen, dan alleen zijn eigen onwilligheid, tegenstreven en onachtzaamheid.

Christus klopt in het bijzonder. Door verlichting, om beide te mogen zien, de Goddelijke schoonheid daarvan en de noodzakelijkheid voor zondaren om die aan te nemen.

Christus klopt in het bijzonder. Door de mededeling van iets wat werkt op de wil van een zondaar om deze Christus en Zijn zaligheid te begeren en te omhelzen.

Christus klopt in het bijzonder. Door de zondige ziel te bedreigen. Is het dat deze het wil weerstaan, is het dat deze niet vergaderd wil worden, is het dat deze niet wil openen, dan luidt de bedreiging : Gij zult in uw zonden sterven. De toorn van God blijft op u.

Christus klopt in het bijzonder. Door overreding, hierin is niet alleen een ingeving van een goede gedachte, maar ook een verandering van een boze, tegenwerkende wil. De Goddelijke barmhartigheid heeft daarin en daardoor de wil van een zondaar zo bewogen dat hij nu tot Hem komt, geprikkeld in zijn hart door een groot mishagen in zichzelf, neemt zij toevlucht tot genade in Christus, Die Hij kort tevoren verachtte.

(Wordt vervolgd.) *Ds. Obadia Sedgwick (1600- 1658) een puriteins prediker en theoloog, tevens is hij afgevaardigde van de Westminster Synode geweest.*

Kerkdiensten

1 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. P.D. van den Boogaard (<i>Ederveen</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie (<i>Welzijnsvoorzieningen</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
8 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
15 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W.J. van den Brink (<i>Scherpenzeel</i>) Diaconie (<i>Stichting De Ondergrondse Kerk</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
22 jul	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
29 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) Diaconie (<i>stichting Friedensstimme</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
5 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. N.P.J. Kleiberg (<i>Veenendaal</i>) <i>nog onbekend</i> Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
12 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. van Klinken (<i>Stolwijk</i>) Ds. W.F. 't Hart (<i>Leiderdorp</i>) Diaconie (<i>stichting Kom Over en Help</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
19 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. D.C. de Pater (<i>Bennekom</i>) Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
26 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> Ds. J.W. van Estrik (<i>Goedereede</i>) Diaconie (<i>Opleiding predikanten</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie

[Uit de pastorie](#)

Beroep aangenomen

Kandidaat D.C. de Pater heeft het op hem uitgebrachte beroep door de Hersteld Hervormde Gemeenten van Wezep/Emst enz. mogen aannemen. We wensen hem, zijn vrouw en kinderen rust toe op de genomen beslissing. Want dit is zeker, er gaat heel veel veranderen in hun leven. Dat zij een goede voorbereidingsperiode hebben, in afhankelijkheid van Hem die stuurt en zendt, naar de komende verhuizing en bevestiging tot predikant.

Huwelijk

De liefde zal nooit vergaan, dat staat op de trouwkaart. Op D.V. 12 juli trouwen Tim van de Kamp en Maartje Karels. De dienst waarin zij om Gods zegen vragen over hun huwelijk is in de 'Zuiderkerk' en begint om 13.00 uur. We wensen Tim en Maartje en de families van beide kanten een mooie, gezegende en onvergetelijke dag toe.

Geslaagd

Van harte gefeliciteerd, zij die hun diploma hebben gehaald. Als je naar de pastorie komt, geef van te voren een berichtje wanneer en hoe laat, dan heb ik een cadeautje voor je.

Uit de pastorie

In het bijzonder rondom Goede vrijdag en Pasen dringt de vraag zich op: Waarom is God mens geworden? Waarom moest Christus die God is, de menselijk natuur aannemen en daarin lijden en sterven? Had het niet anders gekund? Met de vraag zijn we in het hart beland van de leer van de verzoening. De leer van de verzoening zegt ons dat het motief voor de menswording van Christus is: de verzoening tussen God en mens. In een van de laatste preken uit de Heidelberger Catechismus heb ik de naam van Anselmus en zijn boek *Cur Deus Homo* (Waarom moest God mens worden?) laten vallen. Toen kwam de vraag, kunt u daar wat meer overzeggen. In het onderstaande artikel kunt u daar wat meer overlezen.

Anselmus van Canterbury

Iemand die het thema van de verzoening onder woorden heeft gebracht is de theoloog Anselmus van Canterbury. Anselmus (1033-1109) is geboren te Aosta in Italië, in de buurt van Turijn. Hij komt terecht in een klooster in Normandië. Hier vindt hij waar hij naar verlangt: het samengaan van vroomheid en wetenschap. Anselmus wordt monnik en mag al na drie jaar zijn leermeester opvolgen. Later krijgt hij als abt de verantwoordelijkheid over het hele klooster. Zijn positie brengt Anselmus van tijd tot tijd in Engeland, waar zijn voorganger in het Normandische klooster inmiddels aartsbisschop van Canterbury is. Na diens dood is het opnieuw Anselmus die hem opvolgt. Vanaf deze positie geeft Anselmus de rest van zijn leven leiding aan de kerk van Engeland.

Waarom God mens werd?

Eén van Anselmus' belangrijkste geschriften is: *Waarom God mens werd.* (Latijn: *Cur Deus Homo*). In dit boek is Anselmus in gesprek met een leerling en een vriend. Via verstandelijke en redelijke argumenten – naar aanleiding van vragen en tegenwerpingen – probeert Anselmus aan te tonen dat God noodzakelijk mens moest worden om de zonden te verzoenen. De kern van Anselmus' betoog is: de mens is aan God gehoorzaamheid en eer verschuldigd. Maar aan die verplichting om God te eren en te dienen heeft de mens niet voldaan. Daardoor is de door God gestelde orde geschonden en Zijn eer aangetast. De opvatting van Anselmus is door de Reformatie overgenomen.

Zonde

Zonde is voor Anselmus niet een 'tekort', een 'misser'. Het is majesteitsschennis tegenover een heilige en oneindig goede God. Hij kan daarom de zonde niet door de vingers zien. Als God het erbij zou laten – 'zand erover' – dan zou de smet die gevallen is op Gods scheppingswerk blijven. Er moet dus op de een of andere manier rechtzetting plaatsvinden. Dat zou kunnen door of de schuldigen te straffen of door een andere vorm van genoegdoening. Het eerste zou de eeuwige dood van de mens betekenen. Want aangezien de zonde tegen een oneindig goede God is bedreven en de eer van God een zaak van oneindig gewicht is, past er alleen maar een oneindige straf bij. Maar

God wil de dood van de mens niet, maar juist het leven. Wil het goed komen met de mens God kan en wil Zijn schepping niet laten vallen – dan moet er dus betaald en voldaan worden aan het recht dat geschonden is.

Uitspraak

Op het moment dat zijn leerling met de tegenwerping komt dat het God vrij staat hoe Hij de mens met Zichzelf verzoent, reageert Anselmus met de woorden: *'U hebt nog niet half beseft van welk gewicht de zonde is.'* Ook na ruim negen eeuwen zijn deze woorden nog van grote waarde. De klassieke leer van verzoening door voldoening stuit op weerstand. Zowel buiten, als binnen de kerk. Van God wordt vooral verwacht dat Hij barmhartig is. De opvatting dat God de zonde niet ongestraft kan laten, maar dat de straf aan Jezus is voltrokken en dat dáarom ieder die in Hem gelooft gespaard kan worden, gaat er bij velen niet in. En inderdaad, als je niet begrijpt hoe zwaar het gewicht van de zonde is, dan wordt het onbegrijpelijk en zelfs immoreel dat God Zijn Zoon aan het kruis van Golgotha liet sterven. Maar gaat het besef van de ernst van de zonde niet samen op met het onbegrip voor de noodzaak van Jezus' kruisdood? 'Zondebesef, dat was iets van vroeger. Toen was men zo serieus en daarom zo somber, zo zwaar op de hand...'

Consequentie

Maar heeft dat niet ook als consequentie dat ieder maar doet wat goed is in zijn ogen? 'Moet kunnen' lijkt wel de leus van onze tijd te zijn. Hooguit noemen we 'zonde' datgene wat jezelf schade berokkent. Soms telt de schade van de naaste nog, maar daarmee is zo beetje alles wel gezegd. Gods geboden tellen nauwelijks meer, om over Zijn eer nog maar te zwijgen. Het besef ontbreekt dat wij allereerst te doen hebben met een God die oordeelt over de mens. Want het maakt wel verschil of we ons leven spiegelen aan wie God is. En wat Hij in Zijn woord en wet van ons vraagt. Of dat we ons leven vergelijken met wat een ander doet en wat de meerderheid vindt. In dat laatste geval kun je uitspraken horen als: 'Niemand is volmaakt.' 'We hebben zo allemaal onze gebreken.' Dan valt het met mij ook wel mee, kunnen we denken. Maar dan beseffen we *'nog niet half van welk gewicht de zonde is'*.

Kruis

Anselmus stelt, de inhoud van mijn zonden zie ik, als ik bij het kruis sta. En daar mijn Heiland zie, die de straf draagt die ik verdiend heb. Die daar de toorn van God ondergaat, die op mij had moeten neerkomen. Daar stierf Hij voor mijn zonden. Die zonden die mij steeds weer de baas zijn. Die zonde dat ik zo vaak laks en oppervlakkig langs God heen leef en daarmee Zijn eer schendt. Dat ik zo vaak nalatig ben in het goede, bewust én onbewust. Bij het kruis besef ik van welk gewicht de zonde is. En voel ik mij een heel klein, zondig mens, die... tegelijk in het volle licht van Zijn genade wordt gezet. Want door alles wat Hij volbracht heeft, kan en mag ik van Zijn vergeving leven. En dan leer ik het ook wel af om mijzelf op een goedkope manier te verontschuldigen. Integendeel, dan ga ik de zonde haten. Omdat ik besef wat het was waarom God mens moest uit liefde wilde worden.

*Een hartelijk groet uit de pastorie,
Fam. ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

Zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur. En dat merken we ook in het gemeentelven. De meeste verenigingen hebben hun laatste bijeenkomst gehad en de gemeentedag ligt al weer achter ons. Een periode van rust breekt aan en dat zullen we ook in de kerkdiensten wel gaan merken. We missen dan vertrouwde gezichten van degene die op vakantie zijn, maar we zijn ook dankbaar voor de diensten die doorgang hebben. Voor hen die op vakantie hopen te gaan, wensen we een fijne en gezegende tijd toe.

Ook onze predikant hoopt een periode van rust te hebben. Vanaf 30 juli tot en met 19 augustus zal ds. Schinkelshoek samen met zijn vrouw afwezig zijn. In deze periode kunt u, in geval van nood, contact opnemen met ouderling Visser.

Rooster 2018 - 2019

Om inzicht te geven in de geplande activiteiten m.b.t. verenigingswerk, gemeenteavonden, weekdiensten en Avondmaalsdiensten voor het seizoen 2018 - 2019, zal met de kerkbode van september een inlegvel bij de kerkbode worden uitgereikt met alle data van het komende winterseizoen. Voor hen die voor die tijd al willen weten welke activiteiten er gepland staan, kunnen voor de maanden september en oktober op de website terecht. Wilt u ook de data alvast weten voor de maanden erna, dan kunt u deze opvragen bij de scriba.

Pastoraat

Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal hebben we stilgestaan bij Exodus 16 vers 15: *Dit is het brood dat de Heere u te eten geeft.*

Naar aanleiding van deze dienst kreeg ik, van een gemeentelid dit onderstaande en treffende gedicht:

1. Leg uw zorgen elke morgen
In de handen van de Heer'.
Alle dagen op uw vragen,
Strooit Hij mild Zijn manna neer.

3. Elke morgen wil Hij zorgen
Dat er meel is in de kruik.
En Zijn trouw zal het verhind'ren
Dat de olie zal verminderen
Voor het dagelijks gebruik.

2. Zwakken, moeden wil Hij voeden,
Sterken met het hemels brood
Als ze knielende Hem naad'ren,
Zo het mannabrood vergaad'ren,
Werpt Hij schatten in hun schoot.

4. Moed en krachten, slechts verwachten
van de Heer'', die 't al vermag.
Wie gelovig Hem vertrouwen,
doet Hij wonderen aanschouwen,
Wil Hij zeeg'nen, elke dag.

Uit de gemeente

SHALOM ISRAËL

Achter de schermen is er al hard gewerkt om de reis naar Israël vorm te geven. Een concept-reisprogramma is – in overleg met ons - opgesteld door de reisorganisatie Promised-Lands uit Rotterdam.

Zoals het er nu naar uitziet vertrekken we D.V. dinsdag 30 april 2019 en komen D.V. donderdag 8 mei 2019 weer terug. Een reisduur van 10 dagen. De prijs zal ongeveer uitkomen tussen € 1600 - €1700 – bij deelname van ongeveer 30 personen. Dit is een voorlopige prijsindicatie! We vliegen met vliegmaatschappij El Al van Amsterdam naar Tel-Aviv en terug.

Het programma is zo opgesteld dat we van het noorden naar het zuiden van Israël reizen, zodat er heel effectief met tijd en kilometers omgegaan wordt.

Een globale schets van de reis:

We beginnen in Galilea en de Golan-hoogvlakte. Op de berg Bental kijken we tot ver in Syrië. Ook het prachtige Hula-reservaat staat op het programma.

Op vrijdag komen we aan in Jeruzalem en zullen daar een aantal dagen verblijven. We gaan daar een speciale Shabbat-maaltijd gebruiken op vrijdagavond. Er is ook de mogelijkheid om op de Shabbat een viering in een (evt. Messias-belijdende) synagoge mee te maken.

Uiteraard zullen we ook een bezoek brengen aan Yad-Vashem, de graftuin en de Via Dolorosa.

Drijven in de Dode Zee en een bezoek aan de Massada zijn ook onderdelen van het programma. Na een aantal dagen in Jeruzalem geweest te zijn vertrekken we naar het zuiden, en gaan we een nacht slapen in de woestijn bij Kfar HaNokdim, een woestijnkamp van de bedoeïenen.

Op de laatste avond zullen Albert en Esther Knoester ons bezoeken om iets te vertellen over het inloophuis in Dimona, dat ondersteund wordt door de Hersteld Hervormde Kerk. Vanaf 2008 zijn zij daar om Messiasbelijdende Joden te steunen.

Wij hopen dat deze korte impressie van de reis gemeenteleden enthousiast maakt om met ons mee te gaan naar het land van de Bijbel.

Op dit moment van schrijven zijn er zo rond de twintig aanmeldingen! Het zou mooi zijn om met een gezelschap van 30 tot 35 mensen te gaan, dus schroom niet om je op te geven.

Dat kan via het mailadres: fam.gjansen@solcon.nl. D.V. eind oktober worden de deelnemers uitgenodigd voor een introductie-avond, waarbij ook de heer Moerman van de reisorganisatie Promised Lands aanwezig zal zijn. De definitieve datum voor deze avond zal bekend gemaakt worden in de kerkbode.

Beleef deze reis met ons mee.....!
Het Israëlcomité



Roosters en data

Kerkautoroster

Zondag 1 juli	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
Bennekom/Wageningen:		fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
Zondag 8 juli	Ede:	mevr. Heij 0318 65 59 22 / 06 17 820 877
Bennekom/Wageningen:		fam. Marchal 06 424 831 34
Zondag 15 juli	Ede:	fam. Zondag 0318 61 96 38 / 06-
12686252		
Bennekom/Wageningen:		fam. Soeters 0318 41 57 15
Zondag 22 juli	Ede:	fam. van Steenberg 06-49465920 /
0318-633974		
Bennekom/Wageningen:		fam. v.d. Craats 0318 41 83 04
Zondag 29 juli	Ede:	mevr. de Rijke 06 343 299 11
Bennekom/Wageningen:		fam. van Leeuwen 0318 56 15 49
Zondag 5 augustus	Ede:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318 30
86 18		
Bennekom/Wageningen:		fam. van Leeuwen 0318 56 15 49
Zondag 12 augustus	Ede:	mevr. Heij 0318 65 59 22 / 06 17 820 877
Bennekom/Wageningen:		fam. Marchal 06 424 831 34
Zondag 19 augustus	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
Bennekom/Wageningen:		fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

Zondag 26 augustus Ede:
0318-633974
Bennekom/Wageningen:

fam. van Steenbergem 06-49465920 /
fam. v.d. Craats 0318 41 83 04

Oppasrooster

1 juli	Mw. N. de Kool, Mw. C. Huttinga Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
8 juli	Mw. M. Koudijs, Mw. A. Budding Yvonne Kortenhoff, (reserve: Ellen Visser)
15 juli	Mw. A. Mouthaan, Mw. C. van der Sluijs Simone van Wageningen, (reserve: Lettie de Pater)
22 juli	Mw. M. Mol, Mw. A. Aalbers Anna-Maria Buitink, (reserve: Géke van Engelenhoven)
29 juli	Mw. G. Koekoek, Mw. L. de Bruijn Marieke van Leeuwen, (reserve: Annemijn Plumiers)
5 aug	Mw. H. van de Pol, Mw. S. van Harten Ellen Visser, (reserve: Rebecca Adam)
12 aug	Mw. C. Huttinga, Mw. A. Budding Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Carolien Visser)
19 aug	Mw. M. Koudijs, Mw. A. Mouthaan Christien van Wageningen, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
26 aug	Mw. G. Koekoek, Mw. M. Mol Lettie de Pater, (reserve: Simone van Wageningen)
2 sept	Mw. C. van der Sluijs, Mw. S. van Harten Géke van Engelenhoven, (reserve: Marieke van Leeuwen)

[Diaconie](#)

Collectes

Huiselijk geweld is iets wat helaas regelmatig voorkomt. Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Wat te doen in zo'n situatie? Stelt u/jij eens voor dat desbetreffende over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan af wist. De generale diaconale commissie steunt daarom een project waarbij hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers advies kunnen vragen aan een christelijke hulpverlener.

Naast het project huiselijk geweld organiseert de generale diaconale commissie jaarlijks een bijeenkomst voor (aspirant) pleegouders en bieden de commissie (in samenwerking met De Vluchtheuvel) gastopvang aan. Dit is bedoeld voor jongeren die een time-out nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere hulp nodig is.

D.V. zondag 1 juli zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming "Welzijnsvoorzieningen". Opbrengsten van deze collecte worden onder andere besteed aan bovenstaande initiatieven. Voor meer informatie zie ook www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Op zondag 15 juli collecteren we voor SDOK

SDOK (voluit: Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgte christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus, en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

SDOK wil christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgte christenen wereldwijd. Dat doen we vanuit het besef dat vervolging een Bijbels gegeven is. We hebben gemerkt dat de vervolgte christenen niet alleen steun nodig hebben, maar zelf ook tot een zegen voor anderen kunnen zijn.

Meer over SDOK leest u op de website www.sdok.nl

Op zondag 29 juli collecteren we voor de stichting Friedensstimme.

Wat Friedensstimme doet ?

Er leven veel volken in Rusland die nog niet met het Evangelie zijn bereikt. Zij hebben nog nooit gehoord dat ze een Zaligmaker nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij het evangelie horen. Daarom ondersteunen wij evangelisatiewerk en zending van Russische Baptisten gemeenten.

Friedensstimme helpt Russische evangelisten. wij nemen de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor onze rekening. Friedensstimme zendt dus geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld.

Lees meer over het leven van evangelisten en hun ontberingen op de website www.friedensstimme.nl

Op zondag 12 augustus collecteren we voor de stichting Kom Over en Help.

Hieronder een bericht van de stichting n.a.v. een collecte van vorig jaar.

In het afgelopen jaar ontvingen wij een gift van uw diaconie. Hartelijk dank daarvoor! Mede door uw steun kunnen wij kinderen als Dennis uit Moldavië helpen.

Dennis heeft het syndroom van Down. Overdag is hij alleen met zijn drankverslaafde oma; zijn moeder is dan aan het werk. Hij gaat niet naar school en niemand speelt met hem. Overdag let niemand op Dennis. Bijna niemand. Want als hij buiten eenzaam ronddoelt, deelt hij het erf met de waakhonden. Valse monsters zijn het, die grommen en bijten. Het zijn z'n enige speelkameraadjes – ze voeden hem op en leren hem zijn mannetje te staan.

Je vraagt je af hoe het zo ver heeft kunnen komen met Dennis. Want hij heeft een lieve moeder, Maria, die veel van hem houdt. "Hij is niet gezond. Laat hem hier achter, hij zal vast snel sterven", zei de arts tegen haar nadat hij geboren was. Maar Maria nam haar zoon mee naar huis. Daar stond ze er echter alleen voor. Ze wist niet hoe ze haar zoon de juiste zorg moest geven. Uit schaamte verstopte ze hem.

Gelukkig gaat Dennis nu naar het dagcentrum 'Hoop'. Toen Dennis er voor het eerst kwam, bleek uit alles dat hij opgegroeid was tussen de honden. Hij had geen sociale vaardigheden en gedroeg zich als een hond: hij blafte en gromde. Wat is het fantastisch om te zien hoe hij in het centrum leerde praten en contact maken.

Nogmaals dank voor uw bijdrage. Het is van levensgrote betekenis voor een kind als Dennis.

Wilt u in de voorbede kwetsbare en arme kinderen in Moldavië aan de Heere opdragen?

Op zondag 26 augustus wordt er gecollecteerd voor de opleiding van predikanten. De inkomsten zijn bedoeld om het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in stand te kunnen houden. Vanuit de kerk geven een aantal docenten theologisch onderwijs aan zo'n 50 theologie studenten. De kosten voor dit onderwijs moeten we als kerk grotendeels zelf betalen. Naast de Lumpsum (financiële bijdrage vanuit de overheid) die we met ingang van 2018 ontvangen zijn collecten in de gemeenten en de giften van particulieren onze belangrijkste inkomstenbron. We doen een beroep op u om deze collecte royaal te gedenken. Bovenal vragen we u om de studenten en docenten in uw gebeden te gedenken, opdat er nog zegen mag rusten op dit stuk kerkenwerk en de Woordverkondiging voortgezet mag worden.

Tevens wordt u hartelijk uitgenodigd de opening van het Academisch Jaar (D.V. vrijdag 31 augustus) bij te wonen (voor meer informatie, zie prikbord).
Voor meer informatie over het Hersteld Hervormd Seminarie, zie www.hersteldhervormdekerk.nl/seminarium

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen !

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 11 juli, donderdag 26 juli en donderdag 23 augustus collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18:30 tot 19:30**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Geluidsapparatuur

In de afgelopen periode is de kwaliteit van de internetverbinding verbeterd. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit van meeluisteren via internet of de Lukas-ontvanger. Metingen wijzen uit dat er voldoende capaciteit is om de erediensten op een goede manier uit te zenden. Ondervindt u problemen via www.hhgede.nl dan is het raadzaam om via www.kerkdienstgemist.nl mee te luisteren. Mocht u nog problemen of storingen ondervinden tijdens het meeluisteren dan vragen wij u dit te delen met onze webbeheerder via webbeheer@hhgede.nl

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 september. Het duurt nog even, maar schrijft u het alvast in uw agenda? We hopen op uw komst, want vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549

Hulpkosters

We zijn blij en dankbaar dat er twee nieuwe hulpkosters gevonden zijn. Dhr. D. Buitink en diaken K. Slotegraaf hebben aangegeven de taak van hulpkoster op zich te willen nemen.

Diaken Slotegraaf zal alleen bij doordeweekse activiteiten kosterstaken uitvoeren. We wensen beiden Gods zegen toe bij hun nieuwe taken.

[Zending en evangelisatie](#)

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Afgelopen maand hadden we een mooie gemeenteavond. Veel mensen uit de gemeente konden aanwezig zijn om van Jacob en Albertine te horen hoe zij op de jaren in Tanzania terugkijken, en ook hoe zij vooruitkijken op de komende tijd (Deo Volente).

Ook als TFC hebben we uitgebreid kunnen toelichten wat de plannen zijn. Jacob blijft voor Wycliffe werken, en zal tweemaal per jaar naar Tanzania gaan voor zijn werk (op kosten van Wycliffe 😊). De nieuwe begroting is iets hoger dan die van afgelopen jaar. We dringen er vrijmoedig bij u op aan om voor hun werk voor Wycliffe te blijven bidden en hen waar mogelijk ook financieel te ondersteunen. Inmiddels wonen Jacob en Albertine op hun definitieve adres, Pollenstein 3 in Ede. De komende tijd staat voor Jacob en Albertine in het teken van het wennen aan zoveel aspecten van het leven die hier anders zijn dan in Tanzania. Ook de jongens krijgen hierbij extra de aandacht. Sta open voor hun verhaal!

Daarnaast zullen ze in diverse andere gemeenten een presentatie geven, en ook bij verschillende verenigingen binnen onze gemeente hun gezicht laten zien.

Rest mij u voor deze vakantieperiode hartelijke te groeten namens de TFC,
Ernst Adam

[Verenigingen / kringen](#)

Kinderclub 'de Zaaier'

Het lijkt nog heel ver weg, maar deze kerkbode is voor héél de vakantieperiode. En jullie weten het wel hè, wat er altijd vlak na de vakantie wordt gepland!

Juist, de **startdag** van de club. Dit jaar bij leven en welzijn op zaterdag 8 september 2018. Reserveren jullie deze datum vast op de kalender? We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn. En natuurlijk... eerst een hele **fijne vakantie** toegewenst.

groet van alle juffen!

Jeugdvereniging Ichthus

Nieuwsbrief VISNET

Om ouders uitgebreider te kunnen informeren, en de sfeer te kunnen laten mee'proeven' hebben we als JV een Nieuwsbrief gemaakt met de naam VISNET. Deze nieuwsbrief is op 14 juni jongstleden naar alle ouders van JV leden gestuurd. Als u hem gemist heeft, is de mail misschien per ongeluk in de 'ongewenste e-mail' terechtgekomen? Kijk daar gelijk even! Voortaan willen we halfjaarlijks het VISNET laten verschijnen, met onder meer bijdragen van verschillende JV leden en 'gasten'

Voor de belangstellende zijn er enkele geprinte exemplaren te vinden bij de brochures in de hal van de kerk. Eventuele reacties of suggesties naar aanleiding van VISNET kunnen naar visnet@hhgede.nl

JV Kamp

Over één week is onze verblijfplaats Gees. Herinneringen aan vloten bouwen, het enorme kampvuur waarbij een heel chalet in vlammen op ging, een nachtspel en het creatief bezig zijn rondom een thema... Nou dit jaar staat er ook weer van alles op het programma en schrijven we nieuwe herinneringen!

We zijn erg blij dat al veel jongeren zich opgegeven hebben! Mocht je dat nog niet gedaan hebben en toch nog mee willen contact dan even met één van de leiding uiterlijk woensdag 4 juli. Dan is er voor jou ook nog een plekje! O ja het wordt echt smullen van al die lekkere (zelfgemaakte) koek en taart die jullie meenemen!

Jullie worden vrijdag om 17.45u verwacht bij de kerk. Waarna we om 18 uur vertrekken naar Gees. Als alle bagage is ingeladen natuurlijk ;-)) We eten niet meer als we in Gees aankomen, dus zorg dat je van te voren gegeten heb of neem zelf wat mee voor onderweg.

Verder worden de laatste mededelingen gestuurd per mail. Houd die dus in de gaten!

We hopen op een spetterend kamp! ☺

Ps. Tijdens het schrijven van dit bericht is nog niet bekend of er voldoende auto's zijn. Als er nog ouders zijn die ook even van de kampsfeer willen proeven, meld u dan aan als chauffeur via ichthus@hhgede.nl (vermeld even heen- of terugweg). Als we voldoende auto's hebben laten wij het via een reactie weten!

Startdag

Het nieuwe seizoen lijkt nog ver weg, maar we willen jullie alvast vertellen wanneer de startdag wordt georganiseerd: D.V. zaterdag 8 september! Zijn er ouders die weer even kunnen helpen met het opzetten en later afbreken van de tent?

We starten dan rond 18 uur. De precieze invulling is nog niet bekend, maar we zullen samen eten en er is ruimte voor een activiteit. Heb je nog een leuk idee voor de startdag? App ons dan even!

Nu eerst vakantieviereren! ☺

Hartelijke groeten van Gerben, Gerrit, Arja, Miranda, Henry en Ernst

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Het is alweer bijna zomervakantie. Als je dit leest is het misschien al wel helemaal zomervakantie. Lekker heel veel weken niet zo veel doen. Of vind je het misschien wel jammer dat je nu heel veel weken niet meer naar school kan? Gelukkig kun je dan in de vakantie wel deze puzzel en/of kleurplaat maken. Dit keer mogen jullie gaan lezen wat Paulus geschreven heeft. Zoals jullie misschien wel weten heeft Paulus veel brieven geschreven die ook in de Bijbel zijn gekomen. Eén daarvan is de brief naar Galaten. In Galaten 5 benadrukt Paulus dat je alleen maar door geloof tot Jezus van komen. Als je geloof hebt dan zal de Heilige Geest in je gaan werken, wat voor werken de Heilige Geest dan in je werkt kun je ook aan het einde van dit hoofdstuk lezen. Die woorden kun je invullen in de puzzel. Dit wordt ook wel eens de vruchten van de Geest genoemd. Dan kun je denken aan een boom, als er een appelboom groeit kun je pas aan de appels (de vruchten) zien dat het een appelboom is. Zo kun je aan de werken van de Heilige Geest zien dat je een kind van God bent.

De puzzel en de kleurplaat mogen jullie voor 31 augustus mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Succes, Christien

Puzzel

De woorden die jullie in mogen vullen heb ik wel alvast opgezocht, dat zijn namelijk: trouw, vrede, liefde, goedheid, blijdschap, vriendelijk, lankmoedig.



Kleurplaat



[Verhaal](#)

*Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

Hoe God een hond stuurde om een gezin te redden

Mevrouw Knight zuchtte. "Het spijt me, maar we hebben niets meer om te eten. Jullie zullen naar bed moeten zonder avondeten." "Weet u het zeker, mama? Hebben we echt niets om te eten?" jammerde Milly, het jongste kind. "We hebben niets, kind. Kom, ik zal je instoppen. Hup Emma, Alex, we gaan naar boven." Nadat ze de kinderen had ingestopt, zat mevrouw Knight in de keuken en las ze uit haar Bijbel. Ze was een weduwe die de Heere oprecht diende. Het was niet eenvoudig om haar kinderen te eten te geven, maar ze had steeds weer gemerkt dat de Heere 'een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen' is. Op haar knieën bij de stoel stortte mevrouw Knight haar bezorgde hart uit bij haar genadige God. Ze klaagde niet over de manier waarop de Heere haar leidde. Ze ontving de genade om zich aan Gods wil te onderwerpen. Ze vroeg de Heere of Hij haar kinderen zou laten slapen zonder dat ze honger zouden lijden. De Heere verhoorde haar gebed. Maar 's morgens voelden de kinderen hun lege maag weer. Het was bijna tijd om naar school te gaan. Hoe kon mevrouw Knight haar kinderen nu hongerig naar school sturen? Ze wist niet wat ze moest doen. "O Heere", zuchtte ze, "help ons weer in Uw genade. U ziet en kent onze nood." "Moeder, is er weer geen brood?" vroeg Alex. "Nog niet, en we hebben ook geen geld. Ik weet niet hoe, maar de Heere zal ons helpen. Bij de Heere is onze redding." De kinderen waren stil. Hoewel ze erg veel honger hadden, klaagden ze niet. "Kom kinderen," zei mevrouw Knight, "laten we hier samen knielen en de Heere al onze noden vertellen. We zullen Hem vertellen dat we geen eten hebben. Hij weet dat, maar Hij wil dat we Hem om deze dingen vragen." Toen stortte de moeder weer haar hart uit in gebed. Door het geloof kon ze pleiten op de belofte van de Heere dat Hij voor Zijn volk zou zorgen. Mevrouw Knight ging zo op in haar gebed dat ze niet merkte wat er om haar heen gebeurde. Maar Emma hoorde iets krabben aan de achterdeur. Uiteindelijk stond ze op en liep ze op haar tenen de kamer uit. Ze opende voorzichtig de deur, en hapte naar adem, zo verrast was ze. Voor haar stond een hond met een mand in zijn bek. In de mand zaten drie broden! De hond liet de mand op de mat vallen. Het leek wel of hij een opdracht gekregen had en die heel precies uitvoerde. Toen de anderen het rumoer hoorden, kwamen ook zij aanrennen. Het is onmogelijk om te beschrijven wat er in het hart van de weduw omging. Ze wist dat dit de hand van haar Heere was. Oprechte lofprijzing aan God klonk al snel door het hele huisje. De Heere gebruikte raven om eten te sturen aan de profeet Elia. In dit verhaal gebruikte Hij een hond om brood te brengen aan de biddende weduwe en haar drie kinderen. De God van Elia leeft echt! "Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is" (Psalm 146:5).

Vraag: Hoe ging mevrouw Knight om met haar probleem? Wat voor andere bijbelteksten laten zien dat God macht heeft over dieren? Welke dieren worden er genoemd in Numeri 22:21-35 en Job 39 en 41:1-11? Let bij het bijbellezen op de verschillende manieren waarop God voor voedsel voor Zijn volk zorgde.

Bijbellezen: 1 Koningen 17:1-6; 2 Koningen 4:1-7; 2 Koningen 4:42-44

Website

www.hhgede.nl Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl	diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl	vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl	zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl	ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl	puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl	webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl	avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 augustus 2018. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 16 augustus 2018 per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

In 't bergdal, langs de bermen,
bloede als een stille droom,
in hagelwitte schermen,
teer, als een kanten zoom,
het fluitenkruid.
Daartussen pronkten op hun steel,
gekleed in glanzende satijn,
wat boterbloemen, okergeel,
als warme druppels zonneshijn.
Nog verder in de bloemenrij,
hun kopjes naar het licht geheven,
stonden margrietten, zij aan zij,
de witte kraagjes pas gesteven.
Zo, samen met dat fluitenkruid,
de zachte roze gloed van klaver,
het helle rood van de papaver
en 't bleke blauw van riddersporen,
vormden zij een veelkleurig lint,
dat zachtjes deinde op de wind.

Daar, in die bonte bloemenwei,
tussen dat wiegende festijn,
zong er opeens een lied in mij,
een vrolijk lied, met blij refrein.
Ik dacht: als God met fluitenkruid,
met klaver en wat riddersporen
de aarde aankleedt als een bruid,
hoe mooi zal dan de hemel zijn
en de aarde als ze is herboren.

Coosje van Kampen