

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.  
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Vacant (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

#### Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

#### Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

*Heere, laat hem ook nog dit jaar ...*

*Lukas 13 vers 8b*

Wat is de betekenis van de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom? In de eerste verzen van Lukas 13 legt de Heere Jezus sterk de nadruk op de noodzaak van bekering/wedergeboorte of het tot geloof komen. Door middel van deze gelijkenis legt de Heere Jezus de nadruk er op, dat bekering vruchten voortbrengt. Want wedergeboorte en vruchten horen onlosmakelijk bij elkaar.

In eerste instantie kunnen wij bij deze vijgenboom aan het volk Israël denken. Het volk Israël wordt ook in de Bijbel regelmatig met een vijgenboom vergeleken. Bijvoorbeeld in Jeremia 8 en Hosea 9. Deze vijgenboom staat geplant tussen wijnstokken. Mooi is dan de gedachte dat het volk Israël een bijzondere plaats heeft gekregen in deze wereld, omdat de Heere hen uitverkoren heeft, omdat de Zaligmaker uit hen zal komen.

Maar de eigenaar, de Heere, verlangt iets van die vijgenboom, van Zijn volk. Vandaar dat Hij speciaal naar deze vijgenboom komt kijken. Hij heeft haar toch niet voor niets geplant. De vraag van de Heere Jezus is, draagt het volk Israël nu vrucht? Welke zegeningen heeft Israël niet gehad? Het volk is apart gezet van de heidenvolken. De Heere heeft profeten gestuurd, Koningen gegeven. Offerdiensten der verzoening zijn en worden er gehouden. Hebben zij geen redenen om vruchten voort te brengen? Hebben zij geen redenen om de Heere te dienen. Nu is zelfs de Messias in hun midden. Zouden zij niet in Hem moeten geloven? Echter ondanks alles wat Hij gedaan heeft, verwerpen zij Hem nog steeds. Johannes zegt het in zijn evangelie: *Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen.* De Heere vindt bij verreweg de meesten van het volk van Israël geen vruchten.

Aangrijpend, levend onder Gods genade maar geen vruchten. Als de omstanders - het volk Israël - deze gelijkenis goed begrepen hebben, zouden zij moeten weten dat Hij die dit tegen hen zegt, de Messias is. Hij zegt tegen hen: Ken jullie tijd. Jullie weten het weer te onderscheiden. Zien jullie dan Mijn werk niet? Zien jullie Mijn wonderen en tekenen dan niet? Ik ben de beloofde Messias. Wij weten hun reactie op deze gelijkenis niet. Daar lezen wij niet over. Uit andere Bijbelgedeelten weten we het wel, zij zijn die onvruchtbare vijgenboom. Zij brengen geen vruchten voort. Zij geloven niet in Hem. Uiteindelijk zal het uit hun monden klinken: Weg met hem!

En als er geen vrucht aan een boom is, dan moet de boom toch weg? De opdracht van de eigenaar is: Haal hem maar weg. Wij vinden zo'n gedachte ook bij de gelijkenis van de ware wijnstok. Alle rank die geen vrucht draagt, die wordt weggehaald en verbrand.

Maar wat een wonder, de wijngaardenier, een beeld van de Heere Jezus, vraagt om uitstel. Laat hem nog een jaar staan. De wijngaardenier zegt dat hij nog eens extra zijn best zal doen. Hij zal extra mest en grond om de boom leggen en Hij zal meer water geven. De eigenaar stemt er mee in. De eigenaar heeft nog geduld met deze boom. Wijst ons dat niet op het geduld van de Heere met het volk Israël? Tot op de dag van vandaag.

Deze gelijkenis staat, natuurlijk, niet alleen in de Bijbel voor het volk Israël van die dagen. Het is ook een vingerwijzing voor ons, Heidenen. Hoe dan? In opdracht van de Heere Jezus is de verkondiging van het Evangelie, door Zijn leerlingen, naar ons, heidenen gegaan. Elke zondag horen we toch het evangelie? Elke zondag komt de Heere met Zijn verlossend Woord toch naar ons toe? Het afgelopen jaar heeft u minstens honderd (100!) keer het evangelie kunnen horen. Elke zondag is er mest om onze boom gelegd. Is er water gegeven. Wat doen wij, met deze zegeningen? Vinden we ze gewoon? Laten we ze van ons afglijden? Zoals water van een eend afglijdt. Is er geloof? Zijn er vruchten? Komt het in ons leven openbaar dat we Hem dienen? Nu niet denken, ik kan toch niet? Ligt de pijl niet verder? Is het niet zo: Ik wil niet!

Ondanks ons innerlijk verzet en niet willen. Is de wil van de wijngaardenier/de Heere Jezus, geef deze boom ook dit jaar nog de mogelijkheid. Laat ook dit jaar, het jaar van het welbehagen des Heeren nog gepredikt mogen worden. Dat aan armen het evangelie verkondigd wordt om te genezen, die gebroken van hart zijn. Is er bij u gebrokenheid vanwege uw zonden en schuld? Zie dan op Hem! Hij wil niet dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petrus 3 vs 9). Gezegend nieuw jaar. *Amen.*

## Kerkdiensten

1 januari 2018 <i>Nieuwjaarsdag</i>	10.00 uur  1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek <i>Koffiedrinken na de dienst</i> Diaconie ( <i>Opleiding Predikanten</i> ) Kerkvoogdij Aflossing leningen
7 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
14 januari	10.00 uur  18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek <i>(Her)bevestiging ambtsdragers</i> <i>Koffiedrinken + zingen na de dienst</i> Ds. J.A. Kloosterman ( <i>Lunteren</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
21 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie ( <i>Zendingswerk Malawi</i> ) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
25 januari <i>Weekdienst</i>	<b>19.30 uur</b> 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte	Ds. J. Koppelaar ( <i>Katwijk aan Zee</i> ) Diaconie Kerkvoogdij
28 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. H. Buitink ( <i>Ede</i> ) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen

## Pastoraat

Van een - wat ouder - gemeentelid kreeg ik onderstaand gedicht. Een gedicht wat ons wijst op het ouder worden. De les van het gedicht is, dat bij het ouder worden er niets anders over blijft dan om ons leven in Zijn handen te leggen. Dan wordt het: Gij alles en ik niets meer!

*Gij alles!*

*Ik schep niet als in vroeger dagen,*

*mij zelf een toekomst meer.*

*Maar leg mijn hope en mijn trachten,*

*in Uwe handen neer.*

*Naar grote dingen heeft mijn ziele,  
gehunkerd en gehaakt.  
Maar ach, in 't grote was geen waarde,  
Gij hebt mij klein gemaakt.*

*O, laat mij kleiner nog steeds worden,  
e minderen, meer en meer.  
Mij zelf verlooch'nen,  
U steeds volgen: Ik niets, Gij alles Heer!*

### Uit de pastorie

Langzaam maar zeker, gaan wij, mijn vrouw en ik, u en jullie wat beter leren kennen. Namen en gezichten worden concreter en weten we een naam bij een gezicht. En anders om. Het kennen wat in het hart leeft, dat is iets, waar je veelal pas later achter komt. En bij de een zal het wat sneller gaan, dan bij de ander. En geeft niet, niet allemaal praten we makkelijk, en zeker niet over wat ons in de kern van ons bestaan bezig houdt. Ik ben bezig om de ouderen van de gemeente te bezoeken, bij diversen ben ik al geweest.

Als u worstelt met vragen of u wilt zaken delen, bijvoorbeeld ziekenhuis opname of terugkomst uit het ziekenhuis, iets anders, schroom dan niet om te bellen. Indien nodig en gewenst maken we een afspraak en kom ik bij u langs. Ik kom bij mensen en die zeggen dan tegen mij, fijn dat u komt, ik had u al eerder willen bellen, maar ik durf niet, want u zult het wel druk hebben. Mijn advies: gewoon bellen!

### **Over ambtsdragers en kerkvoogden**

Wat is een ambt? Een ambt is een roeping van de Heere tot een opdracht die vervuld behoort te worden. Tot een ambt wordt je geroepen, het is niet iets waar je je zelf toeroept. Ambten zijn door de Heere zelf ingesteld en Hij roept mensen tot dat ambt. Het Oude Testament kent drie ambten. Het ambt van Profeet, Priester en Koning. En van alle drie de ambten lezen we roepingen.

Bijvoorbeeld: de Heere roept Mozes, als een profeet, vanachter de kudde tot Zijn dienst om het volk Israël uit te leiden. Jesaja, ook hij wordt als profeet door de Heere geroepen. Amos wordt ook als profeet van achter zijn kudde weggehaald om te profeteren. Saul en David worden geroepen tot koning zonder dat zij er ook maar iets van af wisten. Aaron is tot priester geroepen door het bevel van de Heere. Als bevestiging van hun roeping zijn er die gezalfd worden. Zo weten we dat o.a. Aaron is gezalfd tot priester, David is gezalfd tot koning en Elisa tot profeet. Ze zijn geroepen en krijgen ook de bekwaamheid om de Heere te dienen.

De ambten, zijn er niet voor niets, ze hebben alle drie hun eigen functie en betekenis in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we, tot op zekere hoogte, de vervulling van deze drie ambten in de ambten van predikant, ouderling en diaken. Al deze ambten wijzen heen en behoren de grote Ambtsdrager, Jezus Christus, te weerspiegelen. En zo als de grote Ambtsdrager dienend is geweest, behoren ook de kleine ambtsdragers dienend in Zijn gemeente bezig te zijn.

Het is verblijdend dat drie van de vier broeders van de kerkenraad de roep die tot hen kwam om weer te dienen in Gods Koninkrijk konden aanvaarden. Hetzelfde geldt voor de kerkvoogdij, in mindere, beter gezegd in andere mate, want het is geen ambt. Maar wel, net zoals het ambt, zijn ook zij dienend bezig.

Ook bij de kerkvoogdij is het één broeder die zich weer beschikbaar gesteld heeft voor een nieuwe termijn. We zijn er dankbaar voor. Er zijn door de gemeente voor de broeders die zich weer beschikbaar hebben gesteld, geen andere namen ingediend. Dat wijst op een stukje vertrouwen, wat er in deze broeders is. Het komt de rust en de stabiliteit in de gemeente ten goede. Ook voor mij persoonlijk, als nieuwe predikant, is het fijn dat deze broeders door willen gaan. Je gaat elkaar een beetje leren kennen en er komt onderling vertrouwen en dat is belangrijk. Om samen met elkaar, onder de zegen des Heeren, de gemeente te bouwen. Broeder A. Budding kon vanwege persoonlijke omstandigheden geen nieuwe termijn - als diaken - meer op zich nemen. Het werk heeft de liefde van zijn hart en het besluit is ook niet makkelijk voor hem geweest. Ook broeder R. Montaba kon vanwege persoonlijke omstandigheden geen nieuwe termijn - als kerkvoogd - op zich

nemen. Ook voor hem is het geen gemakkelijk besluit geweest. Voor beide besluiten van bovenstaande broeders geldt, we betreuren het, maar we respecteren het ook. Heel hartelijk dank voor alle geleverde inspanningen. Dat de Heere rust en vrede geeft op de genomen beslissingen.

Op de stemmingsvergadering op 14 december zijn er twee nieuwe broeders in de ontstane vacatures gekozen. Broeder A.M.K. de Kool als diaken en broeder M. van Veldhuizen als kerkvoogd. Als u dit leest is bekend, hoe hun beslissing is uitgevallen.

### **Het Heilig Avondmaal**

Zondag 3 december heb ik voor het eerst in uw midden en met u het Heilige Avondmaal mogen bedienen en vieren. Nu roept elke eredienst een zekere spanning op, maar Avondmaalsdiensten in het bijzonder. U mag het gerust weten, ik heb er naar uitgezien maar er ook erg tegen op gezien. Ondanks dat ik vele keren in diverse gemeenten het Avondmaal heb bediend, komen er allerlei vragen en zorgen bij je op. Vragen in die zin van, gaat alles goed, doe ik niets verkeerd. Het kunnen zo maar relatief onbelangrijke zaken zijn, die je de dag en de nacht ervoor bezig kunnen houden. Maar hoe wonderlijk, rustig en eerbiedig, is het gegaan. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hij heeft geholpen en ondersteund. *Soli Deo Gloria!*

### **Mijn verjaardag**

Velen zijn er, 25 november, op mijn verjaardag geweest om mij en mijn vrouw te feliciteren. Hartelijk dank voor uw belangstelling, uw liefde en gaven. De doos van 'Open Doors' heeft het prachtige bedrag van €235,- opgebracht. Dit bedrag gaat uiteraard naar 'Open Doors', maar wel met een bijzondere bestemming. Het is bestemd voor Simone van Wageningen en Carolien Visser, deze twee jonge gemeenteleden willen meedoen aan een 'Muskathlon' in Jordanië voor 'Open Doors'. Om hier aan mee te doen is sponsoring nodig. Het boven genoemde bedrag is een eerste aanzet, om dit plan te realiseren. Voor meer informatie en eventuele sponsoring, vraag het aan henzelf of zie de website van 'Open Doors'.

### **Citaat Augustinus, bisschop te Hippo, 354 - 430 na Chr.**

Vandaag hebben alle mensen, of ze nu hoog of laag van aanzien zijn, of ze ontwikkeld of onontwikkeld zijn, of ze rijk of arm zijn, niemand uitgezonderd, toegang tot Gods genade. Om die genade te krijgen, heeft een mens die zich heel wat verbeeldt geen voorrang op een nederig mens die niets weet, niet heeft of niets voorstelt.

*Met een hartelijke groet  
Fam. ds. W. Schinkelshoek*

### **[Van de kerkenraad](#)**

#### **Oud en nieuw**

Het jaar 2017 loopt al weer bijna op z'n einde en, als God het geeft, zullen we 2018 in mogen gaan. Het is in veel gezinnen een goed gebruik om na te denken over wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. En als we terugkijken wat we van de Heere hebben ontvangen het afgelopen jaar, dan mogen we verwonderd zijn. We hebben uit Zijn hand een eigen predikant gekregen. Een onverdiende zegen van onze kant, maar tegelijk een blijk van de levende Christus die onze gemeente niet loslaat, maar door wil gaan met Zijn werk. Daarnaast hebben we ook in het afgelopen jaar de vrucht van Gods werk mogen horen in de huisbezoeken. Daarin is kwetsbaarheid getoond en mocht er van hart tot hart gesproken worden over de werken van de Heere.

Maar naast deze zegeningen was er ook verdriet. Zo zijn in het jaar 2017 de volgende gemeenteleden ons ontvallen:

- Dhr. K. Zwanepol, overleden op 15 maart 2017 in de leeftijd van 83 jaar
- Dhr. A. de Haan, overleden op 24 oktober 2017 in de leeftijd van 88 jaar

We gedenken aan hen die het gemis ervaren bij het overlijden van hen die hierboven zijn genoemd. Dat de kracht van de Heere hen omringen zal, dat zij gedragen zullen worden als op arendsvleugelen.

Als kerkenraad wensen we u voor het jaar 2018 van harte Gods rijke zegen toe! Dat Zijn genade en trouw u zal vergezellen. Laten we bidden om de zegen in de diensten, de ontmoetingen doordeweeks en dat alles mag zijn tot eer en glorie van onze Heere!

### **Vergaderdata kerkenraad 1<sup>e</sup> helft 2018**

Voor de 1<sup>e</sup> helft van 2018 heeft de kerkenraad de volgende vergaderdata vastgesteld:

- |               |            |
|---------------|------------|
| - 17 januari  | - 25 april |
| - 14 februari | - 23 mei   |
| - 28 maart    | - 20 juni  |

### [Uit de gemeente](#)

Dit keer een berichtje uit Tanzania!

We werden namelijk verrast door een pakket dat over de post kwam. Het is altijd heel erg leuk om een pakket te krijgen, maar dit vonden we toch wel heel speciaal. Zoveel mensen die een kaartje vol schreven, een bemoediging meegaven of iets gezelligs vertelden. Van mensen die we goed kennen, maar ook van mensen die we niet of nauwelijks kennen. Erg fijn om deze betrokkenheid te merken. En alsof dat nog niet genoeg was: er zaten ook nog eens allerlei cadeautjes in: een zak pepernoten, chocola, een speciale herfstzak, een kalender, een handdoekje, een dipsausje, een spelletje... Het was leuk om te zien dat er voor alle jongens iets bij zat waar ze enthousiast over waren.

De kaart van de jonge lidmatenkring vonden we heel origineel: van hen hebben we een uitnodiging om bij terugkomst in Nederland met z'n allen pannenkoeken te komen eten bij fam. Van den Brink. Dat gaan we natuurlijk zeker doen!

Graag zouden we iedereen afzonderlijk willen bedanken voor deze warme blijk van betrokkenheid. Maar dat lukt gewoon niet, dat is te veel. Daarom via deze manier: Iedereen die aan dit pakket heeft bijgedragen: heel hartelijk bedankt!

*Fam. Karels*

Vanaf deze plaats wil ik de lidmatenkring hartelijk bedanken! We hebben een geldbedrag ontvangen, als dank voor de 5 jaar dat ik de kring heb mogen leiden. Het was een verrassing!

Ik mag met dankbaarheid terugzien op het werk voor de lidmatenkring. We hebben vele mooie avonden met elkaar gehad, met waardevolle gesprekken. We mochten rijke ontdekkingen doen in het Woord in de Bijbelboeken Romeinen, Hebreeën en Micha. Onnaspeurlijke diepten en rijkdommen van Gods genade! Het ontvangen geldbedrag hebben we aanvullend kunnen gebruiken om de 5-delige serie Leren en leven van P. Cammeraat te kopen. Een waardevolle investering die, naar ik hoop, weer terug mag vloeien naar de gemeente tot eer van God. Nogmaals hartelijk dank!

*Dico de Pater*

### [Roosters en data](#)

#### **Belangrijke data**

3 januari	Collectemunten
9 januari	Vrouwenvereniging
10 januari	Kinderclub 'de Zaaier'

11 januari	Jonge lidmatenkring
12 januari	Hele JV, Nieuwjaarsborrel
17 januari	Ouderenmiddag
18 januari	Inleveren kopij kerkbode
18 januari	Collectemunten
18 januari	Lidmatenkring
19 januari	JV +16
20 januari	Klusmorgen
26 januari	JV -16
30 januari	Vrouwenvereniging
31 januari	Vrouwenvereniging

### Oppasrooster

1 januari <i>Nieuwjaarsdag</i>	Mw. S. van Harten, mw. A. Aalbers Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)
7 januari	Mw. H. van de Pol, mw. A. Budding Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)
14 januari	Mw. N. de Kool, mw. C. van der Sluijs Lettie de Pater, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
21 januari	Mw. A. Mouthaan, mw. M. Koudijs Christien van Wageningen, (reserve: Marieke van Leeuwen)
28 januari	Mw. M. Moerman, Mw. G. Koekoek Ellen Visser, (reserve: Anna-Maria Buitink)
4 februari	Mw. M. Mol, mw. E. Kroon Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)

### Kerkautoroster

<i>Maandag 1 januari</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Zondag 7 januari</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Vink 06 515 523 30 fam. Soeters 0318-415715
<i>Zondag 14 januari</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Brand 06 291 590 16 fam. Marchal 06 424 831 34
<i>Zondag 21 januari</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Zondag 0318-619638 fam. v.d. Craats 0318-418304
<i>Zondag 28 januari</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618 fam. Slotegraaf 0318-413483

## Diaconie

Op *nieuwjaarsdag* zal zoals gewoonlijk de diaconale collecte bestemd zijn voor de opleiding van predikanten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Op *zondag 21 januari* is de diaconale collecte bestemd voor het zendingswerk in Malawi.

Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie voedselprojecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is ondermeer bestemd voor het jaarlijks uitdelen van voedsel aan gemeenteleden. Hoewel er in Malawi als geheel behoorlijk wat neerslag gevallen is, zijn er nog steeds gebieden waar het erg droog gebleven is. De generale diaconale commissie is in gesprek met de RPC over een meer structurele aanpak van de voedseltekorten waar inwoners van Malawi mee te maken hebben.

Deze en de andere collecten willen we nogmaals hartelijk aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste.

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Overdracht coördinatie vrijwilligershulp 'Oog voor elkaar'**

Alma van Engelenhoven heeft aangegeven te stoppen met het coördineren van het vrijwilligerswerk. Alma, vanuit de diaconie willen we jou heel hartelijk bedanken voor alle jaren dat je dit werk met grote inzet gedaan hebt. We zijn blij dat Dirmia van der Welle bereid gevonden is, deze taak over te nemen. Dirmia, we wensen jou, samen met alle vrijwilligers, Gods zegen toe in dit werk. Hieronder een gezamenlijk schrijven van Alma en Dirmia.

#### *Bericht van Alma*

Na 11 jaar coördinator van de vrijwilligershulp 'Oog voor elkaar' geweest te zijn, is het tijd om het stokje over te dragen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en prettig samengewerkt met Jeanet Linge.

We hebben Dirmia van der Welle bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Dirmia is nog niet zo heel lang lid van onze kerk, dus wellicht bij sommigen nog onbekend. Hieronder stelt zij zich voor. Een foto kunt u vinden op de website onder het kopje contactpersonen. Dirmia brengt veel kennis en ervaring mee dus we hebben er alle vertrouwen in!

Dirmia, we hopen dat je veel vreugde en voldoening mag beleven aan dit werk en wensen je veel wijsheid en Gods zegen toe!

U als gemeente wil ik bedanken voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld de afgelopen jaren. Ook alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking.

Met hartelijke groet,  
Alma van Engelenhoven

#### *Introductie van Dirmia*

In mijn werk in de hulpverlening heb ik gezien wat een zegen het is als je lid bent van een kerkelijke gemeente. Wanneer je (psychisch) ziek bent, een handicap hebt, overbelast bent, financiële problemen hebt, of een misstap gemaakt hebt in je leven e.d., zijn er gemeenteleden die je bijstaan. Bij degenen die niet kerkelijk verbonden zijn, zorgen problemen nogal eens voor eenzaamheid en uitstoting. Vandaar dat ik vrijwilligerswerk een warm hart toe draag.



Als verpleegkundige heb ik ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg, de psychiatrie, Leger des Heils en ambulante hulpverlening. Op dit moment ben ik schoolmaatschappelijk werker bij de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Bij mijn overkomen naar deze gemeente heb ik aangegeven mijn bijdrage te willen leveren aan de gemeente. Daarbij is deze functie in samenwerking met Jeanet Linge een mooie gelegenheid om kennis te maken met gemeenteleden die ik nog niet persoonlijk ken.

Dirmia van der Welle

### **Vrijwilligershulp 'Oog voor elkaar'**

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

### [Kerkvoogdij](#)

#### **Collectemunten**

In de komende maand kunt u op woensdag 3 en donderdag 18 januari collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

#### **Klusmorgen**

Deze maand is de klusmorgen op 20 januari. We hopen op uw komst. Vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

#### **Huishoudelijk reglement**

Beste gemeenteleden, hieronder ziet u enkele punten uit het huishoudelijk reglement.

##### *Parkeren (auto's)*

Op zondagen en tijdens doordeweekse erediensten dient er zoveel mogelijk op het openbare parkeerterrein bij Het Streek geparkeerd te worden. Parkeren op het kerkplein is uitsluitend bestemd voor mindervalide mensen op de gemarkeerde plaatsen. Dit na overleg met en op aanvraag bij de kerkvoogdij. De overige parkeerplaatsen zijn bestemd voor de predikant (gemarkeerd) en voor mensen die slecht ter been zijn, maar geen gereserveerde parkeerplaats nodig hebben.

##### *Parkeren (fietsen)*

Fietsen dienen te allen tijde achter de kerk geplaatst te worden. Door de kerkvoogdij is er een fietsenstalling gerealiseerd door middel van witte strepen. Plaatsen van fietsen vóór de ingang van de kerk is uit het oogpunt van bereikbaarheid van de pastorie én op last van de brandweer *niet toegestaan*.

##### *Overig gebruik kerkplein*

Het kerkplein wordt alleen gebruikt voor gemeente-gerelateerde doeleinden. In andere voorkomende gevallen dient vooraf overleg plaats te vinden met de kerkvoogdij.

Ieder gemeentelid zet zich ervoor in het kerkplein schoon en opgeruimd te houden.

Ter bescherming van voetgangers en fietsers wordt er op het kerkplein door auto's maximaal *stapvoets* gereden.

Het nuttigen van alcoholische dranken op het kerkplein is niet toegestaan.

Het geven van geluidsoverlast of anderszins hinderlijke gedragingen op het kerkplein zijn niet toegestaan.

### *Opslagruimte Van der Wildt*

De opslagruimte is bestemd voor opslag van spullen van de gemeente. De opslagruimte wordt in geen geval onderverhuurd aan gemeenteleden of derden. Evenmin worden er spullen opgeslagen van individuele gemeenteleden. Het beheer valt onder verantwoording van de kerkvoogdij. Toegang tot de opslagruimte pas na overleg met beheerder dan wel kerkvoogdij

### Kerkgebouw

Het gebruik van communicatiemiddelen (telefoon/tablet) in de kerkzaal is behoudens noodgevallen en/of storingsdiensten *niet toegestaan*. Dit om storing aan de ringleiding en/of geluidsapparatuur te voorkomen.

### *Uitdelen van correspondentie*

Verenigingen, verbanden of personen die iets uit willen delen na de eredienst dienen dit te melden bij de kerkvoogdij. In overleg wordt een geschikt moment vastgesteld.

Hieronder de link voor het complete huishoudelijk reglement op onze website:

<http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhg-edo/nieuws/huishoudelijk-reglement>

### **Bedankbericht vrijwilligers**

Door vele gemeenteleden wordt er belangeloos veel werk verricht. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Ook in het afgelopen jaar is weer veel werk verzet door vrijwilligers. Als kerkvoogdij willen we eenieder hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en bereidwilligheid het afgelopen jaar.

*De kerkvoogdij*

### Activiteiten

Met veel plezier mogen we als activiteitencommissie terugkijken op een mooi jaar waarin er verschillende activiteiten gehouden werden met een prachtige opkomst.

Ook dit jaar hopen we weer het een en ander te organiseren. Omdat we dit graag met elkaar willen doen willen wij al vast het een en ander in uw agenda zetten.

- Het hele jaar door is er de mogelijkheid om *lege petflessen* in te leveren in de container voor de kerk. Deze wordt door ons geleverd en bij de desbetreffende winkels ingeleverd. Het statiegeld wat dit oplevert is geheel voor de kerkvoogdij.
- Voetbaltoernooi: staat ook nog steeds op de agenda. In de volgende kerkbode hopen wij iets meer over de data te kunnen vermelden.
- Op D.V. *24 maart 2018* hopen we weer met elkaar stil te staan bij het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere Jezus. Dit willen we doen door met elkaar te zingen en muziek te maken. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
- Nieuw dit jaar, een *stroopwafelactie* die we eind maart organiseren en zal gecombineerd worden met de muziekkavond op 24 maart.
- Dit jaar hopen we weer een gemeente dag te organiseren en wel op D.V. *zaterdag 30 juni*. We hopen activiteiten rond de kerk te organiseren met uiteraard de welbekende dienstenvoering. Dus een gezellige dag in het vooruitzicht.

Alle activiteiten worden nader toegelicht in de kerkbode en/of per mail te zijner tijd.

## [Verenigingen / kringen](#)

### **Ouderenmiddag**

Op 13 december is het een mooie en geslaagde kerstmiddag geweest. Veel ouderen van de gemeente zijn geweest. Verheugend! Samen hebben we stil gestaan bij de diepe betekenis van de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Zowel in de meditatie, declamatie, zingen en het kerstverhaal. Daarna was er met elkaar een gezellige broodmaaltijd. Allen die zich ervoor ingezet hebben, om deze middag tot een geslaagde te maken, heel hartelijk dank. De ouderenmiddagen in 2018 zijn op DV 17 januari, 21 februari, 21 maart en 25 april.

### **Lidmatenkring**

De brief aan de gemeente van Efeze blijft boeien en verrassen. Op 23 november hebben we stil gestaan bij de verzen 15 - 23 van hoofdstuk 1. Hoe indringend is het niet, als Paulus er in vers 15 over spreekt, dat hij gehoord heeft dat er in de gemeente geloof en liefde is. Hij noemt eerst geloof en vervolgens liefde. Liefde die uit het geloof voortvloeit. Vruchten die zichtbaar worden in het gemeentelijke leven. En hij houdt niet op God ervoor te danken en te bidden dat de Geest van de wijsheid overvloediger Zijn werk zal doen. Opdat de gelovigen zullen groeien, in kennis, wijsheid en genade.

De volgende keer op 18 januari 2018 D.V. staan we stil bij de eerst tien verzen van het tweede hoofdstuk. De Vulgata, de Latijnse Bijbel, heeft daarboven geschreven: *Nimia caritas Dei in filios diffidentiae*. Wat dat betekent zal ik u dan vertellen.

### **Jonge lidmatenkring**

Op de jonge lidmatenkring zijn we verder gegaan met de 'wapenrusting'. De les van deze avond was: Het strijden tegen de zonde is voor 100% onze verantwoordelijkheid, maar wel in het diepe besef dat wij voor 100% van Hem afhankelijk zijn. Dat is de spanning waar een christen in leeft. In de DL hoofdstuk V staan daar prachtige zaken over geschreven. De volgende keer, 11 januari 2018 DV, vervolgen wij onze tocht met de 'wapenrusting'.

### **Vrouwenvereniging**

We hebben een indrukwekkende morgen achter de rug. Dinsdagochtend 5 december bracht Meindert Klaver van SDOK de lijdende kerk dichtbij. Wat mij bij bleef, was zijn opmerking dat we te snel spreken over 'de lijdende kerk staat ver van ons vandaan'; terwijl de Bijbel heel nadrukkelijk zegt dat eenieder die Zijn Naam belijdt, vervolgd zal worden. Wellicht wel op een andere manier, maar toch... Zijn wij vrijmoedig in het belijden van Zijn Naam?

Het is goed om dit met elkaar te overdenken en we hopen in het nieuwe jaar weer bij elkaar te komen. De volgende data staan gepland:

Dinsdagochtend 9 januari: jaarvergadering + behandeling hoofdstuk 4. Jozien en Henriette verzorgen de inleiding.

Dinsdagochtend 30 januari: Hoofdstuk 5. Alma houdt de inleiding.

Woensdagavond 31 januari: Hoofdstuk 5 door Jolanda.

Hopelijk tot ziens!

### **Kinderclub 'de Zaaier'**

Als jullie dit lezen ligt 2017 al weer achter ons en hebben we de eerste helft van het clubseizoen ook weer gehad. Maar gelukkig... ook nog een half seizoen te gaan! Daarom willen we jullie weer allemaal uitnodigen voor de kinderclub. Komen jullie ook op D.V. woensdagmiddag 10 januari, 14.00 uur? Een 'gewone' clubmiddag. We denken deze middag na over de vragen 'Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk?' en 'Bij wie wil jij schuilen als je het moeilijk hebt?'. Vanuit verschillende Bijbelgedeelten zullen we dit in de afzonderlijke groepen verder uitwerken. En uiteraard is er net als anders ook na de pauze een invulling die niemand wil missen!

Wij - de leiding van de club - zijn er de 10e. Jullie ook? Tot dan!

## Jeugdvereniging Ichthus

### Algemeen

De helft van het seizoen zit er al weer op! 'Ben jij verbonden?' Als u deze kerkbode ontvangt staat het (kinder)kerstfeest nog voor de deur. We hebben samen met de kinderclub, ouders en muzikanten erg ons best gedaan om een bijdrage te leveren aan het kinderkerstfeest. Komt u ook? We kijken er naar uit! In het nieuwe jaar hopen we 12 januari de nieuwjaarsborrel te houden op het ijs in Nijmegen. Jongeren: Zet de datum alvast in je agenda!

### -16

Vijftien december hebben we de laatste JV-avond gehouden over Nehemia. Daarin hebben we nagedacht over het joodse nieuwjaar (Nehemia 8). We kunnen veel leren over hoe zij inhoud geven aan nieuwjaar (God loven, Bijbel lezen, en ondanks een verbroken hart Gods heilige dag vieren).

Daarna hebben we een gezellige kerstmaaltijd gehouden. Voor herhaling vatbaar!!

Afgelopen halfjaar hebben we Nehemia gelezen. In het nieuwe jaar willen we vanuit het bijbelboek Ruth kijken naar ons jaarthema 'ben jij verbonden'. Kijk even onderaan voor de data.

Kom de komende keren gerust meedoen. Je mag gewoon een vriend/vriendin meenemen hoor! Kijk weer even onderaan voor de data. We beginnen altijd om 19.30 uur in de kerk.

### +16

Ook bij de +16 zit de helft van het jaar erop. We kunnen terugkijken op mooie avonden met uiteenlopende onderwerpen (en gesprekken!).

Na de nieuwjaarsborrel op het ijs hopen we 19 januari JV te hebben. Gerco bereidt de avond dan voor met het thema Ben jij verbonden... met jezelf. Peter organiseert de activiteit. Zorg je dat je er de volgende keer (weer) bij bent? We starten om 20.00 uur. Tot gauw!

### Planning in januari:

12 januari	Hele JV:	Nieuwjaarsborrel: Schaatsen! (houdt je mail/app in de gaten!)
19 januari	JV +16	Verbonden met jezelf (Gerco)
26 januari	JV -16	Ruth: De keus van je leven!
2 februari	Hele JV:	Sprekersavond

### [Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Het is alweer het begin van een nieuw jaar. Heel veel mensen beginnen een nieuw jaar met goede voornemens. Dit doen ze omdat ze dan een nieuw begin willen maken. Een nieuw begin met bijvoorbeeld heel gezond leven. Of een nieuw begin met heel lief doen tegen je broertjes en zusjes. Je denkt bij een nieuw begin niet meer aan hoe slecht het daarvoor ging, maar je kijkt naar hoe je het in de toekomst goed kan doen.

Als je Jona 3 leest of laat voorlezen, dan kun je lezen dat God ook een nieuw begin maakt. Hij maakt een nieuw begin met de mensen in Ninevé. Jona krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan en daar aan de mensen te gaan vertellen dat God over veertig dagen Ninevé om gaat keren. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. De mensen in Ninevé gaan zich bekeren. Ze gaan naar de Heere toe. Ze belijden al hun zonden. En de Heere hoort het geroep van de Ninevieten aan, Hij vergeeft hen hun zonden. Hij maakt een nieuw begin met de Ninevieten. Ze maken een nieuwe start. God wil ook nu nog een nieuw begin maken met mensen, zoals Hij dat ook met de Ninevieten heeft gedaan.

Als je de rebus oplost dan kun je dat ook lezen. Als je de oplossing hebt gevonden of de kleurplaat hebt ingekleurd mag je hem voor 31 januari opsturen naar Christien van Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede of mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl).

Ellen Visser	14	Job van de Craats	18
Geanne Visser	16	Hannah van de Craats	10
Loïs Visser	6	Dianne Koekoek	4
Nico Harskamp	18	Leah de Bruijn	6

Succes!  
Groetjes, Christien



[Kleurplaat](#)



### [Vervolgverhaal](#)

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

#### *Hoofdstuk 8: Het reisverhaal van de oude soldaat*

Het is nu maandagmorgen, 4 februari. Sinds de vreselijke ramp van afgelopen vrijdag zijn er drie dagen en drie nachten verlopen. Een bootje vaart met enkele schippers over het ruwe water. De wind is wat gaan opsteken en het is bitter koud. Tóch gaan de mannen erop uit. Ze varen naar verlaten huizen en schuren, en roepen en kijken of er nog mensen te redden zijn. Ze wagen het zelfs om op de huizen te klimmen of door de ramen naar binnen te gaan. Bij elkaar zijn er de laatste dagen al meer dan twintig mensen gered. Mensen

redden is een moeilijk, maar ook een dankbaar werk! De meeste mensen zijn echter al gered. Toch varen de mannen uit. Je kunt nooit weten. En ook deze maandagmorgen is hun tocht niet tevergeefs. Juist als zij een bovenwoning onderzocht hebben en weer verder willen varen, zien ze een drijvende boomstam. En op die boomstam lijkt een mens te liggen. De benen bengelen in het water en de gedaante ligt voorover. Nieuwsgierig komen de schippers dichterbij en weten hun bootje naast de stam te krijgen. Voorzichtig raken ze de gedaante aan. Ja, nu komt er beweging in het lichaam. Moeizaam probeert de uitgeputte man zich op te richten. Ach, het lukt hem niet. En dat is te begrijpen! Hij heeft precies drie dagen en drie nachten op de boomstam doorgebracht. Op den duur had hij alle hoop laten varen en nu wordt hij onverwachts ontdekt. Voorzichtig dragen de schippers hem over in het bootje. Dankbaar glimlachend kijkt de geredde man hen aan. Vlug varen de schippers naar huis terug. En intussen kijken ze of er nog meer slachtoffers te ontdekken zijn. Maar niets is er te zien. Grote blijdschap heerst er onder de mensen als de geredde man in een opvanghuis wordt ondergebracht. Een dokter komt, terwijl er voor warme kleren, eten en drinken wordt gezorgd. De zwerveling weet niet wat hem overkomt. Spoedig begint hij echter op verhaal te komen. "U bent zéér sterk, anders had u dit op uw leeftijd niet overleefd", zegt de dokter. Het blijkt dat de man al niet zo jong meer is. Hij vertelt hoe hij dertig jaar geleden bij Antwerpen gevochten heeft onder generaal Chassé. Toen vochten de Nederlanders tegen de Fransen en de Nederlanders hielden zó lang vol tot hun vesting helemaal in puin geschoten was. De dokter en de andere mensen kijken met grote verwondering naar de oude soldaat. "Als ik het dan goed begrijp, bent u in het vuur en in het water geweest. In het vúúr tijdens de oorlog en in het wáter tijdens deze ramp", glimlacht de dokter. De oude soldaat knikt.

En dan zegt hij iets tegen de dokter wat hij over enkele weken, als koning Willem de Derde de overlevenden van de watersnoodramp zal bezoeken, óók zal zeggen. "Dokter, ik ben in het vuur én in het water geweest. Maar beide keren heeft God mij bewaard". De dokter knikt. Hij kijkt de oude, onverschrokken soldaat eens aan. De meeste soldaten zijn ruwe bonken. Déze soldaat niet. Hij geeft de Heere de eer van zijn redding. "Kerel, het ga je goed en ik hoop dat je verloren krachten weer spoedig mogen terugkomen", zegt de dokter. "Dokter, ik wil u bedanken voor uw zorg en..." Maar de dokter is al vertrokken. Hij heeft zijn tijd hard nodig, want de overlevenden die kennissen en familieleden hebben verloren, hebben haast dagelijks zijn hulp nodig. Hoe kan het ook anders, want zij hebben heel veel meegemaakt!

*Wordt vervolgd*

[Overige berichten](#)

### **Evangelisatiedag 2018 - Het Evangelie betuigen**

Bij leven en welzijn vindt op zaterdag 10 februari 2018 weer de Evangelisatiedag plaats. Een dag van toerusting, bemoediging en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij het evangelisatiewerk.

Het programma bestaat uit een hoofdlezing door ds. W. van Vlastuin: Het Evangelie betuigen. Daarna zijn er twee workshoprondes waarin op een praktische manier ingegaan wordt op verschillende kanten van het evangelisatiewerk.

Nieuw dit jaar zijn de workshops voor jongeren. Speciaal voor de doelgroep 12 tot 16 jaar en de groep 16 tot 25 jaar zijn er twee workshops. Aanmelden voor de workshops kan vanaf de eerste week van januari op de website ([www.evangelisatiehkh.nl](http://www.evangelisatiehkh.nl)). Daar vindt u ook verdere informatie over het programma en de sprekers. Vanwege de toenemende belangstelling voor deze dag is er dit jaar gekozen voor een grotere locatie met meer zaalruimte en meer ruimte voor ontmoeting: het nieuwe kerkgebouw van de HHG te Lunteren (Haverkamp 1, Lunteren).

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Een lunchpakket mag u zelf meenemen. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

### **Website**

[www.hhgede.nl](http://www.hhgede.nl)

Beheer: dhr. H.J. Aalbers ([webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl))

### E-mailadressen

scriba@hhgede.nl  
kerkvoogdij@hhgede.nl  
evangelisatie@hhgede.nl  
vrouwenvereniging@hhgede.nl  
dezaaier@hhgede.nl  
actie@hhgede.nl  
redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl  
vrijwilligershulp@hhgede.nl  
zending@hhgede.nl  
ichthus@hhgede.nl  
puzzelhoekje@hhgede.nl  
webbeheer@hhgede.nl

### Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

### Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor februari komt uit op zondag 28 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 18 januari 2018 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

### Gedicht

't Is aan 't einde van het jaar  
Hebt gij uw kwitantie klaar?  
Hebt gij al uw pas ontvangen?  
Staat het zegel op de brief?  
Hebt gij al de Heere lief?  
Blijft gij aan de Heere hangen?

Is het bij u nieuw en oud?  
Waarop is uw hoop gebouwd?  
Op een zandgrond, of een rotse,  
Op het goede fundament?  
Waar zijt gij met uw ellend'  
Toch gebleven? Is uw klotsen

Tegen Jezus' sterke rots  
Al verbroken? Is uw trots,  
Door de Heere al verbroken?  
Hebt gij al een ander ik,  
Van uzelf de meeste schrik?  
Is Zijn licht in u ontstoken?

Ongelukkig' sterveling!  
Zoek het ene, nodig ding,  
Een is nodig, Jezus' leven,  
't Eeuwig leven, Gods genâ,  
Komt u maar alleen te stâ,  
Als gij eens de snik moet geven.

*Ds. L.G.C. Ledeboer*