

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) Dhr. H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Mattheus 5 vers 3a: Zalig zijn de armen van geest...

Zalig zijn de armen van geest, dat is de eerste zaligspreking. Wie worden met armen van geest bedoeld? Zijn dat mensen die vrijwillig of niet vrijwillig weinig of geen geld hebben? Nee, want armoede wordt in de Bijbel niet aangeprezen als een deugd, rijkdom wordt ook niet veroordeeld. In de Bijbel lezen we van verschillende rijken en nergens worden zij veroordeeld. Abraham was zeer rijk en toch een kind van de Heere. David was zeer rijk. Hij stierf zat van dagen, rijkdom en eer. En toch een man naar Gods hart. Om nog verder te gaan, de Heere Jezus is gelegd in het graf van Jozef, een man uit Arimathea. En deze Jozef was rijk.

Waar de Bijbel ons wel op wijst is, dat we wel eerlijk aan ons geld en bezit moeten zijn gekomen. Geen list en bedrog of belastingontduiking, fraude en witwassen. En welke trucs er nog allemaal meer zijn. Een belangrijke vraag, die bij ons bezit hoort is wel, wat doen we met ons geld? Zijn we werkelijke rentmeesters, die weten hoe we met ons geld om moeten gaan? Hebben we oog voor het zwakke, oog voor de arme?

Om duidelijk te zijn, het gaat hier dus niet om materiële armoede waar de Heere Jezus in deze zaligspreking overspreekt. Het wordt juist losgekoppeld van onze materiële status. Want niet alleen rijkdom kan een gevaar zijn, maar ook armoede kan een gevaar zijn. Rijkdom alleen maar bezig met je geld en je goederen. Armoede alleen maar bezig om te overleven. Daarom de wijze woorden in de Bijbel: *Geef mij het brood van mijn bescheiden deel.*

Ja maar, hoe zit het dan met die rijke jongeling? Daar heeft de Heere Jezus toch tegen gezegd: *Verkoop wat je hebt, geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de Hemel?* Waarom zegt de Heere Jezus dit dan? Uit de tekst blijkt dat deze jongeman, een slaaf is van zijn bezit. Wil je burger worden van het Koninkrijk van God dan moet er gebroken worden met verslavingen. We kunnen God niet dienen en de mammon. We kunnen geen twee heren dienen. Burgers van het Koninkrijk der hemelen hebben maar één koning tot hun Heere en dat is God in Christus.

Met armen van geest wijst de Heere Jezus ons dus op ons innerlijk. Hij bedoelt onze ziel, ons hart. Arm van geest zegt ons, je bent innerlijk arm. Je bent geestelijk arm, in je ziel, in je hart. Geestelijk leeg ! Deze armen van geest, waar de Heere Jezus overspreekt, hebben het ondervonden, dat zij geestelijk arm zijn. En geestelijke armen die worden in geestelijk opzicht bedelaars. Een bedelaar is iemand die weet dat hij afhankelijk is. Afhankelijk van de gever. Arm van geest wil zeggen, weten dat je niets in jezelf hebt in geestelijk opzicht. Zondaar tot op de bodem van je bestaan. Terecht veroordeeld als misdadiger. Geen hoop meer in eigen kracht en kunnen. Het alleen maar verwachten van Gods genade. Want een arme van geest weet dat hij afhankelijk is van de Gever van de genade. En leeft Hij dicht bij en uit de bron van genade. Daarom is hij zalig!

In Lukas 18 tekent de Heere Jezus in een gelijkenis, iemand die arm van geest is en iemand die het niet is. De tollenaar en de Farizeeër. De Farizeeër zet hoog in op zijn eigen kwaliteiten. Ik ben dit en ik ben dat en ik heb dit en dat gedaan. Dat getuigt niet van geestelijk arm zijn, maar van geestelijke hoogmoed. De tollenaar echter, zet niet in op eigen kwaliteiten. Hij zegt slechts: O God, wees mij zondaar genadig. Hij weet het, ik ben arm van geest. Hij weet het, ik ben een zondig mens. Hij is door schuldbesef getroffen en verslagen. Hij belijdt zijn zonden en zijn geestelijke leegte en bedelt bij de bron. Deze belijdenis geeft hem toegang tot het Koninkrijk der hemelen. Want wat lezen we: hij gaat gerechtvaardigd naar huis, in tegenstelling tot de ander. Hoe prachtig is dit niet vertolkt in het gedicht: *Rots der eeuwen* van Toplady.

Zie ik breng voor mijn behoud.

U geen wierook mirre of goud.

Ledig kom ik arm en naakt

Tot de God die zalig maakt.

Wierook, mirre en goud brengt de Farizeeër mee. Dat zijn, zijn eigen verdiensten en werken. Maar er wordt gevraagd om te komen als een arme van geest, zoals die tollenaar. Als je zo komt gemeente, jongens en meisjes. Dan is de belofte: voor hen is het Koninkrijk der Hemelen, want zalig zijn de armen van geest. *Amen.*

Kerkdiensten

4 februari	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Preekbespreking -16</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Landelijk jeugdwerk</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
11 februari	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. A.A.F. van de Weg (<i>Abbenbroek</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
18 februari	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossen leningen
	10.00 uur	Kand. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Preekbespreking +16</i>
22 februari <i>Weekdienst</i>	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Voorjaarszendingscollecte</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	19.30 uur	<i>nog onbekend</i>
25 februari	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossen leningen

Uit de pastorie

Vrede op aarde! Dat hebben de engelen gezongen. Een prachtige lofzang en een heerlijke belofte. Wie wil er nu geen vrede! De engelen hebben het gezongen bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. Met Zijn komst naar de aarde, komt er vrede. Zo hebben de profeten het ook gezegd. Jesaja zegt men noemt Zijn Naam: Vredevorst. En Micha zegt ons: Deze zal Vrede zijn!

Iemand stelde mij de vraag, is het dan niet verrassend, wat deze Vredevorst zelf zegt in Matth. 10:34? *Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen, maar het zwaard?* Wat moeten we nu met deze opmerking, die staat toch haaks op wat de engelen hebben gezongen en wat Jesaja en Micha zeggen? Weet de Heere Jezus de inhoud van Zijn opdracht op aarde dan niet goed? Of hebben de profeten het verkeerd? Het is bij Bijbellezen altijd nodig om de context van de tekst mee te wegen. Een tekst staat zelden of nooit op zichzelf. Bijvoorbeeld: Een tekst staat in een redevoering, in een betoog, of in een gesprek, o.i.d. En die redevoering of dat betoog of gesprek is tegen iets of iemand gericht. Dat geeft de tekst richting en inhoud. Nooit een tekst isoleren, dan laat je hem buiksprenen!

Zo ook in dit gedeelte van Mattheus. Wat is de context? De Heere Jezus geeft Zijn leerlingen de opdracht om in woord en daad, het Koninkrijk der Hemelen uit te dragen. En wat moeten zij dan zeggen? Als je een huis in gaat, groet de mensen en breng ze de groet van vrede. Vrede is de boodschap, omdat de Zoon des mensen is gekomen. Door middel van Zijn leerlingen en door Zijn eigen prediking, wordt aan mensen het aanbod van vrede gedaan. We zouden zeggen, als je een aanbod van vrede wordt gedaan, dan accepteer je dat toch? Dat was ook de verwachting van Zijn leerlingen.

Maar de Heere Jezus stelt hun verwachtingen bij. Want Hij zegt tegen hen: Ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. De mensen zullen u overleveren en u geselen in hun synagogen. Ja, de mensen zullen u uiteindelijk haten om Mijn Naam. Wie van Mij getuigt moet rekenen op tegenstand en verzet.

En dan zo'n beetje aan het einde van Zijn instructie en onderwijs aan Zijn leerlingen, zegt Hij: *Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen, maar het zwaard.*

Het is niet zo, dat Hij geen vrede is en geen vrede brengt, maar de reactie van mensen op het vredesaanbod van Zijn kant roept het zwaard op. Het is natuurlijk niet letterlijk het zwaard gebruiken. De Heere Jezus gebruikt het woord zwaard als een metafoor. Lukas (Luk.12:51) heeft de woorden, van de Heere Jezus, zo opgeschreven: *Ik kom verdeeldheid brengen.*

Want de prediking van het Koninkrijk der Hemelen plaatst, ons mensen voor de keus. Geloof of ongeloof! En de boodschap van de prediking roept nu eenmaal tegenstelde reacties op: Aanvaarding of verwerping. Met het zwaard bedoelt de Heere Jezus, je valt voor Mij of je valt over Mij.

Simeon op het tempelplein, met de Zaligmaker in zijn armen, heeft er iets van gezien. *Deze, zegt hij, is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël en een teken dat tegengesproken zal worden.*

Brengt Jezus het zwaard? Ja, indirect kunnen we dat zeggen. We zien het aan de reactie op de prediking in heden en verleden. De prediking van Paulus op de Areopagus, is een treffend voorbeeld.

Het doel van de komst van de Heere Jezus is om totale vrede te brengen op aarde. De aarde staat nu onder de beheersing van de zonde. Het zwaard is nodig om die zonde te bestrijden en de aarde te reinigen. De Bijbel wordt wel vergeleken met een zwaard (Hebreeën 4 en Efeze 6). Christus brengt met Zijn komst het levende Woord op aarde. Zijn eerste komst brengt, ondanks de belofte van vrede, verdeeldheid op aarde. Zijn tweede komst brengt de grote en de definitieve vrede. Want als Hij komt, komt er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Als Hij terugkomt gaat de engelenzang helemaal in vervulling. Vrede op aarde!

Ambtsdragers

Op zondag 14 januari mochten er ambtsdragers (her)bevestigd worden en kerkvoogden weer hun taak aanvaarden. Andere broeders moesten door omstandigheden afscheid nemen. De Heere zij de komende en de gaande broeders goed en nabij. Dat zij en wij in hun en ons (ambtelijk) leven mogen uitstralen wat Paulus ons in de Galatenbrief heeft voorgehouden: *Ik leef niet meer maar Christus leeft in mij!*

Overleden

Mijn (stief)oma van moederszijde, Jannigje van Dijk – Offerman, is op 10 januari op 98-jarige leeftijd overleden. Mijn biologische oma is op jonge leeftijd (48 jaar) overleden. Ik heb haar niet gekend. Mijn opa ook niet echt, ik was 6 jaar toen hij overleed. Een aantal jaren later, na het overlijden van zijn eerste vrouw, is mijn opa hertrouwd, met een jongere vrouw, Jannigje Offerman. Zij is nu overleden en is begraven op maandag 15 januari in Rijssen. Waar mijn opa in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland aldaar, predikant is geweest. Zo gaan de geslachten op de golven van de tijd naar de eeuwigheid. Tot ook voor ons de tijd van het sterven aanbreekt.

Dank

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de kaarten, goede wensen en attenties rondom de kerst en de jaarwisseling. Dat heeft ons goed gedaan. Het jaar 2017 is voor mij en mijn vrouw een jaar geweest van grote veranderingen. Een jaar wat we niet makkelijk zullen vergeten. Op oudejaarsavond na de dienst hebben we het tegen elkaar gezegd. Wat zijn de wegen des Heeren toch wonderlijk. Wie kan zijn weg overzien? Het ene jaar woon je in Krimpen aan de Lek en het volgende jaar in Ede. Dan blijft er maar één zaak over, waar we onze geloofsoogen opgericht houden:

*Ach, blijf met Uw genade
Heer' Jezus, ons nabij*

*opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!*

*Licht Gij ons met Uw stralen,
o, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!*

*Vervul dan met Uw zegen
onze armoe, rijke Heer',
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!*

*Neem Gij ons in Uw hoede,
onoverwonnen Held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!*

Met een hartelijke groet van de Zandlaners,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Afscheid en (her)bevestiging

In de ochtenddienst van zondag 14 januari hebben we als gemeente afscheid genomen van diaken Budding. Hij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. We vinden dit als kerkenraad (en als diaconie) jammer, maar respecteren dit. We bedanken diaken Budding voor al het diaconale werk wat hij gedaan heeft en wensen hem veel zegen toe, in en samen met zijn gezin! In diezelfde dienst is diaken De Kool bevestigd. In de komende periode zullen de werkzaamheden binnen de diaconie weer herverdeelt worden. Hierover zullen we later nog in de kerkbode schrijven.

Naast diaken De Kool werden er ook een drietal ambtsdragers herbevestigd: ouderling Methorst, ouderling De Bruijn en diaken Kortenhoff. Ook werden de heer Marchal en de heer Van Veldhuizen als kerkvoogd (opnieuw) verwelkomt. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat deze ambtsdragers en kerkvoogden voor het eerst of voor een nieuwe termijn mogen dienen en we wensen hen dan ook van harte Gods zegen toe in het werk in Gods gemeente! Maar we vragen u als gemeente ook om biddend om hen heen te staan, opdat zij vruchtbaar mogen arbeiden in Zijn koninkrijk.

[Pastoraat](#)

Wat is pastoraat? Het woord pastor betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. En als we van een herder lezen, dan komt het beeld van een herder met een kudde schapen naar voren. In de Bijbel wordt het volk van Israël en ook de christelijke gemeente meermalen vergeleken met een kudde schapen.

Het beeld is bedoeld, om aan te geven hoe de Heere zorgt voor mensen. Treffend is het als we lezen, dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen is, over de mensen die Hem volgen. Want Hij zag hen als schapen die geen herder hebben. Hij Zelf maakt zich bekend als de Goede Herder, Die Zijn leven stelt voor de schapen, om hen door dit leven heen te brengen en helpen, maar hen ook voor eeuwig te redden en zalig te maken.

In de Bijbel lezen op verschillende plaatsen over de herder en zijn werk. Bijvoorbeeld in Ezechiël 34 vers 15 en 16, daar lezen we een soort taakomschrijving voor herders:

- schapen weiden en ze een rustplaats geven;
- het verlorene zoeken en het afgedwaalde terugbrengen;
- het gewonde verbinden en het zieke versterken.

Zo willen we ook voor de zieken, en de rouwende van de gemeente, in deze rubriek, aandacht vragen.

We bidden allen die vermoeid, belast, ziek en rouwend zijn Gods zegen en genade toe en wijzen op de woorden van de Heere Jezus, dat Hij rust zal geven.

[Uit de gemeente](#)

Gemeenteavond 1 februari

Op D.V. donderdagavond 1 februari staat de volgende gemeente-avond gepland. Vanuit de gemeente blijkt er behoefte te zijn aan meer informatie over psychische problematiek. We hebben Johan van der Zee (ambulant hulpverlener bij Agathos Hulpverlening) bereid gevonden om op deze avond iets te komen vertellen over dit onderwerp. Ook voor autisme zal aandacht zijn. Naast het geven van uitleg, zal Johan ons vertellen hoe we als omgeving (lid van de gemeente) om kunnen gaan met mensen die hiermee te maken hebben. Mede namens de kerkenraad willen we u en jou van harte uitnodigen. Het belooft een leerzame avond te worden. De avond start om 19:45 uur.

Muskathlon voor Open Doors

Zoals in de vorige kerkbode vermeld stond hopen wij, Carolien Visser en Simone van Wageningen, in oktober 2018 mee te doen aan de Muskathlon in Jordanië. De Muskathlon wordt georganiseerd door stichting Open Doors en het is de bedoeling om hiermee geld op te halen voor vervolgd en verdrukte christenen. Wij willen hier ons steentje aan bijdragen door 21,1km (halve marathon) te gaan hardlopen in dit land. Kijkt u voor meer informatie op www.allpc.nl.

Voor Open Doors willen wij een sponsorbedrag op halen van €10.000 p.p. Dit kunnen wij niet alleen en daarom willen wij onder andere gaan oppassen voor de Muskathlon. Dus heeft u oppas nodig en weet u nog niet goed wie u daarvoor moet vragen, dan willen wij dit graag voor u doen! Het geld wat wij daar mee verdienen zal regelrecht naar Open Doors gaan.

Als u vragen heeft of een oppas wil regelen kan dit via het mailadres muskathlon@allpc.nl.

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

2 februari	JV+16
3 februari	Gebedskring
7 februari	Kinderclub
7 februari	Collectemunten
8 februari	Jongelidmatenkring
9 februari	JV Gezamenlijk
15 februari	Lidmatenkring
15 februari	Collectemunten
16 februari	JV-16
17 februari	Gebedskring
20 februari	Vrouwenvereniging
21 februari	Vrouwenvereniging

21 februari Ouderenmiddag

Oppasrooster februari 2018

4 februari Mw. M. Mol, mw. E. Kroon
Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)

11 februari Mw. S. van Harten, Mw. A. Mouthaan
Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)

18 februari Mw. A. Aalbers, mw. A. Budding
Marit Visser, (reserve: Yvonne Kortenhoff)

25 februari Mw. M. Koudijs, Mw. N. de Kool
Simone van Wageningen, (reserve: Rebecca Adam)

Kerkautoroster

<i>Zondag 4 februari</i>	Ede:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Zondag 11 februari</i>	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters 0318-415715
<i>Zondag 18 februari</i>	Ede:	fam. Brand 06 291 590 16
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal 06 424 831 34
<i>Zondag 25 februari</i>	Ede:	fam. Zondag 0318-619638
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats 0318-418304

[Diaconie](#)

Collecten

Op zondag 4 februari collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk.

Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevend, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust. Vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben.

Het werk van de HHJO is allereerst geestelijk werk. Daarom vragen we gebed of de Heere door Zijn Heilige Geest het werk wil zegenen en gebruiken. Het gaat om het hart van jongeren!

Omdat het werk daarnaast ook heel praktisch van aard is, vragen we in de tweede plaats om praktische betrokkenheid bij ons werk. Dat kan in uw en jouw eigen gezin of gemeente. Maar ook door anderen in uw en jouw omgeving die minder betrokken zijn aan te moedigen om ook betrokken te raken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Om zo samen hart te hebben voor jongeren!

We kunnen ons werk niet zonder geld uitvoeren. Daarom vragen we u en jou om financiële steun. De HHJO is afhankelijk van giften en er is meer werk te doen dan waar geld voor is.

Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen?

Op zondag 18 februari wordt de voorjaarszendingscollecte gehouden.

Veel van het werk in Malawi is samen te vatten in één woord: 'toerusting'. Studenten aan de predikantenopleiding worden toegerust om een gemeente te gaan dienen op allerlei manieren. Zij worden vooral toegerust om Gods Woord te verkondigen. Ouderlingen worden toegerust om kerkdiensten te leiden, gezien het grote tekort aan predikanten. In speciale toerustingscursussen ontvangen gemeenteleden onderwijs over uiteenlopende zaken. Zo was er onlangs een bijeenkomst speciaal voor vrouwen, waarin nagedacht werd over het huwelijk. Toerusting op velerlei terrein dus. Nu wordt het woord 'toerusten' door het woordenboek gedefinieerd als 'iemand van het nodige voorzien.' Maar een tweede betekenis die ook vermeld wordt, is 'bewapenen.' Iemand die bewapend wordt, wordt voorzien van zaken om zichzelf te verdedigen en te beschermen. God roept iedere christen op tot bewapening: 'Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels' (Efeze 6:11). Wat krijgt toerusting dan opeens een diepe betekenis. Zowel in Nederland als in Malawi, als waar dan ook ter wereld, is bewapening van levensbelang in de strijd tegen de boze machten. En om de kerk in Malawi verder toe te rusten, is uw hulp nodig. Wilt u bidden voor het zendingswerk én uw gift geven?

Alle collecten mogen we van harte in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijk geven voor God en onze naaste.

Bijdrage studerende conferentiegangers

Het is al weer wat jaren geleden dat we de bijdrage voor studerende HHJO conferentieganger onder de aandacht gebracht hebben. Doordat er nu andere jongeren van de gemeente studeren leek het ons goed dit hernieuwd onder jullie aandacht te brengen. Om te stimuleren dat de jongeren van de gemeente een bezoek brengen aan conferenties van de HHJO heeft de diaconie een regeling getroffen.

De diaconie wil een bijdrage van 50% van de conferentiekosten geven, met een maximum van € 50,-. Hoe gaat het in zijn werk? Meld je aan op de website van de HHJO voor de conferentie. Na betaling lever je het bewijs daarvan (bijvoorbeeld je bankafschrift) aan bij één van de diakenen, met vermelding van je rekeningnummer. De bijdrage wordt dan aan je overgemaakt. We hopen dat er velen naar de conferenties gaan om zo in saamhorigheid, op deze manier gevormd te worden in het Woord van God.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Om alle gemeenteleden een inzicht te geven in wat het vrijwilligerswerk het afgelopen jaar weer heeft kunnen betekenen voor onze gemeente, volgt hieronder een kort verslag van het aantal uren geboden hulp in 2017.

Deze uren worden onderverdeeld in categorieën/activiteiten en bedraagt voor:

- vervoer: 26 uur
- diversen (waaronder tuinonderhoud): 10 uur
- ouderenbezoek, waaronder ook begrepen de psychosociale ondersteuning (ook in de vorm van bezoek)/wandelen: 220 uur.

Totaal aantal uren gegeven hulp bedraagt 256 uur.

Uiteraard zou deze hulp niet geboden kunnen worden zonder inzet van onze vrijwilligers. We hopen hier weer aandacht aan te besteden tijdens de eerstvolgende vrijwilligersbijeenkomst (waarschijnlijk in april).

Mocht u ook graag deel uit willen maken van onze groep vrijwilligers om zo mensen te kunnen helpen die het op een bepaald moment hard nodig kunnen hebben of het fijn vinden om mensen van onze gemeente te bezoeken, dan kunt u zich aanmelden bij één van de coördinatoren.

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Dirmia van der Welle (0318-572166), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 7 en donderdag 15 februari collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Kascontrolecommissie

Ieder jaar moeten de cijfers van de kerkvoogdij beoordeeld worden door een kascontrolecommissie. Een lid van de kascontrolecommissie heeft minimaal twee jaar zitting daarin. Elk jaar komt er daarom minimaal één plaats vrij. Wilt u betrokken zijn op de cijfers van de kerkvoogdij én heeft u daarvoor maximaal één avond in februari of maart over, schroom dan niet om contact op te nemen met de penningmeester van de kerkvoogdij via administratie@hhgede.nl of telefonisch: 06 105 911 84.

Vrijwillige bijdrage

De maand februari is de vaste maand voor de kerkvoogdij om de vrijwillige bijdrage bij u onder de aandacht te brengen. In het afgelopen jaar is weer veel gebeurd op financieel gebied. Ook voor het komende jaar staan er grote en minder grote uitgaven op de begroting van de kerkvoogdij. Hierover leest u meer in de brief die binnenkort bij u wordt bezorgd. Bij deze brief zit een antwoordstrook waarmee u uw bijdrage voor 2018 kenbaar kunt maken. Van harte aanbevolen!

Klusmorgen

Deze maand slaan we het klussen over en daarom is de volgende klusmorgen dus op zaterdag 17 maart. Helpt u mee? Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Cursus BHV – uitbreiding BHV-team:

Op dit moment zijn er te weinig BHV-ers binnen onze gemeente, waardoor er te vaak een beroep gedaan wordt op de huidige BHV-ers. Naar aanleiding hiervan hebben we er als kerkvoogdij over nagedacht hoe we kunnen komen tot uitbreiding van het BHV-team. Misschien hebt u wel belangstelling om mee te draaien in het BHV-rooster, maar bent niet in het bezit van een BHV-diploma. Dan hebben wij goed nieuws! In 2018 wordt aan belangstellende gemeenteleden een BHV-cursus (opleiding of verlenging) aangeboden, welke geheel door de kerkvoogdij wordt gefaciliteerd, (deels) bekostigd door middel van een subsidie! De cursus zal speciaal georganiseerd worden voor onze gemeente. Uiteraard wordt er van u verwacht, indien u deze cursus wilt volgen, dat u dan na de cursus gaat meedraaien in het BHV-rooster.

Ook willen we die gemeenteleden die reeds beschikken over een BHV-diploma vragen zich beschikbaar te stellen om mee te draaien in het rooster.

U kunt zich opgeven bij de BHV-coördinator (C. Koekoek, via c.koekoek@versatel.nl) of bij de kerkvoogdij via secretariskerkvoogdij@hhgede.nl.

[Activiteiten](#)

Oliebollenactie

We willen iedereen weer hartelijk danken voor het bestellen van de oliebollen en appelbeignets. Dit heeft bij elkaar €315,- opgebracht geheel ten bate van de kerkvoogdij. Wij hopen dat het u gesmaakt heeft!

Voetballen

Graag willen we het voetballen in de zomermaanden gaan doorzetten. Zet de volgende data dus vast in jouw/uw agenda. 18 mei, 7 juli en 14 september. We beginnen om half 8. Verdere informatie volgt te zijner tijd. Vragen? Mail gerust naar actie@hhgede.nl.

Stroopwafelactie

Bij dezen willen wij u graag melden dat er een nieuwe actie is opgezet. En wel een stroopwafel actie met heerlijke stroopwafels van Markus. Wij willen u de gelegenheid geven stroopwafels van het merk Markus te bestellen ten bate van de kerkvoogdij. U kunt deze bestellen door het formulier op de site in te vullen of door te mailen naar actie@hhgede.nl. Belt u liever? Dat kan naar 0634561151. U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 17 maart.

De kosten van deze stroopwafels zijn €2.50 per pakje en €6,50 voor 3 pakjes stroopwafels. U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 24 maart voorafgaande aan de paasmuziekavond. Wij hopen op veel bestellingen zodat u allen kunt genieten van de lekkerste stroopwafels.

Mannenactie

Er is vanuit de gemeente een idee ontstaan om eens met de mannen wat leuks te gaan doen.

Graag willen wij dit organiseren op een zaterdag in maart. U heeft de keuze tussen 2 data en wel op 10 of 17 maart. Via het aanmeldformulier op de site willen wij u vragen uw voorkeurs datum door te geven. Dit graag voor 10 februari. Daarna kunt u zich nog wel opgeven maar is de datum vastgezet. De ideeën lopen nog wat uiteen tussen vuurtje stoken, buiten koken etc.! Het belooft een mooie middag/avond te worden. Heeft u vragen? Mail deze dan naar actie@hhgede.nl

[Zending en evangelisatie](#)

We zijn erg blij met alle hulp en belangstelling vanuit de kerk. Heel erg bedankt daarvoor! We worden steeds vaker betrokken bij de problematiek die achter de voordeuren speelt. Huiselijk geweld, plotselinge ziekenhuisopname, echtscheidingsproblemen, werkloosheid en armoede. Het is soms zo frustrerend om zo weinig te kunnen doen, terwijl het aan de andere kant veel voldoening geeft als we een klein beetje van de lasten kunnen verlichten.

[Verenigingen / kringen](#)

Ouderenmiddag

Op de ouderenmiddag van 17 januari heeft dhr. J. Harskamp ons iets verteld aan de hand van een presentatie over zijn werk bij de stichting Kimon. Dit is een stichting die zich inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden. De volgende keer is op D.V. 21 februari en zullen we stilstaan bij het thema: zending. Mijn vrouw en ik, laten dan iets zien van ons werk in Suriname.

Gebedskring

Waarom samen bidden? Door samen te bidden laten we zien dat we volledig afhankelijk zijn van Gods almachtige kracht en genadige zegen voor al Zijn werken en voor al ons werk in Zijn Kerk en Koninkrijk.

Samen bidden is de gezamenlijke erkenning dat we zonder Christus niets kunnen doen en dat we grote verwachtingen van Hem mogen hebben. Door samen te bidden richten we onze ogen naar de hemel, naar de God van de oogst, Die grote dingen beloofd heeft.

Bovenstaande is een citaat uit 'Aangaande mij en mijn huis' van J.R. Beeke

Komt u, kom jij ook? Van harte welkom op de zaterdagen 3 en 17 februari van 7.15 uur tot 8.15 uur.

We mediteren voorafgaand aan het gebedsmoment over de psalmen 71 en 72. "Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. (psalm 71)"

Lidmatenkring

We hebben op 18 januari stilgestaan bij de eerst tien verzen van Efeze 2. Waarin Gods overvloedige liefde voor mensen naar voren komt.

De volgende keer is op D.V. 15 februari 2018 en dan zullen we stil staan bij het laatste gedeelte van Efeze 2.

Jongelidmatenkring

We hebben onze tocht door de 'geestelijke wapenrusting' vervolgd en hebben stilgestaan bij wat de satan in het algemeen en in mensenlevens doet. Het thema was: de boze overwinnen. De volgende keer is op D.V. 8 februari 2018.

Vrouwenvereniging

Op 9 januari j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Annemarie is in het bestuur gekozen; zij heeft de plaats ingenomen van Karin, die zich niet herkiesbaar had gesteld.

Op D.V. dinsdag 20 en woensdag 21 februari is er weer vrouwenvereniging. We hopen dan Bijbelstudie 6 uit het boekje te bespreken. Dinsdagochtend wordt de inleiding verzorgd door Monica, op woensdagavond hopen Klarinda en Anna-Maria dat te doen.

De tijden zijn als volgt: Dinsdag: inloop 9.00 uur; we willen starten om 9.30 uur en om 11.15 uur afsluiten. Woensdag: inloop vanaf 19.30; om 19.45 uur willen we beginnen en rond 21.15 uur eindigen. Heeft u belangstelling om vrijblijvend een keertje te komen kijken? Hartelijk welkom.

Kinderclub 'de Zaaier'

Zendingsmiddag

Heb je ook al weer zin in club? De volgende keer, woensdag 7 februari 2018 bij leven en welzijn, hebben we onze jaarlijkse zendingsmiddag. Het begint net als anders om 14:00u en is om 16:00u afgelopen.

Jij bent niet alleen welkom. Ook je ouders en alle anderen die jij graag mee wilt brengen, zijn van harte uitgenodigd. Want: *Zending doe je samen!* En dat willen we deze middag een extra tintje geven... We gaan niet alleen luisteren naar... nee, we worden ook zelf actief. Lees maar gauw verder!

Simone & Carolien, 2 meiden uit onze gemeente, gaan in Oktober 2018 een Muskathlon lopen, samen met Open Doors in Jordanië. Op onze zendingsmiddag komen ze hier meer over vertellen en ook jullie gaan helpen! Jullie kunnen door middel van een sponsorloop helpen om geld op te halen voor de vervolgde christenen daar. Meer informatie daarover hebben jullie al gehad (en was je niet op club en wil je alsnog info, mail dan naar dezaaier@hhgede.nl).

Maar dat is niet het enige wat we deze middag hopen te horen en te doen. Want onze eigen dominee en zijn vrouw hebben ook in de zending gewerkt. Zij zijn een tijdlang voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk in Suriname geweest. Hun ervaringen willen zij graag met ons delen door ons te laten zien (!) wat zij daar gedaan hebben.

Niet alleen de kinderen... ook u/jij bent welkom!

Deze middag is een middag die niet alleen voor de kinderen van de club, maar ook voor u als gemeenteleden, interessant is. *Iedereen is welkom!* Met elkaar hopen we op een gezellige, inhoudsvolle en actieve middag!

Hartelijke groet van de leiding van de club.

JV

Dat was een ontzettende geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op het ijs! Met een grote groep zijn we vertrokken naar Nijmegen en zijn we zonder blessures teruggegaan. Sommigen hadden op de terugweg zelfs nog begeleiding van een politie-escorte. Dat kan niet iedereen zeggen...

Deze maand staat er één gezamenlijke avond op het programma namelijk op 9 februari (*Let op! Datum is gewijzigd*). Simone en Carolien hopen in oktober af te reizen naar Jordanië om daar de halve marathon te lopen voor het goede doel: Open Doors. Zij hopen deze avond daar iets over te vertellen. Kom allemaal, want ze hebben leuke plannen voor deze avond!

-16

Op D.V. 16 februari ben je weer van harte welkom! We maken dan een start met een nieuw bijbelstudieboekje over 'Ruth'. Ruth die zich verbonden voelt met het volk Israël en als vreemdeling in Bethlehem terecht komt. Hoe reageren de mensen daarop? En hoe zien we hier Gods verbondenheid met mensen?

Na de pauze hopen we weer een leuke activiteit te doen. Houd je mail en app in de gaten voor de laatste informatie. Zien we jou ook?

+16

Bij het verschijnen van deze kerkbode hebben we de eerste 'normale' avond weer gehad de volgende avond is 2 februari (i.v.m. verplaatsen gezamenlijke avond) op deze avond hopen we na te denken over verbonden zijn met sociale media en nee deze keer niet onder leiding van een ouder 'betweterig' persoon maar door Peter van Leeuwen, wat betreft de activiteit gaat Gerco van de Brink ons verrassen en gezien zijn sportieve inborst verwachten we daar veel van. Dan zijn er dit jaar nog avonden waar we nog geen invulling aan hebben gegeven er is dus nog ruimte dus denk mee en kom met creatieve ideeën (denk *out-of-the-box* om maar eens een modeterm te gebruiken). Welkom allemaal!

Puzzelhoekje

Hoi allemaal,

Hieronder kunnen jullie het verhaal lezen dat Jezus het water veranderde in wijn. Misschien heb je dat Bijbelverhaal wel eens gehoord, thuis of op school. Er is alleen iets raars gebeurd met dit verhaal. Hij staat namelijk niet meer in de goede volgorde. Aan jullie de taak om het verhaal weer in de goede volgorde te zetten. Als hulp kun je in je Bijbel Johannes 2 opzoeken, daar staat het verhaal ook geschreven. Voor elke zin staat een letter, als je deze letters ook achter elkaar zet dan krijg je een zinnetje. Dat is dan de oplossing van deze puzzel. Op de kleurplaat is te zien hoe de watervaten gevuld worden. Net zoals in het Bijbelverhaal staat. Misschien kun je iemand vragen of ze het verhaal willen voorlezen.

Nico Harskamp heeft alweer 20 punten, gefeliciteerd! Jij hebt alweer een boek verdiend!

Maurits de Pater	6	Nico Harskamp	20	Ellen Visser	16
Jorinde de Pater	6	Henrik Budding	12	Geanne Visser	18
Hélène de Pater	18	Celine Budding	16	Loïs Visser	18
Monica de Pater	18	Judith Aalbers	12		

Jullie mogen de puzzel en kleurplaat voor 28 februari opsturen naar Christien van Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede of mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Succes met puzzelen en kleuren!

Groetjes, Christien

(r) Maria zegt Jezus dat er geen wijn meer is.

(w) Hij wist niet dat de wijn uit watervaten geschept was.

(o) Jullie moeten precies doen wat Hij zegt.' zegt Maria tegen de bedienden.

(e) Dan gebeurt er iets ergs. De wijn is op. Dat is een schande voor het bruidspaar.

(n) Jezus toonde zo zijn heerlijkheid en Zijn discipelen geloofden in Hem.

(d) Wat later spreekt Jezus de bedienden toe: "Vul de watervaten tot aan de rand met water, alle zes"

(w) Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn tijd is nog niet gekomen'.

(w) Er is een bruiloft in kana.

(r) Er stonden daar zes watervaten, die stonden er om de handen en voeten van de gasten te kunnen wassen.

(t) Jezus en Zijn discipelen zijn ook genood voor de bruiloft en zijn er ook.

(ij) Zo riep de hofmeester de bruidegom en zei: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor nu bewaard!'

(t) Als de watervaten vol zijn, geeft Jezus de opdracht om er wat uit te scheppen en aan de hofmeester te geven.

(a) Jezus moeder is op het feest.

Kleurplaat



Vervolgverhaal

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

Hoofdstuk 9: Eenzaam op het water

De voor de oude soldaat onvergetelijke maandag is voorbijgegaan en het is dinsdag geworden. Nog altijd zwerft Hanneke over de grote, uitgestrekte waterplas. Deze dag wordt de vijfde dag van haar zwerftocht. Zal er ooit een einde aan komen? Het kleine meisje voelt zich zwakker worden. Bovendien heeft ze ontzettende last van de dorst. Hoe lang duurt deze reis nu al? Hanneke weet het niet meer. Onmogelijk kan ze zeggen hoeveel dagen en nachten ze op het drijvende dak heeft doorgebracht. Wel denkt ze veel aan thuis en aan opa. En dan komen de tranen vanzelf tevoorschijn. Stil huilt ze dan, tot ze, diep weggedoken onder de jas, in slaap valt. Eigenlijk weet ze niet eens goed meer het verschil tussen dag en nacht. Meestal slaapt ze en hoe zwakker ze wordt, hoe meer slaapt ze nodig heeft. Maar hoe meer ze slaapt, hoe meer haar krachten afnemen en hoe kleiner de kans is dat ze door reddende schippers gezien wordt. Wie let er immers op een stuk dak waarop een blauwe jas ligt? Er drijven wel meer daken en jassen op het water! Maar dáár kijken de redders niet naar. Ze hebben de afgelopen dagen ménsen gezocht en gelukkig zijn er heel wat gered. Zelfs is een oude soldaat, die drie dagen en drie nachten op een boomstam dreef, gered.

Ook deze dag gaan de schippers er weer op uit. Ze zoeken naar mogelijke slachtoffers. Misschien dat er ergens op een zolder nog een man of vrouw, een jongen of meisje te vinden is. De kleine Hanneke, meestal helemaal verborgen onder de blauwe jas, wordt door niemand opgemerkt. Nu komt ze toch even onder de warme jas

vandaan. Ze heeft ontzettende dorst en niet ver van haar ziet ze enkele schotsen komen aandrijven. De schotsen hebben meer vaart dan Hanneke vermoedt. Steeds dichterbij komen ze bij en al harder schijnen ze te gaan. Van angst houdt het meisje haar handen voor de ogen en kruipt vlug onder de jas. Met bevend hart wacht ze de klap af. Zullen de schotsen haar verpletteren? Zullen ze haar met geweld van het dak stoten? Zal ze nu moeten verdrinken? Gelukkig, slechts een klein gedeelte van de schotsen raakt het dak en even gaat er een siddering van angst door Hanneke heen. Maar het valt mee en het dak houdt zich goed. Nu durft Hanneke weer even te kijken. Dáár, aan de rand van het dak, liggen nog enkele stukjes ijs. O, als ze eens een stukje ijs had! Ze heeft zo'n vreselijke dorst! Voorzichtig probeert ze zich op te richten. Maar ze is zó zwak en stijf geworden, dat ze dit bijna niet meer kan. Dan laat ze zich voorzichtig naar beneden glijden. Voorzichtig, héél voorzichtig gaat het. Ze vindt dat ze nu ver genoeg gedaald is. Dan strekt ze haar arm uit en neemt een stukje ijs. Even later ligt ze weer op haar oude plekje, weggekropen onder de jas, heerlijk te zuigen aan het stukje ijs tot ze opnieuw in slaap valt.

De dinsdag is voorbij gegaan en het is woensdag geworden. Het stuk dak wordt door wind en water voortgedreven over de wijde plas. En óp het dak ligt een kostbare vracht: Hanneke! Af en toe slaan de golven met kracht tegen het dak aan. Maar gelukkig ligt Hanneke zó hoog, dat zelfs haar voeten niet nat worden. Zojuist heeft ze weer een stukje ijs weten te bemachtigen en daaraan lest ze haar dorst. Plotseling hoort ze krijsende meeuwen. Ze cirkelen steeds boven Hannekes hoofd. Het meisje kijkt naar de grote, prachtige vogels. Ik wou dat ik ook maar vleugels had, dan kon ik naar huis vliegen, denkt Hanneke. Opnieuw komt het verdriet bij het meisje boven. Ze weet dat ze niet kán vliegen en misschien moet ze wel áltijd op het dak blijven! Toch weet Hanneke dat er Eén is Die haar ziet. Dat is de Heere, Die ervoor gezorgd heeft dat de schotsen haar dak niet hebben verpletterd. En Hij heeft er ook voor gezorgd dat het dak niet met razende vaart tegen de boven het water uitstekende huizen en bomen is geworpen. En heeft ze niet een paar stukjes ijs gekregen? Zijn het geen bewijzen dat de Heere haar ziet?

Af en toe vouwt het meisje opnieuw de handen en vraagt of de Heere haar behoeden wil. Want het meisje weet dat Hij álles kan! Al lager gaan de meeuwen boven Hanneke vliegen. Wat zoeken die beesten toch? Ineens ziet Hanneke het. Vlak bij haar drijven een paar grote appels in het water. O, wat krijgt ze dáár nu toch een zin in! Nu eerst voelt ze wat een honger ze heeft! Maar verdrietig constateert ze dat de appels net te ver van het dak vandaan drijven. Ja, de meeuwen kunnen er wél bij en duiken gulzig naar de lekkere vruchten. Hanneke denkt eraan hoe er thuis in de schuur ook altijd van die lekkere appels lagen. Wel een hele mand vol! Wat is dat allemaal lang, héél lang geleden! Na enige ogenblikken zijn de appels én de meeuwen weer verdwenen. Hanneke is dan weer alleen, héél alleen. Verdrietig trekt ze de jas over haar hoofd. Gelukkig dat ze vaders jas heeft. Hoor het toch eens waaien! En hoor de golven eens tegen het dak slaan! En hoort ze in de verte weer niet enkele krijsende meeuwen? Of zijn het mensenstemmen? Hanneke merkt het echter niet meer. Het erg verzwakte meisje is in slaap gevallen. Ze weet niet dat er nog steeds mensen aan het zoeken zijn. En ze weet óók niet dat er om haar getreurd wordt. Hanneke slaapt...!

Wordt vervolgd

[Overige berichten](#)

Oproep vrijwilligers

Johanniter Nederland verzorgt *vrijwilligerswerk* in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Wij zijn op zoek naar enthousiaste dames en heren die voor één dagdeel per week als gastvrouw of gastheer willen werken o.a. op de *polikliniek*. Hierbij helpt u de poli-patiënten bij het aanmelden met hun patiëntenpas en wijst de weg naar hun juiste bestemming. Ook moet u regelmatig patiënten begeleiden van de ene naar de andere bestemming. Ook op de *verpleegafdelingen* zijn gastvrouwen en gastheren welkom. U kunt hier een luisterend oor bieden voor de patiënt, de post rond brengen, bloemen verzorgen, boodschapje doen en soms een wandelingetje maken met de patiënt. Meer info? Bel gerust!

Henda Huisman, tel. 0318-640777 / 0612321650, Gijs Thomassen, tel. 0625568098

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Een nieuw jaar brengt meestal allerlei gedachten en gevoelens met zich mee. Terugblikken op wat geweest is kan blijdschap geven en zin om een nieuw jaar te starten. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in; dat alles kan hoop geven voor de nieuwe dagen die komen gaan. Maar terugblikken kan ook pijnlijk zijn en vol verdriet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen voor de dagen die zullen komen. U weet dat de Heere God betrokken is op mensen, maar toch kunnen de nieuwe dagen angst geven voor wat het leven ons kan brengen.

Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.

Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website:

www.stichtingschuilplaats.nl

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen



scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 15 februari 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Welbehagen

Wat moet een mens toch steeds weer strijden,
Voor Christus' tafel klaar zal staan.
't Hart dreigt vaak in het voorbereiden,
In 'twijfelen' onder te gaan.

Wat is 't dan rijk, als in je vragen,
De Heere tot je komt, en zegt:
'Berust toch in Mijn welbehagen.
Je hart is voor mij niet te slecht.'

Dan weet je 't weer: Zijn bloed moest vloeien,
Om mij te redden van de dood.
Hij schenkt, opdat 't geloof zal groeien,
Die tekenen van wijn en brood.

Het is Zijn 'grotelijks begeren'.
Hij is bewogen met mijn lot.
Slechts zien op Hem, dát moet ik leren.
Hij is mijn Redder, en mijn God.

(Psalm 43:5 - Lukas 22:15)

Jeanine Goud