

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

En begon de voeten van de discipelen te wassen, en af te drogen met de linnen doek, waarmede Hij omgord was.
Johannes 13 vs 5

Misschien moet u er niet aan denken, de voeten van uw buurman of buurvrouw te wassen. Wees maar gerust, dat is ook niet de bedoeling van de Heere Jezus. De voetwassing is een plaatje, een beeld, bij het onderwijs wat Hij geeft. De Heere Jezus weet dat Zijn tijd is gekomen. Zijn lijden gaat beginnen en Hij zal gaan sterven. Maar aan de andere kant weet Hij ook, dat Hij uit deze wereld zal gaan en terug zal gaan naar Zijn Vader. En dat Zijn overwinning vast ligt.

In dit gedeelte, van de voetwassing, zien we de Heere Jezus, als een buigende en een bukkende Zaligmaker, die vol van liefde is.

Nog éénmaal zijn de Heere Jezus en Zijn leerlingen samen. Gezamenlijk zitten ze aan de paasmaaltijd op de avond van de 14^e Nissan. Voor onze tijdsrekening is dat de maaltijd op donderdagavond voor Goede vrijdag. Het is de laatste keer dat de Heere Jezus met Zijn leerlingen het Pascha zal vieren en tevens stelt Hij het Avondmaal in. Deze Pascha maaltijd is een afscheidsmaaltijd, Hij zal Hem niet meer vieren. En tijdens deze maaltijd laat de Heere Jezus Zijn grote liefde zien. Hoe? Door de voeten van Zijn leerlingen te wassen. En daarmee geeft de Heere Jezus praktisch onderwijs aan Zijn leerlingen.

Het wassen van je voeten is gebruikelijk en nodig in het stoffige Oosten, omdat men aanlag en met de voeten dichtbij het hoofd van de ander kwam. Het is de taak van de gastheer en de dienstknechten van de gastheer, om dit te verzorgen.

Waarschijnlijk heeft bij de ingang van de opperzaal een stenen bak of kruik gestaan vol met water. Daar liggen schone linnen doeken bij. Echter, de gebruikelijke dienstknechten zijn er niet. En geen van de discipelen biedt zich aan om de voeten van de ander te wassen.

Misschien zijn zij, verlegen met de situatie. Misschien zelfs wel met een schuin oog naar die waterkruik of bak en die handdoeken gekeken. Maar ze doen niets. Als ze aanliggen, gaat de Heere Jezus staan. Hij doet Zijn bovenmantel uit. Doet de linnen handdoek om. Hij gaat doen wat een slaaf/dienstknecht behoort te doen. De Meester wordt een dienstknecht aan Zijn eigen tafel. En van elke discipel, ook van Judas en Petrus, gaat Hij de voeten wassen. Wat valt nu op? Misschien zegt u, het is maar een detail. Maar zit de kracht van deze geschiedenis niet in haar details? De discipelen gaan liever met vuile voeten aan tafel liggen, dan zich te vernederen om elkaars de voeten te wassen. Een heel treffend beeld van ons mensen. Wij buigen ook niet graag voor een ander. Een ander de oren wassen gaat nog wel, maar de voeten wassen? De les lezen lukt nog wel, maar je ongelijk erkennen, is minder eenvoudig.

Echter voordat de Heere Jezus de voeten van Zijn leerlingen gaat wassen. Maakt Johannes ons er op attent, dat de duivel het hart van Judas Iskariot in bezit heeft genomen. Zijn doel is om Jezus aan te brengen en te verraden. Een groter contrast is eigenlijk niet mogelijk. Judas wordt bewogen en aangezet door de satan. En de Heere Jezus wordt bewogen door de liefde van Zijn Vader en daardoor in Zichzelf bewogen. Vlak bij elkaar: de macht van de boze en het kwaad en de macht en de liefde van de Vader en de Zoon. We zien hier het doel van de satan om mensen in het kwaad storten en eeuwig om te brengen. Hij wil ons in zijn greep houden. En we zien hier de liefde van God in Christus, die ons wil verlossen, uit de greep van de boze. Judas verloochent Jezus voor geld om voor eeuwig onder te gaan. Jezus, verloochent zichzelf voor mensen opdat zij eeuwig zullen leven.

We zien hier een Verlosser die een linnendoek omdoet. Zoals een slaaf dat doet om de voeten van de gasten van zijn meester te wassen. Hij gaat water halen. En met water en een handdoek gaat Hij naar Zijn leerlingen. En Hij bukt en buigt voor hen neer. Want je kunt niet de voeten wassen zonder te bukken. Hij is bereid om Zijn leven te geven en Hij heeft Zijn leven gegeven. Kent u iemand anders die zoveel liefde heeft tot verloren mensen?

Amen

Ds. W. Schinkelshoek

Kerkdiensten

1 april <i>1^e Paasdag</i>	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie (<i>opleiding predikanten</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
2 april <i>2^e Paasdag</i>	09.45 uur 10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	<i>Zingen Paasliederen</i> (voor aanvang van de dienst) Ds. F. van Binsbergen (<i>Schoonrewoerd</i>) Diaconie (<i>opleiding predikanten</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen
8 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek <i>Koffiedrinken na de dienst</i> Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
15 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>) <i>Preekbespreking - 16/+16</i> Ds. W. Schinkelshoek Diaconie (<i>Landelijk evangelisatiewerk</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen
22 april	09.30 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
29 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen

Uit de pastorie

Na de Avondmaalszondag kreeg ik een vraag van een catechisant. Wat is nu eigenlijk: Censura Morum? Letterlijk vertaald, betekent het, toezicht op de zeden, toezicht op je manier van leven. In veel Reformatische kerken is het gebruikelijk dat aan de viering van het Avondmaal, de voorbereidingsdienst vooraf gaat. Tijdens die dienst is het de bedoeling, dat lidmaten worden opgeroepen tot zelfonderzoek en verootmoediging. Tevens worden zij aangespoord om belemmeringen weg te nemen, die een waardige viering van het Avondmaal in de weg kunnen staan.

In de week van voorbereiding – de week na de voorbereidingsdienst - wordt de censura morum gehouden.

Op welke wijze de censura morum moet worden gehouden is vrij. Het kan bijvoorbeeld door het instellen van een 'spreekuur'. Bijvoorbeeld, voor het bezinningsuur. Maar dat is niet in de kerkorde voorgeschreven en dus niet zonder meer noodzakelijk. Het zou ook kunnen, dat gemeenteleden, die zorgen hebben over de levenswandel van andere leden, een afspraak maken met een deel van de kerkenraad.

Censura morum valt in (Hersteld) Hervormde gemeenten in twee gedeelten uiteen. Het eerste deel is dat zowel ambtsdragers als lidmaten bezwaren over de levenswandel van andere lidmaten kunnen indienen bij de kerkenraad. Deze bezwaren moet de kerkenraad dan volgens de vastgestelde procedure behandelen. Het zal duidelijk zijn, dat het hierbij alleen gaat om bezwaren tegen lidmaten en/of ambtsdragers waarin sprake is van een openlijke en openbare zonden. Om een indruk te geven, zie de lijst van de openbare zonden die in het Avondmaalsformulier staan. Zonden waardoor de Naam van Christus en Zijn gemeente openlijk te schande wordt gemaakt. Het gaat niet over innerlijke zonden, want over het hart oordeelt de kerk niet. Het spreekt vanzelf dat, voor er bezwaren bij de kerkenraad worden ingebracht, eerst de weg van Mattheus 18, door de indieners wordt bewandeld.

Het tweede gedeelte is, dat het censura morum zich niet alleen richt op de lidmaten, maar op de ambtsdragers onderling. Oorspronkelijk is censura morum daar zelfs voor ingesteld. Dit kunnen we lezen in oude kerkorden o.a. in de kerkorde van 1578 in art. 66 en in de kerkorde van 1618/19 in art. 81, deze zeggen: *de dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen, zullen (voor het Avondmaal) onder hen de christelijke censuur oefenen, en malkander van de bediening huns ambts vriendelijk vermanen.*

Tijdens dit tweede deel van het censura morum, wordt aan elk kerkenraadslid gevraagd of hij bezwaar heeft om het Avondmaal met de andere broeders van de kerkenraad te houden. Wanneer er geen bezwaar is, betekent dit dat er geen bezwaar is tegen de wijze waarop de andere ambtsdragers hun ambt uitoefenen en het avondmaal gevierd kan worden.

In veel afscheiden kerken functioneert het censura morum alleen op de tweede wijze. Dus alleen voor de ambtsdragers. In principe hoeft het dan niet van de kansel meegedeeld te worden, dat er censura morum is. De beide gedeelten van het censura morum, zoals in onze gemeenten gedaan wordt, liggen verankerd in de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk, zie ordinantie 10 art. 4 en de respectievelijk leden 1 en 2.

De tafelwachten die zichtbaar bij het Avondmaal aanwezig zijn, zijn een teken van de Koninklijke tegenwoordigheid van Christus bij het Avondmaal. Het is een uitvloeisel van hun ambt is dat zijn daar staan, om hen die onder de kerkelijke tucht vallen te weren. Niet alleen tuchtwaardigen zullen geweerd behoren te worden, maar ook gasten, vreemdelingen die onaangekondigd in de gemeente aanwezig zijn en deel willen nemen aan het Avondmaal en ook hen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

Een hartelijk groet van de Zandlaners,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Zingen voor de dienst op 2e Paasdag

Vanuit diverse verenigingen is de vraag bij de kerkenraad neergelegd of er met Pasen een paasviering georganiseerd zou kunnen worden, gelijk aan de kerstviering met onze kinderen. Omdat er rondom Pasen al een aantal activiteiten zijn georganiseerd, heeft de kerkenraad besloten om op 2e Paasdag de kerkdienst te behouden. Om wel invulling te geven aan de gestelde vraag, zullen we op 2e Paasdag een aantal liederen met elkaar zingen voor aanvang van de dienst.

U krijgt dan een A4 uitgereikt met de liederen die we met elkaar zullen gaan zingen. Om 09.45 uur zal de kerkenraad met de predikant zich bij de gemeente voegen in de kerkzaal, waarna de organist de liederen zal begeleiden. Nadat we met elkaar hebben gezongen, zal de ouderling van de dienst de predikant de hand drukken, waarna we de eredienst zullen beginnen.

We willen u vragen om op deze dag dus iets eerder aanwezig te zijn dan gebruikelijk, zodat we met elkaar de opstanding van Jezus Christus mogen gedenken in het zingen van de liederen en daarna ook in het luisteren naar Zijn Woord.

Gemeenteavond 5 april

Op D.V. 5 april zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarin ds. R. van de Kamp een inleiding hoopt te houden over het thema 'Gods handelen met Israël'. Ook zullen tijdens deze avond de jaarlijkse cijfers gepresenteerd worden van de diaconie en kerkvoogdij. De avond begint om 19.30 uur. We rekenen op uw komst.

[Uit de gemeente](#)

[Catechese](#)

Catechisaties

Het winterseizoen 2017/18 zit erop voor de jongeren van de gemeente. Dank voor jullie betrokkenheid, aanwezigheid en meedoen tijdens de lessen. Wij (dhr. L. Soeters en ik) hopen en bidden dat jullie er ook van geleerd hebben. Wij in elk geval wel. Als je nog een catechisatieboekje hebt, lever het dan in. Dan kan het t.z.t. weer voor een ander jaar gebruikt worden.

O ja, het wordt straks hopelijk zomer, laten we de afspraak maken dat jullie, op een mooie zomeravond, een keer langskomen in de tuin van de pastorie. Dan drinken en praten we wat met elkaar. Wanneer? Dat spreken we nog wel een keer af.

Belijdeniscatechese

Voor de belijdeniscatechisanten breken de bekende 'laatste loodjes' aan. Het zit er bijna op. Het is een fijne groep, waar we het afgelopen seizoen mee hebben gewerkt. Mooie, diepgaande en confronterende gesprekken zijn er soms gevoerd. Allemaal met de bedoeling onze gedachten op te scherpen en ons te realiseren, wie we zijn en waar we staan als christenen. Want belijdenis afleggen is niet 'zomaar' iets.

In de morgendienst van D.V. zondag 20 mei (1^e Pinksterdag) is de dienst waarin jullie belijdenis van het geloof mogen afleggen. Maar eerst komt er nog een bezoek van kerkenraadsleden, zij komen jullie niet op de pijnbank leggen. Zij zullen wel vragen naar de beweegredenen, waarom je belijdenis van het geloof af wilt leggen. Daarna is er een aannemingsavond, dan zullen jullie op jullie kennis beoordeeld worden. Kennis die jullie het afgelopen jaar hebben opgedaan, vanuit het boek wat we gebruikt hebben. Vervolgens neemt de kerkenraad het besluit, om jullie al dan niet toe te laten tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. De kerkorde (Ord. 9-4-4) schrijft er dit over: *'de kerkenraad, of een delegatie van deze, vergewist zich van de bereidheid van de leerling tot de openbare belijdenis des geloofs en van de door hem verkregen kennis, teneinde hem tot deze belijdenis en daardoor tot het Heilig Avondmaal te kunnen toelaten'*.

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

4 april	Kinderclub
4 april	Collectemunten, van 18:30 tot 19:30 uur
6 april	JV +16
12 april	Jonge lidmatenkring, 20.00 uur
13 april	JV -16
14 april	Kinderappel, van 08:45 tot 15.00 uur
17 april	Vrouwenvereniging, 09.30 uur

18 april Vrouwenvereniging, 19.45 uur
 19 april Collectemunten, van 18:30 tot 19:30 uur
 19 april Ouderenlidmatenkring
 20 april Gezamenlijke afsluitende avond voor de hele JV
 25 april Ouderenmiddag, uitje

Oppasrooster

1 april	Mw. M. Moerman, Mw. C. van der Sluijs Lettie de Pater, (reserve: Simone van Wageningen)
2 april <i>2^e Paasdag</i>	Mw. G. Koekoek, Mw. M. Mol Ellen Visser, (reserve: Marieke van Leeuwen)
8 april	Mw. S. van Harten, Mw. L. de Bruijn Géke van Engelenhoven, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
15 april	Mw. H. van de Pol, Mw. A. Aalbers Carolien Visser, (reserve: Anna-Maria Buitink)
22 april	Mw. N. de Kool, Mw. A. Budding Annemijn Pluimers, (reserve: Christien van Wageningen)
29 april	Mw. M. Koudijs, Mw. G. Koekoek Yvonne Kortenhoff, (reserve: Lettie de Pater)
6 mei	Mw. E. Kroon, Mw. C. van der Sluijs Simone van Wageningen, (reserve: Ellen Visser)

Kerkautoroster

Zondag 1 april	Ede:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen 0318-561549
Maandag 2 april	Ede:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen 0318-561549
Zondag 8 april	Ede:	mevr. de Rijke 06 343 299 11
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters 0318-415715
Zondag 15 april	Ede:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal 06 424 831 34
Zondag 22 april	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats 0318-418304
Zondag 29 april	Ede:	fam. Brand 06 291 590 16
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf 0318-413483

[Diaconie](#)

Op *beide Paasdagen* zullen de diaconale collectes bestemd zijn voor de opleiding van predikanten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Op *zondag 15 april* collecteren we voor het Landelijk Evangeliesatiewerk.

De diepste motivatie van het evangeliesatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondige mensen. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1:78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker van de wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door

de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen. Alle vier de Evangeliën maken er melding van dat de discipelen de opdracht krijgen het Evangelie te gaan verkondigen. De opdracht geldt niet alleen de discipelen, ambtsdragers, dominees, zendelingen of evangelisten. De hele christelijke gemeente is geroepen naar het woord van Paulus om onstraffelijk te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld (Filippenzen 2:15,16). Een ieder die met Christus verbonden is heeft de opdracht om Zijn Naam te belijden voor de mensen. Om meer te lezen over het landelijk evangelisatiewerk verwijzen we u naar de website: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 4 en donderdag 19 april collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 19 mei. We hopen op uw komst, want vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Samenstelling kerkvoogdij

Zoals in de vorige kerkbode vermeld, is ouderling-kerkvoogd Methorst na een periode van ruim 13 jaar teruggetreden als kerkvoogd. Langs deze weg willen wij hem hartelijk danken voor al het werk wat hij als kerkvoogd al die jaren heeft mogen doen ten dienste van onze gemeente. We heten ouderling Visser van harte welkom in zijn plaats.

De samenstelling en functieverdeling van de kerkvoogdij is nu als volgt:

- Ouderling C.J. van der Sluijs (voorzitter)
- Ouderling J. Visser
- J. Hordijk (penningmeester)
- D.J. van Leeuwen
- D. Marchal (secretaris)
- M. van Veldhuizen

Hulpkoster gezocht!

De heer W. Bakker heeft aangegeven dat hij, in verband met gewijzigde privé-omstandigheden, zijn taak als hulpkoster wil beëindigen. Langs deze weg willen wij hem hartelijk danken voor het vele werk wat hij als hulpkoster heeft mogen doen.

We zijn dan ook op zoek naar (een) nieuwe hulpkoster(s) ter ondersteuning van de koster.

De taak van een hulpkoster is om periodiek een kostersdienst te draaien bij zondagse en/of doordeweekse diensten. Lijkt u deze functie iets? Of wilt u verdere informatie? Neem dan contact op met kerkvoogd D.J. van Leeuwen (tel. 0318-561549) of via kerkvoogdij@hhgede.nl.

[Activiteiten](#)

Flessenactie

We zijn erg verrast wat betreft de volle container met flessen. Dit gaat weer leuk wat geld opleveren voor de kerkvoogdij. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk dank! De container blijft staan, dus de mogelijkheid om petflessen in te leveren blijft.

Voetbaltoernooi

In mei hopen we weer te starten met het voetballen. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is van harte welkom. Nog niet aangemeld voor de mail of in de app groep? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar actie@hhgede.nl.

Gemeentedag

Het lijkt nog even te duren maar wij zijn er al druk mee bezig. 30 juni staat de gemeentedag op het programma. Zet u/jij deze datum ook alvast in de agenda? Wat betreft de activiteiten de al gepland staan beloofd het een mooi en leuke dag te worden. We zijn ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen in de organisatie. Vind u/jij het leuk om hier mee te helpen? Stuur dan een mailtje naar actie@hhgede.nl.

[Zending en evangelisatie](#)

Bijbelvertaalwerk familie Karels

April is de laatste maand die Jacob, Albertine en de kinderen nog in Tanzania zijn. Begin mei hopen ze over te komen naar Nederland. Zij hopen vanaf begin mei een huurwoning in Lunteren (Molenweg 3) te betrekken. Vanaf 1 juli verhuizen zij naar hun nieuwe stekje: Pollenstein 3 in Ede. Bij deze praktische plannen liepen we er tegenaan dat Jonathan en Lukas geen fiets hebben, maar die wel nodig hebben voor school. Zijn er mensen die nog twee jongensfietsen weten voor hen? Voor Lukas zoeken we een fiets van 26 inch, +/-45 cm framehoogte en voor Jonathan 28 inch, +/-50cm framehoogte. Als u iets weet horen we dat graag (aam@driestarcollege.nl).

Zoals we Jacob en Albertine in augustus 2009 ook als gemeente uitgezonden hebben, willen we hen in de kerkdienst op Hemelvaartsdag (10 mei) ook als gemeente weer verwelkomen. Meer tijd voor persoonlijke ontmoeting is er op de achterban- gemeenteavond die Jacob en Albertine organiseren op DV 7 juni. We hopen u en jullie dan te ontmoeten!

Wilt u Jacob en Albertine deze spannende maand opdragen in uw gebeden? Ze hebben de afgelopen maanden genoten van de verrassende pakketjes die door verschillende verenigingen uit de gemeente zijn gestuurd. Het was telkens een feest om ze te ontvangen, en natuurlijk om ze open te maken! Wilt u het werk van Jacob en Albertine ook financieel (blijven) ondersteunen?

[Verenigingen / kringen](#)

Ouderenmiddag

We hebben op 21 maart geluisterd naar het indrukwekkende verhaal van de uit Irak afkomstige dominee Marten. Dominee Ghassan kreeg geen visum om naar Nederland te komen. Dominee Marten woont inmiddels geruime tijd in Nederland en is zeer nauw betrokken bij de hulpverlening aan Irakese christenen, maar eveneens ten aanzien van het evangelisatiewerk aldaar. Laten we in onze gebeden deze vervolgte broeders en zusters niet vergeten in gebed en met de daad. De volgende en laatste keer is op D.V. 25 april, dan staat er een uitje gepland.

Lidmatenkring

Op 21 maart kon de lidmatenkring helaas niet doorgaan i.v.m. het overlijden van mijn neef. De volgende en de laatste keer is op D.V. 19 april, dan zullen we stilstaan bij de laatste verzen van het 2^e hoofdstuk, vers 19 – 22, uit de Efeze brief. Een aantal verzen die handelen over de kerk.

Jonge lidmatenkring

Op de jonge lidmaten kring hebben we het 6^e hoofdstuk met elkaar besproken en behandeld. Centraal heeft gestaan de grote strijd die er in deze wereld plaats vindt tussen de geestelijke machten. Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus en het rijk van de Overste van deze wereld, de Satan. De volgende keer en tevens de laatste keer is op D.V. 12 april en begint om 20.00 uur. We denken dan na over hoofdstuk 7 van het boekje: *Welkom in de strijd*.

Vrouwenvereniging

Komende maand, in april, zal het de laatste keer zijn dat we dit seizoen Bijbelstudie hebben. We zijn blij dat steeds meer zusters langs komen en enthousiast zijn! Ook nu staan er een ochtend en een avondvereniging gepland.

We zijn aangekomen bij hoofdstuk 7: 'Schild des geloofs'.

Dinsdagochtend 17 april: inleiding door Arida. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.30 uut. Er is kinderopas aanwezig.

Woensdagavond 18 april: inleiding door Marjolein. Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.45 uur.

We hopen weer gezellig met elkaar weg te gaan, zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige kerkbode! Dinsdag 5 juni gaan we per touringcar naar Urk waar we verschillende dingen hopen te gaan doen! Overdag niet in de gelegenheid? Kom dan gezellig mee eten. Om 18.00 uur is er een Chinees buffet in de kerk. Opgeven bij Alma van Engelenhoven 0318-610563 of almavanengelenhoven@kliksafe.nl.

Ook als je (nog) geen lid bent, en je lijkt het leuk om mee te gaan, welkom!

Kinderclub de Zaaier

Beste kinderen,

Het einde van het clubseizoen is alweer in zicht. Woensdag 4 april hebben we nog 1 keer een gewone clubmiddag, zoals altijd. Fijn als je er dan weer bent. We hopen dan met elkaar na te denken over het thema 'Hoe kun je elkaar helpen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente? Hoe kun je elkaar tot een hand en voet zijn?' Mooi om hier het jaar mee af te sluiten.

Verder hebben jullie op de afgelopen clubmiddag een uitnodiging voor het kinderappèl (wij gaan naar de HHG in Kesteren) gekregen. Als het programma in de kerk daar klaar is, hopen we -bij droog weer- te gaan picknicken en spelen bij Kwintelooyen. Hieronder nog even de belangrijkste informatie op een rijtje:

- D.V. zaterdag 14 april 2018
- 08:45 uur bij de Zuiderkerk in Ede aanwezig zijn
- 15:00 uur de kinderen kunnen weer opgehaald worden bij de Zuiderkerk
- de kosten zijn voor die dag €1,- per kind
- de jufs zorgen voor het eten en drinken

Graag horen wij van u vóór vrijdag 6 april of je meegaat naar het kinderappèl en of je vader of moeder mee kan gaan met de auto. Aanmelden kan bij juf Ella Marchal (angeltjeb@gmail.com). Jij gaat toch zeker ook mee!

Tot slot...

afgelopen keer hebben jullie allemaal jullie sponsorgeld ingeleverd. Simone & Carolien hebben ons laten weten hoeveel jullie met elkaar hebben opgehaald. Een ontzettend mooi bedrag van €1357,70. Jullie inzet is ontzettend gewaardeerd. Compliment!

Tot woensdag 4 april bij leven en welzijn,
groet van alle juffen.

Jeugdvereniging Ichthus

Algemeen

'Ben jij verbonden?' Gelukkig hoefde er op de afgelopen activiteitenavond niemand verbonden te worden! ;-)
We hebben in de sportzaal verschillende spellen en sporten gedaan en heel veel plezier gehad. Je merkte echt verbondenheid!

De JV-leiding is al hard aan het werk met de organisatie van het Kamp 2018. Het kamp vindt DV plaats van vrijdag 6 juli tot maandag 9 juli in 'ons' kamphuis in de Wolfskuylen. Blokkeer deze data even in je agenda, want we willen er echt met z'n allen heen!!!

Het thema van dit jaar zal weer een spetterend nieuw thema zijn waar iedereen mee verbonden is. We hopen daar de komende tijd meer en meer over los te laten....

-16

Bijna is ook de tweede helft van het JV seizoen voorbij. We hopen in april nog een laatste keer als -16 groep JV te houden over een thema uit het boek Ruth: Wie heeft de leiding? We gaan dan ook een bijpassend spel doen waarbij al gauw veel duidelijk zal worden....

Op 20 april hebben we de afsluitende avond samen met de +16. We hopen hiervoor een plek op te zoeken buiten Ede, maar daarover houden we je op de hoogte!!!

+16

Ha JV-ers, De laatste +16 avond nadert. Op 6 april staat deze avond op de kalender bij jullie. (toch ?) Deze avond wordt verzorgd door ons als leiding. Dit houdt in dat we zullen starten met een inleiding op de Zandlaan 16 en daarna een activiteit elders gaan doen. Houdt de "jv-ichthus app" in de gaten zodat je op de hoogte bent van het programma. De gezamenlijke avond met de -16 op 20 april is ook in voorbereiding. Ook deze avond hopen we op een leuke en actieve wijze in te vullen. Tot gauw!

Planning in april:

6-4 JV +16

13-4 JV -16 Ruth: Wie heeft de leiding?

20-4 Gezamenlijke afsluitende avond voor de hele JV ergens buiten Ede...

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,
Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry en Miranda

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meisjes,

Jullie weten allemaal natuurlijk wel in welke tijd we nu leven. Het is nu al een paar weken lijdenstijd. En volgende week is het Pasen. Wat is Pasen eigenlijk? Is dat voor jou de tijd dat je heel veel paaseitjes mag eten of toch iets meer? In de klas of in de kerk hoor je wel de verhalen van hoe Jezus moest lijden. Hij moest lijden, niet om Zichzelf, maar om te betalen voor onze zonden. Als je dit beseft en je nederig voor Hem neerknielt, dan heb je pas echt Pasen.

Hieronder zie je een woordzoeker. Alle woorden die je op gaat zoeken hebben te maken met de lijdenstijd van Jezus. Als je alle woorden hebt weggestreept dan kun je met de overgebleven letters een zinnetje vormen. Dit zinnetje is ook te vinden in de Bijbel, in Lukas 23.

Celine Budding en Geanne Visser hebben alweer een boek verdiend, gefeliciteerd. Ben je benieuwd hoeveel punten jij nu hebt? Hieronder heb ik ze allemaal weergegeven.

Maurits de Pater	8	Henrik Budding	16
Jorinde de Pater	8	Celine Budding	20
Hélène de Pater	0	Marije Budding	10
Monica de Pater	0	Rhodé Budding	6
Job van de Craats	18	Ellen Visser	18
Hannah van de Craats	12	Geanne Visser	20
Nico Harskamp	4	Lois Visser	10
Leah de Bruijn	8	Judith Aalbers	12
Charlotte van de Bovenkamp	6	Dianne Koekoek	10

Jullie mogen deze keer de puzzel of de kleurplaat weer opsturen tot en met 30 april naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede of mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Veel succes weer!

Groetjes, Christien

J	Z	A	L	V	I	N	G	N	A	M	D	F	O	O	H	L	
N	E	D	I	J	L	N	E	G	I	S	I	U	R	K	S	A	V
A	P	Z	G	G	E	S	T	O	R	V	E	N	A	A	D	P	
A	D	U	U	E	A	P	I	L	A	T	U	S	M	D	O	R	
H	I	O	R	S	L	D	K	U	S	D	E	D	G	U	O	I	
M	B	R	O	P	A	D	I	J	E	E	L	N	R	N	J	R	E
I	I	I	A	R	E	B	I	R	F	O	N	N	I	B	B	S	
S	G	B	N	M	N	R	B	N	V	N	E	E	L	E	D	T	
D	P	E	U	N	P	E	E	A	W	E	D	V	E	L	R	E	
A	A	R	T	E	E	T	N	N	R	H	D	R	D	E	U	R	
D	S	G	G	S	S	N	E	K	M	A	I	E	R	D	U	S	
I	C	O	A	A	E	D	P	P	R	A	B	T	O	I	Z	P	
G	H	N	B	D	A	M	A	L	E	O	N	S	O	G	E	O	
E	A	L	G	R	A	F	A	E	A	T	O	T	R	E	G	T	
R	A	K	R	A	A	I	E	N	L	A	R	N	E	N	N	T	
S	R	E	W	U	O	H	C	S	E	O	T	U	V	L	O	E	
N	V	E	R	D	R	I	E	T	B	E	T	S	S	W	I	J	N

albasten fles	zalving	Maria	geld
ongezuurd brood	avondmaal	Pascha	wijn
verraden	Judas	kraaien	lam
Getsemane	berg	bidden	kus
hogepriester	binnenplaats	Petrus	haan
Goede vrijdag	Pilatus	doornenkroon	beledigen
purperen mantel	Bar-abbas	veroordeling	kruisigen
priesters	spotten	lot	verdriet
toeschouwers	misdadigers	lijden	sterven
hoofdman	Jezus	gestorven	graf

[Kleurplaat](#)

[Vervolgverhaal](#)

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

Hoofdstuk 11: Daar ligt een blauwe jas

Het is donderdagmiddag, 7 februari. Vanuit Puiflijk, een dorp in de buurt van Leeuwen, vaart een rank bootje over het wijde water. De eigenaar is van der Zandt en pas gisteren heeft hij het bootje gekocht. Ach, veel zin had hij er niet in. Maar zijn vrouw stond er op dat het gebeurde. Zij wilde met alle geweld eens naar haar huis in Leeuwen gaan kijken. Toen had van der Zandt een bootje gekocht en nu varen de boer en zijn vrouw met enige knechten naar Leeuwen. "Wat drijven er toch veel spullen op het water", merkt de boerin op. "Die zijn afkomstig uit de verwoeste woningen", antwoordt van der Zandt terug. De boer en de boerin kijken stil over de wijde watervlakte. Overal is water en ijs. Een week geleden lagen de akkers en de huizen nog veilig achter de dijk en nu lijkt alles aan de verwoesting te zijn prijs gegeven. "Hoe moet het ooit weer goed komen", zucht de boerin. Intussen roeien de knechten door. Maar dan wordt het moeilijker. Voor hen ligt een grote ijsvlakte. Gelukkig dat er enkele watergeulen doorlopen.

Behendig laveren de knechten het bootje door de geulen. Eindelijk hebben de boer en de boerin hun woning bereikt. Gelukkig staat de boerderij wat hoog, zodat er nauwelijks water in heeft gestaan. Met blijdschap gaat de boerin haar woning binnen. Misschien kan zij het een en ander opknappen. Ook de boer bekijkt het huis waarin allerlei spullen kriskras door elkaar liggen. Het eerste wat de boerin doet, is de kachel aanmaken. Gelukkig vindt ze nog wat droge houtblokken en weldra komt er al een behagelijke warmte in de kamer. In het achterhuis gaan de boer en zijn knechten ook aan het werk. Ja, de boer is nu toch blij dat hij de zin van zijn vrouw gedaan heeft. Wat een geluk dat hun woning gespaard en grotendeels droog gebleven is! Na een poosje werken kijken de boer en zijn knechten naar het water. "Misschien drijven er nog wel kostbare voorwerpen rond", merkt van der Zandt op. "Jongens, ik blijf hier nog wat opruimen, maar gaan jullie eens kijken of er op het water nog kostbare spulletjes drijven. Je kunt nooit weten", zegt de boer.

Terwijl van der Zandt en zijn vrouw in hun huis achter blijven, varen de vijf knechten weg. Opnieuw moeten ze door geulen en spleten. Wat een ijs ligt er toch overal! Af en toe pikken de mannen wat uit het water op: een deken, een mandje en wat kledingstukken. "Kijk, daar ligt nog een blauwe jas op een stuk dak", zegt er een. De anderen kijken. "Ja, het is een jas of een drenkeling", merkt een andere knecht op. Intussen varen ze op het dak af. Als de boot tegen het dak stoot, komt er echter beweging in de jas. De mensen schrikken niet weinig. Want léven onder die jas hadden ze niet verwacht! Met inspanning van alle krachten probeert Hanneke zich omhoog te beuren. Dan ziet ze, vlak voor zich, haar redders. Meteen begint het arme meisje vreselijk te huilen. Nee, dát had ze niet meer verwacht! Bij elkaar heeft ze nu meer dan zes dagen en zes nachten alleen op het dak doorgebracht. Wie denkt er dán nog aan redding?

De knechten kunnen hun ogen niet geloven. Ze staan als aan de grond genageld. Dan is er één die zijn tegenwoordigheid van geest terug krijgt. Voorzichtig plaatst hij zijn voet op het dak en probeert Hanneke op te tillen. Maar eerst geeft Hanneke de blauwe jas aan hem. Even later ligt het meisje op de blauwe jas in het bootje. Enkele andere kledingstukken hebben de knechten over haar heen gelegd. Hanneke weet eigenlijk niet goed wat er aan de hand is. Zij kan het allemaal niet goed verwerken. Wezenloos kijkt het meisje de knechten aan. Eén van de knechten gaat dicht bij haar zitten. "Heb je geen honger, meisje?" vraagt hij vriendelijk. "Ja vader", antwoordt ze met zachte stem terug. De knechten kijken veelbetekenend naar elkaar alsof ze willen zeggen: Het meisje weet niet goed meer wat ze zegt, zóveel heeft het kind meegemaakt". "Hoe heet je?" vraagt de knecht. Dan antwoordt het meisje met duidelijke stem: "Ik heet Hanneke". "En van wie ben jij een meisje?" informeert de knecht verder. "Ik ben het meisje van opa", zegt ze. Veel weten de knechten nu nog niet, maar dat komt later wel. Weldra komt het bootje bij de boerderij van van der Zandt aan. Verbaasd zien de boer en boerin hoe er een kind in hun huis gedragen wordt. De boerin maakt gauw een plekje bij de kachel klaar en even later ligt Hanneke dicht bij de warme kachel. Vrouw, we moeten meteen terug naar Puiflijk met dit kind en een dokter waarschuwen", zegt de boer.

En hij heeft gelijk. Vlug nemen allen plaats in de boot. Hanneke ligt in een deken tegen de boerin aan. "Van wie ben jij een meisje?", vraagt de boerin fluisterend, terwijl de knechten het druk hebben over deze wonderlijke donderdagmiddag. Eerst zegt Hanneke niets. Maar dan antwoordt ze: "Ik ben van opa." "En hoe heet je opa dan?" vraagt de boerin. Even denkt Hanneke na. Dan trekt er een glimlach over haar gezicht en blij antwoordt ze dan: "Opa heet Klaas, Klaas van Oyen." Dán weet de boerin genoeg. En de boer en de knechten weten ook genoeg. Ze hebben het wel gehoord dat heel het gezin van van Beek is omgekomen. Maar nu blijkt dat er één meisje, als door een groot wonder, is gespaard. Tegen de avond komt het bootje met zijn kostbare inhoud in Puiflijk aan.

En als een lopend vuurtje gaat het door het dorp. "Weet je wie er nog gevonden is? Hanneke van Beek, het achtjarige dochtertje van het omgekomen gezin van van Beek. Het meisje heeft zes dagen en zes nachten alleen op een dak doorgebracht, zonder eten en drinken!" Van verbazing slaan enkele vrouwen de handen in elkaar. "Wat een groot wonder, een wonder van de Heere", zeggen ze ernstig. Diezelfde avond komt de dokter nog. Al zijn de voeten van Hanneke wat blauw en gezwollen, toch blijkt het meisje kerngezond te zijn. "Veel rust nodig", is het enige wat hij zegt. Die avond gaat Hanneke weer naar een echt bed. En voor ze gaat slapen vraagt ze aan de Heere of Hij voor haar zorgen wil, terwijl ze Hem dankt voor Zijn grote verlossing.

Wordt vervolgd

[Overige berichten](#)

Tijdrede SGP

Op D.V. woensdag 11 april wordt er in de Zuiderkerk een tijdrede gehouden. Aanvang van deze kerkdienst is 19:30 uur. Ds. W. Pieters uit Garderen hoopt hierin voor ons voor te gaan.

U en jij worden van harte uitgenodigd!

Namens de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Ede

Gerco van Ingen, *secretaris*

Huwelijksconferentie

Samen op weg naar het huwelijk? Of pas getrouwd? Speciaal voor jullie organiseert de HHJO jaarlijks een huwelijksconferentie. Tijdens deze romantische dag investeer je samen in de diepgang binnen je relatie, vanuit Bijbels perspectief. Inspirerende sprekers nemen je mee in onderwerpen als:

- Gods bedoeling met jullie huwelijk
- Samen de Heere dienen
- Communicatie in je relatie
- Seksualiteit en gezinsvorming
- Samen genieten

Tijdens het programma is ruimte voor onderling gesprek, het inbrengen van levensvragen en aandacht voor jullie persoonlijke onderwerpen. De ervaring leert dat de gezellige, inspirerende en verdiepende

huwelijksconferentie van blijvende waarde blijkt te zijn voor de eerste huwelijksjaren.
Wil jullie investeren in je relatie? Meld je aan voor de huwelijksconferentie!

Wanneer: zaterdag D.V. 6 oktober, 9.30 - 19.00 uur (inloop 9.00 uur)
Locatie: Kerkelijk bureau HHK, Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal
Voor wie: stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn!
Kosten: €60,- per stel

Mooi...! Een waardevol uitje voor moeder en dochter.

Dit is het thema van de moeder-dochterdagen. Een avond én dag dat je samen bent als moeder en dochter. Samen ga je luisteren, denken en doen op een creatieve en ontspannen manier. En dat op een mooie locatie in het karakteristieke plattelandsdorp De Moer, midden in een prachtig Brabants natuurgebied.

Tijdens Bijbelstudie in groepjes of alleen met je moeder/dochter, kijk je naar verschillende vrouwen in de Bijbel. Op een actieve en creatieve manier kijk je ook naar jezelf en de ander. Welke overeenkomsten zie je en wat zijn kwaliteiten?

Twee dagen er op uit om je toe te laten rusten en de relatie tussen jullie als moeder en dochter te verdiepen.

Wanneer: D.V. vrijdagavond 8 en zaterdag 9 juni 2018 (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Groepsaccommodatie Arbeid-Adelt, De Moer
Voor wie: Voor moeder en (1) dochter, die tussen 1 juli 2003 en 1 juni 2006 geboren is.
Kosten: € 138 per koppel
Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de website: www.hhjo.nl

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl	diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl	vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl	zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl	ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl	puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl	webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl	

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 19 april per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Daar G'U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

C.F. Gellert (1715-1769)