

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Vacant	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Vacant (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Zijt heilig, want Ik ben heilig...!

1 Petrus 1:16b

De apostel Petrus heeft ons een troostende brief van hoop nagelaten. Onwankelbare, levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus. Wedergeboren tot een levende hoop... en dat geeft een geweldig perspectief: de erfenis, die wacht in de hemelen. Maar dat geeft tegelijkertijd ook een ontstellende scherpte ten aanzien van het leven van Gods kinderen. Het leven in de heiliging. Het kán in de ogen van de heilige God niet bestaan, dat (als u levendgemaakt bent met Christus Jezus) u nog onheilig leeft. Nee, dat mág niet... dat is zondigen tegen de allerheiligste God. De Heere roept u toe: *Zijt heilig, want Ik ben heilig.*

Petrus spreekt u aan met 'gehoorzame kinderen'. Herkenbaar? Jezus, mijn Meester en ik... Zijn leerling... Zijn volgeling... Zijn gehoorzame kind. O ja, zo ontzettend vaak die dwarsheid, dat ongeloof, die afdwalingen. Maar tegelijkertijd ook dat wat Paulus schrijft: *'opdat ik Hem kenne, ik jaag ernaar'*. Heilig... dat is niet meer gelijkvormig aan de begeerlijkheden van deze wereld, maar gelijkvormig aan het leven met de Heilige Geest, Die u heiligt in alle waarheid.

Vreemdelingen... dat behoort u te zijn. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Apart gezet van deze wereld en toegewijd zijn aan uw Meester. Bidt u vurig mee: *O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.*

Of... voelt u uzelf niet aangesproken? Kent u hier niets van? Meent u dat nou echt...? Vreselijk... Petrus roept u in zijn preek na Pinksteren op tot bekering: *Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.* Hoe dan? Nou, zo... Val aan Zijn voeten neer en belijdt uw grote schuld voor God. Want ook voor u geldt: *Gelijk Hij Die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel.* Hij roept u NU, in uw onheilige bestaan: WORDT heilig... Gode zij dank klinkt de oproep niet: heilig uzelf. Waar zou u beginnen? Nee, wordt heilig, in AL uw wandel. Zet daar gerust een dikke streep onder. Niet een beetje, maar helemaal. Vanuit de bron van heiliging: de heilige God, Die u een machtige belofte doet: u zult heilig zijn, omdat Ik heilig ben. Geweldig, zo'n trouwe God, Die ontrouwe verbondskinderen zulke machtige beloften geeft.

En weet u wat nu zo'n Godswonder is? Deze opdracht staan ingeklemd tussen de Godsnaam. De HEILIGE heeft u geroepen (15a), daarom: wordt heilig (15b) en zijt heilig (16a); hoe kan het ooit? Want IK BEN DE HEILIG (16b).

De dichter Vondel heeft het treffend verwoord:

Heilig, heilig, driewerf heilig

heilig, heilig, eer zij God.

Buiten God is 't nergens veilig

heilig is het hoogst gebod.

Daarom met klem aan u, lezer: *Zijt heilig, want Ik ben heilig...!*

Sprang-Capelle,

ds. J.W. Baan

Kerkdiensten

4 juni <i>1^e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) <i>Belijdenisdienst</i>
	18.30 uur	Ds. J. Kommerie (<i>Andelst</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Zendingscollecte</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
5 juni <i>2^e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Kand. W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Zendingscollecte</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
11 juni	10.00 uur	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) <i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Kand. D.H.J. Folkers (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>GDC voedselproject Malawi</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
18 juni	10.00 uur	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
25 juni	10.00 uur	Ds. H. Jonker (<i>Barneveld</i>)
	18.45 uur	Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen

Van de kerkenraad

Beroep ds. Schinkelshoek

Op 24 april is er een beroep uitgebracht op ds. W. Schinkelshoek. De periode om te komen tot een beroep is intensief voor de kerkenraad. Er worden preken geluisterd. Er wordt gesproken over hoe een predikant zou passen in de gemeente. Er wordt gebeden om wijsheid om de juiste keuze te maken. En dan komt het moment van stemmen. In vertrouwen dat de Heere weet wat goed is voor gemeente Ede. Een afvaardiging van de kerkenraad heeft een aantal dagen later de beroepingsbrief gebracht bij ds. en mw. Schinkelshoek. Er is van hart tot hart gesproken en de ontmoeting was open en goed. Vervolgens is ds. Schinkelshoek voorgegaan in een zondagse eredienst, waarna de gemeente kennis met hem en zijn vrouw heeft gemaakt. Ook is er een kennismakingsavond met kerkenraad,

kerkvoogdij en de vrouwen geweest. Op die avond is veel informatie over de gemeente gedeeld en is de nood van de gemeente bij ds. Schinkelshoek neergelegd. En in die hele periode is het uitzien naar het moment dat de Heere Zijn weg bekendmaakt. En wat strekt het dan tot grote verwondering en diepe dankbaarheid dat de Heere aan ds. Schinkelshoek heeft duidelijk gemaakt dat hij Hem mag volgen naar gemeente Ede. Prijs de Heere dat Hij gemeente Ede niet loslaat en voorziet!

Met het aannemen van het beroep is voor ds. Schinkelshoek en zijn vrouw een periode van loslaten aangebroken. Loslaten van de huidige gemeente en gemeente Middelharnis waar hij jaren veel pastoraal werk heeft gedaan. Loslaten van de omgeving waar ze zoveel jaren hebben gewoond. En loslaten kan pijn doen. Toch mogen ze door dat alles heen zien op de Meester Die hen naar Ede zendt.

Gemeente, verwelkom dit predikantsechtpaar als door God gegeven. Laten we om hen heen staan. In liefde, praktische hulp en vooral ook in vurig gebed.

De bevestigings- en intrededienst staat gepland op woensdag 20 september 2017. Nadere informatie volgt nog.

Verkiezing diaken

Met het moeten loslaten van het diakenambt door broeder Van Wageningen vanwege gezondheidsklachten ontstond een vacature binnen de diaconie. Op 11 mei heeft de gemeente dhr. K. Slotegraaf verkozen tot diaken. We zijn erg dankbaar dat dhr. Slotegraaf de roep heeft gehoord en heeft meegedeeld het ambt te willen aanvaarden. Ook in deze lege plek heeft de Heere voorzien. We willen dhr. Slotegraaf opdragen in het gebed en hem een hele gezegende tijd als diaken wensen.

Zomerperiode

Het winterwerk ligt weer achter ons. Er heeft ontzettend veel plaatsgevonden in de gemeente. Op allerlei manieren heeft de gemeente de gelegenheid gehad samen te komen. Ook hierin blijkt de trouw van de Heere. We willen bij deze alle gemeenteleden die een rol hebben vervuld in (het organiseren van) deze gelegenheden heel hartelijk danken.

Voor de kerkenraad is de afgelopen maanden intensief geweest. Veel zieken waar bijzondere pastorale aandacht naar uitging. Een heel aantal beroepen die is uitgebracht. Beroepen die elk een bijzonder intensieve periode met zich meebrachten. Huisbezoeken en vergaderingen. De kerkenraad hoopt in de aankomende maanden wat tot rust te komen om zo de benodigde energie voor het nieuwe seizoen weer te ontvangen. In dat kader is het goed om te melden dat broeder Van der Sluijs heeft aangegeven de aankomende maanden alleen de hoogstnoodzakelijke zaken m.b.t. het kerkenraads- en kerkvoogdijwerk op te zullen pakken. Dit in verband met vermoeidheidsklachten.

We willen u als gemeente oproepen om ons als kerkenraad heen te staan. Wij hebben uw gebed blijvend nodig in dit belangrijke, intensieve en toch zo mooie werk!

[Uit de gemeente](#)

Wie wil helpen de pastorie klaarmaken?

De vakantie komt er aan! Ook zal de komende tijd in het teken staan van het opknappen van de pastorie. Daarom worden er in juni, juli en augustus geen reguliere klusmorgens georganiseerd. Na de vakantie, in september, hopen we weer met frisse moed en veel vrijwilligers te kunnen starten.

We willen u vragen mee te helpen met het in orde maken van de pastorie. Zowel mannen als vrouwen zijn in de periode van 17 juli – 12 augustus nodig voor het verven, sausen, klussen en schoon maken in de toekomstige woning van ds. Schinkelshoek. De kerkvoogdij ziet uw reactie graag tegemoet via kerkvoogdij@hhgede.nl of 0318-561549. Wilt u duidelijk aangeven wanneer u beschikbaar bent en wat u kunt/wilt doen?

Paasappèl

Het Paasappèl ligt alweer even achter ons. U hebt er wellicht wat van teruggezien in de krant, op Facebook of de website. We kijken terug op een fijne middag waarbij twee lezingen centraal stonden, en waarbij ruimte was voor ontmoeting. We willen vanaf deze plaats de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze middag! Zonder cakebakkers, verkeersregelaars, cateraars of BHV-ers was het een stuk lastiger geweest om alles goed en veilig te laten verlopen.

De evaluatievergadering van de werkgroep heeft ook al plaatsgevonden. Hierbij hebben we niet alleen teruggeblikt, maar ook afscheid genomen van de voorzitter Arja Evers. Arja is 7 jaar actief geweest voor de werkgroep, en we zullen haar zeker missen! Peter van Leeuwen volgt haar op in het nieuwe seizoen. In het najaar zullen we de voorbereidingen voor het Paasappèl op D.V. 2 april 2018 weer oppakken. We kijken er naar uit!

Werkgroep Paasappèl

[Roosters en data](#)

07 juni	Collectemunten, 18:30 – 19:30 uur
10 juni	Gebedskring, van 07.15 uur tot 08.15 uur
15 juni	Censura Morum 19:00 -19:30 uur
15 juni	Bezinningsavond 19:30 – 20:30 uur
15 juni	Inleveren kopij kerkbode juli/augustus
20 juni	Uitje vrouwenvereniging
22 juni	Collectemunten, 18:30 – 19:30 uur
24 juni	Gebedskring, van 07.15 uur tot 08.15 uur
24 juni	Gemeentedag/fietstocht

Oppasrooster

4 juni	Mw. M. Moerman, mw. G. Koekoek Carolien Visser, (reserve: Rebecca Adam)
5 juni (Tweede pinksterdag)	Mw. H. van de Pol, mw. A. Aalbers Marit Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
11 juni	Mw. C. van der Sluijs, mw. H. van Ingen Simone van Wageningen, reserve: (Geke van Engelenhoven)
18 juni (Heilig Avondmaal)	Mw. A. Budding, Mw. S. van Harten Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Ellen Visser)
25 juni	Mw. N. de Kool, Mw. E. Kroon Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)
2 juli	Mw. A. Mouthaan, Mw. M. Moerman Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)

Kerkautoroster

Zondag 4 juni	Ede:	mevr. de Rijke, 06 343 299 11
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318-561549

<i>Maandag 5 juni</i>	Ede:	mevr. Heij, 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318-561549
<i>Zondag 11 juni</i>	Ede:	fam. Zondag, 0318-619638
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal, 06 424 831 34
<i>Zondag 18 juni</i>	Ede:	fam. Vink, 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf, 0318-413483
<i>Zondag 25 juni</i>	Ede:	mevr. Heij, 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters, 0318-415715

[Diaconie](#)

Komende collectes

Op zowel de 1^e, als de 2^e pinksterdag heeft de diaconale collecte de bestemming; “zending”. Meer info hierover kunt u lezen bij “Zendingscommissie”.

Op zondag 11 juni is de diaconale collecte bestemd voor het voedselproject in Malawi via de GDC. Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie voedselprojecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is onder meer bestemd voor het jaarlijks uitdelen van voedsel aan gemeentelieden. Hoewel er in Malawi als geheel behoorlijk wat neerslag gevallen is, zijn er nog steeds gebieden waar het erg droog gebleven is. Voor inwoners uit deze gebieden dreigt opnieuw honger. De generale diaconale commissie is in gesprek met de RPC over een meer structurele aanpak van de voedseltekorten waar inwoners van Malawi mee te maken hebben. Onlangs is er daarom ook een project gestart met de distributie van stekken van zoete aardappel. Zodat mensen zelf voedsel kunnen verbouwen, voordat opnieuw honger dreigt.

Op zondag 18 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels.. Laten we hen mild gedenken en hen blijvend in onze voorbeden meenemen!

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor elkaar

Bent u slecht ter been en zou u graag eens zelf boodschappen doen? Komt de zorg voor uw man, vrouw of kind grotendeels op u neer en zou u graag even wat tijd voor uzelf willen? Voelt u zich eenzaam en zou u het leuk vinden als er eens iemand op bezoek kwam? Heeft u bepaalde klussen in het huishouden waar u niet aan toekomt door een druk gezin of door ziekte? Wilt u graag eens een stukje wandelen met het mooie weer maar kunt u niet alleen naar buiten? Heeft u een klusje zoals een lamp ophangen of iets repareren en u weet niet goed aan wie u het moet vragen? Heeft u hulp nodig bij uw computer?

Allemaal voorbeelden van situaties die geschikt zijn voor de vrijwilligershulp! Herkent u zich in deze omschrijving? Bel of mail gerust naar de coördinatoren. In overleg met u kijken we wat de mogelijkheden zijn!

Het kan goed zijn om medegemeenteleden attent te maken op deze mogelijkheid. Heb hierin ook oog voor elkaar!

Hierbij ook een oproep aan alle gemeenteleden; heeft u (soms) wat tijd over? We zijn met name op zoek naar bezoekenwilligers. Bij verschillende gemeenteleden hebben we een netwerk opgezet; dat betekent dat er ongeveer 6 vrijwilligers om die persoon heen staan die om beurten een bezoekje brengen of iets gaan ondernemen. U bent dan ongeveer eens in de 6 weken aan de beurt. Hiervoor hebben we nog mensen nodig. Ook jongeren zijn welkom! (Zie laatste "Zicht op de kerk"!)

Uiteraard bent u ook welkom als nieuwe vrijwilliger als u liever wat meer praktisch bezig bent. Voor meer info, aanmelden of hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318-625918, Alma van Engelenhoven, 0318-610563 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

Vluchtelingen

Nu de noodopvang is gesloten is de hulp aan vluchtelingen veranderd. In Ede zijn een heel aantal vluchtelingen komen wonen, die ondertussen een status gekregen hebben. Zij zijn druk met inburgeren en volgen hiervoor een inburgeringscursus met veel Nederlandse les.

Het Meet-and-Eat project van het Diaconaal Platform Ede is gestopt vanwege deze nieuwe omstandigheden. In plaats daarvan is er een maatjesproject opgestart, wat grotendeels gecoördineerd wordt door het CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede). Er zijn heel wat alleenstaande minderjarige mannelijke asielzoekers die in tehuizen in Ede worden opgevangen en die dringend behoefte hebben aan een maatje. Ze willen graag samen sporten en andere activiteiten doen om zodoende wat makkelijker de Nederlandse taal te leren en thuis te raken in Nederland. Iets voor jou als jongere in de gemeente? Ook voor andere statushouders worden nog (vooral mannelijke) maatjes gezocht. Ook is er vraag naar laptops/computers, fietsen e.d. Neem eens een kijkje op www.cvvede.nl. Laten we, ook nu het niet meer elke dag nieuws is, bedenken dat deze mensen voor de zware taak staan een nieuw bestaan op te bouwen in een totaal nieuwe situatie. Daar kunnen ze wat hulp goed bij gebruiken!

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 7 en donderdag 22 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De komende maanden worden er geen klusmorgens georganiseerd. Na de vakantie, in september, hopen we weer met frisse moed en veel vrijwilligers te kunnen starten.

[Activiteiten](#)

Gemeentedag/fietstocht

Eind van deze maand op zaterdag 24 juni staat de gemeentedag/fietstocht gepland. Bij deze willen wij u/jou van harte uitnodigen om te komen. Er ligt een mooi programma te wachten. Bij dezen informeren wij u graag over deze middag/avond:

- De fietstocht die gehouden zal worden start tussen 14.30 en 15.00 uur. Deelname bedraagt €5,- met daarin 4 consumptiebonnen van €0,50 inbegrepen. De tocht duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

- Voor de ouderen hebben we bij de kerk een spelletjesmiddag georganiseerd. Deelname gedraagt €5,- met daarin 4 consumptiebonnen begrepen, koffie, thee en cake.
- Voor de kinderen hebben we een gezellige middag activiteit waar ze zich vast goed zullen vermaken. Deelname bedraagt €5,- met daarin 4 consumptiebonnen inbegrepen, wat lekkers en limonade.

Na de fietstocht en de activiteiten voor ouderen en kinderen kan er met elkaar gegeten worden.

Om 17.00 uur starten we met de dienstenveiling. Om 19.00 uur hopen we deze dag af te sluiten. Voor deelname aan de activiteiten hebben we een maximum van €25,- per gezin vastgesteld. Wij hopen op jullie komst en bijdrage aan deze dag. Wat betreft de dienstenveiling beschrijven we hieronder nogmaals de spelregels.

Dienstenveiling

Zoals hierboven al werd vermeld hopen we weer een dienstenveiling te organiseren. Deze zal live gehouden worden op de gemeente dag. We willen iedereen uitnodigen om diensten en producten aan te melden door te mailen naar actie@hhgede.nl

Vindt u het leuk om iets te bakken, of om iets te doen voor een gemeente lid, meldt dit dan aan als dienst. Mocht u iets hebben wat u op de dag zelf zou willen veilen, meldt dit dan aan als verkopend product. Alle mogelijke diensten en producten zijn van harte welkom! Verse etenswaren liever niet meebrengen om te veilen. Dit om bederven en verspilling tegen te gaan.

Wij zien graag de aanmeldingen tegemoet. Uiterlijke inleverdatum is 17 juni.

Voetbal/volleybal toernooi

Beste jongeren en jong-volwassenen!

Lijkt het je leuk om samen met je gemeenteleden wat sportiefs te doen? Wij willen in de zomervakantie een voetbal- en/of een volleybaltoernooi organiseren!

Voor wie? Iedereen van 15 tot 35 (of als je ietsje jonger of ouder bent).

Waar? Nader te bepalen.

Wanneer? 15 of 22 juli.

Wil je graag meedoen? Laat me dit dan weten via de mail: martin_vroeg@live.nl of een sms/whatsapp naar 0634561151.

Geef dan meteen aan of je wilt voet- of volleyballen. En welke data je zou kunnen! Of wie er meekomt?!

Ook *als je niet* op een van de dagen kan, wil ik graag weten of je de volgende keer van de partij bent! Tot dan!

[Zending en evangelisatie](#)

Zendingscommissie

Binnen onze kerkorde is zending een taak voor de gemeenten, kerkenraden en classicale vergaderingen. Hierbij worden zij ondersteund door de landelijke zendingscommissie. Het zendingswerk behoort daarmee tot het hart van de gemeente die een 'beweging naar binnen' heeft, maar niet minder een 'beweging naar buiten' dient te hebben.

De Heilige Geest bewoog de gemeente van Antiochië om Paulus en Barnabas uit te zenden. De gemeente is in de eerste plaats dus een zendende gemeente. Ook dient de gemeente een biddende gemeente te zijn. De apostel Paulus roept op om biddende met hem te strijden.

Actief meeleven is van enorm belang voor zendingswerkers. Het bemoedigd hen in hun taak en roeping. De gemeente heeft verder de taak om de uitzending praktisch mogelijk te maken, in

(financiële) ondersteuning. Ook dit zien we terug bij Paulus. Tenslotte heeft de gemeente ook de taak om ontvangende gemeente te zijn: het ontvangen van nieuwsbrieven en meelevens vanaf het zendingsveld, maar bovenal het ontvangen van de zegen die de Heere op het zendingswerk beloofd heeft: En ziet, Ik ben met ulieden...

Eén keer zal de Heere op Zijn opdracht tot zending terugkomen, en zullen we allemaal verantwoording af moeten leggen wat we met deze opdracht hebben gedaan.

Om alvast in uw agenda te noteren: De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 16 september in Expo Hoevelaken georganiseerd. Het thema is 'Door liefde gedreven'. Sprekers zijn ds. W.M. Mulder, ds. R.J. Oomen, ds. N.P.J. Kleiberg en Annelies Sabajo - Groothuis (Suriname). Er is een kinderprogramma (4-8 en 9-12 jaar), een Bijbelstudie, een info- en verkoopmarkt en er is kinderopas.

En verder: De Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is ter ondersteuning van het zendingswerk in Suriname per D.V. september 2017 op zoek naar een onderwijsvrijwillig(st)er. Spreekt onderstaande taakomschrijving je aan en voldoe je aan het profiel? Dan vernemen wij graag een reactie. (www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/word-jij-onze-nieuwe-juf-meester-1)

Taakomschrijving: Het geven van onderwijs aan de kinderen van de fam. Meuleman (uitgezonden namens de ZHHK voor zending in Powakka) (leeftijdscategorie 4-8 jaar)
- Indien nodig bereid om bij te springen bij de tiener-kinderclubs in Powakka en te assisteren in het gezin Meuleman (oppas op de kinderen).



[Verenigingen / kringen](#)

Gebedskring

Er wordt veel ondernomen in onze gemeente; prediking, evangelisatie, de maandelijkse klusmorgens, het jeugdwerk, de schatzoekersclub, het werk van de kerkenraad, van de organisten, het schoonmaken, enzovoort. Aan al deze arbeid behoort de arbeid van het gebed als voorbereidend werk vooraf te gaan. Het gebed waarin we elkaar als gemeente dragen en het gebed als belijdenis van onze hulpeloosheid. Zonder Christus zijn we hulpeloos, zonder Hem kunnen we niets doen. Maar in Christus draagt ons gebed en onze arbeid vrucht.

Komt u ook op de volgende gebedskring? Meebidden om een zegen te vragen en mee danken voor al dat werk dat in en buiten onze gemeente opgepakt wordt?

Van harte welkom op de zaterdagen 10 en 24 juni van 7.15 uur tot 8.15 uur.

Vrouwenvereniging

Aan alle vrouwen van de gemeente:

Willen jullie weten wie wij zijn en wat wij doen? Dan is ons uitje op dinsdag 20 juni de perfecte gelegenheid om ons te leren kennen! Zoals eerder vermeld gaan we per touringcar naar Dordrecht; waarin we leuke dingen ondernemen en ons laten inspireren door getuigenissen van anderen!

Er zijn nog 5 plekken beschikbaar, geef je snel op want vol=vol! We kijken er naar uit jou te ontmoeten.

Geef je op bij Alma van Engelenhoven (almavanengelenhoven@kliksafe.nl) of Jeanette van Vliet (famvliet@live.nl)

Jeugdvereniging Ichthus

Algemeen

Begint het al weer te kriebelen? Krijgen jullie ook weer zo'n zin in het kamp. Natuurlijk staat 30 juni - 3 juli al lang geblokkeerd in jullie agenda want we hopen er weer een mooi kamp van te maken. De ouderejaars weten nog wel dat we een groot kampvuur mogen maken bij de Wolfskuylen...

Graag vragen we je om je zo snel mogelijk op te geven voor Kamp. Je krijgt daarvoor een e-mail met een link. *De inschrijving wordt geopend op maandag 29 mei en wordt vrijdag 16 juni gesloten.*

Bij die inschrijving vragen we je om te helpen met een van de voorbereidingscommissies. Doe daar vooral aan mee dan weet je zeker dat jou leuke plan ook op kamp uitgevoerd wordt!

De kosten voor het kamp zijn weer €50. Houden jullie de komende tijd je mail in de gaten? We houden je namelijk graag op de hoogte van de plannen!

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,

Arja, Annette, Gerben, Gerrit, Ernst

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meiden,

In Handelingen 2 kun je het verhaal over Pinksteren lezen, of het natuurlijk laten voor lezen. Daarin kun je de antwoorden op de vragen vinden. Je kunt elke keer kiezen uit drie verschillende antwoorden. Schrijf de letter van het goede antwoord op de stippen en maak daarmee de zin af: Met Pinksteren heeft de Heere Jezus de Heilige Geest naar de aarde gestuurd. Hij wordt ook wel de genoemd.

Hieronder kun je de puntenaantallen vinden van degene die de puzzel of kleurplaat de afgelopen keer hebben ingeleverd (als je er niet bij staat, sta je er de volgende keer vast in!). Leuk dat ook Hannah van de Craats is gaan mee kleuren!

Nico Harskamp	6	Ellen Visser	6
Job van de Craats	10	Geanne Visser	8
Hannah van de Craats	2	Loïs Visser	18
Renske van Ingen	16		

Je kunt de oplossing van de puzzel of de kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Christien van Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.

Succes met puzzelen en kleuren!

Groetjes, Christien

1. Hoe klonk het geluid dat uit de lucht kwam? (vers 2)

- b Als een golf
- T Als een harde wind
- g Als een explosie

2. Het geluid vulde ...

- f Hun gedachten
- r Het huis waar de gelovigen samen waren
- o Geheel Jeruzalem

3. Wat verspreidde zich en raakte een ieder persoon aan? (vers 3)

- o Het lijken wel tongen van vuur
- u Een koude rilling
- v Blijdschap

4. Waar werden de gelovigen mee vervuld? (vers 4)

- s Angst
- o De Heilige Geest
- g Verwachting

5. Hoe reageerden de mensen. (vers 12)

- b Ze dachten: 'niets verbaast ons meer'
- s Ze waren opgewonden en vroegen zich af wat er aan de hand was
- a Ze waren boos om het lawaai

6. De mensen kwamen uit veel verschillende landen. Waar waren ze verbaasd over? (vers 7 en 8)

- s Dat iemand zo vroeg in de morgen een bijeenkomst organiseerde
- t Dat de gelovigen allemaal verschillende talen spraken
- g Dat de gelovigen thuis God loofden en niet in de tempel

7. Sommigen mensen maakten de gelovigen belachelijk. Ze zeiden (vers 13)

- f Ze zijn gek
- e Ze zijn dronken
- b Hun Egyptisch is niet erg goed.

8. Wie hield er een toespraak? (vers 14)

- r Petrus
- u Johannes
- i Joël

[Kleurplaat](#)



[Vervolgverhaal](#)

Uit: 'Hanneke's barre tocht op het wijde water' door C. van Rijswijk (Uitgeverij Gebr. Koster)

Hoofdstuk 3: Het water komt

Het is enkele dagen later en nog héél vroeg in de morgen. Op verschillende plaatsen stroomt het water nu over de dijk. Sombor horen de mensen het gedruis van het water aan. Daar staan ze in de koude duisternis, de angstige dorpsbewoners! Aan slapen dénken ze niet. De angst heeft hen naar de dijk gedreven. Daar komen ook enkele mensen aan die verstand van de dijk en van het water hebben. Ze dragen enkele lantaarns en het geel-bleke licht valt op hun ernstige gezichten. Kijk, ze schudden mismoedig hun hoofd. “De mensen in het dorp moeten gewaarschuwd worden. Het kritieke ogenblik is aangebroken. De dijk zál het begeven...!” Dát zeggen deze mensen. Plotseling is het met de rust in het dorp gedaan. De torenklok begint te luiden en enkele mannen lopen snel door de straten en schreeuwen uit alle macht: “Mensen, kom eruit! De dijk dreigt te bezwijken!” Ineens is het een drukte van belang. Er wordt geroepen, geschreeuwd en gelopen. En boven de verwarring uit wordt het eentonige geluid van de torenklok gehoord. De mensen worden er zenuwachtig van! Tastend, hier en daar bijgelicht door lantaarns, zoeken de boeren met hun vee een veilig heenkomen naar de dijk. Weldra is het daar een vreselijke drukte.

Mannen, vrouwen en kinderen lopen gehaast tussen het vee door. Ze zijn op weg naar het grote herenhuis, daar ginds op de dijk! Misschien zullen ze dáár veilig zijn! Misschien, want met zekerheid valt er immers niets te zeggen. Er zijn er al die met hun koeien weer terug gaan naar de stal. Op de dijk is het bitter koud en in de stal is het warm! Zo lopen mensen en dieren kris-kras door elkaar. De angst drijft hen in de duistere morgen voort, nu hiérheen en even later weer dáárheen. Tussen al die haastende en vluchtende mensen loopt ook Celis van der Ven, de schilder. Ook hij probeert zijn vrouw en kinderen door de drukte heen naar het herenhuis te loodsen. Enkele kinderen van hem beginnen te huilen. Het is ook zó donker en zó koud! En dan al dat geschreeuw en gejammer van de mensen. De kinderen raken helemaal van streek. Vlak bij het grote huis gekomen, schrikt Celis héél erg. “Vrouw, wáár is.... wáár is...!” Celis maakt de zin niet af, maar zijn vrouw begrijpt hem al. Ook zij schrikt vreselijk. Nu pas bemerken ze dat er een kínd ontbreekt! Door de drukte en de haast zijn ze het kwijt geraakt. Of loopt de kleine thuis huilend te zoeken naar vader en moeder? Is het misschien tussen de mensen op de dijk gekomen? “Celis, wáár is ons kindje nu?” begint zijn vrouw te huilen. Dan neemt Celis maatregelen. “Vrouw, jij blijft bij de kinderen. Probeer in het grote huis te komen, dan ga ik meteen naar ons huis terug om te kijken waar het is”. In een ogenblik is de bezorgde vader verdwenen. De lantaarn houdt hij hoog boven zich uit en hij haast zich door de mensenmassa en de loeiende beesten heen. Het lijkt wel of hij niemand hoort of ziet. Hij denkt maar aan één ding en dat is aan zijn kind.

Hoor! Enkele mensen roepen hem. “Celis, Celis dan toch, help eens even mee om de koeien de dijk op te trekken”, smeken ze. Maar Celis hóórt de roepende mensen niet. O, en dan worden de mensen boos. “Je hoeft bij ons nóóit meer te komen verven, hoor je”, schreeuwen ze woedend. De arme schilder hoort gelukkig hun boze woorden niet. Hij snelt de dijk al af op huis aan. Raketings passeert hij een oude man, die strompelend naar de dijk gaat. “Celis, heb je mijn vrouw niet gezien?” vraagt de oude man die Celis in het lantaarnlicht toch herkend heeft. “Nee, niemand gezien en ik zoek mijn kind”, hijgt Celis en de wanhopige man zet het op een lopen. De meeste mensen letten echter niet op Celis. Ze hebben genoeg aan zichzelf en de meeste boeren weten met moeite de bang geworden beesten in bedwang te houden. Het is één gesnuif, geloei en gestamp! Veel boeren zien helemaal geen heil in deze vlucht. Trouwens, voor iedereen is er tóch geen plaats op de dijk. Velen vinden het veiliger om thuis op de zolder te vluchten. Zo denkt ook de familie van Beek erover. Vader en moeder van Beek hebben al heel wat spulletjes naar boven gebracht. Ze worden daarbij trouw geholpen door hun dienstmeisje. Enkele stoelen, een kleine kast, etenswaren, kleren en kleden bevinden zich in de hoek van de zolder.

Nee, álles kan niet in veiligheid gebracht worden. De koeien en varkens blijven gewoon in de stal. “Zul je de beesten ook niet naar de dijk brengen, Hendrik?” vraagt moeder. “Welnee, Catharina, als de

dijk breekt op de plaats waar al die beesten lopen, dan verdrinkt daar óók alles! Laten we maar afwachten hoe het lopen zal. Ik zag juist enkele mensen met hun vee weer naar huis terugkeren. De meeste mensen lopen maar heen en weer en niemand weet waar het veilig is. Vreselijk is het als ons vee omkomt, maar het belangrijkste is als wij gespaard mogen blijven..!" "Méér kan er op zolder niet bij", zegt moeder na een poosje. Gelukkig zijn er toch nog heel wat spulletjes op de zolder terecht gekomen. "Kijk, moeder, daar loopt Celis", zegt Hanneke. "Wat loopt hij hard! Zou hij nog iets uit zijn huis moeten halen?" vraagt moeder aan vader. "Dat weet ik ook niet", antwoordt vader terug. Meteen roept hij: "Celis, ben je wat kwijt?" Even kijkt Celis op en roept dan met vertwijfelde stem: "Hendrik, ik ben een kind kwijt. Wil je helpen zoeken?" Vader van Beek hoort de ontzettende tijding aan. "Ga maar even helpen, Hendrik", zegt moeder. "Wij hebben het nodige toch op zolder gebracht". Celis is alweer verdwenen. Juist als vader even later wil gaan, gebeurt het. Met een vreselijk lawaai breekt de dijk en stort het water zich op het arme dorp. "Het water!" schreeuwt vader. Maar zijn stem gaat verloren door het gebruis en geraas van de woedende golven. Even later is het dorpje Leeuwen met de omgeving veranderd in één grote zee...

Wordt vervolgd

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor juli/augustus komt uit op zondag 25 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 15 juni per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Belijdenis

Nu heb je 'ja' gezegd en je geloof beleden,
En schuchter leg je nu je hand in Jezus' hand.
Hij houdt je vast, Hij heeft voor je gebeden;
Alleen door Zijn gebed houdt jouw belijden stand.
Je zult je vele malen om je zonden schamen
En vele malen denken: God is er niet meer. -
Maar Jezus waakt. - Hij brengt Zijn schapen samen
En roept ze bij hun namen, telkens weer.
Want Hij is in Zijn lijden zelfs door God verlaten
opdat wij nimmermeer verlaten zouden zijn.
Hij werd gesmaad door mensen die Hem bitter haatten
opdat Hij ons genezen zou van onze pijn.
Het handschrift onzer zonden is aan 't kruis geslagen
waaraan de Heiland ook voor jou Zijn leven gaf.
Nu wordt je vrijgesproken in die dag der dagen,
Want Jezus lééft. - Hij is verrezen uit Zijn graf!
Geen macht ter wereld kan ons van Zijn liefde scheiden:
Geen honger of verdrukking, geen gevaar of pijn;
Hij ging ons in Zijns Vaders huis een plaats bereiden:
Want waar de Meester is, zal ook de dienaar zijn!

Nel Benschop