

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.  
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LN Ede, tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Vacant (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

#### Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

#### Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

*Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Ruth 4 vers 13*

### **De zoon van Ruth, een kind van advent**

De geschiedenis van het boekje Ruth stuwst naar het hoogtepunt, namelijk de geboorte van een zoon. De geschiedenis van Ruth staat tegen de achtergrond van de donkere periode van het boek Richteren. Een boek wat eindigt met de woorden: *Een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen*. Echter, in het boekje Ruth zien we Gods genade schitteren tegen de zwarte achtergrond van Richteren. We zien de gouden draad van Gods trouw opblinken, in de vervulling van de belofte. Hoe donker het in de wereldgeschiedenis is geweest en ook kan zijn. God werkt door. De Heere is trouw. Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.

Naomi dringt er bij Ruth op aan. Ga naar Boaz, hij is één van onze lossers. Ruth heeft niet alleen bescherming gezocht onder vleugels van de God van Israël. Ze zoekt ook bescherming onder vleugels van Boaz. Zij is gegaan naar de dorsvloer om Boaz te ontmoeten. Maar Boaz zegt: Ik kan je niet lossen. Er is iemand die hoger staat in de familielijn dan ik. De nadere lossers – we weten niet wie hij is – wil wel het land kopen, maar verder niet. Want als Boaz tegen hem zegt: Je behoort dan ook Ruth trouwen. Dan ziet deze lossers van de transactie af. Daar kan hij, om welke redenen dan ook, niet aan beginnen. Zo komt de weg vrij voor Boaz om met Ruth te trouwen. Wat een wonderlijk weg. Als we de hele weg van Ruth nagaan. Dan is het geen rechte weg geweest maar eerder een weg met krommingen en haarspeldbochten. Is dat geen beeld van veel mensenlevens? Als de eerste lossers het voorstel afwijst. Is voor Boaz de weg vrij om met haar te trouwen. Tegen de oudsten en het volk, die hij als getuigen neemt zegt Boaz het: Ik koop het land van Naomi en ik neem Ruth, de Moabitische, tot mijn vrouw. Ik neem haar, om de naam van de overledene over zijn erfelijke bezit in stand te houden.

En dan die wonderlijke reactie van het volk. Een wens, in de vorm van een gebed, tot Ruth en Boaz. Zij zeggen: Dat Ruth, de vrouw die in uw huis komt, wordt tot een Rachel, een Lea en een Thamar. Deze vrouwen hebben het huis van Israël gebouwd. Het is een gebed, dat hun huwelijk gezegend mag worden. Maar dat niet alleen. Het is ook een gebed dat Ruth in de Messiaanse lijn mag komen. Want Lea en Thamar, zij zijn voormoeders van Christus geweest. Zij staan in die Messiaanse lijn. Ruth is nu geen Moabitische meer, maar zij is nu een Israëlitische. Zij is ingelijfd in het verbondsvolk Israël. En Ruth wordt een moeder in Israël en ook een voormoeder van Christus.

Het staat er zo eenvoudig. De Heere geeft aan Ruth, dat zij zwanger wordt en een zoon baart. Maar het is de leidende hand van de Heere in deze geschiedenis. De Heere gaf, zegt ons, dat kinderen krijgen een zegen van de Heere blijft. Het boekje Ruth laat, in het krijgen van deze zoon, de vervulling van Gods beloften zien. Het gaat om de vervulling van de belofte, dat het beloofde Zaad geboren moet worden. Daar stuwst deze geschiedenis heen. Genesis 3 vers 15 moet vervuld worden. Hier wordt Obed geboren, de opa van David. Weer zien we iets wonderlijks in dit hoofdstuk. Na de geboorte zeggen de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de Heere die u vandaag een lossers in Israël heeft gegeven. Dat zijn naam beroemd wordt in Israël. Naomi die met de klacht op haar lippen terugkwam in Bethlehem. Vol ben ik weggegaan en leeg ben ik teruggekomen. En nu? Aan Naomi is een zoon geboren. Door Ruth wordt ook Naomi weer vol. Zij mag delen in het geluk. De Heere heeft haar een lossers gegeven. De kleine Obed. Via zijn geslacht gaat het verder. Voor het eerst in de Bijbel komen dan zijn naam tegen, in vers 22: David. De grote koning van Israël. Uit zijn huis zal de verlossers geboren worden, in Bethlehem.

Een lossers is iemand die verlost uit aardse nood en ellende. Hoe heeft Boaz Naomi en Ruth niet verlost? Echter noch Boaz, noch Obed kan ons geestelijk verlossen. Zelfs David wiens naam vermaard is geworden in Israël, kan ons geestelijk niet verlossen. Daarom blijven we niet stil staan bij de wonderlijke geschiedenis van Ruth en Naomi. Door deze geschiedenis heen moeten we verder kijken naar de Verlossers die uit dit geslacht geboren zal worden. Want achter David zien we de grote Zoon van David opblinken: Jezus Christus.

Dagen van advent van verwachting. Het Oude Testament ziet uit naar Zijn geboorte. We mogen het weten, Hij is geboren! Ja, Hij is gestorven, begraven en opgestaan. Hij is het die het tegen ons zegt: Kom naar Mij! Gemeente, laat deze Jezus toch niet staan. Ga toch aan Hem niet voorbij. Jongens en meisjes. Zoek in jullie

jonge leven deze Heere Jezus. Wie Hem vindt, die vindt het eeuwige leven. Waarom zullen we het niet doen? Is Hij het niet waard? Hij roept je. Elke keer weer. *Wend je naar Mij toe en wordt behouden!* Zult u en jij het doen? *Amen.*

*Ds. W. Schinkelshoek*

### Kerkdiensten

3 december	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
10 december	10.00 uur	Kand. D.C. de Pater ( <i>Bennekom</i> ) <i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Preekbespreking 16+</i>
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen
17 december	10.00 uur	Ds. H. Jonker ( <i>Barneveld</i> )
	18.30 uur	Ds. W.M. van der Linden ( <i>IJselmuiden</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>De Vluchtheuvel</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
24 december	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. J.W. Baan ( <i>Sprang-Capelle</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen
25 december (1 <sup>e</sup> kerstdag)	10.00 uur	Kand. D.C. de Pater ( <i>Bennekom</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Landelijk Evangelisatiewerk</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
	<b>16.00 uur</b>	<i>Kerstfeest met de kinderen</i>
	collecte	Ds. W. Schinkelshoek Kerkvoogdij
26 december (2 <sup>e</sup> kerstdag)	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Landelijk Evangelisatiewerk</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen
31 december <i>Oudjaarsdag</i>	10.00 uur	Ds. R. van Kooten ( <i>Apeldoorn</i> )
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek

	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Opleiding predikanten</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
1 januari 2018	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
<i>Nieuwjaarsdag</i>		<i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen

### [Uit de pastorie](#)

Op D.V. zondag 3 december staat de tafel des Heeren weer in het midden van de gemeente gereed. In de dagen van advent mogen we als gemeente de dood des Heeren gedenken. Avondmaal om ons vaak zo zwakke geloof te versterken. Vaak hebben wij twijfels om aan te gaan, omdat we de zonden zo ervaren in ons hart.

Johannes Calvijn heeft een klein boekje geschreven over het Heilig Avondmaal: *Eén met Christus*. Een klein stukje eruit, misschien tot bemoediging, voor hen die tobben met hun onvolmaaktheid: "Maar omdat er op aarde niemand te vinden is die zo zeer gevorderd is in het geloof en levensheiliging of hij komt op beider gebied nog veel te kort, is te vrezen dat vele gewetensvolle mensen in verwarring zijn om wat er is gezegd. Om dit gevaar te verhelpen moeten we de voorschriften die we gegeven hebben met betrekking tot geloof en boetedoening matigen. Daarom is het een gevaarlijke onderwijsmethode, die sommigen er op na houden, om in een hart een volmaakt geloof en een volmaakt berouw te eisen en iedereen uit te sluiten die het niet heeft. Want door zo te handelen worden allen zonder uitzondering uitgesloten. Wie kan, als de zaken zo staan, erop bogen niet door verzoeking in verleiding te zijn gebracht of niet behept te zijn met één of andere zonde of zwakheid?"

Het is waar dat alle kinderen van God een geloof hebben waarbij het voor hen steeds weer nodig is de Heere te vragen hun gebrek aan geloof te hulp te komen. Want het is een ziekte die in onze natuur ingeworteld is, dat wij hiervan nooit volkomen genezen zijn voordat wij verlost zijn van de kerker van ons lichaam. Verder wandelen zij zo zeer in zuiverheid van leven, dat zij het nodig hebben dagelijks te bidden zowel voor de vergeving van de zonden als om in genade te groeien. En hoewel de één minder onvolkomen is dan de ander, is er toch niemand die niet in veel opzichten te kort schiet. Als wij een onberispelijk geloof en leven zouden moeten aandragen, zou het avondmaal voor ons niet zinvol, ja zelfs verderfelijk zijn. Dit staat ook haaks op de bedoeling van de Heere, want hij heeft aan Zijn kerk niets gegeven dat meer tot onze redding dient."

Citaat van Augustinus:

"Het geloof daalt in ons hart neer. Het komt van boven. De twijfel is niet van boven neergedaald, maar de twijfel schiet in je hart op als onkruid. Het geloof verdwijnt niet uit je hart. Het geloof roeit het onkruid uit, het wiedt de akker en zaait het goede zaad."

*Verjaardag*

Hartelijk dank, uiteraard mede namens mijn vrouw, voor alle goede wensen in de vorm van kaarten, e-mails, telefoontjes en appjes die ik op mijn verjaardag en daarna van u heb gekregen. Ook de gemeenten van IJsselstein en Middelharnis hebben zich niet onbetuigd gelaten. Het was werkelijk hartverwarmend.

*Fam. ds. W. Schinkelshoek*

### [Van de kerkenraad](#)

**Kerst**

De laatste maand van het jaar is met het uitreiken van deze kerkbode weer bijna aangebroken. En daarmee ook 'de donkere maand'. Voor de één wellicht een maand vol gezelligheid met vieringen van de feestdagen en mooie terugblikken op het afgelopen jaar. Voor de ander een moeilijke maand waarin gemis juist extra gevoeld wordt. Of wanneer u terugblijkt op het jaar 2017 en geconfronteerd wordt met verdrietige, moeilijke herinneringen.

Juist in de decembermaand kunt u het verdriet en de eenzaamheid zo intens ervaren...

Daarom willen we u graag bemoedigen. Jezus Christus is gekomen! Hij kwam, juist om in de duisternis licht te brengen. Hij is het Licht. In het verdriet, in de pijn en in de eenzaamheid bent u/ ben jij niet alleen; *"Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht. (...) Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. (Psalm 139)*

Zoals u verderop in de kerkbode kunt lezen, zal de jaarlijkse kerstviering niet op 2<sup>e</sup> kerstdag plaatsvinden, maar zal deze op 1<sup>e</sup> kerstdag gehouden worden. Al vele jaren heeft deze kerstviering haar plek ingenomen. We willen hiermee op een laagdrempelige manier het evangelie van de komst van Jezus Christus laten klinken. In de eerste plaats is het een viering voor en door de kinderen. Jezus zegt het zelf: "Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid". Zij mogen de lof van onze Heere bezingen! Maar net als voorgaande jaren stellen we ook graag onze deuren open voor de buurt en voor alle anderen die het kerstevangelie willen horen. We willen u dan ook van harte oproepen om de uitnodiging voor deze dienst te doen aan uw burens, kennissen, collega's of wie u ook maar wilt uitnodigen. En als u wilt meehelpen met het verspreiden van de folders in de wijk rondom de kerk, dan wordt dit zeker gewaardeerd!

### **(Her)verkiezingen**

Zoals in de vorige kerkbode vermeld is er binnen de kerkenraad door een viertal broeders nagedacht over de herverviering in het ambt. Ouderling De Bruijn, diaken Kortenhoff en ouderling Methorst mochten zich weer herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Voor diaken Budding was er geen vrijmoedigheid. We zijn de Heere dankbaar voor het werk wat hij mocht verrichten voor onze gemeente en zijn plaats binnen de kerkenraad. Het was geen gemakkelijke beslissing om te nemen, maar het vertrouwen is op de Heere. Hij is getrouw in al Zijn werk.

De kerkenraad is ook dankbaar dat er geen aanbevelingen zijn ingebracht tegen de herkiesbare broeders, zowel in de kerkenraad als kerkvoogdij. Het spreekt vertrouwen uit vanuit de gemeente, waarbij het besef is en blijft dat het geen verdienste van ons is, maar dat het alles is door de kracht van de Heere. Hij maakt bekwaam tot het werk in Zijn dienst.

### **Stemmingsvergadering**

Op 14 december zal er een stemmingsvergadering gehouden worden. De stemming zal gehouden worden voor de vacature van kerkvoogd en diaken. Alle belijdende lidmaten van onze gemeente mogen op deze avond hun stem uitbrengen. De dubbeltallen zullen op de kerkenraadsvergadering van 29 november worden opgesteld. Op 3 december zal de gemeente middels de afkondigingen en een te overhandigen brief op de hoogte worden gesteld van de namen. We hopen op een getrouwe opkomst en op een gezegende stemming.

### [Uit de gemeente](#)

#### **Kerstviering!**

Op beide kerstdagen hopen we elkaar als gemeente te ontmoeten in de kerk. De blijde boodschap van Jezus' komst naar deze wereld zal dan weer klinken. We willen dit niet voor ons zelf houden maar delen met onze naasten buiten de gemeente. Anders dan voorgaande jaren, zal de open dienst met gasten en kinderen op 25 december, eerste kerstdag om 16.00 uur (let u op de gewijzigde tijd?!) plaatsvinden. Het thema van deze dienst is 'JEZUS KOMT!'. De kinderen en jeugd zullen voor u zingen, teksten voordragen en uitleggen. Ds. Schinkelshoek houdt de meditatie. Uw aanwezigheid hierbij wordt door ons erg gewaardeerd. Na afloop is er gelegenheid om koffie of chocolademelk te drinken.

Voor deze dienst zullen er uitnodigingen verspreid worden in de wijk rondom de Zuiderkerk en onder de bezoekers van de koffieochtenden en de kinderen van de Schatzoekersclub. We willen de uitnodigingen verspreiden op donderdagavond 21 december. Daarbij hebben we hulp nodig uit de gemeente. Helpt u ons hierbij? Aanmelden kan bij [geraldine.visser@kliksafe.nl](mailto:geraldine.visser@kliksafe.nl). Als u, in uw eigen kennissenkring of straat, personen wilt uitnodigen, kunt u via genoemd e-mailadres uitnodigingen aanvragen.

### Geboren

- Op 24 oktober is bij familie Top-Doeleman, Willem Lodewijklaan 10, 6713 LW te Ede, een zoon geboren. Ze noemen hem *Ralph*.
- Op 5 november is bij familie Versluis-van Beijnum, Westeinde 35, 4041 WC te Kesteren, een zoon en broertje geboren: Johannes Matthias. Ze noemen hem *Hans*.

### Overgekomen

- Dhr. J. de Boer, vanuit de Hersteld Hervormde gemeente te Staphorst.  
Mw. M.H. de Boer-van der Galiën, vanuit de Hersteld Hervormde gemeente te Putten.  
Hun adres is: Rembrandtlaan 101, 6717 NR te Ede.

### Overgegaan

- Familie Westerink-van Steenbergen, Lunenburg 38, 6714 GM te Ede, naar de PKN Oude Kerkgemeente te Ede.
- Familie Versluis-van Beijnum, Westeinde 35, 4041 WC te Kesteren, naar de Hersteld Hervormde gemeente te Kesteren.

### Verhuisd

- Mw. A. van Holland-van den Brink is verhuisd naar Huize Spoorzicht. Haar nieuwe adres is: Cuneraweg 170-172, 3911 RR te Rhenen
- Familie Monteba-Hardeman hoopt per 1 december te verhuizen. Hun nieuwe (tijdelijke) adres is: Stationsweg 100, 6711 PX te Ede

### Verjaardagen

- 30 december: Dhr. F. van Spanje, Hogerhorst 87, 6714 LD te Ede (76)

### [Roosters en data](#)

1 december	JV -16
5 december	Open ochtend vrouwenvereniging
6 december	Collectemunten
6 december	Kinderclub
7 december	Jonge lidmatenkring
8 december	JV +16
9 december	Gebedskring
13 december	Ouderenmiddag
14 december	Stemmingsvergadering
15 december	JV -16
18 december	Thema-avond catechesatie
21 december	Collectemunten
21 december	Folderen voor Kerstviering
23 december	Gebedskring
28 december	Soep-uitdeel-actie

## Oppasrooster

3 december	Mw. L. de Bruijn, mw. E. Kroon Geke van Engelenhoven, (reserve: Christien van Wageningen)
10 december	Mw. A. Aalbers, mw. M. Koudijs Carolien Visser, (reserve: Rebecca Adam)
17 december	Mw. H. van de Pol, Mw. C. van der Sluijs Marit Visser, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
24 december	Mw. A. Budding, Mw. N. de Kool Simone van Wageningen, (reserve: Lettie de Pater)
25 december	Mw. A. Mouthaan, mw. M. Moerman
Eerste kerstdag	Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Ellen Visser)
31 december	Mw. G. Koekoek, mw. E. Kroon Marieke van Leeuwen, (reserve: Geke van Engelenhoven)
1 januari	Mw. S. van Harten, mw. A. Aalbers
Nieuwjaarsdag	Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)

## Kerkautoroster

Zondag 3 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Brand 06 291 590 16 fam. Slotegraaf 0318-413483
Zondag 10 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Zondag 0318-619638 fam. Soeters 0318-415715
Zondag 17 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618 fam. Marchal 06 424 831 34
Zondag 24 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. de Rijke 06 343 299 11 fam. v.d. Craats 0318-418304
Maandag 25 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549
Dinsdag 26 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549
Zondag 31 december	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. Slotegraaf 0318-413483
Maandag 1 januari	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549

## Diaconie

*Op zondag 3 december* collecteren we voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. Dat betekent dat we weer een rijke zondag uit de hand van de Heere krijgen waarop het Heilig Avondmaal bediend zal worden. Laten we aan hen denken in de collecten en hen ook in onze voorbeden meenemen.

*Op 17 december* collecteren we voor het fonds GDC Stichting de Vluchtheuvel.

Problemen? Op de één of andere manier vastgelopen? Vragen rond identiteit of seksualiteit?

Huwelijksproblemen? Opvoedingsvragen? Conflicten in de familie? Kinderen in de knel? We herkennen het in ons eigen leven of in onze omgeving. Soms red je het niet meer met alleen het meeleven van anderen. Dan is professionele hulp nodig.

De Vluchtheuvel biedt christelijke, professionele hulp bij psychosociale problemen. De maatschappelijk werkers en psychologen voeren hulpverleningsgesprekken, geven groepstherapie en verzorgen preventieve cursussen. Voorbeelden hiervan zijn: gesprekken bij huwelijksproblemen, identiteitsproblemen, mannengroepen seksverslaving, rouwgroepen, opvoedingscursussen. Ook participeren de medewerkers in het schoolmaatschappelijk werk.

*Op beide kerstdagen* collecteren we voor het Landelijke Evangelisatiewerk:

Op de allereerste Kerstdag ontvingen de herders in het veld van Bethlehem de verkondiging van de grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Die blijde Boodschap vraagt dan wel om verkondiging. In de eerste plaats in de kerk, maar de Boodschap moet heel het volk bereiken. Daarom mogen we als Hersteld Hervormde Kerk ook met die Boodschap uitgaan tot heel ons volk.

Nu een steeds groter deel van ons volk steeds verder van God en Zijn Woord vandaan leeft, is het meer dan nodig om hen op te zoeken met het Woord. Dat is een taak van iedere gelovige, maar ook van de kerk. Juist de kerstdagen bepalen ons er, met het woord tot de herders, bij dat dit Woord uit moet blijven gaan.

Binnen de Hersteld Hervormde Kerk mag er een groeiend aantal plaatsen zijn waar door middel van evangelisatieprojecten geprobeerd wordt Gods Woord onder de mensen te krijgen. Naast steun in het voortdurende gebed en steun in praktische dingen is er ook steun in financiële zin nodig om dit mogelijk te (blijven) maken.

Mogen we daarom een beroep op u doen als met de kerstdagen gecollecteerd mag worden voor het landelijke evangelisatiewerk? Laat de Blijde Boodschap uit blijven gaan tot ons volk.

*In de diensten op zondag 31 december*, zullen de diaconale collectes bestemd zijn voor de opleiding van predikanten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Deze en de andere collecten willen we nogmaals hartelijk aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste.

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

### **Vrijwilligershulp**

Hebt u een hulpvraag zoals vervoer naar het ziekenhuis, een rondje wandelen, een (tuin)klus of zou u graag bezoek ontvangen?



Zit u als (jong) gezin in een drukke periode door bv. ziekte in het gezin en zouden we u enorm helpen door een helpende hand te bieden? Bv een paar keer per week koken, strijken, wat hulp in het huishouden, oppas voor de kinderen?

De vrijwilligers van 'Oog voor elkaar' staan voor u klaar! Het is misschien een hele stap om hulp te vragen, maar u krijgt er veel voor terug. Saamhorigheid en verbinding is een mooi gevolg van de opdracht van de Heere Jezus om te zien naar elkaar. En op een ander moment kun u misschien weer iemand anders helpen. Bel of mail gerust met de coördinatoren, wij denken graag met u mee.

*Voor hulpvragen kunt u bellen naar*

Jeanet Linge 0318- 625918 of Alma van Engelenhoven 0318-610563

Of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl).

## [Kerkvoogdij](#)

### **Collectemunten**

In de komende maand kunt u op woensdag 6 en donderdag 21 december collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

### **Klusmorgen**

Deze maand slaan we het klussen over en daarom is de volgende klusmorgen dus op zaterdag 20 januari 2018. Helpt u mee? Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Vele handen maken licht werk! We beginnen om 09.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

## [Activiteiten](#)

### **Stamppottenbuffet**

We mogen weer terugkijken op een gezellig en geslaagde avond. Wat een enorme opkomst dit jaar voor het stamppotten buffet. Heel erg mooi om te zien dat dit kan en het zo gezellig was. We willen iedereen die hieraan zijn/haar steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

### **Oliebollen en appelbeignets actie**

Eind December is het weer zo ver, de oliebollen en appelbeignets zijn er dan weer. Ook dit jaar kopen we deze lekkernijen in bij Bakkerij de Jong uit Rhenen. U kunt uw bestelling doorgeven door op de website van de kerk het bestelformulier in te vullen of te mailen naar [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl). U kunt ook bellen naar 0630524028. De oliebollen en appelbeignets worden *vrijdag 29 december* bij u thuisbezorgd of u kunt uw bestelling afhalen bij een afhaalpunt bij u in de buurt. Dit kunt u doorgeven op het bestelformulier. U kunt uw bestelling doorgeven tot dinsdag 26 december. De kosten van de oliebollen zijn €9,- voor een zak van 10 oliebollen, en de appelbeignets kosten €7,- per 4 stuks. De opbrengst is geheel voor de kerkvoogdij. We hopen weer op veel bestellingen.

We zijn nog op zoek naar bezorgers op vrijdag 29 december, wilt u helpen? Dan horen we het graag!

## [Zending en evangelisatie](#)

### **Zendingscommissie**

In de vorige kerkbode hebben we iets kunnen lezen hoe een kerkgebouw in Malawi eruitziet. Nu kunt u lezen hoe de kerkdienst verloopt.

### *De kerkdienst, wat gaat er aan vooraf*

Voorafgaand aan de dienst wordt de 'klok' geluid. Doorgaans wel een beetje later dan het officiële aanvangstijdstip (10.00 uur) zou vereisen. In de consistoriekamer komen de predikant en zijn kerkenraad samen om de mededelingen door te nemen en om de taken te verdelen. Het is gebruikelijk hier, dat iemand van de kerkenraad de verschillende onderdelen van de kerkdienst aankondigt en de mededelingen doet. Dat een ander de Wet des HEEREN leest en de Twaalf Artikelen des geloofs en de Schriftlezing(en) verzorgt. Meestal is er ook een voorzanger. Na het consistoriegebed begint de kerkdienst.

In Malawi wordt onderwijs gegeven uit de Shorter Catechismus van Westminster. Deze Catechismus vertoont veel parallellen met onze Heidelbergse Catechismus, al is ze wat korter, wat haar naam al verradert. Dat onderwijs uit de Catechismus vindt plaats aan het begin van de kerkdienst.

Daarna worden de mededelingen gedaan. En vervolgens volgt de eigenlijke kerkdienst waarin het Woord van God wordt bediend. Maar dan zijn we al een uur onderweg...

Een kerkdienst duurt in Malawi gewoonlijk twee en een half uur of... nog wat langer. Sinds een paar jaar is er een complete psalmbundel in het Chichewa beschikbaar. De psalmen worden in de kerkdienst gezongen op een heel eenvoudige melodie. De mensen hier zouden met de melodieën vanuit Europa denkkelijk niet uit de voeten kunnen.

Veel wordt gezongen uit Psalm 1, Psalm 6, Psalm 32. Maar ook uit Psalm 45 en Psalm 118, Psalm 133 en 134. Ofwel: Wet, verootmoediging en schuldbelijdenis, bede om vergeving, verheerlijking van Christus, de hulp en sterkte van de HEERE, de liefde onder elkaar als een gave van God, de zegen des HEEREN. Al met al een evenwichtige keuze van een eerste reeks psalmen waar men mee vertrouwd gemaakt is.

### *Wat hetzelfde is*

Eigenlijk is het voor een flink deel al gezegd: een kerkdienst kent votum en groet, kent de basis elementen van Wet, Schriftlezing, geloofsbelijdenis, gebed en voorbede, collecte, het zingen van psalmen en aan het eind het uitspreken van de zegen des HEEREN. De volgorde is even wat anders dan we in Nederland gewend zijn. Het feit dat er twee kerkdiensten in één gehouden worden, leerdienst en Woordverkondiging is anders. Maar het is uiteindelijk hetzelfde Woord en hetzelfde onderwijs.

Mensen hebben ook hier twee dingen nodig: de kerkdiensten zijn er ook hier op gericht om mensen aan te reiken vanuit Gods heilig en onfeilbaar Woord, hoe wij de drieënige God hebben te verheerlijken en hoe wij zalig kunnen worden. Ook hier zijn mensen van nature dood in zonden en misdaden. Ook hier hebben mensen van nature geen honger naar het Woord van God. Ook hier is daarom wedergeboorte nodig, geloof en bekering, gewerkt door Woord en Geest.

Bidt u en jij mee, dat de Heilige Geest zowel in het preken als in het horen werkzaam zal zijn? Tot eer van God en tot zaligheid van zondaren?

*Ds. van der Bas*

### [Verenigingen / kringen](#)

#### **Ouderenmiddag**

De laatste ouderenmiddag heeft in het teken gestaan van het ouder worden. Een meditatie over psalm 71 en aansluitend een lezing van Mw. M.A. Buitink over: ouder worden, ouder zijn. Enerzijds een zegen, maar aan de andere kant ook een zorg. We willen allemaal wel oud worden, maar niet oud zijn. In onze maatschappij tellen ouderen eigenlijk niet meer mee, maar de Bijbel vraagt voor ouderen respect. Niet alleen een leerzame maar ook een gezellige middag met koffie en cake. De volgende keer is op D.V. 13 december en zal in het teken van Kerst staan.

#### **Gebedskring**

“De morgenstond heeft goud in de mond”.

Niet omdat de zon altijd schijnt op de zaterdagen dat er gebedskring is, maar wel omdat we dan samen komen rondom het woord van God, dat volgens psalm 19 zelfs meer waard is dan goud.

Van harte welkom op de zaterdagen 9 december en 23 december 7.15 uur tot 8.15 uur. We bespreken dan de psalmen 67 en 68. "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat men op de aarde Uw weg kenne." (Psalm 67)

### **Lidmatenkring**

We zijn begonnen met het dieper spitten in de Efeze brief. Centraal heeft gestaan vers 1 t/m vers 14. De eerst twee verzen zijn een groet en dan komt er een lange lofzang van Paulus, die Trinitarisch opgebouwd is. Een lofzang waarin hij de geestelijke zegeningen opnoemt, die de gelovigen ontvangen. Tekst voor tekst gaan we na. Wat bedoelt Paulus, wat staat er? Bijvoorbeeld, wat zegt het ons, als Paulus schrijft in vers 13<sup>b</sup>: in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte? D.V. 23 november, 18 januari, 15 februari zijn de volgende data. We hopen op D.V. 23 november na te denken over de verzen 15 t/m 23.

### **Jonge lidmatenkring**

Fijn dat er zulke goede en fijne gesprekken zijn op de jonge lidmaten kring. De 'wapenrusting' geeft veel stof tot nadenken en onderlinge gesprekken. De volgende data zijn D.V. 7 december en 11 januari. We hopen de eerstvolgende keer hoofdstuk 3 te behandelen van het boekje: *Welkom in de strijd*.

### **Vrouwenvereniging**

Deze maand zullen we een Open ochtend hebben. Iedereen is welkom, in de breedste zin van het woord: 'niet-leden', mannen, en mensen buiten de gemeente! Dus nodig gerust je kennis/familielid of buurvrouw uit! Wanneer: *dinsdagochtend 5 december*. Inloop 9.00 uur, aanvang 9.30. Kinderoppas aanwezig. Wat: SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) zal een presentatie verzorgen. De rode draad in deze presentatie zal zijn: Wat kunnen wij als westerse kerk leren van onze lijdende broeders en zusters? Wat kunnen wij *doen*?

Citaat uit het boek 'De ondergrondse kerk' van ds. Richard Wurmbrand:

'De bestemming van de mens is om aan Christus gelijkvormig te worden. Dit te verhinderen is het voornaamste oogmerk van de communisten. Zij zijn voor alle dingen anti-godsdienstig. Zij willen, dat het hele leven wordt geleefd op het niveau van de materie. Zij kennen slechts de massa. De persoonlijkheid- Gods grootste geschenk aan de mensheid- moet verpletterd worden. Daarom bestaat er geen mogelijkheid van een compromis tussen ons en het communisme.' We kijken uit naar een gezegende bijeenkomst!

### **Kinderclub 'de Zaaier'**

Elke dag staat er eten op tafel... en elke dag is er weer voldoende! Dagelijks voedsel is heel belangrijk. Daar groeien we van, dat hebben we nodig. We kunnen zelfs niet zonder. Dat geldt ook voor geestelijk voedsel. Eten wat de Heere ons wil geven. Een waar we van mogen groeien. Groeien in geloof. Wat is dat eigenlijk? Vanuit de geschiedenis van Martha en Maria denken we daar met elkaar over na op onze clubmiddag in december. Echt, het is alweer december. En daarmee ook de laatste gewone clubmiddag van 2017. Woensdag 6 december D.v. zijn jullie weer van harte welkom op de club van 14.00 tot 16.00 uur. Fijn als jullie allemaal weer komen. Deze middag zullen we ook met elkaar weer oefenen voor kerst. Jullie weten al wat we gaan zingen (jij oefent thuis toch ook al?), maar mocht je het even vergeten zijn: bij deze een reminder voor jullie. De jongste groep zingt 'Alzo lief had God de wereld' & de andere groepen zingen 'O kom, o kom, Immanuel'. Zo zijn we samen met elkaar op weg naar kerst. Jij toch ook? Tot 6 december allemaal!

### **Jeugdvereniging Ichthus**

#### *Algemeen*

'Ben jij verbonden?' Tijdens de dropping voelden we ons zeker met elkaar verbonden! Samen uit de handen van de 'bewaking' blijven en naar het eindpunt lopen, dwars door van alles heen. Wat was het mooi om met zoveel JV-ers met elkaar dit gedan te hebben. Bedankt ook voor de ouders die erbij geholpen hebben! Intussen zijn we aan het oefenen voor ons lied op het Kerstfeest. Op eerste Kerstdag om 16.00 uur begint het kinderkerstfeest en ook wij zijn erbij. Van harte uitgenodigd!

-16

Behalve de JV-avonden over Nehemia hebben we ook een avond gehad met een vrije invullen. We kozen ervoor om ons te laten bijpraten door Arja en Gerben over Israël. We hebben hele mooie foto's en filmpjes gezien en veel geleerd. We hadden ook een heel brandbare activiteit. Daan, Joas en Geert hadden met lucifers een baan laten maken op zand, met in het midden een 'vulkaan'. Het was een prachtig gezicht toen we die aanstaken! Toen de wind opstak was het echt spectaculair: gelukkig hadden we alles op zand gedaan en hadden we emmers water in de buurt voor de veiligheid.

Als je er nog niet bij was, maar dit soort dingen je wel heel leuk lijken: Kom zeker de komende keren meedoen. Je mag gewoon een vriend/vriendin meenemen hoor! Kijk weer even onderaan voor de data. We beginnen altijd om 19.30 uur in de kerk.

+16

Het zijn mooie avonden die we met elkaar beleven. Elke JV-avond hebben we het weer over een ander onderwerp, alles te maken met 'Ben jij verbonden?'

Op 8 december hebben Christien en Carolien de inleiding over 'Verbonden met de duivel'. We zijn benieuwd wat we daar gaan horen. Ben jij dit jaar nog niet geweest? Zorg dat dat je er de volgende keer bij bent. We starten om 20.00 uur. Tot gauw!

#### *Planning in december:*

1-12	JV -16	Nehemia: Pak de wapens!
8-12	JV +16	Verbonden met de duivel – door Christien en Carolien
15-12	JV -16	Nehemia: Vuurwerk
<i>Kerstvakantie</i>		
12-1	hele JV	Nieuwjaarsbijeenkomst!!! ( <i>houd je mail/app in de gaten!</i> )

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,  
*Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry en Miranda*

#### [Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Wat hebben jullie allemaal weer goed gepuzzeld en gekleurd! Leuk dat Dianne Koekoek ook mee is gaan puzzelen! Hieronder kan je weer kijken hoeveel punten jullie al hebben gehaald, het kan zijn dat jou naam er niet bij staat dan sta je er de volgende keer bij!

Als je deze kerkbode leest dan zijn de advenstweken alweer aangebroken. Waarom heb jij zin in kerst? Omdat je het gezellig vindt of omdat we dan weer mogen gedenken dat Jezus geboren is? Lees maar eens in de Bijbel het verhaal hoe de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Je kunt het lezen in Lukas 1:26-38. Als je nog niet kan lezen dan kun je vragen of iemand het je wil voorlezen. Dit Bijbelgedeelte heb je ook nodig om de puzzel te kunnen maken. Als je de antwoorden hebt, staat er achteraan met welke letter je een nieuw woord mag vormen.

Op de kleurplaat zie je de herders afgebeeld die 's nachts over de schapen waken. Zij krijgen als allereerst te horen als Jezus geboren is. Aan hun gezichten kun je al zien hoe gelukkig ze zijn.

Als je de puzzel of de kleurplaat af hebt, kan je hem tot het einde van het jaar inleveren. Dus tot 31 december 2017. Je mag hem mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl) of opsturen naar Christien van Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.

*Veel succes weer en groetjes van Christien*

Nico Harskamp	16	Hannah van de Craats	8	Henrik Budding	8
Dianne Koekoek	2	Charlotte van de Bovenkamp	6	Marije Budding	4
Leah de Bruijn	4	Maurits de Pater	4	Jorinde de Pater	4
Hélène de Pater	16	Monica de Pater	16	Job van de Craats	16

1. De engel Gabriël wordt door God gezonden naar Nazereth. In welke landstreek ligt dat? (4<sup>e</sup> letter)
2. Naar wie ging Gabriël de boodschap brengen dat zij een Zoon zal krijgen? (1<sup>e</sup> letter)

3. Vul in. Gabriël wordt gezonden tot een ..... die ondertrouwd was met een man. (vers 27, 1<sup>e</sup> letter)
4. Hoe heet de nicht van Maria? (5<sup>e</sup> letter)
5. Bij God is geen ding ..... (2<sup>e</sup> letter)
6. Wat was Elizabeth voordat ze zwanger werd? (5<sup>e</sup> letter)
7. Hoe moet Maria haar Zoon noemen? (2<sup>e</sup> letter)
8. Vul in. En de kracht des ..... zal u overschaduwen. (vers 35, 2<sup>e</sup> letter)

Oplossing: De Heere Jezus wordt ook wel ..... genoemd, dat betekend God met ons.

### Kleurplaat



### Vervolgverhaal

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

### *Hoofdstuk 7: De onvergetelijke dag van Celis*

Eerst weet Hanneke niet waar ze is. Alles is zo vreemd als ze wakker wordt. Waar is het dak waartegen ze altijd aankeek? En waar zijn vader en moeder? Ook de stemmen van haar broertjes en zusjes hoort ze niet. Ze hoort alleen een vreemd, klotsend geluid. Het is net of ze wáter hoort! Als ze de jas van haar hoofd weg doet, dringt de vreselijke werkelijkheid tot haar door. O, nú weet ze het weer! Ze heeft óp het dak, in plaats van ónder het dak, geslapen! En ze is alléén, helemaal alleen! Opnieuw begint het meisje, dat zich ontzettend verlaten voelt, te huilen. Hoe lang moet ze nog op dit dak doorbrengen? Zal er dan níemand zijn die haar zoeken zal? Af en toe ziet ze in de verte enkele bootjes. Maar de moed ontbreekt haar om te roepen. Lusteloos kruipt het eenzame meisje weer bijna helemaal onder de jas. Dan vouwt ze haar handen en bidt. Ze vraagt aan de Heere of Hij haar ook deze dag op het wijde water bewaren wil. De Heere is toch de Almachtige! Tot nog toe heeft Hij gezorgd en Hij kan toch ook verder voor haar zorgen. Heel kinderlijk vraagt ze de Heere om bescherming. En langzaam gaat ook déze dag voorbij. Hier en daar zijn nog mensen aan het werk. Ze halen dode béésten uit het water. Zelfs verdronken ménsen worden gevonden!

Maar niemand let op het stuk dak met die blauwe jas. Ach, er drijft immers zoveel rommel op het water. Kijk, daar vaart nóg een bootje! Daarin zit een blijde man. Het is Celis. Enkele schippers brengen hem naar de dijk in Leeuwen. Celis wil immers zijn vrouw en kinderen zien. En de schippers wagen de gevaarlijke reis. Die arme Celis heeft al genoeg meegemaakt! Celis heeft ook van de arme Hanneke verteld. Daarom kijken de schippers en ook Celis goed om zich heen. Af en toe turen de schippers de watervlakte af. Maar nergens is Hanneke te zien. Geen wonder want de daken van huizen en schuren, de hooibergen en de boven het water uitstekende bomen beletten de mannen om alles goed te kunnen zien. Bovendien is de waterplas zó groot...! Eindelijk komt Celis bij de dijk aan.

Als een lopend vuurtje gaat het nieuws rond: Celis van der Ven is aangekomen! O, menigeen had gedacht dat hij verdronken zou zijn. Heel voorzichtig wordt het tegen zijn vrouw en kinderen gezegd. En niet lang daarna zien ze hem aankomen. "Daar komt vader, moeder!" schreeuwen de kinderen. En ze dansen en springen van blijdschap! Dan breekt er voor de familie van der Ven een onvergetelijke dag aan. Tranen van vreugde worden gehuild. Eindelijk is Celis weer bij zijn vrouw en ál zijn kinderen terug. Ja, ál zijn kinderen! Want het vermiste kind was met een ander meegelopen naar de dijk. Ook de andere mensen zijn blij dat Celis weer bij zijn gezin is. Het blijkt dat hij zeven uur hangend in de bomen heeft doorgebracht. Hoe groot echter de blijdschap is, er heerst ook droefheid. Steeds weer worden er verdronken mensen gevonden. Bij elkaar al meer dan dertig! En daarbij behoren ook de vader, de moeder, het dienstmeisje en de broertjes en zusjes van Hanneke. Alleen Hanneke wordt niet gevonden! Dappere mannen zoeken in de buurt van het huis en de schuur van de familie van Beek. Tevergeefs, Hanneke is weg en blijft weg! "Geloof maar dat het meisje verdronken is," zeggen de mensen tegen elkaar. Toch geven Celis en andere mannen de moed niet op. "Zolang we haar niet gevonden hebben, blijven we zoeken" zeggen de dappere mannen. Tot het donker toe, zoeken de mannen. De hele zaterdag. En de volgende dag, de dag van de Heere, zoeken ze óók van de vroege morgen tot de duisternis invalt en verder zoeken onmogelijk wordt. En ál die tijd zwerft de kleine Hanneke over de eenzame watervlakte, zonder eten en drinken. Niemand die het meisje ziet...

*Wordt vervolgd*

[Overige berichten](#)

**Wordt het meer dan praten?**

*Blijf er niet mee zitten*

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op [www.meldpuntmisbruik.nl](http://www.meldpuntmisbruik.nl)  
Mail naar [info@meldpuntmisbruik.nl](mailto:info@meldpuntmisbruik.nl)  
Bel naar 06 81 08 01 17 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur)



#### **Kerstactie Woord & Daad**

Rond de kerstdagen organiseren Woord & Daad comité Bennekom en Ede de bekende kerstactie!

Er zijn weer krentenbroden en kerststollen te bestellen van Bakker Bak uit Bennekom. Nieuw dit jaar zijn de kiprollades en smikkelkiphammetjes van Hillco

Poeliersbedrijf uit Edeveen.

#### *Prijzen*

- Krentenbrood € 4,00
- Krentenbrood met spijs € 5,50
- Kerststol Middel (800 gr.) € 9,00
- Kiprollade (1 kg) € 8,00
- Smikkelkiphammetje (700 gr.) € 7,00 (3 voor € 20,00)

Let op! Bestellingen voor Bennekom graag doorgeven aan comité Bennekom en bestellingen voor Ede graag doorgeven aan comité Ede.

#### *Bestellen Bennekom*

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk vrijdag 15 december bij Marjolein van de Craats, tel. 0318-418304, [wendbennekom@solcon.nl](mailto:wendbennekom@solcon.nl).

Afhalen (voorkeur!): donderdag 21 december bij de Eben-Haëzerschool Bennekom, ruimte peuterspeelzaal, tussen 15.00 en 16.30 uur. Graag contant betalen.

Bezorgen: binnen een straal van 5 km. Op 21 of 22 december. Bezorgkosten € 1,00.

#### *Bestellen Ede*

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk vrijdag 15 december. Mail naar [woordendaadede@gmail.com](mailto:woordendaadede@gmail.com). Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en waar u uw bestelling wilt afhalen. Of bestel telefonisch: 0318-630549 (Hendrien Jansen).

Afhalen: donderdag 21 december op een van de volgende locaties:

- Stadhouders Willem III school (Veldhuizerbrink 24) 15.00–16.00 uur
- Zuiderkerk (Zandlaan 16) 15.00–16.00 uur

Bestellingen kunnen ook worden bezorgd op 21 december vanaf 15.00 uur (in Ede). Bezorgkosten € 1,00.

*Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!*

Woord & Daad comité Ede is ook dringend op zoek naar comitéleden. Hoeveel heeft u/heb jij, naast gebed(!), over voor het mooie, zinvolle werk van Woord & Daad? Wij horen het graag! ([woordendaadede@gmail.com](mailto:woordendaadede@gmail.com) of tel. 0318 652524)

### **Website**

[www.hhgede.nl](http://www.hhgede.nl)

Beheer: dhr. H.J. Aalbers ([webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl))

### **E-mailadressen**

[scriba@hhgede.nl](mailto:scriba@hhgede.nl)

[kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

[evangelisatie@hhgede.nl](mailto:evangelisatie@hhgede.nl)

[vrouwenvereniging@hhgede.nl](mailto:vrouwenvereniging@hhgede.nl)

[dezaaier@hhgede.nl](mailto:dezaaier@hhgede.nl)

[actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl)

[redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl)

[diaconie@hhgede.nl](mailto:diaconie@hhgede.nl)

[vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

[zending@hhgede.nl](mailto:zending@hhgede.nl)

[ichthus@hhgede.nl](mailto:ichthus@hhgede.nl)

[puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl)

[webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl)

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode voor januari 2018 komt uit op zondag 31 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 16 december 2017 18.00 uur (ivm kerstvakantie) per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl).

### **Deo volente**

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

### [Gedicht](#)

Advent

is verlangen

vanuit 't zwart

van de nacht

Toekomstdromen

het licht

dat ons wacht

Leven in uitzien

het donker

verdwijnt

Advent

is verlangen



het licht verschijnt!

Advent  
is verwachten  
gedachten  
aan licht  
Toekomstdromen  
het feest  
komt in zicht  
Leven  
in uitzien  
de dood  
verstomt  
Advent  
is verwachten  
Jezus komt!

*Ina van der Beek*