

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Vacant	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Vacant (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

....heeft Hij Zichzelf vernederd...
Filippenzen 2:8

Jezus is de grote Leermeester van nederigheid. Dat moeten we dagelijks van Hem leren. Zie hoe de Meester een handdoek neemt en de voeten van Zijn leerlingen wast!
Volgeling van Christus, wilt u zich niet vernederen? Zie Hem als de Knecht der knechten. Hoe zou u dan nog langer hoogmoedig kunnen zijn? Is deze zin geen samenvatting van Zijn leven: '...heeft Hij Zichzelf vernederd..'? Heeft Hij op aarde niet het ene na het andere erekleed uitgetrokken tot Hij tenslotte naakt aan het kruis hing? En heeft Hij zich daaraan niet totaal ontledigd en voor ons allen Zijn hartenbloed gestort tot zij Hem tenslotte totaal berooid in een geleend graf neerlegden?
Hoe diep werd onze dierbare Verlosser vernederd! Hoe zouden wij dan hoogmoedig kunnen zijn? Ga aan de voet van het kruis staan en tel de rode druppels waardoor u gereinigd werd; zie de doornenkroon; zie Zijn gekneusde schouders en rug met rode striemen bedekt; zie Zijn door spijkers doorboorde handen en voeten en zie hoe Hij het mikpunt van spot en verachting werd. Zie de bitterheid, de smarten en foltering van innerlijk lijden die in Zijn lichaam tot uiting kwamen.
Hoor de huiveringwekkende kreet: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?'
En als u dan niet voor het kruis op uw knieën valt, dan hebt u het nog nooit aanschouwd. Als u in Jezus' nabijheid geen nederigheid leert, dan kent u Hem niet. U was zo zeer verloren dat niets u kon behouden dan het offer van Gods eniggeboren Zoon. Denk daar eens aan en als Jezus zo laag voor u neerboog, buig u dan nederig aan Zijn voeten. Een blijk van Christus' wonderbaarlijke liefde voor ons kan ons nederiger maken dan zelfs het bewustzijn van eigen schuld. Dat de Heere er ons toe mag brengen Golgotha te aanschouwen, dan zullen we niet langer de positie van de eierzuchtige, hoogmoedige mens kunnen innemen, maar we zullen de nederige plaats innemen van iemand die veel liefheeft, omdat hem veel vergeven is. Aan de voet van het kruis kan er geen sprake van hoogmoed zijn. Laten we daar gaan zitten en onze les leren om dan op te staan en het in de praktijk te gaan brengen.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Kerkdiensten

2 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. K. ten Klooster (<i>Ridderkerk</i>) Ds. J. Kommerie (<i>Andelst</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
9 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Jonker (<i>Barneveld</i>) Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) Diaconie (Landelijk evangelisatiewerk) Kerkvoogdij Aflossing leningen
14 april <i>Goede Vrijdag</i>	10.00 uur 19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. A.A.F. van de Weg (<i>Abbenbroek</i>) Kand. W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
16 april <i>1^e Paasdag</i>	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte	Ds. N.P.J. Kleiberg (<i>Veenendaal</i>) <i>Koffiedrinken na de dienst</i> Ds. M. van Reenen (<i>Oldebroek</i>) Diaconie (Opleiding predikanten)

	2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kerkvoogdij Aflossing leningen
17 april 2 ^e Paasdag	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) Diaconie (Opleiding predikanten) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
23 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. W.F. 't Hart (<i>Leiderdorp</i>) <i>Preekbespreking -16/+16</i> Ds. M.W. Muilwijk (<i>Spijk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
30 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>) Kand. W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

[Van de kerkenraad](#)

Pasen

De afgelopen weken hebben we met elkaar stil gestaan bij de lijdensgeschiedenis van onze Heere Jezus Christus. Vandaag is het de 5e lijdenszondag en leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Laten wij staan aan het voet van het kruis om daar onze lijdende Heiland te zien. Het was onze schuld dat Hij daar hing, het was Zijn liefde dat Hij die weg wilde gaan. Hij wilde voor onze zonden sterven, maar ook opstaan tot een nieuw leven, opdat wij het nieuwe leven door Hem zouden verkrijgen. We wensen u gezegende Paasdagen toe!

Vacature diaken

In verband met de ontstane vacature voor het ambt van diaken krijgt u gelegenheid om namen in te dienen. U kunt namen, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend, indienen bij de scriba tot en met maandag 3 april.

Gemeenteavond 6 april

Op 6 april is er weer een gemeenteavond belegd. De kerkvoogdij en diaconie zullen hun jaarlijkse cijfers presenteren. Daarnaast zal er nog een inhoudelijk deel belegd worden. De inhoud hiervan is nog niet bekend bij het schrijven van de kerkbode.

Catechisatie

Op maandagavond 20 maart hebben we het catechisatieseizoen met al onze catechisanten afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Marleen Vos van de HHJO heeft deze avond gesproken over het thema "Gods leiding in je leven". Na de Heere, zeggen we de catechetten hartelijk dank voor het onderwijzen van onze jeugd. Een belangrijke en verantwoordelijke taak, waarin ze elke week mochten dienen.

[Uit de gemeente](#)

Paasappèl

Ook dit jaar wordt er vanuit onze gemeente een Paasappèl georganiseerd op (Tweede Paasdag) D.V. 17 april 2017! Het doel van het Paasappèl is om met jongeren samen de Bijbel te openen en te horen wat de paasboodschap voor ons te betekenen heeft. We willen u en jou op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze gemeenteactiviteit.

Vorbereidingen

Als werkgroep zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Er is nagedacht over het thema en de sprekers zijn geregeld. Ook is er een poster gemaakt en is de website bijgewerkt.

Het thema voor dit jaar is 'Bestemming bereikt?'. Dit thema zal worden uitgewerkt aan de hand van twee lezingen: 'Op weg in verwarring' en 'Op weg met blijdschap'.

Het Paasappèl heeft een interkerkelijk karakter. We richten ons tot jongeren uit verschillende kerkverbanden en daarom wordt de eerste lezing verzorgd door Ds. W.J.C. van Blijderveen (HHK), en de tweede lezing door Ds. A.A. Egas (CGK).

De middag begint om 14.30 uur en vanaf 14.20 uur is er een sing-in. Tussen de lezingen door is er een pauze waarin ruimte is om elkaar te ontmoeten. Rond 17.15 uur is de middag afgelopen. Kijk voor meer informatie op www.paasappel.nl.

Vrijwilligers gezocht

Om alles in goede banen te leiden op het paasappel hebben we dit jaar ook weer vrijwilligers nodig.

Wij zoeken voor de volgende activiteiten nog vrijwilligers:

- Catering, vanaf 13.30 uur tot en met het opruimen om 17.15 uur
- Parkeerwacht, vanaf 13.30 uur tot ca. 14.30 uur
- Collectanten, tijdens het Paasappèl
- Bakkers, voor cake o.i.d. bij de koffie tijdens het Paasappèl

Kom(t) u/jij ook mee helpen?

Opgeven kan tot uiterlijk 31 maart 2017 via info@paasappel.nl. Wil(t) u/jij ook doorgeven waarbij u/ jij wil(t) helpen. Als u/jij meer informatie wil ontvangen of vragen heeft, neem gerust contact met ons op.

Koffie en theekannen gevraagd

We zoeken ook nog koffie en theekannen. Heeft u een koffie en of theekan die we mogen lenen dan horen we dat graag.

We zien er naar uit jou te ontmoeten op Tweede Paasdag!

[Roosters en data](#)

01 april	Gebedskring, aanvang 07.15 uur
06 april	Gemeenteavond, aanvang 19.30 uur
07 april	JV +16
08 april	Paasmuziekavond, aanvang 19.00 uur
15 april	Gebedskring, aanvang 07.15 uur
15 april	Klusmorgen, vanaf 09.00 uur
17 april	Paasappèl 2017, aanvang 14.30 uur
18 april	Vrouwenvereniging, aanvang 09.30 uur
19 april	Vrouwenvereniging, aanvang 19.45 uur
20 april	Inleveren kopij kerkbode
20 april	Lidmatenkring, aanvang 19.30 uur
20 april	Kerkenraadsvergadering
21 april	Afsluitende avond voor de hele JV
26 april	Ouderenmiddag, aanvang 14.30 uur
29 april	Gebedskring, aanvang 07.15 uur

Kerkautoroster

Zondag 2 april	Ede:	fam. Zondag, 0318-619638
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318-561549
Zondag 9 april	Ede:	dhr. Vink, 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf, 0318 413483
Vrijdag 14 april	Ede:	mevr. Heij, 0318 655922 / 06 17820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal, 06 424 831 34
Zondag 16 april	Ede:	dhr. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318 308618
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318-561549
Maandag 17 april	Ede:	fam. v. Harten, 06 815 817 10
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeter, 0318 415715
Zondag 23 april	Ede:	mevr. de Rijke, 06 343 299 11
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats, 0318 418304
Zondag 30 april	Ede:	fam. Brand, 06 291 590 16
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf, 0318 413483

Oppasrooster

2 april	Mw. M. van de Craats, Mw. M. Koudijs Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)
9 april	Mw. G. Koekoek, Mw. M. Koudijs Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
14 april (Goede Vrijdag)	Mw. H. van de Pol, Mw. C. van der Sluijs Ellen Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
16 april	Mw. A. Aalbers, mw. A. Budding Carolien Visser, (reserve: Rebecca Adam)
17 april (2e Paasdag)	Mw. N. de Kool, mw. E. Kroon Marit Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
23 april	Mw. S. van Harten, Maartje Karels Simone van Wageningen (reserve: Geke van Engelenhoven)
30 april	Mw. A. Mouthaan, mw. H. van Ingen Anna-Maria Buitink, (reserve: Ellen Visser)

[Diaconie](#)

Collectes

Op *zondag 9 april* collecteren we voor het Landelijk Evangelisatiewerk. De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1:78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker der wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen. Alle vier de Evangeliën maken er melding van dat de discipelen de opdracht krijgen het Evangelie te gaan verkondigen. De opdracht geldt niet alleen de discipelen, ambtsdragers, dominees, zendelingen of evangelisten. De christelijke gemeente is geroepen naar het woord van Paulus om onstraffelijk te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld (Filippenzen 2:15,16). Eenieder die aan Christus verbonden is heeft de opdracht om Zijn Naam te belijden voor de mensen. Om meer te lezen over het landelijk evangelisatiewerk verwijzen we u naar de website: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie

Op *beide paasdagen* zullen de diaconale collectes bestemd zijn voor de opleiding van predikanten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

[Kerkvoogdij](#)

Klusmorgen

Deze maand is de klusmorgen op zaterdag 15 april. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 5 en donderdag 20 april collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

[Activiteiten](#)

Flessenactie

Van 1 april tot 1 juni kunt u al uw lege PET-flessen inleveren in een container bij de kerk. Deze worden verzameld en weer ingeleverd. Het geld wat dit oplevert is bestemd voor de kerkvoogdij.

In de hal van de kerk aan het prikbord kunt u een lege fles vinden waarin u *statiegeld bonnetjes* kunt deponeren. Dus mocht u zelf de flessen al ingeleverd hebben, de bonnetjes zijn ook van harte welkom. Wij hopen op veel lege flessen en bonnetjes!

Potgrond actie

De potgrond actie is dit jaar in goede aarde gevallen. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor het bestellen hiervan. De totale opbrengst komt op een bedrag van €165.

Paasmuziekavond

Bij deze willen wij iedereen nogmaals van harte uitnodigen om naar de paasmuziekavond te komen. Het beloofd een mooie avond te worden. De avond begint om 19.00 uur en om 20.00 uur hopen we af te sluiten en staat de koffie klaar.

Komende acties

- Paasmuziekavond 8 april, 19.00 tot 20.00 uur
- Flessenactie van 1 april tot 1 juni
- Gemeentedag/fietstocht 24 juni

[Zending en evangelisatie](#)

Zending

De christelijke gemeente heeft een zendingstaak. U kunt hier lezen over de zending, u kunt zien dat er landelijke collecten worden gehouden. Ook is onze gemeente direct betrokken bij een zendingswerker (en hun gezin) door een thuisfrontcommissie. Belangrijk is dat zending een gezicht krijgt, een plaats in het hart en in het gebed.

Een stukje zendingsgeschiedenis (ds. Pieters)

Afrika is zo groot dat zendelingen er elkaar niet snel voor de voeten lopen. Terwijl Alexander Mackay rond 1876 aan de oostkust begon, landde in datzelfde jaar aan de westkust een



vrouwelijke zendingswerker: Mary Slessor, eveneens uit Schotland. Mary Slessor (geboren op 2 december 1848) groeit op als straatmeid. Ze heeft een vader die alcoholverslaafd was, wat veel problemen veroorzaakt in het gezin. Haar moeder is gelukkig een liefdevolle, gelovige vrouw. Met andere jongens en meisjes brengt Mary veel tijd door op straat en met elkaar haalden ze allerlei kattenkwaad uit. Nu is er een oudere weduwe in de stad die bewogen is met deze straatjeugd. Ze nodigt hen meermalen uit om in haar huis te komen. Dan spreekt zij tot hen over de Heere. Op een keer, het is in de winter, zit ze met die jongens en meisjes rond het haardvuur. Ze vertelt hen: *Als jullie je niet bekeren en in de Heere Jezus geloven, zullen jullie zielen branden in de loeiende vlammen van het vuur, voor altijd en altijd!* Nee, ze doet niets af van de ontzagwekkende werkelijkheid van de hel. Maar daar laat ze het niet bij. Ook vertelt ze van de genade van God. Deze kinderen, al zijn ze nog jong, hebben zaligmakende genade nodig. Mary wordt geraakt door de woorden van de oude vrouw. Zo leert dit jonge meisje haar Zaligmaker kennen. Vanaf dat moment leeft ze niet meer voor zichzelf, maar voor haar Heere! Doordeweeks moet Mary, als ze wat ouder wordt, hard werken om zo te helpen de kost te verdienen. En wat doet ze op zondag? Heerlijk rusten? Nee, ze gaat naar Gods huis en geeft ook tussendoor zondagschool aan een klas meisjes! En als er een evangelisatiepost wordt gesticht, geeft Mary zich op: vol verlangen om zondaren te winnen voor haar Heere.

Naar afrika

In 1874 hoort ze dat zending David Livingstone is gestorven. Het zet haar hart – waarin al zo lang een smeulend vuurtje voor de zending gloeit – in laaiende vlam om naar het verre Afrika te gaan en daar een licht te mogen zijn voor de heidenen. Als ze haar verlangen aan haar moeder vertelt, is die er meteen mee eens: zij was het die bij haar dochter de liefde voor de zending had opgewekt. Op 5 augustus vaart Mary naar Calabar, een streek in het tegenwoordige zuidoost-Nigeria. De bevolking is verzonken in heidendom van het ergste soort en het morele peil is er lager dan in bijna heel de rest van Afrika. Mary had er thuis al van gehoord, maar nu ziet ze met haar eigen ogen de misstanden: ze ziet hoe bij het sterven van een chief vele onderdanen en al zijn vrouwen worden gedood om hem te vergezellen op zijn dodenreis; ze ziet hoe occultisme voor voortdurende angst zorgt; ze ziet dat er mensenoffers worden gebracht; ze ziet hoe tweelingen zonder uitzondering worden vermoord en de moeder verbannen. Met heel haar hart en met veel liefde zal Mary zich de komende tientallen jaren tegen deze vreselijke vormen van heidendom en satansmacht verzetten door op haar ongeunstelde en innemende manier te getuigen van het Licht der wereld, Die Zijn leven gaf juist voor zondaren!

Als Mary aankomt, komt ze al snel in contact met een koning (stamhoofd) die al christen is geworden. Wanneer die hoort hoeveel liefde de moeder van Mary had voor de onbekende inwoners van Calabar, begint hij een briefwisseling met haar. Denk het je in: een inlands stamhoofd – onlangs tot het christelijk geloof bekeerd – onderhoudt een briefwisseling over 6000 kilometer zee heen met een zeer eenvoudige, maar godzalige vrouw in Schotland; en dat terwijl ze elkaar nooit hebben gezien. *Het Evangelie maakt eenheid waar geen mens die ooit had kunnen organiseren.*

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Inmiddels zijn we in april aangeland. De temperaturen gaan omhoog en de lente breekt door. Bij Jacob en Albertine is het herfst en wordt het elke maand kouder. In de zomervakantie zitten ze waarschijnlijk weer met een trui aan te skypen met Nederland...

Zoals al in de vorige kerkbode vermeld stond, is de TFC bezig met de voorbereidingen op de definitieve terugkomst. Nu al? Zult u denken... Ze komen toch pas in 2018 terug? Dat klopt. Toch willen we met elkaar nadenken over de 'Re-entry' van Jacob en Albertine, hoe dat gaat en wat voor problemen we kunnen tegenkomen. Door middel van de kerkbodestukjes wil ik u laten meekijken met deze voorbereiding.

Ter oriëntatie lezen we ondermeer een boekje van Neal Pirolo: "Een thuisfront voor de zending". Daarin staat in hoofdstuk 1 de anekdote van een zekere Julia: *"De grote nood [die zij op het zendingsveld had meegemaakt, red] was een obsessie voor mij. Ik was heel kwaad op mensen die me geen gelegenheid gaven over mijn ervaringen te praten. (...) Ik ging oordelen en veroordelen: 'Hoe haal je het in je hoofd een nieuwe auto te kopen, wanneer er in de rest van de wereld zo'n grote nood is?' Maar ik kon het niet hardop zeggen. Ik kropte al mijn pijn, angst, woede en schuldgevoelens op, zodat ik in een zware depressie terecht kwam."* (pag 11).

Heel bijzonder om te lezen met welke emoties een teruggekeerde zendeling te maken kan krijgen. Juist om deze dingen te lezen, kunnen we manieren zoeken om deze dingen te voorkomen! Blijft u het werk van Jacob en Albertine financieel ondersteunen en in gebed meenemen?

[Verenigingen / kringen](#)

Gebedskring

Psalm 50 'En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren'
Bij deze psalm hopen we op één van de gebedskringen in april stil te staan. Een heerlijke belofte om samen mee tot de HEERE te gaan en de zorgen van de gemeente bij Hem te brengen.
Komt u ook? Van harte welkom op de gebedskring op de zaterdagen 1, 15 en 29 april van 7.15 uur tot 8.15 uur.

Ouderenmiddag

D.V. woensdag 26 april hebben we de laatste ouderen ontmoetingsmiddag van dit seizoen. We hopen dan stil te staan bij de gelijkenissen in Mattheüs 13 vs. 31 t/m 35 en 44 t/m 52. Zoals afgesproken hopen we met het nieuwe seizoen te beginnen met het bestuderen van "Het leven van Jozef". We beginnen de middag om 14.30 uur in de grote zaal van de kerk. Iedereen van harte welkom. De Heer geve ons een goede ontmoeting en een gezegende middag.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op het moment van schrijven hebben wij onze Paasviering nog in het verschiet liggen. 'Zie, het Lam van God' zal het thema zijn wat we hopen te overdenken.

In april staan er weer twee samenkomsten gepland. Dinsdagochtend 18 april (aanvang 9.30) hoopt Arida Harskamp de inleiding te verzorgen. Hoofdstuk 9 van ons boekje 'Onze Vader' gaat over 'En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze'. Woensdagavond 19 april (aanvang 19.45) behandelen we hetzelfde hoofdstuk. We staan elke keer weer versteld wat de Bijbel ons aan (nieuwe) inzichten geeft!

Vorige kerkbode had ik beloofd wat meer te melden over onze actie. Hieronder ziet u wat wij graag willen doen voor de stichting. Het voorjaar komt er weer aan; kledingkasten worden weer heringericht- en wellicht is onderstaand doel een goed idee!

Inzameling goederen voor stichting Nachamu, Nachamu Ami

DV 15 april 2017 Welk doel: Stichting Nachamu, Nachamu Ami

Deze Hebreeuwse woorden vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God". Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël. Het doel van de stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in de praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel.

Wat kunt u doen?

Tijdens de klusmorgen van DV zaterdag 15 april kunt u hulpgoederen bij de kerk brengen tussen 10 en 12 uur. Het is erg belangrijk dat deze goederen *schoon en nog goed bruikbaar* zijn. U kunt denken aan dekens, linnengoed, kleding, speelgoed, baby-uitzet zoals kleertjes, kinderledikanten en huishoudelijke artikelen.

Van harte welkom, de koffie staat klaar!

Kinderclub

Ga je mee naar Kesteren? Kinderappel 2017

Beste kinderen en ouders,

Op D.V. 8 april gaan we weer met de kinderclub naar het kinderappèl in Kesteren. Het thema is dit keer 'Een gevangene bekeerd...' Jullie hebben op de clubmiddag van 22 maart allemaal een uitnodiging met een kleurplaat meegekregen. Neem de kleurplaat mee en wie weet, win jij dit keer een prijsje!

We verzamelen om 9.45 uur bij de kerk. Na het kinderappèl vertrekken we richting de Edese hei. Daar gaan we eerst een hapje eten (je hoeft geen lunchpakket mee te nemen!). De oudsten doen daarna een spel, de jongere kinderen kunnen zich vermaken met een schep, bal, vlieger etc. Neem gerust je vlieger oid van thuis mee! Om 15.00 uur kunnen jullie bij de schaapskooi opgehaald worden. In tegenstelling tot andere jaren dus niet bij de Zuiderkerk!!

De kosten voor het kinderappèl zijn 1 euro. Neem je ook collectegeld mee?

Zorg ervoor dat je ouders je wel opgeven voor het kinderappèl. Dan zorgen wij voor genoeg vervoer. Je kunt je opgeven bij juf Visser.

Heb je die middag al een ander programma? Scouting? Korfbal? Familiebezoek? Laat het ons even weten! Neem daarvoor contact op met juf Visser (geraldine.visser@klikSAFE.nl).

Het kinderappèl is gelijk de afsluiting van het clubseizoen. De kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan wensen we fijne JV-avonden toe. En de andere kinderen hopen we D.V. allemaal weer te ontmoeten na de zomervakantie.

Vriendelijke groet, de jufs

Jeugdvereniging Ichthus

Algemeen

Half maart zijn we met z'n allen wezen zwemmen in Kootwijk. Dat was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. Deze maand (april) kijken we uit naar een gezellige afsluitende avond voor de hele JV op 21 april. Wat precies de invulling wordt van deze avond is nog geheim maar er komt waarschijnlijk veel vuur aan te pas...

Daarnaast zijn we als bestuur hard bezig met de organisatie van het kamp 2017. Van 31 juni tot 3 juli reizen we naar de Wolfskuylen voor een heel leuk programma.

Tenslotte willen we meedelen dat ook dit jaar mogen genieten van een goede sfeer en mooie gesprekken, zowel op de +16 als op de -16. Soms is het bij de +16 wat minder druk als gebruikelijk, door werk, afspraken... Maak een goede planning mensen. Zorg dat je de JV-avonden niet mist!

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

-16

Afgelopen maand hebben we het boekje over 'Bijbelse Woorden' afgesloten met een heel belangrijk thema: Vergeving stond centraal. Het was een erg mooie avond waarin we ook hoorden wat Corrie ten Boom zei over vergeving. Na de pauze zijn we fanatiek bezig geweest met verhalenbingo. Er werd heel nauwkeurig naar de verhalen van Arian en Jorim geluisterd... Heel gezellig!

Wat nog volgt is de laatste -16 JV over een vrij thema. We hebben met elkaar gekozen voor het thema 'Drank en Drugs'. Kom 31 maart zeker naar JV om deze interessante avond mee te maken!

+16

We kijken als leiding terug op mooie en leerzame avonden, met een diversiteit aan onderwerpen. We stonden de laatste keer stil bij onze rol ten opzichte van het volk Israel. Als christenen moeten wij zo leven, dat ze jaloers op ons worden. Dat ook zij de Here Jezus als hun Verlosser zullen aannemen. Treffend is ook dat wij het Evangelie te danken hebben aan hun hardheid. Terwijl wij geen haar beter zijn! Wat een genadig en liefdevolle God hebben we in de hemel.

7 april is de laatste avond van dit seizoen. Geertruida hoopt dan de inleiding te verzorgen en wij zullen na de pauze, jullie hersens eens flink laten kraken. Mochten jullie de ingeving krijgen om je mobiel een keer thuis te laten, niet doen, nu heb je hem juist nodig. We zien weer uit naar jullie komst!

Planning in april:

31-03 JV -16 (vrij thema: Drank en Drugs)

07-04 JV +16

14-04 *Goede Vrijdag*

21-04 Afsluitende avond voor de hele JV

Let op: 30-06 tot 03-07: Kamp in de Wolfskuylen

Graag tot dan!

Hieronder zie je het puntenaantal van de kinderen die de puzzel of kleurplaat in de afgelopen kerkbode hebben ingeleverd. Sta je er nog niet bij en wel ingeleverd? Dan is het vast binnen gekomen toen dit stukje al doorgestuurd is. Jij staat dan in de volgende kerkbode!

Nico Harskamp	2
Henrik Budding	14
Celine Budding	18
Leah de Bruijn	18
Judith Aalbers	14
Charlotte v/d Bovenkamp	12

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

[Kleurplaat](#)



[Vervolgverhaal](#)

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

Dit boek gaat over Hanneke van Beek uit Beneden-Leeuwen. Zij was een achtjarig meisje dat tijdens de watersnood van 1861 door de Heere op wonderlijke wijze werd gespaard. In Beneden-Leeuwen, een dorp in de buurt van Tiel, is ter herinnering aan deze ramp en aan Hanneke een monument aan de Waaldijk opgericht.

Hoofdstuk 1: Het meisje van opa

Boven op de dijk staan een oude man en een klein meisje. Angstig kijkt het meisje naar het grauw-groene water. "Opa, wat is het water hoog", zegt het. Opa knikt. "Ja Hanneke, een heel eind hier vandaan is de dijk gebroken en daar zijn heel wat beesten verdronken en huizen vernield," praat opa. "En zijn er ook mensen verdronken, opa?" "Er moet één mens verdronken zijn, Hanneke. Wel hebben er heel veel mensen geen huis meer. Zij moesten voor het water vluchten." Hanneke kijkt eens naar het water. Elke dag komt het hóger en hóger! "Opa, zou deze dijk óók kunnen breken?" "Zeker kind, wat ginds gebeurd is, kan ook hier gebeuren". "Ik hoop maar dat, als de dijk bij ons breekt, er géén mensen verdrinken opa." "Laten we het hopen, lief meisje". Opa zucht en kijkt naar het wilde water. In de verte ziet hij de ijssdam. Daardoor kan het water van de rivier niet verder naar de zee stromen. De ijssdam belet het en daarom stijgt het water! Hier en daar staat het al bijna gelijk met de dijk. "Kom Hanneke, we gaan naar huis, meisje". De felle oostenwind blaast het kleine meisje bijna van de dijk. Maar opa houdt haar stevig vast. Hu, wat is het koud! "Opa, opa, kijk dáár eens," roept het meisje verschrikt. Opa schudt zijn hoofd. "Wat een domme jongens," bromt hij. "Veróngelukken zullen ze". De jongens hebben echter het grootste plezier. Ze springen van de ene ijsschots op de andere. Ach, bréken zullen die niet, maar als ze mis springen en tussen de schotsen komen, overleven de knapen het niet! Gelukkig dat enkele mannen, die bezig zijn de dijk te versterken, de jongens waarschuwen voor het gevaarlijke spelletje. Even later klauteren de durfallen lachend de dijk op.

Wat het is, weet opa niet, maar in zijn binnenste is een bange vrees. Hij hoort het water en het ijs tegen de dijk slaan. Als de dijk breekt, zal het vreselijk zijn. Even kijkt hij heel bezorgd naar het kleine meisje dat naast hem loopt. Niet zo ver van de dijk vandaan woont immers Hanneke, zijn Hanneke! Hanneke is het dochtertje van zijn dochter, die met Hendrik van Beek getrouwd is. O, als de dijk breekt, zullen de eerste golven tegen hun huis aankomen. Stel je voor dat het huis bezwijken zal! Dan zullen zijn dochter en schoonzoon met hun vijf kinderen in de golven omkomen. En ook de varkens en de koeien zullen verdrinken. Maar ook álle huizen in hun dorp zullen het zwaar te verduren krijgen, ook zijn huis! Al mijmerend is opa bij Hannekes huis gekomen. Kijk, moeder zwaait en roept: "Komt u er niet even in, opa?" Maar de oude man wil er niet van weten. Hij wil nu zo gauw mogelijk naar zijn eigen huis. Even tilt hij Hanneke op. Hij neemt het meisje in zijn oude armen en zegt: "Vertel me nog eens van wie jij een meisje bent". "Van opa! Ik ben van opa", schatert de kleine meid. Daarna loopt ze op een draf naar moeder. Even zwaaien moeder en Hanneke nog naar opa. Deze zwaait terug en gaat dan zo vlug mogelijk op huis aan. "Wat zei opa tegen je, Hanneke?" vraagt moeder. Als Hanneke het vertelt, glimlacht moeder. Ze weet het wel. Opa houdt van alle vijf zijn kleinkinderen, maar het allermééste houdt hij van Hanneke! En Hanneke houdt zielsveel van opa. "Ik zie hem nog, moe", zegt Hanneke. En staande op een stoel kijkt ze net zo lang tot hij in de verte verdwenen is.

Wordt vervolgd

[Overige berichten](#)

Spiegelbeeld?! Twee dagen voor moeder en dochter!

Op D.V. vrijdagavond 9 en zaterdag 10 juni wordt er in Kamerik een bijzondere moeder-dochter-activiteit gehouden. Al een aantal jaren is er het vaderzoonsurvival. Nu is ook de dochter van 13-15 jaar met haar moeder aan de beurt.

Met elkaar denken we na en spiegelen we ons aan moeders en dochters in de Bijbel. Wat zegt God hiermee tegen ons? De verschillende doe- en denk activiteiten zijn gericht op de band tussen moeder en dochter. Hoe is die? Wat weten jullie van elkaar? Waarin waardeer je de ander? En hoe kun je de ander laten stralen?

Meer info en aanmelden zie www.hhjo.nl

Jonge mannendag 2017

Ben jij tussen de 25 en 40 jaar? Van harte welkom op de jongemannendag 2017!

Voor de tweede keer slaan de HHJO en de mannenbond van de HHK de handen ineen voor een gezamenlijke jongemannendag! In 2016 hebben we voor het eerst samen een jongemannendag georganiseerd. We kunnen terugzien op een geslaagde dag en daarom geven we hier graag een vervolg aan.

Als jonge man heb je het vaak druk. Iedereen doet een beroep op jou. Je moet alle zeilen bijzetten om alle ballen van werk/gezin/familie/kerk/enz. omhoog te houden. Hoe doe je dat? Wat vraagt de Heere hierin van jou? Hoe zorg je nu voor een gezonde balans tussen werk en privé?

Daarom komen we D.V. 17 juni 2017 in de Bethelkerk in Lunteren samen om met elkaar na te denken over hoe je je werk kunt combineren met de rest van je leven.

Je werk én je leven...

Lezing 1: ... vanuit Bijbels perspectief (ds. P. den Ouden)

Lezing 2: ... in balans (ds. J.R. van Vugt)

Datum: D.V. zaterdag 17 juni 2017

Tijden: 10:00 – 13:30

Inloop: 09:30

Locatie: HHG Lunteren, Schaepmanstraat 2

Sprekers: ds. P. den Ouden en ds. J.R. van Vugt

Toegang: Gratis (collecte)

Incl. gratis lunch!

Aanmelden kan via: www.hhjo.nl/activiteiten/jonge-mannendag

Welkom op de ontmoetingsdag voor militairen!

Met elkaar nadenken over het thema '*Voorbereiden en (ver-)wachten met bloedverwanten en bijzonderste vrienden*'. Dát is de invulling van de ontmoetingsdag die de werkgroep militairen organiseert.

Op D.V. zaterdag 8 april wordt in ECHOS Home de Schakel (Leuvenumseweg 68) in Ermelo de zevende ontmoetingsdag voor militairen gehouden. Alle militairen, veteranen en hun verwanten worden van harte uitgenodigd om met elkaar te delen hoe de praktijk van het militaire beroep, met uitzendingen te land, ter zee en in de lucht, beleefd wordt door het gezin en vrienden van de militair.

De dag wordt om 10.00 uur gestart door ontvangst met koffie en cake. Het thema zal rond 11.00 uur toegelicht worden door boeiende sprekers. Na een lunch die om 13.00 uur zal starten, wordt de dag uiterlijk om 14.30 uur afgesloten.

Wilt u meer informatie of een aanmelding doorgeven? Neem dan contact op met de secretaris van de werkgroep, dhr. H. Engels, tel. 0528-264599, harmengels@kpnplanet.nl.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor mei komt uit op zondag 30 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 april tot 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Daar G'U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?