

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant Vacant

Scriba Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906

Secretaris diaconie Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304

e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl

Koster Dhr. W.C. Oudijn tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31

CD-opnames Dhr. G. Koudijs tel. 06 189 774 69

Kindercrèche (10.00 uur) Mw. E. Kroon tel. 0318 - 785 068

Redactie Vacant (*hoofdredactie*)

H. Oudijn (*eindredactie*)

Realisatie Drukkerij AMV Tel. (0318) 484 074

Kerkdiensten De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91:1

De schuilplaats en de schaduw

Denkend aan Psalm 91 komt een herinnering in mij naar boven. Een fazant langs de kant van de weg. Vanuit de verte zie ik het dier al zitten. Ik kom dichterbij en ga wat langzamer rijden. Diep ineengedoken zit zij daar op de witte streep. Tot mijn verbazing zie ik achter het moederdier een aantal jonge fazanten. Die moederfazant gooit haar leven in de strijd voor haar jongen. Alsof ze tegen me zegt: rijd maar over mij heen, maar laat mijn jongen leven. En toen ik daar die fazant zag zitten, toen moest ik zo denken aan de Heere Jezus. Vader laat de toorn over hun zonden maar op Mij uitgegoten worden. Leg het maar op Mij, maar laat hen vrijuit gaan.

Dat moederdier beschermde die jongen. En zo hebben ook wij bescherming nodig. Een schuilplaats. Bescherming tegen gevaren in het leven. Maar nog meer bescherming tegen de toorn van God over onze zonde. De schuilplaats van de Allerhoogste. Die schuilplaats hebben wij nodig. Een schuilplaats van God Zelf gegeven. Vanuit de grondtaal mag u ook lezen: het verborgene van de Allerhoogste. Het verborgene. Denk maar aan het oosterse herdersleven. Die herders leefden in tenten. Als je dan op reis was en bescherming nodig had, dan mocht je bij zo'n tent naar binnen. Je mocht dan achter het tentgordijn komen. Dan was je in het verborgene van de tent.

Het volk Israël had ook een tent. De tabernakel. Er was ook een gordijn in die tent. En achter dat gordijn was het verborgene van de tent. Dat was de schuilplaats van de Allerhoogste. Niemand mocht daar komen, dan alleen de hogepriester één keer per jaar. En wat is er nu gebeurd met dat gordijn? Op Goede Vrijdag is het gescheurd. Toen is het verborgene van de tent geopenbaard. Omdat daar bloed heeft gevloeid op Golgotha. En iedereen die in dit leven heeft leren pleiten op dat bloed van Jezus Christus, die mag verkeren in het verborgene van Zijn tent. Die mag op een verse en levende weg komen tot achter de gordijnen. Die mag zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ja, zitten. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dat mag ook vertaald worden met 'wonen'. Wonen in die schuilplaats. In het Oude Testament mocht de hogepriester maar één keer per jaar in het verborgene van de tent komen. En dan moest hij ook direct weer terug. Hij mocht daar niet blijven. Maar nu mag een zondaar door de Heere Jezus Christus niet één keer in die schuilplaats vluchten, maar daar wonen. Eeuwig blijven. Hij mag daar vernachten. Vernachten in de nachten. Want de Allerhoogste zal niet sluimeren of slapen.

Hebt u wel eens in iemands schaduw gelopen? Misschien als klein kind aan de hand van uw vader. Op die warme zomerdag liep u samen over een smalle hoge brug. Terwijl u over de brug liep, keek u steeds naar beneden om uw voeten goed neer te zetten. Om niet van de brug te vallen. En wat was u toen blij. Toen u naar beneden keek, zag u niet alleen uw eigen voeten, maar ook de schaduw van vader. Wat gaf dat een rust. Die schaduw te zien. In de schaduw van de Almachtige, daar wordt mijn ziel verkwikt. Daar kunnen de felle zonnestrallen mij niet raken. De schaduw van de Almachtige. Almachtige mag ook vertaald worden met 'Algenoegzame'. Ja, aan Hem heb ik genoeg. Zijn genade is voor mij genoeg. Met Zijn Lam ben ik tevreden. Met Zijn Lam is Hijzelf tevreden. Wat een rust om in Hem te rusten. Om in Hem te vernachten. Zoals die jonge fazanten gerust mochten schuilen achter het moederdier, zo mag ik rusten in de schaduw van de Almachtige.

Maar hoe kan een onheilig mens in de schaduw van de Almachtige verkeren? U moest eens weten van mijn leven. U moest mijn zonden eens kennen. Wat een strijd en worstelingen. Van mijn kant zijn er alleen maar onmogelijkheden. Als ik denk aan de Almachtige, wie zou dan niet vrezen? Maar weet u waar die schaduw van de Almachtige vandaan komt? Die komt bij de Heere Jezus vandaan. Hij is tussen de Almachtige en deze zondige wereld in gaan staan. En ik mag als onheilig mens achter Jezus schuilen. Met al mijn zonden en gebreken. Met al mijn ellenden en noden.

In de schaduw van de Almachtige. God heeft Zelf voor die schaduw gezorgd. Er is een schuilplaats bij God. Er is een schaduw bij de Almachtige. Hij wordt al beloofd in Psalm 91. Psalm 91 begint met woorden over een schuilplaats en een schaduw. Psalm 91 eindigt met de woorden: Ik zal hem Mijn heil doen zien. Dat is een belofte. Ik zal hem Mijn Jezus doen zien.

Een bekeerde boeddhistische monnik uit India zag iets indrukwekkends. Een nest met jonge vogels in een boom. En die boom stond in brand. U kunt zich voorstellen hoe die moedervogel onrustig heen en weer vloog. En toen gebeurde het. Plotseling, toen de vlammen bijna de jongen wilden verwoesten, stortte die moedervogel zich

bovenop haar jongen. En ze gaf haar leven voor haar jongen. En wat gebeurde er even later? Men vond het verkoelde lichaam van die moedervogel. En onder die moedervogel? Daar zaten de jongen. Ze leefden. Zo heeft Jezus Christus Zijn leven opgeofferd. Hij heeft gezorgd voor een schuilplaats en voor een schaduw. Hij is het Die u roept, zoals een hen haar kuikens roept onder haar vleugels. Allen die tot Hem de toevlucht hebben genomen, die zullen leven, eeuwig leven. Zij zullen niet verteerd worden. De Heere Jezus is van God gegeven. Om eeuwig achter te schuilen. Om eeuwig in te vernachten. Een ieder die in Hem gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid.

*Ds. L. Krooneman,
Schiedam*

Kerkdiensten

2 oktober	10.00 uur 18.30 uur	Kand. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>) Ds. L. Krooneman (<i>Schiedam</i>) 1 ^e collecte Diaconie (Noodhulp en rampenfonds) 2 ^e collecte Kerkvoogdij 3 ^e collecte Aflossing leningen
9 oktober	10.00 uur 18.30 uur	Ds. J.G. Blom (<i>Kesteren</i>) Kand. G.J. Veldhuis (<i>IJsselmuiden</i>) 1 ^e collecte Diaconie 2 ^e collecte Kerkvoogdij 3 ^e collecte Kerk en pastorie
13 oktober	10.00 uur	Kand. D.H.J. Folkers (<i>Apeldoorn</i>) 1 ^e collecte Diaconie 2 ^e collecte Kerkvoogdij
16 oktober	10.00 uur 18.30 uur	Ds. K. ten Klooster (<i>Ridderkerk</i>) <i>Bediening Heilige Doop</i> Ds. J.P. Stoel (<i>Waddinxveen</i>) 1 ^e collecte Diaconie (Commissie Israël) 2 ^e collecte Kerkvoogdij 3 ^e collecte Aflossing leningen
23 oktober	10.00 uur 18.30 uur	Kand. J.W. Baan (<i>Putten</i>) Kand. W.J. Korving (<i>Den Helder</i>) 1 ^e collecte Diaconie 2 ^e collecte Kerkvoogdij 3 ^e collecte Kerk en pastorie
30 oktober	10.00 uur 18.30 uur	Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk aan Zee</i>) Ds. J.G. Blom (<i>Kesteren</i>) 1 ^e collecte Diaconie 2 ^e collecte Kerkvoogdij 3 ^e collecte Aflossing leningen

[Uit de gemeente](#)

Van de kerkenraad

Beroepingswerk

Bij het schrijven van de kerkbode loopt de beroepingsperiode van ds. Den Ouden nog. Wat de uitkomst ook zal zijn: we weten dat de Heere leidt. Hij weet wat de juiste weg is voor gemeente en predikant. Laten we als gemeente aanhoudend bidden om Zijn zegen, onder dankzegging van datgene wat Hij geeft.

Gemeenteavond 6/10

Donderdag 6 oktober is er een gemeenteavond. Tijdens deze gemeenteavond zal de heer Keijzer vertellen over het werk van Stichting Gave en zijn werk binnen die organisatie. We hopen, gezien de actualiteit van het thema, op een hoge opkomst.

Aanvang huisbezoeken

Met de aanvang van het winterwerk starten ook de huisbezoeken weer. Bezoeken waar de wijkouderling samen met de diaken graag met u en jou het gesprek wil aangaan. Het gesprek over uw /jouw (gezins)situatie, maar vooral ook over uw leven met God. Vind je het moeilijk om er over te spreken? Dat is niet erg, probeer het gewoon. En als je het niet in eigen woorden kunt, neem Gods Woord erbij. We wensen elkaar veel zegenrijke bezoeken toe, waarin van hart tot hart gesproken wordt en waarin (vooral) Gods Naam geloofd en geprezen wordt.

Doopdienst en doopzitting

Opnieuw zijn er een aantal kinderen geboren in de gemeente. Wat een zegen om kinderen te mogen ontvangen uit Gods hand. En wat een (stil) verdriet als dit (om wat voor reden dan ook) niet gebeurt! We mogen deze kinderen ten doop houden. De doop, waarin de HEERE aan de hele gemeente toont hoe groot Zijn verbondstrouw is. Waarin Hij laat zien dat Hij ons en onze kinderen kent en waarin Hij belooft onze God en Vader te willen zijn. Mogen we als gemeente verwachtingsvol uitzien naar de doopdienst. Deze dienst zal gehouden worden op DV 16 oktober. De doopzitting zal worden gehouden op dinsdag 11 oktober om 19:30 uur in de consistorie. Beide ouders worden verwacht; graag uw trouwboekje meenemen.

In de dienst:

Wij mogen dankbaar zijn voor het feit dat in de kerkdienst allerlei leeftijden zijn vertegenwoordigd. Mooi om te zien dat jong en oud naast elkaar zittend luisteren naar Gods Woord, samen de psalmen zingen en zich buigen in (dank)gebed voor Gods troon. Er zijn gemeenteleden die hebben aangegeven de (ochtend)diensten wat rumoerig te vinden, omdat er veel gelopen wordt tijdens de kerkdienst. Laten wij als christelijke gemeente zoveel mogelijk rekening houden met elkaar. Dus als u of uw kind(eren) de dienst een moment wilt verlaten, doet u dit dan zo mogelijk tijdens het orgelspel/gemeentezang. Natuurlijk begrijpen wij dat er dringende redenen kunnen zijn waardoor het niet anders kan. Uiteraard alle begrip hiervoor!

Kerkenraadsvergadering

Om een goede voorbereiding op de kerkenraadsvergaderingen mogelijk te maken, is in de afgelopen vergadering besloten dat gemeenteleden tot uiterlijk één week voor de vergadering agendapunten kunnen inbrengen. Wilt u hier zoveel mogelijk rekening mee houden? Alvast bedankt!

Jeugdouderling

Zoals u in vorige kerkbode heeft kunnen lezen, ben ik per ingang van dit seizoen jeugdouderling geworden. Een mooie en bijzondere roeping, waarin ik graag dienstbaar wil zijn voor de jeugd. Het komende jaar zal ik vooral gaan gebruiken om te luisteren; om te oriënteren op het jeugdwerk binnen onze gemeente. Wat leeft er onder de jeugd,

hoe gaat het op de verenigingen, etc. Mocht je/u vragen hebben of wil je/wilt u mij spreken, dan mag je/u mij altijd mailen, bellen of appen. Dit kan via w.debruijn@hhgede.nl of op 0611397950.

Ouderling de Bruijn

Eindredactie kerkbode

De heer Soeters heeft het redacteurschap van de kerkbode per oktober overgedragen aan de heer H. Oudijn. De kerkenraad wil de heer Soeters via deze wijze hartelijk danken voor de jaren dat hij dit werk heeft opgepakt.

Roosters en belangrijke data

Belangrijke data

30 september	JV -16
1 oktober	Gebedskring, aanvang 7:15 uur
5 oktober	Kinderclub, aanvang 14:00 uur
6 oktober	Gemeenteavond, aanvang 19:30 uur
7 oktober	JV +16
11 oktober	Vrouwenvereniging, aanvang 9:30 uur
12 oktober	Vrouwenvereniging, aanvang 19:45 uur
14 oktober	Spreekersavond JV
15 oktober	Gebedskring, aanvang 7:15 uur
15 oktober	Klusochtend en autowassen
20 oktober	Jonge lidmatenkring, aanvang 19:45 uur
26 oktober	Kerkenraadsvergadering
27 oktober	Lidmatenkring, aanvang 19:30 uur
28 oktober	JV -16
29 oktober	Gebedskring, aanvang 7:15 uur

BHV-rooster

2 oktober	Jan Mekelenkamp
9 oktober	Hans Versluis (Ochtenddienst)
9 oktober	Klaas Slotengraaf (Avonddienst)
13 oktober	<i>Dirk Buitink (Weekdienst)</i>
16 oktober	Guus Koudijs (Ochtenddienst)
16 oktober	Corné Koekoek (Avonddienst)
23 oktober	Martien v Veldhuizen
30 oktober	Jan Mekelenkamp

kerkauto rooster

Zondag 2 oktober	Ede: dhr. L. Boonzaaijer (06 310 007 07 / 0318 - 308 618) Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats (0318 - 418 304)
Zondag 9 oktober	Ede: dhr. Vink (06 515 523 30) Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal (06 424 831 34)
Zondag 16 oktober	Ede: fam. M. Brand (06 291 590 16) Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen (0318 - 561 549)
Zondag 23 oktober	Ede: mevr. H. Heij (0318 - 655 922 / 06 178 208 77) Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters (0318 - 415 715)
Zondag 30 oktober	Ede: fam. K. de Kool (06 275 356 03) Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf (0318 - 413 483)

Schoonmaakrooster voor oktober

Vanaf nu wordt het overgenomen voor Suzanne van Harten en Dinanda Wiersma.

Woensdagavond 5 okt.	Mw. J. Linge (leiding) Mw. H.W. Bos Mw. A. Versluis
Vrijdagmorgen 14 okt.	Mw. N. Slotegraaf (leiding) Mw. R. Luttikhuizen Mw. T. van Welsum
Donderdagmorgen 20 okt.	Mw. J. van Wolfswinkel (leiding) Mw. A. van Engelenhoven
Woensdagavond 26 okt.	Mw. P.K. Oudijn (leiding) Mw. E. Marchal Mw. W.A. Bakker

Oppasrooster oktober 2016

2 oktober	Mw. M. Moerman, (reserve: Mw. M. van de Craats) Geke van Engelenhoven, (reserve: Maartje Karels)
9 oktober	Mw. A. Aalbers, (reserve: Mw. A. Budding) Carolien Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
16 oktober	Mw. H. van de Pol, (reserve: Mw. M. Moerman) Simone van Wageningen, (reserve: Maartje Karels)
23 oktober	Mw. N. de Kool, (reserve: mevr. M. Koudijs) Marit Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
30 oktober	Mw. C. van der Sluijs, (reserve: Mw. M. Moerman) Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebecca Adam)
2 november (<i>Dankdag</i>)	Mw. L de Bruijn, (reserve: Mw. A. Aalbers) Maartje Karels, (reserve: Geke van Engelenhoven)
6 november	Mw. E. Kroon, (reserve: Mw. H. van de Pol) Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Marit Visser)

Diaconie

Op zondag 2 oktober is de diaconale collecte bestemd voor het "Noodhulp- en rampenfonds". Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken hebben. Recent werd uit dit fonds hulp geboden aan Irakese vluchtelingen. Ook wordt met een bijdrage uit dit fonds hulp verleend aan vluchtelingen die, op de vlucht voor het geweld van IS, zich in buurlanden als Jordanië gevestigd hebben. Voor veel vluchtelingen is het leven moeilijk en onzeker; we willen u dan ook vragen om voor hen te bidden en aan hen te denken (Rom. 12: 13).

Op zondag 16 oktober is de diaconale collecte bestemd voor het werk van de commissie Israël.

De Jood Isaac Da Costa (1798-1860) zei: 'Zie de dagen komen, dat men naast de Bijbel de krant zal leggen, om daarin de aanvankelijke vervulling van de profetieën te zien, die betrekking hebben op het 'Heilige Land' en Israëls toekomst.'

In onze dagen mogen we daar getuige van zijn! We zien dat onvervulde beloften worden vervuld. Het getuigt van Gods trouw aan Zijn oude verbondsvolk. We zijn getuige van Israëls nationaal herstel. Het volk Israël leeft, het volk keert terug naar het hun beloofde land en steden worden gebouwd, o.a. Jeruzalem, Tiberias, Beersheva en Dimona. Naast het nationaal herstel beloofde de Heere een geestelijk herstel. Ook daarvan mogen we in onze tijd getuige zijn. Joodse mensen leren de Heere Jezus kennen als hun Messias.

Sinds 2010 wonen en werken Albert en Esther in de woestijnstad Dimona. Zij ondersteunen daar de Messias belijdende gelovigen in hun opdracht om de 'verloren schapen' van het huis van Israël in aanraking te brengen met de blijde boodschap.

Voor dit doel willen zij graag een pand huren in het centrum van Dimona, een stad met ongeveer 35.000 inwoners. De plaats zal o.a. gaan dienen als een plek van ontmoeting en gesprek, maar ook een plek waar getuigd zal mogen worden van die ene Naam die er onder de hemel gegeven is waardoor (ook Joodse mensen) behouden mogen worden.

Dat vraagt van u en jou vooral gebed en in het verlengde daarvan doet de commissie Israël ook een beroep op uw en jouw offervaardigheid.

Mogen we op uw en jouw bijdrage rekenen? Het rekeningnummer van de commissie Israël is **NL91RABO0191948225**. Alvast hartelijk dank!

De collecten op de andere zondagen in oktober die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. In deze onzekere tijd waarin de regering met steeds meer bezuinigingen komt, wordt het voor steeds meer mensen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is een voorrecht dat wij, als diaconie, daar een helpende hand in kunnen en mogen bieden. We willen als diaconie graag een helpende hand bieden, als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijkelijk geven voor onze naaste. Gode bevolen.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Verplichte bijdrage

Binnenkort ontvangt u van ons een brief over de jaarlijkse verplichte bijdrage. De verplichte bijdrage wordt gebruikt voor het betalen van de bijdragen aan de landelijke fondsen van de Hersteld Hervormde Kerk. De afgelopen jaren is er in verhouding tot wat er afgedragen moet worden erg weinig bijgedragen. Dit zorgt voor een tekort op de begroting van de kerkvoogdij.

Wij vragen u vriendelijk om deze niet over te slaan en zo uw bijdrage te leveren aan het geheel van de Hersteld Hervormde Kerk.

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 12 en donderdag 27 oktober collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18:30 tot 19:30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Parkeren bij de kerk

Parkeervakken mindervaliden aangegeven door:



Bij de oprit vindt u aan de linkerkant van de kerk een aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn. Als u aanspraak wilt maken op één van deze parkeerplaatsen kunt u een verzoek indienen bij de kerkvoogdij.

Eén gemarkeerd parkeervak is voor de predikant.

Nu gebeurt het regelmatig dat de parkeerplaatsen met het invalide teken worden bezet door mensen die daarvoor geen toestemming hebben van de kerkvoogdij. Het gevolg is dat mensen die er wel mogen parkeren (bijv. de kerkauto), niet kunnen parkeren.

Dit is erg vervelend voor de desbetreffende personen. Graag verzoeken we u, als u geen toestemming heeft van de kerkvoogdij, niet te parkeren op de gemarkeerde vakken, aan de linkerkant van de kerk!

De overige parkeerplaatsen bij de kerk, aan de rechterkant, zijn bedoeld voor minder validen en/of ouderen. Alle andere mensen worden vriendelijk, maar dringend verzocht hun auto te parkeren bij Het Streek, aan de overkant van de kerk.

Binnenkort word het terrein achter de kerk(aan de ander kant van het hek) publiekelijk toegankelijk. U kunt dan ook uw auto hier parkeren. Het toegangsdeurtje in het hek is geopend.

Autowassen:

Zaterdag 15 oktober, tussen 9.00 uur en 11.00 uur staan we weer voor u klaar! Voor maar € 7,50 kunt u uw auto laten wassen, achter op het kerkplein. Terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie, wordt uw auto keurig gewassen.

Stamppottenbuffet:

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond 11 november in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is € 5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Ook dit jaar is het de bedoeling dat iedere deelnemer eigen bord en bestek meeneemt. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen, bijv. met klaarzetten, opruimen en/of met het koken van een stamppot. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldformulier op de site of telefonisch (06 234 511 51). Wilt u graag deelnemen aan het buffet, maar heeft u geen vervoer? Ook dan kunt u dit nummer bellen (06 234 511 51) en zorgen we voor een oplossing.

Rookworstenactie:

U kunt heerlijke rookworsten bestellen. De prijzen van de varkens en runderrookworsten zijn hetzelfde gebleven: 1 set van 3 rookworsten (grof of fijn) voor € 6,50. De runderrookworsten (fijn) zijn gaar en vacuüm verpakt. De prijs hiervan is € 8,00 voor een set van 3 rookworsten. Bestellen kan d.m.v. het bestelformulier op de website of telefonisch (06 234 511 51).

Klusmorgen

Deze maand klussen we op zaterdag 15 oktober. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

[Verenigingen](#)

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op D.V. donderdag 6 oktober wordt de jaarlijkse Bondsdag in de Bethelkerk in Lunteren gehouden. Het thema van die ochtend is "Gods voorzienigheid"; sprekers zijn ds. I.J.R. Bijl (Wouterswoude) en ds. B.D. Bouman (Stellendam). U bent welkom vanaf 10.00 uur; de Bondsdag begint om 10.30 uur en om ongeveer 15.00 uur is de sluiting. Deze dag is de officiële sluiting van het project 'Godsdienstonderwijs Stichting Adullam Gehandicaptenzorg'. Tijdens de morgenvergadering zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten; de opbrengst van de collecte van de middagvergadering is bestemd voor de zending van de HHK..

Op D.V. dinsdagochtend 11 oktober en woensdagavond 12 oktober hopen we als vereniging weer bij elkaar te komen in de Zuiderkerk.

Tijdens deze bijeenkomsten willen we met elkaar stilstaan bij de eerste bede van het 'Onze Vader', n.a.v. de Bijbelstudie uit het boekje (wie het boekje niet heeft, kan hiervoor terecht bij Jozien van Wolfswinkel). Het is nog onbekend wie de inleiding hoopt te verzorgen. Ter voorbereiding kunt u Exodus 3 en p. 20-24 uit het boekje lezen. Het zou mooi zijn als we dat thuis al bestuderen en overdenken, want dat zal zeker ten goede komen aan de bespreking van de vragen.

Op dinsdagochtend is er vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercreche aanwezig. Op woensdagavond is er vanaf 19.30 inloop. De avond begint om 19.45 en rond 21.30 hopen we af te ronden.

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom! Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

8 november: Open ochtend. Iedereen van harte welkom!

Op D.V. dinsdag 8 november organiseert de vrouwenvereniging een open ochtend. Corrie Slingerland hoopt een presentatie te verzorgen over het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Die ochtend staat open voor iedereen, voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, van binnen en buiten de gemeente. Noteert u de datum vast in de agenda? In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

Kinderclub

Beste kinderen,

Fijn dat we een groot aantal van jullie hebben ontmoet op de startdag! De eerste clubmiddag van dit seizoen is op D.V. woensdagmiddag 5 oktober. Komen jullie allemaal? Ook de kinderen die het afgelopen schooljaar 5 jaar zijn geworden zijn hartelijk welkom! We beginnen om 14u en om 16u sluiten we af. Wil je weten in welke groep je komt? Kijk dan nog even in de nieuwsbrief die jullie ouders via de mail hebben gekregen.

Tot ziens, de clubjufs

JV Ichthus

Beste jongeren,

We hebben een geslaagde startdag achter de rug met prachtig weer en leuke gesprekken en ideeën. Dit alles onder het genot van een heerlijke maaltijd en natuurlijk een flink vuur! Kortom, genoeg ingrediënten om dit seizoen met enthousiasme tegemoet te zien.

Helaas vertelde Erik dat hij ivm zijn opleiding moet stoppen met leiding geven aan de -16. Erg jammer, we bedanken hem voor zijn tomeloze inzet en drive en we wensen Gods zegen toe met zijn studie. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wie de nieuwe JV leiding gaat worden (gelukkig hadden jullie al ideeën!).

Zoals jullie weten willen we dit jaar nadenken over het thema "Een nieuw begin". Een nieuw JV-jaar, een vernieuwd team als JV leiding, maar natuurlijk gaat het dit jaar ook over andere manieren van "Een nieuw begin".

Inmiddels zijn de eerste JV avonden weer geweest. Fijn dat er weer een grote groep van jullie is geweest. Heb jij de eerste keer gemist? Geen probleem, dan zorg je in elk geval voor dat je aanwezig bent op de gezamenlijke avond (sprekersavond) op 14 oktober. Er belooft wel een heel bijzondere spreker te komen die avond, en we zorgen voor die avond voor extra lekkers. Een avond die je niet mag missen...!

Graag tot dan!

Annette, Arja, Gerrit, Ernst en ...

Oog voor Elkaar

Door de vrijwilligers van Oog voor Elkaar wordt op dit moment veel bezoekwerk gedaan en ook praktische hulp verleend; van eten koken tot kleine reparaties, van computerhulp tot wandelen. Heel mooi om te zien hoe gemeenteleden op deze manier wat voor elkaar kunnen betekenen!

Schroom niet om te bellen als u ook een hulpvraag hebt, ook al denkt u dat het misschien niet geschikt is of vindt u het vervelend om hulp te vragen. Wij staan graag voor u klaar en op een ander moment kunt u wellicht iets doen voor een ander.

Verder vinden we het altijd fijn als nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Hulp bieden gaat altijd in overleg en niets is verplicht! Het is een hele mooie manier om gemeenteleden beter te leren kennen en kan veel voldoening geven. Elders in deze kerkbode kunt u lezen over het HiP. Dat is bedoeld voor de hele (burgerlijke) gemeente Ede. Ella Marchal (uit onze gemeente) is coördinator bij het HiP en verzorgt daar o.a. de koppelingen tussen hulpvrager en hulpbieder.

Het HiP staat in principe los van onze kerkelijke vrijwilligershulp Oog voor elkaar. Wel is het zo dat hulpvragen van het HiP die gekoppeld zijn aan een kerkelijke vrijwilliger begeleid worden door de coördinator van de betreffende kerk. Als u zich dus aanmeldt bij het HiP en u gaat hulp verlenen, dan wordt u door ons begeleid (als dat nodig is), net zoals bij de hulpvragen van Oog voor Elkaar.

HIP

Al enige tijd geleden is er bekendheid gegeven aan HiP. Het lijkt me goed om dat weer even op te frissen!

Wat is HiP? Hulp in Praktijk! Letterlijk! Even een bakje doen bij een eenzame man. Een boodschapje doen voor een zieke dame. Taalles geven aan een buitenlandse. Noem maar op...

De bezuinigingen slaan hun slag. Er zijn talloze mensen (ook in uw/jouw wijk, straat) die daar de dupe van worden. Laten wij hen zitten? Of bieden we hier en daar de helpende hand? HiP zorgt ervoor dat vraag en aanbod van hulp bij elkaar komen via een prachtig systeem op de website. Daarin zoeken we een hulpbieder die dicht bij het adres van de hulpvrager woont. Wat dat betreft erg laagdrempelig dus.

In Lukas 10:36 en 37 lezen we: Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Schrijf u/je in op de website: www.hipede.nl als hulpbieder en vink zelf aan bij welke klusjes u/je bereid bent te helpen!

Koffieochtenden hoogbouw Ede-Zuid

Na een lange zomerstop zijn we weer begonnen met de koffieochtenden. Vantevoren hebben we als vrijwilligers nagedacht over de vraag hoe je het Evangelie kunt en moet delen. Met daden of ook met woorden. We kwamen tot de conclusie dat dit in de eerste plaats een diaconaal project is en we dus niet doelbewust gaan evangeliseren. We verlangen wel om anderen te vertellen over wat ons het diepste beweegt en te getuigen van Gods rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde in Christus. Wij vragen uw gebed om de Heilige Geest om het juiste woord op de juiste tijd en plaats te mogen spreken.

We hopen hier in de toekomst nog verder over door te denken en toegerust te worden. Afgelopen koffieochtend was er een heel mooi moment wat we graag met jullie delen. Er was een buitenlands echtpaar, nog maar een jaar in Nederland met een klein baby'tje. Hij heette Noa. Naast hen zat een oude man, moslim, hij heette Mo(hammed). Hij lachte eens vriendelijk naar de baby en zei; Noa werd wel 180 jaar en bouwde een boot! Het buitenlandse echtpaar reageerde enthousiast en maakte in zeer gebrekkig Nederlands duidelijk dat Noa wees op Isa (Jezus) waardoor je, net als door de boot, gered kon worden. Beschamend en ontroerend!

We gaan ook wat meer creatieve activiteiten en spelletjes aanbieden. Ella Marchal gaat dit coördineren. Het Van Lodensteincollege tegenover de flats is heel enthousiast om hun leerlingen in te zetten in de wijk (heel actueel!) en zij gaan hierbij helpen. Er waren deze ochtend 3 leerlingen aanwezig die hebben geholpen met verven en armbandjes maken. Ook hadden ze heerlijke koeken gebakken.

Als u thuis nog spellen hebt liggen die niet meer worden gebruikt, zoals Rummikub, Memory, Lotto, Scrabble junior (geschikt om Nederlands te leren), Jenga, mooie legpuzzels, houden we ons aanbevolen. Ook creatieve materialen en katoen en wol om te haken en breien zijn welkom.

We willen nu alvast vermelden dat we woensdag 21 december een kerstviering hopen te houden in de Elskampflat, aansluitend aan een kerstdiner. Het zou heel mooi zijn als een aantal kinderen wat zou zingen, begeleid door wat muziekinstrumenten. Ook zoeken we nog iemand die een mooi verhaal wil vertellen. Als u een bijdrage wilt leveren horen we dat graag!

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Ik ben op reis naar... We zijn vaak op reis. Normaal gesproken ga je elke doordeweekse dag naar school. In de vakantie maak je misschien een langere reis. Maar zelfs een stukje lopen in huis of op je kamer... We zijn haast altijd 'op reis'. De Bijbel leert ons dat we op reis zijn naar ons eeuwig huis (Prediker 12:5). Wat is dat, ons eeuwig huis? Dat is ons thuis, nadat we gestorven zijn. Wij wonen op aarde allemaal in verschillende huizen. Er zijn echter maar 2 eeuwige huizen: Eeuwig, altijd in Gods huis bij God of in het huis van de duivel, zonder God... Verhuizen kan niet meer. Ons leven op aarde is de reis naar één van die 2 huizen. Hoe je leven is, bepaalt waar je gaat wonen. In Hebreëen lezen we over Abraham.

Heel mooi en duidelijk staat in Hebreëen 11 dat de Heere Abram riep om op reis te gaan, niet wetend waarheen. Door datzelfde geloof in de Heere, het vertrouwen dat de Heere voor hem zorgt, is hij gaan wonen in het land van de belofte, Kanaän. Het was nog niet van hem, maar zou van hem en zijn nageslacht worden. Hoe kon Abram toch zo geloven en reizen? De reden staat erbij: 'Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is'... Je begrijpt wel dat daar het hemelse Kanaän mee wordt bedoeld, de hemel.

Dat is onwankelbaar en zal nooit verdwijnen, het is eeuwig! Abraham wist: Mijn levensreis op aarde is belangrijk. Ik volg gehoorzaam de Heere, want Hij zorgt voor mij én ik ben op reis naar mijn eeuwig thuis!

Jij bent ook op reis naar je eeuwig huis. Ook als je jong bent! Je reis kan lang of kort zijn, maar op een dag eindigt hij. Reis je al net als Abraham naar de hemel, naar de Heere? Als je gelooft in de Heere en je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heere Jezus, ben je op reis naar de hemel. Door de zonde zijn we allemaal op reis naar de hel. Maar op aarde kan onze levensreis gelukkig wel een ander doel krijgen! God kan door genade ons reisdoel veranderen! Hij wil dat heel graag. Daarvoor is Zijn Zoon gekomen. Voor zondige mensen en kinderen. De Heere zegt in Jesaja 55:3a: Neigt uw oor (Luister) en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven! Vervolg jij zo je levensreis? Dan kom je straks voor eeuwig Thuis, bij God!

Zoek het eerste cijfer in de bovenste rij. Zoek het tweede cijfer in de linker rij. Waar de twee lijnen kruisen, vind je de juiste letter. Bijvoorbeeld: 32 = h

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	Q	R	S	T
5	U	V	W	X	Z

51.43. 11.21.34.11.32.11.33. 34.51.42.44.41.51. 25.11.43. 41.11.11.34. 43.11.11.34. 32.51.54. 23.11.43.41. 25.11.43. 32.51.54. 55.15.42.41.51.43. Genesis 20:.....
 11.23.55.53. 22.42.43.22.51.43. 41.42.51. 21.51.42.41.51.43., 54.53.54.41.11.54. 55.42.52. 54.42.52. 54.51. 21.51.54.32.23.51.32.51.33. 42.43.13.35.11.33.51.43. Ruth 1:.....
 51.43. 32.42.52. 34.51.42.44.41.51. 25.11.43. 41.51. 51.43.51. 44.54.11.41. 51.43. 25.23.51.13. 54.53.54. 41.51. 11.43.41.51.34.51; Lukas 13:.....
 55.53. 55.51.22.54. 41.51. 32.51.51.34.51; 22.42.52. 55.15.23.54. 43.42.51.54. 53.14.54.34.51.13.13.51.43, 2 Kronieken 11:.....
 11.23.55.53. 55.53.43.41. 42.55.11.13. 52.11.13.53.21. 35.51.22; Genesis 28:.....
 33.11.11.34. 11.23.44. 41.51. 35.53.23.13. 43.42.51.54. 53.14.22.51.32.51.25.51.43. 35.51.34.41, 55.53. 34.51.42.44.41.51.43. 55.42.52. 43.42.51.54. Exodus 40:.....

Hieronder zie je het puntenaantal van de kinderen die de puzzel of kleurplaat in de afgelopen kerkbode hebben ingeleverd. Sta je er nog niet bij en wel ingeleverd? Dan is het vast binnen gekomen toen dit stukje al doorgestuurd is. Jij staat dan in de volgende kerkbode!

Nico Harskamp	12
Toon Versluys	10
Corlieke Versluys	10
Roel Versluys	2
Judith Aalbers	2
Renske van Ingen	2

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie



Vervolgverhaal

Uit: 'Kleine Toean' door A. Korpershoek - van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)

Hoofdstuk 9: Mirko's geheim

Buiten steekt de wind op. Het begint nog harder te regenen. En daar bovenuit klinkt iedere keer het onweer. Mirko kijkt naar buiten. Hij huivert even. Het is noodweer! Maar dan denkt hij weer aan zijn geheim, dat hij vertellen moet. Vlug begint hij te praten. "Ik dacht steeds maar: Waarom is Peter ziek? En waarom is Noeriah ziek? En opeens wist ik 't. De Heere Jezus was ergens boos om. Hij was natuurlijk boos op Noeriah. Zij had haar amulet toch nog? En nu.. nu is hij weg. Nu is Peter al niet zo ziek meer. En Noeriah zal misschien ook wel gauw beter worden." "Maar waar is die amulet dan, Mirko? Toch nog in Noeriah's hut?" "Nee toean. Gisteren heb ik stilletjes... toen heb ik..." Mirko begint te stotteren, zo vlug wil hij alles vertellen. Zijn ogen schitteren. "Nou Mirko?" "Toen... toen heb ik haar amulet weggepakt en in de rivier gegooid. Want ze had 'm toch nóóit af willen geven. Denkt u ook niet?" Hij kijkt de zending stralend aan. "Is de toean nu niet blij?" De zending zegt niets. Hij wrijft met zijn hand langs zijn kin. Dat doet hij altijd als hij zich zorgen maakt. Mirko schrikt. Hij trekt hem aan zijn mouw. "Toean!" De zending zucht. Hij legt zijn hand op Mirko's schouder. "We moeten eens praten, Mirko!" zegt hij ernstig.

Het wordt stil. Peter is in slaap gevallen. Zijn moeder kijkt met grote ogen naar haar man en naar Mirko. Wat is er nu aan de hand? Wat vertelt Mirko daar nu toch? Mirko durft niets te zeggen. Is het dan tóch niet goed, wat hij gedaan heeft? "Mirko, we moeten eens praten," zegt de zending weer. "Jij dacht dus dat de Heere Jezus boos was, hè. Maar – toen de Heere Jezus Zélf aan het kruis hing, heeft Hij toen ook al die boze soldaten gedood? Want toen moet Hij toch wel heel erg bedroefd zijn geweest. Wat denk je?"

"Nee toean." Mirko schudt langzaam zijn hoofd. "Dat heeft de Heere Jezus níet gedaan." "En weet je waarom niet, Mirko? Omdat zó de wil van God was. En daarom wordt Peter ook weer beter. Omdat het Gods bedoeling is. Al waren er ook dúizend amuletten in het dorp..." Mirko huivert. Duizend amuletten... "God neemt geen wraak, zoals de geesten dat doen. Want stel je voor, dat God voor ál onze zonden eens wraak ging nemen? Want iedereen doet iedere dag verkeerde dingen. God is nog geduldig met ons. Hij geeft ons nog tijd. Tijd om te vragen om een nieuw hart. Tijd om God te zoeken..." Mirko bijt hard op zijn lip. O, hij heeft het helemaal verkeerd gedaan. 't Is ook zo moeilijk alles. Hij slikt. 't Is goed, dat het zo donker is. Nu kan de toean niet zien, dat hij bijna huilen moet. Maar de zending ziet het wel. Hij legt troostend zijn hand op Mirko's zwarte kroeshaar. "Maar je hebt tóch goed je best gedaan, hoor," zegt hij. Zijn stem is zacht en goed. "Want je deed het voor Peter, hè?" Mirko knikt heftig. "Ja, toean!" Hij kijkt opgelucht naar de zending, die opstaat en naar het raam loopt. Gelukkig, bóós is de toean er niet om!

De zending kijkt zwijgend naar buiten. De regen slaat kletterend tegen het raam. Nog steeds raast het onweer voort. Wat zullen alle mensen bang zijn nu. Hij schrikt opeens. Hij moet ineens aan Noeriah denken. Nu zit ze alleen in haar hut. Zonder haar amulet... Wat zal ze bang zijn! Hij vouwt zijn handen op zijn rug. Heel lang staat hij zo naar buiten te staren. Eindelijk draait hij zich om. Zijn gezicht is heel wit. Maar zijn ogen zijn rustig. "Ik ga weg!" zegt hij beslist. "Weg?" Mirko en Peters moeder vragen het tegelijk. Weg? Met dit noodweer? Maar – waar naar toe? "Ik ga naar Noeriah. Noeriah heeft mij nodig. Dat voel ik!" "Maar wacht dan nog even tot het onweer voorbij is," zegt Peters moeder.

De zending schudt zijn hoofd. "Noeriah heeft me nú nodig. Nu is er onweer. En ze is haar amulet kwijt!" Mirko schrikt. Daar heeft hij niet aan gedacht. Peters moeder zucht, maar ze zegt niets meer. Ze brengt Peter naar bed en haalt dan een grote jas en laarzen. Ze mag haar man nu niet tegenhouden. Dat begrijpt ze wel. Dan geeft de zending haar een zoen. En tegen Mirko zegt hij: "Begrijp je 't nu, Mirko, van die amulet?" Mirko kinkt. Hij kan

niets zeggen. Er zit een grote brok in zijn keel. "Dan ga ik maar. Blijf jij hier, Mirko? Jij moet bij mijn vrouw en bij Peter blijven. Ik vertrouw op je, denk je daaraan?" Mirko knikt weer. "Ja toean. Natuurlijk toean!"

Wordt vervolgd

[Lezenswaardig](#)

"Er is niemand rechtvaardig, ook niet één"

Vaak is het genoeg om iets één keer te zeggen. Soms is twee keer nodig. Paulus, de apostel van Jezus Christus, gebruikt het woord "niemand". Nu dat sluit ieder uit. Er is geen enkele uitzondering. Toch voegt hij eraan toe: "ook niet één". Zegt u niet: dat is overbodig, nu is het dubbel. Ik denk dat Paulus weet hoe menigeen meent dat er toch één rechtvaardige is... Allen zijn onrechtvaardig behalve één, en die ene ben ik.

Toch vragen we ons af: klopt die uitspraak van Paulus wel? Is het waar dat op heel de aarde geen enkele rechtvaardige is? Op het terrein van Yad Vashem te Jeruzalem is er de laan van de rechtvaardigen. Aan weerskanten van de toegangsweg tot het museum zijn er de bordjes met namen erop. Allemaal rechtvaardigen omdat zij in oorlogstijd Joden hebben geholpen te ontkomen aan de gaskamers van Hitler. Wie zou hun rechtvaardigheid willen betwisten? Ik hoop geen mens. Immers - zij hebben hun leven op het spel gezet terwille van die ander. Soms zelfs hebben ze hun eigen leven gegeven.

Ook vandaag kunnen we aanwijzen hen van wie wij overtuigd zijn dat ze rechtvaardig zijn. Zelfs op het kerkhof bij een geopend graf wordt weleens gezegd: deze was een rechtvaardig mens. Wie zou dan durven beweren dat hier een leugen verkondigd wordt? Door algemene genade zijn er pracht mensen, rechtschapen, edel en goed.

't Is dus waar: in ons oog zijn er die terecht rechtvaardig genoemd kunnen en moeten worden. Echter - God ziet anders. In Gods oog is er niemand rechtvaardig. Zijn we allemaal gevallen Adamskinderen, en daarom onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hier is Gods oordeel over ons leven, over ons hart, over mijn leven en mijn hart, over mij. God voor Wie niets verborgen is, Die van verre mijn gedachten kent. Hij zegt: er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één.

't Kan nu gebeuren dat u fel gaat protesteren. U zegt: in de Bijbel lees ik van Job: "en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad". En staat er in het Lukas Evangelie niet geschreven dat Zacharias en zijn vrouw Elizabeth beide voor God rechtvaardig waren, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk? Wel -dat waren de vruchten van de vreze des Heeren. Door het werk van de Heilige Geest, door Zijn herstellende en herscheppende werk wordt dat zo. Maar zonder dat werk is en blijft het: niemand rechtvaardig, ook niet één.

Hebt u door diezelfde Geest al amen leren zeggen op dit woord? Dan krijgen al onze gerechtigheden de doodsteek. Dan gaan al onze fundamenten ondersteboven. Welk een ontdekking is dit: ik, ik niet rechtvaardig voor God. Gods geboden zwaar en menigmaal overtreden. Niet gedaan wat ik moest doen. Er is de erfzonde en er zijn de dadelijke zonden. "Zo Gij, Heere, in het recht zoudt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach Heere, wie zou dan kunnen bestaan? O mijn zonden, mijn overtredingen, mijn ongerechtigheden!

't Is weldra 31 oktober. Alom in ons land wordt de reformatie herdacht. Echter - kent u die woorden: "mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" Daar is het gevaar van dode rechtzinnigheid. We knikken al bij voorbaat ja als de Bijbel zegt dat er niemand rechtvaardig is. Naar de andere kant toe is er het gevaar dat we over deze dingen gaan heen huppelen. We werpen het verre van ons als alleen maar zwaar. Maar die vraag wordt toch heel wezenlijk voor ieder die bearbeid wordt door de Heilige Geest. Hoe zal ik, ja ik rechtvaardig verschijnen voor God! Zonder die vraag blijven we leeg van Christus, komt er geen kennis aan Christus.

Komen we straks zonder Christus voor de rechterstoel te staan van de rechtvaardige God. Dan zullen we moeten betalen. Dat betekent de dood, de eeuwige dood.

O die vraag kan zo benauwen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Van ons uit is er geen antwoord op. Maar God in Zijn grote liefde geeft antwoord. Er is vergeving. Altijd bij Hem geweest, Dies wordt Hij recht kinderlijk gevreesd.

Er zijn er die door Paulus' woorden een streep willen halen. Men heeft er allerlei oplossingen voor om een woord van Paulus onder de tafel te laten verdwijnen. Nou ja - nu zeg ik ook: Paulus, u hebt geen gelijk. Er is er toch één op de aarde geweest die rechtvaardig was: Jezus Christus. Hier is het wonder vanuit God. Jezus Christus de Rechtvaardige, maar omdat Hij plaatsbekleder is geworden daarom onrechtvaardig. Daarom aan het vloekhout, daarom aan het kruis op Golgotha. Vanwege Zijn werk is er gerechtigheid, Borggerechtigheid.

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Door een waar geloof in Christus Jezus! Volkomen rechtvaardig! God ziet mij aan alsof ik nooit onrechtvaardig ben geweest!

Lieve mens, moet u het ook hebben van het wonder? O wat is het groot als ik amen leer zeggen op dat Schriftwoord: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is genade voor dezulke. Louter genade. Voor een onrechtvaardige!

[Overige berichten](#)

Landelijke actie

Vanaf september kunnen gemeenten weer in actie komen voor de nieuwe landelijke actie van de HHJO. Deze keer wordt er actie gevoerd voor stichting Gevangenzorg Nederland. De actie zal ruim een jaar duren en D.V. in november 2017 afgesloten worden.

Het doel van de actie is tweeledig, namelijk enerzijds gericht op bewustwording en verdieping, anderzijds gericht op het inzamelen van geld. Stichting Gevangenzorg Nederland wil er een tweetal programma's mee financieren, namelijk het kindercadeau-programma en hulp aan jongvolwassenen.

Zoals bij elke Landelijke Actie, is ook dit keer de helft van de opbrengst bestemd voor de HHJO. Want ook de HHJO heeft middelen nodig! Deze keer zal het geld o.a. besteed worden voor de ontwikkeling van materialen. Zo is er een project, 'Oud Goud', waarbij mooie boeken van eeuwen geleden herschreven worden in eigentijdse taal. Ook ontwikkelt de HHJO nieuw catechesemateriaal voor jongeren en kinderen. Doe jij mee met de Landelijke Actie, zodat de HHJO door kan blijven gaan met het herschrijven van 'Oud Goud' en het ontwikkelen van catechesemateriaal?

Op de website staan tips voor het voeren van een mooie actie. Voor de 12- doelgroep zijn speciale actieproducten die verkocht kunnen worden. Verder is het ook mogelijk om iemand van Gevangenzorg Nederland uit te nodigen voor een sprekersavond. Op de website van de HHJO is meer informatie te vinden over de landelijke actie. Wij willen alle gemeenten oproepen om na te denken over het voeren van een actie. Vragen kunnen gesteld worden door te e-mailen naar actie@hhjo.nl. Succes!

Werkgroep landelijke actie HHJO

Friedenstimme ontmoetingsdag 2016 "Gedreven door het Woord"

Op **1 oktober 2016** wordt in de Veluwehal in Barneveld een ontmoetingsdag van de stichting Friedenstimme gehouden. Buitenlandse sprekers zijn de evangelisten Boelat Doesjengalev (Kazachstan) en Andrej Jelisejev

(Siberië). Zij nemen ons mee in de noden en zegeningen die zij ontmoeten in het evangelisatiewerk. De aanvangstijd is 10:30u. Kijk voor meer informatie op www.friedenstimme.nl/ontmoetingsdag.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor september komt uit op zondag 25 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **donderdag 20 oktober 2016** 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jakobus 4 vs. 14-15).

Gedicht

Een gedichtje van Schortinghuis (1726):

'k Wil mijn hoofd omhoge steken
Met veel duizenden gebreken
Jezus, Jezus, Gij alleen
Maak mij van mijn boosheid rein

Gij hebt dodelijke plassen
Uitgestort om mij te wassen
Dacht ik, dat het aan U schort
O, ik deed Uw bloed tekort.

Daar dan, Jezus, is mijn leven
'k Wil het U gans overgeven
Schik mij, maak mij maar bereid
Tot Uw dienst en heerlijkheid

Geef mij nu der hemelingen
Tonge, 'k hebbe stof te zingen
Jezus, Jezus is alleen
Middelaar en anders geen!