

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom,
Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Vacant	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche	Mw. E. Kroon	tel. 0318 - 785 068
Redactie Quo Vadis	Vacant (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074
Kerkdiensten	De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.	
Parkeren	Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.	

Meditatie

De modernste nood...

Wij dan, wetende de schrik des Heeren... (2 Kor. 5:11)

O, om christen te zijn in deze tijd! O, om predikant te zijn! Hoe moet dat, in 2016, in Nederland, waar alles anders wordt? Waar de christenheid een minderheid wordt, waar buitenstaanders zich aan traditionele standpunten ergeren, waar veel kerkleden niet zo veel meer met 'hun' kerk hebben, waar jongeren aan duizend invloeden bloot staan en waar zelfs ware gelovigen de twijfels aan hun ziel voelen knagen? Dit is niet het hele verhaal, want er is ook betrokkenheid en geloof en liefde in harten en in gemeenten; we zien dat de HEERE nog werkt, en moed en vreugde en uitzicht geeft. Maar al is het dan niet hopeloos, het is wel moeilijk, en we worden voor nieuwe vragen gesteld. Hoe kun je nú christen zijn, hoe moet je nú preken? Jonge predikanten preken niet hetzelfde als hun oude voorgangers, en als aan oudere gevraagd wordt of zij nog hetzelfde preken, dan blijken zij soms ook zelf behoorlijk veranderd te zijn. Mij trof wat ik onlangs van een hervormde predikant las: 'De ernst van dood en oordeel zit in mijn ziel, maar ik maak er meestal geen groot punt van in de verkondiging. Ik denk dat dat voor veel van mijn orthodoxe collega's ook geldt.' Nieuwe tijden vragen om nieuwe accenten, zo klinkt het.

Dat is waar. En toch is dat ook niet waar. Want de modernste vragen zijn niet die waar onze moderne tijd ons voor stelt. De allermooiste vragen zijn ook de alleroudste vragen. De nood waar Adam in terecht kwam toen God hem opzocht (Gen. 3:8-9), is de nood waar ieder in terecht komt die met God te maken krijgt. Allerlei moderne vragen zijn nu wel urgent, maar over tien jaar misschien vergeten. Maar zolang als deze wereld bestaat, is dit een kardinale vraag: 'Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?'

De schrik des Heeren

Dat is de zaak waar Paulus bij bepaald is en waar hij ons bij bepaalt. Hiervóór heeft hij gesproken van de hoop die in hem leeft: straks, o, stráks! Dan is het lijden hier voorbij, dan is de tent van het aardse lichaam opgeborgen, dan is er een eeuwig 'huis in de hemelen'. Door God gemaakt en gegeven. Uit genade, om Christus' wil, bevestigd door de Heilige Geest (zie vers 5).

Omdat hij daarheen op weg is, ziet hij heel zijn leven in eeuwigheidslicht staan. Met alles wat hij doet en niet doet komt het er op aan, of het Gods goedkeuring kan wegdragen, en daar verlangt hij naar (vers 9). Maar als hij dan over zijn eigen leven en verlangen gesproken heeft, trekt hij de lijnen door naar zijn lezers, naar ons: 'Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus'. Daar maakt het niet uit wat onze mede-kerkgangers van ons vonden of onze onkerkelijke medemens (al mogen we ons soms ook wel afvragen wat die in ons ziet). Dan oordeelt Hij Die alwetend, heilig en rechtvaardig is, Die Zich niet laat bedriegen en er niet omheen draait.

In dat licht schrijft Paulus: 'Wij dan, wetende de schrik des Heeren'. Als je aan het eind van de pelgrimsreis van jou en je naaste Zijn rechterstoel ziet staan, dan geeft dat schrik, vrees, ontzag. Nee, Paulus bedoelt niet te zeggen dat hij bang is dat hij straks alsnog verloren zal gaan. Zijn Heere, Die hem gekocht heeft, heeft hij hartelijk lief (vers 14). Maar er is toch een diepe huiver. Hij voelt zichzelf klein worden; en hij ziet vooral zijn onbekeerde naaste verloren gaan. De rechterstoel tegemoet reizend, zonder daarop voorbereid te zijn. Het oordeel tegemoet, de ondergang tegemoet. O, wat een schrik, wat een vrees geeft een blik op Hem van Wie we lezen: 'onze God is een verterend vuur' (Hebr. 12:29).

Wij weten...

Maar zien we dat ook? De rechterstoel staat klaar, de Rechter staat voor de deur, de rechtszaak is ontzaglijk – en ieder mens is daarheen op weg. Maar zien we dat ook? Leven we bij dat besef? Kijkt u zo vooruit, en beseft u dat u straks voor die rechterstoel zult staan? Kijkt u zo om u heen, en beseft u dat ál die mensen straks voor hun Rechter zullen staan? Paulus weet het, en hij schrijft dat alle echte ambassadeurs van Christus (vers 20) het weten. En zegt u het mee, kan ik het ook namens u zeggen: 'wij weten de schrik des Heeren'?

'Ja maar,' reageert u wellicht, 'Paulus schrijft toch veel méér? Hij kent toch ook Gods liefde?' Jawel, dat is waar, maar nu is dit vers en deze vraag aan de orde. En wij kunnen niet zeggen dat we Gods liefde kennen, als we niet óók die heilige huiver kennen. Gods liefde heft de ernst niet op. Gods

rechtvaardigheid heft trouwens ook Zijn liefde niet op. Nee, ze geven elkaar meer gewicht, en ze geven elk de prediking meer aandrang. En daarom moeten we ons afvragen: weten wij de schrik des Heeren, zit die in uw ziel, bepaalt dat uw leven? Geloof u het en beleeft u het dat we met een hemelse Rechter te maken hebben?

Ergens moeten we zeggen: we weten het allemaal. Dan bedoel ik niet maar vanuit de opvoeding alleen. Ik bedoel dit: wij zien het om ons heen. De chaos en verwarring, de angst en onzekerheid, de goddeloosheid en de ontkerkelijking – ze tonen ons het oordeel van God, ze bepalen ons bij de schrik des Heeren. De wetteloosheid die wij over ons heen halen en de gruwelijke gevolgen ervan zijn als het ware voorboden van het oordeel dat komen zal. In die zin weten wij de schrik des Heeren. Maar willen we er aan? Of stoppen we dat besef weg door een vriendelijk of activistisch evangelie? Of door een vrolijk, consumerend en gemakzuchtig vakantiegangerleventje? Wij weten het – maar laten we het God ook in onze ziel drukken, en willen wij het anderen ook op het hart drukken?

Ook anno 2016

Deze nood gaat nooit over – totdat Christus komen zal en het oordeel voltrokken wordt en Zijn Koninkrijk volmaakt. Dán blijft er in de hel eeuwige schrik over en in de hemel eeuwige vreugde. Maar nu gaan die voor de kerk nog samen op, en nu wil God zondaren daar nog vóór plaatsen. Als Hij ons en anderen met Hemzelf confronteert, en al onze goede werken en moderne vragen en fraaie oplossingen ineen schrompelen. Als wij Hem zien – al is het ten dele – zoals Hij is. Zodat we onszelf zien zoals we zijn: mens, naakt en verloren. En nú moeten we ons afvragen: 'mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?'

Deze vraag verliest nooit haar relevantie. Ook al wordt die in een andere cultuur en in een andere tijd soms in andere woorden gesteld. Altijd gaat het er om, God en de ziel te kennen. Als u niet weet Wie God is voor uw ziel en hoe uw ziel is voor God, dan weet en hebt u niets.

Het is waar: deze vraag heeft een Antwoord, en dat Antwoord wil God ons ook metéén doen zien, zodat wij niet hoeven te vergaan als wij met Hem te maken krijgen. Denk aan Psalm 130: 'Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt'. Er is geen heilrijke Godsontmoeting buiten de Middelaar om. Maar er is ook geen kennis van die Middelaar buiten de kennis van de 'schrik des Heeren' om.

En het is waar: er zijn véél actuele vragen die om een eigentijds antwoord roepen. Telkens moeten predikers en gemeenteleden zoeken: hoe verwoorden wij het aloude Evangelie zó dat het binnenkomt in het leven van mensen van de 21e eeuw, en hoe moeten wij leven in deze moderne maatschappij? Maar wee ons, als wij daarin geen weet hebben van de levende confrontatie met een heilig God. Wee ons, als wij nooit voor deze God ineengeschrompeld en door deze God ontfermd zijn. En hoe ver is de kerk heen, als dít in de verkondiging niet meer doorklinkt ... Wat (her)kent u er van?

Oldebroek, ds. M. van Reenen

Kerkdiensten

2 november <i>Dankdag</i>	10.00 uur 19.30 uur collecte	Ds. M. van Reenen (<i>Oldebroek</i>) Ds. J.C. den Toom (<i>Oldebroek</i>) Jaarlijkse dankdagcollecte
6 november	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>) <i>Preekbespreking -16</i> Ds. G.A. van den Brink (<i>Capelle aan den IJssel</i>) Diaconie (Bonisa zending) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
13 november	10.00 uur	Ds. J.R. van Vugt (<i>Kruiningen</i>)

	18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	<i>Koffiedrinken en zingen na de dienst</i> Ds. G.J. Blankers (<i>Bruchem</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossing leningen
17 november <i>Weekdienst</i>	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Krimpen aan de Lek</i>) Diaconie Kerkvoogdij
20 november	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) Ds. J.C. de Groot (<i>Dordrecht</i>) Diaconie (Landelijk jeugdwerk) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
27 november <i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur 18.30 uur 1e collecte 2e collecte 3e collecte	Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>) Ds. Joh. Post (Lunteren) Diaconie (GDC Stichting De Vluchtheuvel) Kerkvoogdij Aflossing leningen

[Uit de gemeente](#)

Beroepingswerk

Op 30 september ontvingen we het bericht dat ds. J.C. den Ouden bedankt heeft voor het beroep wat de gemeente op hem heeft uitgebracht. Hij ervoer de nood van de gemeente, de contacten waren allerhartelijkst. De Heere heeft echter de weg voor hem niet geopend om vanuit Opheusden naar Ede te komen. Het is verdrietig om als gemeente deze boodschap voor de vierde keer te horen. Er kan twijfel ontstaan; wat is de weg van de Heere met onze gemeente? Dan is het goed om te citeren wat ds. Den Ouden schrijft: "Weet echter dat de gemeenten van Ede-Bennekom en Opheusden rusten in de handen van de allertrouwste en allerbarmhartigste Zaligmaker". Laten we ons als gemeente vastklampen aan die trouwe Verbondsgod, Hem voortdurend biddend om een predikant.

Heilige Doop

Zondag 16 oktober is het sacrament van de Heilige Doop bedient. Willemijn Aalbers en Samuel van Harten hebben het zichtbare teken ontvangen van Gods verbondenheid aan hen. De drie-enige God heeft Zijn Naam aan deze kinderen bevestigd. In geloof mogen we biddend verwachten dat deze kinderen, als ze tot hun jaren gekomen zijn, van harte antwoorden zullen op het Ja-woord van de HEERE. We wensen de ouders van harte Gods zegen toe in het opvoeden in de vreze van de Heere.

Dankdag

Woensdag 2 november wordt de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Zoals we ergens lazen: "Zijn wij zo dankbaar dan? Voelen mensen in ons deel van de wereld zich

vandaag de dag afhankelijk van God voor hun ‘dagelijks brood’? Volgens Luther, in zijn uitleg van het Onze Vader bij de bede “Geef ons heden ons dagelijks brood”; ligt daarin besloten: eten, drinken, kleding, schoenen, huis, akkers, vee, geld en goed, vrome kinderen, vrome heren, een goede regering, vrede, goed weer, gezondheid, eer, tucht, goede vrienden, trouwe burens en dergelijke. Alle redenen om dankbaar te zijn.”

Laten we als gemeente deze dankbaarheid ook tonen in de collecte, die op deze dag gehouden wordt. Zoals het volk Israel haar gaven gaf voor de bouw van de tempel. *“En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den Heere vrijwillig;”* 1 Kronieken 29 : 9.

De Heere zegene uw gaven!

We wensen onze zieken Gods nabijheid toe, opdat ze het mogen weten: “t Is Israels God, die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God; elk moet Hem vrezen.”. Wilt u al onze zieken, ook zij die niet met name worden genoemd en ook de langdurig zieken die thuis of elders worden verzorgd, gedenken in uw voorbede?

Dank

Gemeente,

Mag ik u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en brieven en tekeningen (van de kinderen) die ik heb ontvangen en bovenal voor het gebed dat u voor mij hebt willen doen, heel bijzonder!!

De Heere heeft het gebed gehoord, maar ook verhoord want het is alles heel voorspoedig gegaan.

Met hartelijke dank

D. v/d Hul

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

4 november	JV +16
8 november	Open ochtend vrouwenvereniging, aanvang 09.00 uur
9 november	Kinderclub, aanvang 14.00 uur
9 november	Vrouwenvereniging, aanvang 19.30 uur
11 november	Stamppottenbuffet, aanvang 18.00 uur
11 november	JV -16, aanvang 19.45 uur (aansluitend op het stamppottenbuffet)
12 november	Gebedskring, aanvang 07.15 uur
16 november	Ouderenmiddag, aanvang 14.30 uur
16 november	Jonge lidmatenkring, aanvang 19.45 uur
19 november	Klusochtend en autowassen
18 november	Activiteitenavond JV

22 november	Vrouwenvereniging, aanvang 09.00 uur
23 november	Vrouwenvereniging, aanvang 19.30 uur
23 november	Kerkenraadsvergadering
24 november	Lidmatenkring, aanvang 19.30 uur
25 november	JV +16
26 november	Gebedskring, aanvang 07.15 uur

Oppasrooster

2 november (Dankdag)	Mw. L de Bruijn, mw. A. Aalbers Maartje Karels, (reserve: Geke van Engelenhoven)
6 november	Mw. E. Kroon, Mw. H. van de Pol Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Marit Visser)
13 november	Mw. H. van Ingen, Mw. M. van de Craats Rebecca Adam, (reserve: Carolien Visser)
20 november	Mw. A. Budding, Mw. M. Koudijs Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)
27 november	Mw. M. Moerman, Mw. N. de Kool Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
4 december (Heilig Avondmaal)	Mw. A. Aalbers, Mw. L. de Bruijn Ellen Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

Kerkautoroster

Woensdag 2 november	Ede: fam. J. Hordijk, 06 105 911 84 Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats, 0318-418304
Zondag 6 november	Ede: dhr. L. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318-308618 Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal, 06 424 831 34
Zondag 13 november	Ede: dhr. Vink, 06 515 523 30 Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen, 0318-561549
Zondag 20 november	Ede: fam. M. Brand, 06 291 590 16 Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters, 0318-415715
Zondag 27 november	Ede: mevr. H. Heij, 0318-655922 / 06 178 208 77 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf, 0318-413483

[Diaconie](#)

Op zondag 6 november is de diaconale collecte bestemd voor de 'Bonisa-zending'. De Bonisa Zending bestaat officieus sinds 1957 en is heel kleinschalig begonnen met thuisfrontarbeid dat zich ten doel stelde als geloofszending het zendingswerk in het toenmalige Rhodesia (nu: Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 werd de Stichting Bonisa Zending opgericht. De thuisfrontactiviteiten breidden zich door de wereldwijde contacten met zendingsarbeiders uit en richtte zich meer en meer op China. Bonisa betekent vrede. Boodschap van Vrede. Deze goede boodschap van vrede moet wereldwijd gebracht worden. Aan mensen

die van nature geen vrede kennen, mag de boodschap van vrede en heil verkondigd worden. Vrede met God, door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Voor meer informatie, zie de website www.bonisa.nl

Op zondag 20 november collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk. Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust. Vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben. Tijdens de eerste jaren van het HHJO-bestaan is vooral aandacht geweest voor het opzetten van landelijke activiteiten en toerusting. Sinds de afgelopen vijf jaar richt de HHJO zich in toenemende mate op toerusting binnen de plaatselijke gemeente, voor jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers. Vanuit het besef dat de dialoog vooral binnen de gemeente plaatsvindt. De HHJO is er voor jongeren; en voor hen die rondom jongeren staan.

Op dit moment rolt de HHJO, als team de beleidsvisie 2014-2017 uit. Kernwoorden daarbij zijn 'verbond, verbinding en verantwoordelijkheid'. Gedurende deze beleidsperiode is voortdurende aandacht voor de waarde van de levende traditie (belijdenisgeschriften en verbond), ontmoeting op hartniveau (communiceren) en ontmoeting rondom het Woord (Bijbellezen en Bijbelstudie). Vanuit de overtuiging dat ontmoeting en verbinding onmisbaar zijn binnen gezinnen, het jeugdwerk en de kerkenraad.

De jeugdwerkadviseurs investeren in contacten op het grondvlak, om zo in gezamenlijkheid het jeugdwerk landelijk vorm te geven. Vanuit ontmoeting, verbinding en wederzijdse herkenning. Dienstbaar aan de breedte van de kerk, passend binnen de eigenheid van de plaatselijke gemeente. In afhankelijkheid van de Heere, Die Zelf in staat voor Zijn werk.

Op zondag 27 november collecteren we voor het fonds GDC Stichting de Vluchtheuvel. Vanuit de collecte-opbrengsten voeren hulpverleningsgesprekken, geven groepstherapie en verzorgen wordt bij het GDC een fonds opgebouwd, waaruit de korting betaald wordt, die elk gemeentelid bij de vluchtheuvel ontvangt.

Stichting de Vluchtheuvel: Problemen? Op één of andere manier vastgelopen? Vragen rond identiteit of seksualiteit? Huwelijksproblemen? Opvoedingsvragen? Conflicten in de familie? Kinderen in de knel? We herkennen het in ons eigen leven of in onze omgeving. Soms redt je het niet meer met alleen het meeleven van anderen. Dan is professionele hulp nodig. Christelijke hulpverlening De Vluchtheuvel biedt christelijke professionele hulp bij psychosociale problemen. De maatschappelijk werkers en psychologen preventieve cursussen. Voorbeelden hiervan zijn: gesprekken bij huwelijksproblemen, identiteitsproblemen, mannengroepen seksverslaving, rouwgroepen, opvoedingscursussen. Ook participeren de medewerkers in het schoolmaatschappelijk werk. De Vluchtheuvel werkt landelijk en is er voor jongeren en ouderen.

De collecten op de andere zondagen in oktober die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. In deze onzekere tijd waarin de regering met steeds meer bezuinigingen komt, wordt het voor steeds meer mensen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is een voorrecht dat wij, als diaconie, daar een helpende

hand in kunnen en mogen bieden. We willen als diaconie graag een helpende hand bieden, als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijkelijk geven voor onze naaste. Gode bevelen.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Oog voor elkaar

Voor hulpvragen of meer informatie kunt u bellen naar Jeanet Linge, tel. 0318 – 625 918 of Alma van Engelenhoven, tel. 0318 - 610 563. Of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 9 en donderdag 24 november collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Repareren van de 'leen-Bijbels'

De komende tijd zullen de Bijbels van de kerk gerepareerd/vervangen worden. Er zullen daarom minder 'leen-Bijbels' aanwezig zijn in de kerk. Daarom willen we u vragen, om zoveel mogelijk uw eigen Bijbel mee te nemen. Ook na het repareren/vervangen van de Bijbels, stelt de kerkvoogdij het op prijs wanneer u er een gewoonte van maakt uw eigen Bijbel naar de kerk mee te nemen. De 'leen-Bijbels' willen we vooral ter beschikking stellen voor gasten of voor gemeenteleden die incidenteel hun Bijbel vergeten.

[Activiteiten](#)

Klusmorgen:

Deze maand klussen we op zaterdag 19 november. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318 - 561549.

Autowassen

Zaterdag 19 november, tussen 09.00 uur en 11.00 uur staan we weer voor u klaar! Voor maar €7,50 kunt u uw auto laten wassen, achter op het kerkplein. Terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie, wordt uw auto keurig gewassen.

Stamppottenbuffet

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond 11 november in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is €5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Ook dit jaar is het de bedoeling dat iedere deelnemer eigen bord en bestek meeneemt. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen, bijv. met klaarzetten, opruimen en/of met het koken van een stamppot. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldformulier op de site of telefonisch (06 234 511 51). Wilt u graag deelnemen aan het buffet, maar heeft u geen vervoer? Ook dan kunt u dit nummer bellen (06 234 511 51) en zorgen we voor een oplossing.

Rookworstenactie

U kunt heerlijke rookworsten bestellen. De prijzen van de varkens en runderrookworsten zijn hetzelfde gebleven: 1 set van 3 rookworsten (grof of fijn) voor €6,50. De runderrookworsten (fijn) zijn gaar en vacuüm verpakt. De prijs hiervan is €8,00 voor een set van 3 rookworsten. Bestellen kan d.m.v. het bestelformulier op de website of telefonisch (0623451151)

Let op! Inschrijven voor het stamppottenbuffet kan uiterlijk tot en met zaterdag 5 november! En de rookworsten kunnen tot en met maandag 7 november besteld worden.

Oliebollenactie

In december kunt u weer heerlijke oliebollen en appelbeignets bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. Ze worden bij u thuis bezorgd! In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

[Zending en Evangelisatie](#)

Zendingscommissie

Onderwijst al den volken...

Op zaterdag 17 september jl. hield de ZHHK haar jaarlijkse zendingsdag in Hoevelaken. Op het rijk gevulde programma stonden onder meer verschillende meditaties en presentaties, samenzang, een gezellige markt, activiteiten voor kinderen en jongeren en een forumgesprek.

Ruim 1000 bezoekers mochten worden verwelkomt. Na de opening door de voorzitter van de ZHHK, ds. J.C. den Ouden, sprak ds. G. Kater over het thema 'Sterk onderwijs'. Ds. Kater: 'De kracht van het onderwijs van het Evangelie verbreekt stenen harten'. Ds. K. Klopstra stond met de aanwezigen stil bij het werk dat hij in Malawi heeft achtergelaten. Hij benadrukte dat de vrucht

voor de Heere is.

Tijdens de pauze was er volop gelegenheid de gezellige markt te bezoeken, andere zendingsvrienden te ontmoeten en te genieten van broodjes en versgebakken vis.

Ds. L. Treur mediteerde na de pauze over het thema 'Het bevel en de belofte'. Hij ging onder meer in op de rijke belofte die de Heere Jezus meegeeft bij het zedingsbevel, en de woorden uit Jesaja 41: 'Wees sterk en vreest niet'. Een bevel met een rijke belofte voor het zedingswerk. Ds. A. Meuleman nam de bezoekers in zijn presentatie mee naar het werk dat hij in Suriname mag doen.

Tijdens het forumgesprek gaven de drie aanwezige zedingspredikanten (ds. Meuleman, Ds. Klopstra en ds. Van der Bas) heel persoonlijk antwoord op verschillende vragen. Ook is er tijdens de zedingsdag veel gezongen, en verzorgden Albert en Mieke Meuleman tweemaal een intermezzo op orgel en harp.

Inmiddels is familie Meuleman veilig in Suriname aangekomen. Wilt u familie Meuleman en andere zedingswerkers ook gedenk in uw gebeden, zodat de zedingswerkers kracht en zegen mogen ontvangen?

Friendensstimme

Bijbelpakketten- en leduuractie naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.

D.V. Dankdag 2 november a.s. zullen er in de hal van de kerk weer pakketten van Friendensstimme liggen met Bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal. Deze keer heeft u de keuze uit twee verschillende pakketten.

Dit jaar is het 140 jaar geleden dat de eerste Bijbels in het Russisch werden gedrukt. Juist dit is een aanknopingspunt in een gesprek voor Evangelisten in Rusland. Ook deze gebeurtenis geeft veel opening om het evangelie te verkondigen. Ondanks de strengere wetgeving die kort geleden is aangenomen, die evangelisatie sterk wil tegengaan, is er nog veel ruimte om te evangeliseren. Deze nieuwe wetgeving wordt in de praktijk nog weinig gehandhaafd.

A. Leducurpakket; de onkosten voor zo'n pakket inclusief envelop zijn €5,00, dit wordt betaald door Friendensstimme. (Hierin zit 1 Johannesevangelie en 1 boekje over de vrucht van de Geest.)

B. Grootletter Bijbel; In de voormalige Sovjet-Unie is er grote vraag naar Grootletter Bijbels, omdat veel mensen met hun financiële middelen moeilijk een bril kunnen kopen. Een Grootletter Bijbel is dan een uitkomst!. Het drukken van zo'n Bijbel en een envelop om de Bijbel te versturen kost Friendensstimme €10,00.

C. Tevens setjes kaarten naar Evangelisten in Kazachstan. Een kaartensetje kost ongeveer €0,65.

U kunt zo'n pakket gratis meenemen, de postzegels zijn er al opgeplakt. Die kunt u contant betalen of per bank. IBAN NR is NL24 SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te Ede o.v.v. leduurpakketten Friendensstimme.

Om het ons gemakkelijker te maken en om Friedensstimme een beetje te helpen met het betalen van de onkosten van de pakketten, willen we de kosten voor de porto iets afronden.

Per leatuurpakket (A) moet er €6,25 aan postzegels worden geplakt; hiervoor willen we €7,00 vragen. Per Grootletter Bijbel (B) moet €11,25 geplakt worden; hiervoor willen we €12,00 vragen (deze afronding is om het afrekenen makkelijker te maken en uiteraard is de afronding bestemd voor Friedensstimme). Op de kaartensetjes moet aan porto €1,25. Hiervoor willen we €2,- vragen, zodat gelijk de onkosten van deze kaartensetjes daarmee betaald zijn.

Een Russische evangelist uit Siberië vertelde op de Friedenstimedag over de wederkomst van Christus. Hij noemde 3 punten om dit menselijkerwijs te bespoedigen. Een van die punten was: "Verkondiging van het evangelie aan volkeren die nog nauwelijks bereikt zijn in de voormalige Sovjet-Unie. Dat zijn de volkeren in de binnenlanden van Siberië en de Noordpoolvolkeren en de volkeren van Centraal Azië die voor een groot deel Moslim zijn." Juist dit moet ons aanzetten om met deze actie mee te doen.

Tevens liggen er kaartensetjes met elk 2 tekstkaarten. Hierbij kan nog een eigen kaart gedaan worden met een stukje tekst, deze gaan naar Kazachstan (totaal mag het niet meer dan 20 gram wegen). Naar dit land is het niet mogelijk om rechtstreeks Bijbels en lectuur te sturen, omdat de douane dat daar niet accepteert. Dit zijn republieken waar veel moslims wonen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden door zeer beperkte vrijheid, zijn er voor de evangelisten daar mogelijkheden om het Woord in daad en Woord uit te dragen. En groeien de gemeenten ondanks de verdrukking. Deze tekstkaarten zijn erg bemoedigend voor de voorgangers van de gemeenten daar. Deze gebruiken ze daar voor evangelisatie. Het is mogelijk om per setje op een van de kaarten een persoonlijke groet te plakken doormiddel van stukjes tekst die u kunt knippen uit het begeleidende blad dat u erbij krijgt.

Op de Friedenstimedag van 2 oktober 2016 vertelde een evangelist uit dat land hoe bemoedigend deze kaarten overkwamen.

Deze keer zijn er 20 leatuurpakketten beschikbaar en ook 20 Grootletter Bijbels; de totale onkosten voor het drukken van de Bijbels en lectuur zijn €300. Er staat een collectebus op de tafel bij de pakketten. Giften om de onkosten van Friedensstimme te helpen dekken waarin uiteraard ook collectemunten kunnen, zodat ieder gemeentelid naar vermogen kan bijdragen. Mocht er een pakket terugkomen geef, het dan aan ondergetekende. Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland?

Informatie: dhr. F.A.C. de Haan, tel. 0318 - 612 990.

Bijbelvertaalwerk Jacob en Albertine Karels

We kunnen terugkijken op een bewogen maand oktober. Het mag goed gaan met Jacob en Albertine en de kinderen. De kinderen gaan met plezier naar school, en Albertine en Jacob

hebben plezier in werk en homeschooling. Reden om heel dankbaar voor te zijn. God voorziet in al het nodige!

Een van de leden van de TFC is aangenomen bij personeelszaken van Wycliffe. Dat laatste is fantastisch nieuws, maar dat betekent wel dat hij geen TFC-lid voor Jacob en Albertine meer mag zijn. Op het moment van schrijven denken we na over hoe we de vrijgekomen plaats kunnen invullen. Daarnaast hebben we vernomen dat in Tanzania de Amerikaanse juf (van de internationale school) na dit cursusjaar waarschijnlijk terug gaat naar Amerika. Dat zou betekenen dat de jongens niet meer naar de Engelse school kunnen. Ook op dat punt zijn we als TFC bezig mee te zoeken naar oplossingen. Ik hoop daar de volgende kerkbode uitgebreider op in te gaan.

Tenslotte blijven de financiën een punt van aandacht. We hebben daarvoor afgelopen maand de vrijmoedigheid genomen om gemeenteleden te benaderen. Dankbaar merken we op dat de inkomsten wat aantrekken, maar we willen uw meebidden en meegeven hierin blijven vragen. Mag ik u vragen het werk van Jacob en Albertine in uw gebeden mee te nemen?

Een hartelijk groet,
Namens de thuisfrontcommissie,
Ernst Adam

Evangeliseren in Wageningen

Elke maand wordt er vanuit onze gemeente in Wageningen geëvangeliseerd. Er worden folders uitgedeeld en de deelnemers zijn beschikbaar voor een gesprek. Zo'n gesprek kan oppervlakkig en vlot zijn, maar er zijn ook voorbijgangers die wezenlijke vragen stellen. Zo was er afgelopen zaterdag een man die een tijd begrafenisondernemer is geweest. Hij vertelde dat hij als kind christelijk is opgevoed. Zelf deed hij er niet zo veel meer mee. Bij begrafenissen stond hij altijd op een afstand te luisteren naar de heel verschillende toespraken, waarin zijn voorkeur ging naar voorgangers die het hadden over hoop en leven.

Het valt op dat over God vaak negatief wordt gesproken met betrekking tot het lijden. God is voor veel mensen niet van belang, totdat ze lijden ervaren of zien gebeuren. Dan krijgt God de schuld: "Als die God bestaat, dan mag Hij wel iets doen aan de honger in Afrika!" Er wordt dan ook gemakkelijk voorbijgezien aan de eigen verantwoordelijkheid van medemensen die kunnen helpen. Ook al kunnen we het lijden vaak niet begrijpen, we mogen vasthouden aan de goedheid van God.

Er was onlangs een gesprek met vrouw van ongeveer zestig jaar. Zij constateerde dat ze het apart vond dat ze een gesprek over het geloof had. Ze had juist afgelopen week een oude Bijbel van haar oma op de kast gelegd om er een keer uit te lezen. We zien uit naar wat de Heilige Geest gaat doen. Leeft en bidt u mee?

Catechisatie

Beste catechisanten, ook jullie catechetten gaan met de tijd mee! Het komend jaar zal het huiswerk dat jullie moeten maken of leren elke week op de website van onze kerk te vinden zijn. Je kunt het huiswerk vinden in de agenda bij de betreffende datum. Zo hoeft niemand van jullie

het te vergeten. Ook jullie ouders zijn zo op de hoogte wat je moet leren en kunnen jullie eraan herinneren.

Kindercreche

Zoals u wellicht al heeft gezien, hebben we in de afgelopen maanden de kindercreche onder handen genomen. We hebben aan het meubilair wat aanpassingen gedaan, maar ook de invulling van de kindercreche is gewijzigd. Hieronder willen we kort uitleggen waarom we dit hebben gedaan en wat er gaat veranderen.

Waarom

Onze kinderen zijn een geschenk van de Heere. Als ouders zijn we verantwoordelijk voor het opvoeden van onze kinderen en om ze te leren en onderwijzen in de wegen van de Heere. Dat begint al vroeg, nl. voor de geboorte in de moederschoot. Als baby leert het God kennen in de sfeer van vertrouwen, liefde en veiligheid. Als peuter leer je dat de Bijbel een boek is waarin verhalen over God en Jezus staan. Hierin worden de basisbeginselen van het geloof meegegeven. Een peuter kan door de positieve ervaringen beseffen dat vertrouwen in God goed is (Hij zorgt voor je / is altijd bij je etc). En door hoe wij er als ouders / volwassenen/kerk mee omgaan zal het voelen dat het geloof iets moois en goed is, en dat het iets belangrijks is!

In de leeftijd van 0-4 jaar wordt 'het fundament' gelegd zoals hierboven beschreven. Juist in deze tijd is het belangrijk gewoontes/ tradities vorm te geven, zodat het later als het ware 'vanzelf' gaat. Zoals bijvoorbeeld: aan tafel eten, je bord leeg eten, opruimen, maar juist ook: bidden voor en na het eten, Bijbellezen, zingen, etc. En: meegaan naar de kerk! Als kinderen weten dat zondag de dag is die we van de Heere hebben gekregen als rustdag, een dag die apart is gezet en waarin we veel van de Heere mogen / kunnen leren, zal dat later ook vanzelfsprekender zijn (Deuteronomium 6:7 t/m 9 en psalm 78).

Daarom vinden we het belangrijk dat onze jonge baby's en kinderen een veilige, goede, sfeervolle omgeving hebben waar juist ook Gods woord centraal staat! Dat ze zien dat de kerk een fijne plek is. Een plaats waar de Heere in het middelpunt staat.

Wat

Zoals u al heeft kunnen zien, zijn er een aantal praktische zaken aangepast. Maar zoals eerder genoemd zal er inhoudelijk ook een aantal dingen wijzigen:

- Elke zondag zal er een Bijbelverhaal uit de 'Kijk en Luister' worden gelezen (Dit wordt nu ook al vaak gedaan).
- Er zal een bijpassend(e) kleurplaat of werkje worden gemaakt.
- Er wordt elke zondag een psalm gezongen. Eén psalm per maand; niet met het doel deze aan te leren, maar de kinderen horen deze psalm dan 4x per maand, hopelijk herkennen ze later melodieën / klanken wat ze associëren met de kerk. Deze psalm hangt op een poster in de creche.

Qua inrichting is het volgende vernieuwd:

- Er is een tafel met bankjes om aan te eten en drinken/ knutselen of kleuren e.d.
- Er is een commode gekomen
- Er zijn wipstoeltjes en kinderstoelen bij gekomen
- We hebben een voorleeshoekje gecreëerd met vloerkleed waarop baby's kunnen liggen/ kruipen.

Oproep!!

Alle vrouwen, moeders (ook al zijn de kinderen al lang niet meer in de crèche-leeftijd), oma's nodigen we van harte uit om mee te draaien in het oppasrooster. Zoals u hierboven gelezen heeft, is het meer dan oppassen... Vele handen maken licht werk! Uw hulp wordt van harte op prijs gesteld.

We hopen dat dit alles meewerkt aan dat u uw kind(eren) met een gerust hart, veilig bij de crèche wilt en kunt brengen. Maar vooral dat uw kind(eren) zich van jongs af aan 'thuis' mag voelen in het huis van de Heere!

[Verenigingen](#)

Gebedskring

"Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed." Corrie ten Boom

U bent van harte welkom op de gebedskring op DV de zaterdagen 12 en 26 november van 7.15 uur tot 8.15 uur. We hopen dan opnieuw onze gemeente aan de HEERE op te dragen in het gebed. We belijden onze eigen hulpeloosheid en slaan onze ogen op naar de HEERE. Hij alleen kan en wil en zal helpen. Psalm 121 zingt ervan; "Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren"
Bent u erbij?

Ouderenmiddag

D.V. woensdag 16 november hopen wij weer onze ontmoetingsmiddag te hebben. Deze middag willen we stilstaan (in tegenstelling wat de vorige keer is afgesproken) bij Mattheüs 11 vs. 1 t/m 15. Hier stelt Jezus naar aanleiding van de vraag van Johannes de Doper, dat de minste in het Koninkrijk der hemelen meer is dan Johannes de Doper. We beginnen de middag om 14.30 uur en sluiten deze uiterlijk (op verzoek in verband met files) om 16.20 uur. Allen (ook nieuwe gezichten) hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging “Aan Zijn voeten”

Voor november zijn er verschillende activiteiten van de vrouwenvereniging gepland; hieronder volgt een overzicht (voor alle data geldt D.V.).

Op dinsdagochtend 8 november organiseert de vrouwenvereniging een Open Ochtend; elders in deze Kerkbode kunt u daar meer over lezen.

Op woensdagavond 9 november is er een verenigingsavond; Jolanda Jacobsen hoopt de inleiding te houden. Het onderwerp van die avond is de tweede bede van het Onze Vader. Ter voorbereiding kunt u thuis 2 Thes. 1:1-12 lezen.

Op dinsdagochtend 22 november wordt ditzelfde onderwerp behandeld; Monica Moerman hoopt dan de inleiding te verzorgen.

Op woensdagavond 23 november staat de derde bede van het Onze Vader centraal. Deze keer is de inleiding in handen van Miranda Bakker; Luk. 22:39-46 is het Bijbelgedeelte wat hierbij hoort.

Op de dinsdagochtenden is er vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Op de woensdagavonden is er vanaf 19.30 inloop. De avond begint om 19.45 en rond 21.30 uur hopen we af te ronden.

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom om samen met elkaar te lezen in Gods Woord en te leren vanuit en over het Onze Vader. Naast de Bijbelstudie is er ook ruimte voor ontmoeting. Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Open ochtend over Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

Op D.V. dinsdag 8 november organiseert de vrouwenvereniging een open ochtend. Corrie Slingerland hoopt een presentatie te verzorgen over het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Dit bijzondere ziekenhuis waarborgt de beschermwaardigheid van het leven: abortus en euthanasie worden op Bijbelse gronden afgewezen. Dit ziekenhuis bestaat meer dan honderd jaar en verzekert haar identiteit door geen overheidsinmenging toe te laten hetgeen betekent dat men ook geen overheidssteun ontvangt. Door deze principiële keuze is het ziekenhuis sterk afhankelijk van giften. De noodzakelijke uitbreiding en/of aanpassing kan pas dan weer plaatsvinden als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. Beelden die u tijdens de presentatie getoond worden spreken voor zich. In de presentatie laat Corrie Slingerland ook beelden zien van een aantal afdelingen uit het ziekenhuis die de betrokkenheid op het ziekenhuis zeker zullen verdiepen. Kenmerkend is dat het ziekenhuis wordt aangestuurd door orthodoxe Joden en dat het beleid gegrond is op de Thora waarin de HEERE bekend maakt hoe Hij wil dat we met onze medemens zullen omgaan. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten van Gods gerechtigheid (Psalm 118:19) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid; Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart. Zij allen worden geholpen.

Het is indrukwekkend om de offerbereidheid van de artsen, de verpleegkundigen en alle andere medewerkers te zien en te ervaren: een stukje 'vrede in Jeruzalem'.

Deze open ochtend over dit bijzondere ziekenhuis staat open voor iedereen, voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, van binnen en buiten de gemeente. De ochtend duurt van 9.30 tot ongeveer 11.15 uur, vanaf 9.00 uur staat koffie en thee klaar. Er is kinderoppas aanwezig. U bent hartelijk welkom!

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Jonge lidmatenkring

Inmiddels hebben we weer twee avonden achter de rug. Twee mooie avonden waarin we van hart tot hart met elkaar spraken over de geestelijke groei in het geloof. De volgende keer zullen we met elkaar gaan nadenken over de rechtvaardiging en heiliging, hoofdstuk 3 uit het boekje. We hopen jullie weer te ontmoeten op 16 november!

Kinderclub

Beste kinderen,

We hebben 5 oktober een mooie eerste clubmiddag gehad. Er waren veel kinderen, fijn! We hebben met elkaar nagedacht over het thema van dit seizoen: het gebed.

De volgende clubmiddag is op D.V. 9 november van 14.00 - 16.00 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Hartelijke groet van de clubleiding

Jeugdvereniging

Het seizoen is alweer even aan de gang en inmiddels hebben we ook de eerste sprekersavond achter de rug. We hebben samen nagedacht over schepping en evolutie. Vragen als: waar zijn de meeste Bijbelse bewijzen voor? Hoe kunnen we argumenten van mensen die in de evolutie geloven weerleggen? Een misschien wel wat moeilijk, maar boeiend thema!

Ook in november staat er weer een gezamenlijke avond gepland, want op D.V. 18 november is er een activiteitenavond. Het is nog even een verrassing wat we gaan doen, maar houd je mail en/of app in de gaten voor meer nieuws.

-16

Voor de -16 staat er deze maand één avond op 11 november op de planning. Het is wel een beetje een bijzondere avond dan, omdat we onze allereerste avond hebben waarin we een vrij onderwerp gaan bespreken die mede door jullie gekozen is. Daan en Geert zullen dan helpen bij de inleiding en Marieke en Lisanne zijn aan de beurt voor het spel.

Daarnaast kun je van te voren heerlijk stampotten komen eten (wel even opgeven bij de

activiteitencommissie dan...), omdat het deze avond ook het jaarlijkse stampottenbuffet is. We beginnen dan ook iets later dan gewoonlijk namelijk om 19.45 uur. Tot ziens allemaal! Een aantal jongeren van 12-15 jaar hebben we dit jaar nog helemaal niet gezien, we vinden het ook leuk als jij er ook bij bent! Kom gerust een keer (vrijblijvend) kijken.

+16

Op 4 november nemen Peter van Leeuwen en Gerrit van Wolfswinkel ons verder mee in het thema schepping versus evolutie waarin ieder zijn eigen deel voor zijn rekening neemt en verdedigt; zo hopen we een leuke en actieve inleiding te krijgen. De activiteit van deze avond wordt geregeld door Bas van Leeuwen en we zijn erg benieuwd wat hij bedacht heeft. Nog even een terugblik op de laatste 16+ avond toen hebben Jan van Engelenhoven en Marc Visser een prachtige inleiding verzorgd over geloof en gevoel. We kwamen tot de conclusie dat geloof niet zonder gevoel kan, maar dat we ook niet alleen van ons gevoel uit kunnen gaan. Kortom, een lastig onderwerp maar wel met goede gesprekken als gevolg. Ook bij ons geldt: ben je nog niet eerder op JV geweest? Kom dan gerust één van de volgende keren gezellig langs.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Zie je hem daar zitten? Verborgen voor de mensen? Ja, Zachëus is in de vijgenboom geklommen. De mensen willen voor hem niet aan de kant gaan. Hij, Zachëus, de tollenaar. Nee, de mensen zien hem liever niet. Maar hij had gehoord dat Jezus eraan kwam en hij wilde die Profeet ook weleens zien. Daar zit hij nu verborgen achter de bladeren. Ja, daar komt Jezus. Maar wat is dat nu... Jezus kijkt omhoog! Hij ziet Zachëus zitten en zegt: Zachëus kom eens gauw naar beneden, want Ik wil bij jou in huis komen". Zachëus komt uit de boom en neemt de Heere Jezus mee naar zijn huis. De farizeeërs begrijpen er niets van. Ze zeggen: "Hij ontvangt zondaren en eet met hen!" Daar willen zij niet bij zijn. Maar juist voor hen heeft de Heere Zijn leven gegeven en daarom mogen ze aan Zijn tafel brood eten en wijn drinken.

- zoek de ontbrekende woorden op in het gegeven Bijbelhoofdstuk en schrijf het woord op de stippellijn.
- schrijf de letter die op de plaats van het cijfer komt op de juiste plaats in de tabel.
- welke zin komt eruit?

1. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en ___12_ te maken wat verloren was. Luk. 19
2. Een iegelijk dan die Mij zal belijden voor de mensen, dien zal Ik ook ___7_ voor Mijn Vader die in de Hemelen is. Matth. 10
3. __6_ want alle dingen zijn nu gereed. Luk 14
4. Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw 11_13 blijven. Luk. 19
5. Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; 2_ Hem aan, terwijl Hij nabij is. Jes. 55
6. Ik ben gevonden van degenen die Mij niet __10_5_ ; Ik ben openbaar geworden degenen die naar Mij niet vraagden. Rom. 10
7. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk; bezoek mij met Uw 3_ ! Ps. 106
8. Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen ___9_ wordt. Mark. 14
9. Want zo dikwijls als gij dit ___1 zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt. 1 Kor. 11
10. Sprekende onder elkander met __4_8 en lofzangen en geestelijke liederkens, zingende en psalmende den Heere in uw hart. Ef. 5

Hieronder zie je het puntenaantal van de kinderen die de puzzel of kleurplaat in de afgelopen kerkbode hebben ingeleverd. Sta je er nog niet bij en wel ingeleverd? Dan is het vast binnengekomen toen dit stukje al doorgestuurd is. Jij staat dan in de volgende kerkbode! In de afgelopen weken mocht ik 2 boeken uitdelen aan Jorinde en Maurits de Pater, veel leesplezier!

Nico Harskamp	14	Arian de Pater	16
Leah de Bruijn	8	H��l��ne de Pater	14
Jorinde de Pater	2	Charlotte v/d Bovenkamp	2
Gerben de Pater	6	Marije Budding	12
Maurits de Pater	2	Celine Budding	12

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

[Kleurplaat](#)



Vervolgverhaal

Uit: 'Kleine Toean' door A. Korpershoek–van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)

Hoofdstuk 10: Een vreemde avond

Ze blijven samen achter, Peters moeder en Mirko. Ze zeggen niet veel. Af en toe loopt Mirko naar het raam en kijkt naar buiten. Hij is bang. O, als er iets gebeurt met de toean! Dan is het zijn schuld. En dan – bijna even plotseling als het onweer gekomen is – is het voorbij. De regen houdt op. Het wordt stil. Peters moeder kijkt Mirko opgelucht aan. “Doe het raam maar een beetje open, Mirko!” zegt ze. “’t Is zo benauwd binnen. Nu zal m’n man wel gauw komen.” Maar de zendeling komt nog niet. Buiten wordt het vlug donker nu. Mirko wordt ongeduldig. Wat duurt het lang! Opeens zijn er vlugge voetstappen op het pad. Een donkere gedaante nadert het huis. Maar het is de toean niet. Die loopt heel anders. Mirko kijkt gespannen. Hij ziet het al! ’t Is zijn vader! Hij gooit het raam verder open en roept: “Vader! Vader! Hier ben ik!”

Met een paar grote stappen is de man bij het raam. Hij kijkt een beetje boos. “Mirko! Gelukkig, dat je hier bent. Waarom ben je niet thuis gekomen?” Peters moeder komt naast Mirko staan. Ze zegt: “Mirko kon niet komen!” En dan vertelt ze van het onweer dat zo plotseling opkwam en van de zendeling, die naar Noeriahs moest. Over de amulet vertelt ze niet. Dat moet een geheim blijven. Maar wel vertelt ze: “En mijn man had graag dat Mirko bij ons bleef. Dan waren wij niet zo alleen, zie je.” Het geeft Mirko een warm gevoel van binnen. Fijn dat ze dat zegt. Dan is toch niet alles verkeerd wat hij doet. Mirko’s vader knikt. Hij begrijpt het al. Even kijkt hij in de richting van Noeriahs hut. Peters moeder ziet het en ze zegt: “Hij blijft lang weg. Zou u niet even willen gaan kijken? Ik wilde eerst Mirko sturen, maar nu u er bent...”

“Natuurlijk!” Voor de witte zuster doet Mirko’s vader alles. In een wip is hij in het donker verdwenen. En weer wordt het wachten. Maar nu duurt het niet zo lang. Mirko ziet al gauw twee donkere figuren, die op het huis toekomen. “Daar komen ze!” wijst hij. Peters moeder gaat al naar de deur en zwaait die open. Het licht straalt naar buiten. “Kom maar binnen!” roept ze. Haar stem is heel hoog en blij. Ze gaan met z’n vieren in de keuken zitten. De zendeling drinkt een beker melk. En dan moet hij vertellen! Toen de zendeling bij Noeriahs hut was aangekomen en naar binnen was gekropen, zag hij eerst niemand. Hij riep: “Noeriahs! Noeriahs!” Eindelijk zag hij in een hoek iets bewegen. Voorzichtig schoof hij naar haar toe. Ach! Daar lag ze. De zendeling schrok er van. Hij had nog nooit iemand zo bang gezien.

Ze klappertandde en haar hele lichaam trilde. Hij wist niet goed hoe hij moest beginnen. Zacht zei hij: “Stil maar, Noeriahs! Je hoeft niet zo bang te zijn.” Geen antwoord. Hij zat een hele poos zwijgend naast haar. Toen kreunde Noeriahs: “De goden, toean. Luister! De straf!” Een hevige onweersslag deed haar ineem krimpen. “Mijn amulet!” hijgde ze. “Ik kan mijn amulet niet vinden. Hoor, toean, daar is de straf!” De zendeling schudde bedroefd het hoofd. “Ach nee, Noeriahs. Niet die amulet. Je moet bidden, Noeriahs. Tot God, Die in de hemel woont.” Zacht praatte hij verder over God, Die Zijn eigen Zoon gegeven heeft voor zondaren. “En ook voor zwarte

zondaren, Noeriah!” Soms kon hij zichzelf niet eens verstaan van het onweer. Maar toch ging hij door. Toen hij tenslotte zweeg, was Noeriah wat rustiger geworden. Het schokken van haar schouders was opgehouden. Ze luisterde stil naar hem. Opeens fluisterde ze: “Waarom, toean, laat uw God het onweer dan niet ophouden? Als Hij zo machtig is...” De zending schrok even. Wat moest hij daarop zeggen? Hij kon maar één ding doen: bidden. Hij vouwde zijn handen en bad hardop of de Heere toch het onweer wilde doen ophouden en of Hij ook Noeriah de echte rust in haar hart wilde geven. Toen hij “amen” had gezegd, bleef hij zwijgend zitten, het hoofd gebogen. ’t Was vreemd, maar hij was heel rustig. God zou helpen, dat voelde hij. Toen ze een poosje zo samen gezeten hadden, werd het ruisen van de regen op het grasdak minder. Het onweer trok weg. De regen hield op en het werd vreemd stil. De zending ging naar buiten en keek naar de lucht. “Het onweer is voorbij, Noeriah!” riep hij. Zijn stem klonk heel gewoon. Maar in zijn hart juichte het: Dank U, Heere!

Het verhaal van de toean is uit. “’t Was een vreemde avond,” besluit hij. “Maar toch ook een goede avond. Want nu weet Noeriah, dat onze God in de hemel machtiger is dan alle andere goden.” “Zou ze dan niet meer bang zijn nu?” durft Mirko te vragen. “Nou... niet meer zó erg misschien. Ik geloof niet dat de angst uit haar hart weg is. Die kon ik ook niet wegpraten. We moeten maar veel voor Noeriah bidden...” Mirko kijkt naar de grond. Hij moet opeens denken aan die andere keer, dat de toean zei: “Bid maar veel voor Noeriah!” En wat heeft hij gedaan? Hij heeft er zelfs niet meer aan gedacht...

Als Mirko en zijn vader naar huis gaan, is het al heel laat. Het is bijna nacht. Mirko is erg moe. Zijn ogen prikken van de slaap. De zending en zijn vrouw lopen nog een eindje mee naar buiten. Peters moeder zegt: “Ga nu maar gauw slapen, Mirko! Dat heb je nu wel nodig, denk ik. Maar ik vond het fijn, dat je bij Peter en mij was.” De zending lacht even. “Ja Mirko, welterusten!” En héél zacht zegt hij: “Je hebt me goed geholpen, hoor. Je kan ook nog niet alles weten, hè. Maar nu is alles weer goed gekomen.” Mirko wordt er verlegen van. Maar hij is tóch blij.

Wordt vervolgd

[Overige berichten](#)

ZHHK zoekt onderwijsvrijwilligster

De Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is ter ondersteuning van het zendingswerk in Suriname op zoek naar een onderwijsvrijwilligster vanaf januari 2017.

Taakomschrijving: Het geven van onderwijs aan de kinderen van de fam. Meuleman (uitgezonden namens de ZHHK voor zending in Powakka) (leeftijdscategorie 4-7 jaar). Indien nodig bereid om bij te springen bij de tiener-kinderclubs in Powakka en te assisteren in het gezin Meuleman (oppos op de kinderen). Heb je interesse, dan kan je kijken op de site:

<http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/zhhk-zoekt-onderwijsvrijwilligster>



Jongierendag 16+ 'Jouw enige troost'

Op D.V. 19 november 2016 is het zover! In Hoevelaken komen honderden jongeren bij elkaar op de Jongierendag 16+ van de HHJO. Jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken over het thema: 'Jouw enige troost'.

In de eerste vraag van onze Heidelberger Catechismus word je gevraagd: 'Wat is je enige troost?' Een vraag waar je niet omheen kunt en die om een antwoord vraagt. Twee sprekers hopen daarom met ons na te denken over dit thema. Zelf kies je deze dag 2 interactieve workshops over bijvoorbeeld: belijdenis doen, een waar geloof of het avondmaal. Ben je meer een doener? Kies dan de sportieve workshop of zing mee in de muzikale workshop. Tijdens de pauze is er veel ruimte om andere jongeren te ontmoeten. Voor de broodmaaltijd wordt gezorgd!

Je bent welkom vanaf 14.15 uur. Rond 20.45 uur hopen we de dag af te sluiten. Alle informatie over deze dag vind je op www.hhjo.nl. Vergeet niet om je vooraf aan te melden via de site! We zien uit naar je komst!

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor november komt uit op zondag 27 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 17 november 2016 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Dankdag

Heer', had U niet Uw regen uitgegoten
En had U niet Uw zonlicht laten schijnen,
Niets zou er uit de aarde zijn ontsproten,
Zaad was gedoemd geweest om te verkwijnen.

Maar nee, U hebt dat alles weer gegeven:
Het zaad, de grond, de zon, de wind, de regen.
Om Christus' wil geeft u ons weer te leven,
Wij hebben nog genadetijd gekregen.

Laat ons, o God, nu niet zijn als die negen
Waarop U tevergeefs hebt moeten wachten,
Die, hoewel ze weer goede tijden kregen,
De gaven der erkent'lijkheid verachtten.

Schenk ons, o God, bij al Uw zegeningen
Ook de bereidheid ons aan U te geven,
Neem weg uit ons wat in ons kan verdringen
De dankbaarheid die naar U toe doet leven.