

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Exodus 14:15b
'Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken'

Gaat dit wel goed? Moeten ze niet naar het oosten, in plaats van naar het zuiden? Nee, zo moet het niet! Maar waarom dan dit ronddwalen? Mozes weet toch hoe ze moeten reizen! Hij heeft veertig jaar in deze woestijn gezwoven, als schaapherder voor zijn schoonvader Jethro. Straks hoort de Farao dat we verdwaald zijn en zal hij ons allemaal doden. Dit zouden zomaar de gedachten kunnen zijn van vele Israëlieten die nog maar zo kort geleden Egypte hebben verlaten, want wat gebeurt er? Gaat de reis dan uiteindelijk toch naar het oosten? Nee, ze trekken naar het zuiden: Duizenden mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Met al hun bagage. Duidelijk is dat hier sprake is van haast. Veel rust wordt het verbondsvolk Israël onder de leiding van Mozes niet gegund. Hij is door de HEERE aangewezen om Zijn volk te leiden, uit Egypte naar een land, dat overvloedig van melk en honing. De HEERE had het volk verlost uit de bittere hand van de Egyptenaren.

Nee, de Farao heeft het volk niet direct laten gaan. Wij weten dat de HEERE tien plagen over Egypte bracht. Maar wat deed de Farao? Hij verhardde zijn hart, tot het moment kwam dat de HEERE zijn hart verhardt (vgl. Exodus 9:12). De tiende plaag was de laatste plaag: om middernacht gaat de HEERE uit door Egypte en alle eerstgeborenen zullen sterven. In die nacht was er geen huis in Egypte waar geen dode was. Toen riep de Farao Mozes en Aäron en zei: 'Maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk'. Ze werden door de Egyptenaren zelf het land uitgedreven en dat met haast.

Het was een vreemde nacht. Het bevel was geweest dat ze zich allemaal gereed moesten houden voor een haastig vertrek. Midden in de nacht staan ze allemaal te wachten in hun huizen. De kleren en de schoenen aan. Stok in je handen. Ieder moment kan het bevel klinken: Maakt u op, trek uit. En zo is het ook gegaan. Voor de Egyptenaren is het duidelijk. Weg met het volk van Israël. Het land is verwoest. De eerstgeborenen zijn gedood. Als zij nog even in het land blijven dan is het gebeurd met Egypte. Dat heeft natuurlijk niets met Israël zelf van doen, maar alles met de levende God van Zijn volk, de HEERE. Maar dit laatste zien de Egyptenaren niet. Nog niet. Straks wel, maar dan is het te laat.

Daar gaat het volk Israël. Alleen? Nee! De HEERE is voortdurend bij hen. Overdag is dat in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom. Hij beschut en bewaart hen. Daarom is de reis en de aankomst zeker. Ziet het volk Israël dat ook? Als ze omhoog zien wel. Dan is de kolom niet te missen. Tenminste zo geldt dat voor het geloofsoog. Maar zo is dat niet met het oog, dat op de omstandigheden ziet. Dan verlies je alle moed, troost en kracht. Dat ondervindt ook het volk Israël. Nog maar net is het volk op weg naar het beloofde land of de Farao bedenkt zich. Is dat wat het Woord ons zegt? Nee, opnieuw verhardt de HEERE het hart van de Farao (Exodus 14:4). Hij meent dat het volk in de woestijn in een val is gelopen. Hij meent dat de Israëlieten rechtsomkeert hebben gemaakt en zich bij de kustweg legeren op een plaats waar ze geen kant meer op kunnen. Daarom laat hij de Israëlieten achtervolgen. Hij zal dat ronddwalende volk terughalen. Zo klinken zijn bevelen en rukt zijn leger op. Hij laat de wagens inspannen. Niet zomaar wat strijdvoertuigen, maar de allerbeste. Zeshonderd wagens tot de tanden toe bewapend én op iedere beschikbare plaats een soldaat.

Ziet daar staat het volk Israël voor de Rode Zee. Vluchtwegen zijn er niet meer. Voor hen ligt dat water. Deze hindernis is niet te nemen. Omkeren dan maar? De gedachte zou naar boven kunnen komen. Zo hebben de Israëlieten misschien ook wel gedacht. Tot ze in de

verte de Farao zien komen met zijn wagens. Wat nu? Voor hen de Rode Zee. Achter hen een jagende Farao. Naast hen de dreigende bergen. Dat wordt omkomen! Hoort daar klinkt het geroep tot de hemel. Ook Mozes bidt. Het is een geloofsschreeuw omhoog. Tot God om God. En wat is het antwoord van de HEERE? Een vraag en een bevel. Eerst vraagt Hij aan Mozes: 'Wat roept gij tot Mij?' Het is alsof de HEERE zegt: Mozes, uw roepen namens het volk Israël is gehoord en verhoord. Daarna, of misschien wel tegelijk, klinkt Zijn bevel: 'Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken.' Door de Rode Zee? Ja, er doorheen. De HEERE zal de Rode Zee in tweeën spijten zodat er een pad dwars door deze zee komt. Over dat pad zal Israël door de Rode Zee gaan. Egypte zal ook volgen. Maar, dat zal hun dood betekenen: 'Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en zijn leger.'

Zo is het volk gegaan. In het geloof. Ze zien op de wolkkolom die boven hen staat. Dat is het enige houvast. Als je het oog slaat op de muren van water, slaat de schrik je rond het hart, maar met het oog gericht op de wolkkolom is de aankomst zeker. Het is geen reis zonder gevaren en zorgen. Dat lezen we wel in de Schrift, maar de HEERE heeft beloofd dat Hij Zijn volk zal brengen in het beloofde land. Het land Kanaän heeft Hij aan Israël gegeven tot een erfdeel. En van die belofte is de wolk- en vuurkolom een betrouwbaar teken.

Moet de pelgrim ook nu niet belijden, dat de wandel door de woestijn van het leven nog niets veranderd is? Het water van de omstandigheden staat ook voor de pelgrim vaak bedreigend hoog. Zullen we ze noemen? Ziekte, zorgen, rouw en verdriet. Misschien zichtbaar en kenbaar, maar ook zo vaak verborgen leed. Maar ook de gemeente, net als Zijn verbondsvolk. Mag het u en jij tot troost zijn? De omstandigheden waren ook voor Israël niet moedgevend, eerder moed benemend. Voor hen de bedreigende Rode Zee. Naast hen hoge zwarte bergen. En dan achter hen een grimmige Farao met zijn leger. Dan zing je geen lofzangen, maar de schreeuw naar boven, samen met de psalmdichter: 'Ik roep U aan in angst en smart; duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden.' Is dat uw en jouw noodschreeuw? Hoor, daar klinkt het heilzame bevel uit de mond van de HEERE: 'Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.' Trek voort. Sla het oog op de wolkkolom. Daarin ligt uw Heil. Alleen in Hem is de troost te vinden. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Al roept alles u toe: er is geen hoop meer. Nochtans. Klem u vast aan dit bevel, want het is Zijn Woord. Hij zal niet laten varen enig werk, wat Zijn goddelijke hand begon. Met Hem mag u gaan. Over het levenspad door de Rode Zee. Niet de blik op de woeste golven, maar omhoog. Richt uw en jouw oog op het enige Houvast, de overste Leidsman en Voleinders des geloofs: de Heere Jezus Christus. Met Hem alleen is ook uw en jouw thuiskomst zeker.

N.A. Donselaar, V.D.m

Kerkdiensten

5 juni	11.00 uur	Ds. N.P.J. Kleiberg (<i>Veenendaal</i>)
	18.30 uur	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
12 juni	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Kand. J. Kommerie (<i>Soest</i>) <i>Vorbereiding H.A.</i> <i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. Joh. Post (<i>Lunteren</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij

	3 ^e collecte	Aflossing leningen
19 juni	10.00 uur	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>) <i>Bediening H.A.</i>
	18.30 uur	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>) <i>Dankzegging H.A.</i>
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
26 juni	10.00 uur	Ds. G.A. van den Brink (<i>Capelle aan den IJssel</i>)
	18.30 uur	Ds. G.T. van Appeldoorn (<i>Melissant</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen

Uit de gemeente

Van de kerkenraad:

Beroepingswerk

In de afgelopen periode heeft onze gemeente opnieuw met een teleurstelling te maken gehad doordat ds. Kos het beroep naar gemeente Ede niet kon aannemen. Na het bedanken door dominee Van den Bas en dominee Ruijgrok was er opnieuw een roep uitgegaan vanuit onze gemeente. Een roep die biddend gemaakt is. Een roep die de afgelopen weken met gebed is begeleid. De genade van de Heere is overvloedig, de nood van de gemeente werd door dominee Kos gevoeld. Desondanks liep de weg anders en zijn Gods plannen voor gemeente Ede anders dan onze plannen. Laat dit onze gemeente tot ootmoed leiden. Ootmoed om daadwerkelijk te belijden dat wij het niet waard zijn om uit Gods hand een dienaar van het Woord te ontvangen. Laat het anderzijds ook tot afhankelijkheid en verwachting leiden. Afhankelijkheid van de Heere, de grote Opperherder, Die Zijn gemeente nooit loslaat en die op het gebed wonderen doet! Dat mag en moet verwachting scheppen.

In alle teleurstelling is het de taak van de kerkenraad om weer het proces tot het komen van een nieuw beroep in te gaan. Enerzijds het loslaten van de roep die is uitgegaan. De weg van de Heere daarin aanvaarden en tegelijkertijd biddend om te leiden op de weg die nu gegaan moet worden. We roepen de gemeente op om in gebed om de kerkenraad heen te staan, zodat zij, onder de zegen van de Heere opnieuw een roep mag uitbrengen.

Belijdenis

Op 1e Pinksterdag hebben 5 jonge gemeenteleden belijdenis van het geloof afgelegd. Het stemt tot bijzondere dankbaarheid dat de Heere het in hun hart heeft gegeven om Zijn verzegeling in de doop in het openbaar te mogen beantwoorden met een hartgrondig 'JA'. Laten we als gemeente God daarvoor de eer geven en ook in alle zorg en aandacht om deze jonge lidmaten heen staan.

Doopdienst

Op 2e Pinsterdag is Markus (Rijk Cornelis Markus) Imminkhuizen gedoopt. Dominee W.J. van den Brink bediende de doop. En in die doopsbediening mogen we in geloof weten dat de Drie-enige God tot Markus is gekomen, hem bij zijn naam genoemd heeft en heeft gezegd: Je bent van Mij! We wensen de ouders Gods zegen in het opvoeden van hun 2 kinderen. Het opvoeden om in deze maatschappij te mogen staan, maar vooral ook het opvoeden in de leer die naar de zaligheid leidt.

Vertrek familie Karels

In de dienst op 2e Pinksterdag is stilgestaan bij het vertrek van familie Karels naar Tanzania. Bijzonder dat ds. Van den Brink als broer en zwager, vanaf de preekstoel, namens de gemeente het gezin toesprak en de zegen van de Heere toewenste. Na een aantal maanden in Nederland weer wat op adem te zijn gekomen, is er nu weer een periode van jaren aangebroken dat de familie in Tanzania zal verblijven. We wensen ze vanaf deze plek nogmaals Gods zegen toe. We roepen de gemeente daarbij op om ook dit gezin niet uit het oog te verliezen. Zij zijn ledematen

van Zijn Lichaam en dan is het goed om bijvoorbeeld af en toe een kaartje te sturen, of een mailtje. Doet u mee?!

Bediening Heilig Avondmaal

Op D.V. zondag 19 juni zal de avondmaalstafel weer aangericht staan. Nadat in september 2015, na een lange periode, het sacrament weer werd bediend, mag het nu alweer de 4e keer zijn dat de Heere aan Zijn tafel roept. Is het voor ons nog bijzonder en een bron van verootmoediging? Of is het alweer gewoon geworden? Mogen we als gemeente toelevens om op de Avondmaalszondag met vreugde en in oprechte afhankelijkheid de dood van de Heere te gedenken. Wetend dat we ziende op onszelf geen recht hebben. Maar ook (juist daarom) de zaligheid buiten onszelf zoekend in onze Heere Jezus Christus, Die het sacrament Zelf heeft ingesteld tot nagedachtenis aan Zijn dood en tot versterking van het geloof. Alvast een gezegende voorbereiding!

Pastoraal medewerker

De kerkenraad ervaart in deze vacante periode hoe bijzonder belangrijk het pastoraat is. Juist na de moeilijke periode die onze gemeente heeft doorgemaakt wordt de noodzaak van het omzien naar elkaar gevoeld en ervaren. Daarin ligt een bijzonder belangrijke taak voor gemeenteleden. Om naar elkaar om te zien. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Juist vanwege de Bijbelse wetenschap dat ledematen zoveel met elkaar hebben. Maar het is ook een belangrijke taak voor de kerkenraad, een taak waarin wij als kerkenraad ervaren niet voldoende tijd te hebben om die naar tevredenheid uit te voeren. Vandaar dat we aan ds. Kleiberg hebben gevraagd om ons daarbij te helpen. Ds. Kleiberg heeft veel ervaring in het pastoraat en heeft aangegeven na de zomervakantie onze gemeente te willen helpen in het pastoraat. Wij zijn hem daarvoor erg dankbaar en bidden hem daarbij Gods zegen toe.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

2 juni Jonge lidmatenkring. Aanvang 19.45 uur

3 juni Mountainbiketocht. Aanvang 20.00 uur

11 juni Gebedskring. Aanvang 07:15 uur

16 juni Bezinning Heilig Avondmaal

16 juni Inleveren kopij kerkbode juli en augustus

18 juni Gemeentedag. Aanvang 09.45 uur

25 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur

25 juni Klusmorgen. Aanvang 09.00 uur

25 juni Auto-was-service vanaf 09.00 uur

25 juni Laatste keer Schatzoekersclub: Helpt u mee?

Oppasrooster juni 2016

5 juni	Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Koudijs Emma van Veldhuizen, (reserve: Rebecca Adam)
12 juni	Mw. E. Kroon, Mw. L. de Bruijn

Simone van Wageningen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

19 juni

Mw. W. Karels, Mw. A. Aalbers

Marit Visser, (reserve: Christien van Wageningen)

26 juni

Mw. M. van de Craats, mw. N. de Kool

Anna-Maria Buitink, (reserve: Geke van Engelenhoven)

3 juli

Mw. A. Budding, Mw. A. van der Sluys

Maartje Karels, (reserve: Emma van Veldhuizen)

Schoonmaakrooster juni

Woensdagavond 1 juni

Mw. J. Linge (leiding)

Mw. H.W. Bos

Mw. A. Versluis

Vrijdagmorgen 10 juni

Mw. N. Slotegraaf (leiding)

Mw. R. Luttkhuizen

Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 16 juni

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)

Mw. A. van Engelenhoven

Donderdagmorgen 23 juni

Mw. W. Karels (leiding)

Mw. H. van Ingen

Woensdagavond 29 juni

Mw. P.K. Oudijn (leiding)

Mw. E. Marchal

Mw. W.A. Bakker

Maandagavond 4 juli

Mw. C. vd Sluijs (leiding)

Mw. J. van der Vliet

BHV-rooster

5 juni Martien van Veldhuizen

12 juni Dirk Buitink

19 juni Jan Mekelenkamp

26 juni Hans Versluis (ochtenddienst)

26 juni Klaas Slotegraaf (avonddienst)

Kerkautoroster

Zondag 5 juni

Ede: fam. J. Zondag 0318-619638

Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318-415715

Zondag 12 juni

Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877

Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats 0318-418304

Zondag 19 juni

Ede: dhr. L. Boonzaaijer 06-310 007 07 / 0318-308618

Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Zondag 26 juni

Ede: fam. K. de Kool 06-275 356 03

Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal 0642-483134

Van de Diaconie:

Op zondag 19 juni mogen we weer collecteren voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. Dat betekent dat we weer een rijke zondag uit de hand van de Heere mogen ontvangen waarop het Heilig Avondmaal weer bediend mag worden. Laten we hen mild gedenken en hen ook, nu ze sinds kort weer naar Tanzania vertrokken zijn, in onze voorbeden meenemen. Op zondag 26 juni zal de diaconale collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen worden gehouden. In de maand mei is ook voor deze bestemming gecollecteerd. Meer informatie hierover vindt u in de kerkbode van vorige maand. Wij willen u vragen om de gemeenten en haar voorgangers te gedenken in uw gebeden en in het vrijmoedig geven van uw collectegaven. De collecten op de andere zondagen in juni, die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. In deze onzekere tijd waarin de regering met steeds meer bezuinigingen komt, wordt het voor steeds meer mensen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is een voorrecht dat wij, als diaconie, daar een helpende hand in kunnen en mogen bieden. We willen als diaconie graag een helpende hand bieden, als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing. Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijkelijk geven voor onze naaste. Gode bevelen.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12RABO0115300538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Pastorie.

Jacob en Albertine Karels met hun kinderen zijn weer terug naar Tanzania, hiermee is de pastorie niet meer bewoond. De kerkvoogdij wil de pastorie weer tijdelijk gaan verhuren om leegstand tegen te gaan. Wij willen u als leden van onze gemeente tot zaterdag 11 juni de gelegenheid geven om wanneer u op zoek bent naar tijdelijke huisvesting u te melden bij de kerkvoogdij. Mocht er geen belangstelling binnen onze eigen gemeente zijn, dan zal er buiten onze gemeente worden gekeken naar belangstellenden.

Klusochtend

Deze maand klussen we op zaterdag 25 juni. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Dit is de laatste klusmorgen voor de zomervakantie. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 8 juni en donderdag 23 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 0117 2026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o., met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Autowassen:

Deze maand kunt u weer gebruik maken van onze auto-was-service. Het is de laatste keer voor de 'zomerstop'. Dus neem uw kans waar! Op **zaterdag 25 juni**, tussen 9.00 en 11.00 uur, staan we voor u klaar. Terwijl u uw auto laat wassen voor maar € 7,50 geniet u van een kop koffie. De opbrengst is geheel voor de kerkvoogdij.

Gemeentedag:

We herinneren u aan de gemeentedag die gepland staat op **zaterdag 18 juni**, in en rond de kerk. Om 9.45 uur zal de gemeentedag geopend worden. Daarna zijn er allerlei leuke activiteiten te doen, zoals buks schieten, oudhollandse spelen, boeken- en kaartenverkoop enz. Van 10.00 tot 12.00 uur zal er een **kleedjesmarkt** worden gehouden, waar de kinderen hun spullen mogen verkopen. De opbrengst hiervan is 50% voor de kerk en 50% voor hen zelf. We hopen dat er heel veel jongens en meisjes mee doen! Ook is er om 11.00 uur gelegenheid om met elkaar te zingen, om 13.30 uur kunnen de kinderen een uurtje knutselen en om 14.00 uur zal er een Bijbelquiz gehouden worden. Kortom: voor elk wat wils! Ook zal tijdens de gemeentedag van 12.00 – 13.00 uur de traditionele **veiling** worden gehouden, achter de kerk. U kunt voor deze veiling diensten, maar ook producten aanleveren. U kunt uw diensten en/of producten aanbieden t/m vrijdag 10 juni via actie@hhgede.nl. Vermeld hierbij duidelijk of het om een product of om een dienst gaat. U krijgt de totale lijst met diensten en producten zo spoedig mogelijk daarna. Tijdens de gemeentedag is er ook van alles te koop voor de inwendige mens, zoals broodjes hamburger, broodjes knakworst, broodjes ham, broodjes kaas en slaatjes. Er zijn strippenkaarten te koop voor € 5,-. Hierop zitten 10 strippen, waarmee de activiteiten en ook het eten/drinken kunnen worden betaald. U kunt alleen **contant** betalen. Let op! De producten/diensten die op de veiling gekocht worden, kunnen wel achteraf per bank worden overgemaakt. Zo hoeft gebrek aan contant geld u niet te belemmeren tijdens de veiling. Tijdens de gemeentedag uw auto graag zo veel mogelijk aan de overkant, bij het Streek, parkeren.

Zending

In Suriname is eind april de grote regentijd begonnen. Dat houdt in dat de gemiddelde neerslag verdubbeld wordt ten opzichte van de drogere periode voorafgaand aan de regentijd. Deze regen zorgt voor leven en groei. Als we met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest herdenken, dringt de vergelijking met de regentijd zich op. Ook vóór Pinksteren kwamen er mensen tot geloof. Maar ná de komst van de Heilige Geest met Pinksteren groeide de kerk snel. Het Woord werd ontvangen en verder verspreid. De Geest zorgde en zorgt voor een voortgaande stroom van leven. In Ezechiël 47 wordt gesproken over een stroom water die uit het heiligdom komt. Deze stroom maakt het land vruchtbaar. Het zorgt voor goede vruchten: 'want zijn wateren, die vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot spijs en zijn blad tot heling' (Ez. 47:12). De komst van de Heilige Geest zorgt voor goede vruchten, ook in Suriname. Om het werk voort te kunnen zetten, is geld nodig. Daarom hebben we de pinksterzendingscollecte gehouden in de gemeente. Wilt u ook aan het zendingswerk en de zendingwerker(s) denken in uw gebed?

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Op de dag dat ik deze bijdrage schrijf, vertrekken zes personen en twaalf koffers van hun tijdelijke huis aan de Zandlaan. Zij rijden naar Schiphol, alwaar zij het vliegtuig nemen naar, uiteindelijk, Tanzania. Gaan zij alleen? Nee, God zij met hen. Maar wij, gemeenteleden... blijven wij achter? Sommigen van ons kennen Jacob en Albertine heel goed. Anderen kennen Jacob en Albertine misschien minder. Misschien hebt u met Jacob en Albertine kennism gemaakt gedurende hun verlof hier in Nederland. Hoe het ook zij: Laat ze niet alleen gaan! Laten wij als gemeente de reis met hen meemaken. Laten we 'vlak bij' hen blijven. Dat kan door een kaartje, een mailtje... Op het moment dat u deze bijdrage leest hebben Jacob en Albertine hun huis in Tanzania alweer betrokken, en zijn de jongens weer gewend aan het andere leven, het leven in Tanzania. Mag ik u vragen ook deze maanden Jacob en Albertine te laten merken dat we met hen meeleven, met hen meebidden, hen financieel ondersteunen? Helaas was bij het vertrek van Jacob en Albertine de begroting nog niet rond. Toch zijn ze gegaan, in verwachting. God zorgt.

Wilt u een bijdrage overmaken dan kan dat op rekening NL47 RABO 0145 9679 13 t.n.v. Wycliffe Comité Karels.

Hartelijke groeten namens de TFC,

Ernst Adam

OpenLuchtClub Ede-Zuid 2016 (16 t/m 19 augustus)

Ook dit jaar willen we weer een OpenLuchtClub organiseren in Ede-Zuid: vier middagen zal er weer een partytent staan op het speelveld tegenover de flats en alle kinderen zijn welkom! We hopen en bidden dat we ook dit jaar weer op een laagdrempelige manier het Evangelie mogen doorgeven aan de kinderen van Ede-Zuid (en ouders). We zijn nog op zoek naar medewerkers: zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom! Heb je interesse of wil je meer weten, mail gerust: schatzoekersclub@hgede.

Koffieochtenden en maaltijden in hoogbouwflats Ede Zuid

De koffieochtenden worden door steeds meer mensen bezocht. We zitten vaak met 20 tot 30 mensen aan tafel. We merken dat mensen er echt naar uitkijken. Het is mooi om te zien hoe het vertrouwen groeit en dat mensen steeds meer gaan delen met ons en met elkaar. Mensen gaan elkaar beter leren kennen en zelf ook initiatieven ontplooien. Zo wordt er door vier mensen uit de flats om de beurt wat lekkers gebakken voor bij de koffie. Een Iraanse man (vier jaar in Nederland) gaf aan dat hij, voor hij naar de koffieochtenden ging, soms drie weken niemand face-to-face sprak, alleen online, maar nu ging zijn Nederlands met sprongen vooruit. Hij krijgt zo meer contacten in de flat en heeft zelfs een keer gekookt! Ook draagt het bij aan de onderlinge betrokkenheid. Een trouwe bezoeker van de koffieochtenden kwam een keer niet opdagen. De buurvrouwen kwamen tot de ontdekking dat ze haar al een poosje niet gezien hadden. We zijn poolshoogte gaan nemen en konden gelijk de dokter bellen. Het bleek dat ze al een poosje in haar eentje zat te tobben met haar gezondheid. Nu bood er een buurvrouw aan om bij haar te blijven tot de dokter kwam en haar verder ook een beetje in de gaten te houden. Inmiddels hebben we ook al vier maaltijden achter de rug. Zaten we de eerste keer met 15 personen aan tafel, de laatste keren waren het er 37. We hebben al een keer Iraans gegeten, Portugees en een Indonesisch buffet. De volgende keer wordt het Surinaams. We koken dan met een aantal vrijwilligers in de leskeuken van het Van Lodenstein College (VLC), tegenover de flats. Het leuke is dat het menu en werkwijze bepaald worden door mensen uit de flat, die zo iets van hun cultuur kunnen laten zien. En de laatste keer hebben de leerlingen van het VLC het toetje verzorgd. De sfeer is elke keer erg goed, de mensen zijn enthousiast en maken makkelijk contact met elkaar. Eten verbindt! Bovendien kunnen we steeds heel kort in eigen woorden iets van het Evangelie delen en merken daar mooie reacties op. In de voedselkratten die uitgereikt worden door de Voedselbank hebben we een aantal keer bonnen laten doen voor een gratis maaltijd. Een heel aantal mensen heeft hiervan gebruik gemaakt, zelfs gezinnetjes. Zij gaven aan het zeer te waarderen. We hebben mogen luisteren naar verschillende mensen die ons een stukje uit hun leven vertelden; naar een vrouw die voor het eerst oma was geworden van een kindje dat al na 25 weken zwangerschap was geboren. En naar een man van 82 die zijn vrouw zeven jaar geleden heeft verloren en zich zo alleen voelt. En naar een vrouw die met zes kinderen en een zieke man op een flatje woont. Mooi om dan te merken dat mensen soms ook openstaan voor de hogere dingen. Al met al mogen we zeker zeggen dat het in een behoefte voorziet en we zien hele mooie dingen gebeuren. Iets waarmee we erg blij en dankbaar voor zijn. Van harte in uw voorbede aanbevolen!

Gebedskring

Als we rond Pinksteren lezen over het leven van de eerste gemeente, valt altijd weer op hoe groot de plaats is die het gebed in neemt en hoe de Heere het gebed van de gemeente rijk wil zegenen. Handelingen 4 : 24-31 beschrijft hoe de gemeente eendrachtig bidt, nadat Petrus en Johannes zijn vrijgelaten door de overpriesters en ouderlingen. Ook wordt beschreven hoe de Heere antwoordt met vervulling met de Heilige Geest en vrijmoedigheid om Gods Woord te spreken.

Handelingen 4 : 24, 31

24 En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, ...

31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.

Een andere plaats waaruit het belang van het gebed voor de gemeente blijkt is Handelingen 6. Als de apostelen overbelast zijn worden de taken verdeeld, zodat zij kunnen volharden in het gebed en

de bediening van het Woord. Het gebed heeft hoge prioriteit en is blijkbaar iets wat je er niet even bij doet.

Handelingen 6 : 4

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords

Laat deze voorbeelden ons als gemeente aansporen om óók te volharden in het gebed.

De gebedskring biedt gelegenheid om dit samen te doen. Samen bidden versterkt de eenheid. Samen knielen voor de Heere maakt nederig, ook naar elkaar toe.

Van harte welkom op de zaterdagen 11 juni en 25 juni van 7.15 uur tot 8.15 uur.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Tijdens de verenigingsochtend van 10 mei was er een tussentijdse bestuursverkiezing. Vanwege haar zwangerschap had Hedy Kortenhoff aangegeven dat ze het bestuur wilde verlaten om zich te kunnen richten op haar gezin. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en we wensen haar Gods zegen toe. In de ontstane vacature is Henriëtte Adam gekozen; zij zal de taak van tweede voorzitter op zich nemen. We heten haar van harte welkom. We hopen dat we met elkaar een goede en gezegende tijd mogen hebben. In mei hadden we de laatste Bijbelstudie van dit seizoen. Nadat we afgelopen winter stilgestaan hebben bij de Tien Geboden, zijn we in april begonnen met het nieuwe Bijbelstudieboekje, waarin het "Onze Vader" centraal staat. De afgelopen periode is er veel onderwijs tot ons gekomen. We mochten samen lezen in en luisteren naar Gods Woord en zo horen naar wat de HEERE in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Het waren rijke lessen, voor ons persoonlijk en voor het leven van alle dag. Na de zomerperiode, op 20 en 21 september, hopen we in dit spoor verder te gaan

Met hartelijke groet, namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Jonge lidmatenkring

Huwelijk en relatie was het thema van de vorige keer. Het was erg boeiend om te horen en te zien wat er leeft, hoe we naar relaties kijken en wat de Bijbel er over zegt. We hebben weer veel geleerd en we hopen jullie ook! De volgende en laatste keer is op 2 juni. Dan zal het gaan over de wederkomst! Wat heeft de wederkomst ons te zeggen en hoe verwachten we deze? Zien wij ernaar uit? Allemaal vragen die aan de orde zullen komen.

We hopen dat jullie er allemaal weer zijn! Ook de jonge lidmaten, die afgelopen Pinksterweekend belijdenis hebben gedaan, zijn van harte uitgenodigd!

Jeugdvereniging

Weet jij nog 22 april? Toen hadden we de afsluitende avond. Dat was ook echt een afsluiting van het winterseizoen. Tijdens deze avond hebben wij prettig kennis gemaakt met Gerrit Vink als de opvolger van Wilbert van der Sluys. Via vragen zijn we veel te weten gekomen van zijn karakter en smaak. Fijn dat je ons komt versterken, Gerrit! Ook waren tijdens deze avond de nieuwe leden vanuit de kinderclub aanwezig om vast kennis te maken met ons. Wij vonden het gezellig en hebben nu al zin in het nieuwe seizoen! Als klap op de avond hebben we met elkaar gezongen rondom het knetteren van een vuurtje. Het was zo gezellig dat we "wachtten" totdat het vuur uit was... Niet getreurd want er staat nog één grote traditie op ons te wachten... namelijk het JV kamp. Jullie hebben al een mail ontvangen en kunnen jullie aanmelden. Vergeet dit dan ook niet te doen! Dit kan tot uiterlijk 6 juni 2016. Evenals het betalen want dat is een voorwaarde voor de inschrijving. Weet je nog niet voor welke commissie jij je in zult schrijven? Lees dan verder.

Ben jij, net als wij, van de helicopterview? En vind ook jij (bijna) alles leuk. Join de belangrijkste commissie: COMMISSIE ALGEMEEN. *Commissie Algemeen onder de voortvarende leiding van Arja en Ernst*

Het leven duurt maar even maar wanneer is dé tijd je leven? Daar gaan wij over nadenken. Muziek zoeken, samen verdiepen in Gods Woord en hoe wij leren wat Prediker ons te zeggen heeft. Zin om mee te denken en mee te doen? *Commissie Bezinning, Erik*

Als het over eten gaat, moet dat goed en degelijk zijn. Verder willen we proberen om ontstane tradities voort te zetten, wat denken jullie van de nachtelijke pizza's?! Spreken deze ideeën je aan en sta je zelf ook graag in de keuken? Laat het ons weten, dan komt het helemaal goed met het eten! *Commissie Catering, Annette*

Heb jij zin om tijdens het kamp de tijd van je leven door de gaafste spellen te beleven? Dan kun jij je bij de activiteiten opgeven. Waterbanen of nachtelijke spellen het is niet te voorspellen. *Commissie Activiteiten, Gerrit en Wilbert*

Wij zien uit dat jullie allemaal meegaan en tijdens kamp *de tijd van je leven* (leren) krijgen. Tot vrijdagavond 8 juli.

KAMP ACTIE

Begin juli hopen we, zoals ieder jaar, met de jeugdvereniging op kamp te gaan. Dit jaar hopen we naar Meppen te gaan. Het is elk jaar weer een gezellig weekend, en dat belooft het ook dit jaar weer te worden. Zo'n kamp kost alleen wel erg veel geld, en daarom hebben we besloten om een mountainbiketocht te organiseren. Deze zal plaatsvinden op **vrijdagavond 3 juni, vanaf 20.00 uur**. We verzamelen dan bij de kerk, waarvandaan de route gereden zal worden. Na afloop komen we weer terug bij de kerk. Dit zal ongeveer om 22.00 uur zijn. Er is dan nog gelegenheid om wat te eten en te drinken. Het doel van de tocht is dus om geld op te halen voor het kamp, en dat gaan we doen door middel van het zoeken van sponsors. Het is de bedoeling dat je minimaal 20 euro aan sponsorgeld ophaalt. Eventuele fietshuur is hier niet bij inbegrepen. Je mag je eigen mountainbike meenemen, maar er is ook gelegenheid om er één te huren, voor 15 euro. Op onze website kun je jezelf opgeven voor de tocht. Ook kun je hierop aangeven of je een mountainbike wil huren. De mountainbiketocht zal onder begeleiding plaatsvinden. Als je nog vragen hebt, bel dan Peter (06-46505198) of Jan (06-30637024). De website waar je je op kan geven is <http://kamp.ictvanleeuwen.nl/>, en ons emailadres is kamp@ictvanleeuwen.nl.

Peter en Jan

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Streep de woorden, al slingerend, door in de puzzel. Je begint met het woord dat met een C begint. De laatste letter van het woord is de eerste letter van het volgende woord enz. De letters

die overblijven maken, als je van links naar rechts leest, een nieuwe zin uit Handelingen 10. Weet jij welk vers? Ik krijg graag van jou de zin + de vindplaats! Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of opsturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Aangenaam
 Cesarea
 Doop
 En
 Enige
 HeiligeGeest

Kinderen
 Maagschap
 Namelijk
 Nazareth
 Negende
 Nu

Petrus
 Simon
 Talen
 Toegenaamd
 Uitgestort

↓

C	E	N	K	I	N	D	H	N	D	E	
E	S	A	I		R	E	I	E		N	B
A	E	R	L	E	E	N	E	G	V	I	G
A	A		E	M	A	L		I	U	N	E
N	G	E	,	D	N	A	T	T	Z		I
A	M	N	E	T	E	L	E	G	Z	O	U
A	A	A	R	H	D	A	S	R	T	O	E
G	E		A	E	N	T	T	O	G	E	G
S	N	A	Z	I	L	S	E	A	A	N	D
C	O	M	O	O	I	E		M	P	T	
H	W	I	S	U	G	E	O	D	R	D	E
A	P	E	T	R	E	G	N	O	O	P	

↑

Kleurplaat



Verhaal uit: 'Kleine Toean' door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)

Hoofdstuk 6: Mirko moet nadenken

Het gaat niet goed met Peter. De koorts wordt nóg hoger. Hij praat bijna niet meer. Hij ligt maar stil te kijken. Zijn dikke wangetjes zijn ingevallen. Mirko gaat iedere dag even kijken. En iedere dag is Peter magerder en zieker. De mensen uit het dorp weten het nu ook allemaal: Het kindje van de toean is ziek! Iedere avond bidt Mirko voor hij gaat slapen: "Heere Jezus, wilt U mijn kleine vriendje alstublieft beter maken?" En de zendeling bidt ook. En zijn vrouw en nog veel meer andere mensen. Maar – Peter wordt steeds zieker! Mirko begrijpt het niet zo goed. Zou de Heere Jezus ergens boos om zijn? Dat moet haast wel. Mirko verveelt zich nu. 's Middags als hij uit het schooltje komt, slentert hij door het dorp. Wat is het stil zonder Peter! Deze middag is het heel warm. De zon blakert heet op zijn hoofd. Hij gaat vlak langs de struiken lopen. Daar is tenminste nog wat schaduw. Als hij langs Noeriahs hut komt, ziet hij dat ze weer stilletjes buiten zit. Ze houdt haar been stijf voor zich uit. Zou het dan nog niet beter zijn? Noeriah hoort hem niet. Ze slaapt met haar hoofd een beetje voorover gezakt. Mirko krijgt opeens toch medelijden met haar. Wat ziet haar been er raar uit. Zie je wel dat ze gelogen heeft! Het is nog helemaal niet beter! Zachtjes loopt Mirko weer verder. Op weg naar huis gaat Mirko tegen een boom zitten. Hij legt een vinger tegen zijn neus. Hij moet nadenken. Want hij begrijpt het allemaal niet. Het is zo moeilijk! Waarom is Peter nou ziek? Waarom is Noeriah nou ziek? O, maar dat de Heere Jezus Noeriah niet beter wil maken, begrijpt hij best. Noeriah heeft een slecht hart. Ze wil niet naar het kerkje komen. Ze heeft haar amulet niet weggedaan. Opeens schiet Mirko overeind. Dát is het! Die amulet! Dáárom is de Heere Jezus natuurlijk boos. Je mag immers geen amulet hebben! Mirko loopt vlug naar huis. Nu weet hij het. Die amulet moet direct weg. Maar...hoe moet dat? Als Mirko bij hun eigen hut komt, ziet hij dat zijn moeder buiten staat te wachten. Ze heeft een net over haar hoofd geknoopt. En ín dat net ligt een baby'tje... Mirko's kleine zusje. Moeders gezicht staat een beetje boos. "Waar blijf je toch?" bromt ze. "Ik moet even naar de witte zuster. Dan moet jij op de kinderen passen." Mirko's andere broertjes en zusjes spelen achter de hut. Hij heeft niet veel zin om op hen te letten. Hij wil nadenken over die amulet en hoe dat nu verder moet. "Nou, ik ga dan maar," zegt Mirko's moeder. "Ik blijf niet lang weg. Pas je goed op?" Mirko knikt. 't Kan niet anders, dat begrijpt hij wel. Vlug loopt Mirko's moeder op haar blote voeten het graspad af. Bij de bocht keert ze zich om en zwaait. Ze lacht alweer. Gelukkig! Mirko zwaait terug. Dan loopt hij langzaam naar de andere kinderen toe. En toch..., denkt hij, tóch moet die amulet weg.... 's Avonds kan Mirko niet slapen. Het is heel donker. Buiten hoort hij de geluiden van de nacht. In de verte klinkt een dof gerommel. Zal er onweer komen? Mirko ligt doodstil te luisteren. Onweer! Dat is heel erg. Daar zijn ze allemaal bang voor. Mirko weet het wel. Dat komt van vroeger. Als het vroeger onweerde, zeiden de grote mensen altijd: "Stil! Luister! De geesten zijn boos!" Nú weten ze wel dat er geen geesten en goden zijn. Alleen God in de hemel. Maar af en toe zijn ze tóch bang. Het wordt weer stil. Gelukkig, het onweer drijft af. Mirko zucht opgelucht. Nu kan hij rustig gaan slapen... Slapen? Mirko keert zich om en om. Hij moet steeds maar aan dat éne denken: De amulet moet weg. Die brengt ongeluk over het hele dorp. Maar Noeriah zal die amulet nooit afgeven. En als de toean het vraagt? Nee, ook niet. Dat weet Mirko zo wel. Maar dan kan ze ook nooit beter worden. En ook Peter niet... Opeens komt er een vreemde gedachte bij Mirko op. Als.. als hij nou eens... Maar nee, dat gaat toch niet. Dat durft hij immers niet. En toch.... Als hij die amulet eens stilletjes wégpakt! Dan komt alles weer goed. Dan worden Noeriah en Peter vast weer beter. Mar hoe kan hij in Noeriahs hut komen? Niemand mag het weten. Niemand mag het zien. Want stel je voor, dat iemand het aan Noeriah zou vertellen. Wat zou ze dan boos op hem zijn. Of als Noeriah hem zélf eens ziet....

Lezenswaardig

Alle kinderen van God hebben de Heilige Geest ontvangen als een zegen en onderpand van de hemelse erfenis. Maar het bezit van de Heilige Geest staat nog niet in voor het vervuld zijn met de Geest. Dat blijkt uit 1 Kor. 3 : 1-4. Daar spreekt Paulus de Korinthiërs aan als jonge kinderen in Christus. Tegelijk zegt hij dat zij niet geestelijk – kennelijk niet met de Geest vervuld – maar vervuld zijn. Zij moeten nog met melk gevoed worden. Het vervuld worden met de Heilige Geest is niet alleen een zaak van groeien in het geloof, de hoop en de liefde, maar vooral een gebeurtenis die telkens herhaald dient te worden.

Uiteraard beschikt de mens nooit over de Geest. Maar de apostel spreekt tot de gemeente waarin een bijzondere betrekking is tussen de Heilige Geest en de gelovigen. Het is alsof Hij wil zeggen: 'Deze Geest is u toch niet vreemd? Of toch?'

Hier spreekt hij tot hen die uit de Geest geboren zijn. Waaruit blijkt dat? Dat zij bijzonder gevoelig zijn voor de vermaningen waarin de stem van de Meester te horen valt. Daarom is de prediking zo nodig, die vermaant, opwekt en beveelt! Zij is het kanaal waardoor de Heilige Geest tot lege mensen komt die óf dit vervuld worden nog niet kennen óf het wel gekend hebben, maar het nu missen. Denk aan David die bidt: 'Neem Uw Heilige Geest niet van mij!' (Ps. 51 : 13). Vervuld worden met de Geest veronderstelt de beleving dat wij heel arm zijn – armer dan een kerkrat – en dat wij uit Zijn volheid ontvangen genade voor genade. Wij mogen hunkeren naar een opwekking, naar harten waarin het Pinkstervuur brandt. Wij mogen verlangen naar voorgangers die in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest zijn en de gemeenten opwekken dat zij door een niet aflatend smeekgebed de dienaren van het Woord vol bidden.

Waar de Geest werkt, komt Christus in het middelpunt, want Hij is en blijft de Wijnstok en wij de ranken. Wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Wie in Hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Alleen door het echte geloof in Christus baant de Heilige Geest de weg naar ons hart, zodat Christus door het geloof in onze harten woont.

Ds. G. Boer

OVERIGE BERICHTEN

Adullam

In de vorige kerkbode is per abuis vergeten om de datum van de open dag en verkoping op Veldheim te vermelden. Deze is op **4 juni van 10.00 tot 15.30 uur**.

Symposium 'Omzien naar de Vluchteling'

Bijna dagelijks lezen wij in de krant berichten over vluchtelingen die Europa bereiken. Of ons bereiken berichten over acties die gehouden worden om tegen de komst van een asielzoekerscentrum in een stad of dorp te protesteren. De Bijbel roept ons op om de vreemdeling lief te hebben (Lev. 19:34). Tegelijkertijd zorgen de enorme vluchtelingenstromen voor lastige vraagstukken.

De generale diaconale commissie organiseert daarom op D.V. woensdagavond 15 juni 2016 een symposium met als thema 'Omzien naar de vluchteling'. Tijdens deze avond wordt hulpverlening in het Midden-Oosten zelf en dilemma's rondom de enorme vluchtelingenstromen naar Europa

belicht. Ook hopen diverse sprekers vanuit eigen ervaring in te gaan op de vraag hoe kerken hulp aan vluchtelingen praktisch vorm kunnen geven.

Er kan gekozen worden uit de volgende workshops:

1. Vluchtelingenproblematiek als wereldprobleem - mevr. R. Molenaar (lid Raad van Bestuur Woord en Daad)
2. Gevlucht. Gezien. Geliefd? – dhr. J. van de Kamp (vrijwilligerscoördinator stichting Gave)
3. Evangelisatie onder moslims – dhr. H. van den Brink (lid commissie evangelisatie)

Het symposium is met name bedoeld voor ambtsdragers, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 19.00u en wordt gehouden in de Maranathakerk (Frans Halslaan 9a) te Woudenberg. Aanmelden voor het symposium en de workshops kan via www.hersteldhervormdekerk.nl onder het kopje Diaconaat.



Voorleesmorgens voor peuters

Sinds 2014 is er op de Stadhouders Willem III school de mogelijkheid voor peuters om vast een beetje te wennen aan school. Samen met uw peuter kunt u deelnemen aan de zogenoemde voorleesmorgens. Op deze voorleesmorgens besteden we aandacht aan taal, nieuwe woorden, we lezen voor uit prentenboeken, zingen liedjes en hebben gesprekjes, spelen in de hoeken en maken een klein knutselwerkje. Zo krijgt u ook weer nieuwe ideeën om thuis met uw kind bezig te zijn.

Ook is er de peuterbibliotheek. U kunt per keer twee boekjes mee naar huis nemen, het abonnement is gratis. We organiseren tien voorleesmorgens (1,25 uur per keer) per schooljaar, zowel op woensdag als op vrijdag. Dat komt voor u neer op ongeveer één keer per maand. Het is de bedoeling dat steeds één van de ouders meekomt.

Als u belangstelling heeft voor de voorleesmorgens en uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar oud of uw kind is binnenkort 2,5 jaar oud, dan bent u van harte welkom.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij mw. L. Blijleven (teamleider onderbouw). Dit kan per mail lblijleven@stwillem3ede.nl of per telefoon 0318-613645.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor juli en augustus komt uit op zondag 26 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 16 juni 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jakobus 4 vs. 14-15).

Gedicht

Ik geloof in de Heilige Geest

Geheel vervuld te worden van de Geest;
vanuit die volheid verder te gaan leven
voor Hem, Die al je zonden wil vergeven,
Die al je ongerechtigheid geneest

en zó doorstraald te worden van Zijn licht
dat mensen door die glans tot Christus komen;
zó Gods genade door je voelen stromen
dat alles anders wordt: op Hem gericht.

Gods stormwind door je hart te voelen gaan,
zodat je twijfels worden weggeblazen,
en je aan 't werk gaat, in een blij verbazen
dat uit de dood het Leven kon ontstaan!