

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Christus' gebed...

Wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen.

2 Korinthe 5 : 20b

Paulus schrijft aan de gemeenteleden te Korinthe een brief. Hij verantwoordt zich hierin over zijn roeping. De Heere maakt hem bekwaam. Hij is als een aarden vat waarin God Zijn schat van het Evangelie heeft gelegd. Er is veel verzet, maar de Heere geeft kracht. De gemene tegenstand die hij ondervindt moet hij de kop indrukken, daarom oordeelt hij een eerlijke en heerlijke verantwoording te geven. Hij weet heel goed hoe en waarom hij dient en predikt. Het leven hier op aarde is er, het is het voorportaal van de Rechtszaal waarin Christus roept en het vonnis spreekt. Het leven is gegeven om bij de rechtspraak het vonnis van de Rechter te horen: Vrijgesproken in Mij als Redder. Dan is de heerlijkheid het laatste. Met Christus als Redder is de dagvaarding geen zaak om tegenop te zien maar om naar uit te zien. Paulus doet het, hij kijkt ernaar uit: als het zover is zal het oude kleed helemaal verdwijnen en zal hij overkleed worden, eeuwig bij de Heere Thuis te zijn. Hij ziet het laatste komen, voor zichzelf en voor anderen, voor iedereen: *wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus*. Die wetenschap bepaalt zijn leven, het noopt hem te prediken. Ten laatste komt ieder voor de hemelse Rechter en iedereen moet dat weten en beseffen. Hij is een gedreven prediker, met een roeping. Gedreven! Hij heeft zichzelf er niet toe opgeworpen, een begeesterde dienaar. De liefde van Christus dringt hem. Hij moet van de Heere spreken en van Hem getuigen, koste wat kost, het kan niet anders, hij mag en wil niet anders. *De rechterstoel van Christus*. Paulus weet er alles van. Hij kent en weet de schrik des Heeren. In die huiveringwekkende werkelijkheid gehaald: ik kan voor Uw aangezicht niet bestaan; wanneer U in het gericht treedt met mij, ben ik eeuwig verloren. Met het vonnis van de dood voor God als rechtvaardige Rechter. Met de angsten eeuwig verworpen te worden in de ziel. Met de angsten der hel die niet te dragen zijn. Niet uit te houden. In die grootste nood is hem geloof in de Heere Jezus geschonken. In die nood waarin God hem bracht, heeft de Heere hem ook uitgehaald. Genade is geschonken. In Christus Jezus is er geen verdoemenis. Er is vergeving door de bloedstorting van Christus, er is verzoening door Zijn voldoening. Paulus kreeg vergeving omdat Christus voor hem tot zonde is gemaakt. In Christus is Paulus rechtvaardig. Christus is de enige bestaansgrond. Verzoening is noodzakelijk. Hij is er vol van. De liefde is in zijn hart uitgestort. Hij is er diep van doordrongen dat het aan deze kant van het graf moet gebeuren. Wat hij weet, moeten anderen ook weten. De Heere Die Zich aan hem heeft geopenbaard, moet iedereen verkondigd worden. Daarom kan hij niet zwijgen maar moet hij uitgaan tot iedereen, tot Jan en alleman om ze te bewegen tot het geloof. Want zonder geloof is God niet te behagen. De apostel predikt met grote klem: *Laat u met God verzoenen*. Paulus heeft wat te zeggen, hij is een aarden vat met een schat. Hij is een broos mens met allerhande zwakheden en gebreken, zo'n mens draagt een schat. Goed om daar voluit oog voor te hebben. Veel mensen zien de schat niet maar het vat. Veel mensen gaan niet voor de schat maar voor het vat, niet voor de heerlijke Boodschap maar voor de boodschapper. Dat is nou echt een misse preek of zoals we misschien beter kunnen zeggen: een gemiste preek! Let immers scherp op Wie Paulus drijft, door Wie hij spreekt. *Door hem spreekt Christus*. Paulus is slechts een ambassadeur, een gezondene, niet meer en niet minder. Een bijzondere heraut want hij komt niet bij de eerste de beste vandaan, hij komt bij Christus vandaan, God en Christus bidden door ons. *Wij bidden van Christus wege*. Niet ik Paulus moet u in uw midden zien, maar Christus Zelf, Hij is in uw midden, Hij bidt, *Christus smeekt: Laat u met God verzoenen*. Christus is gekomen om het verlorene te zoeken. Waarom is Christus in uw midden? Omdat straks de rechterstoel volgt, de eeuwige straf moet volgen. Christus wil niet dat de hoorder verloren gaat, Hij wil het anders maken en het geloof schenken dat Hij de

straf voor u gedragen heeft. In Zijn knecht bidt Christus: *Laat u met God verzoenen*. De dienst van het Woord is een gewichtige gebeurtenis voor prediker en hoorder, daaraan hangt eeuwig gewicht. Het is allemaal niet neutraal. De prediker komt bij Christus vandaan, is op Zijn aanwijzen met Zijn boodschap gezonden, de gemeente staat voor Gods aangezicht, moet beseffen dat Gods stem klinkt. Hebt u, heb jij *Hem* al gehoord? Al voor Hem door de knieën gegaan? Door Zijn verootmoedigen tot bekering gebracht. Christus' knecht wordt gehoord zoals het waarlijk is: *Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het uit Zijn mond gehoord!* Christus legt het volle gewicht in de levensschaal.

Ds. J.W. van Estrik

Kerkdiensten

7 februari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat G.J. Noordermeer (<i>Katwijk aan Zee</i>) Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>) Diaconie (<i>Landelijk Jeugdwerk</i>) Kerkvoogdij Aflossen leningen
14 februari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat J. Kommerie (<i>Soest</i>) Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>) Diaconie (<i>Noodhulp en rampenfonds</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
18 februari	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Kandidaat J.R. van Vugt (<i>Lienden</i>) <i>Weekdienst</i> Diaconie Kerkvoogdij
21 februari	10.00 uur 18.45 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. G.A. van den Brink (<i>Capelle aan den IJssel</i>) Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossen leningen
28 februari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. K. ten Klooster (<i>Ridderkerk</i>) <i>Vorbereiding H.A.</i> Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk aan Zee</i>) Diaconie (<i>Voorjaarszendingscollecte</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie

Uit de gemeente

Van de kerkenraad:

Beroepingswerk

Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we als kerkenraad het beroepingswerk weer ter hand genomen. We hopen in de komende maand weer te komen tot het uitbrengen van een beroep. Dit vraagt om veel wijsheid en de leiding van de Heere; Hij weet wat goed is voor ons als gemeente. Wilt u het beroepingswerk in uw gebeden gedenken?

(Her)bevestiging ambtsdragers:

Vanmorgen mochten er in het midden van de gemeente 3 broeders (her)bevestigd worden in het ambt van ouderling en diaken. We zijn dankbaar dat broeder Visser het ambt van ouderling heeft mogen aanvaarden en dat ouderling Van der Sluijs en diaken Van Wageningen zich wederom

geroepen weten om in hun ambt te mogen dienen. In Zijn dienst te staan is een voorrecht, maar ook een hele verantwoordelijkheid. We wensen de broeders van harte Gods zegen toe en vragen u als gemeente biddend om hen heen te staan.

Jonge lidmaten

Op 7 januari hebben we de eerste jonge lidmatenkring gehad. Het was een mooie en bemoedigende avond waarin we elkaar beter hebben leren kennen en hebben nagedacht over de invulling van de avonden voor het komende half jaar. Daarnaast hebben we nog met elkaar stil gestaan bij een aantal Bijbelgedeeltes rondom het thema "Focus op God". De komende avonden van dit seizoen zullen we stilstaan bij het centrale thema "Christen zijn in het dagelijks leven". De eerstvolgende avond zal gehouden worden op D.V. 8 februari. Van harte welkom! Mocht je niet kunnen komen, dan horen we dat graag!

Zendingsmiddag

Binnenkort is het weer zover: de jaarlijkse zendingsmiddag, allereerst voor de kinderen van de kinderclub, maar tegelijk ook voor iedere andere belangstellende uit de gemeente. Oud, jong, met of zonder (klein)kinderen, nichtjes of neefjes: iedereen is hartelijk welkom! We hebben de afgelopen jaren over verschillende landen een heleboel gehoord. Soms was er meer aandacht voor het land en de cultuur dan voor het *zendingswerk* in dat land. Dit jaar hopen we dat dat anders is. Op D.V. **woensdagmiddag 10 februari** komt Gerda Klaver ons vertellen over haar werk als zendingsverpleegkundige (voor stichting Kimon) in Guinee-Bissau. En we hebben haar gezegd dat wat ons betreft niet het land en de cultuur, maar het werk van de Heere in de harten van de mensen in Guinee-Bissau de nadruk mag krijgen. We beginnen om 14.00 uur. In de pauze staat er koffie en thee met iets lekkers voor u klaar. Om 16.00 uur sluiten we de middag af.

De collecte is bestemd voor het werk van mevrouw Klaver!

Gedoopt

Op zondag 3 januari is het Heilig Sacrament van de Doop bediend aan Debora Eveline de Pater. De dienst werd geleid door ds. W.J. van den Brink. Als tekst kreeg Debora mee: Hebr. 8:10 *"Want dit is het verbond dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn."*

Catechisatie

Voor de maand januari wordt van jullie verwacht dat je onderstaande vragen en antwoorden kent. Sterkte met het leren.

Groep 12-13 jaar:

01-02-2016: HC. Vraag en antwoord 40
08-02-2016: HC. Vraag en antwoord 41-42
15-02-2016: HC. Vraag en antwoord 43
29-02-2016: HC. Vraag en antwoord 44

Groep 14-15 jaar:

01-02-2016: Het tweede gebod.
08-02-2016: Het derde gebod.
15-02-2016: Het vierde gebod.
29-02-2016: Het vijfde gebod.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

2 februari Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.
3 februari Avond-Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 19.30 uur.
5 februari Jeugdverenigingen -16 en +16.
6 februari Gebedskring. Aanvang 7:15 uur
8 februari Jonge lidmatenavond. Inloop vanaf 19.45 uur.
10 februari Kinderclub/Ouderenmiddag. Aanvang 14.00 uur. (Zendingsmiddag)
11 februari Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
12 februari Jeugdvereniging +16.
16 februari Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur. (Creatieve ochtend)
17 februari Avond-Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 19.30 uur. (Creatieve avond)
18 februari Inleveren kopij kerkbode februari.
19 februari Jeugdvereniging -16.
20 februari Gebedskring. Aanvang 7.15 uur.
20 februari Klusmorgen. Aanvang 09.00 uur.

Schoonmaakrooster februari

Vrijdagmorgen 5 februari

Mw. N. Slotegraaf (leiding)

Mw. R. Luttkhuizen

Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 11 februari

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)

Mw. A. van Engelenhoven

Mw. H. Kortenhoff

Donderdagmorgen 18 februari

Mw. W. Karels (leiding)

Mw. N. de Kool

Mw. H. van Ingen

Woensdagavond 24 februari

Mw. P.K. Oudijn (leiding)

Mw. E. Marchal

Mw. W.A. Bakker

Oppasrooster februari

7 februari

Mw. A. Budding, Mw. A. van Engelenhoven

Maartje Karels, (reserve: Simone van Wageningen)

14 februari

Mw. M. van de Craats, Mw. L. Bruijn

Rebecca Adam, (reserve: Anna-Maria Buitink)

21 februari

Mw. A. Aalbers, Mw. E. Kroon

Christien van Wageningen, (reserve: Nicolet van Wageningen)

28 februari

Mw. M. Westerink, Mw. C. van der Sluijs

Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Maartje Karels)

6 maart

Mw. N. de Kool, Mw. H. Bos

Geke van Engelenhoven, (reserve: Hannah van Steenbergen)

BHV-rooster

7 februari

Dirk Buitink

14 februari

Martien v Veldhuizen

21 februari

Jan Mekelenkamp

28 februari

Guus Koudijs

Ochtenddienst

28 februari

Corne Koekoek

Avondienst

Kerkauto-rooster

Zondag 7 februari	Ede: dhr. G. Vink 0651-552330 Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317-460100
Zondag 14 februari	Ede: dhr. L. Boonzaaijer 06-310 007 07 / 0318-308618 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318-413483
Zondag 21 februari	Ede: fam. K. de Kool 06-275 356 03 Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318-415715
Zondag 28 februari	Ede: fam. D.L. Aangeenbrug 0318-619907 Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Van de Diaconie:

Collecten februari

Op 7 februari collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk. Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust. Vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben. Tijdens de eerste jaren van het HHJO-bestaan is vooral aandacht geweest voor het opzetten van landelijke activiteiten en toerusting. In de afgelopen vijf jaar hield de HHJO zich in toenemende mate bezig met toerusting binnen de plaatselijke gemeente, voor jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers. Vanuit het besef dat de dialoog vooral binnen de gemeente plaatsvindt. De HHJO is er voor jongeren; en voor hen die rondom jongeren staan. Op dit moment rolt de HHJO, als team de beleidsvisie 2014-2017 uit. Kernwoorden daarbij zijn 'verbond, verbinding en verantwoordelijkheid'. In deze periode is er voortdurende aandacht voor de waarde van de levende traditie (belijdenisgeschriften en verbond), ontmoeting op hartniveau (communiceren) en ontmoeting rondom het Woord (Bijbellezien en Bijbelstudie). Vanuit de overtuiging dat ontmoeting en verbinding onmisbaar zijn binnen gezinnen, het jeugdwerk en de kerkenraad. De jeugdwerkadviseurs investeren in contacten op het grondvlak, om zo in gezamenlijkheid het jeugdwerk landelijk vorm te geven. Vanuit ontmoeting, verbinding en wederzijdse herkenning. Dienstbaar aan de breedte van de kerk, passend binnen de eigenheid van de plaatselijke gemeente. In afhankelijkheid van de Heere, Die Zelf in staat voor Zijn werk.

Op 14 februari zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het "**Noodhulp- en rampenfonds**". Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Recent werd uit dit fonds hulp geboden aan Irakese vluchtelingen. Ook wordt met een bijdrage uit dit fonds hulp verleend aan vluchtelingen die, op de vlucht voor het geweld van IS, zich in buurlanden als Jordanië gevestigd hebben. In Irak werden onder andere Bijbels uitgedeeld en zijn er voedselpakketten verstrekt. Een medewerker van Open Doers vertelt het volgende hierover: 'Een collega was pasgeleden in een dorpje om Bijbels uit te delen. Een van de mannen pakte een Bijbel aan, opende het boek, en draaide het vervolgens ondersteboven. 'Misschien is de man alfabeet', dacht mijn collega, en hij vroeg waarom de man zijn Bijbel ondersteboven hield. 'Jarenlang hebben we in ons dorp een Bijbel gedeeld', vertelde de man. 'We stonden in een kringetje en lazen samen uit die

ene Bijbel. Vanaf mijn plek kon ik de tekst alleen ondersteboven lezen, en dat doe ik dus nog steeds.' Zo groot is de honger naar het Woord van God!

Op D.V. 28 februari wordt de voorjaarszendingscollecte gehouden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar het stukje van de zendingscommissie. Alle collecten mogen we van harte in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijkelijk geven voor onze naaste. Gode bevelen.

Bijdrage studerende conferentiegangers

Het is al weer enige jaren geleden dat we de bijdrage voor studerende HHJO-conferentiegangers onder de aandacht gebracht hebben. Omdat er nu andere jongeren van de gemeente studeren leek het ons goed dit hernieuwd onder jullie aandacht te brengen. Om te stimuleren dat jongeren van de gemeente een bezoek brengen aan conferenties van de HHJO heeft de diaconie een regeling getroffen. De diaconie wil een bijdrage van 50% van de conferentiekosten leveren, met een maximum van € 50,-. Hoe gaat het in zijn werk? Meld je aan op de website van de HHJO voor de conferentie. Na betaling lever je het bewijs daarvan (bijvoorbeeld je bankafschrift) aan de penningmeester van de diaconie (diaken Budding) met vermelding van je rekeningnummer. De bijdrage wordt dan aan je overgemaakt. We hopen dat er velen naar de conferenties gaan om zo in saamhorigheid, op deze manier gevormd te worden in het Woord van God.

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Van de Kerkvoogdij:

Collectemunten

In de komende maand kunt u op donderdag 11 en woensdag 24 februari collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Kascontrolecommissie

De kerkvoogdij is op zoek naar een gemeentelid die plaats wil nemen in de kascontrolecommissie voor het controleren van de administratie van de kerkvoogdij over het jaar 2015. Heeft u interesse? Neem dan uiterlijk 14 februari 2015 contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij via e-mail: administratie@hhgede.nl of telefonisch: 06-536 125 33.

Geluidsopname

De afgelopen maanden zijn regelmatig storingen geweest in de geluidsapparatuur en de ringleiding. Dit had soms gevolgen voor de geluidskwaliteit tijdens de erediensten. Vaker ondervinden de thuisluisteraars hier hinder van. De kerkvoogdij heeft de afgelopen maanden samen met technici gezocht naar een oplossing. Tot nu toe is de definitieve oplossing nog niet gevonden. We blijven er hard aan werken om de geluidskwaliteit weer op het oude niveau te krijgen. Wij danken u voor het getoonde begrip.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Klusmorgen

Deze maand klussen we op zaterdag 20 februari. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Activiteitencommissie

Autowassen:

In de maanden december t/m februari hebben we een winterstop en kunt u geen gebruik maken van onze auto-was-service. In maart hopen we weer voor u klaar te staan om alle pekel van uw auto te wassen.

Oliebollen/Appelbeignets:

De opbrengst van deze actie was € 286,-. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, zeggen we hartelijk dank!

Paasmuziekavond:

Zaterdag 19 maart is er de Paasmuziekavond van 19.00 tot 20.00 uur. U komt toch ook? Neem gerust vrienden/familie/kennissen mee. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Deze avond is er één collecte, ter bestrijding van de onkosten. We komen graag in contact met muzikanten die een bijdrage willen leveren aan deze avond. Aanmelden kan via actie@hhgede.nl.

Gezocht:

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van onze commissie. Lijkt het u/jou leuk om activiteiten te organiseren in de gemeente? Mail dan naar actie@hhgede.nl.

Gemeentedag:

We herinneren u aan de gemeentedag die gepland staat op zaterdag 18 juni. Het belooft een gezellige dag te worden met leuke activiteiten voor jong en oud. Kortom: een dag voor héél de gemeente! Meer informatie volgt nog. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

Lezenswaardig

De Redelijke Godsdienst (*Wilhelmus à Brakel*)

Van het Heilig Avondmaal: De instelling

Zoals een mens in het natuurlijke leven eerst geboren wordt en daarna steeds voedsel nodig heeft om te groeien, zo is het ook in het geestelijke. De mens wordt wedergeboren en heeft daarna steeds voedsel nodig. Het Woord is het middel, en bij dat Woord heeft de Heere ons tekenen en zegelen gegeven, die we sacramenten noemen.

Het eerste sacrament, de Doop, is tot verzegeling van de wedergeboorte, afwassing van de zonde en inlijving in Christus en in Zijn Kerk.

Het tweede sacrament, het Heilige Avondmaal, is tot voeding en versterking van het geestelijke leven dat in de wedergeboorte ontvangen is. De Schrift noemt dit sacrament des Heeren Avondmaal. Het wordt Avondmaal genoemd, omdat de Heere Jezus het in de avond heeft ingesteld. Ook het Pascha moest geslacht worden tussen de twee avonden, tussen licht en donker, namelijk het laatste van de vorige dag en het begin van de volgende dag die, naar de Joodse tijdrekening, begon met het ondergaan van de zon. Eer dat bereid was en men het gegeten had, was het al diep in de avond. De tekst zegt: 'En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalve.'

Na het eten van het Pascha, het sacrament van het Oude Testament, heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. Eerder kon het niet ingesteld worden, omdat het Heilig Avondmaal kwam in de plaats van het Pascha en twee sacramenten van dezelfde betekenis er niet tegelijk konden zijn. Later kon het ook niet ingesteld worden, omdat de Heere Jezus in diezelfde nacht gevangen en de volgende dag gedood zou worden.

De kerk van de oude tijd hield het veelal op de avond, omdat men op de avond de gastmalen hield. Hierbij kwam ook dat ze vanwege de vervolgingen in de nacht moesten samenkomen. Dan hielden ze hun liefdemaaltijden in welke ze dit sacrament nuttigden. De liefdemaaltijden werden langzamerhand nagelaten, maar het gebruik van dit sacrament bleef over.

Dit sacrament wordt ook genoemd de tafel des Heeren, ziende op de gerechten die men erop zet om te eten. Het houden van het Avondmaal wordt ook genoemd broodbreken. De beker wordt genoemd de beker der dankzegging. Deze namen zien op de vereniging van de gelovigen met elkaar en met Christus, tot voeding van het geestelijk leven.

De Insteller van het Heilig Avondmaal is de Heere Jezus Christus. Hij nam het brood en daarna de drinkbeker, zegende en dankte. Hierdoor werden dat brood en die wijn afgezonderd tot een heilig gebruik. Alle spijs moet geheiligd worden door het gebed, zoals de tekst zegt: 'Want het wordt geheiligd door het Woord Gods en door het gebed.' Jezus brak het brood en gaf het de discipelen in de hand en sprak daarbij: 'Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.' Hij zei daarmee: 'Niet om te bewaren, maar Ik geef het u in aller tegenwoordigheid om te eten. Doe dat tot Mijn gedachtenis. En dit sacrament aan Mijn gemeente over te geven, en haar te bevelen dat zij het zal onderhouden, opdat zo Mijn lijden en sterven gedurig voor haar ogen als afgeschilderd wordt en zij Mijn verdiensten en liefde tot haar gedenken zal.'

De woorden die Christus sprak zijn: 'Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.' Dat wil zeggen: 'Het is een teken en afbeelding van Mijn lijden en sterven, en een zegel dat Mijn lichaam voor u verbroken, en mijn bloed voor u vergoten is tot vergeving van uw zonden.' Zo verzegelen het brood en de wijn aan de gelovigen hun deel aan Christus en aan Zijn verdiensten.

De avondmaalganger, die deze tekenen ziet, moet met zijn gedachten hier niet in eindigen, maar verder gaan tot de betekende zaak en dus het teken met de betekende zaak verenigen. Dit kan alleen door een werkzaam geloof. God heeft de gelovigen immers twee soorten leven gegeven: een natuurlijk en een geestelijk leven. Daarom geeft de Heere ook tweeërlei voedsel.

Omdat deze tekenen niet alleen afbeelden, maar ook verzegelen, neemt de gelovige die ook aan als zegelen. Hij drukt ze op zijn hart op grond van de belofte, en gelooft dat Christus' lichaam voor hem is verbroken en Zijn bloed voor hem vergoten. Dat hij daardoor vergeving van zonden heeft en deel aan Christus en aan alle goederen van het verbond, in Christus' dood bevestigd. Hij merkt de tekenen aan als een trouwpenning van Christus' dood bevestigd. Hij merkt de tekenen aan als een trouwpenning van Christus' liefde tot hem, van Zijn verdiensten voor hem en van Zijn

onveranderlijkheid om hem die eeuwig deelachtig te maken. Zo is de geestelijke spijs en drank hem tot voeding en verkwikking in het geestelijk leven.

Volgende keer: Van het Heilig Avondmaal: De voorbereiding

Gebedskring

Mark 14:38 *'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt'*

Aan het begin van het nieuwe jaar roept deze tekst ons op om het bidden serieus te nemen; 'opdat gij niet in verzoeking komt'. De gebedskring in onze gemeente wil een stimulans zijn om samen te waken en te bidden; opdat wij als gemeente niet in verzoeking komen'. Doet u / doe jij mee? Daarom hopen we op zaterdag 6 en 20 februari opnieuw als gemeente samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om het vele werk in onze gemeente bij Hem in gebed te brengen. Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

Zending

Voorjaarszendingscollecte

In ons land is het voorjaar de tijd om te zaaien. In Malawi begint in maart juist de oogst, zo aan het einde van de regentijd. En van de oogst hangt veel af. Wij mensen hebben niet in de hand hoe de oogst zal uitpakken. Wat mensen wél kunnen en moeten, is zaaien. En niet alleen in de natuur, ook in Gods Koninkrijk. Waar in de natuur soms de oogst volledig kan mislukken door onvoorziene omstandigheden, zal dat in Gods Koninkrijk nooit gebeuren. Wij mensen zijn geroepen tot getuigen, wij mogen zaaien. God Zelf zal voor de groei zorgen, Hijzelf zal zorgen dat er oogst zal zijn. Ook in Malawi. Ook in Suriname. Om het werk voort te kunnen zetten, is geld nodig. Daarom hopen we op 28 februari 2016 de voorjaarszendingscollecte te houden. Mag ZHHK ook op uw bijdrage rekenen? Heeft het werk van de zending ook al een plaats in uw persoonlijke voorbede?

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Beste gemeenteleden,

We verblijven al weer langer dan een maand in Nederland! Langzaam raken we een beetje gewend aan alle veranderingen. De kou blijft iets waar we maar moeilijk aan kunnen wennen. Al klappertandend hoor ik Joël regelmatig zeggen: "Ik wil weer naar Tanzania!" Maar we ervaren ook de gezelligheid om lekker warm binnen te zitten als het buiten zo koud is! Het was even doorbijten voor de jongens om opeens zoveel mensen tegelijk te zien: familie, vrienden, mensen in de kerk, de kinderen op school. Maar inmiddels zijn ze er aardig aan gewend en hebben ze het ritme van het gewone (schoolleven) goed opgepakt. Voor Jonathan en Lukas was de school niet helemaal vreemd en de meeste kinderen uit hun klas kenden ze nog. Het is erg leuk om te zien hoe ze hun plekje zo weer innemen. Alsof ze er maar een maandje tussenuit zijn geweest! Voor Joël was het een stukje spannender. Die ging voor het eerst naar groep 1 en hij had er van te voren geen idee van hoe dat hier allemaal gaat. Maar gelukkig helpen de juf en de kinderen uit zijn klas hem goed. We zijn blij dat de overgang zo goed is gegaan! Voor onszelf is deze verlofperiode erg druk. Jacob werkt op afstand door voor het vertaalproject in Tanzania, en daarnaast staat onze kalender vol met allerlei afspraken, visites, presentaties en bezoeken. Tegelijkertijd is dat ook iets wat we twee jaar lang gemist hebben en daarom genieten we er ook echt van! We vinden het ook heel fijn om de betrokkenheid vanuit de gemeente te merken en om verschillende van jullie weer te spreken. Het is goed om weer een poosje onder jullie te zijn.

We hopen op een goede en gezegende tijd hier in Nederland.

Ouderenmiddag/Zendingsmiddag

De ouderenmiddag wordt in de maand februari gecombineerd met de zendingsmiddag, woensdag 10 februari, georganiseerd door de kinderclub. Elders in de kerkbode ziet u informatie omtrent deze zendingsmiddag. U allen wordt van harte uitgenodigd deze middag aanwezig te zijn. De middag start om 14:00 uur en zal rond 16:00 uur afgelopen zijn.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

In februari zijn er twee keer twee bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. Allereerst hopen we op dinsdag 2 en woensdag 3 februari weer bij elkaar te komen. Deze keren hopen we stil te staan bij het Tiende Gebod. De inleiding wordt op dinsdagochtend verzorgd door Wilma Karels en op woensdagavond door Carolien van der Sluijs. Wilt u thuis al vast het betreffende hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje doorlezen; dit zal de bespreking van de vragen zeker ten goede komen. Half februari, op dinsdag 16 en woensdag 17 februari willen we weer samenkomen, maar dan zal de bijeenkomst een ander karakter hebben. Na een korte meditatie gaan we een keertje op een creatieve manier bezig. Een leuk plan is al bedacht (daar hoeft u dus niet over in te zitten) en er zal duidelijke uitleg gegeven worden. Het is handig als u zelf een schaar meeneemt. De onkosten zijn slechts € 2,- (als dit bezwaarlijk is, laat het dan even weten). We hopen dat dit een mooie gelegenheid is om gezellig samen met elkaar bezig te zijn en elkaar op een informele manier beter te leren kennen. Zoals gebruikelijk hopen we dinsdagochtend om 9.30 uur te beginnen, maar vanaf 9.00 uur bent u al welkom. We proberen om ongeveer 11.15 uur af te sluiten. Er is kinderopas aanwezig. Op woensdagavond staat vanaf 19.30 uur de koffie en thee klaar; de avond start om 19.45 uur. Heeft u interesse? Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom om een keertje vrijblijvend te komen kijken (een kopie van de Bijbelstudie kunt u bij ondergetekende opvragen).

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Vluchtelingen.

In de maand december zijn er veel contacten en activiteiten geweest met vluchtelingen die in de noodopvang in Ede verblijven. Hieronder leest u wat persoonlijke ervaringen. We kregen bericht van het DPE dat Meet- and -eat om organisatorische redenen even op een laag pitje staat, maar dat het de bedoeling is om er weer mee verder te gaan.

Sportavond met vluchtelingen en JV-leden.

Op 17 december 2015 om 19.00 uur hebben 15 jongeren zich verzameld bij de kerk. Sporten met vluchtelingen. Wat hebben we er zin in...maar lichtelijk gespannen vragen we ons ook af, hoe zal de avond verlopen? Komen er wel genoeg vluchtelingen? Hebben we genoeg plekken in de auto? Hoe gaat dat straks met de taal-barrière? Om 19.30 uur hebben we afgesproken om de vluchtelingen op te halen, hoog tijd om te gaan. Met vier auto's rijden we achter elkaar aan naar het AZC. Daar aangekomen geloven we onze ogen niet! Er staan zo'n 30 jongere en jonge mannen ons op te wachten. Gaan jullie allemaal mee sporten? (we hadden opgegeven dat we plek hadden voor 15 mensen). We krabben ons even achter het oor! Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen! Dan maar twee keer rijden. Als uiteindelijk iedereen gearriveerd is, kunnen we beginnen. Hoog tijd voor een warming up. Een paar vluchtelingen doen sportief mee, de meesten blijven zitten op de bank. De eerste zweetdruppeltjes beginnen al te vallen, niet van het harde sporten maar vooral 'hoe gaan we dit ooit in goede banen leiden?' Tijd voor het 'echte' sporten. De groepjes worden gevormd en de eerste competities worden gespeeld. Ben je niet aan de beurt, dan kan je mooi wat meer over deze mensen te weten komen. En dan sta je pas echt stil bij wat deze mensen allemaal meegemaakt hebben. Ik spreek een jongen aan die mij vertelt dat hij al drie jaar op de vlucht is, nu drie weken in Nederland, en zijn grote droom is om in Nederland te studeren. In stilte luister ik naar zijn verhaal en bedenk me bedroefd hoe lang deze weg nog gaat duren voordat deze 'simpele' droom uit zal komen! Aan het eind van de avond, als de temperatuur behoorlijk is opgelopen in de gymzaal, de stroopwafels allemaal met smaak zijn opgegeten, het omgevallen drinken weer is opgeruimd, is het tijd om te gaan. Iedereen de auto's weer in en op weg naar het AZC. De mensen die bij mij in de auto zitten, kunnen maar niet stoppen met zeggen hoe dankbaar ze zijn voor deze avond! En met dankbaarheid in mijn hart, als ik 's avonds weer in mijn bed lig, dank ik God dat Hij zo goed voor ons gezorgd heeft! Deze avond dat we niet verwacht hadden dat er zoveel mensen zouden komen, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Maar vooral ook dat ik nu hier in mijn bed veilig mijn ogen kan sluiten en niet bang hoeft te zijn voor morgen!

Knutselmorgen met kinderen uit het AZC: een terugblik.

Het is een dinsdagmorgen in de kerstvakantie... Om 10.00 uur staan er een stuk of zeven auto's van gemeenteleden te wachten bij het AZC in Ede. Hoeveel kinderen zouden er komen naar onze knutselmorgen? We hebben geen idee. Misschien niet eens tien, misschien wel alle vijftig... Het duurt even. Sommige kinderen en ouders moeten door de medewerkers van het COA nog uit bed gehaald worden, maar om 10.30 uur arriveren er ruim twintig kinderen en een stuk of zeven vaders en moeders bij de Zuiderkerk. Daar wachten al andere gemeenteleden met drinken, iets lekkers en een knutselwerkje. Communicatie met kinderen die je eigen taal niet spreken is meestal niet zo'n probleem. Of je nou uit Afghanistan, Syrië of Irak komt (sommigen waren nog maar vier dagen in

Ede!): met handen en voeten kom je een heel eind. Eén jongetje van vijf jaar liet even horen wat hij al op school geleerd had. Met stralende oogjes zong hij: "Hoofd, schouders, knieën, teen". Ietwat koeterwaals, maar goed te verstaan! Zijn moeder stond er apetrots bij te glunderen. Aan het eind hebben we met elkaar pannenkoeken gegeten, er werd van gesmuld! Met elkaar hebben we een heel waardevolle ochtend gehad. We merkten het aan de blije kindergezichten. En aan de vaders en moeders die ons steeds weer bedankten. Hun kinderen (en zichzelf!) waren even in een andere omgeving dan het AZC, waar er echt alleen 'bed, bad en brood' voor hen is. En waar de dagen heel erg lang duren als je weinig te doen hebt. Fijn dat zoveel gemeenteleden hebben geholpen: met vervoer, met begeleiden van de kinderen, met pannenkoeken bakken... Mogen we een volgende keer weer op u rekenen? Want wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar. Met het woord christen-zijn was (nog) niet mogelijk, maar met de daad christen-zijn wel!

Contact met vluchtelingen.

Wat een verrijking voor ons gezin, regelmatig contact te hebben met vier jonge Eritreeërs! In november kwamen we door middel van het Meet-and-eat programma voor het eerst met hen in contact. Eén van hen beheerst het Engels erg goed, de anderen nauwelijks. Wat ons vanaf het begin is opgevallen, is hoe vriendelijk en bescheiden deze mensen zijn. Stukje bij beetje horen we ook meer over wat ze hebben meegemaakt in Eritrea en op hun vlucht ervandaan. Dan blijkt de jongeman die doorgaans wat stiller is zijn eigen vrouw uit de gevangenis te hebben bevrijd, daarna met haar is gevlucht waarbij hun twee jonge kinderen moesten achterblijven... Wat vooral de dames erg waarderen is als ze zelf Eritrees kunnen koken, wat in de noodopvang in Ede niet mogelijk is. En hoewel sommige dingen een tikje pittig zijn, vinden we het altijd weer lekker en gezellig. Wanneer we de maaltijd afsluiten, proberen we het Bijbelgedeelte op te zoeken in hun eigen taal (ze zijn Eritrees-orthodox). Regelmatig zingen ze zelf ook nog een lied. Op onze vraag wat ze het meest missen van Eritrea kregen we verschillende antwoorden: 'onze kinderen', 'het eten' (één van hen kan niet wennen aan het eten in Nederland, hij eet alleen brood met chocoladepasta), 'de religieuze feestdagen'... Het leven in het AZC valt niet mee, ook de kou en regen niet... Toch zijn ze geduldig en dankbaar. En wij zijn blij dat we hen af en toe even uit de sleur van hun dagelijkse leven kunnen halen.

Koffieochtenden.

Sinds de vorige kerkbode zijn we drie koffieochtenden en een soep-actie verder. We zijn verwonderd om te merken dat de mensen ons gaan kennen en steeds meer dingen gaan delen. Ook zien we steeds weer nieuwe mensen. Het mooie is, hoewel wij er terughoudend in zijn, dat mensen zelf het onderwerp kerk en geloof ter sprake brengen. Vaak hoor je dan negatieve ervaringen. Het is bijzonder om dan soms te kunnen wijzen op Jezus, Die niet veroordeelde en niet boven de mensen gaat staan. Ook hopen we dat we met elkaar iets van Zijn Liefde, licht en warmte mogen uitstralen en zo ook zonder woorden een getuigenis mogen zijn. In het nieuwe jaar gaan we starten met maaltijden. Hiervoor hebben we op 30 december met een aantal gemeenteleden uitnodigingskaarten verspreid, gecombineerd met een soep-uitdeel-actie in de hal van de flat. Henk Oudijn had een prachtige kaart voor ons gemaakt met op de voorkant een kandelaar met daarbij de tekst: "Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld." We gaven er ook een kaarsje bij met de tekst: "Een lichtpuntje voor jou!". Hieronder een persoonlijke impressie.

"We gingen kaarsjes en kaartjes uitdelen en als het kon een gesprek aanknopen. Na het bidden om een zegen gaan we op pad. Ongeveer vier mensen per flat. Het grappige was dat je soms delen van elkaars gesprek kon volgen. We deden het samen. Wat een verschillende bellen heb je! Werd er opengedaan dan zei ik: "Alstublieft, een kleinigheidje voor u en een uitnodiging om straks gratis soep te komen eten!" Een verbaasd gezicht volgde. Enkele reacties waren: "Ah, wat lief!" (de

meesten); “Leuk, ik kom!”; “Mogen de kinderen mee?”; “Ik kan zelf niet weggaan”; “Hoe bijzonder: echt waar?”; “Het kaarsje mag je houden!”; “Van welke organisatie?” en nog meer. Er was iemand die aanbood om met koken te helpen. Vanaf de hoogste galerij had je een prachtig uitzicht over verlicht Ede. Toen we alle flats gehad hadden zagen we in de ‘Elskamp’ allerlei mensen soep eten en babbelen. Iedereen vond dit geweldig! Wat een zegen. Wie niet thuis was zou later in de brievenbus wat vinden.”

Er was ook een stagiair van de CHE, die de volgende ervaring deelde. Hij belde ergens aan en de deur werd opengerukt door een onguur en nors uitziend type. Shirtje met daarop een groot zwaard, fors postuur. Het licht bleef uit en afwerend en zwijgend keek hij wie daar stond. De eerste neiging van de stagiair was ‘wegwezen’, maar toch had hij de moed om het kaartje en kaarsje in z’n handen te duwen. Toen kwam er een trek van verbazing over het gezicht van de man en hij zei: “Is dat voor mij?”. Uiteindelijk trok er een brede glimlach over zijn gezicht en bedankte hij hartelijk. Meerderen van ons kregen een goed gesprek over geloof en één werd zelfs binnen genodigd en heeft samen de Bijbel gelezen. Het soep koken in de keuken van de Van Lodenstein College ging na wat opstartprobleempjes best goed; ook bewoners uit de flat hielpen mee. We hebben vier pannen groentesoep en vier pannen linzensoep gekookt en het smaakte gelukkig prima! We kregen veel positieve reacties en hebben leuke contacten gelegd. We hebben ongeveer 100 bakjes soep geschept. Alle mensen die meegeholpen hebben nogmaals heel hartelijk bedankt! Op 27 januari beginnen we met de eerste echte maaltijd, we zijn erg benieuwd!

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

De eerste puzzel van dit nieuwe jaar beginnen we met het lezen van psalm 1. Daarna kun je de puzzel vast maken! Lees en puzzel/kleur jij mee? Het is belangrijk dat de Heere ook dit komende jaar met jou meegaat.. niet op de weg die jij wil, maar die de Heere wil dat jij gaan zult. Wat kan het vaak moeilijk zijn omdat je in je hart vaak zo anders wil en doet. Vraag je bij alles wat je doet af; kan de Heere hierin met mij mee gaan?

Tekstenpuzzel Psalm 1:1

KUILGKEG
7 18

DE
4 21

SEM N
23 10 16

IDE
25 2 24

TENI
17 5 22

TEMGEAA
8 9 14 20

TME
19 26

IEW
6

DAAKW
15 1

DENO
13 11 3 12

V **Z****R**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B**R**
21 22 23 24 25 26

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Kinderclub

Hallo kinderen van de kinderclub!

De volgende clubmiddag is het weer zover: onze jaarlijkse zendingsmiddag. We hebben de afgelopen jaren over verschillende landen een heleboel gehoord. Maar soms was er meer aandacht voor het land en de cultuur dan voor het *zendingswerk* in dat land. Dit jaar hopen we dat dat anders is. Op woensdagmiddag 10 februari komt mevrouw Gerda Klaver ons vertellen over haar werk als zendingsverpleegkundige in Guinee-Bissau. En we hebben haar nadrukkelijk gevraagd om ons vooral te vertellen over het werk van de Heere in de harten van de mensen in Guinee-Bissau en in de harten van zendingswerkers. Komen jullie allemaal? En nemen jullie ook veel andere kinderen mee? En vaders, moeders, broertjes, zusjes, ooms, tantes... Iedereen is hartelijk welkom! We beginnen om 14.00 uur. In de pauze maken we iets leuks voor de kinderen in

Guinee-Bissau, en om 16 uur sluiten we de middag af. Denken jullie aan collectegeld? Dat is natuurlijk bestemd voor het werk van mevrouw Klaver!

Jeugdvereniging

2016 is alweer begonnen en daarmee ook de tweede helft van het seizoen. We hebben dit als JV ingeluid met een avondje schaatsen en kijken terug op een super geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst en we hebben gehoord dat het schaatsavontuur ook bij jullie goed in de smaak is gevallen. Deze maand staat er één gezamenlijke avond op het programma. Op 5 februari is er een sprekersavond voor beide groepen. Van harte welkom!

Sprekersavond

Voor beiden groepen is het gebed een actueel thema, hier zal dan ook de sprekersavond over gaan. De spreker van deze avond is Kees van Vianen. Op een interactieve manier hoopt hij met ons aan de slag gaan; ook is er ruimte voor al jullie vragen. We starten om 19.45 uur. Meer info volgt per mail.

-16

De laatste avond over het leven van Daniel hebben we gehad. De kerntekst van deze avond was: 'En zijn vonden Daniel biddende en smekende voor God' (Dan. 6:12). Elke keer weer hebben we gezien dat het gebed tot God het belangrijkste in zijn leven was. Zelf toen hij wist dat er de doodstraf op stond, bleef hij tot God bidden. Is gebed ook het belangrijkste in ons leven? Of vind je bidden moeilijk? Vraag je je af of het wel verhoord wordt? En hoe vaak danken we God voor verhoorde gebeden? Dit zijn vragen die de komende avonden aan bod gaan komen. We gaan namelijk twee avonden samen nadenken over het gebed. Na de pauze zal er een leuk spel gedaan worden. Van harte welkom!

Hier een overzicht voor de komende avonden, zodat jullie het niet vergeten:

05 februari Sprekersavond (gezamenlijk)

19 februari Inleiding: Daan en Menno (Ernst), Spel: Rutger en William (Arja)

26 februari Geen JV, voorjaarsvakantie

+16

De eerste inleiding over het gebed ligt achter ons. We stonden stil bij wat bidden voor ons betekent. Komen we thuis bij onze hemelse Vader, waar we in het vertrouwen mogen leven dat Hij weet wat we nodig hebben? Waar we onze noden en zorgen kunnen delen en God ook de eer geven die Hem toekomt. Zoals er thuis bij je ouders een vertrouwensrelatie is, is die er ook met God? Of is het als winkelen, je laadt je boodschappenkar vol met alles wat je wilt en nodig denkt te hebben, en aan het eind van je gebed 'reken je even af' met God. De aansporing die we meekregen was: Bid zoals Jezus: in afzondering, oprecht en gericht! Er is nog veel meer te zeggen en te leren over bidden. 12 februari hopen Gerrit, Korstiaan en Harmen punten die zijn blijven liggen met ons te behandelen. Jullie zijn weer van harte welkom, we rekenen op je!

HHJO

Het duurt nog even, maar we vermelden het nu alvast: De HHJO-jongerendag -16 in Amersfoort. Het vindt plaats op 19 maart van ongeveer 9.45 uur tot 14.30 uur. Houd deze dag vrij, want we hopen met z'n allen te gaan. Verdere informatie krijgen jullie binnenkort per mail of tijdens een JV-avond. We zien jullie de 19^{de} graag!

Verhaal uit: 'Kleine Toean' door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)

Hoofdstuk 1: Twee vrienden

Het is vroeg in de morgen. Mirko en Peter lopen samen over een paadje, de zon schijnt al. Nu is het nog niet zo warm. Mirko en Peter zijn vrienden. Vrienden? Maar... Peter is nog maar drie jaar. En Mirko is al acht jaar. De vader van Peter is zendeling. De vader van Mirko is iedere dag op jacht in het oerwoud. Peters haar is erg blond, bijna wit. Maar Mirko heeft pikzwarte krulletjes. En Mirko's armen en benen zijn ook zwart. Toch zijn Mirko en Peter vrienden. Weet je hoe dat komt? Eens – al een hele tijd geleden- had Mirko erge pijn aan zijn voet. Mirko's vader zei: "Kom Mirko, dan gaan we naar de witte zuster. Zij kan je voet vast wel beter maken." O, en Mirko was zo bang! Hij was nog nooit in het ziekenhuisje geweest. Daar was het zo mooi en zo wit. Maar het viel erg mee, hoor. De zuster was heel aardig. En het kindje, Petertje, ook. De zuster was de moeder van Peter. Ze deed zalf op Mirko's voet. Toen deed ze er een groot verband om heen. 't Deed pijn. Mirko moest op zijn lippen bijten om niet te gillen. Hij kneep zijn vuisten samen. Er drongen grote tranen in zijn ogen. Peter stond naast Mirko. Zijn mond viel open van verbazing. "Huil jij?" vroeg hij. Hij trok zijn moeder aan haar schort. "Waarom huilt die jongen witte tranen? Die jongen is toch zwart?" Peters moeder had geglimlacht. Ze legde even haar hand op Mirko's kroeshaar en zei vriendelijk: "Dat komt omdat jullie van binnen precies eender zijn. Mirko is zwart. Peter is wit. Maar van binnen – in jullie hart- zijn jullie hetzelfde, jongens." Vanaf die dag zijn Mirko en Peter vrienden.

Hoofdstuk 2: Wat is er met Peter?

"Zo, Peter," zegt Mirko. "We zijn er bijna." Peter kijkt op. Hij wrijft met zijn vuistje in zijn ogen. Hij zegt niets. Moe sloft hij aan Mirko's hand het brede pad op. Aan het eind van dat pad is het dorp. Er staan allemaal kleine, ronde hutten met een dak van gras. Maar achteraan, in de schaduw van een paar grote bomen, is een wit gebouwtje. Daar is het ziekenhuis. Mirko kijkt even opzij. Wat is Peter stil vandaag. "Ben je moe?" vraagt hij bezorgd. Peter knikt. "Ik wil naar huis," zegt hij met een zeurderig stemmetje. Mirko wordt een beetje ongerust. Zou Peter het soms niet fijn vinden om met hem te wandelen? "Kom maar," zegt hij vlug. "Dan gaan we naar 't ziekenhuis, hè." Peter zwijgt en Mirko haalt verdrietig zijn schouders op. Ze gaan stil verder. Bij het ziekenhuis is het heel druk. Mirko en Peter gaan in de schaduw op het stoepje zitten. Peter leunt met zijn hoofdje tegen Mirko's schouder. Het is prettig om zo stil te zitten. Er is altijd wat te zien. Daar komt iemand met een groot verband om zijn arm. Daar komt een vrouw met een klein meisje aan de hand. De ogen van dat meisje zijn ontstoken. Mirko kijkt zijn ogen uit. Hij wijst Peter alles aan. Peter luistert, maar hij zegt niets terug. Wat heeft Peter toch vandaag? Zijn hoofdje leunt zo zwaar tegen Mirko aan en af en toe vallen zijn oogjes dicht. Mirko blijft doodstil zitten. Opeens hoort Mirko een stem zeggen: "Zo jongens, wat zijn jullie lui vandaag!" Peters moeder staat voor hen. Haar blonde haar glanst in de zon. Ze heeft haar witte zustersschort aan. "Ssst," fluistert Mirko. "Peter slaapt, geloof ik!" "Wat?" Peters moeder hurkt neer en dan zegt ze verbaasd: "Ja, hij slaapt. Hoe komt dat, Mirko? Wat is er gebeurd?" "Niets," zegt Mirko zacht. "Ik denk dat hij moe is. Hij wilde niet spelen of lopen. Alleen maar zitten." De zuster legt een hand op Peters voorhoofd. Er komt een bezorgde rimpel boven haar ogen. Ze tilt Peter op en draagt hem naar binnen. Mirko loopt achter haar aan. "Is Peter ziek?" vraagt hij bang. "Ik weet het niet, Mirko. Misschien is hij echt alleen maar moe. Hij moet nu maar gaan slapen... Ik zal hem thuisbrengen." Ze lacht even tegen Mirko, maar de rimpel boven haar ogen verdwijnt niet. Mirko draait zich om en gaat langzaam naar buiten. Zijn hoofd is een beetje gebogen. Wat is er toch met Peter? Met zijn kleine, blanke vriend?

OVERIGE BERICHTEN

Het groot Reformatiekoor

Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor dat in 2016 en 2017 diverse composities ten gehore hoort te brengen die gerelateerd zijn aan de Reformatie en aan Maarten Luther. Dit project wordt ondersteund door Refo500. In het repertoire zit een speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate, het Geneefse Psalter, Een vaste Burcht enzovoort. De liederen worden op verschillende locaties verdeeld over het land ingestudeerd. In onze omgeving is dat in **Barneveld** o.l.v. Ria van der Noord (met Mark Brandwijk op de piano.) De koorleden ontvangen een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen-CD met de zangpartij erop. Het koor start op D.V. 19 april 2016 in Barneveld. Daarna studeert het koor nog drie keer in deze regio (september en oktober). Medio oktober is er een landelijke dag in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Tijdens deze dag wordt er met het Groot Reformatiekoor gestudeerd o.l.v. Peter Wildeman, Martin Zonnenberg en Joost van Belzen. 's Avonds zal er een officieel concert zijn in de Joriskerk. Na dit eerste optreden volgen er nog twee optredens in eigen regio o.l.v. de eigen dirigent en organist/pianist. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedereen welkom op dit 'alle leeftijdenkoor'. Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden.

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Een nieuw jaar brengt meestal allerlei gedachten en gevoelens met zich mee. Terugblikken op wat geweest is kan blijdschap geven en zin om een nieuw jaar te starten. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in; dat alles kan hoop geven voor de nieuwe dagen die komen gaan. Maar terugblikken kan ook pijnlijk zijn en vol verdriet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen voor de dagen die zullen komen. U weet dat de Heere God betrokken is op mensen, maar toch kunnen de nieuwe dagen angst geven voor wat het leven ons kan brengen.

Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website: www.stichtingschuilplaats.nl



Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode voor februari komt uit op zondag 28 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **donderdag 18 februari** 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jakobus 4 vs. 14-15).

Gedicht

Doe Mij open

Terwijl ik sliep waakte mijn hart.
Het hoorde een stem mijn naam fluisteren
Doe Mij toch open, Mijn zuster, Mijn duif.
Ik heb al zo lang aan je deur staan luisteren.

Mijn volmaakte, Mijn vriendin, doe open voor Mij.
Want Mijn hoofd is vol van dauw van de morgen.
Mijn haarlokken druppelen nog na van de nacht.
Mijn onderkleed houdt Mijn liefde niet verborgen.

Toen ik opstond om mijn Liefste open te doen.
Werd mijn innerlijk onrustig van zorgen.
Ik opende de deur maar mijn Liefste was weg.
Ik was buiten zinnen, waar was Hij verborgen?

Ik riep Hem maar Hij gaf geen antwoord aan mij.
En in de stad deden de wachters hun ronde.
Zij trokken hardhandig mijn sluier van mijn gezicht.
Waardoor ze mij pijnlijk en grievend verwonden.

Ik werd ziek van liefde voor Mijn Liefste, mijn Heer.
Want Zijn hoofd is van goud, Hij heeft ogen als duiven.
Ik zie Hem zitten badend in melk bij de bron.
Zijn wangen deed Hij met specerijen bestuiven.

Zijn ogen kijken naar mij met een liefde zo groot.
Zijn handen strelen mij, ze zijn als gouden ringen.
Zijn benen staan op voetstukken van zuiver goud.
Zijn hele gedaante wil mij met zoetheid omringen.

Ik zie dat mijn Liefste in Zijn tuin is afgedaald.
Om tussen de bedden specerijen te weiden.
Daar zie ik Hem en zegt Hij: Mijn liefde geldt jou.
Kom in Mijn liefdestuin om ons in de liefde te verblijden.

Naar Hooglied 5 en 6a (Tiny van der Linde-Altena)