

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap.'

(Handelingen 7 vers 5a)

Wat is dat toch een wonderlijke zaak. De Heere neemt de Zijnen alles uit handen om hun het allerhoogst en eeuwig goed te schenken. Gods kinderen moeten alles inleveren wat ze buiten de Heere bezitten. Om te beginnen hun gedachten dat zij zelf nog goed zijn en voor de Heere zouden kunnen bestaan. Als goddelozen worden zij alleen om Christus' wil gerechtvaardigd. Mag u daarvan weten? Dat u gestorven bent aan uzelf en alleen nog het leven kon zoeken in de Heere Jezus? Dat u Hem mocht vinden en door Zijn Woord mocht worden vrijgesproken? Als dat niet het geval is, mag u de Heere nog smeken om het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is Het Die Heere is en levend maakt en machtig is om het hardste hart te verbreken. Gods kinderen sterven echter niet alleen aan zichzelf; zij sterven ook aan de wereld. In de rede van Stefanus in Handelingen 7 wordt het voorbeeld genoemd van de aartsvader Abraham. Stefanus vertelt hoe de Heere in Zijn heerlijkheid aan Abraham is verschenen en het heeft gesproken: "Ga uit uw land en uit uw maagschap en kom in een land dat Ik u wijzen zal". Dat moet wat geweest zijn voor Abraham. De Heere vraagt hem zijn vaderland achter zich te laten om te reizen naar het onbekende land. De Heere heeft hierbij Zijn bijzondere bedoeling met Abraham. Uit Abrahams nageslacht zou Zijn verbondsvolk Israël geboren worden. Uit Abrahams nageslacht zou de Heere Jezus geboren worden. Vanwege dit alles heeft de Heere Abraham in dat land gebracht. Maar hoewel de Heere Abraham rijk heeft willen zegenen, lezen wij toch in Handelingen 7 vers 5a: 'En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap.' Dat is wat? Het land is Abraham wel beloofd maar tegelijkertijd is er nog geen stukje land ter grootte van een voetstap bij waarvan hij kan zeggen: "Dat is van mij." Hoewel dat land het land der belofte is, is Abraham er altijd een vreemdeling gebleven. Is dat niet gebleken tijdens zijn leven? Als Abraham in Kanaän aankomt, moet hij al spoedig vanwege hongersnood uitwijken naar Egypte. Daar moet hij lang blijven en raakt hij, door eigen schuld, zelfs zijn vrouw tijdelijk kwijt. Als hij weer terugkomt in Kanaän verkeert hij er als een vreemdeling, zwervend van de ene plaats naar de andere. Het enige stuk grond dat werkelijk zijn bezit is geworden, is het graf van zijn vrouw: de spelonk van Machpela. Hoe komt dat alles? Is Abrahams leven mislukt? Nee, de Heere wilde niet dat Abraham zijn hart zou zetten op de dingen van deze wereld. Dat is een les die de Heere de Zijnen ook nog in 2015 leert door Zijn Woord en Geest en soms ook in wegen vol moeite en verdriet. De Heere doet dat niet om Zijn volk te bedroeven, maar om ze uit liefde te behouden. De Heere wil Zijn kinderen een beter vaderland schenken, het hemelse Kanaän. Zo ook Abraham. Hij behoort tot die wolk der getuigen uit het Oude Testament van wie wij lezen dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde

waren en dat zij een beter vaderland zochten, namelijk het hemelse. Abraham moet weliswaar weg uit Ur en Haran, maar ook in Kanaän kan hij de rust niet vinden. Hem is echter een beter lot bereid. Met heel zijn verzondigde bestaan waarvoor de Heere door genade zijn ogen heeft geopend, heeft hij van verre leren hopen op het beloofde vrouwenzaad, de Heere Jezus Christus Die de hemel van Zijn Vader wilde verlaten om voor de Zijnen te sterven aan Golgotha's vloekhout. Was de Heiland dan wel een voetstap op deze aarde gegeven? Heeft Christus het niet Zelf gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Waar vossen nog hollen hebben en vogels nesten had de Zoon des mensen niets waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen. Als de Heere de Zijnen doet sterven aan deze wereld is dat alleen opdat zij de voetstappen leren drukken van deze Overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus Christus, om achter Hem aan de weg ten hemel te bewandelen. Op deze weg struikelen zij dagelijks en kijken telkens af. Maar uit de doorboorde handen van de Zoon kunnen zij nooit meer gerukt worden. De Vader heeft ze namelijk lief met een eeuwige liefde en ze geschonken aan Zijn Zoon. Dat is de vastheid van de zaligheid van Gods kinderen. Zo kunnen Gods kinderen sterven. Zo is Abraham gestorven. Zo is ook Stefanus gestorven. Aan het eind van Handelingen 7 lezen wij over zijn steniging. Ook hem werd geen voetstap op deze aarde gegund, maar zijn ogen houdend naar de hemel zag hij de hemel geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods. Dat was zijn erfdeel. Het is het erfdeel van al Gods kinderen. Tenslotte nog een vraag: Waarop zijn uw ogen geslagen? Op de dingen van de aarde of op de Heere in de hemel? Wat zal uw toekomst zijn? Een eeuwigheid buiten God in de buitenste duisternis van de hel of een eeuwigheid in de heerlijkheid Gods? Zoek toch de dingen die boven zijn. Vraag de Heere of Hij door Zijn Heilige Geest wil leren zoeken wat tot in eeuwigheid niet zal vergaan.

Gouda, ds. I.J.R. Bijl.

Kerkdiensten

6 september	10.00 uur	Ds. A. den Hartog – (<i>Ochten</i>) Bediening HA
	18.30 uur	Ds. M.W. Mulwijk (<i>Spijk</i>) Nabetrachting HA
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Opleiding predikanten</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
13 september	10.00 uur	Kandidaat G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>) Opening winterwerk
	18.30 uur	Ds. G.A. van den Brink (<i>Rotterdam-Kralingseveer</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
20 september	10.00 uur	Ds. C. Oorschot (<i>Stellendam</i>)
	18.45 uur	Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Fonds noodlijdende gemeenten en personen</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
27 september	10.00 uur	Ds. G. Hendriks (<i>Opheusden</i>)
	18.30 uur	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Plaatselijk Jeugdwerk</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen

Uit de gemeente

Van de kerkenraad:

Start winterwerk:

Na een rustperiode in de afgelopen weken staat het nieuwe winterseizoen weer voor de deur. Een seizoen waar opnieuw veel activiteiten zijn ingepland. Te denken valt aan (belijdenis)catechisatie, lidmatenkring, vrouwenvereniging, doordeweekse diensten, kinderclub, JV. Op de website, bij het onderdeel 'gemeentelijke activiteiten' staan deze geagendeerd. Wij roepen u er dringend toe op hiermee rekening te houden in uw agenda. Ook hoopt de kerkenraad weer te starten met het afleggen van huisbezoeken. Voor alle activiteiten geldt dat de zegen van de Heere onmisbaar is. Laten we Hem er in vertrouwen om bidden!

Bediening HA:

Na een lange periode zal in september weer het Heilig Avondmaal bediend worden. Naar Zijn Eigen bevel zal de tafel van de Heere worden aangericht, de dood van onze Verlosser zal, zichtbaar, worden herdacht. Velen in de gemeente hebben hier hartstochtelijk naar uitgezien. Te eten van Zijn Lichaam, te drinken van Zijn bloed. Maar ook de Heere Jezus heeft hiernaar uitgezien. In Lukas 22:15 zegt Hij: *"Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde."* Het heeft Hem pijn en verdriet gedaan dat er zo lang geen gemeenschap was aan de tafel, met Hem, met elkaar. Wat een wonder dat Hij desondanks nu de tafel weer laat aanrichten! Laten we in aanbidding voor dit Offer neervallen en ons in heilige blijdschap verzadigen aan Hem.

Startdag

Beste gemeenteleden,

Op de startdag van het verenigingsseizoen (12 september) gaan de kinderen van de kinderclub een restaurant maken! En een restaurant heeft natuurlijk gasten nodig! We zouden graag een heleboel gemeenteleden ontmoeten die gezellig bij ons komen eten. U maakt de kinderen blij en we hopen zo ook de onderlinge band in de gemeente te versterken. U kunt aanschuiven tussen 13.00 uur en 13.15 uur. Om 14.00 uur wordt de maaltijd afgesloten. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, een vrijwillige bijdrage in de collectebus bij het restaurant is voldoende. Het is wel belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft, dan weten wij voor hoeveel personen we eten mogen klaarmaken. Opgeven kan bij Geraldine Visser (tel. 0318-690160/geraldine.visser@klikSAFE.nl). Als u vervoer nodig heeft kunt u dat bij opgave gelijk doorgeven, dan regelen wij dat u opgehaald en thuisgebracht wordt!

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

5 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

12 september Startdag kinderclub.

12 september start JV-seizoen.

19 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

19 september Klusochtend.

19 september Inleveren kopij kerkbode **oktober**.

22 september Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.

24 september Lidmatenkring.

25 september -16 en +16 JV-avond

Schoonmaakrooster

Donderdagmorgen 3 september **Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)**

Mw. A. van Engelenhoven

Mw. H. Kortenhoff

Donderdagmorgen 3 september **Mw. W. Karels (leiding)**

KERKZAAL SCHOONMAKEN

Mw. N. de Kool

Mw. M. Moerman

Woensdagavond 9 september **Mw. P.K. Oudijn (leiding)**

KERKZAAL SCHOONMAKEN

Mw. E. Marchal

Mw. W.A. Bakker

Vrijdagmorgen 11 september **Mw. C.W. Aangeenbrug (leiding)**

Mw. S. van Harten

Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 18 september **Mw. J. van Leeuwen (leiding)**

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 23 september **Mw. M. v.d. Craats (leiding)**

Mw. A. Brand-Visser

?

Woensdagavond 30 september **Mw. J. Linge (leiding)**

Mw. M. Koudijs

Mw. H.W. Bos

Oppasrooster

6 september Mw. A. van der Sluys, Mw. A. van Engelenhoven

Marit Visser, (reserve: Simone van Wageningen)

13 september Mw. M. Westerink, Mw. L. Bruijn

Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebekka Adam)

20 september Mw. A. Aalbers, Mw. E. Kroon

Christien van Wageningen, (reserve: Maartje Karels)

27 september Mw. N. de Kool, Mw. E. van de Brink

Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Nicolet van Wageningen)

04 oktober Mw. H. Bos, Mw. W. Karels

Geke van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink)

BHV-rooster

06 september David Moerman

13 september Jan Mekelenkamp

20 september Guus Koudijs

27 september Anja Soeters

Kerkautoroster

Zondag 6 september Ede: fam. K. de Kool 0627-535603

Bennekom/Wagenigen:

fam. C. v.d. Craats 0318-418304

Zondag 13 september Ede: fam. D.L. Aangeenbrug 0318-619907

Bennekom/Wageningen:

fam. D. Marchal 0642-483134

Zondag 20 september Ede: dhr. G. Vink 0651-552330

Bennekom/Wageningen:

fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Zondag 27 september Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707

Bennekom/Wageningen:

fam. Slotegraaf 0318-413483

Pastorie

De familie Hooijer is de afgelopen week verhuisd naar hun nieuwe woning. Hiermee is de pastorie niet meer bewoond. De kerkvoogdij wil de pastorie voor de komende drie maanden tijdelijk gaan verhuren om leegstand tegen te gaan. Per 22 december zal, zoals het er nu uitziet, de pastorie verhuurd worden aan de Thuisfront commissie van Jacob en Albertine Karels. Zij zullen tijdens hun verlofperiode de pastorie bewonen tot half mei 2016. Wij willen u als leden van onze gemeente tot zaterdag 5 september de gelegenheid geven om, wanneer u op zoek bent naar tijdelijke huisvesting, u te melden bij de kerkvoogdij. Mocht er geen belangstelling binnen onze eigen gemeente zijn, dan zal er buiten onze gemeente worden gekeken naar huurders.

Collectemunten

In de komende maanden kunt u op woensdag 9 en donderdag 24 september collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

Op zaterdagmorgen 19 september bent u welkom bij de kerk om met elkaar de klusjes in en rond de kerk te klaren. We starten om 8.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Veel handen maken licht werk!

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Autowassen:

Zaterdag 19 september kunt u voor maar € 7,50 uw auto laten wassen, achter op het kerkplein. Terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie, wordt uw auto keurig gewassen. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur staan we voor u klaar!

Voor uw agenda:

6 november: stampottenbuffet + rookworstenactie

December: oliebolactie

Gebedskring

Op zaterdag 5 en 19 september hopen we als gemeente samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om onze gemeente in gebed bij Hem te brengen. In september hopen we voorafgaand aan het gebed de psalmen 9 en 10 te lezen. Psalm 9:11-12 'En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken. Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden'.

Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

Zending

Deze keer krijgt u informatie m.b.t. ZHHK en Friedensstimme.

ZHHK

Binnenkort zijn er twee mooie mogelijkheden gepland om u te laten informeren over het zendingswerk, dat vanuit Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) verricht wordt. Allereerst is er de landelijke Zendingsdag en vervolgens is er een plaatselijke zendingsavond.

** De landelijke Zendingsdag zal op D.V. zaterdag 19 september in Expo Hoevelaken gehouden worden. Het thema van deze jaarlijkse Zendingsdag is 'Geroepen tot getuigen'. Dit thema wordt tijdens de dag op verschillende manieren uitgewerkt.

Zoals bekend, is de ZHHK actief in Malawi en Suriname. Twee gasten uit Malawi geven op de Zendingsdag een ooggetuigenverslag. Het gaat om pastor L. Kuntaja en ds. N.K. Banda. Verder spreken ds. K.J. Kaptein (Middelharnis) en ds. N. den Ouden (Sint Maartensdijk). Dagvoorzitter is ds. J.C. den Ouden (Opheusden). De hele dag door zijn er speciale programma's voor kinderen en jongeren (-16 en 16+). Ook is er kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Net als elk jaar is er een uitgebreide info-, boeken- en verkoopmarkt. De organisatie zoekt vrijwilligers die willen meehelpen op de Zendingsdag bij het kinderprogramma, kinderopvang en catering! Mail naar zendingsdag@zhhk.nl voor meer info en aanmelden. U bent hartelijk welkom op Koninginneweg 1 in Hoevelaken! De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Fijn als u er op tijd kunt zijn, zodat het programma om 10.00 uur van start kan gaan. Routebeschrijving en meer info vindt u op de website: www.zhhk.nl.

** Voor de andere bijeenkomst hoeft u niet naar Hoevelaken, want die wordt in de Zuiderkerk gehouden. Op donderdag 8 oktober is er een gemeente-avond gepland, die in het teken van het werk van ZHHK in Suriname zal staan. In de volgende Quo Vadis zal meer informatie gegeven worden. Noteert u de datum al vast in de agenda?

Friedensstimme

De leatuurpakketten, die afgelopen biddag in de hal van de kerk op tafels lagen, zijn allemaal verzonden. Bovendien heeft die actie toen (via collectebus, winst op postzegels en extra giften) een bedrag opgeleverd van € 361,40; dit bedrag is ondertussen door de diaconie overgemaakt naar Friedensstimme.

Op zaterdag 3 oktober zal de jaarlijkse Friedensstimme-ontmoetingsdag in de Veluwehal te Barneveld gehouden worden. Het ochtendprogramma is van 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur en

het middagprogramma loopt van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op het prikbord in de hal van de kerk. *Noteert u deze datum vast in uw agenda?*

Bijbelvertaalwerk familie Karels

De TFC is afgelopen tijd bezig geweest met de woonruimte voor Jacob en Albertine voor hun verlof. We zijn dankbaar dat het gelukt is, want Jacob en Albertine kunnen hun maanden verlof de pastorie gebruiken. Een mooie oplossing! Ik wil iedereen hartelijk bedanken die meegedacht heeft met onderdak. Misschien dat we deze of gene nog benaderen voor hulp bij het inrichten van het huis, voordat Jacob en Albertine met Jonathan, Lucas, Joël en Thomas in Ede arriveren... In het nieuwe jaar willen we een gemeenteavond plannen over het werk dat Jacob en Albertine de afgelopen twee jaar hebben gedaan. In de zomervakantie heb ik geskypet met Jacob. Dan merk je weer de verschillen tussen Tanzania en Nederland. Bijvoorbeeld als ik hoor dat die weken de elektriciteit zo vaak onaangekondigd wegviel in Tanzania. Dan zitten ze zomaar 2, 4, 6 of meer uur zonder stroom. Hun noodgenerator hadden ze alweer een poos geleden verkocht omdat het juist zo goed ging met de stroomvoorziening.. Gelukkig ging het op de avond dat we voor het Skypen hadden afgesproken goed. Jacob zat met zijn trui aan te skypen, terwijl het hier 26 graden was.. Wilt u de komende maanden naar het verlof toe weer aan Jacob en Albertine denken in uw meeleven en gebed?

Hartelijke groeten namens de Thuisfrontcommissie

Ernst Adam

Lidmatenkring

Beste gemeenteleden,

Op 24 september hopen we onze eerste lidmatenkring van het seizoen te hebben. Iedereen hartelijk welkom! We pakken de draad op bij Hebréeën 11. Ik zie opnieuw uit naar deze ontmoetingen rondom het Woord. Alle volgende data van dit seizoen staan op de website vermeld.

Een hartelijke groet,

Dico de Pater

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Het winterwerk begint weer. Dat betekent dat de vrouwenvereniging ook start. Na een pauze in de zomer hopen we als vrouwen uit de gemeente de komende tijd weer samen te komen om te lezen in en te leren uit Gods Woord. Ziet u er ook naar uit? De eerste ochtend van dit seizoen is gepland op dinsdag 22 september. We willen verder gaan met het boekje over de Tien Geboden; zodoende zal die ochtend het Zesde Gebod centraal staan. De inleiding wordt verzorgd door iemand van het bestuur. Wilt u ter voorbereiding alvast Lukas 10:25-37 doorlezen? Als u het Bijbelstudie-boekje van vorig jaar nog heeft, kunt u ook Bijbelstudie 6 bekijken; als u dat boekje niet (meer) heeft, kunt u bij ondergetekende een kopie van die Bijbelstudie opvragen. Als we allemaal het gedeelte thuis bestuderen kan dat ten goede komen aan de gesprekken. Er is vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom! Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken! *Wat betreft een vereniging-op-een-avond, hartelijk bedankt voor de ontvangen*

reacties (als u nog wilt reageren, graag z.s.m.); binnenkort volgt meer informatie. Niet alleen op plaatselijk niveau zijn er bijeenkomsten van vrouwen, ook op regionaal en landelijk niveau komen vrouwen bijeen rondom de Bijbel. Op donderdag 1 oktober wordt in Lunteren de landelijke Bondsdag gehouden. In de volgende Quo Vadis zal hierover meer info gegeven worden. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Met hartelijke groet en graag tot ziens!
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Je kent vast het verhaal van Naäman wel. Zijn slavin vertelt hem over de Heere Jezus.. en ze is nog heel jong. Vertel jij anderen ook wel eens over Hem? Sommige mensen worden door de Heere geroepen om in een andere land zendeling te worden. Daar gaat de volgende puzzel over! Je ziet allemaal plaatjes met woorden erboven. Streep de woorden weg die met de zending te maken hebben. De overgebleven woorden vormen een zin die de Heere Jezus tegen zijn discipelen zei. Deze keer kunnen jullie ook extra punten verdienen. Als je bij de puzzel of kleurplaat een zelfgemaakte kaart doet voor de kinderen van familie Karels in Tanzania dan zal ik deze voor jullie opsturen en krijg jij 2 punten extra. Schrijf je er ook een leuk verhaaltje op?

Evangelie 	Behandel 		Anderen 	Prediken 
Kinderbijbels geven 	Zendingsoffer 	Kerken bouwen 	Kindertehuizen oprichten 	Gevangenen bezoeken 
Zoals 	Iemand helpen 	Je 	Naar iemands probleem luisteren 	Zou 
Van Jezus vertellen 	Zingen 	Verzorgen 	Scholen bouwen 	Voedsel uitdelen 
Willen 		Mensen leren lezen en schrijven 	Bidden 	Vliegen om te helpen 
Dat 	Ze 	Brieven schrijven aan gevangenen 	Jullie 	Een kaartje sturen met een bemoediging 
Over moeilijke paden in de bergen lopen 		Duidelijk voor je mening uitkomen 		behandelen. 

Je kunt de oplossing/kleurplaat en de kaart mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Kinderclub

Beste kinderen,

Zijn jullie ook al zo benieuwd wat we met de startdag gaan doen? Nou, dan nu wat meer informatie. De startdag staat gepland op zaterdag 12 september van 10.00 uur tot 14.00 uur. Deze dag beginnen we met z'n allen in de kerkzaal om te luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan we in kleine groepjes heel hard aan de slag, want we maken met elkaar een heus restaurant! Soep, pannenkoeken, puddingbroodjes, taart en toetjes... We gaan een heleboel lekkers maken! Een restaurant heeft natuurlijk wel gasten nodig, daarom hopen we dat jullie ouders en broertjes en zusjes en een heleboel andere gemeenteleden bij ons komen eten. Het kokkerellen willen we afwisselen met een sportieve activiteit. We hopen alle kinderen uit de gemeente van 5 tot 12 jaar te ontmoeten! Ook als je niet naar de club komt, ben je welkom. Uiterlijk 5 september moeten jullie je opgeven bij juf Visser (tel. 0318-690160/geraldine.visser@kliksafe.nl). De kosten zijn 1 euro per kind.

Hartelijke groet van de clubleiding

Jeugdvereniging

Startavond winterwerk 12 september

Op zaterdagavond 12 september worden alle jongeren door de kerkenraad uitgenodigd voor de opening van het winterwerk. Deze vindt plaats in en rondom de kerk. Zoals jullie weten beginnen we met een maaltijd die start om 18.00 uur. Hiervoor krijgen jullie nog een mail voor verdere informatie. Ook dit jaar belooft het weer een verrassend programma te worden. Het doel van deze avond is om met elkaar het JV-seizoen te beginnen. Het thema zal dan, naast de gezelligheid en zeker ook de ontmoetingen met elkaar, centraal staan. Twijfel je nog of je moet gaan? Of ben je nog nooit geweest? Dan moet je zeker komen. Het is zeer de moeite waard!

Jongeren -16

Wij, als leiding, hebben erg genoten van de vakantie die achter ons ligt. Hierin hebben wij veel energie en inspiratie opgedaan. Hopelijk hebben jullie ook een leuke en relaxte vakantie gehad. Die verhalen willen we graag van jullie horen! Nu jullie scholen weer begonnen zijn en het winterwerk weer begint, gaat de JV ook weer van start. De eerste avond is op vrijdag 25 september. Dan hebben we samen met de +16 JV. Op deze avond gaan we ieder apart het thema introduceren en kijken hoe het jaar eruit komt te zien. We willen vanuit Gods Woord met jullie kijken naar een thema. Deze avond is echt de moeite waard omdat je dan hoort wat er allemaal te doen is in het aankomende JV-jaar.

Jongeren +16

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op! Ook met JV gaan we weer beginnen. We zien erg uit naar jullie komst, om jullie te ontmoeten rond Gods woord. En om elkaar tot steun te zijn, zeker als je in een onchristelijke omgeving naar school gaat of je werk mag doen. Verder verheugen we ons ook weer op de gezelligheid met jullie, het is nog nooit saai geweest! In het bijzonder heten we jongeren welkom die nog nooit geweest zijn op de +16. Kom je van de -16 of ben je om een andere reden nog nooit geweest? Schroom niet, we zijn juist blij je te ontmoeten. De eerste avond gaan we zoals gewoonlijk de planning vullen, wat we geheel aan jullie overlaten. We laten ons verrassen!

HHJO

NIEUWS

Van vrijdagavond 2 oktober (vanaf 18.30 uur inloop, 19.30 uur opening) tot maandagochtend (max. 8.30 uur) 5 oktober is er voor alle jongeren van de +16 een Bijbelstudieconferentie 18+. Dit staat in het teken van de Bergrede. Soms lijkt het leven een achtbaan vol activiteiten en verantwoordelijkheden. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wordt jouw aandacht gevraagd door studie, werk en sociale contacten. Het vraagt de nodige inspanning om in een wereld vol ruis momenten van rust en stilte te vinden. Momenten van ontmoeting met de Heere. Twee keer per jaar organiseert de HHJO in de bossen van Lage Vuursche een bijbelstudieconferentie. Een weekend waarin er alle aandacht is voor het bestuderen van de Bijbel. In een drietal lezingen nemen predikanten je mee door een Bijbels thema. Tijdens de bijbelstudiemomenten is er in kleine groepjes ruimte om het persoonlijke gesprek aan te gaan. Van hart tot hart. Naast bezinning is er veel tijd voor ontspanning. Van een vrije middag tot samen zingen in het kerkje van Lage Vuursche.

1. Zalig zijn..' - Ds. L. Krooneman
2. Geven en ontvangen - Ds. P.C. Hoek
3. Bidden en vasten - Ds. H. Zweistra
4. Oordeel niet - Dienstdoende predikant

Aanmelden is verplicht en vraag anderen naar hun fijne ervaringen!!

Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen

Wie heeft de mooiste plant?

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

Eindelijk is de laatste dag voor de grote vakantie aangebroken. Vandaag neemt de juf afscheid en... haar man komt kijken wie het mooiste afrikaantje heeft. O, wat zijn de kinderen benieuwd. En vooral zijn ze erg nieuwsgierig naar Jans afrikaantje. Maar Jan komt zonder afrikaantje op school. Natuurlijk... hoe moet hij die grote plant meenemen? Vader en moeder wisten het ook niet. Maar de juf heeft gezegd, dat haar man misschien wel een oplossing weet... Trots komen de kinderen van groep vier met hun afrikaantje naar school. Ze mogen meteen naar binnen om het potje op hun tafeltje te zetten. Wat wordt het gezellig in de klas met al die afrikaantjes! De kinderen zijn druk en kijken naar elkaars plantje. Een paar kinderen komen binnen zonder potje. Jan ook. Hij kijkt naar de plantjes van de andere kinderen. Wat zijn die klein! Wat is het toch jammer, dat hij zijn afrikaan niet mee kon nemen. "Mijn bloem is héél anders en veel mooier!" zegt hij. "Poeh, je bent een opschepper," zegt de kattige Coby. En ze gaan bijna ruzie maken. Gelukkig komt de juf er al aan, met haar man. De kinderen zijn meteen stil en gaan rustig op hun plaatsen zitten. "Wat is het hier gezellig!" zegt de juf. "Het lijkt wel een kwekerij," vindt haar man. De morgen begint, zoals alle morgens. Ze zingen een psalm, de juf bidt en vertelt daarna een verhaal uit de Bijbel. De juf kan mooi vertellen, maar de kinderen luisteren toch niet zo goed als anders. Meneer de Wit, de man van de juf, is tussen de kinderen gaan zitten. Hij luistert wél rustig. Als de juf klaar is, zegt ze: "Zo kinderen, vandaag krijgen jullie geen sommen of taal meer. Het is bijna vakantie. Straks nemen we afscheid van elkaar. Maar dáár praten we nu nog niet over. Nu komt er eerst wat anders en dat is...? De kinderen lachen en Pieter roept: "De plantjes!" "Juist, de plantjes. Nu moet mijn man maar eens gaan kijken, of stadskinderen voor plantjes kunnen zorgen!" Meneer de Wit staat op. "Nou, ik zal eens gaan kijken, hoor. Ik heb al een beetje spijt, dat ik gezegd heb, dat kinderen uit de stad dat niet kunnen, want als ik zo eens kijk.... Maar ik zal vooraan beginnen." Samen met de juf loopt hij langs de tafeltjes en rustig bekijken ze elk plantje. "Tjonge jonge, dat zal moeilijk worden! Jullie kunnen allemaal wel bij mij op de kwekerij komen werken. Wat een pracht afrikaantjes" zegt hij en de kinderen krijgen er een kleur van. Als ze alle kinderen gehad hebben, moeten de vier kinderen, die geen plantje bij zich hebben voor de klas komen om te vertellen hoe dat komt. Chris zegt met een kleur: "Ik vergat het steeds om water te geven." En Nellie zegt: "Mijn kleine broertje zat er steeds aan." "Zo, zo, ja, dan is het eigen schuld. Voor planten moet je goed zorgen. Planten hebben ook voedsel nodig, net als mensen. En jij, jongedame, had moeten zorgen, dat je broertje er niet bij kon. Gaan jullie maar weer naar je plaats, jullie kunnen niet op een kwekerij gaan werken," zegt hij streng, maar zijn ogen lachen. "En jij?" Hij kijkt Annemieke aan, maar die kijkt zo verdrietig en zacht en verlegen zegt ze: "Ik.. ik zorgde er wel goed voor, maar... maar 't groeide bijna niet en toen... toen ben ik ziek geweest en toen... toen is het dood gegaan." Er komen tranen in haar ogen. Meneer de Wit aait haar over haar hoofd, "dan kan jij er niets aan doen, hoor," zegt hij, "ik vind het erg jammer voor je. Ga maar zitten, dan krijg je straks tóch een troostprijs." En Annemiekes ogen worden blij. Wat een aardige meneer heeft de juf! En dan moet Jan vertellen! Hij is helemaal niet verlegen, o nee. Met z'n handen op z'n rug, kijkt hij meneer de Wit aan en vertelt trots: "Mijn afrikaan is heel erg groot, daarom kon ik hem niet meebrengen!" "Zo? Hoe groot is je afrikaan dan wel niet?" En Jan wijst met zijn hand bóven zijn hoofd: "Zo groot. M'n vader heeft hem in de tuin gezet, met een stok erbij, anders viel tie om. En.. en de bloem is zo groot," en hij wijst met zijn handen aan hoe groot de bloem is. De juf schiet bijna in de lach en meneer de Wit zegt: "Nou, nou, zo'n grote afrikaan heb ik nog nooit op mijn kwekerij gehad. Dat moet wel iets bijzonders zijn. Nu kan ik geen prijzen geven, voor ik jouw afrikaan ook gezien heb. Weet je wat, we gaan samen met de auto vlug even naar je huis. Zal je moeder thuis zijn?" Ja, moeder is vast wel thuis. En met een glunderend gezicht zit Jan even later in de auto van meneer de Wit. Jan moet de weg wijzen. Wat ben je met een auto gauw thuis, zeg.

Wordt vervolgd

OVERIGE BERICHTEN

Bericht van Stichting Schuilplaats

De zomervakantie is voor de meesten van ons achter de rug en het werk en de scholen beginnen weer. Het is heerlijk wanneer u uitgerust bent en zin heeft in het nieuwe seizoen. We hebben vaak veel om de Heere dankbaar voor te zijn. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in. Het kan ook zijn dat u tegen het nieuwe seizoen opziet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen. Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website: www.stichtingschuilplaats.nl



Ouderenkoor Looft den Heer-Ede.

Op 24 augustus, starten wij weer met de repetities. Op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur. Wij repeteren in de kerkzaal van woon en zorgcentrum Bethanie, platteellaan 1. Wij zingen 4 stemmig psalmen, gezangen en geestelijke liederen. In 2016 bestaat ons koor 30 jaar, wij willen graag doorgaan. Nieuwe leden zijn welkom, op 1 oktober zingen wij in het Maanderzand. Bezoek eens een repetitie, en drink na afloop een kopje koffie mee.

mw.j waaijenberg-post voorzitter .

mw, c valkenburg-bouwman. secr.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode (voor oktober) komt uit op zondag 27 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 19 september 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Vorbereidingsweek

Het is nu weer voorbereidingsweek,
maar als ik kijk naar mijn leven,
dan weet ik dat ik veel verkeerd deed,
Heere, wilt U het mij vergeven.

Als ik kritisch naar mezelf kijk,
ik probeer wel als een christen te leven,
er komt zo weinig van in de praktijk,
er zijn zo veel zonden in mijn leven.

Eenmaal heb ik het ja-woord gegeven,
toen ik belijdenis heb gedaan,
wat is hiervan overgebleven,
Heere, zie mij nog aan.

Wilt U mij bij de hand nemen,
als de tafel weer klaar zal staan,
dat ik er ook plaats mag nemen,
leer mij Uw roepstem te verstaan.