

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij grootgemaakt.

Psalm 70 vers 5

Het is niet uit ons om de roem van God te zoeken. We zijn zo vol van onszelf, is 't niet? Daarom bidt David tot God: wilt Gij er eens voor zorgen, dat Uw kinderen onophoudelijk zullen zeggen/begere: God zij grootgemaakt. David had er verlangen naar, dat God werd grootgemaakt. Anders had hij dit niet gebeden voor dat volk. David wist, dat de eer van God ermee gemoeid was en dat het ware en blijvende welzijn van de Kerk ermee gemoeid was. Wat houdt het dan in, dat God wordt grootgemaakt? God is groot, kan Hij nog groter worden? Nee, Hij kan niet groter worden dan Hij is, maar toch kan Hij nog groter worden dan Hij is. U denkt: dat is een raadsel. Nou, het is niet zo moeilijk. Het gaat namelijk niet over de grootheid van God, zoals die in Hemzelf is, maar over de grootheid van God, zoals die in het hart van mensen wordt beleefd en erkend. Het gaat er dus maar om, dat God —Die in Zichzelf oneindig groot is en hoog verheven en ook niet groter kan worden— in de ogen der mensen, in de achting van zondaren en in de bevinding van Zijn kinderen nog groter wordt. Waarin bestaat dan de grootheid van God? We zouden kunnen denken in Zijn Schepper-zijn. Dat de mensen dus meer en meer God als hun Schepper en Maker leren kennen en Zijn recht op hun leven leren erkennen. We kunnen denken aan Zijn onderhouding, Zijn voorzienige besturing. En dan betekent het, dat God in de ogen der mensen groot wordt gemaakt, wanneer Hij als de grote Weldoener en Verzorger wordt gekend en geëerd. Maar het meest blijkt de grootheid van God te bestaan in Zijn vergevende genade, in Zijn barmhartigheid en liefde. Zijn grootheid komt het meest tot uiting in de gave van Zijn Zoon tot in de kruisiging op Golgotha. Daarom kan David in Psalm 51 vers 3 ook bidden: *'Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit naar de grootheid Uwer barmhartigheden.'* Wat is het een voorrecht, dat de Heere Zijn grootheid hierin wil tonen! Nu is er nog een mogelijkheid van zalig worden. Nu is er hoop voor hopeloze mensen. Nu kunt u een verloren zondaar uitnodigen om tot Hem de toevlucht te nemen en om op Hem alleen zich te verlaten. En als de Heere nu Zijn grootheid toont in het vergeven van uw zonden en in het uitdelgen van uw ongerechtigheden en in het reinigen van uw vuile ziel..., dan wordt Hij in uw oog al maar groter, eervoller, beminlijker. Dan gaat uw hart eens te meer naar Hem uit om Hem te loven. En de dichter van Psalm 70 begeert nu, dat Gods kinderen de ganse dag ernaar mogen verlangen om die heerlijke en Godverheerlijkende grootheid des HEEREN te zien, om van die grootheid steeds meer bewijzen te ontvangen, om in die grootheid van God in vergevende liefde zich steeds meer te verlustigen. David gunt het Gods kinderen, dat ze het goed hebben, niet daarin dat ze zelf groot worden, ook niet dat ze een grote naam in de Kerk krijgen, ook niet dat ze grote dingen kunnen vertellen, maar David gunt het ze, dat ze het dáárin goed mogen hebben, dat God groot wordt in hun schatting, dat God dus de grootheid van Zijn goedertierenheid aan hen bewijst; en niet alleen aan hen, maar aan allen. Gunt u dat uw naaste ook? Hebt u hart voor omkomende zielen? Is dit het sterk verlangen van uw hart voor uw kinderen? Heere, bekeer ze toch, opdat ze behouden worden en vooral opdat Uw Naam wordt verheerlijkt in ons gezin! Wie zullen dit begeren? Zulke vaders en

moeders, die zich herkennen in de naam, die David hen geeft: liefhebbers van Uw heil. Wat zijn dat voor soort mensen? Die zichzelf niet meer liefhebben, die de wereld en de dienst der zonde ook niet meer liefhebben. Beter gezegd: die wensen en vurig begëren zichzelf en de zonde en de wereld niet meer lief te hebben. Ze schreien erom: `Laat mij toch alleen Uw heil liefhebben, Heere. Laat mij toch geen andere liefde kennen, dan de liefde die op U en op Uw zaligheid gericht is.' Echte kinderen van de stervende Jacob: `Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!' Hebt u uw zaligheid lief? Nee, dat is geen goede vraag. Er staat niet: de liefhebbers van **hun** zaligheid, maar er staat de liefhebbers van **Uw** zaligheid. Dat zijn mensen die zich geen ander heil, geen ander geluk, geen andere zaligheid kunnen denken, dan deze: de liefdesgemeenschap met God, hun Vader. O, wat een heerlijk wonder, wanneer we bij zulken ons thuis voelen, die alle liefde voor hetgeen buiten God en Christus is mogen verliezen, steeds weer; en die al meer liefhebbers zijn, dagelijks, in alle gemis ook, van het heil des HEEREN.

Zij zullen er een eeuwigheid lang over doen om te roepen: God zij grootgemaakt! U ook?

Ds. W. Pieters

Kerkdiensten

4 oktober	10.00 uur	Ds. H. Jonker – (<i>Barneveld</i>)
	18.30 uur	Kandidaat J. Kommerie (<i>Soest</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Israëlcollecte</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
11 oktober	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Kandidaat W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>) <i>Koffie na de dienst</i>
	18.30 uur	Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
15 oktober	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
	19.30 uur	Ds. P.C. Hoek (<i>Hoewelaken</i>) Weekdienst
	1 ^e collecte	Diaconie
18 oktober	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	10.00 uur	Kandidaat W.H. Hoorn (<i>Dedemsvaart</i>)
	18.30 uur	Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
25 oktober	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. J.C. de Groot (<i>Dordrecht</i>)
	18.30 uur	Ds. G. Hendriks (<i>Opheusden</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Reformatie</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen

Uit de gemeente

In het huwelijk getreden:

Vrijdag 18 september zijn Corné van Vrouwerff en Daniëlle van Wageningen in het huwelijk getreden. Ds. H. Verheul heeft deze dienst geleid en het bruidspaar toegesproken vanuit 1

Johannes 4:10. " Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden". Aangezien het kersverse bruidspaar in Barneveld gaat wonen verlaten ze onze gemeente. Ze gaan kerken in de HHK te Barneveld. Wij wensen Corné en Daniëlle Gods zegen toe. Het adres van Corné en Daniëlle is: Van Wijnbergenlaan 77, 3771 JJ te Barneveld.

Gaan trouwen:

Marinus Leonardus (Martin) en Alberdina Johanna Wiersma (Dinanda) hopen 15 oktober 2015 in het huwelijk te treden om 13.00 uur in Huize Kernhem, Kernhemseweg 3 te Ede. De kerkelijke bevestiging zal plaats vinden om 14.30 uur in de Zuiderkerk, Zandlaan 16 te Ede. De dienst zal geleid worden door ds. H. Verheul. Martin en Dinanda komen in Ede wonen en sluiten zich aan bij onze gemeente. Hartelijk welkom en Gods zegen!

Gedoopt:

Zondag 20 september 2015 is het Sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

* Marlène Sjoukje (Mariëlle) Koekoek, Derkinderenstraat 30 te Ede

* Agnieta Susanna (Anneke) Versluis, Anna van Burenlaan 19 te Ede

Deze dienst werd geleid door ds. C. Oorschot. Tekst: Exodus 2:10b. "En zij noemde zijn naam Mozes en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen."

Winterwerk:

Bij het verschijnen van deze kerkbode is het winterwerk weer van start gegaan. Clubs zijn gestart, catechisaties beginnen, het verenigingsleven is op gang gekomen en de eerste huisbezoeken zijn afgelegd. We willen de gemeente oproepen om biddend om elkaar heen te staan, met de jeugd op catechisatie, met de ouderen op de ouderenmiddag, met de vrouwen op de vrouwenvereniging, met de kerkenraad op huisbezoek. Laten wij het ook voor komend seizoen verwachten van de onmisbare en krachtige zegen van de Heere.

Heilig Avondmaal:

Deze kerkbode verschijnt op de zondag dat de Avondmaalstafel stond aangericht. Na een (schuldige) afwezigheid van jaren mocht het sacrament weer bediend worden. De Heere Jezus heeft tot de dis geroepen. Wij wensen dat de avondmaalgangers versterkt zijn in het eten van brood en wijn, het verbroken lichaam en vergoten bloed van hét Lam; de Heere Jezus. Tegelijkertijd wensen we dat diegenen die bleven zitten ook zicht op de Heere Jezus hebben gehad. En dat dit zicht op de Heere Jezus hen vast heeft doen voornemen om de volgende keer op te staan en aan de tafel te belijden niet zonder de Heere Jezus te kunnen! God alle eer dat er in de afgelopen periode openingen zijn gezocht en gevonden in verstoorde verhoudingen, vele gesprekken zijn gevoerd, de commissie 2.19 heeft zich geen moeite getroost om het proces in goede banen te leiden, zaken zijn besproken, uitgesproken, handen zijn geschud. Laten we de Heere blijven smeken om verder herstel en opbouw van de gemeente.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

- 1 oktober Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
- 2 oktober Jeugdvereniging -16.
- 3 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
- 7 oktober Ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur
- 8 oktober Gemeente-avond. Aanvang 19.45 uur.
- 9 oktober Jeugdvereniging +16.
- 13 oktober Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.
- 14 oktober Kinderclub. Aanvang 14.00 uur.
- 16 oktober Jeugdvereniging -16.
- 17 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
- 17 oktober Autowassen bij de kerk vanaf 09.00 uur.
- 17 oktober Klusochtend.
- 18 oktober Inleveren kopij kerkbode november
- 29 oktober Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
- 30 oktober Sprekersavond Jeugdverenigingen -16 en +16. Inloop vanaf 19.30 uur.

Schoonmaakrooster oktober

- | | |
|----------------------------|---|
| Vrijdagmorgen 9 oktober | Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttkhuizen
Mw. T. van Welsum |
| Donderdagmorgen 15 oktober | Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. H. Kortenhoff |
| Donderdagmorgen 22 oktober | Mw. W. Karels (leiding)
Mw. N. de Kool
Mw. M. Moerman |
| Woensdagavond 28 oktober | Mw. P.K. Oudijn (leiding)
Mw. E. Marchal
Mw. W.A. Bakker |

Oppasrooster

4 oktober	Mw. H. Bos, Mw. W. Karels Geke van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink)
11 oktober	Mw. M. Moerman, Mw. A. Budding Lydia Karels, (reserve: Hannah van Steenberg)
18 oktober	Mw. A. van der Sluys, Mw. M. van de Craats Emma van Veldhuizen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
25 oktober	Mw. A. van Engelenhoven, Mw. L. Bruijn Mirjam van Steenberg, (reserve: Marit Visser)
1 november	Mw. M. Westerink, Mw. E. Kroon Simone van Wageningen, (reserve: Christien van Wageningen)
4 november	Mw. A. Aalbers, Mw. N. de Kool Rebecca Adam, (reserve: Geke van Engelenhoven)

BHV-rooster

4 oktober	Hans Versluis (ochtendienst) Klaas Slotegraaf (avonddienst)
11 oktober	Martien van Veldhuizen
18 oktober	Corné Koekoek
25 oktober	Dirk Buitink

Kerkautoroster

Zondag 4 oktober	Ede:	mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	mevr. G. Randewijk 0317-460100
Zondag 11 oktober	Ede:	fam. M. Brand 0629-159016
	Bennekom/Wageningen:	fam. L. Soeters 0318-415715
Zondag 18 oktober	Ede:	fam. K. de Kool 0627-535603
	Bennekom/Wageningen:	fam. C. v.d. Craats 0318-418304
Zondag 25 oktober	Ede:	fam. D.L. Aangeenbrug 0318-619907
	Bennekom/Wageningen:	fam. D. Marchal 0642-483134

Van de Diaconie:

Collectemunten

In de komende maanden kunt u op woensdag 7 en donderdag 29 oktober collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hgede.nl.

Oud Papier

Oud papier en oude metalen kunt u nog steeds brengen in de container achter de kerk. Dit zorgt ieder jaar weer voor een mooie opbrengst. Wanneer u niet in staat bent om oude metalen naar de container te brengen kunt u het ook laten ophalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer P. van Daalen. (0318-504061) Via de heer Van Daalen ontvingen wij € 505 als opbrengst van oude metalen.

Voor alle bovengenoemde bedragen zeggen wij u, na de Heere, hartelijk dank.

Klusmorgen

Iedere derde zaterdag van de maand, dus dit keer op zaterdagmorgen 17 oktober, bent u welkom bij de kerk tijdens de maandelijkse klusmorgen. We starten om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Veel handen maken licht werk!

Aankoop grond (vervolg)

Met dankbaarheid heeft de kerkvoogdij het positieve besluit ontvangen van de Commissie Toezicht en Financiën (CTF) over de aankoop van de grond naast het kerkgebouw. Alvorens tot aankoop overgegaan kon worden moest advies ingewonnen worden bij de CTF. Dit is in de afgelopen maand gebeurd. Aangezien de onderhandelingen met Bruil ook afgerond zijn kan binnenkort overgegaan worden tot aankoop en levering van de grond. De kerkvoogdij wil de gemeente bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.

Parkeren van auto's en fietsen

De parkeerplaatsen rondom de kerk zijn uitsluitend bedoeld voor minder-validen en ouderen. Wilt u, die wel goed ter been bent, daarom uw auto parkeren aan de overkant van de weg bij Het Streek? Aan de achterzijde van de kerk is een vak gemaakt voor fietsers. Graag uw fiets achter de streep parkeren, zodat het uitrijden van auto's niet belemmerd wordt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verplichte kerkelijke bijdrage

Wij willen alle gezinshoofden, alleenstaanden en thuiswonende belijdende leden van binnen onze gemeente vragen om een financiële bijdrage te leveren aan de jaarlijkse afdracht aan de Hersteld Hervormde Kerk. Deze afdracht wordt onder meer aangewend voor het Kerkelijk Bureau en het Pensioenfonds voor predikanten. Voor 2016 wordt de bijdrage, die van onze gemeente gevraagd wordt, geschat op ongeveer € 18.000 *en drukt dus voor zowel het huidige jaar als het aankomende jaar fors op de begroting van de kerkvoogdij*. De kerkvoogdij heeft de verplichte bijdrage voor 2015 vastgesteld op € 130 voor gezinnen en € 65 voor alleenstaanden en thuiswonende belijdende leden. Wij dringen er vrijmoedig bij u op aan naar draagkracht uw verantwoordelijkheid te nemen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u schriftelijk een reactie sturen naar de penningmeester van de Kerkvoogdij of naar administratie@hgede.nl

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Autowassen:

Zaterdag 17 oktober, tussen 9.00 uur en 11.00 uur staan we weer voor u klaar! Voor maar € 7,50 kunt u uw auto laten wassen, achter op het kerkplein. Terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie, wordt uw auto keurig gewassen.

Stamppottenbuffet:

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet en wel op vrijdagavond 6 november in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is € 5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen, bijv. met klaarzetten, opruimen en/of met het bereiden van een stamppot. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldformulier op de site of telefonisch (0318-561549).

Rookworstenactie:

U kunt weer heerlijke rookworsten bestellen. Dit jaar willen we niet alleen varkensrookworsten aanbieden, maar ook runderrookworsten. De prijs van de varkensrookworsten is hetzelfde gebleven: 1 set van 3 rookworsten (grof of fijn) voor € 6,50. De runderrookworsten (alleen fijn) zijn gaar en vacuüm verpakt. De prijs hiervan is € 8,00 voor een set van 3 rookworsten. Bestellen kan d.m.v. het bestelformulier op de website of telefonisch (0318-561549)

Voor uw agenda:

* December: oliebollenactie

Gebedskring

Matth 6:8 'Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.'

Op zaterdag 3 en 17 oktober hopen we als gemeente samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om onze gemeente in gebed bij Hem te brengen. Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

Zending

Gemeenteavond tbv ZHHK

Op donderdag 8 oktober wordt in de Zuiderkerk een gemeenteavond/ zendingsavond gehouden. Iedereen, jong en oud, wordt hartelijk uitgenodigd voor deze avond. Dhr. J. ten Ham (voorlichter van ZHHK) hoopt aan de hand van een power-point-presentatie iets te vertellen over het werk van ZHHK in Suriname. Het thema van die avond is 'Zending in uw gemeente'. De avond begint om 19.45 uur. Vóór de pauze zal er een collecte gehouden worden; in de pauze is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Er zal een verkooptafel aanwezig zijn ten bate van het werk van ZHHK (denkt u eraan contant geld mee te nemen?).

Friedensstimme

U wordt herinnerd aan de jaarlijkse Friedensstimme-ontmoetingsdag, die op zaterdag 3 oktober in de Veluwehal te Barneveld gehouden wordt. Het ochtendprogramma is van 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur en het middagprogramma loopt van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op het prikbord in de hal van de kerk.

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Beste gemeenteleden,

Waarschijnlijk zijn de meesten van ons weer volop terechtgekomen in het ritme van school en werk. Niet echt een tijd om na te denken over vakantie. Als TFC zijn we daar juist wel mee bezig. Rond de jaarwisseling verwachten we familie Karels weer in het midden van de gemeente. Dit keer zelfs ook in een heel letterlijke zin. Ze hopen de verlofperiode in de pastorie door te brengen. Een prachtig beeld, vindt u ook niet? Toch moeten we niet de indruk hebben dat een verlofperiode hetzelfde is als vakantie. Het moet gezegd worden dat juist een verlofperiode voor het zendingsgezin juist ook een intensieve periode is. Het werk van Jacob loopt gedeeltelijk door. De kinderen hopen in Ede naar school te gaan. Daarnaast allerlei bijeenkomsten en presentaties in gemeenten. En wat denkt u van alle ontmoetingen met familie, vrienden en gemeenteleden? Het ritme verandert behoorlijk in het gezin en dat vergt wel de nodige coördinatie. Maar ondanks alle inspanningen hopen we dat de verlofperiode ook een periode van rust zal zijn. Een periode van opbouw en versterking. We hopen en bidden dat Jacob en Albertine met hun kinderen weer een fijne tijd zullen hebben. Wij zien er naar uit hen te ontmoeten.

Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie,

Dico de Pater

Ps., Lees ook even de laatste weblog over stroomuitval op www.jacobenalbertine.nl

Koffieochtenden hoogbouw Ede-Zuid.

Om als kerk zichtbaar te zijn in de wijk willen wij als kerkelijke gemeente koffieochtenden gaan organiseren in de hoogbouwflats Ede-Zuid, waar ook onze Schatzoekersclub gehouden wordt. Als reactie op een artikel in Ede-Stad, waarin werd aangegeven dat in de hoogbouwflats Ede-Zuid veel problemen spelen, hebben we contact opgenomen met de wijkregisseur van Ede-Zuid. In overleg met gemeente, wijkteam en flatbewoners zelf, bleek dat o.a. eenzaamheid een groot probleem is. Niet in de laatste plaats onder de vluchtelingen die er wonen. Ook worden er veel nieuwe vluchtelingen verwacht. Daarom willen we koffieochtenden gaan organiseren waarbij we voorlopig vooral insteken op persoonlijke aandacht en gezelligheid. Wel zoeken we naar een mogelijkheid om de Bijbelse boodschap door te geven. Daarvoor is het noodzakelijk eerst contact met mensen op te bouwen. In het bijzonder willen we proberen zoveel mogelijk contacten te leggen met vluchtelingen, zodat we op termijn misschien ook iets specifiek voor hen kunnen organiseren, bv. maaltijden, of gewoon persoonlijke vriendschappen opbouwen. De koffieochtenden zullen op de woensdagen gehouden worden, frequentie is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. In eerste instantie denken we aan 1x per maand, maar elke week zou natuurlijk het mooiste zijn! We starten woensdagochtend 7 oktober.

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom willen we graag een beroep doen op u als gemeenteleden.

- Vindt u het leuk om (af en toe) gastvrouw of gastheer te zijn?
- Of lijkt het u/je leuk om kinderen bezig te houden?
- Heeft u nog wat gezellige kleedjes o.i.d. liggen?
- Heeft u wat speelgoed/ spelletjes over?
- Wilt u wat lekkers voor bij de koffie bakken?

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Marjan van Steenberg, tel. 633974 of Alma van Engelenhoven, tel. 610563

Ouderenmiddag:

Woensdag 16 sept. mochten we de eerste ouderenmiddag van dit winterseizoen hebben. Door te late berichtgeving waren er helaas maar weinig bezoekers. Om dit in het vervolg te voorkomen geef ik hierbij de data door van de nog komende ouderenmiddagen. Het zijn 7 okt./ 18 nov. / 16 dec. 2015. En in 2016: 6 jan. / 10 febr. (i.c.m. kinderclub), 16 mrt / 6 april. In deze eerste bijeenkomst hebben we stilgestaan bij Psalm 143:9: Bij U schuil ik. Op 7 okt. willen we daar nog een vervolg aan geven: vs. 10: Leer mij Uw welbehagen doen, enz. Ik zou graag willen dat zo mogelijk alle ouderen in de gemeente deze middagen zouden bezoeken. Het is goed en aangenaam om als ouderen in een ontspannen sfeer samen te zijn rondom Gods Woord. We zien naar u uit.

Ds. Hendriks.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op donderdag 1 oktober wordt de jaarlijkse Bondsdag in de Bethelkerk in Lunteren gehouden. Het thema van die ochtend is "Leer ons bidden"; sprekers zijn ds. H. Lassche (Rijssen) en ds. W.M. van der Linden (Sprang-Capelle). U bent welkom vanaf 10.00 uur; de Bondsdag begint om 10.30 uur en om ongeveer 15.00 uur is de sluiting. Deze dag is de officiële start van het project 'Godsdienstonderwijs Stichting Adullam Gehandicaptenzorg'. Tijdens de morgenvergadering zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten; de opbrengst van de collecte van de middagvergadering is bestemd voor het nieuwe project van Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Op dinsdag 13 oktober hopen we als vereniging bij elkaar te komen in de Zuiderkerk. Die ochtend willen we met elkaar stilstaan bij het zevende gebod, n.a.v. de Bijbelstudie uit het boekje (wie het boekje niet (meer) heeft, kan een kopie van de tekst van die Bijbelstudie opvragen bij ondergetekende). Alma van Engelenhoven verzorgt de Bijbelstudie. Ter voorbereiding kunt u Genesis 2:18-25 en Genesis 3: 9-24 lezen. Het zou mooi zijn als we het gedeelte thuis hebben bestudeerd, want dat zal zeker ten goede komen aan de bespreking van de vragen. Er is vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom! Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Hulp in Praktijk Ede (HiPEde)

Naar aanleiding van de open ochtend over mantelzorg, mede georganiseerd door ‘De Medewerker’ hebben we als vrijwilligershulp nagedacht hoe we als kerk het best zichtbaar en dienstbaar kunnen zijn in de samenleving. Van daaruit hebben we ons aangesloten bij het HiPEde (Hulp in Praktijk) die aangestuurd wordt door het Diaconaal Platform Ede, waarin ook onze gemeente participeert. HiPEde is ook aangesloten bij De Medewerker. HiP is een landelijke organisatie die per 1 mei is gedecentraliseerd. Het HiP is bedoeld voor hulpvragen van alle inwoners van Ede en wordt gevormd door kerkelijke vrijwilligers. HiP matcht hulpvraag en vrijwilliger op basis van opgegeven hulpactiviteiten, postcode en beschikbaarheid. Als coördinatoren vrijwilligershulp begeleiden wij deze hulpvraag dan verder. De vrijwilligers van “Oog voor Elkaar” hebben hier inmiddels een voorlichtingsavond over gehad en dit heeft geresulteerd in 11 nieuwe HiP vrijwilligers! Ook u kunt zich hiervoor opgeven. Kijk op www.hipede.nl of neem contact op met Jeanet of Alma. Verder staan we natuurlijk ook nog steeds klaar voor u als gemeenteleden. De laatste tijd nemen de hulpvragen weer toe. We zijn hier erg blij mee! Fijn om de betrokkenheid op elkaar zo weer te zien groeien.

Heeft u een hulpvraag; bel of mail gerust! Nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom!

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Wat heb ik veel kaarten gekregen om op te sturen naar familie Karels. Erg leuk! Als je dit verhaaltje leest zijn ze al onderweg naar Tanzania. Is het jou wel eens gebeurd dat je een dag niet te eten kreeg? Ik denk het niet.. Iedere dag weer krijgen wij genoeg te eten en te drinken. Wat zorgt God goed voor ons! Hij is barmhartig. Wat zijn er veel mensen waar dat niet zo is. Denk maar aan de landen waar honger is, oorlog, ziekte, armoede of droogte.. Bid jij voor hen?

Probeer de woorden in de puzzel te vinden en los de rebus op!

Woordzoeker

Probeer de woorden in de puzzel te vinden!

S M M V A T V S W A
L H U E N G W E O O
E A R R N M Q Z E L
K V M Z A I N O S G
K V U A M L I M T I
A N R M A E S U I J
W O E E K L O W J P
K R R L D A U W N X
D Ä E E H O N G E R
L A N N D O O R B C

AÄRON

DAUW

HONGER

MANNA

MURMUREREN

VERZAMELEN

WOLK

BROOD

ELIM

KWAKKELS

MOZES

SIN

WOESTIJD



- ken



b=H + e



j= g
s= f



+kels
(let op de naam!)



-d



+ na

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Kinderclub

Wat waren er véél kinderen op de startdag! En wat was er véél lekker eten! En wat waren er véél gasten! En wat een gróte afwas!! Bedankt kokken en kokkinnen! En bedankt gasten! We hebben met elkaar erg genoten van ons restaurant. Het was fijn om op deze manier het kinderclubseizoen te starten. We gaan dit seizoen werken over de Tien Geboden. Tijdens de startdag hebben we hier ook al bij stil gestaan. We hopen jullie allemaal te ontmoeten op woensdagmiddag 14 oktober om 14.00 uur. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, maar geef dat wel even van tevoren door aan de leiding!

Hartelijke groet, de clubleiding

Jeugdvereniging

Algemeen: Sprekersavond 30 oktober van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

"Op haar laptopscherm verschijnt een ziekenhuisbed, waarop een vrouw ligt. In haar mond heeft ze een zuurstofslang. Haar ogen zijn gesloten. Moslimextremisten sloegen haar verschillende keren met een machete op haar hoofd. Ze wordt buiten bewustzijn gehouden, omdat ze anders veel huilt en schreeuwt. „Het zien van deze vrouw raakte ons erg. Naast haar bed zagen we een andere vrouw zitten. Ik denk dat het haar moeder is." Maartje klikt door naar de volgende foto. Er komt een vrouw in beeld. Ze draagt een felgekleurde jurk met een wit schort eroverheen. Op het schort staan de woorden: 'Rev. 2:10Be faithful even to the point of death'. Dit is een van de vele verhalen die voor de ogen van de ambassadeurs die op bemoedigingsreis zijn geweest zich afspeelden. Verhalen van genade en vergeving, maar ook verhalen van pijn en verdriet. □ Op 30 oktober 2015 zullen er twee van de vier ambassadeurs bij ons komen vertellen over hun reis en de verhalen die ze hebben gehoord. Daarnaast laten ze ons ook de beelden zien, zowel film als foto's die ze hebben meegenomen vanuit Nigeria. Dit alles sluit aan op het thema wat centraal staat: 'Verbonden in geloof.' Door de verhalen uit Nigeria worden wij als jongeren geconfronteerd met de werkelijkheid waarin we leven. Maartje Kok en Martjan Blokland hopen te komen als ambassadeurs.

Jongeren -16

Als je dit leest is de eerste JV-avond alweer achter de rug (eind september). In oktober komen we weer bij elkaar op 2 oktober en op 16 oktober. En natuurlijk op de sprekersavond van 30 oktober! Fijn dat we weer met zo'n mooie groep het jaar kunnen beginnen. We wensen de nieuwe JV-er van harte welkom en wensen de 'oude' JV-ers een goede tijd op de +16!

Hartelijke groeten,

Arja, Erik, Ernst

Jongeren +16

Voor deze maand staat er één avond ingepland voor de +16, op 9 oktober. Op dit moment is nog niet bekend waar de inleiding over gaat en wat we gaan doen na de pauze. Wat wel bekend is, is dat het een zeer waardevolle en gezellige avond beloofd te worden. Dat heeft de ervaring ons geleerd. We zien weer uit naar je komst. Bid God of Hij Zijn Geest rijkelijk wil uitstorten. Dat heeft Hij beloofd en op het gebed gebeuren grote wonderen. Denk nog even terug aan de inleiding van vorig seizoen, over pleiten op Gods beloften. Was je er de eerste avond niet bij, zorg dat je er 9 oktober bij bent!

Hartelijke groeten, Annette en Wilbert

HHJO Nieuws

Het kan zomaar zijn dat de meeste mensen waarmee jij doordeweeks in contact komt onbekend zijn met het christelijke geloof of er zelfs onwennig tegenover staan. Om in toerusting te voorzien organiseert de HHJO elk najaar een studentenconferentie. □

Wanneer? Vrijdag 16 oktober 2015 van 16.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Inloop vanaf 15.45 uur.

Waar □? Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda (Prima te doen met OV)

Thema? Het centrale thema van deze studentenconferentie is “Duurzaamheid: ijdelheid?” Dit thema wordt behandeld in twee lezingen, waarvan hieronder een korte samenvatting volgt:

1. ‘Duurzaamheid en christen-zijn’ – Ds. M. van Reenen

Duurzaamheid is een hype. Mensen als Al Gore verdienen er hun geld mee en roepen anderen op om hun eigen voorbeeld in duurzaam leven te volgen. Duurzaam leven heeft een link met de opdracht om als christen rentmeester te zijn over deze aarde. In hoeverre zijn wij (nog) in staat om aan deze opdracht te beantwoorden? Moeten we deze opdracht geestelijk invullen of moeten we ons ‘gezonde verstand’ en onze groene vingers gebruiken? Lopen we het risico dat duurzaamheid ons teveel op het aardse richt, waarbij we voorbij gaan aan de overtuiging dat het hier op aarde geen blijvende stad is? Op deze vragen gaat ds. M. van Reenen in tijdens zijn theologische lezing.

2. ‘Duurzaam leven van een studentenbudget’ – Prof. dr. T.M. Hofman

De seculiere maatschappij verspreidt allerlei geluiden over duurzaam leven. Christenen lijken achter te blijven op het gebied van visievorming. Vanuit studentenperspectief is er behoefte aan duidelijkheid. Hoe kan ik vanuit een christelijke intentie duurzaam leven? Wat kan en mag wel op het gebied van duurzaamheid en wat niet? In hoeverre mogen we genieten van het aardse leven en wanneer gaan we over in decadentie? In deze pastorale lezing geeft prof. dr. T.M. Hofman praktische handreikingen mee voor het dagelijks leven. Daarbij houdt hij rekening met het gegeven dat zijn publiek leeft van een studentenbudget.

Kijk voor meer informatie op www.hhjo.nl

Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen

Wie heeft de mooiste plant?

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

Moeder kijkt heel verbaasd als ze Jan met een vreemde meneer voor de deur ziet staan. “Dag mevrouw, ik ben meneer de Wit en ik kom eens even naar de reuze-afrikaan van uw zoon kijken!” Even krijgt moeder een kleur, maar zegt dan lachend: “Komt u maar verder, meneer, want het is werkelijk een bijzondere afrikaan!” Jan loopt al snel vooruit, de gang en de keuken door, doet met een zwaai de deur open en loopt recht op zijn plant af. “Dit is tie!” roept hij. Meneer de Wit en moeder komen ook het tuintje in en meneer de Wit kijkt. “Hè?” vraagt hij. En nog eens zegt Jan trots: “Dit is tie, mijn afrikaan!” O, en dan begint meneer de Wit te lachen, te lachen en moeder moet mee lachen! Beteuterd kijkt Jan hen aan. Valt daar nu zo om te lachen, dat hij de grootste afrikaan heeft? Meneer de Wit komt naar Jan toe en legt zijn hand op zijn schouder. “Jongen, je hebt inderdaad de grootste plant,” en nog lacht hij, “maar ze hebben jou een beetje voor de mal gehouden. Dit is geen afrikaan, maar een zonnebloem!” “Maar... maar... ik...!” hakkelt Jan. “Ja, nu moeten we even uitzoeken, wie dat gedaan heeft,” klinkt de stem van meneer de Wit streng, maar Jan ziet, dat hij toch nog lacht. “Hebt u soms stiekem zaad van een zonnebloem in het potje gedaan?” vraagt hij aan moeder. “Nee hoor, meneer, echt niet!” zegt moeder, “’t is wel een beetje onze schuld, want toen we zagen, dat er een heel andere plant uitgroeide, hebben we niets gezegd tegen Jan, want o, die was toch zo trots, dat zijn afrikaan zo hard groeide!” “Ondeugend, hè Jan, van je moeder,” zegt meneer de Wit, “maar de grootste ondeugd zit bij mij op de kwekerij, want toen ze de potjes voor jullie moesten vullen, heeft één of andere grapjas in een potje zaad van een zonnebloem gedaan natuurlijk. Ik zal wel eens even uitzoeken wie dat is, hoor Jan. Maar ’t is een pracht van een zonnebloem. Ik kan zien, dat je er goed voor gezorgd hebt, Hendrik Jan de tuinman. Als je groot bent, mag je bij mij komen werken!” En Jan glundert al weer. Dan moeten ze gauw weer naar school. Moeder zegt nog vlug: “k Zal je voortaan niet meer voor de mal houden, hoor Janneman,” maar Jan hoort het niet eens. Hij heeft lekker alleen een zonnebloem en meneer de Wit vindt hem prachtig. O zo! Op school vertelt meneer de Wit het hele verhaal, en hij vertelt

het zo, dat niemand Jan er om uitlecht. “Ik zoek vanmiddag meteen uit, wie dat gedaan heeft en die moet voor straf heel de zomer in zo’n warme broeikas werken.” “Ja, met de deur op slot,” roept Pieter. “En hij mag zijn jas niet uitdoen,” roept een ander. “Nou, nou,” lacht de juf, “dat vind ik toch wel zielig!” “Had ‘ie het maar niet moeten doen,” vindt Coby. “Maar jongens, nu de prijzen!” zegt meneer de Wit en meteen zijn ze de arme knecht, die in de broeikas moet, vergeten. “Het is heel erg moeilijk. Maar de mooiste afrikaan heb jij” en hij wijst naar Janneke, “en jij”. Dat is Bennie. “Komen jullie maar eens hier.” Trots komen ze naar voren. En meneer de Wit haalt uit een grote tas twee boeken. “Kijk, hier staan allemaal planten en bomen in met de namen erbij, maar... ze zijn niet gekleurd, dat moeten jullie doen,” en uit de tas komen twee dozen kleurpotloden. “Alsjeblieft, eerlijk verdiend.” En blij pakken Janneke en Bennie hun prijs aan. “Er zouden twee prijzen zijn, maar ik dacht, laat ik er maar drie meenemen, want je weet nooit! En ik ben blij, dat ik dat gedacht heb, want jongens, ik vind dat Jan toch ook wel een prijs verdient, met die prachtige zonnebloem. Hier Jan,” en glunderend loopt Jan naar voren en krijgt ook zo’n mooi boek met een doos kleurpotloden. “En nu allemaal nog een troostprijs, want jullie hebben allemaal je best gedaan, alleen die twee niet” en meneer de Wit kijkt naar Chris en Nellie. “Maar vooruit, een troostprijs, ‘k zal jullie toch maar niet overslaan, want ‘t is niet alleen een troostprijs, maar ook een herinnering aan de juf en aan de afrikanenwedstrijd. Kijk, het is een kwartetspel over bloemen en bomen. Je moet het maar vaak doen, want je kunt er een heleboel van leren. En als de vakantie om is, dan mogen jullie op een zaterdag allemaal op de kwekerij komen en dan is de juf jullie juf niet meer, maar dan ben ik even jullie meester en laat ik dia’s zien met bloemen en moeten jullie de naam zeggen. Dus jongens, goed leren in de vakantie!” En alle kinderen krijgen een kwartetspel. En als ze na een fijne morgen afscheid nemen van de juf en het speelplein aflopen, zegt Janneke: “Ik ga heel goed leren, dat ik alle namen weet”. “En ik ook,” zegt Pieter. “Maar ik nog veel beter,” roept Jan, “want in mijn boek staan nog veel meer namen!” “Poeh,” zegt Coby, “mijn vader heeft een heel dik plantenboek, dat ga ik helemaal uit mijn hoofd leren!” En alle kinderen denken: “Maar ik leer het meeste!” Zo gaan ze naar huis. En allemaal zijn ze van plan, voortaan heel goed voor planten te zorgen. En Jan denkt: “Als ik groot ben, word ik lekker tuinman bij meneer de Wit!”

Einde

OVERIGE BERICHTEN

Beste gemeente, ik zal beginnen met mij even kort voor te stellen. Ik ben Joost van Daltsen, 18 jaar en woon in Capelle aan den IJssel. Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding godsdienst en pastoraal werker in ede en ben hierdoor op zoek naar een kostgezin van maandag tot en met vrijdag. Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-11666878. Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groet,

Joost van Daltsen

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode (voor november) komt uit op zondag 25 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 18 oktober 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

In stilte kom ik tot U Heer'
Als zondaar voor Uw troon.
Ik leg mijn leven voor U neer,
Geheiligd door Uw Zoon.

De zonden die ik heb begaan:
Wil ze mij vergeven.
Neem mij toch in genade aan;
Dan kan ik weer leven.

Het teken van vergoten bloed
Wordt zichtbaar in de wijn.
Zo mag dan ook 't gebroken brood
Voor mij een waarborg zijn.

Wij worden Heer' door U gesterkt.
In eenheid gaan wij voort.
Als kind' ren van Uw verlost Kerk
In sacrament en Woord.

Wij danken Heer': U hebt verzoend
De schuld door ons begaan.
In tekenen van bloed en wijs
Reikte Christus dit ons aan.

Geef dat wij met Uw Heil' ge Geest
De wereld weer in kunnen gaan.
Verkondigend Uw troostrijk Woord:
Leer velen te verstaan.

(Overgenomen uit de kerkbode van een broedergemeente)