

## **COLOFON QUO VADIS**

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

**Predikant** : Vacant

**Scriba** : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

**Secretaris diaconie** : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: [c.vandecraats@hhgede.nl](mailto:c.vandecraats@hhgede.nl)

**Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

**Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

**CD-opnames** : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

**Redactie** : Vacant

*(hoofdredactie)*

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

*(eindredactie)*

**Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

**Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

**Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

**“En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.”** (Mattheüs 4 : 19, 20)

De Heere Jezus ziet Simon en Andréas, twee broers, aan het werk als visser op de zee van Galiléa. Vanaf de oever roept Hij hen toe: “Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.” Dadelijk laten zij hun visnet achter, en volgen Jezus. Dit voorval was niet de eerste ontmoeting die Jezus met hen had. De evangelist Johannes vermeldt namelijk dat Andréas een discipel van Johannes de Doper was. Daartoe aangespoord was Andréas op zekere dag tot Jezus gegaan, en had daarop een deel van die dag bij Hem doorgebracht. Daarna had hij zijn broer Simon aangetroffen, gezegd, ‘Wij hebben gevonden den Messías!’ (Joh. 1:42), en had hem tot Jezus geleid. Deze gebeurtenissen hadden nabij de Jordaan, waar Johannes de Doper doopte en predikte, plaatsgevonden. Simon en Andréas waren discipelen van de Heere Jezus geworden. Kort hierna zijn de broers teruggekeerd naar het noorden. Naar Galiléa, het land van hun afkomst. Op een dag, terwijl zij het visnet in het water werpen, gaat Jezus op de oever voorbij. Hij roept hen (opnieuw) Hem te volgen.

### *De netten verlaten*

Jezus' roeping vindt gehoor. Simon en Andréas laten de netten achter zich. Reeds waren zij Jezus' discipelen. Maar nu worden zij ingewonnen hun beroep te verlaten, de Heere Jezus te volgen, en vissers van mensen te worden. Definitief laten zij de visnetten achter zich. God roept hen tot een andere taak. Natuurlijk doet het pijn om wat je lief hebt voorgoed achter je te laten. Niet gemakkelijk geeft een mens datgene prijs wat hij liefheeft en dat hem geheel en al boeit. Eens riep de Heere Abram uit zijn vaderland vandaan. Om te gaan naar een nieuw, ver en hem geheel onbekend land. Abram volgde gewillig, hoewel hij niet wist waar hij komen zou. Simon en Andréas volgen ook. Gewillig, niet wetende waar zij komen zullen. Op soortgelijke wijze roept de Heere zondaren. Ook nu nog! ‘De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE’ (Jes. 55:7a). De Heere roept ons op onze zondige ‘netten’: daden, woorden en gedachten te verlaten. Dit kost pijn. Ook moeite, aanvechting en strijd. Door de zonde hebben wij God vertoornd. Als God roept, krijgen bange gevoelens van overtuiging van zonde vat op je. Er komt een begeerte, door God gewerkt, om de zonde te verlaten. De Heilige Geest drijft aan de zonde te bekennen, te haten en te laten, en terug te keren tot God. Onwederstandelijk en onoverwinnelijk buigt Hij de zondaar om tot de wil van de Heere. Zo één ontvangt lust en liefde om naar 's Heeren geboden te leven. Er wordt gebroken met de uitleving der zonde.

### *Christus volgen*

De Heere Jezus beveelt de broers Hem te volgen, waarheen Hij ook gaat. Drie jaar hebben zij Hem gevolgd. Zijn Evangelieprediking hebben zij gehoord, krachtige wonderen die Hij verrichtte aanschouwd, vijandschap jegens Hem aan de lijve ervaren. Tenslotte wordt hun Meester gevangengenomen. Die nacht vluchten zij. Als Jezus gekruisigd wordt zijn zij als schapen verstrooid op de bergen, zonder Herder. Toch keert Hij terug. Christus staat uit de doden op. De Herder gaat Zijn discipelen voor. Opnieuw volgen zij Hem. Nog eens onderwijst Hij hen in de onveranderlijke leer des Evangelies. Hij toont hen aan dat Hij, de Christus der Schriften, het bittere lijden moest ondergaan, teneinde hen en vele andere zondaren te verlossen van de toorn Gods over de zonde. Christus volgen betekent op de school van de Heilige Geest genomen te worden. Daar onderwijst Hij u 's mensen – en dus ook uw! - verdorvenheid, Gods eeuwige gerechtigheid en Zijn oneindige liefde en barmhartigheid. Barmhartigheid voor een onwillige, vaak betweterige en dwarse leerling, zoals u of jij bent. De Heilige Geest wordt niet moe met onverbeterlijke deugnieten om te gaan. Gedurig doet Hij hen volgen, al sputteren zij onophoudelijk. Geduldig onderwijst Hij hen. Allengs wordt hun harde hart verbroken, verbrijzeld. Verootmoedigd erkennen zij Gods

gestrenge straf. Bevende en verwonderd zien zij op tot de Gekruisigde. Zijn dood is voor hen de poort des eeuwigen levens. De Heilige Geest past Christus' offer aan hun hart toe.

### **Vissers der mensen**

Zodra Jezus Simon en Andréas bij hun visnet wegroept, zegt Hij hen toe dat Hij hen vissers der mensen zal maken. Zo grijpt Hij al vroeg vooruit naar Pinksteren. God bereikt Zijn heerlijke doel. Onkundige en ongeletterde vissers worden op Christus' school genomen, waar Hij hen voorbereidt om het eeuwige Evangelie, dat spreekt van vrije soevereine genade voor de voornaamste der zondaren, aan vele anderen te verkondigen. Zoals een visser het net in de zee werpt, werpen de apostelen het net des Evangelies uit in de wereldzee. Teneinde dit werk te kunnen doen, verlaten zij alles wat hen dierbaar was. Pijn en smart worden geleden. Eigen plannen en idealen worden door de Heere afgebroken en gefrustreerd. Zijn plan van heil en heilsverkondiging komt er voor in de plaats. Op Zijn school leren zij zichzelf verloochenen, Christus volgen en de leer des Evangelies grondig en hartelijk verstaan. Gebed, beproeving en overdenking oefenen Gods kinderen en knechten. God maakt hen gereed voor de 'visserij'. God zegent vissers der mensen, die Hij nóg roept, met een rijke oogst. Velen komen tot waarachtige bekering, doordat de Heilige Geest het Woord krachtig toepast. Drieduizend kwamen op de pinksterdag tot bekering. Zij werden in het net gevangen. Ook A.D. 2007 wordt het visnet des Evangelies uitgeworpen. Bent u er al in terecht gekomen? Zalig zijn zij die 'opgevist' worden. Die gevangen raken in het net des Evangelies. Er is geen heerlijkere plek om in gevangen te raken. Het doet delen in het heil dat nooit vergaat. Tot verwondering. Want gevangen te raken in dit net, is bevrijd te worden van de toorn Gods. Om 'Gods vriend'lijk aangezicht te aanschouwen, vol vrolijkheid en licht, voor all' oprechte harten' (naar Ps. 97:7 ber.).

ds. H. Lassche

Ouddorp

### **Kerkdiensten**

1 november	<b>11.00 uur</b>	Ds. N.A. Donselaar ( <i>Nijkerk</i> )
18.30 uur		Kandidaat J.W. Baan ( <i>Putten</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>najaarszendingscollecte SEZ</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
4 november	10.00 uur	Ds. A. Kos ( <i>Hardinxveld-Giessendam</i> )
	<b>19.30 uur</b>	Ds. C. Oorschot ( <i>Stellendam</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
8 november	10.00 uur	Kandidaat J. Lankhaar (Papendrecht) <i>Preekbespreking -16</i>
	18.30 uur	Ds. H. Verheul ( <i>Woudenberg</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossingen leningen
12 november	<b>19.30 uur</b>	Kandidaat G.T. van Appeldoorn ( <i>Breukelen</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij

15 november	<b>09.00 uur</b>	Ds. A.A.F. van de Weg ( <i>Abbenbroek</i> ) <i>Koffie/zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. C. Oorschot ( <i>Stellendam</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Landelijk jeugdwerk</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
22 november	10.00 uur	Ds. J. den Boer ( <i>Nieuwleusen</i> )
	18.30 uur	Ds. J. den Boer ( <i>Nieuwleusen</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossingen leningen
29 november	10.00 uur	Ds. G.A. van den Brink ( <i>Capelle ad IJssel</i> ) <i>Vorbereiding H.A.</i>
	18.30 uur	Ds. H. Verheul ( <i>Woudenberg</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie

## **Uit de gemeente**

### **Van de kerkenraad:**

#### Heilig Avondmaal:

Zondag 27 september mocht in onze gemeente het Heilig Avondmaal bediend worden. Wat een wonder van Gods geduld en trouwe zorg. Gods geduld die op de bezinningsavond ook zo schitterde uit Jesaja 30: 18. En daarom zal de Heere wachten opdat Hij u genadig zij... Wat een geduld! Op avondmaalszondag werd gepreekt uit Lukas 22: 15. De Heere Jezus kwam aan het woord. Hij Zelf sprak uit dat Hij een groot verlangen had (en heeft!) om het Avondmaal met Zijn volgelingen te eten. Wat een Heiland! En wat gaat er een bijzondere zeggingskracht uit van het breken van het brood; Het Brood. En van het schenken van de wijn; Zijn bloed, vergoten voor ons. De beker die volgeschonken werd met wijn; de beker die diezelfde nacht volgeschonken werd met de toorn van de Vader, vanwege onze zonden. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, doch niet, gelijk Ik wil maar gelijk Gij wilt. En het was niet mogelijk! En daarom ging Het lam Gods erdoorheen, door Gethsémané heen, naar het kruis; zalige ruil! Een dichter schreef eens: 'Nu pas heb ik de overeenkomst begrepen tussen de kelk (beker) bij de maaltijd van het paaslam en de kelk in de hof van Gethsémané'.

#### Dankdag:

Kolossenzen 3: 14,15: En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijn in één lichaam; **en weest dankbaar**

Woensdag 4 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we in het bijzonder stil mogen staan bij alle gaven die we van de HEERE hebben ontvangen. Een dag waarop we terugkijken op het afgelopen seizoen.

- Dagelijks te eten en drinken.
- Een dak boven ons hoofd.
- Werk en studie
- Goede sociale voorzieningen
- Vrede in het land.
- Vrijheid om naar Gods huis te gaan
- Wekelijks voorgangers die Zijn Woord mochten verkondigen
- De Bijbel in onze eigen taal
- Bediening van het Heilig Avondmaal
- enz.enz.

Wat een zegeningen. Tel ze één voor één...en weest dankbaar! Juist ook omdat in het afgelopen seizoen dagelijks indringend tot ons kwam dat vele miljoenen op deze wereld moeten vluchten; geen dak boven hun hoofd, geen vrede in het land, niet (voldoende) dagelijks te eten, geen vrijheid om naar Gods huis te gaan et cetera.... Zijn wij beter? Nee! Zijn zij slechter? Nee!

Tel uw zegeningen, Tel ze één voor één... en weest dankbaar. Geef God de eer voor Zijn genade. Geef Hem de eer door te delen van Zijn zegeningen; delen in de overvloed (ook geestelijk) die wij mogen ontvangen. Delen aan die vluchteling die zo dichtbij is gekomen. Deel met hem / haar. En boven dit alles doet aan de liefde.... En de vrede Gods heerse in uw harten. Ook delen in de gemeente. Delen via de diaconie, via het vrijwilligerswerk. Delen met de kerkvoogdij, tot instandhouding van Zijn dienst. Gemeente: laten we samen op 4 november in de kerk onze dankbaarheid tonen door datgene wat God ons in bruikleen heeft gegeven (geld, tijd, capaciteit, gouden handen, sociale bewogenheid etc.) te delen. En uiteraard ook daarna, in en buiten de kerk.

#### Evaluatie verenigingen:

Recent heeft de kerkenraad een evaluatieavond gehad met de verenigingen van de gemeente. Geweldig om te ervaren op hoeveel gemeenteleden actief zijn in het gemeentelieven.. In het jeugdwerk, in de vrouwenvereniging, in de gebedskring, in de evangelisatie- en zendingscommissie, in de activiteitencommissie, enzovoorts. Ook geweldig om te horen dat uiteindelijk de diepste drijfveer is om gezamenlijk aan Zijn voeten te zitten en te leren wat Hij tot onze gemeente te zeggen heeft.

Ook zijn een aantal praktische zaken geregeld. Zo zijn er vanuit de kerkenraad vaste contactpersonen benoemd. Deze contactpersonen zijn vanuit de kerkenraad het 1e aanspreekpunt voor betreffende vereniging. Voor de volledigheid hierbij de lijst met contactpersonen / verenigingen:

Gebedskring	R. Kortenhoff
Ouderenmiddag	R. Kortenhoff
Vrouwenvereniging	W. de Bruijn
Zendingscommissie	K. van der Sluijs

Activiteitencommissie	Kerkvoogdij
Lidmatenkring	A. Methorst
Evangelisatiecommissie	K. van der Sluijs
Schatzoekersclub	K. van der Sluijs
Kinderclub	C. van deCraats
Jeugdvereniging -16	C. van deCraats
Jeugdvereniging +16	C. van deCraats

### Jonge Lidmatenkring:

N.a.v. vragen vanuit de lidmaten die afgelopen voorjaar belijdenis gedaan hebben, heeft de kerkenraad besloten om een jonge-lidmatenkring te starten.

Over de invulling daarvan wordt een avond belegd op 10 november, waarin de kerkenraad samen met de jonge lidmaten en Dico de Pater nadenken over de invulling van deze kring. Die kring wordt gevormd uit lidmaten, die in de afgelopen 4 jaar belijdenis gedaan hebben. We roepen jullie als jonge lidmaten op, om deze avond bij te wonen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Uw kerkenraad

### **Open ochtend Vrouwenvereniging:**

Op dinsdag 1 december organiseert de vrouwenvereniging een open ochtend met als thema *Vreemdelingen in ons midden, zijn wij herbergzaam?* Alies van Ark (van Stichting Gave) hoopt te spreken over wat onze houding hoort te zijn ten aanzien van vluchtelingen. Die ochtend staat open voor iedereen, voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, van binnen en buiten de gemeente. Noteert u de datum vast in de agenda? In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

Met hartelijke groet en graag tot ziens,  
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

### **Catechisatie**

Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen. Het is verheugend om wekelijks jullie, de jeugd van onze gemeente, te ontmoeten. Fijn dat jullie zo trouw komen, elke maandagavond. Om te voorkomen dat jullie het verkeerde leren of maken (of misschien te veel zouden leren) zullen we elke kerkbode het huiswerk voor de catechisatielessen van de maandag vermelden. Voor de komende periode is dat:

### Groep 12 – 13 jaar:

26-10-2015	HC vr. en antw. 30
03-11-2015	Geen catechisatie i.v.m. Dankdag
09-11-2015	HC vr. en antw. 31
16-11-2015	HC vr. en antw. 32
23-11-2015	HC vr. en antw. 33
30-11-2015	HC vr. en antw. 34

### Groep 14-15 jaar:

26-10-2015	Dankdag: "Ben jij dankbaar?"
02-11-2015	Geen catechisatie i.v.m. Dankdag
09-11-2015	Maken vragen 1 t/m 5 + Vul in-opdrachten (blz. 14)
16-11-2015	HC vr. en antw. 83
23-11-2015	HC vr. en antw. 86
30-11-2015	Bekering in de Bijbel

## **Belangrijke data**

### **Vergader- en bijeenkomstenrooster**

30 oktober Sprekersavond Jeugdverenigingen -16 en +16. Inloop vanaf 19.30 uur.

6 november Stampottenbuffet. Inloop vanaf 17.30 uur.

6 november Jeugdvereniging +16.

10 november Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.

11 november Kinderclub.

11 november avond-Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 19.30 uur.

13 november Jeugdvereniging -16.

14 november Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

18 november Ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur.

19 november Gemeenteavond (thema). Inloop 19:30 uur met koffie.

20 november Jeugdvereniging +16.

21 november Klusochtend.

21 november Autowassen bij de kerk vanaf 09.00 uur.

21 november Inleveren kopij kerkbode december.

26 november Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.

27 november Activiteitenavond Jeugdverenigingen -16 en +16.

28 november Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

1 december Open Ochtend Vrouwenvereniging.

### **Schoonmaakrooster november**

Vrijdagmorgen 6 november

**Mw. C.W. Aangeenbrug (leiding)**

Mw. S. van Harten

Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 13 november

**Mw. J. van Leeuwen (leiding)**

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 18 november

**Mw. M. vd Craats (leiding)**

Mw. Koekoek

Woensdagavond 25 november

**Mw. J. Linge (leiding)**

Mw. M. Koudijs

Mw. H.W. Bos

### **Oppasrooster**

1 november

Mw. M. Westerink, Mw. E. Kroon

Simone van Wageningen, (reserve: Christien van Wageningen)

4 november (Dankdag)

Mw. A. Aalbers, Mw. N. de Kool

Rebecca Adam, (reserve: Geke van Engelenhoven)

8 november

Mw. E. van de Brink, Mw. H. Bos

Hannah van Steenbergen, (reserve: Emma van Veldhuizen)

15 november

Mw. W. Karels, mw. M. Moerman



Nicolet van Wageningen, (reserve: Lydia Karels)

22 november Mw. A. Budding, Mw. M. van de Craats  
Maartje Karels, (reserve: Mirjam van Steenberg)

29 november Mw. C. van der Sluijs, Mw. A. van Engelenhoven  
Marit Visser, (reserve: Simone van Wageningen)

6 december Mw. L. Bruijn, Mw. E. Kroon  
Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebecca Adam)

### **BHV-rooster**

1 november Hans Versluis (ochtenddienst)

1 november Klaas Slotegraaf (avonddienst)

**4 november Hans Versluis Dankdag (ochtenddienst)**

8 november Jan Mekelenkamp

15 november Guus Koudijs

22 november Martien Versluis

29 november Hans Versluis (ochtenddienst)

29 november Klaas Slotegraaf (avonddienst)

### **Kerkautoroster**

Zondag 1 november Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318-413483

Woensdag 4 november Ede: fam. J. Zondag 0318-619638

Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Zondag 8 november Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877

Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317-460100

Zondag 15 november Ede: fam. M. Brand 0629-159016

Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318-415715

Zondag 22 november      Ede: fam. K. de Kool    0627-535603  
   Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats    0318-418304

Zondag 29 november      Ede: fam. D.L. Aangeenbrug    0318-619907  
   Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal    0642-483134

### **Rekeningnummer Diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Van de Kerkvoogdij:**

#### **Collectemunten**

In de komende maand kunt u op woensdag 11 en donderdag 26 november collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

#### **Verplichte bijdrage**

In de kerkbode van oktober jl. hebben we u gevraagd om de verplichte bijdrage over te maken. Tot nu toe hebben wij ruim € 3.000 van de verwachte € 12.000 ontvangen. Heeft u uw bijdrage nog niet overgemaakt dan vragen wij u dit *uiterlijk 31 december 2015* te doen op NL83 RABO 0118349619 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede onder vermelding van verplichte bijdrage 2015.

#### **Oud Papier/Oud ijzer**

Zoals u weet zorgt de inzameling van oud papier en oud ijzer steeds weer voor een mooie opbrengst t.b.v. de kerkvoogdij. We zijn de vrijwilligers, die daar wekelijks hun tijd en kracht voor geven, dan ook dankbaar dat ze dit willen doen. De container achter op het kerkplein gaat weg en daarom kunt u vanaf heden uw oud papier en oude ijzer in de berging van de pastorie doen. Hartelijk aanbevolen!

#### **Koffieochtend**

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen over het initiatief van de koffieochtenden in de flats in Ede. Vanuit de vrijwilligers een eerste verslag hiervan: Woensdagochtend hadden we onze eerste koffieochtend in de hoogbouwflats in Ede –Zuid. We vonden het allemaal best spannend. Zouden er mensen komen, hoeveel mensen zouden er komen? Er was geflyerd, we hadden lekkere dingen gebakken, de tafels gezellig neergezet, bloemetjes erop, uitnodigingen opgehangen en toen maar wachten....Gelukkig kwamen er mensen. Er zijn zo'n 20 mensen geweest schatten we. Allerlei nationaliteiten: uit Syrië, Ethiopië, Marokko, mannen en vrouwen, de coördinator van de buurtvaders van Ede- Zuid.... En de mensen waren heel enthousiast. Het is een gezellige ochtend geworden, en de eerste contacten zijn gelegd. Er was echt wel behoefte aan, in sommige verhalen proefde je de eenzaamheid. Mensen gaven aan graag weer te willen komen en anderen mee te nemen. We gingen blij en dankbaar weer naar huis en kunnen terug kijken op een mooie ochtend. **De volgende data zijn: Woensdag 28 oktober, 18 november, 9 december, 30 december**

Tot nu toe hebben zich 11 vrijwilligers aangemeld, waar we erg blij mee zijn! Hoe meer vrijwilligers hoe vaker we er kunnen zijn voor de mensen; dus van harte aanbevolen! U hoeft geen goede prater te zijn, mensen zijn al erg blij als er iemand naar hen luistert! Ook mannen zijn van harte welkom. We zoeken nog mensen die af en toe wat willen bakken. U kunt zich opgeven bij Marjan (0318-633974, [mjvansteenbergen@kliksafe.nl](mailto:mjvansteenbergen@kliksafe.nl)) of Alma (0318-610563, [almavanengelenhoven@kliksafe.nl](mailto:almavanengelenhoven@kliksafe.nl))

## **Klusmorgen**

Iedere derde zaterdag van de maand, dus dit keer op **zaterdagmorgen 21 november**, bent u welkom bij de kerk tijdens de maandelijkse klusmorgen. We starten om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Veel handen maken licht werk!

## **Parkeren van auto's en fietsen (herhaald bericht)**

De parkeerplaatsen rondom de kerk zijn uitsluitend bedoeld voor minder-validen en ouderen. Wilt u, die wel goed ter been bent, daarom uw auto parkeren aan de overkant van de weg bij Het Streek? Aan de achterzijde van de kerk is een vak gemaakt voor fietsers. Graag uw fiets achter de streep parkeren, zodat het uitrijden van auto's niet belemmerd wordt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

## **Rekeningnummer Kerkvoogdij**

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

## **Rekeningnummer verenigingen**

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

## **Activiteitencommissie**

### **Autowassen:**

Zaterdag 21 november, tussen 9.00 uur en 11.00 uur staan we weer voor u klaar! Voor maar € 7,50 kunt u uw auto laten wassen, achter op het kerkplein. Terwijl u zelf kunt genieten van een kopje koffie, wordt uw auto keurig gewassen.

### **Stamppottenbuffet:**

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond 6 november in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is € 5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Betalen kan contant maar wij geven de voorkeur aan pinbetaling. Ook dit jaar is het de bedoeling dat iedere deelnemer eigen bord en bestek meeneemt. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen, bijv. met klaarzetten, opruimen en/of met het koken van een stamppot. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldformulier op de site of telefonisch (0318-561549). Wilt u graag deelnemen aan het buffet, maar heeft u geen vervoer? Ook dan kunt u dit nummer bellen (0318-561549) en zorgen we voor een oplossing.

## **Rookworstenactie:**

U kunt heerlijke rookworsten bestellen. Dit jaar willen we niet alleen varkensrookworsten aanbieden, maar ook runderrookworsten. De prijs van de varkensrookworsten is hetzelfde gebleven: 1 set van 3 rookworsten (grof of fijn) voor € 6,50. De runderrookworsten (fijn) zijn gaar en vacuüm verpakt. De prijs hiervan is € 8,00 voor een set van 3 rookworsten. Bestellen kan d.m.v. het bestelformulier op de website of telefonisch (0318-561549)

## **Oliebollenactie:**

In december kunt u weer heerlijke oliebollen en appelbeignets bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. Ze worden bij u thuis bezorgd! In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

## **Gebedskring**

Matth 6:8 'Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt'

"Het belangrijkste werk wat we te doen hebben, moet volbracht worden op onze knieën, alleen met God, verwijderd van het geraas der wereld en de toejuichingen van mensen. Deze arbeid is het voorbereidende werk voor alle arbeid in het Koninkrijk van God; prediken, herderlijk werk, evangeliseren, administratief werk, organiseren etc. Als de arbeid van het gebed aan dit alles niet voorafgaat, en het ook niet vergezelt, zal ons werken voor het Koninkrijk Gods niet anders zijn dan een werk van mensen, meer of minder bekwaam verricht, en met meer of minder inspanning en opwinding al naarmate het geval zich voordoet, maar niets teweegbrengend dan inspanning voor onszelf en anderen". O.K. Hallesbey in zijn boek 'Het gebed'. Op zaterdag 14 en 28 november hopen we als gemeente samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om de arbeid die in onze gemeente gedaan wordt in gebed bij Hem te brengen. Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

## **Zending**

De zendingscommissie vraagt deze maand uw aandacht voor de Najaarszendingscollecte en de Lectorpakkettenactie op Dankdag.

De **Najaarszendingscollecte**, die op zondag 1 november gehouden zal worden, is bestemd voor het werk van de Spaans Evangelische Zending (SEZ). Dhr. J. Haeser, coördinator Cubawerk SEZ schrijft het volgende: "De Spaanse Evangelische Zending wordt in haar werk op Cuba steeds sterker bepaald bij de grote armoede onder dit volk en bijzonder onder de christenen, die ook achtergesteld worden. Zo moeten gepensioneerde gemeenteleden het doen met slechts € 7,50 per maand! Veel jongeren hebben geen werk. Dat bracht ons op het idee om grond te kopen, te verbeteren en te bevoeien, zodat de jongeren groenten en fruit kunnen kweken als extra voor de ouderen. Het overige wordt verkocht voor de ondersteuning van ons zendingswerk op Cuba, zodat we oud en jong ook Bijbels en Bijbels onderwijs kunnen geven. Een project dat we graag bij ieder aanbevelen. "

**Lectorpakkettenactie** van Friedensstimme voor Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken. Allereerst verschillende reacties op de ontvangst van pakketten:

*Onze dank voor de toegestuurde Bijbels, bladwijzers, prentbriefkaarten, kalenders en boeken. Onze gedachten gaan naar u uit; we houden van u en bidden voor u. Een groet van alle broeders en zusters van de plaatselijke kerk. We leven niet voor onszelf, maar voor God. Voor Hem zijn we als brandende vlammen. En er is nog heel veel werk te doen, terwijl de dagen voorbij snellen.*

*“De genade zij met u allen. Amen” (Heb. 13:25).*

*In liefde met jullie allen verbonden, zr. Tatjana*

*Vrede zij u, broeders en zusters,*

*Wij willen alle vrienden in Holland grote dankbaarheid betuigen voor de lectuur die u aan ons stuurt. We wensen u Gods zegen toe!*

*Aleksej Medvedev (gemeente Spassk-Daljny)*

*Geliefde vrienden,*

*Hartelijk dank voor het boek “Brieven voor jonge mensen” en het boek “Hoe en wie zullen de christenen verzamelen”*

*Gemeente Plodorodie*

Op Dankdag 4 november zullen er in de hal van de kerk weer pakketten van Friedensstimme liggen met Bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal. Deze keer heeft u de keuze uit twee verschillende pakketten:

- a. Lectorpakket; de onkosten voor zo'n pakket inclusief envelop zijn € 7,50, dit wordt betaald door Friedensstimme.
- b. Grootletter Bijbel; In de voormalige Sovjetunie is er grote vraag naar Grootletter Bijbels, omdat veel mensen met hun financiële middelen moeilijk een bril kunnen kopen. Een Grootletter Bijbel is dan een grote uitkomst!. Het drukken van zo'n Bijbel en een envelop om de Bijbel te versturen kost Friedensstimme € 10,00.
- c. een kaartensetje kost aan onkosten ongeveer € 0,90.

U kunt zo'n pakket GRATIS meenemen en tegelijk postzegels kopen om het pakket te verzenden. De postzegels zitten al op de pakketten geplakt. Door ze gelijk bij ons af te rekenen of via de bank INBAN NR. NL 78 SNSB 092.50.10.251 t.n.v. A. de Haan te Ede o.v.v. lectorpakketten naar ons over te maken is er een deel voor de onkosten van de Friedensstimme pakketten, terwijl u niet meer betaalt dan op het postkantoor. Om het ons gemakkelijker te maken en om Friedensstimme een beetje te helpen met het betalen van de onkosten van de pakketten, willen we de kosten voor de porto iets afronden. Per lectorpakket (a) moet er € 5,75 aan postzegels worden geplakt; hiervoor willen we € 6,00 vragen. Per Grootletter Bijbel (b) moet € 10,35 geplakt worden; hiervoor willen we € 11,00 vragen (deze afronding is om het afrekenen makkelijker te maken en uiteraard is de afronding bestemd voor Friedensstimme). Heeft u andere keren twee lectorpakketten verzonden, dan zou u nu één Grootletter Bijbel kunnen versturen. Voor de duidelijkheid: giften om de onkosten van Friedensstimme te helpen dekken zijn en blijven natuurlijk hartelijk welkom! Op de kaartensetjes moet aan porto € 1,15. Hiervoor willen we € 2,- vragen zodat gelijk de onkosten van deze kaartensetjes daarmee betaald zijn. Deze keer zijn er 30 lectorpakketten beschikbaar (hierin zitten deze keer vier kalenders met Bijbelteksten en één Johannes evangelie.). Deze kalenders komen dan op vele plaatsen in Rusland te hangen. Zowel in de Tsjoems (een soort tenten op de toendra in de poolstreken in Rusland) als ook in dorps/ gemeentehuizen e.d. op vele plaatsen in Rusland. Doordat de armoede zo groot is in vele streken van Rusland gaat er een sterk getuigenis uit van deze kalenders. Ook zijn er 21 Grootletter Bijbels. De Bijbelpakketten en lectorpakketten gaan voor het grootste gedeelte naar Rusland en een kleiner aantal naar Wit-Rusland

en 1 naar Estland. Tevens liggen er 26 kaartsetjes met elk drie tekstkaarten; deze gaan voornamelijk naar de republieken van Centraal Azië, zoals Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan. Naar deze Republieken is het niet mogelijk om rechtstreeks Bijbels en lectuur te sturen omdat de douane dat daar niet accepteert. Dit zijn republieken waar veel moslims wonen. Ondanks de moeilijke omstandigheden van zeer beperkte vrijheid aldaar zijn er voor de evangelisten mogelijkheden om het Woord in Daad en Woord uit te dragen. En groeien de gemeenten ondanks de verdrukking. Deze tekstkaarten zijn erg bemoedigend voor de voorgangers van de gemeenten daar. Deze gebruiken ze voor evangelisatie. Het is mogelijk om per setje op een van de kaarten een persoonlijke groet te plakken doormiddel van stukjes tekst die u kunt uitknippen van het begeleidende blad dat u erbij krijgt. De totale onkosten voor het drukken van de Bijbels en lectuur zijn € 458,=. Op Dankdag staat ook een collectebus op de tafel bij de pakketten, hier mogen uiteraard ook collectemunten in. Mensen, voor wie het kopen van postzegels boven zijn of haar budget gaat, kunnen zo via een gift toch bijdragen aan de bestrijding van de onkosten. Als ieder naar vermogen bijdraagt in deze bus is het goed mogelijk om zo genoeg geld binnen te krijgen voor de onkosten van de pakketten. In allerlei landen wordt het steeds moeilijker om Bijbelse lectuur te verspreiden. Maar naar de republieken van de voormalige Sovjetunie kan het nog steeds. Maar we weten niet hoelang. Laten we dan de gelegenheid die we nu nog hebben, goed gebruiken om Gods Woord te verspreiden. Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor een goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland? Tenslotte nog een opmerking van een Russische Christen op de ontmoetingsdag van Friedensstimme: *“Hoeveel heeft de Heere Jezus niet voor ons gedaan en hoe weinig kunnen we terugdoen. Doet u daarom mee met deze actie uit dankbaarheid.”* Deze actie heeft eeuwigheidsperspectief. Uit alle volken zullen er straks zijn voor de troon van het Lam. Ook uit de volkeren bijvoorbeeld in de Poolstreken en in gebieden in Siberië waar volkeren zijn die nog niet en sommige nauwelijks bereikt zijn met het Evangelie. Helpt u daarom mee met deze actie.

Voor informatie m.b.t. de actie van Friedensstimme kunt u contact opnemen Fam. A. de Haan/ Dhr. F.A.C. de Haan (tel. 0318-614918 /612990).

Met hartelijke groet, de zendingscommissie

### **Bijbelvertaalwerk familie Karels**

Nu november is aangebroken staat het verlof echt voor de deur. Afgelopen zomer was Anneke, de zus van Albertine in Tanzania op bezoek. Bij terugkomst vertelde ze dat Jacob en Albertine heel erg naar het verlof uitkijken. De laatste tijd is het helemaal mis met de elektriciteit: *Ik word wakker. En terwijl ik nog nauwelijks mijn ogen open heb, schiet de vraag al weer naar boven: ‘Is er stroom? Of is er geen stroom?’ Het is zo’n beetje mijn dagelijkse eerste ochtendvraag. Even de schakelaar aan en ik weet het: Klik. Het blijft donker. Geen stroom vandaag. Meteen ben ik wakker en gaan mijn gedachten aan ‘t werk: vandaag □ geen strijk, geen wasmachine die draait, geen koelkast die werkt, geen waterkoker, geen warme douche, geen elektrische oven, geen vriezer die op temperatuur blijft... . Het wordt tobben vandaag met het huishouden. Ik zucht. Dan pak ik mijn bijbel. Tijd voor stille tijd.*

Ervaring als deze, maar ook de leuke beschrijving (met foto's!) van de 'mannendag' zijn te vinden op <http://www.jacobenAlbertine.nl/weblog/>

Eind december hoopt familie Karels weer naar Nederland te komen. Zoals het er nu uitziet zal er op de gemeenteavond/achterbanavond van 28 januari 2016 gelegenheid zijn om weer helemaal bijgepraat te worden over het gezinsleven, maar ook het werk van Jacob en Albertine. Het zal hen (en natuurlijk ook ons!) goed doen u daar te ontmoeten. Blijft u voor Jacob, Albertine en de kinderen bidden?

Hartelijke groeten namens de Thuisfrontcommissie  
Ernst Adam

## **Evangelisatie Wageningen**

Wij willen u kort iets schrijven over de evangelisatie-actie van oktober in Wageningen. Ik sprak met een oudere man die naar de RKK ging. Hij vertelde dat vroeger de kerk vol zat en dat er nu zo'n vijfendertig mensen komen. Jammer, want de kerk is noodzakelijk. We hebben het gehad over persoonlijk geloof en de plaats van de Heere Jezus. Iemand die reageerde op de tekst over het liefhebben van God. Het is heel belangrijk om goed te zijn voor anderen en hij was er niet zeker van dat er een hogere macht bestond waarmee we in verhouding staan. Hij had bewust voor een vrijzinnige godsdienst gekozen. Een christen ontmoet die ook wel eens bij ons in de kerk kwam. Later kwam er een echtpaar aan die er niets mee te maken wilde hebben, omdat geloven alleen maar oorlogen voortbrengt. Een jongeman reageerde op het citaat 'God heeft u lief' op één van de folders met de opmerking: "God heeft mij wel lief, maar de kerk accepteert mij niet". Op mijn vraag waar hij op doelde zei hij: "Ik ben homofiel en dan ben je in de kerk niet welkom". Daarop raakten we in gesprek over het waarheidsgehalte van deze opmerking. Ik raakte in gesprek met een studente naar aanleiding van de tekst 'Is er leven na de dood' op een foldertje. "Ik ben al druk genoeg met m'n leven, laat staan dat ik ook nog na moet denken over de dood." Een student vertelde me vol zelfvertrouwen dat hij zich liever baseerde op wetenschappelijk bewezen feiten over de evolutietheorie dan dat hij geloof moest hechten aan het bestaan van God. We raakten in een geanimeerd gesprek over schepping of evolutie, wetenschap en geloof. Bid voor het evangelisatiewerk! Nu kan het (nog) en die vrijheid moeten wij benutten. Heeft u interesse om folders uit te delen of gesprekken te voeren, mail dan naar [evangelisatie@hhgede.nl](mailto:evangelisatie@hhgede.nl). Er zijn mensen nodig om hiermee door te kunnen gaan. Iedere tweede zaterdag van de maand is er een actie.

### **Ouderenmiddag:**

U bent hartelijk welkom op de ouderenmiddag als

- U 65 jaar of ouder bent
- Uw echtgenoot/echtgenote de leeftijdsgrens van 65 al bereikt heeft (en u zelf nog jonger bent)
- U zich eenzaam voelt en graag met anderen bijeen wil komen op een woensdagmiddag, waar de Bijbel open gaat.
- U nog geen 65 jaar bent, maar toch graag de ouderenmiddag zou willen bezoeken.

Ds. Hendriks.

### **Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'**

Allereerst willen we graag doorgeven dat in oktober de avond-vrouwenvereniging van start is gegaan. Zo zijn er nu in onze gemeente twee mogelijkheden om de vrouwenvereniging te bezoeken voor Bijbelstudie; om als vrouwen samen met elkaar te lezen in en te leren uit Gods Woord. Wie op dinsdagochtend verhinderd is, is op woensdagavond hartelijk welkom! De eerstvolgende bijeenkomsten zijn dinsdagochtend 10 en woensdagavond 11 november; beide keren staat het achtste gebod centraal. Op dinsdagochtend hoopt Jeanette van der Vliet de inleiding te houden en op woensdagavond wil Jolanda Jacobsen dat doen. Ter voorbereiding op de Bijbelstudie kunt u Spreuken 11 en uit het Bijbelstudieboekje p. 45-49 lezen. Het zou mooi zijn als dit thuis al is bestudeerd, want dat zal zeker ten goede komen aan de bespreking van de vragen. Dinsdagochtend is er vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kinderoppas aanwezig. Woensdagavond is er vanaf 19.30 koffie of thee verkrijgbaar; we willen graag om 19.45 uur starten en om ongeveer 21.30 uur afronden. Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom! Heeft u belangstelling om eens te komen? Kom vrijblijvend een keertje kijken (een kopie van de Bijbelstudie kunt u bij ondergetekende opvragen).

Met hartelijke groet en graag tot ziens,

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

N.B. Op 1 december is er een **Open ochtend** met als thema *Vreemdelingen in ons midden, zijn wij herbergzaam?* Voor meer informatie: zie elders in deze Kerkbode.

### **Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:**

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl).

### **Werkgroep Autisme**

Zoals u misschien weet, leeft Arjen Keijzer al een heel aantal jaren mee met onze gemeente omdat hij in een woongroep in Arnhem verblijft. Hierdoor volgt hij ook de catechisatie bij ons en daarvoor wordt hij iedere week opgehaald en teruggebracht door gemeenteleden. De catechisatietijden zijn van 19.20-20.05 uur. Doordat dit jaar een aantal vrijwilligers niet meer kan rijden, zijn we op zoek naar gemeenteleden die dit willen doen. U/jij bent ongeveer 4 keer per seizoen aan de beurt. Hiervoor geldt: hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak u/jij aan de beurt bent. Bent u of ben jij bereid om dit te doen, neem dan contact op met de coördinator, Arja Evers ([arja\\_evers@hotmail.com/06-24986274](mailto:arja_evers@hotmail.com/06-24986274)). Heeft u vragen hierover dan kunt u eveneens contact met haar opnemen.

### **Puzzelhoekje**

Ha jongens en meisjes,

Er moeten 23 namen van profeten in de puzzel komen te staan. In de hokjes onderaan komen de 26 letters van het alfabet. Drie letters zijn alvast ingevuld: de Z staat in hokje 9, de A in hokje 15 en de G in hokje 17. Als je de letters Z, A en G invult in de hokjes 9, 15 en 17 kun je misschien al wat namen van profeten ontdekken en kun je de code verder kraken. (de p, q, v, w, x en ij worden niet gebruikt. Die mag je invullen in de hokjes 3, 5, 19, 23, 24, 26) Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl) of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie





**Kleurplaat**



De eerste keer club was weer even wennen: in de jongste groep waren veel nieuwe kinderen en veel andere kinderen mochten vanaf dit seizoen naar de middelste of oudste groep. Fijn dat er zoveel kinderen waren! We hebben met elkaar nagedacht over het eerste en tweede gebod: 'Dien geen andere goden' en 'maak geen beeld van God'. De volgende clubmiddag is woensdag 11 november. Komen jullie allemaal weer? En laten jullie het even weten als je een vriendje of vriendinnetje meeneemt?

## **Jeugdvereniging**

### **Activiteitenavond 27 november.**

Dat we er echt een actieve avond van gaan maken is voor ons al wel duidelijk. Voor jullie nog niet, maar ga er maar vanuit dat het een leuk avond wordt! Om jullie alvast een beetje op het goede spoor te zetten, toch het volgende: trek warme kleren aan die tegen een stootje kunnen en vergeet vooral niet om stevige schoenen, laarzen of wat je wilt aan te doen. Verder kan een zaklamp, kompas en GPS-ontvanger van pas komen. Als je deze niet hebt is het geen probleem, want het kan ook zonder. Het belooft een hele coole en gezellig avond te worden. Wil je dit niet missen? Zorg dan dat je op tijd bent. We verzamelen om 18.45 uur bij de kerk. We vragen voor deze avond een kleine bijdrage van jullie van €1,50. We hebben er zin in! Tot dan.

### **Jongeren -16**

Deze maand hebben we maar één reguliere avond en deze is op 13 november. Daan en Menno houden dan een inleiding over schets drie uit het boekje van Daniel. Rik en Gerco zijn aan de beurt om een leuke activiteit te bedenken voor deze avond. Het seizoen is alweer begonnen en we zijn blij met zoveel van jullie die komen. Echter, we missen er ook nog een aantal. Ben je nog nooit geweest en wil je graag een keer komen? Wees welkom! We geven hierbij ook even het overzicht van de komende avonden. Tussen haakjes telkens welke leiding voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Op 30-10 Sprekersavond (gezamenlijk) 13-11 Inleiding: Daan & Menno (Erik), Spel: Rik & Gerco (Ernst) 27-11 Activiteitenavond (gezamenlijk) 04-12 Inleiding: Rutger & Timo (Arja), Spel: Joas & Geert (Erik) 18-12 Avond rondom Kerst (gezamenlijk) 08-01 Nieuwjaarsbijeenkomst (gezamenlijk)

### **Jongeren +16**

Ha jong en enthousiast! We hebben een fijne start van het seizoen achter de rug en dat belooft veel goeds! De planning is namelijk gevuld met veelbelovende onderwerpen en de eerste avond (over Jozef) liep uit vanwege de lange Bijbelstudie. In de maand november gaan we twee keer met elkaar stil staan bij het onderwerp "Verbonden in geloof" (6-11 & 20-11). Deze maand hebben we ook een spannende actieve avond (27-11). Redenen genoeg dus om deze datums in je agenda te zetten. Ben je nog nooit geweest en zou je toch graag willen komen sfeer proeven? Jij bent welkom! De avonden beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur schenken we de koffie, thee en fris! Tot dan!!!

## **HHJO**

Zaterdag 21 november is het weer zover! Op deze dag vindt opnieuw de 16+ jongerendag plaats in Hoevelaken. De dag duurt van 14.15 uur tot ongeveer 20.30 uur en is bedoeld voor alle jongeren van 16 jaar en ouder. Dit jaar is het thema: "Wonder van Genade". Naast de twee appèlwoorden die door predikanten uit de HHK worden verzorgd, zijn er twee workshoprondes met allerlei interactieve workshops die een bepaald aspect van het thema belichten. In de ruime pauze is er natuurlijk volop gelegenheid tot ontmoeting met andere jongeren en het bezoeken van stands. Nieuwsgierig geworden? Welkom! Meer informatie is te vinden op de site van de HHJO: [www.hhjo.nl](http://www.hhjo.nl).

## **Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen**

### ***Zij hoorden tóch van de Heere Jezus      Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen***

Het is zondagmorgen. De lucht is grijs en het regent. In een sombere straat, voor een oude, hoge school, staat een groepje kinderen. Hè, wat blijft de meester lang weg, zuchten ze. Er komen twee jongens aanlopen. Het zijn Marcel en Hamid. Marcells lange blonde haren druipen van het nat, net als de donkere haren van zijn Turkse vriendje Hamid. Heel de morgen hebben ze al door de stad gezworven. Het zijn echte straatjongens. “De zondagschool is nog niet aan,” zegt Marcel. “O zeg, laten wij ook weer eens gaan,” roept Hamid. Hij is wel eens meer met Marcel mee geweest naar de zondagschool en vond het best leuk. Er wordt zo mooi verteld! Maar Marcel heeft geen zin, om een poos rustig in de klas te moeten zitten. Wat heb je daar aan! Hij haalt veel liever kattenkwaad uit! “Nee hoor, ‘k heb geen zin,” zegt hij, “offe... zullen we de meester gaan plagen?” “Hoe dan?” vraagt Hamid. Marcel denkt na, maar weet zo gauw niets te bedenken. Als je gaat zitten vervelen, word je de klas uitgestuurd, dáár heb je geen lol van. Wat zullen ze dan eens voor een streek uithalen? “ ‘k Weet wat anders,” fluistert Marcel, “we gaan gewoon mee naar binnen en als niemand op ons let, gaan we gauw de gang door en dáár helemaal achteraan is het berghok. Daarin is een kast, met schriften en pennen, enzo. Dat heb ik zelf wel eens gezien. Nou, en we pakken een paar dozen met pennen en die gaan we morgen verkopen, dan hebben we een boel geld, joh!” Hamids donkere ogen schitteren. “Ja zeg, en... en...” “Stil, daar komt de meester!” waarschuwt Marcel. Gauw gaan ze bij het groepje kinderen staan. Er komt nog een moeder aanlopen met twee kinderen. “Hier meester, mag Henkie ook komen? Hij is nog wel klein, maar thuis loopt ie maar voor m’n voeten. Nou kan ik tenminste mooi even doorwerken!” De meester neemt Henkie bij de hand en zo gaan ze de oude, sombere school in. Een paar meisjes lopen druk te praten tegen de meester. Marcel en Hamid komen achteraan en kijken naar de kinderen, die hun natte jassen uitdoen. De meester is de klas al in. En als het laatste kind óók de klas ingaat en er geen mens meer te zien is, zegt Marcel zacht: “Kom!” Zo snel ze kunnen, lopen ze vlak langs de muur, de lange gang door en komen bij het berghok. Als de deur nu maar niet op slot is... Nee, gelukkig niet! Maar wat is het donker in het berghok! “Houd de deur eens een eindje open,” fluistert Marcel. Er valt slechts een schemerige lichtstreep naar binnen. Ze zoeken naar een knopje van het licht, maar zien niets. “Laat dan de deur maar op een kier staan,” zegt Marcel. “Kijk, in deze kast moeten de pennen staan.” Ze voelen aan de deur, maar.... Op slot! “Die krijg ik best open.” Marcel voelt in zijn zak en er komt een flink zakmes tevoorschijn. Met de punt van ‘t mes rommelt hij in het sleutelgat. “Trek jij eens hard aan de knop!” commandeert hij Hamid. Die trekt en rukt en het oude slot kraakt. Ingespannen zijn ze bezig. Die deur móet open...! De kinderen zitten op hun plaats. De meester laat z’n ogen over het kleine groepje gaan. Marcel en die kleine Turk gingen toch óók mee naar binnen? Zullen ze nog op de gang zijn? Die twee moet je zó in de gaten houden! De pientere Nellie merkt, dat de meester nog wacht. “Marcel en Hamid zijn in de gang, meester” zegt ze, “ze bleven voorin staan, misschien...” Maar de meester zegt al: “‘k Zal even kijken. Rustig hoor jongens, ‘k ben zo terug.” Snel verlaat hij de klas. Hij kijkt links de gang in, waar de voordeur is, maar er is niemand te zien. Dan kijkt hij rechts, ook niemand te... hé, staat de deur van het berghok nu open? Ja! Ze zullen toch niet...! Zacht sluipt de meester de gang door. Als hij bij het berghok is, steekt hij voorzichtig z’n hoofd om het hoekje van de deur. Zie je wel, daar heb je ze! De jongens merken niet, dat de meester vlakbij hen staat, zó druk zijn ze bezig. Het slot is bijna los...! De hand van de meester gaat naar het knopje van het licht, dat in de gang is, naast de deur van het berghok en.. opeens staan de beide jongens in het felle licht! Kletterend valt het zware zakmes op de grond en verschrikt draaien ze zich om en zien de meester in de deuropening staan. Weglopen kunnen ze niet, ze zijn gevangen! Strak kijkt de meester van de één naar de ander. Even is het heel stil, tot de meester vraagt: “Wat moeten jullie hier?” De jongens geven geen antwoord. Ze kijken naar de grond en Marcel bukt zich om z’n zakmes te pakken. “Geef mij dat

mes maar, Marcel,” zegt de meester, “jullie willen geen antwoord geven, maar ik denk, dat ik tóch wel weet, waarom jullie in die kast wilden! Ik kan de politie bellen, maar dat doe ik niet. ‘k Zal straks dat slot nakijken of het kapot is. Komen jullie nu mee, jullie horen in de klas, in plaats van hier. Wat jullie wilden doen, is heel, heel erg!” Meer zegt de meester niet, maar pakt de beide jongens bij hun arm, zodat ze niet weg kunnen lopen. En met gebogen hoofd lopen de jongens naast de meester, door de lange gang, naar de klas...

*Wordt vervolgd*

## **OVERIGE BERICHTEN**

### **Uitnodiging najaarsvergadering NPV, afdeling Ede e.o.**

**Donderdag 12 november 2015, van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45**

**Stadhouder Willem III school,**

Veldhuizerbrink 24,

6712 BZ Ede

**Thema:** Moderne Wetenschap in de Bijbel

**Spreker:** Drs. Ben Hobrink

Veel mensen denken dat de Bijbel en de moderne wetenschap op gespannen voet met elkaar staan. Hobrink is overtuigd van het tegendeel en betoogt in zijn boek dat de Bijbel boordevol voorschriften staat waarvan wetenschappers pas sinds enkele decennia de wijsheid zijn gaan inzien. Bijvoorbeeld de voorschriften over epidemieën, hygiëne, en voeding. Ben Hobrink; “Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, melaatsenkolonies, stadreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voorkomt uit de Bijbel.” In zijn boek concludeert hij: “De schrijvers van de Bijbel konden destijds de achterliggende gedachten hierbij simpelweg niet kennen. Er moet daarom wel een grote Auteur achter de Bijbel hebben gezeten.”

Drs. Ben Hobrink (1948) heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt. Eerder verscheen van zijn hand o.a. het boek: “Evolutie, een ei zonder kip”.

Het bestuur van de Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen nodigt echtparen die tot de doelgroep behoren, maar ook hun familieleden, donateurs, belangstellenden en ambtsdragers uit voor onze open bijeenkomst op **D.V. zaterdag 14 november 2015** in het gebouw van het Wartburg College, locatie Revius, Piccolo 50 te Rotterdam. Het thema tijdens deze bijeenkomst is:

# ‘Gods leiding in ons leven’

## Programma

14.15 uur	inloop met koffie/thee
14.45 uur	opening
15.00 uur	lezing door Heleen van Vreeswijk
15.30 uur	lezing door ds. J. Joppe
16.00 uur	pauze
16.45 uur	gelegenheid tot het stellen van vragen
17.15 uur	sluiting

Aansluitend is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Adriana Hovestadt via telefoonnummer 06 81 18 33 69, per e-mail via [aanmelden@revoke.nl](mailto:aanmelden@revoke.nl) of via onze website [www.revoke.nl](http://www.revoke.nl), tot uiterlijk D.V. 3 november 2015. De kosten voor deze maaltijd bedragen per persoon € 15,00. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan penningmeester Arjaan van Rooijen betalen.

Van harte welkom!

*De voorjaarsbijeenkomst (met een lezing door Nico van der Voet) wordt gehouden op D.V. 9 april 2016 te Barneveld.*

Het Hollands Jongerenkoor zingt voor de JBGG

Het Hollands Jongerenkoor 6 & 7 zingt voor de JBGG. Het landelijke koor zingt in diverse regio's (Alblasserdam, Amersfoort, Apeldoorn, Benthuizen, Capelle a/d IJssel,

Ouderkerk a/d IJssel, Elspeet/Nunspeet, Ede, Genemuiden, Goes, Gorkum, Kesteren, Lisse, Middelharnis, Terneuzen en Tholen). Het koor zingt traditiegetrouw in de Doelen in Rotterdam. Het koor zong afgelopen jaren een origineel repertoire zoals de Christenreis. Ook voor het komende seizoen staan er mooie psalmbewerkingen een geestelijke liederen op het programma. Als je tussen de 15 en 45 jaar bent, ben je hartelijk welkom. Nieuw naast het koor, is ook het Jongeren-orkest.

Komende tijd zingt het koor in de Laurenskerk van Rotterdam (31 oktober),

Concertgebouw van Amsterdam (27 november) en Eindejaarsconcert in de Doelen (28 december). Opgeven en kaarten kopen kan via [www.hollandsjongerenkoor.nl](http://www.hollandsjongerenkoor.nl).

Voor alles geldt: Deo Volente!

## **Website**

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

## **E-mailadressen**

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

## **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

## **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode (voor december) komt uit op zondag 29 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 21 november 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

**Deo volente.** Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

## **Gedicht**

Vader ik wil U danken voor deze dag,  
danken voor het leven,  
dat Gij aan mij hebt gegeven,  
dat ik als Uw kind leven mag.

Iedere dag verwonder ik mij weer,  
dat U nog naar mij om wilt zien,  
omdat ik dit niet verdien,  
want ik zondig keer op keer.

Iedere dag vraag ik in het gebed,  
of Gij mijn zonden wilt vergeven,  
Heere, Gij zijt alles in mijn leven,  
Gij hebt mij van de dood gered.