

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

“Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5 : 3

Wij zagen, hoe wij arm en al armer worden. Toets daar uzelf aan en vraag: heb ik daar kennis aan? Is het ook mij zo in beginsel gegaan? Nú zullen we nagaan, wat de toestand is van zulke armen van geest. Hoe is het met zulk een gesteld? Daartoe willen wij u eerst bij bepalen bij enkele voorbeelden van zulke armen van geest. Wij denken aan de dichter van Psalm 72, die uit eigen ervaring mocht weten: “Hij zal de nooddriftige redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft, Hij zal de arme en nooddriftige verschonen en de zielen der nooddriftigen verlossen.” Ja, zo is het met een arme van geest. Wij letten op de tollenaar. In hem ziet gij de arme van geest in al zijn kleinheid en afhankelijkheid en armoede getekend. Hij ging op naar de tempel om te bidden. Van verre staande wilde hij ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op de borst, zeggende: “O, God! wees mij zondaar genadig.” Ja, dat is het sprekend gelijkende portret van de arme van geest. Is dat ook uw portret reeds? Wij vragen niet, of gij het kleed van de tollenaar draagt, of gij de woorden van de tollenaar in de mond hebt, of gij misschien enigszins op hem lijkt? Neen! Wij vragen: Is dat in waarheid uw beeld? Wordt daar uw naam genoemd? Daar moet het toch heen, zal het goed met u zijn. Met minder kunt gij niet toe. Alleen de armen van geest spreekt de Heere Jezus zalig. Armen van geest, dat zijn de eenvoudigen, de kleinen, degenen die alles hebben, wat niet goed is en die alles missen, wat nodig is, om voor een heilig en rechtvaardig God te kunnen bestaan. Zij hebben zoveel zonden. Zij zijn zo opstandig, zo ontrouw, zo aardsgezind en zoveel meer. Zij missen de gerechtigheid, de liefde, de wijsheid, de kracht, het geloof en zelfs het gebed. O, als zij zien op zichzelf, dan klagen ze: Het ontbreekt mij aan álles! Toch is er van dit alles bij hen meer dan zij zelf wel weten door Gods genade en meer dan zij durven te geloven. Omdat het zo gebrekkig is, menen zij altijd maar, dat het bij anderen beter gesteld is. Van uzelf, ja, dan hebt ge werkelijk alleen zonde en schuld. Maar de Heere werkt door Zijn Woord en Geest in u, wat gij nodig hebt. Zo zijn zij, die klagen: wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, de ware bidders. Uit diepten van ellende roepen zij met hart en mond. Zij kunnen niet meer buiten genade. Zij hebben de Zaligmaker, een Borg voor hun ziel nodig gekregen. Zij schreien in hun nood: “Jezus, Gij Zoon Davids! ontferm U onzer.” Zo zijn zij, die geen wijsheid hebben, die klagen over hun dwaasheid, de echte wijzen. Het is hun te doen om het ware werk Gods in hun ziel, om Geesteswerk. Zij hebben met de wijze maagden olie in hun vaten. Het beginsel der wijsheid, de vreze des Heeren, heeft Hij in ze gelegd. Daar is een diep ontzag voor de hoge en heilige God. Zo zijn zij, die geen geloof hebben, die klagen over hun ongelooft, de ware gelovigen. Al hun verwachting is van de Heere alleen. Dan eerst hebben zij rust, als zij rusten mogen in het volbrachte werk van de Verlosser. Armen van geest, dat blijft het kenmerk van Gods kinderen. Ja zelfs, dat worden zij al meer, hoe meer zij zichzelf leren kennen in hun ledigheid en Christus in Zijn volheid, zichzelf in hun goddeloosheid en de Redder als: de Heere onze gerechtigheid. Almeer behoeftig, al meer bedelaar, al meer hopen op genade alleen, al minder kunnend buiten de goede Herder, die voor Zijn schapen álles is. Zo moet het zijn. Zo wordt het ook in beginsel bij een ieder, van wie de Heere zegt: Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Er is toch de geest der uitbranding en des oordeels. Gelukkig wie staat onder Zijn bearbeiding! Wat zegt de Heere Jezus nu van zulke armen van geest? Dat is van veel meer belang dan wat zij van zichzelf zeggen. Zij weten vaak niet wat zij van zichzelf moeten denken. Dat is nog van veel meer belang ook, dan wat de mensen van hen zeggen. Sommigen verheffen de armen van geest, het volk des Heeren veel te hoog, verafgoden hen, en dat is gevaarlijk. Anderen halen de schouders over hen op en bespotten hen. Dat is pijnlijk. Maar mensen zijn gelukkig onze rechters niet. Neen, van het allergrootste belang is: wat zegt de Heere Christus van de armen van geest? Luister, mocht het zijn met een biddend hart, in diepe verwondering, met geloof in uw ziel! Hij zegt: “Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Zalig? En ze belijden de rampzaligheid verdiend te hebben. En ze zijn zo arm, ze zitten zo diep in de schuld. Zalig? En ze hebben zoveel rampen en tegenspoeden. Ja en toch zalig, want Hij, de getrouwe en

waarachtige Getuige zegt het. En als Hij het zegt, is het waar. O, dat ge dan horen moogt met een geopend hart: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn de armen van geest. In het oorspronkelijke staat het korter. Het woordje 'zijn' wordt daar niet gevonden. Het is kort en krachtig: "Zalig de armen van geest." Dat is de verzekering van de Zone Gods, de armen van geest zalig. Niet eerst later, geen wissel op de eeuwigheid alleen, neen, zalig nú reeds. Zalig, omdat Hij het zegt. Zalig, omdat Hij het hen maakt. Zalig zijn de armen van geest. Dat is ook hun ervaring. Zij zingen ervan: Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort. Reeds hier op aarde is de hemel wel eens in het hart. En ook, als dat niet zo is, toch zijn zij zalig, omdat zij voor rekening liggen van de getrouwe Zaligmaker, Jezus. Hoe heerlijk is het: de parel van grote waarde te zien, al is het nog maar van verre. Wat ligt er een genot in het zoeken, in het kloppen aan de genadepoort, in het bidden. Welk een zaligheid ligt er in het getrokken worden door de Vader, in het komen tot de Zoon, in de vertroosting des Heiligen Geestes!

Wordt vervolgd

Wijlen Ds. S. van Dorp

Kerkdiensten

3 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat W. van Klinken (<i>Apeldoorn</i>) Preekbespreking Ds. W. Roos (<i>Doornspijk</i>) Diaconie (<i>Woord en Daad</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
10 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Buitink (<i>Ede</i>) Ds. M. van Reenen (<i>Oldebroek</i>) Diaconie (<i>Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen
14 mei	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. K. ten Klooster (<i>Ridderkerk</i>) Hemelvaartsdag Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
17 mei	10.00 uur 17.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. J. van Meggelen (<i>Nieuw-Lekkerland</i>) Koffiedrinken Ds. C. Oorschot (<i>Stellendam</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossingen leningen
24 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) Eerste Pinksterdag Openbare Geloofsbelijdenis Ds. G. Kater (<i>Waarder</i>) Diaconie (<i>Pinksterzendingscollecte ZHHK</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
25 mei	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat J.R. van Vugt (<i>Lienden</i>) Tweede Pinksterdag Diaconie (<i>Pinksterzendingscollecte ZHHK</i>) Kerkvoogdij Aflossingen leningen

31 mei	10.00 uur	Ds. H. Jonker (<i>Barneveld</i>)
	18.30 uur	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

- 2 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
- 16 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
- 16 mei Klusmorgen. Aanvang 08.30 uur.
- 19 mei Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.
- 21 mei Lidmatenkring.
- 23 mei Inleveren kopij kerkbode juni.

Oppasrooster

- 3 mei Mw. E. van de Brink, Mw. M. Westerink
- 10 mei Nadine Hardeman, (reserve: Hannah van Steenbergen)
Mw. A. Aalbers, Mw. M. Moerman
Geke van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink)
- 14 mei (Hemelvaartsdag) Mw. H. van de Pol, Mw. G. Visser
Simone van Wageningen, (reserve: Christien van Wageningen)
- 17 mei Mw. E. Kroon, Mw. H. Bos
Emma van Veldhuizen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
- 24 mei Mw. A. van de Sluys, Mw. H. van Leeuwen
Rebekka Adam, (reserve: Mirjam van Steenbergen)
- 25 mei (2^e Pinksterdag) Mw. M. van de Craats, Mw. A. van Engelenhoven
Nicolet van Wageningen (reserve: Lydia Karels)
- 31 mei Mw. L. Bruijn, Mw. M. Westerink
Hannah van Steenbergen, (reserve: Emma van Veldhuizen)
- 7 juni Mw. E. van de Brink, Mw. A. Aalbers
Maartje Karels (reserve: Geke van Engelenhoven)

Schoonmaakrooster

Donderdagmorgen 7 mei

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)

Mw. A. van Engelenhoven

Mw. H. Kortenhoff

Vrijdagmorgen 15 mei

Mw. N. Slotegraaf (leiding)

Mw. R. Luttkhuizen

Mw. T. van Welsum

Woensdagavond 20 mei

Mw. P.K. Oudijn (leiding)

Mw. E. Marchal

Mw. W.A. Bakker

Donderdagmorgen 28 mei

Mw. W. Karels (leiding)

Mw. N. de Kool

Mw. M. Moerman

BHV-rooster

03-05 Dirk Buitink

10-05 Martien van Veldhuizen

14-05 Arnold Budding (Hemelvaartsdag)

17-05 's ochtends Hans Versluis

17-05 's avonds Klaas Slotegraaf

24-05 David Moerman (1^e Pinksterdag)

25-05 Jan Mekelenkamp (2^e Pinksterdag)

31-05 Guus Koudijs

Kerkautorooster

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Schroom niet, maar bel de persoon die op de betreffende dag is ingedeeld. Voor zowel Ede als Bennekom/Wageningen is er een auto beschikbaar.

Zondag 3 mei	Ede: dhr. G. Vink 0651-552330 Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317-460100
Zondag 10 mei	Ede: fam. J. Zondag 0318-619638 Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318-415715
Donderdag 14 mei	Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707 Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats 0318-418304
Zondag 17 mei	Ede: fam. R.W. Pater 0318-300607 Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549
Zondag 24 mei	Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877 Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal 0642-483134
Maandag 25 mei	Ede: fam. K. de Kool 0627-535603 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318-413483
Zondag 31 mei	Ede: fam. M. Brand 0629-159016 Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317-460100

Klusmorgen

Op zaterdag 16 mei is er weer de maandelijkse klusmorgen. Mogen we op uw hulp rekenen? We beginnen om 8.30 uur en ronden ongeveer 12.00 uur af. Voor vragen kunt u bellen naar dhr. D.J. van Leeuwen (0318-561549).

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 6 mei en donderdag 21 mei collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Autowassen:

Voor € 7,50 kunt u op zaterdagmorgen 16 mei, tussen 9 en 11 uur, uw auto laten wassen op het kerkplein.

Potgrondactie:

De netto opbrengst van de potgrondactie is voor de kerkvoogdij. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, zeggen we hartelijk dank.

Paasmuziekavond:

We kijken terug op een fijne avond met een mooi programma. Allen hartelijk dank. Was u deze avond verhinderd, dan kunt u via de site de avond terug luisteren. Zeker de moeite waard!

Taartenactie:

In samenwerking met de thuisfrontcommissie van fam. Karels in Tanzania organiseren we een taartenactie. Vanzelfsprekend hopen we zoveel mogelijk taarten te verkopen voor de TFC en de kerkvoogdij. Vraag daarom ook uw kennissen, familie en vrienden om taart(en) te bestellen. Zie voor meer info de bijgevoegde flyer.

Dienstenveiling:

In de vorige kerkbode vroegen wij u één of meerdere diensten aan te bieden. Van verschillende gemeenteleden hebben we heel originele en leuke diensten binnen gekregen. Helaas zijn dat er (op dit moment van schrijven) te weinig om een dienstenveiling achter op het kerkplein te organiseren. Toch willen we u de aangeboden diensten niet onthouden. Daarom gaan we middels een digitale veiling deze diensten verkopen. We hebben de diensten en de spelregels voor u afgedrukt en bij deze kerkbode gevoegd. Laten we er met elkaar voor zorgen dat alles verkocht wordt!

Fietstocht:

In verband met het JV-kamp wordt de jaarlijkse fietstocht een week eerder georganiseerd en wel op zaterdag **27 juni**. Schrijf deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een mooie tocht te worden met daarbij ook de mogelijkheid voor een mountainbike-route. In de volgende kerkbode kunt u hier meer over lezen.

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (38)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

50. Bidden op geregelde tijden?

Hoewel reeds opgemerkt is dat men altijd het hart tot God moet verheffen en zonder onderbreking moet bidden, is het toch goed wanneer ieder van ons voor zichzelf aparte uren vastlegt om zich daarin te oefenen, aangezien onze zwakheid zo groot is dat het nodig is haar met vele hulpmiddelen te ondersteunen en onze slapheid zodanig dat ze door prikkels aangespoord moet worden. Deze uren mogen niet zonder gebed verstrijken en dienen met het oog daarop alle gemoedsbewegingen geheel en al in beslag te nemen, 's morgens wanneer wij opstaan, voordat wij ons tot ons dagelijks werk begeven, wanneer wij aan tafel gaan om te eten, wanneer wij door Gods zegen de maaltijd gebruikt hebben, en wanneer wij ons ter ruste begeven. Het moet alleen geen bijgelovig waarnemen van getijden worden, waardoor we tot de gedachte zouden kunnen komen dat we God als het ware een bepaalde hoeveelheid gebeden moeten geven en dan voor de rest van de tijd van deze plicht ontslagen zijn. Nee, het moet een maatregel zijn om onze zwakheid op deze wijze te oefenen in net gebed en steeds weer aan te sporen. We moeten er vooral op bedacht zijn, wanneer wij zelf door enige benauwdheid bedrukt worden of anderen erdoor bedrukt zien, dat we ons dan meteen tot God begeven, niet op snelle voeten, maar met snelle harten. In de tweede plaats mogen we het niet laten gebeuren dat we achteloos voorbijgaan aan voorspoed van onszelf of van anderen, maar met lof en dank betuigen dat wij Gods hand daarin erkennen. En ten slotte moeten we er bij al ons bidden goed op letten dat we God niet willen binden aan bepaalde omstandigheden en dat we Hem niet willen voorschrijven op welk moment, op welke plaats en op welke manier Hij iets moet doen. Zo leert dit gebed ons Hem nooit de wet voor te schrijven of een voorwaarde op te leggen, maar het aan Zijn oordeel over te laten om de dingen die Hij zal doen, te doen op de manier, de tijd en de plaats die Hem goeddunkt. Voordat we iets voor onszelf gaan bidden, moeten we dan ook eerst de wens uitspreken dat Zijn wil zal geschieden. Daarmee maken wij dan onze wil ondergeschikt aan die van Hem, zodat hij als het ware gebreideld en ingetoomd wordt en het niet meer waagt God te commanderen, maar Hem tot een rechter en bestuurder van al zijn verlangens stelt.

51. Geduld en volharding in het gebed Wanneer wij ons hart geschikt hebben tot deze gehoorzaamheid en ons dan laten regeren door de wetten van Gods voorzienigheid, zullen wij zonder moeite leren te volharden in het gebed, onze verlangens op te schorten en geduldig de Heere te verwachten in het vaste vertrouwen dat Hij altijd bij ons is, al zien wij daar niets van, en dat Hij op Zijn tijd zal laten zien dat Hij zich niet doof gehouden heeft voor de gebeden die in de ogen der mensen door Hem genegeerd leken te zijn. Dat is het ook wat ons het meest tot steun zal zijn, om niet te bezwijken en in de wanhoop te verzinken, als God geen antwoord geeft wanneer wij voor de eerste keer in ons gebed iets aan Hem vragen. Zo gaat het vaak bij hen die zich alleen door hun eigen hartstocht laten leiden. Als die tot God roepen en Hij hen niet, zodra zij daarop bij Hem aandringen, te hulp schiet en hun Zijn bijstand biedt, dan denken zij meteen dat Hij vertoornd op hen is en zich tegen hen keert; ze laten dan alle hoop op verhoring van hun gebed varen en houden ermee op God aan te roepen. Maar laten wij liever onze hoop in een welberaden kalmte van gemoed opschorten en ons toeleggen op de volharding die ons in de Schriften zozeer aanbevolen wordt. In de Psalmen kunnen we namelijk keer op keer zien hoe David en andere gelovigen toch niet stoppen met bidden, al lijken ze, bijna uitgeput van het bidden als zij zijn, het allemaal voor niets gedaan te hebben, omdat hun woorden tot een dove God gericht zijn. Alleen daar krijgt het Woord van God namelijk het gezag dat eraan toekomt, waar het vertrouwen in dat Woord een hogere plaats inneemt dan alles wat er gebeurt. Laten we verder ook God niet verzoeken en Hem met onze verdorvenheid zo vermoeien dat wij Hem uitdagen zich tegen ons te keren. Dat gebeurt nogal eens bij velen die alleen op bepaalde voorwaarden een akkoord met God sluiten en Hem, alsof Hij de dienaar van onze verlangens zou zijn, binden aan de bepalingen van de afspraak die ze gemaakt hebben. Als God daar dan niet meteen gevolg aan geeft, worden ze boos, mopperen, maken bezwaren, protesteren en verheffen hun stem. Aan zulke mensen geeft God daarom vaak in Zijn toorn wat Hij aan anderen in Zijn gunst onthoudt. Het bewijs daarvan zijn de kinderen van Israël, die beter niet door de Heere verhoord had den kunnen worden dan met het vlees dat zij verslonden ook Zijn toorn over zich af te roepen!

Wordt vervolgd

Gebedskring

Op 2, 16 en 30 mei hopen we als gemeente weer samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om onze gemeente in gebed bij Hem neer te leggen. Waar kunnen we onze zorgen en blijdschap in het werk dat in de gemeente verricht wordt beter kwijt dan bij God?

Filippenzen 4 : 4-7

‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.’

Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

Lidmatenkring

Beste gemeenteleden,

Terwijl ik dit stukje schrijf hebben we lidmatenkring over de tweede helft van Hebrëeën 10 nog niet gehad. Toch zien we al uit naar de bespreking van Hebrëeën 11. We worden in hoofdstuk 10 zo krachtig aangespoord om de rijkdom van Gods genadige vergeving meer te leren kennen. Vanuit die aansporing gaan we letten op de geloofsportretten in hoofdstuk 11. Hun geloof is groot en ons tot voorbeeld gegeven. De boodschap uit hoofdstuk 11 is eenvoudig: De gelovige in de oude bedeling (voor Christus) hadden veel volhardend geloof. *Hoeveel te meer* behoren wij (na het werk van Christus) in geloof te volharden! De volgende lidmatenkring staat gepland op 21 mei en begint om 19.30 uur. Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Allen hartelijk welkom!

Een hartelijke groet,

Dico de Pater

Zending en Evangelisatie

Met Pinksteren zal de Pinksterzendingscollecte gehouden worden. De opbrengst van die Pinksterzendingscollecte is bestemd voor het zendingswerk van ZHHK in zowel Malawi als Suriname. Hieronder kunt u informatie lezen over het werk van ZHHK in Malawi. Er is een overvloed aan water in Malawi: regenwater, verwoestend water. En tegelijkertijd is er dorst: dorst naar het Woord van God, naar het Levende Water. Juist rond Pinksteren worden we er weer bij stilgezet: de Heilige Geest is uitgestort, Zijn krachtige werking is als een waterstroom. Ook in Malawi. Een belangrijk onderdeel van het werk in Malawi is de theologische opleiding aan de Bijbelschool. Mannen die gaan studeren aan de Bijbelschool krijgen les van de predikanten ds. K. Klopstra en N.K. Banda en mr. J. Jumbe. Zij geven samen met gastdocenten allerlei verschillende vakken. Denk bijvoorbeeld aan Oude en Nieuwe Testament, ethiek, leiderschap, homiletiek, Engels en Chichewa. Als de studenten deze opleiding met een goed resultaat afronden, krijgen ze de status van lerend ouderling (evangelist). Ook is op de Bijbelschool een cursus gestart die bedoeld is om de lerend ouderlingen verder op te leiden. Zij moeten worden voorbereid op het predikantschap, om de gemeenten in alle opzichten te kunnen dienen. Een lerend ouderling mag bijvoorbeeld nog niet de sacramenten bedienen. Verdere uitbreiding van Bijbel- en theologische

kennis is ook erg nodig om het ambt van predikant goed te kunnen uitoefenen. De lerend ouderling komt telkens een week naar de Bijbelschool en daarna gaat hij, om zijn werkzaamheden te kunnen laten doorgaan, weer twee weken naar huis. In Malawi is het niet de gewoonte de Bijbeltekst grondig te bestuderen. Het kan voorkomen dat een voorganger het Bijbelgedeelte leest en vervolgens zijn eigen gedachten over het gedeelte overbrengt naar de luisteraars, zonder de tekst diepgaand te bestuderen en te onderzoeken. Hier wordt tijdens de cursus juist veel aandacht aan besteed. Dat is noodzakelijk, zegt ds. Klopstra. 'Ze gaan beseffen hoe weinig ze eigenlijk nog weten. Ze hebben nu al jaren gepreekt, maar zonder het Woord te verkondigen.' Dat besef vergroot de motivatie. 'Bij de meesten van hen is een verlangen om meer van het Woord van God te leren.' Terug naar de bron, zoekend naar wat God Zelf zegt. Dan kunnen ze zelf dat Woord weer doorgeven, tot glorie van Zijn Naam!

Wilt u het zendingswerk dragen in uw gebed en ondersteunen met uw gift? Hartelijk dank daarvoor!

Met hartelijke groet,

De zendingscommissie

Activiteitencommissie / Bijbelvertaalwerk fam. Karels

Beste gemeenteleden

De activiteitencommissie en de TFC van fam. Karels hebben de hoofden bij elkaar gestoken en vonden het tijd voor een lekkere (!) actie voor bijvoorbeeld MOEDERDAG 10 mei. In deze kerkbode vind u een bestellijst waarmee u één of meer taarten kunt bestellen. U kunt kiezen uit een aardbeibaravoise-taart, een kersentaart, een advocaattaart en een Zwitserseroom-taart. Ze kosten €10,00 per taart. U begrijpt dat we deze verkoping graag tot een succes willen maken, dus informeer ook gerust uw familie, vrienden en kennissen. De bestelling kunt u uiterlijk maandag 4 mei mailen naar actie@hgede.nl of even bellen naar Janneke (0318-561549). De opbrengst is bestemd voor de verkondiging van het Evangelie: dichtbij in Ede (50 % voor de kerkvoogdij) en ver weg in Tanzania (50 % voor fam. Karels). Op zaterdag 9 mei kunt u de bestelde taarten tussen 9.00 en 12.00 uur ophalen bij de kerk. Als dit laatste lastig voor u is kunnen we de taarten ook bij u in Ede of Bennekom afleveren. Zo kunt u op zondag iets moois serveren bij de koffie!

Doet u ook mee?

Een hartelijke groet,

Ernst Adam (namens de TFC van familie Karels)

Janneke van Leeuwen en René Pater (namens de Activiteitencommissie)

Bijbelvertaalwerk - vertalingen

In onze laatste nieuwsbrief schreven we over het trainingsprogramma dat we begonnen zijn om ervaren vertalers op te leiden tot vertaaladviseurs, zodat ze ook andere teams kunnen begeleiden en aansturen. Jacob geeft deze vertalers les in onder andere Grieks, Bijbeluitleg en computervaardigheden. Wilt u meebidden om wijsheid voor Jacob en voor de vertalers, dat het trainingsprogramma hen in staat stelt om straks nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen?

Ook mogen we dankbaar terugzien op de voortgang van de vertaalcontroles. Jacob kon in de afgelopen maand onder andere een controle van 1 Korinthe in het *Malila*, en Ruth en Jona in het *Bende* afronden. Voor de komende maanden staat het Evangelie van Johannes in het *Malila* en *Nyakyusa* op het programma. We vragen uw gebed voor twee taalgroepen waar we de komende jaren vertaalwerk voor willen starten: de *Kisi*- en de *Manda*-sprekers. Vooral de mensen die *Kisi* spreken stellen ons voor een aantal lastige logistieke problemen: deze bevolkingsgroep woont heel geïsoleerd in de bergen aan het Meer van Malawi. Veel dorpen zijn alleen maar via een urenlange boottocht bereikbaar. Er zijn maar weinig christenen, en mensen zijn niet of laaggeschoold. Dus het zal lastig worden om goede vertalers te vinden. Bid dat de Heere ons met de juiste mensen in contact brengt, en dat het vertaalwerk ook breed door de kerken gedragen zal worden.

Hartelijke groeten uit Tanzania

Jacob en Albertine Karels (jacob_karels@sil.org, albertine_karels@sil.org)

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op dinsdag 19 mei is het de laatste keer van dit seizoen dat we als vrouwenvereniging bijeen hopen te komen voor een Bijbelstudie. Op deze ochtend willen we met elkaar nadenken over het Vijfde Gebod; de inleiding wordt verzorgd door Wilma Karels. Het is fijn als we thuis al vast de Bijbelstudie voorbereiden. Laten we ons best doen om tijd vrij te maken om Lev. 19:1-18 en het betreffende hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje (p. 27-31) door te lezen en te overdenken; dit zal de bespreking van de vragen zeker ten goede komen. Evenals de andere keren is er inloop vanaf 9.00 uur. We hopen de ochtend te beginnen om 9.30 uur en we proberen rond 11.15 uur af te sluiten. Er is kinderopvang aanwezig. Als u interesse heeft om een keertje te komen kijken, u bent hartelijk welkom!. Een kopie van de Bijbelstudie kunt u bij ondergetekende opvragen.

Namens de organisatie van het jaarlijkse uitje geef ik ook vast de volgende informatie door: Op 16 juni gaan we met de vrouwenvereniging een dagje uit. Het plan is om een huifkartocht te maken met tussen de middag een picknick. Deze huifkartocht is in de omgeving van Hoog Soeren. We beginnen de dag om ongeveer half 10 bij de kerk en hopen rond 15.00 uur terug te zijn. Omdat we huifkarren moeten reserveren is het prettig om een indicatie te hebben met hoeveel personen we zijn. Vindt u het leuk om mee te gaan? Geef u dan voor 16 mei op bij Wilma info@wilmakarels.nl Om mee te gaan hoeft u geen lid van de vrouwenvereniging te zijn. De onkosten voor deze dag bedragen ongeveer € 22,50, mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Mocht dit bedrag voor u bezwaar opleveren, neem dan contact op met Jozien van Wolfswinkel, 0318-652846

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secr.)

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hghede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Het is bijna koningsdag! Heb jij daar zin in? Overal feest, gezelligheid! Wat is het fijn dat wij een koning hebben die ons land regeert. In de tijd van de Bijbel hadden ze ook een koning nodig! God kiest deze koning. Wat zou het mooi zijn als ons land geregeerd wordt door een koning die door Hem gekozen is, die in Hem gelooft! Jij kunt bidden of de Heere zo'n koning aan ons land wil schenken. Ben jij al een Koningskind? Dan mag jij geloven dat Jezus is gestorven én weer opgestaan voor jouw zonden! Een kind van een koning is rijk. Als jij gelooft in Hem ben je ook rijk. Leer het lied maar zingen en zing het biddend!

Ontvang de Heilige Geest



Ont - vang de Hei - li - ge Geest. Vol van
lief - de, wijs - heid en kracht. Hij Is je Hel - per, Hij
is je Troos - ter, Hij blijft bij jou, dag en nacht.

De kleurplaat is dit keer een beetje anders! Kleur of knutsel de medaille zo mooi mogelijk en maak een foto! De wat oudere kinderen mogen de puzzel maken én de medaille knutselen.. dan krijgen ze dubbel punten.

Ik ben benieuwd hoeveel mooie foto's ik krijg!

Je kunt de oplossing/foto mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Israël wil een koning

1 Samuël 9 en 10

Het volk Israël is niet tevreden. God koos zelf een koning uit.

Beantwoord de vragen. In de vakjes onder de pijl lees je hoe je zo iemand noemt. Zo iemand krijgt hulp van de Geest van God.

1. Wij willen een

2. God helpt ons

6. Wij worden vaak aangevallen door de soldaten van de

7. Dat volk is onze

3. De profeet moest van God een koning gaan.....

4. Deze profeet heette.....

5. Gelukkig kreeg de profeet van God.....

8. Door te loten werd duidelijk wie er koning moest

Kleurplaat



Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen

Een zak vol knickers

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

“Mama, mag ik nog één keer een paar knickers kopen? Iedereen is aan het knikkeren, alleen ik kan niet meedoen. Echt mama, als ik er maar tien heb, ga ik er een heleboel winnen!” En smekend kijkt Dicky zijn moeder aan. Maar moeder zucht eens diep. O, ze gunt haar jongen zo graag een zak vol knickers, maar ’t kan niet. Dicky ziet, dat moeder zucht. Zal het wéér ‘nee’ worden? “Marco heeft van zijn oma een zak vol knickers gehad en Gert van z’n vader. En ik.. ik hoef er toch maar tien!” praat hij verder. Moeder trekt Dicky naar zich toe. “Jongen, ik zou je ook zo graag een zak vol knickers geven, net als Marco’s oma en Gerts vader, maar zij kunnen het gemakkelijk doen. Bij hen zijn er maar een paar kinderen. En zij hebben het rijk.” “Zijn wij dan arm, mama?” vraagt Dicky. “Arm? Nee Dicky, dat niet. Wij zijn óók rijk met onze zeven lieve kinderen, al zijn ze wel eens ondeugend,” en ze trekt plagend aan Dicky’s donkere kuif. “Maar Dick,” gaat moeder ernstig verder, “jij bent m’n grootste jongen en met jou kan ik daar wel over praten. Wij zijn allemaal gezond, we hebben eten en kleren, dát is toch ook rijk? Maar om zomaar overal geld voor uit te geven, dát kan echt niet. Als ik jou geld voor knickers geef, dan wil Elske het ook en Peter en de kleintjes willen ook wat. Dat begrijp je toch wel, hè?” Ja, Dicky begrijpt het. Hij knikt en zegt: “k Hoef geen knickers hoor, mama,” en hij wil zijn stem héél dapper laten klinken, maar ’t gaat niet. Z’n stem trilt een beetje, van teleurstelling. En moeder hoort het! Moeder ziet hoe hij gauw wegloopt en ze denkt: ‘wat is hij nog jong en toch al zo flink, want o, hij wil zo graag knickers en, al zijn het er maar tien, hij zeurt niet verder.’ “Dicky, kom eens,” roept ze dan ineens. Vragend komt Dicky terug. “Ja?” Hij ziet dat moeder geld uit haar portemonnee haalt. “Hier Dicky, voor één keer dan nog. Elske, Peter en Adje spelen toch buiten, die krijgen een volgende keer weer eens wat.” Dicky krijgt er een kleur van, als moeder het geld voor de knickers in zijn hand stopt. Wat heeft hij toch een lieve moeder! Z’n ogen stralen en hij geeft moeder een dikke kus. “Dank u wel, mama! Nu ga ik een heleboel knickers winnen en weet u wat ik dan doe? Dan delen we ze met z’n drieën, Elske, Peter en ik. Adje is nog te klein om te knikkeren. Maar nu ga ik gauw knickers kopen, hoor. Daaaag, mama!” En glimlachend kijkt moeder Dicky na, haar flinke, oudste zoon.... Iedereen in de buurt is aan het knikkeren. Het is echt knikkertijd. “Jongens, wie knikkert er met mij?” roept Dicky en houdt zijn zakje knickers op. Maar niemand hoort hem, allemaal zijn ze al druk bezig. Nee, toch niet allemaal. Leen, een grotere jongen, staat er zomaar bij te kijken. Als hij Dicky hoort, komt hij naar hem toe. “Zullen wij?” vraagt hij en houdt ook zijn knikkerzak op, een grote zak, vol knickers. Even aarzelt Dicky. Zal hij het wel met Leen doen? Die is groter en kan goed knikkeren, dat weet iedereen. Wie weet, is hij in een wip zijn tien knickers kwijt. Maar laat hij er dan maar eerst eens vijf proberen. “Goed,” zegt hij. Ze zoeken een rustige plaats op, maken een kuiltje en het knikkeren kan beginnen. ’t Valt mee! In korte tijd heeft Dicky er al zeven gewonnen. Tjonge, hij kan het zeker nog beter dan Leen! Maar opeens gaat Leen winnen. Eén keer, twee keer, ’t wordt gewoon spannend! Dicky krijgt er een kleur van. Er komen een paar kinderen bij staan kijken. Nu wint Dicky weer een potje. “Goed zo, Dick,” roepen de kinderen, “jij doet het nog beter dan Leen!” Maar dat laat Leen zich niet zeggen. “O ja? Dat dachten jullie! Dick, hoeveel heb jij er nog?” “Acht.” “Goed, alle acht nu opleggen.” “Nee, dát niet,” roept Dicky. Stel je voor, dat hij dat potje verliest, dan is hij wéér al z’n knickers kwijt! “Doe het maar gerust, joh,” roepen de kinderen, “jij wint dit potje. Dat zal je zien!” En Dicky wordt een beetje trots, omdat ze allemaal denken, dat hij het vast wint van Leen. “Nou, vooruit dan maar,” zegt hij. ’t Wordt een spannend potje! Dan schiet Leen er een paar in het kuiltje, dán Dicky. Nu ligt er nog één knikker. Dicky is aan de beurt. Zal hij het halen? Als hij nu hard schiet, komt de knikker misschien vlak voor het kuiltje en is het voor Leen maar een klein kunstje de knikker erin te krijgen. Daarom schiet hij wat schuin, nu ligt de knikker nóg verder van het kuiltje. “Hé, da’s gemeen,” broemt Leen en schiet de knikker nog weer verder weg. “Als jullie zo door blijven gaan, kom je nooit klaar,” zegt één van de kinderen, die erbij staan.

Dicky schiet de knikker een klein eindje, maar... tóch nog te ver. "O, maar nu krijg ik hem er wil in!" roept Leen, "uit de weg allemaal!" Gespannen kijken ze toe. Leen wacht even, kijkt eens van de knikker naar het kuiltje en... schiet! De knikker rolt recht op het kuiltje af, met een sprong is Leen erbij en bukt: "Ja, ja, hij ligt erin. Hoi, hoi!" Maar Ankie, die ook met een sprong bij het kuiltje is, roept: "Nee hoor, hij bleef vlak voor de rand liggen en jij gaf de knikker een duwtje, zodat hij erin rolde. 'k Zag het zelf!" "Oooh, niet waar!" "Wel, jij speelt altijd gemeen!" Dicky is er ook bij gekomen. "Laten we het dan nog een keer over doen," zegt hij. Maar Leen heeft alle knikkers al te pakken. "Helemaal niet, ik heb ze gewonnen, eerlijk is eerlijk!" "Nee, je speelde vals, ik moet m'n knikkers terug!" roept Dicky, want o, nu is hij wéér al z'n knikkers kwijt. Hij gelooft het vast, dat Leen gemeen speelde. Dat zeggen wel meer kinderen. Was hij nu maar niet met hem gaan knikkeren! "Geef de helft dan terug," vraagt hij. "Nee, je krijgt niks terug!" "Ja, maar jij speelde gemeen! Geef m'n knikkers terug!" roept Dicky. "Nee hoor, 't zijn mijn knikkers!" en fluitend loopt Leen weg. Maar Dicky wordt driftig. Hij holt op Leen af en trekt hem aan zijn jas. "Geef hier!" Leen rukt zich los en lacht maar eens gemeen. Dat maakt Dicky nog bozer. Hij begint Leen te stompen en te trappen. "Valserd! Gemenerd!" schreeuwt hij. Maar Leen is groter en sterker en geeft Dicky een stomp in zijn gezicht. "Au!" Dicky wankelt, doet een stap terug en valt in de heg van een tuintje. Er wordt tegen de ruit getikt. Leen holt hard weg en de andere kinderen ook. Dicky komt met moeite overeind. Au, au, wat doet z'n neus pijn! Hij voelt eens en schrikt. Bloed, z'n neus bloedt! Opeens gaat de deur van het huis open. "Wat is dat allemaal? Heb je je bezeerd?" Een meneer komt naar hem toe. "Je hebt een bloedneus! Pas op, straks komt het op je jas. Kom maar even binnen, m'n vrouw weet daar wel raad op." En Dicky gaat mee. Hij is er duizelig van. Wat een stomp gaf die gemene Leen! Al gauw houdt het bloeden op. Zijn neus is dik en doet nog pijn. "Waarom gingen jullie vechten?" vraagt de meneer, "ik zag dat jij begon!" "Ja, maar...die.. die.. valse Leen speelde niet eerlijk... Al m'n... m'n knikkers... heeft hij!" En van narigheid, dat hij z'n knikkers kwijt is én dat hij een zere neus heeft, begint hij te huilen. "Wel ja, nu nog tranen ook! Vertel jij dan eens eerlijk hoe alles gebeurd is!" En Dicky vertelt alles, van het begin af. Dat hij nog één keer tien knikkers mocht kopen van moeder en dat hij er een heleboel zou gaan winnen en ze dan zou delen met Elske en Peter. En hij vertelt hoe Leen het laatste potje gemeen speelde. Ankie zag het zelf! En nu.. nu is hij al zijn knikkers kwijt. De mevrouw vraagt over zijn broertjes en zusjes. En Dicky vertelt maar. "Je moet voortaan niet meer zo gauw driftig worden," zegt de meneer, "maar verder vind ik je toch wel een flinke jongen, die knikkers wil winnen om met z'n broertje en zusje te delen en daarom..." O, en wat de meneer dan zegt, dáár krijgt Dicky een kleur van. Wie stapt er even later uit de speelgoedwinkel? De meneer en.. Dicky. En wat heeft Dicky in zijn hand? Een zak vol knikkers! Zo maar gekregen van die meneer, omdat hij zo'n medelijden had met Dicky, die z'n tien knikkers zo gauw kwijt was en bovendien nog een bloedneus had ook. "Eerlijk delen met je broer en zusje, hoor! En geeft je kleine broertje Ad er ook maar een paar, zo maar om mee te spelen. Zal je 't doen?" Dicky knikt heel hard en zegt nog eens: "Dank u wel!" en holt dan zo hard hij kan naar huis. Aan z'n zere neus denkt hij niet meer, zó blij is hij. Blij, met z'n zak vol knikkers!

Einde

Overige berichten

Vanaf september 2015 t/m januari 2016 hoop ik aan de CHE te studeren. Daarom ben ik op zoek naar een kostadres, het betreft 2 à 3 nachten per week. Heeft u tips of beschikt u zelf over ruimte, dan kunt u met mij contact opnemen: christy.vanderplaat@student.hu.nl of 0611814100.

*Juf (23 jr.) zoekt per D.V. juli 2015 zelfstandige woonruimte in Ede.
Reacties zijn welkom op: mmeeuwse@stwillem3ede.nl of 0657303931*

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 23 mei 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Er staat in onze Bijbel
Een woordje, o zo klein,
Maar van onschatbare waarde
Voor wie gered wil zijn.
Wanneer gij gaat aan 't tellen,
Dan krijgt gij een grote som,
Want door de hele Bijbel
Staat het kleine woordje: "Kom!"

Waarom dan niet geluisterd
Naar het nodigen van die stem.
Die u in het hart fluistert:
"Kom, zondaar, kom tot Hem!"
Zeg niet: het is voor anderen,
Ik ben dat woord niet waard;
Want ook voor zondaren kwam Jezus
Ja, óók voor zondaren, op aard.

Komt allen, die vermoeid zijn!
Al is uw last ook zwaar.
Hij zal u rust geven,
Zijn woord blijft eeuwig waar.
Nooit zal Hij u verwerpen,
Zijn liefde zoekt juist u.
Hoor daarom naar Zijn woorden:
Kom, kom dan tot Hem nu!

Nooit kwam er tot het mensdom
Zo'n ernstig, dringend woord,
Dan het "Kom!" van 's Heilands lippen.
Hebt gij het reeds gehoord?
Laat niets u dan weerhouden,
Maar luister naar die stem;
Beantwoord Zijne liefde,
En kom dan nu tot Hem.