

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

“Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5 : 3

Zalig zijn de armen van geest, als zij andere armen mogen ontmoeten en met hen mogen spreken van hart tot hart. Zalig zijn ze, als ze in het geloof mogen rusten in het borgtochtelijk lijden en sterven van Christus. Wat geeft dat een vrede, een vreugde! Zalig zijn ze, als ze, hoe ontrouw ook, mogen ervaren dat hun God zo getrouw is, dat Hij niet laat varen de werken Zijner handen. Maar laten we ook acht geven op de samenvatting van al dit heil, zoals die gegeven wordt door de Heere Jezus: "Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen." Húnner is het Koninkrijk der hemelen. Hunner, het staat met nadruk voorop. Hunner alleen. Het is niet voldoende het teken van de Doop ontvangen te hebben, uitwendig tot de kring des verbonds, tot de kerk te behoren. Van dezulken geldt, o, vergeet het toch niet: de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Húnner is het Koninkrijk der hemelen. Het is voor en van de armen van geest. Niet voor trotse Farizeeërs, die bij zichzelf betrouwen dat zij rechtvaardig zijn en de anderen niets achten, die zo rijk zijn in zichzelf en zo vroom. Het is niet voor de Schriftgeleerden, die zich zo verheffen op hun kennis met hun: 'de schare, die de wet niet weet, is vervloekt.' Het is niet voor hen die wel ijveren voor de dingen van het Koninkrijk Gods, maar met een Jehu's ijver. O, alle gij eigengerechtigden, gij uitwendige ijveraars en rechtzinnigen, het Koninkrijk Gods is niet van u! Het is alleen van de armen van geest. Hunner is het Koninkrijk der hemelen. Hunner alleen, maar hunner ook zeker. De grote Profeet, Jezus Christus Zelf, verzekert het. Hij spreekt als machthebbende, want Hij is de Koning van dat Koninkrijk, door de Vader gezalfd. Al die armen van geest zijn worden Hem door de Vader gegeven en worden door Hem aangenomen als Zijn onderdanen. 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.' Hij spreekt als machthebbende, want Hij heeft zelf dat Koninkrijk voor de Zijnen verworven. Daartoe is Hij arm geworden, om armen rijk te maken. Hij is er voor geboren in een stal, neergelegd in een kribbe, gekroond met een doornenkroon, gestorven aan het kruis, nedergedaald ter helle. O, wat is Hij arm geworden om dat Koninkrijk te verwerven voor armen, om de armen het Evangelie te prediken, om ze zalig te kunnen spreken. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Een wolk van getuigen ligt om de armen van geest, die in zielevreugde dit mogen getuigen, tot roem van Gods vrije genade: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. O, dat het voor u, worstelende ziel, arme en verslagene van geest, door en in het geloof ook zeker worde voor uw eigen persoon. Wat is dat groot te mogen geloven, dat ge een onderdaan moogt zijn van Koning Jezus. Dat is alleen vrije genade. Dat kunnen wij niet bewerken of verdienen. Dat is het vrijmachtige welbehagen Gods. Luister maar: 'Vreest niet, gij klein kuddeke, want het is Uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.' Omdat het alleen genade is, moet er om worden gebeden en gebedeld. Dat is een kenmerk van de armen van geest, zij kunnen het niet meer uithouden in de dienst van die vreemde, harde heren. Zij begeren te staan onder Sions Koning. Als bedelaars kloppen zij aan de poort van Sion en zij smeken: 'Doe mij open! Hier buiten is de dood. Daar binnen alleen het leven. Red mijn ziel van de dood. Gun haar het leven.' Het Koninkrijk der hemelen is het Koninkrijk van Koning Jezus, dat is het rijk der genade. Het is hemels van oorsprong, hemels van aard, hemels van bestemming. Het is het enige rijk, dat eeuwig bestaat. Alle aardse rijken zullen verstoord worden. Maar het rijk van de Messias zal in alle eeuwigheid bestaan. Het Koninkrijk der hemelen is de samenvatting van het heil, dat in Christus Jezus is. De armen van geest krijgen en hebben er deel aan. Want zij worden overgebracht uit deze tegenwoordige wereld in het Koninkrijk van Gods welbehagen.

Wijlen Ds. S. van Dorp

Kerkdiensten

7 juni	10.00 uur	Kandidaat J. Kommerie (<i>Soest</i>)
	18.30 uur	Ds. J.G. Blom (<i>Kesteren</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>GDC Diaconale Projecten Malawi</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
14 juni	10.00 uur	Kandidaat Joh. Fekkes (<i>Nijkerk</i>) Zingen na de dienst
	18.30 uur	Kandidaat G.J. Veldhuis (<i>IJsselmuiden</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
21 juni	10.00 uur	Ds. G. Hendriks (<i>Opheusden</i>)
	18.45 uur	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
28 juni	10.00 uur	Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>)
	18.30 uur	Ds. J. van Meggelen (<i>Nieuw-Lekkerland</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Van de Kerkenraad:

Openstelling van winkels op zondag.

Allereerst is gewezen op de van God gekregen Tien Geboden, die elke zondag in een eredienst worden voorgelezen. Eén van de geboden geeft de vrijheid één dag van de week als rustdag te houden, te vieren en daarvan te genieten en geen werk te doen. Hierbij moet toch ook onder ogen worden gezien, dat een rustdag in het belang is van de mensen. In de huidige hectische maatschappij lijkt ons dat van grote waarde. Vandaar dat de kerken ernstig bezwaar hebben tegen het openstellen van winkels op zondag. Bij dit laatstgenoemde aspect denken wij in het bijzonder aan christelijke ondernemers en christelijke werknemers, die in een gewetensconflict komen in de keuze tussen enerzijds het houden van Gods geboden en anderzijds het verlies van inkomen of baan. Vooral in de huidige arbeidsmarktomstandigheden zijn dit zwaarwegende motieven. Bij dit alles moet vooral bedacht worden, dat hier geen sprake is van noodzakelijke zondagse arbeid. Immers, de winkels kunnen op basis van de huidige wetgeving - buiten de zondag - dagelijks geopend zijn tot 22.00 uur. Indien alle winkels ook op zondag geopend zijn, zal er slechts sprake zijn van verschuiving van omzet en niet van meer omzet. De consument zal immers - naar verwachting - in het totaal niet meer gaan uitgeven. Hierbij vragen wij vooral in het bijzonder aandacht voor de zelfstandige ondernemer zonder personeel, die niet op alle dagen van de week zijn winkel geopend kan hebben. Destijds is de wetgeving voor de regulering van de winkeltijden juist ingevoerd ter bescherming van deze groep ondernemers. Gaat deze bescherming nu achterwege blijven? Bij openstelling van de winkels op zondag kan bovendien een ongelijkwaardige concurrentieverhouding tussen ondernemers ontstaan, indien een ondernemer om principiële redenen hierin niet mee kan gaan. Verder kan gevreesd worden, dat de kerkgang voor ondernemers en werknemers bij openstelling van winkels op zondag in het gedrang komt, ook als er sprake zou zijn van beperkte openstellingsuren, indien men zich genoodzaakt ziet wel aan

de openstelling op zondag mee te doen, omdat er in de winkel ook sprake is van voorbereiding en nazorg. Daarnaast vragen de kerken aandacht voor nog andere aspecten van dit vraagstuk. De zondag is veelal ook een dag, die bij uitstek geschikt is om als familie of als gezin gezamenlijk door te brengen, elkaar te bezoeken of contact met elkaar te hebben. Hierbij is het vooral van belang, dat de betrokkenen hiervoor ook in de gelegenheid zijn en dus een vrije dag hebben. In toenemende mate kan worden geconstateerd, dat de sociale contacten/sociale verplichtingen noodzakelijkerwijs steeds meer naar het weekend verschoven worden. De drukte van alledag voor iedereen is hiervan een belangrijke oorzaak. Het onderhouden van sociale contacten in de vorm van het bijeen zijn of elkaar bezoeken komt echter onder druk te staan als de zondag het bijzondere karakter verliest en steeds meer op een gewone doordeweekse dag gaat lijken. Gevreesd moet worden, dat met de openstelling van winkels op zondag in toenemende mate het bijzondere karakter van de zondag als rustdag verdwijnt. Met name zal dit in het openbare leven van de samenleving manifest worden. Er gaat als het ware in onze samenleving 'een wissel' om. Bovendien is te verwachten, dat een dergelijke ontwikkeling navolging krijgt voor andere bedrijven en activiteiten. Immers als het ene kan, waarom dan ook niet het andere. Hierdoor ontstaat een zogenaamd sneeuwbaaleffect dat niet meer te stuiten is. Het brengt dan tevens allerlei verplichtingen met zich mee, die niet afwijken van de andere dagen van de week. Het leefklimaat zal dan zodanig veranderen, dat in ieder geval het christelijk gedeelte van de inwoners van Ede zich daarin niet thuis voelt. Tenslotte kan de vraag worden opgeworpen of het economisch belang altijd voorrang moet verkrijgen ten opzichte van bepaalde verworvenheden in onze samenleving.

Wij willen een ieder dringend oproepen zijn/haar stem uit te brengen op woensdag 10 juni 2015. Mag deze stem dan overeenkomstig Gods geboden een nadrukkelijk 'NEE' zijn tegen openstelling van winkels op zondag.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

11 juni Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.

13 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

13 juni Inleveren kopij kerkbode **juli en augustus**.

20 juni Klusmorgen. Aanvang 08.30 uur.

27 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Schoonmaakrooster

Vrijdagmorgen 5 juni

Mw. C.W. Aangeenbrug (leiding)

Mw. S. van Harten

Mw. Z. Pater

Woensdagavond 10 juni

Mw. M. vd Craats (leiding)

Mw. A. Brand-Visser

Mw. H. van Leeuwen

Vrijdagmorgen 19 juni

Mw. J. van Leeuwen (leiding)

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 24 juni

Mw. J. Linge (leiding)

Mw. M. Koudijs

Mw. H.W. Bos

Oppasrooster

7 juni

Mw. E. van de Brink, Mw. A. Aalbers

Maartje Karels (reserve: Geke van Engelenhoven)

14 juni

Mw. N. de Kool, Mw. W. Karels

Marit Visser, (reserve: Simone van Wageningen)

21 juni

Mw. H. Bos, Mw. M. Moerman

Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebekka Adam)

28 juni

Mw. H. van Leeuwen, Mw. H. van de Pol

Christien van Wageningen, (reserve: Maartje Karels)

5 juli

Mw. G. Visser, Mw. A. Budding

Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Nicolet van Wageningen)

BHV-rooster

07-06 Anja Soeters

14-06 's ochtends Arnold Budding

14-06 's avonds Klaas Slotegraaf

21-06 Dirk Buitink

28-06 Corne Koekoek

Kerkautorooster

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Schroom niet, maar bel de persoon die op de betreffende dag is ingedeeld. Voor zowel Ede als Bennekom/Wageningen is er een auto beschikbaar.

Zondag 7 juni Ede: fam. D.L. Aangeenbrug 0318-619907

Bennekom/Wageningen:

fam. L. Soeters 0318-415715

Zondag 14 juni Ede: fam. J. Zondag 0318-619638

Bennekom/Wageningen:

fam. C. v.d. Craats 0318-418304

Zondag 21 juni Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707

Bennekom/Wageningen:

fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Zondag 28 juni Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877

Bennekom/Wageningen:

fam. D. Marchal 0642-483134

Terrein Bruil

Let op! Een oproep aan alle ouders: Wilt u erop toezien dat uw kinderen niet op het terrein van Bruil komen? De laatste tijd horen we van verschillende mensen over gevaarlijke situaties van kinderen die op de puinhopen klimmen. Laten we op het terrein van de kerk blijven en zo ongelukken voorkomen.

Klusmorgen

Op zaterdag 20 juni is er weer de maandelijkse klusmorgen. Dit is de laatste klusmorgen voor de zomervakantie. Mogen we op uw hulp rekenen? We beginnen om 8.30 uur en ronden ongeveer 12.00 uur af. Voor vragen kunt u bellen naar dhr. D.J. van Leeuwen (0318-561549)

Organist gevraagd

In de voorbijgaande weken hebben de verkiezing tot ouderling van W. de Bruijn en het vertrek van J. Baggerman het aantal organisten doen afnemen. De kerkvoogdij wil u oproepen om, wanneer u de muzikale talenten gekregen hebt een orgel te kunnen bespelen, deze in Zijn dienst te willen gebruiken. Ook wanneer u zich als reserve-organist zou willen melden zou dit de taak van onze organisten al verlichten. (U begeleidt de psalmzang dan 1x per maand.) Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn om u verder te bekwamen en door te groeien naar organist. U kunt zich schriftelijk aanmelden tot zaterdag 20 juni bij de contactpersoon: J. Hordijk of via kerkvoogdij@hhgede.nl

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 3 juni en donderdag 25 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Autowassen:

Voor € 7,50 kunt u op zaterdagmorgen 20 juni, tussen 9.00 en 11.00 uur, uw auto laten wassen op het kerkplein.

Fietstocht:

Let op! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de definitieve datum voor de fietstocht vastgesteld op **zaterdagmiddag 11 juli**. Dit jaar is er niet alleen de 'gewone' fietstocht, maar ook de mogelijkheid om onder begeleiding de mooie bossen en heide te verkennen op de mountainbike. Kosten van beide fietstochten zijn € 5,- per persoon, max. € 20,- per gezin. De prijs is incl. 1 consumptiebon per persoon. Tijdens de tocht, en ook bij terugkomst bij de kerk, is er gelegenheid om eten/drinken te kopen, d.m.v. consumptiebonnen. Schrijft u de datum alvast in uw agenda? Meer info volgt in de volgende kerkbode en op de website.

Vaderdag, examenuitslag, verjaardag, zomaar...

Er is altijd wel een reden om mee te doen met onze



Vlaaienactie

'Vakonderwijs, doe het zelf!' Jongeren gaan jong naar school, kiezen een vervolgopleiding en betreden uiteindelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan. Zo gaat het in Nederland, maar eigenlijk overal. Ook in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, als er maar mogelijkheden zijn.

De opbrengst van deze actie, gesponsord door Bakkerij Van Voorthuizen, wordt gebruikt voor het creëren van deze mogelijkheden. Doet u mee?

Prijzen: hele vlaai (12 punten) €12,50 halve vlaai (6 punten) €7,50

Bestellen: mogelijk tot uiterlijk donderdag 11 juni via

(Bennekom): wendbennekom@solcon.nl of telefonisch: 0318 – 418 304

(Ede): via woordendaadede@gmail.com of telefonisch: 0318 - 619109

Afhalen: (Bennekom): zaterdag 20 juni, 10.00-11.00 uur, Eben-Haëzerschool, Molenstraat 98, Bennekom

(Ede): zaterdag 20 juni, 9.45–10.30 uur, Schaapsweg 107, Ede

Bezorgen: Tegen een vergoeding van €1,50 brengen we uw bestelling bij u thuis.



Vers fruit



Advocaat



Straciattella



Hazelnoot de luxe



Aardbeien slagroom



Van Voorthuizen



Kersen de luxe

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (39)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

52. Onverhoorde gebeden?

Zelfs als we na lang wachten nog niet het gevoel krijgen dat we met ons bidden iets opgeschoten zijn en we geen enkel resultaat ervan ervaren, zal ons geloof ons toch nog de zekerheid geven van wat met het gevoel niet waar te nemen valt, dat wij namelijk verkregen hebben wat goed voor ons was, aangezien de Heere zo vaak en zo vast belooft voor ons te zullen zorgen in onze moeilijkheden, zodra die eenmaal in het gebed voor Hem zijn neergelegd. En zo zal Hij ervoor zorgen dat wij in armoede overvloed, en in beproeving troost bezitten. Want al zou alles ons oltvallen, God zal ons dan toch niet in de steek laten, want Hij zal nooit de verwachting en het geduld van de zijnen beschamen. Hij alleen zal voor ons in de plaats van alles komen, want Hij omvat in zichzelf al het goede dat Hij eens aan ons zal openbaren op de oordeelsdag, wanneer Zijn koninkrijk in volle omvang aan het licht zal treden. Daarbij komt nog dat ook als God ons wel verhoort, het toch niet altijd beantwoordt aan wat met zoveel woorden in het gebed gevraagd is, maar terwijl Hij ons voor het oog nog op de verhooring laat wachten, laat Hij toch op een voor ons niet te doorgronden wijze zien dat onze gebeden niet tevergeefs geweest zijn. Hierop doelen de woorden van Johannes: 'Indien wij weten dat Hij ons hoort wanneer wij iets van Hem bidden, weten wij dat wij verkregen hebben wat wij in het gebed van Hem vragen.' Dit lijkt een overbodige woordenstroom; het is evenwel een bij uitstek nuttige toelichting die duidelijk maakt dat God, ook wanneer Hij ons niet terwille is, toch welwillend en goedgunstig staat tegenover onze gebeden, zodat we nooit in onze verwachting beschaamd zullen worden als die steunt op Zijn Woord. De gelovigen hebben de steun van dit geduldig wachten zozeer nodig dat ze het niet lang zouden uithouden als ze zich niet daarop konden verlaten. Niet gering zijn namelijk de verzoeken

waarmee de Heere de zijnen beproeft en Hij oefent hen niet op zachtzinnige wijze, maar drijft hen vaak tot het uiterste, en als ze eenmaal op dat punt gekomen zijn, laat Hij hen langdurig in die modder verkeren voordat Hij hun een proeve van Zijn lieflijkheid verschaft. En zoals Hanna zegt: 'Hij doodt en Hij maakt levend; Hij doet mensen in het graf verzinken en Hij brengt hen daaruit terug.' Wat zouden ze in die omstandigheden nog kunnen doen dan de moed verliezen en in wanhoop ten onder gaan, als niet deze gedachte de beproefde, van alle troost verstoken en al half dode mens en weer moed zou geven, dat God hen in het oog houdt en dat er een einde zal komen aan hun huidige ellende? Maar hoezeer ze ook door de geruststellende zekerheid van deze verwachting overeind blijven, ze houden intussen toch niet op met bidden. Wanneer er immers geen sprake is van aanhoudend en volhardend bidden, bereiken we met bidden niets.

Slot

Gebedskring

Op 13 en 27 juni hopen we als gemeente weer samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om onze gemeente in gebed bij Hem neer te leggen. Laten we samen het voorbeeld van de eerste christenen volgen! Het is de moeite waard!

'En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God' Lukas 24:53

'Dezen allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken'. Handelingen 1:14

De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

Van harte welkom.

Lidmatenkring

Beste gemeenteleden,

De vorige avond was (volgens het rooster...) de laatste lidmatenkring van dit seizoen. We hebben die avond stil gestaan bij het laatste gedeelte van Hebrëeën 10. Vooral de verzen 35 en 36 hebben ons veel te zeggen gehad. "*Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid (volharding) van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de belofenis moogt wegdragen.*" Deze teksten zijn het gepaste antwoord op al onze belemmeringen op de weg van geloofsvolharding. In hoofdstuk 10 worden we aangespoord om te volharden op de geloofsweg (de loopbaan). Vervolgens worden we vanuit de tribune (hoofdstuk 11) aangemoedigd om vol te houden! De gelovige van het OT roepen ons toe: 'Volhard in het geloof, want ook wij zijn door het geloof staande gebleven en ingegaan.' Indien dan de gelovige van het OT (met de beperkte openbaring van het heil) hebben volhard, hoeveel te meer behoren wij te volharden in geloof (nu het volle heil in Christus is geopenbaard). Vanuit de groep heb ik de vraag gekregen of we nog een avond kunnen organiseren in juni, zodat we vanuit hoofdstuk 10 de stap kunnen maken naar hoofdstuk 11. In overleg met de kerkenraad hebben we daarom nog een lidmatenkring in dit seizoen. De volgende avond staat gepland op 11 juni en begint om 19.30 uur. Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Allen hartelijk welkom!

Ps.

In het bijzonder ook een hartelijk welkom aan de nieuwe lidmaten. We hebben jullie psalm 17:4 toegezongen. Ik hoop dat de lidmatenkring ook voor jullie een plaats zal zijn waar je Gods bijstand en zorg mag ervaren.

Een hartelijke groet,

Dico de Pater

Zending en Evangelisatie

Zendingsdag

Op zaterdag 19 september zal in Hoevelaken de landelijke zendingsdag van ZHHK gehouden worden. Het thema is 'geroepen tot getuigen'. In een volgende kerkbode zal nadere informatie gegeven worden. Noteert u deze datum vast in de agenda?

Met hartelijke groet, de zendingscommissie.

Bijbelvertaalwerk familie Karels

In deze maanden denken wij al veel aan plannen die we hebben voor de zomervakantie. Jacob en Albertine denken aan heel iets anders. Ze kijken al vooruit naar hun verlof. Zoals de plannen nu liggen hopen ze in december 2015 op verlof naar Nederland te komen en in het voorjaar 2016 weer terug te gaan naar Tanzania. Jacob en Albertine kijken er niet alleen naar uit om in de gemeente te zijn, maar zijn ook al druk bezig met het inplannen van de tijd dat ze hier zijn. Als ThuisFrontCommissie zijn we ook al bezig met dit verlof. Waar gaan Jacob en Albertine wonen? Hoe gaan we de woning inrichten zodat ze er ook echt kunnen wonen? Gaan Jacob en Albertine weer presentaties in gemeenten geven? Welke gemeentes en moet dat ingepland worden? En zo zijn er nog veel meer vragen waar we als TFC mee bezig zijn. Graag willen we u vragen Jacob en Albertine in het gebed aan de Heere op te dragen. Een kaartje of een mailtje is ook een goed idee: albertine_karels@sil.org

Hartelijke groeten namens de Thuisfrontcommissie

Ernst Adam

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Allereerst willen we alle vrouwen van de gemeente, die de enquête ingevuld hebben, hiervoor hartelijk bedanken. We hopen ons voordeel te doen met de punten, die ons zo aangereikt zijn. In mei was de laatste Bijbelstudie van dit seizoen. Als vrouwen van de vrouwenvereniging hebben we afgelopen periode Bijbelstudies gedaan over de Tien Geboden aan de hand van het boekje dat uitgegeven is in opdracht van de landelijke vrouwenbond. Het waren leerzame ochtenden, waarin Gods Woord open mocht gaan, en waar we samen met elkaar mochten luisteren naar wat de HEERE in Zijn Woord en wet tot ons te zeggen heeft, voor ons persoonlijk en voor het leven van alle dag. Na de zomerperiode hopen we op dit spoor verder te gaan. Tijdens de bijeenkomst in mei was er de uitgestelde bestuursverkiezing. In de openstaande vacatures zijn gekozen Hermien van den Berg en Hedy Kortenhoff; binnenkort hopen we als bestuur de bestuurstaken te verdelen. We zijn blij en dankbaar dat we dit seizoen met een voltallig bestuur kunnen afronden.

Met hartelijke groet, namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secr.)

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Wat een ontzettende leuke medailles kreeg ik van jullie toegestuurd! Ik heb er foto's van gemaakt maar om ze zonder kleur te zien is een stuk minder leuk dus heb ze er maar niet bij gezet. Jullie hebben echt je best gedaan, erg leuk!! De dubbele punten zijn echt verdiend. De afgelopen weken heb ik al een paar boeken mogen uitdelen. Hopelijk zijn jullie er blij mee! Dit keer weer een woordzoeker&doolhof. Wij zijn allemaal verschillend. Misschien ben jij wel heel goed in rekenen of taal, andere kinderen zijn weer goed met gymnastiek. Alle kinderen hebben gaven van de Heere gekregen, talenten! Zie jij die ook bij de ander? Ook bij die jongen of dat meisje die anders is, misschien een beperking heeft? De Heere houd van alle kinderen, of je nu weinig of veel gaven hebt gekregen. Er staat zelfs in de Bijbel; De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan!

Welke zin komt er uit het doolhof?

Woordzoeker

D	H	E	I	L	I	G	E	G	E	E	S	T	K	E
B	L	I	E	F	D	E	W	C	J	I	T	Z	R	M
T	K	B	E	P	E	R	K	I	N	G	P	O	P	G
A	O	W	R	Q	G	C	D	U	N	I	E	K	D	C
A	N	O	V	T	A	L	E	N	T	E	N	A	O	U
A	I	U	A	V	V	B	G	O	D	S	I	H	T	C
U	N	T	R	I	E	W	R	N	C	H	R	I	S	T
T	G	E	E	G	N	B	J	C	L	V	C	I	Q	L
I	S	R	N	E	P	L	E	F	E	E	S	T	Y	M
S	K	I	I	N	A	I	Z	I	F	V	T	Y	N	W
M	I	L	Y	A	R	N	U	L	F	R	K	G	F	O
E	N	U	O	D	E	D	S	S	T	H	O	S	T	D
X	D	W	Q	E	L	W	A	E	D	U	G	P	R	C
H	T	I	J	Z	W	A	T	V	S	S	Q	W	P	T
Q	L	X	S	A	B	I	Y	U	D	N	P	G	O	Q

Wouter

Gaven

Koningskind

Talenten

Ilse

Beperking

Parel

Uniek

Feest

Jitze

Genade

Blind

Chris

Autisme

Liefde

Ervaren

God

Jezus

Heilige

Geest



Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Jeugdvereniging

Het seizoen is inmiddels afgesloten met het uitje naar Utrecht. Het was een erg gezellige avond. Met de trein er heen, de Dom beklimmen en of het nog genoeg was, nog even langs de Mac. Helemaal geslaagd, wij vonden het top!

Kamp

Gelukkig staat nu het kamp nog op de planning! De rode draad zal dit weekend zijn '@-sociaal'. Om dit thema handen en voeten te geven willen we jullie vragen om allemaal een sterk touw van ongeveer 2 meter mee te nemen. Nu er geen JV meer is, hebben jullie vast tijd voor wat huiswerk ;-). Om mee te kunnen op kamp is het goed om van te voren in het woordenboek de betekenis van het woord sociaal op te zoeken. Als je toch aan het zoeken bent, pak dan ook eens het woord asociaal erbij. Welk rapportcijfer geef jij jouw vrienden op de sociale thermometer? Wie in de Bijbel scoort volgens jou het hoogste op de asociale thermometer? Wees sociaal en neem elkaar mee. Een kamp zonder socialen is een weekend lang balen! Alle jongeren uit de gemeente zijn welkom! Meld je snel aan via de website. Dit kan tot uiterlijk 6 juni 2015. Evenals vorig jaar kost het €50,- p.p. Mocht het bedrag echt een probleem zijn om mee te gaan op kamp, laat het de jv-leiding even weten. Vervoer van en naar de kamplocatie is erg handig! Kunt en wilt u/jij heen of terug rijden laat het dan weten via ichtus@hhgede.nl Aanvullende info vind je op de website, houd die in de gaten!

Verhaal: Uit: Kinder verhalen Omnibus door Sj. van Duinen

De juf heeft een verrassing!

Het is speelkwartier. De kinderen rennen en joelen. Ze zijn blij, dat ze even vrij hebben! Alleen de kinderen uit groep vier kijken ongeduldig naar de brede schooldeuren. Wat duurt het lang, voor het speelkwartier om is! Hé, waarom willen deze kinderen zo graag naar binnen? Spelen ze niet veel liever een poesje buiten? Maken ze liever sommen en moeilijke taallessen? Nee, hoor! Anders zijn ze óók blij, als het speelkwartier is. Maar nu! Nú willen ze graag, dat het speelkwartier zo gauw mogelijk om is, want dán...! En eindelijk is het speelkwartier om. De kinderen uit groep vier maken gauw, dat ze op hun plaatsen zitten. De juffrouw moet er bijna om lachen, zó stil zijn ze nu en ze kijken haar vol verwachting aan! "Zo kinderen, pakken jullie je leesboekjes maar," zegt ze met een ernstig gezicht. De leesboekjes? Maar... maar... vingers gaan de lucht in. Jan wacht niet eens tot juf wat zegt, maar roept: "U had een verrassing, juf!" Ja, ja, knikken alle kinderen. "Een verrassing? Ik dacht dat jullie 'lezen' wel een verrassing zouden vinden!" De kinderen kijken teleurgesteld. Lézen een verrassing? Maar de juf lacht: "Nee hoor kinderen, ik plaag jullie maar een beetje. Ik heb echt een verrassing. En ik heb jullie heel de morgen al nieuwsgierig gelaten, dus nu zal ik het eens gauw vertellen. Luister maar goed. Weten jullie nog de dag, dat ik getrouwd ben?" Natuurlijk weten ze dat. 't Is nog niet eens zo lang geleden. Allemaal zijn ze mee naar de kerk geweest en daarna naar de zaal. Daar kregen ze limonade en een gebakje en toen ze naar huis gingen nog een zak snoep. 't Was een hele, fijne middag. En de juf zag er zo mooi uit. Ze roepen allemaal door elkaar, om te laten merken, dat ze het nog goed weten. "Dus jullie zijn dat niet vergeten," gaat de juf verder, "en toen jullie zo mooi gezongen hadden voor ons, zei er iemand wat. Wie weet dát nog?" Diep denken de kinderen na. Janneke weet het! "Uw... uw vader zei wat!" De juf moet lachen. "Mijn vader?" "Nee, uw man!" roept Jan. "Goed zo Jan, maar ik denk dat Janneke dat ook wel bedoelde, hè? En wat zei mijn man, Janneke?" "Dat u de liefste juf was, maar dat u gauw van school af moest komen, want... want dat u niet meer van ons was, maarre, u moest thuis blijven om eten te koken enne... te stoffen en wassen en...!" "Heel goed onthouden, Janneke," zegt de juf, "en weet je wat ik toen met mijn man afgesproken heb? Ik blijf tot de grote vakantie, want ik kan de kinderen toch zomaar niet in de steek laten! Dus als de dag voor de grote vakantie is aangebroken, ga ik afscheid van jullie nemen. En nu komt de verrassing! Jullie weten, dat ik niet meer hier in de stad woon." "Ik weet het," zegt Coby, "u woont op de kwekerij." "Juist Coby. Mijn man heeft een kwekerij en jullie weten vast wel wat dat is." "Daar maken ze planten en bloemen,"

zegt Jan. De juf glimlacht: “Je zegt het verkeerd, Jan. De mensen kunnen geen planten en bloemen maken. Dat kan de Heere alleen. Maar op een kwekerij worden plantjes gekweekt. Dat is een moeilijk woord, hè? Maar van de planten, die er bij ons groeien, wordt zaad afgehaald. Zaad zijn meestal kleine korreltjes en als je dat zaad in de aarde stopt, dan groeit daar weer een nieuw plantje van. Het zou leuk zijn, als jullie allemaal eens op de kwekerij zouden komen. Wie weet doen we dat eens, dan kunnen jullie zelf zien, hoe mooi alles is.” Even stopt de juf. En Jan, die altijd haantje de voorste is, vraagt: “Is dat de verrassing, juf?” “Nee, nee Jan, maar ik dacht even na, of dat zou kunnen, dat jullie allemaal eens op de kwekerij komen kijken. Maar daar praten we later nog wel eens over. Nu de verrassing! Mijn man heeft het eigenlijk verzonnen. Weten jullie wat hij zei? De kinderen uit je klas weten vast niet veel over planten! Ik vroeg: waarom niet? Wel, omdat ze allemaal in de stad wonen. En stadskinderen hebben geen verstand van bloemen. Ik zei: O nee? Maar mijn kinderen wel, hoor! Dat wil ik dan wel eens zien, zei mijn man. En toen kwam hij met een plannetje. Hij zei: Alle kinderen krijgen van mij een potje, met een paar zaadjes. Ze moeten dat mee naar huis nemen en er thuis goed voor zorgen. En op de dag, voor de grote vakantie begint, moeten ze het mee terug nemen naar school en dan kom ik kijken, welk plantje het mooiste gegroeid is. Dus kinderen, jullie moeten er heel goed voor zorgen!” De juf loopt naar de kast en haalt er een paar dozen uit. Nieuwsgierig volgen de kinderen de juf. Wat leuk! Voor de dozen opengaan, zegt de juf: “In elk potje zit zaad van een afrikaantje. Weten jullie wat dat voor een plantje is?” Een paar kinderen roepen: “Ja!”, maar de meeste kinderen weten het niet. En Jan zegt: “Juf, wij hebben een plaat met een afrikaantje, maar dat is helemaal geen bloem, dat is een jongetje!” De juf moet lachten. “Dat kan, Jan. Afrika is een land, ver weg en de kinderen, die daar wonen, heten ook Afrikaantjes. Maar ons afrikaantje is een bloem! Jullie zullen die bloemen vast wel eens gezien hebben, want in de zomer zie je ze in heel veel tuinen. Nu nemen jullie het potje dus mee naar huis en dan moet je aan je moeder vragen, of het op een plaatsje mag staan, waar het goed licht is, bijvoorbeeld in de vensterbank. Het mooiste is, als het op een plaats staat, waar de zon wel eens schijnt. Verder moet je het elke dag een beetje water geven, niet met een grote plons, of een harde straal. En niet te veel, daar kunnen de zaadjes niet tegen. Als jullie een plantensproeier hebben, is dát nog het beste. Elke dag even sproeien. Niet vergeten, want als je te weinig water geeft, drogen de zaadjes uit en groeit er geen plantje van. Ook moet je oppassen, dat de aarde niet hard wordt bovenop. Wat moeten jullie veel onthouden, hè? Maar ik wil graag, dat jullie allemaal met een prachtig plantje terugkomen, dan kan mijn man zien, dat stadskinderen nét zo goed voor planten kunnen zorgen! En dan is er nóg een verrassing: de twee kinderen, die het mooiste plantje hebben, krijgen een prijs. Dus kinderen, doe goed je best, hoor!” Nu gaat de juf de potjes uitdelen. “Niet aan de aarde zitten,” waarschuwt ze, want ze ziet, dat Pieter met zijn vinger over de aarde gaat. Hij wil de zaadjes wel eens zien! “Zitten de zaadjes helemaal onderop, juf?” vraagt hij. “Nee Pieter, maar overal afblijven hoor. Je mag alleen doen, wat ik gezegd heb. En straks rustig naar huis gaan, want stel je voor, dat je het potje laat vallen!” Als alle kinderen een potje hebben, moet Jan voor de klas komen en mag hij nog eens vertellen hoe ze ervoor moeten zorgen. Hij heeft goed geluisterd, want hij weet nog precies wat de juf gezegd heeft. “En nu maar afwachten, bij wie het eerste een groen puntje tevoorschijn komt!” Als de school uitgaat, stappen de kinderen uit groep vier trots met hun potje naar buiten. Ze hollen niet, want als het potje valt! “Ik ga er heel goed voor zorgen,” zegt Janneke. “En ik ook,” zegt Pieter. “Maar ik nog veel beter!” roept Jan, “mijn afrikaantje wordt het mooiste en het grootste!” “Poeh, dat weet je helemaal niet. Misschien geef jij het wel te veel water, ik...” wil Coby gaan vertellen, maar een ander roept er doorheen: “Nee hoor, ik weet het goed, ik krijg vast een prijs. Wij hebben altijd afrikaantjes in de tuin!” En alle kinderen denken: Mijn plantje wordt vast het mooiste, want ik ga er heel goed voor zorgen! Zo gaan ze naar huis. En.... wie zal een prijs krijgen?

Wordt vervolgd

Overige berichten

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaiër@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode (**voor juli en augustus**) komt uit op zondag 28 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 20 juni 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Nu bidden wij de Heilige Geest
Om een recht geloof het allermeest,
Dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
En aan 't einde ons naar huis geleide.

Geef, kostbaar licht, ons Uw helderheid,
Dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op de Getrouwe,
Die ons 't vaderland heeft doen aanschouwen.

Geef, Heil'ge liefde, Uw overvloed,
Doe ons hart ontvlammen in Uw gloed,
Dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
Alle twist en tweedracht overwinnen.

Geef, hoogste Trooster in alle nood,
Dat wij nimmer vrezen schande of dood,
Dat wij niet versagen ten laatste dage,
Als de vijand ons zelf komt aanklagen.

M. Luther