

## **COLOFON QUO VADIS**

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

**Predikant** : Vacant

**Scriba** : Diaken M.J.A. Kortenhoff

Sadatsingel 57, 6716 GB Ede

Tel. (0318) 621906

**Secretaris diaconie** : Diaken C. v.d. Craats

Wilhelminalaan 23

6721 ER Bennekom

Tel: 0318-418304

Email: [c.vandecraats@hhgede.nl](mailto:c.vandecraats@hhgede.nl)

**Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

**Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

**CD-opnames** : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

**Redactie** : Vacant

*(hoofdredactie)*

L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

*(eindredactie)*

**Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

**Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk

aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

**Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

*Vrede en vreugde*

*“... want hij reisde zijn weg met blijdschap”*

*Hand. 8: 39*

Het was een bijzondere en door God bestuurde ontmoeting geweest. De Heere had de predikende Filippus en de Schriftlezende kamerling samengebracht. Wanneer God een mens bekeert, dan gaan voorzienigheid en genade samen. Dan kan het ook nooit misgaan, hoeveel er ook tegenop komt, hoe menigmaal het lijkt alsof het toch nog verkeerd gaat. Dat mag je bij terugleidend licht, wanneer je door Gods Geest verlicht eens mag terugkijken op de afgelegde levensweg, wel eens met verlegenmakende verwondering en innige blijdschap opmerken. Dan zie je hoe Gods welbehagen wordt volbracht en dat Gods raad niet gebroken kan worden. De Heere had ervoor gezorgd dat deze hoogwaardigheidsbekleder een boekrol had gekocht. De Heilige Geest deed hem in Jesaja 53 lezen. Juist het hoofdstuk aangaande de plaatsbekleding en genoegdoening van de Heere Jezus, tot verzoening en verlossing van zondaren. De kern! Het hart van het evangelie. Dat was niet toevallig, maar het verborgen en onwederstandelijke werk van Christus' Geest. De Ethiopiër zou gebracht worden tot de bevindelijke kennis van de Zaligmaker der wereld, temidden van het oordeel. Al Gods kinderen, hoe verschillend ze ook geleid zijn door God, zullen deze man verstaan. Hij liep in zijn ongeluk. Hij was geketend met banden van dood en oordeel. Hoe zou hij ooit vrede kunnen krijgen met God? Zijn ongerechtigheid was dodelijk en Gods vonnis kon niet ontlopen worden. Hoe moest het verder? Calvijn laat in zijn verklaring weten, dat deze kamerling gedrukt werd door het droevig en schrikkelijk gevoel van Gods toorn. Hij las: In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen. Zou dat voor hem nu ook nog kunnen en hoe dan? Hij had gezondigd en Gods recht zette daar een punt achter. Geen komma om snel door te rennen. Een onherroepelijke punt. Verstaan we dat? Het evangelie is onvoorwaardelijk. De wet is ook absoluut onvoorwaardelijk. Dat wordt beide in het zondarshart verklaard en geopenbaard door de Geest. De wet voorop als ploegschaar, opdat het evangeliezaad in de voren zal ontkiemen. Gewaarwording van de duisternis, eer het Licht opgaat. Gods orde. De enige ordelijke weg waarin deze kamerling vreugde zou leren kennen door de vrede met God naar vervuld recht. De Heere doet geen half werk. Filippus wordt gezonden. God heeft werk voor deze diaken. Hij opent zijn mond en verkondigde hem Jezus. De profetie is vervuld in het leven van Jezus van Nazareth, de Messias, Gods Zoon. Daar licht het heil deze zwarte Moor op. Daar worden de boeien van oordeel en schuld verbroken. Christus komt krachtadig bevrijdend zijn leven binnen door de prediking. De kamerling doet niets. God doet alles. Vrede golft zijn leven ongedacht binnen. Hij wordt overstelpt door Gods liefde in Christus. Het Licht verdrijft de donkere nacht van angst en zorgen. De schuld wordt kwijtgescholden, het oordeel wordt weggenomen vanwege Zijn gewillige vernedering. O, vreugde neemt de plaats in van vrees. Daar zette God de komma!!! Kunt u/jij nog meekomen? Deze zaak daalde met kracht in zijn hart: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende”! En de kamerling mocht door omhelzend geloof antwoorden: amen! Vreugde is de vrucht van vrede. Als het anders ligt, klopt het niet en is het bedrog. Het ware genieten is de vrede met God te ontvangen door gewassen te worden in het dierbare hartebloed van die lieve Borg!!! Dan ben je verheugd in en door God, van de grootste zorg ontslagen. Wat is dat voor vreugde? De kanttekenaar: zich verblijdende, namelijk uit een gevoelen van de vergeving zijner zonden en van de werking van de Heilige Geest in zijn gemoed. “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”, Rom. 5: 1. Dat lag vast. Hij wist wat daar op de weg door God was gedaan. Weet u/jij wat God in uw/jouw leven heeft gedaan? Het komt toch op dit wonder als Gods daad in ons leven aan. Nooit kennen we vreugde en blijdschap, dan wanneer ons oordeel is opgelost met en in Christus als het Lam Gods. Blijdschap is vrucht van de Geest en ze bestaat in de verzekerdheid

dat we werkelijk vrede hebben met God, de vaste hoop der zaligheid (Gal. 5: 22; Rom. 14: 17). Die vreugde door vrede doet ons hartelijk aan de wereldse gemakkelikheden sterven. Die vreugde maakt het licht om de begeerlijkheden van het vlees te doden. Ik hoor Gods kinderen verzuchten in herkenning: Och, was het altijd maar zo als in die eerste liefde; och, werd ik daar weer eens naar teruggeleid. Hoe reist u/reis jij uw/jouw weg? Die kamerling kreeg wat te vertellen. In zijn belijdend getuigenis gloeide de vredevreugde door. Mochten zo velen hun geloof hebben beleden, voor het eerst en door vernieuwende genade. Ziet u die kamerling na of reist u mee? "Want hij reisde zijn weg met blijdschap", ziende alleen Jezus, verzoend met God.

Ds. A.J. Britstra

## Kerkdiensten

6 december	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. H. Verheul ( <i>Woudenberg</i> ) <i>Bediening Heilig Avondmaal</i> Kandidaat J.W. Baan ( <i>Putten</i> ) <i>Nabetrachting H. Avondmaal</i> Diaconie ( <i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i> ) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
10 december	19.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte	Ds. L. Groenenberg ( <i>Oud-Beijerland</i> ) <i>Weekdienst</i> Diaconie Kerkvoogdij
13 december	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Kandidaat Joh. Fekkes ( <i>Nijkerk</i> ) Kandidaat J.W. Baan ( <i>Putten</i> ) <i>Preekbespreking +16</i> Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
20 december	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Kandidaat W. van Klinken ( <i>Apeldoorn</i> ) Ds. C. Oorschot ( <i>Stellendam</i> ) Diaconie ( <i>Ouderenwerk</i> ) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
25 december	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Kandidaat J.R. van Vugt ( <i>Lienden</i> ) <i>Eerste Kerstdag</i> Ds. W. Nobel ( <i>Kesteren</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
26 december	10.00 uur 1 <sup>e</sup> collecte	Kandidaat J. Kommerie ( <i>Soest</i> ) <i>Tweede Kerstdag</i> Kerkvoogdij Kerstfeest met de kinderen
27 december	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. H. Jonker ( <i>Barneveld</i> ) Ds. J. Koppelaar ( <i>Katwijk aan Zee</i> ) Diaconie ( <i>Landelijk Evangelisatiewerk</i> ) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
31 december	19.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte	Ds. J. Koppelaar ( <i>Katwijk aan Zee</i> ) <i>Oudejaarsdag</i> Diaconie ( <i>Opleiding predikanten</i> ) Kerkvoogdij

	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
1 januari	10.00 uur	Kandidaat Joh. Fekkes ( <i>Nijkerk</i> )Nieuwjaarsdag (Koffiedrinken na de dienst)
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossingen leningen

## **Uit de gemeente**

### **Van de kerkenraad:**

#### **Beroepingswerk**

Op zaterdag 7 november is er een beroep uitgebracht op dominee Van der Bas. De gemeente heeft met hem kunnen kennismaken in de dienst van 15 november. Daarnaast hebben de contactpersonen van de verschillende verenigingen en clubs, evenals de kerkvoogdij en kerkenraad op 17 november met ds. Van der Bas en zijn vrouw nader kennisgemaakt. Geweldig om deze avond mee te maken. Als we horen wat er allemaal in de gemeente plaatsvindt, dan geeft dat een grote dankbaarheid aan de Heere, Die Zijn gemeente niet los heeft gelaten. Bij het verschijnen van deze kerkbode heeft de dominee zijn besluit al kenbaar gemaakt. Wat de uitkomst ook is, we weten dat hij het in biddend opzien naar de Heere God heeft gedaan. En dan is het goed, want het is Zijn wil.

#### **Lidmatenvergadering op woensdagavond 9 december**

Woensdag 9 december wordt er een lidmatenvergadering uitgeschreven. Deze stemmingsvergadering zal in het teken staan van de verkiezingen in de hieronder genoemde vacatures.

Om in de vacature van ouderling W.van Vrouwerff te voorzien is het volgende tweetal opgesteld:

- dhr. J. Visser, Loevestein 31 te Ede
- dhr. J.C. van Wolfswinkel, Anna van Burenlaan 1 te Ede

Broeder A.P. van Wageningen is aftredend en herkiesbaar. Hoewel broeder Van Wageningen nog steeds niet aan alle activiteiten kan deelnemen, mag de kerkenraad met dankbaarheid constateren dat hij de afgelopen maanden goede stappen heeft gemaakt. Zo is hij weer aanwezig in de erediensten en participeert hij in kerkenraads- en diaconievergaderingen. Daarnaast is hij 'reserve' bij huis- en pastorale bezoeken. Naast deze positieve ontwikkelingen was ook het geloof dat zijn werk in de gemeente nog niet geëindigd was voor hem reden om zich opnieuw beschikbaar te stellen als diaken.

Aangezien er tegenkandidaten tegen zijn herbenoeming zijn ingediend zal ook over de vacature A.P. van Wageningen gestemd worden. Voor deze vacature is het volgende dubbeltal opgesteld:

- dhr. A.P. van Wageningen, Veldhuizerbrink 4 te Ede
- dhr. J. Versluis, Anna van Burenlaan 19 te Ede

Broeder C.J.van der Sluijs is ook aftredend en herkiesbaar. Tegen hem zijn geen tegenkandidaten ingediend. Hij zal begin 2016 als ouderling worden herbevestigd.

#### **Heilig Avondmaal**

Deze kerkbode is uitgereikt na een dienst die in het teken staat van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Nadat begin september voor het eerst in lange tijd de tafel weer stond aangericht,

hopen we aankomende zondag opnieuw in het sacrament de dood van onze Heere Jezus te gedenken. Wat groot om in de eerste weken van Advent waarin we stilstaan bij Zijn nederige geboorte ook in het bijzonder mogen stilstaan bij Zijn lijden en sterven. Zijn geboorte is onderdeel van Zijn lijden hier op aarde geweest. Lijden dat zijn climax vond in Gethsemané en Golgotha. Hij, in de volkomen Godverlatenheid. Opdat wij, in geloof, nimmermeer door God verlaten zullen zijn. Laten wij toelevan naar een waardige Avondmaalsviering.

## **Catechisatie**

Voor de maand december wordt van jullie verwacht dat je onderstaande vragen en antwoorden kent. Sterkte met het leren.

### Groep 12 – 13 jaar:

07-12-2015 HC vr. en antw. 35

14-12-2015 Gezamenlijke avond met alle catechisanten.\*

04-01-2016 HC vr. en antw. 36

### Groep 14-15 jaar:

07-12-2015 HC vr. en antw. 89/90

14-12-2015 Gezamenlijke avond met alle catechisanten.\*

04-01-2016 Opdracht maken over de Tien Geboden

*\*Tijdens de gezamenlijk avond met alle catechisanten zal het onderwerp 'media' besproken worden. De aanavond duurt van 18:45 – 20:00 uur.*

## **Open ochtend**

Op dinsdag 1 december organiseert de vrouwenvereniging een open ochtend met als thema *Vreemdelingen in ons midden, zijn wij herbergzaam?* (zie ook de poster in de hal van de kerk). Alies van Ark (juridisch medewerkster bij Stichting Gave) hoopt te spreken over wat onze houding hoort te zijn ten aanzien van vluchtelingen. De ochtend staat open voor iedereen, voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, van binnen en buiten de gemeente. Er is kinderopas aanwezig. Vanaf 9.00 uur is er inloop met koffie en thee. De ochtend begint om 9.30 uur en de afsluiting is om 11.15 uur. Er zal ook een verkooptafel zijn. Iedereen is hartelijk welkom!!

## **KERSTFEESTVIERING 2e Kerstdag 26-12-2015**

Plaats gezocht!

Plaats voor gezelligheid, plaats voor lekker eten, plaats voor ontmoetingen met familie en vrienden... en vult u het zelf maar verder in. Druk bezig met plaats te maken voor Kerst, vergeten we soms dat er van ons gevraagd wordt of we plaats hebben voor HEM! JEZUS, dat is Zaligmaker! Hij is Degene Die de belangrijkste plaats inneemt met Kerst. Waarom? Omdat Hij de Plaatsvervanger kan en wil zijn bij Zijn Vader voor onze zonden! Daarom moest Hij geboren

worden! Daarom is het zo belangrijk om samen Kerstfeest te vieren! Kom jij, komt u ook? En nodig jij ook anderen uit om deze dag mee te gaan naar de kerk? 2e Kerstdag hopen we als kinderen van de kinderclub & als jongeren van de JV, u als gemeente te ontmoeten rondom het geopende Woord! Ook gaan we met elkaar zingen ter ere van Hem, Die naar deze aarde kwam: 'Heel gewoon! Niemand had het zo verwacht. Geen paleis of een dure woning... wie had het zo gedacht? Door te worden als een Kind, heel eenvoudig en klein! Wil Hij onze Koning worden, wil Hij jouw en uw Redder zijn!' Als thuisluisteraar bent u ook van harte uitgenodigd om met ons mee te luisteren en het Kerstfeest mee te beleven! Het programma voor deze ochtend kunt u te zijner tijd op de website van onze gemeente terugvinden en uitprinten.

Plaats gezocht! Heb jij, heeft u plaats voor Hem?

Geen plaats meer leeg! Help jij, helpt u mee? Wat zou het fijn zijn als dat mag gelden op Tweede Kerstdag! Daarom willen we net als andere jaren ook de medebewoners uit Ede-Zuid uitnodigen om die dag aanwezig te zijn bij ons in de kerk. U begrijpt: zij krijgen deze kerkbode niet en horen het ook op club of JV niet! Daarom is er een uitnodiging gemaakt om te verspreiden in Ede-Zuid. Wie wil er met ons een plaats maken in zijn of haar agenda om ons mee te helpen deze te verspreiden in de omgeving van de kerk? Als we het met elkaar doen, is het gezelliger om te doen en kunnen we ook meer mensen bereiken! Jong en oud, korter of langer lid van onze gemeente, met de auto of op de fiets... het maakt niet uit! Iedereen is van harte welkom! Vrijdag 18-12-2015 tijd 19.30 uur. Wil jij, wilt u even doorgeven of u plaats heeft kunnen maken in uw agenda? Bel 06-17 82 08 77 of mail naar [rinekeheij@solcon.nl](mailto:rinekeheij@solcon.nl).

Van harte uitgenodigd uw plaats te bezetten in de kerk op 2e Kerstdag! Wij zien uit naar uw komst.

## **Belangrijke data**

### **Vergader- en bijeenkomstenrooster**

1 december Open Ochtend Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.

2 december Bezinning op het Heilig Avondmaal door Ds. Verheul. Aanvang 19.30 uur.  
Aansluitend om 20.30 uur is de belijdeniscatechisatie.

4 december Jeugdvereniging -16.

9 december Kinderclub.

9 december Lidmatenvergadering i.v.m. verkiezing ambtsbroeders. Aanvang 20:00 uur.

11 december Jeugdvereniging +16.

12 december Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

15 december Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.

15 december Avond-Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 19.30 uur.

16 december Ouderenmiddag/Kerstmiddag. Aanvang 15:00 uur.

12 december Inleveren kopij kerkbode januari !!

## **Schoonmaakrooster december**

Vrijdagmorgen 4 december

**Mw. N. Slotegraaf (leiding)**

Mw. R. Luttkhuizen

Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 10 december

**Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)**

Mw. A. van Engelenhoven

Mw. H. Kortenhoff

Donderdagmorgen 17 december

**Mw. W. Karels (leiding)**

Mw. N. de Kool

Mw. M. Moerman

Woensdagavond 23 december

**Mw. P.K. Oudijn (leiding)**

Mw. E. Marchal

Mw. W.A. Bakker

## **Oppasrooster**

6 december

Mw. L. Bruijn, Mw. E. Kroon

Rebecca Adam, (reserve: Anna-Maria Buitink)

13 december

Mw. M. Westerink, Mw. A. Aalbers

Christien van Wageningen, (reserve: Maartje Karels)

20 december

Mw. N. de Kool, Mw. H. Bos

Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Nicole van Wageningen)

25 december (1<sup>e</sup> Kerstdag) Mw. E. van de Brink, Mw. W. Karels

Geke van Engelenhoven, (reserve: Maria Buitink)

27 december

Mw. M. Moerman, Mw. A. Budding

Lydia Karels, (reserve: Hannah van Steenberg)

1 januari

Mw. M. van de Craats, Mw. A. Van Engelenhoven

Emma van Veldhuizen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

*We zijn nog op zoek naar extra moeders die op willen passen. Aanmelden kan via [eakroon@hotmail.com](mailto:eakroon@hotmail.com). Herinnering: Als u uw kind een beker meegeeft naar de crèche, wilt u deze dan voorzien van een naam?*

### **BHV-rooster**

6 december	Martien v Veldhuizen	
13 december	Corné Koekoek	
20 december	Dirk Buitink	
25 december	Hans Versluis	Kerst (ochtenddienst)
25 december	Klaas Slotengraaf	Kerst (avonddienst)
26 december	Corné Koekoek	
31 december	Jan Mekelenkamp	Oudejaarsdag
1 januari	Guus Koudijs	Nieuwjaarsdag

### **Kerkautoroster**

Zondag 6 december	Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707 Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317-460100
Zondag 13 december	Ede: dhr. G. Vink 0651-552330 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318-413483
Zondag 20 december	Ede: fam. M. Brand 0629-159016 Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318-415715
Vrijdag 25 december	Ede: fam. J. Zondag 0318-619638 Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549
Zaterdag 26 december	Ede: fam. J. Hordijk 0610-591184 Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats 0318-418304
Zondag 27 december	Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877



Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal 0642-483134

Donderdag 31 december Ede: fam. J. van Harten 0681-581710 / 0318-751039

Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats 0318-418304

### **Van de Diaconie:**

De opbrengst van de diaconale collecte van zondag 22 november j.l. zal besteed worden aan de vluchtelingen in Ede. Het DPE, Diaconaal Platform Ede, organiseert voor vluchtelingen ontmoetingen, activiteiten en maaltijden. In de mail van vrijdag 13 november, die u als gemeentelid ontvangen heeft, staat op welke manier ook u, zich kunt inzetten voor onze naasten, de vele vluchtelingen in Ede. Ondertussen heeft dit al bij een aantal gemeenteleden plaatsgevonden. Hiervan wordt elders in deze kerkbode verslag gedaan.

### **Rekeningnummer Diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Van de Kerkvoogdij:**

#### **Herverkiezing kerkvoogden dhr. J. Hordijk en dhr. D.J. van Leeuwen**

De kerkvoogden Hordijk en Van Leeuwen zijn aftredend en herkiesbaar. Aangezien er tegen hun herverkiezing geen tegenkandidaten zijn ingediend, zullen zij ook de aankomende 4 jaar de gemeente mogen dienen.

### **Gemeentegids**

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe gemeentegids. Het belooft een erg mooie gids te worden! We houden u op de hoogte

### **Collectemunten**

In de komende maanden kunt u op woensdag 9 en woensdag 23 december collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hgede.nl](mailto:administratie@hgede.nl).

### **Klusmorgen**

December is voor velen een drukke maand. Daarom hebben we besloten om het klussen een keer over te slaan. Ieder die ons het afgelopen jaar geholpen heeft met de klussen in en om de kerk, zeggen we hartelijk dank! We hopen dat we ook het komende jaar op veel hulp vanuit de gemeente mogen rekenen!

### **Tweede herinnering verplichte kerkelijke bijdrage**

Wij willen alle gezinshoofden, alleenstaanden en thuiswonende belijdende leden van binnen onze gemeente *die dit nog niet gedaan hebben* vragen om een financiële bijdrage te leveren aan de jaarlijkse afdracht aan de Hersteld Hervormde Kerk. Deze afdracht wordt onder meer aangewend

voor het Kerkelijk Bureau en het Pensioenfonds voor predikanten. De kerkvoogdij heeft de verplichte bijdrage voor 2015 vastgesteld op € 130 voor gezinnen en € 65 voor alleenstaanden en thuiswonende belijdende leden. Ondanks een eerdere herinnering is er nog slechts € 5.500 van de begrootte € 12.000 binnengekomen. Wilt u uw bijdrage bij voorkeur vóór 31 december 2015 overmaken? Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerkvoogdij of mailen naar [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

### **Rekeningnummer Kerkvoogdij**

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Rekeningnummer verenigingen**

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

## **Activiteitencommissie**

### **Oliebollenactie:**

Ook dit jaar kunt u olieballen en/of appelbeignets bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. De olieballen en appelbeignets worden ingekocht bij de echte bakker, bakkerij De Jong uit Rhenen. De prijs is: 10 olieballen voor € 8,- en 4 appelbeignets voor € 6,-. U kunt uw bestelling doorgeven tot en met 24 december via [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl) of via het aanmeldformulier op de website. U mag ook bellen naar 0318-561549. Uw bestelling wordt op dinsdag 29 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij u thuis bezorgd.

## **Gebedskring**

'Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden'. Johannes 15:7

Op zaterdag 12 december hopen we als gemeente samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om zorgen in de gemeente en het werk binnen de gemeente bij Hem in het gebed aan Zijn genadetroon te brengen.

Van harte welkom. De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.

## **Zending**

Deze maand twee onderwerpen, nl. een terugblik op de leatuurpakkettenactie t.b.v. Friedensstimme en informatie over het werk van ZHHK te Suriname.

## **Friedensstimme**

N.a.v. een eerdere actie is het volgende bericht gekomen:

*Vrede zij met u, geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij danken u voor uw dienst op het veld Gods. Heel veel dank voor de Bijbels, boeken en kalenders. Wij verheugen ons iedere keer als we pakketten ontvangen, ze brengen de zegen van God. God zegene u! Gemeente Pochwistnewo (gebied Samara) in Rusland*

De brief met foto van de gemeenteleden hangt op het prikbord in de hal.

De opbrengst op dankdag (collectebus, extra giften en winst op postzegels) bedraagt € 459,50. Dit wordt via de diaconie overgemaakt naar Friedensstimme. Fijn dat de opbrengst ruim € 100 hoger

was dan met biddag. Daardoor hebben we ook meer pakketten kunnen versturen dan de vorige keer. De opbrengst was genoeg om de onkosten van de pakketten mee te betalen. Mocht er een pakket terugkomen, wilt u dit dan aan ondergetekende geven? Er zijn nog wat adresstickers thuis, zodat het pakket binnen een week weer op weg is naar Rusland. Van de verzonden pakketten komt ruim 90% echt aan. Helaas komt het soms voor dat iemand even niet thuis is. Omdat men in Rusland niet altijd een brievenbus heeft, wordt het pakket weer meegenomen en nog drie keer aangeboden. Is er steeds niemand thuis, dan gaat het pakket retour afzender. Dit is jammer genoeg niet te voorkomen. Als het pakket onverhoopt terugkomt, gaat het alsnog naar een ander adres. Als er een reactie komt op een ontvangen pakket, wilt u dan een kopie geven aan ondergetekende, zodat het eventueel in een volgende kerkbode verwerkt kan worden of wellicht in de kerk voorgelezen worden met biddag in de kerk.

Frank A.C. de Haan, Sweelincklaan 33, 6711 ET EDE, [facdehaan@filternet.nl](mailto:facdehaan@filternet.nl)

### **ZHHK: Kinderwerk in Suriname**

Gods opdracht aan de kerk is het Evangelie te verkondigen aan alle schepselen. Juist kinderen zijn vaak nog ontvankelijk voor het Woord van God. En als zij tot geloof mogen komen, hebben zij meestal nog een heel leven vóór zich om God te dienen en anderen tot zegen te zijn. Redenen genoeg voor kinderwerk! Hannekie Coster, vanuit Suriname: 'De diepste motivatie voor het kinderwerk is het overdragen van de liefde van God voor zondige kinderen. De grootste behoefte van kinderen is liefde en aandacht. Gelukkig mag het doorgeven van de Bijbelse boodschap daarmee samengaan. Hoe kunnen kinderen anders iets begrijpen van hoe God is? Daar moest ik aan denken, toen ik het volgende meemaakte: Ik klopte aan bij een huis om de jongen die daar woonde, op te halen voor de club. Hij lag als een zielig hoopje op de bank. "Ik ben ziek, zuster", klonk het. Toch kwam hij overeind en vroeg mij te wachten. Hij wilde wel mee. Het duurde niet lang of deze tiener zat rillend op mijn schoot. Koestering, liefde, aandacht ... De kinderen in de Hoogestraat raken er nooit van verzadigd. Gods liefde is echter het enige wat werkelijk verandering kan brengen in de levens van de Hoogestraat-kinderen.' Wilt u dit kinderwerk financieel ondersteunen? Dat kan, via een gift in de zendingsbus in de hal van de kerk. Bidt u mee of het kinderwerk in Suriname tot zegen mag zijn voor de kinderen en de gezinnen waar ze uit komen?

Met vriendelijke groet, de zendingscommissie

### **Bijbelvertaalwerk familie Karels**

Beste gemeenteleden

December is op het moment van schrijven bijna aangebroken. Dat is een vaak een drukke maand. Voor Jacob en Albertine zeker. Jacob moet op zijn werk nog een vertaalcontrole van het Johannesevangelie in twee talen afronden. Daarnaast moet hij zijn supervisie van zijn vertaalteams tijdelijk overdragen. Thuis moeten ze aan de gang met koffers pakken en dingen afronden. Zeker ook voor de jongens is het aanstaande verlof een hele grote 'happening'. De jongens gaan elke dag weer met plezier naar school en het lesgeven (homeschooling) gaat op het moment ook goed. Wat betreft stroom zijn Jacob en Albertine, na enkele weken beter stroomvoorzieningen, weer terug bij af: Ongeveer 18 uur stroomuitval per dag... Eind december hopen Jacob en Albertine weer onder ons te zijn. Op dinsdag 22 december landt het vliegtuig en begint de verlofperiode waar ze al lang naar uitgekeken hebben. Dat betekent dat zij met Kerstfeest weer in de dienst aanwezig hopen te zijn. Uit de gemeente zijn al spullen aangeboden voor het verlof van Jacob en Albertine. Daar zijn we heel erg blij mee. Gelukkig hebben we nog inventaris uit de opslag, maar als u nog spullen heeft die goed van pas kunnen komen, neem dan even contact met me op ([aam@driestarcollege.nl](mailto:aam@driestarcollege.nl)). Dan kijken we even of we daarin al voorzien zijn, en anders willen we het graag gebruiken! Op 28 januari vind de gemeenteavond plaats waarin

Jacob en Albertine vertellen over hun werk en leven in Tanzania. Reserveer deze avond alvast in uw agenda. Iedereen is van harte welkom! Op deze gemeenteavond hopen we ook mensen uit de achterban uit te nodigen buiten de gemeente. Laten we ook deze drukke en spannende periode Jacob en Albertine ondersteunen met gebed!

Een hartelijke groet,

Ernst Adam

### **Ouderenmiddag/Kerstmiddag**

Op woensdag 16 december staat de ouderenmiddag in het teken van Kerstfeest. Ds. G. Hendriks zal de middag openen en een meditatie houden over de belofte van en het verwachting uitzien naar de komst van Gods Zoon, de Verlosser. Hierna zullen we met elkaar Psalmen en liederen zingen, en afwisselend luisteren naar Schriftlezing en gedichten; bij dit alles staat het Kerstevangelie centraal. Daarna wordt een Kerstverhaal verteld. Aan het eind van de middag is er ter afsluiting een broodmaaltijd. De middag begint om 15.00 uur en zal naar verwachting om ongeveer 18.15 uur afgelopen zijn. U bent deze middag welkom als

- u 65 jaar of ouder bent.
- uw echtgenoot/echtgenote de leeftijdsgrens van 65 al bereikt heeft (en u zelf nog jonger bent).
- u zich eenzaam voelt en graag met anderen bijeen wil komen op een woensdagmiddag, waar de Bijbel open gaat
- u nog geen 65 jaar bent, maar toch graag de ouderenmiddag zou willen bezoeken.

In verband met de voorbereiding is het fijn als u vóór 14 december aan diaken Kortenhoff of mevr. Buitink laat weten of u wilt komen.

Graag tot ziens!

### **Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'**

In december leven we weer toe naar het Kerstfeest, de dag waarop we herdenken mogen dat de Heere Jezus is geboren. Ook binnen de vrouwenvereniging willen we bij dit wonder stilstaan. Zowel de bijeenkomst op dinsdagochtend 15 december als die op dinsdagavond 15 december (Let op de dag; voor één keer niet woensdagavond, maar dinsdagavond) is ingeruimd voor het kerstdeclamatorium van de HHV. Op die bijeenkomsten is woord en lied gericht op het thema '*Gods beloften vervuld*'. We willen samen Psalmen en liederen zingen, samen Schriftgedeeltes, gedichten en verbindende teksten lezen. Met het Woord centraal. Op dinsdagochtend is er inloop vanaf 9.00 uur, 's avonds staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar. Zoals altijd is er 's ochtends kinderoppas. Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom; zien we ook u en jou op dinsdag 15 december?

Met hartelijke groet en graag tot ziens,  
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

### **Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":**

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar [vrijwilligershulp@hgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hgede.nl).

### **Cursus begeleiden mensen met psychische beperking.**

Door de bezuinigingen in de zorg krijgen mensen met een psychische beperking minder steun. Ook binnen de gemeente vraagt het bezoeken van deze mensen wat extra begeleiding. Vanuit het Diaconaal Platform wordt, in samenwerking met Agathos en Eleos, een cursus georganiseerd die

betrekking heeft op het omgaan met mensen met psychische problemen. Vorig jaar hebben een aantal mensen uit onze gemeente deze cursus van vier avonden gedaan en zij hebben het als heel praktisch en zinvol ervaren. De cursus geeft u toerusting om eventueel gekoppeld te kunnen worden als bezoeker aan mensen met een psychische beperking. Dit kunnen cliënten van Agathos/Eleos zijn, maar mogelijk kunt u ook ingezet worden in onze eigen gemeente. Op 8 december is er een informatieve bijeenkomst voor belangstellenden. Er worden ervaringen van actieve vrijwilligers gedeeld, iets over de training gezegd en uw vragen besproken. De avond wordt gehouden op de Posthoornstraat 8 (naast de Meet-inn) en begint om 19.30 uur. De training zelf is in januari-februari 2016. Voor meer info bel 0318-610563 of mail [almavanengelenhoven@kliksafe.nl](mailto:almavanengelenhoven@kliksafe.nl)

### **Vrijwilligers gevraagd voor projecten Diaconaal Platform.**

Het Diaconaal Platform is dringend op zoek naar meerdere vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van diverse projecten, zoals Hulp in Praktijk, het bezoekwerk aan mensen met een psychische beperking en het coördineren van activiteiten voor vluchtelingen. Het gaat om een ochtend per week. Voor meer info bel 0318-610563 of mail [almavanengelenhoven@kliksafe.nl](mailto:almavanengelenhoven@kliksafe.nl)

### **Vluchtelingen.**

Vanuit het Diaconaal Platform zijn maaltijden met vluchtelingen georganiseerd, het zogenoemde "meet and eat". Vanuit onze gemeente hebben zich 7 gezinnen aangemeld. Hieronder leest u een verslagje van een eerste ervaring. Er worden nog meer van deze avonden georganiseerd, dus aanmelden kan nog steeds! Verder wordt er vanuit de kinderclub in de kerstvakantie een knutselmorgen gehouden voor kinderen van vluchtelingen, waarna aansluitend pannenkoeken worden gegeten. Geweldig om te zien hoe we zo als gemeente wat kunnen betekenen voor deze mensen en zo gehoor mogen geven aan de Bijbelse opdracht zoals die staat in Mat. 25:35: 'Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd', hoeveel haken en ogen er verder ook aan het vluchtelingenprobleem zitten.

### **Ervaring meet and eat**

*"Vandaag is het dan zover, een paar vluchtelingen komen bij ons eten. Best wel spannend, wie zouden het zijn? Geadviseerd werd iets met kip en rijst te koken. Zouden ze het lusten? Met een aantal mensen stonden we bij de Mauritskazerne te wachten tot onze naam geroepen werd en 'ons' groepje vluchtelingen naar ons toe kwam. Het waren drie mannen, één met tulband en baard. Oef... Eerst maar een kopje thee met wat nootjes erbij, ook op advies. Gelukkig praatte er één man Engels; een hele aardige jongen zo bleek. In de atlas aangewezen waar ze vandaan kwamen, dit was Afghanistan en Pakistan. Foto's op z'n mobiel van een prachtige omgeving. Eenmaal aan tafel ontloopten ze zich tot hoffelijke en vriendelijke mensen, ook de man met tulband die een Sikh bleek te zijn. Ze gingen ons zelfs bedienen en vonden het eten erg lekker. Als wij hem zouden leren hoe hij dit moest koken, wilde hij ons wel typisch Pakistaanse gerechten leren koken! Kleine kinderen vonden ze helemaal geweldig en probeerden alles om hen aan het lachen te krijgen. Afsluitend lazen we psalm 56, gebed van een vluchteling, in het Nederlands en Engels. Het bleek dat ze op hun kamer ook de Bijbel hoorden lezen, ze sliepen samen met christenen op een kamer. Ze stonden er heel open in. Ze vertelden dat de naam Isa (Jezus) ook in de Koran genoemd werd. Bijzonder om mee te maken. Eén man was heel erg moe en wilde graag naar huis. Hij zag er slecht uit en had het soms zichtbaar zwaar. Zijn hele familie, twee vrouwen en negen kinderen, was nog in Pakistan... Al met al een hele leuke ervaring, ook de kinderen waren helemaal enthousiast. Voor herhaling vatbaar!"*

## **Koffieochtenden.**

Inmiddels zijn er drie koffieochtenden gehouden. We zien een aantal mensen steeds weer terugkomen, één mevrouw zelfs met zelfgebakken appeltaart! Er zijn ook elke keer weer nieuwe mensen. We merken dat mensen het fijn vinden om hun verhaal te kunnen doen en wat gezelligheid en aanspraak te hebben. Er zijn plannen voor gezamenlijke maaltijden, die dan ook gezamenlijk bereid gaan worden. Daar kunnen we hopelijk volgende keer meer over vertellen. De volgende koffieochtenden staan gepland op woensdag 9 en 30 december. Wilt u deze ochtenden gedenken in uw gebed?

## **Puzzelhoekje**

Ha jongens en meisjes,

Houd jij van de natuur? Kijk eens om je heen als je buiten bent.. Wat heeft de Heere dit alles prachtig geschapen. In deze puzzel gaat het over vogels! Probeer maar te ontdekken welke vogel bij de omschrijving hoort. Pak ook je Bijbel erbij om het gedeelte op te zoeken!



**Vogels uit de bijbel  
Puzzel**

<p>1. Twee krachtige poten, kan hard rennen. (Job 39:13)</p> <p>.....</p>	<p>6. Kleine bruine vogel, ziet men overal. (Mat. 10:31)</p> <p>.....</p>
<p>2. Symbool van vrede. (Mat. 10:16)</p> <p>.....</p>	<p>7. Kleine bruine dikke vogels, die God zond als vlees voor de Israelieten. (Ex. 16:13)</p> <p>.....</p>
<p>3. Grote prachtige roofvogel. Kan mooi zweven. (Jes. 40:31)</p> <p>.....</p>	<p>8. Snelle vlieger, maakt een nest van modder, eet vliegjes en muggen. (Psalm 84:3)</p> <p>.....</p>
<p>4. Zwarte veren, werd uit de ark gelaten. (Gen 8:7)</p> <p>.....</p>	<p>9. Kromme snavel, roofvogel, scherpe ogen. (Job 39:26)</p> <p>.....</p>
<p>5. Roofvogel, vliegt geruisloos in de nacht. (Jes. 34:11)</p> <p>.....</p>	<p>10. Lange rode poten, eet kikkers en visjes. (Jer. 8:7)</p> <p>.....</p>



Je kunt de 10 vogels/kleurplaat mailen naar [puzzelhoekje@hgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hgede.nl) of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

**Kleurplaat**



### **Kinderclub**

Hallo allemaal,

We genieten ervan dat er zoveel kinderen naar de club komen! En dat er regelmatig vriendjes of vriendinnetjes bij zijn! Denken jullie er wel aan dat je het vooraf aan de leiding laat weten als je een vriendje of vriendinnetje meeneemt? Dan kunnen wij daar rekening mee houden. Op 9 december is er weer club. We gaan dan net zoals de andere keren nadenken over een van de Tien Geboden, we doen een spel of knutselen iets en we gaan het lied oefenen dat we met de kerstviering in de kerk zullen zingen. Over de kerstviering lees je ergens anders in deze kerkbode meer.

Tot ziens! De jufs en meester



## Jeugdvereniging

### Gezamenlijke avond

Er zijn geluiden vernomen die ons vertellen dat we op 8 januari 2016 een heuse JV-Nieuwjaarsbijeenkomst hebben en dat we dan een activiteit gaan doen met ijzers onder je benen... We kunnen de geruchten niet op waarheid inschatten, maar zorg dat je die datum in de agenda vrij houdt :) !

### Jongeren -16

Door de herfstvakantie hebben wij maar één JV avond gehad afgelopen maand. Deze avond ging het over dat mega grote beeld wat koning Nebukadnezar had gebouwd. Hiervoor moest iedereen buigen. Waar knielen wij voor? Wij hebben toen gezien dat Daniel met de drie vrienden sterk waren in het geloof om niet te knielen en dat God hen bewaren zou in de vurige oven. De volgende JV is 4 december. We starten weer om 19.30 uur. Tijdens deze avond gaan **Rutger en Timo** (*begeleiding: Arja*) de inleiding houden over Daniel 4 en 5. (Lees dit vast even door!) Na de pauze hebben **Joas en Geert** (*begeleiding: Erik*) de beurt om een gezellig tweede deel van de avond te verzorgen. Tijdens de koffie zorgt **Anna** voor wat lekkers.

### Jongeren +16

Begonnen we de vorige keer met 'jong' en 'enthousiast', kunnen we er dit keer 'trouw' aan toevoegen. De opkomst op de avonden maakt ons als leiding namelijk erg blij!! Het enthousiasme is vervolgens weer af te lezen aan het tijdstip waarop iedereen thuis komt...Het is fijn om te merken dat het bespreken van de vragen echt de ruimte krijgt, zodoende komen de onderwerpen die worden behandeld nog meer tot hun recht! In december hopen we twee keer bij elkaar te komen. De eerste is op de 11<sup>e</sup>, dan hoopt Anna-Maria haar inleiding over Filemon te houden. Peter en Jan zorgen dan voor een professionele borrel. De tweede avond is de kerst-oefen-avond in combinatie met het verspreiden van de kerst uitnodigingen. Daarover kan je in deze kerkboden meer lezen bij het kerstfeest gedeelte.

Zorg dat je erbij bent!

### HHJO Nieuws

Actief luisteren en actief ontspannen. Dat kan allebei op de jongerendag -16 van de HHJO. Je luistert naar een aansprekende lezing van een predikant en naar een indrukwekkend (levens)verhaal van een spreker. In het tweede deel van het programma zijn er diverse workshops. In de actieve workshops word je fysiek uitgedaagd tijdens een spel. In de creatieve workshops kun je al je talenten kwijt in een knutselopdracht. De bezinnende workshops laten je nadenken over een onderwerp uit jouw dagelijks leven. De jongerendag wordt halverwege de middag afgesloten, zodat er daarna ruimte is voor een

leuke middag met je eigen club of vereniging. Zien we jou op de volgende jongerendag -16 allemaal?

**De komende jongerendag staat gepland op zaterdag 19 maart 2016!**

### **Verhaal uit: *Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen***

#### ***Zij hoorden tóch van de Heere Jezus***

Samen zitten ze achteraan, een beetje onverschillig, maar ze houden zich toch rustig. De meester heeft gebeden, ze hebben gezongen en nu gaat de meester vertellen. Henkie praat soms, maar z'n zusje zegt dan: "Stil toch, joh!" Want de meester kan zó mooi vertellen. Geen woord willen de kinderen missen! "Nog niet zo lang geleden is het Paasfeest geweest," begint de meester, "weten jullie nog hoe ze de Heere Jezus sloegen en bespotten? En dat Hij gekruisigd werd? Waarom? Had de Heere Jezus dan heel veel kwaad gedaan en moest Hij dáárom gestraft worden? Nee, hoor! De ménsen hadden heel veel kwaad gedaan, zij waren ongehoorzaam tegen God! Toen verdienden zij straf. Maar de Heere Jezus, de Zoon van God, verliet de hemel en kwam naar deze donkere, boze wereld en Hij heeft de straf gedragen. Aan het kruis is de Heere Jezus gestorven, daarna is Hij begraven. En is de Heere Jezus altijd in het graf gebleven? O nee, na drie dagen is Hij opgestaan. Met Paasfeest hebben we daar over verteld. De Heere Jezus, Die gestorven was, is weer levend geworden! De discipelen konden het haast niet geloven, maar 't was toch waar, echt waar! Zomaar opeens was de Heere Jezus soms weer bij hen en dan sprak Hij met hen. En is de Heere Jezus altijd hier op aarde gebleven? Nee, en daarover ga ik nu vertellen, want het is bijna Hemelvaartsdag!" De meester vertelt zo mooi. In gedachten zien de kinderen alles voor zich. Hoe de Heere Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg aankomt. Nóg praat de Heere Jezus met hen, maar dan, o, dan breidt Hij zegenend Zijn handen over hen uit en terwijl Hij hen zegent, vaart Hij op naar de hemel. Vol aanbidding staren de discipelen Hem na, tot er een wolk komt en dan zien ze de Heere Jezus niet meer. "O kinderen, dit is zo'n groot wonder," zegt de meester, "wij vinden het knap, als er mannen met een rakt naar de maan gaan. En dat is ook knap, maar de Heere Jezus ging in Eigen kracht, hoger dan de maan, ja hoger dan de zon en sterren, naar de hemel! Alleen bleven de discipelen achter op de Olijfberg. Wat zullen ze verdrietig geweest zijn, nu de Heere Jezus niet meer bij hen was. Verdrietig? Nee, hoor! Er staat in de Bijbel, dat ze met grote blijdschap terug gingen naar Jeruzalem. Hoe kan dát nu? Wij zijn verdrietig, als er iemand, van wie we heel veel houden, weg zou gaan van ons. En waarom de discipelen niet? Omdat ze dachten aan wat de Heere Jezus voor Zijn sterven tegen hen zei: "Ik ga heen naar de hemel en ga voor jullie een plaats bereiden en dan kom Ik weer terug om jullie te halen en mogen jullie altijd bij Mij zijn." Ook wisten de discipelen, dat de Heere Jezus, ook al is Hij in de hemel, hen altijd ziet en altijd helpt! Toen de Heere Jezus opgevaren was naar de hemel, stonden er opeens twee mannen in witte klederen op de Olijfberg, bij de discipelen. En zij zeiden ook, dat de Heere Jezus eens terug zou komen op de wolken. Ja kinderen, de Heere Jezus kómt terug! Wanneer, weten wij niet, maar dan zullen wij allemaal bij Hem moeten komen, of we groot zijn, of klein. En voor hen, die een nieuw hart hebben en de Heere Jezus lief hebben, is dat niet erg, want zij mogen dan voor altijd bij Hem wonen! Maar die de Heere Jezus niet lief hebben en altijd ongehoorzaam zijn, tegen hen zal de Heere Jezus zeggen: "Ga weg van Mij!" En zij mogen niet in de hemel komen, maar in de hel. En dat is zó erg! Vragen jullie toch veel om een nieuw hart, kinderen. Nu kan het nog. En dan ben je zo rijk, zo heel erg rijk! Bidt maar, of de Heere al je zonden vergeven wil." Stil hebben de kinderen geluisterd, óók Marcel en Hamid. "Meester", klinkt opeens de stem van Yvonne, "als ik bid, dan plagen m'n broers me altijd en gaan spotten." "Dat is erg, Yvonne," zegt de meester, "weet je wat je dan maar moet doen? Als je 's avonds op bed ligt, diep onder de dekens, zeg je alles maar tegen de Heere. Je broers horen en zien het dan niet en de Heere hoort het wel. Want Hij

hoort en ziet alles! De zondagsschool gaat uit. De anders zo drukke kinderen verlaten nu stil de klas. Als Yvonne langs de meester loopt, zegt ze zacht: “k Zal het doen, hoor meester,” en de meester begrijpt wat ze bedoelt en zegt: “Fijn Yvonne!” Zo gaan alle kinderen naar buiten, ook Marcel en Hamid. En het regent nog steeds... Als de meester alleen is, loopt hij naar de kast in het berghok en kijkt naar het slot. Ze hebben het helemaal kapot gemaakt. ‘k Zal het morgen laten maken, denkt de meester. En hij wordt verdrietig, als hij denkt, wat Marcel en Hamid wilden doen. Ook denkt hij aan Yvonne. Wat erg allemaal! Thuis horen deze kinderen nooit van de Heere, Die alles ziet. Nooit horen ze, dat ze een nieuw hart moeten hebben en dat de Heere Jezus hen voor altijd gelukkig kan maken. Nee, dat horen ze thuis nooit vertellen, want de vaders en moeders van deze kinderen geloven zelf niet in de Heere. Wat erg...! Maar dan denkt de meester aan het verhaal, dat hij vanmorgen verteld heeft. En dan wordt hij opeens tóch blij. Hij mag aan deze kinderen elke zondag over de Heere Jezus vertellen. Hij mag vertellen, dat de Heere Jezus ongehoorzame en zondige kinderen gelukkig kan maken, voor altijd...! En dát maakt de meester blij. Hij sluit de schooldeur en gaat naar huis. Zo is de sombere, oude school weer verlaten. De meester mocht vertellen. En de kinderen hebben geluisterd. Nú is het weer stil in de smalle straat. Alleen de regen valt zachtjes neer....

*Einde*

## **OVERIGE BERICHTEN**

### **Uitnodiging Mars voor het Leven**

Dominee C. Oorschot zei onlangs in een preek: *“De baarmoeder is de veiligste plaats op aarde”*. Helaas moeten we vaststellen dat voor een ongeborn kindje in Nederland het risico op abortus levensgroot is: ongeveer 1 op de 7 kinderen wordt gedood. Het gaat om 30.000 kinderen per jaar! Wat doet dit met u als christelijke medeburger? Als het lot van zoveel kinderen u ter harte gaat, kunt u dit in een stille tocht op een eerbiedwaardige manier kenbaar maken. U kunt dan mee lopen in de Mars voor het leven op 12 december in Den Haag. De Mars voor het leven is tevens een goed moment om verbondenheid met medechristenen over kerkmuren heen te ervaren. De Mars voor het Leven wordt jaarlijks gehouden om de bescherming van met name het ongeborn leven onder de aandacht te brengen. Met de deelname aan deze stille tocht vragen we aan de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer om de abortus en euthanasie wetten terug te draaien. Deze wetten vormen een bedreiging voor het ongeborn kind, onze oudere burgers en de christelijke familiewaarden. Om 13.00 uur is de opening op het Spuiplein in het centrum van Den Haag. Dat ligt op loopafstand van het Centraal Station. Daar spreken Bert en Willy Dorenbos van stichting Schreeuw om Leven een welkomstwoord en brengen vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties een groet. Vanaf het Plein begint de Mars die langs de regeringsgebouwen gaat. Het is een stille tocht. Nadat de Mars gelopen is, zullen enkele mensen spreken en zingen we met elkaar geestelijke liederen.. We willen u hartelijk oproepen om als Hersteld Hervormde Gemeente van Ede hierin uw stem te laten horen! Elk jaar zijn we met ruim 20 mensen uit onze gemeente aanwezig. Ook dit jaar gaan we met een groep vanuit Ede zodat het vervoer gemakkelijker is. Bent u er dit jaar bij? Meer informatie over de tocht treft u aan op <http://www.marsvoorhetleven.nl/>. Opgave kan via [machiel.karels@gmail.com](mailto:machiel.karels@gmail.com). U krijgt dan ook meer informatie over het exacte tijdstip en de locatie van vertrek.

Ouderenkoor Looft den Heer, Ede

Ook dit jaar verlenen wij onze medewerking tijdens de kerstviering voor en met de ouderen van de Hervormde Gemeente. Op DV 15 december komen wij bijeen in de Oude Kerk. Aanvang 14:30 uur. Ds. J.M. Molenaar verzorgt de meditatie. Ons koor staat onder leiding van onze dirigent dhr. G. Kanis en dhr. B. van Steenbeek organist.

Belangstellenden zijn van harte welkom.



## Vakonderwijs, doe het zelf!

Jongeren gaan jong naar school, kiezen een vervolgopleiding en betreden uiteindelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan. Zo gaat het in Nederland, maar eigenlijk overal. Ook in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, als er maar mogelijkheden zijn.

Ook dit jaar kunt u hieraan bijdragen door uw krentenbrood, kerststol of rollade te bestellen bij het Woord & Daad-comité Bennekom/ Wageningen. Zie voor meer informatie:

<https://www.woordendaad.nl/projecten/vakonderwijsdoehetzelf>

Prijzen:

- Krentenbrood zonder spijs € 4,00 per stuk
- Krentenbrood met spijs € 5,50 per stuk
- Kerststol middel (ong. 800 gr.) € 9,00 per stuk
- Rollade (varkensvlees, 1 kg.) € 6,50 per stuk

U kunt u **bestelling** doorgeven tot en met **uiterlijk woensdag 9 december** aan Gerdien Korpershoek (0318-415117) of via [wendbennekom@solcon.nl](mailto:wendbennekom@solcon.nl) (onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en keuze bezorgen of afhalen).

**Afhalen** kan op donderdag 17 december bij de Eben-Haëzerschool in Bennekom van 11.45-12.15 uur of van 15.15-15.45 uur, aan de achterkant van de school, ingang Boterbloem.

**Bezorgen** gebeurt tussen 17 en 19 december. We vragen hiervoor een bijdrage van € 1, -.

Graag contant betalen bij bezorgen/afhalen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage en steun!

### **Evangelische Boekentafel ZGV zoekt vrijwilligers.**

in de hal van het Ziekenhuis Gelderse Vallei staat op dinsdag t/m vrijdag tijdens het avondbezoek de 'Evangelische Boekentafel' met allerlei christelijke boeken, kinderboeken, kaarten e.d.

Deze Boekentafel bestaat al 34 jaar, ooit gestart in het Bennekomse Streekziekenhuis en later meegegaan naar het ZGV te Ede.

De doelstelling is om aan de bezoekers en de (lopende) patiënten te laten zien dat er meer te geven is aan een zieke dan bloemen of fruit. Een woord van troost en hoop voor een zieke patiënt of familie van een ernstig zieke kan van grote betekenis zijn. Het gaat dan ook niet allereerst om de verkoop, als wel om een gesprek of een enkel woord met patiënten en bezoekers, waarbij de Bijbelse Boodschap mag worden doorgegeven. Daarnaast is er altijd een gratis brochure of Bijbel te verkrijgen.

Dit werk wordt gedaan door een team van vrijwilligers. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te kunnen versterken. Gemiddeld 1x in de 2 weken wordt u dan ingeroosterd om dienst te doen bij boekentafel tijdens het avondbezoek.

Wanneer u belangstelling hebt in dit bijzondere vrijwilligerswerk of meer informatie wil, neem dan gerust contact op.

Coördinator van de Evangelische Boekentafel,  
A. Stam, tel 0318-650315.

*Persbericht voor diverse kerkbladen*

*Datum 7 november 2015.*

## **Speciale dienst voor evangelist in Hoorn**

LUNTEREN - De heer Albert W. van Bragt zal tijdens een bijzondere dienst in Lunteren op D.V. 3 december 2015 als evangelist worden verbonden aan de evangelisatiepost in Hoorn.

De dienst wordt georganiseerd door stichting Predik het Woord. De dienst wordt gehouden in de Bethelkerk te Lunteren, de thuisgemeente van de evangelist, zodat de achterban goede gelegenheid heeft de dienst bij te wonen.

Van Bragt is sinds 1 oktober werkzaam in Hoorn. Op de laatste zondag van september is er op de evangelisatiepost een moment geweest waarop hij aan de kleine gemeente is voorgesteld.

Ds. M. van Kooten, voorzitter van de stichting, zal het Woord bedienen en de evangelist aan het werk verbinden. De heer Van Bragt zal zich kort voorstellen en iets vertellen over zijn eerste ervaringen in Hoorn. Daarna zal ds. J. A. Kloosterman, predikant in Lunteren, de evangelist met een persoonlijk woord toespreken.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Bethelkerk aan de Schaepmanstraat 2 te Lunteren en begint om 19.30 uur. Tijdens de dienst is er een collecte voor het evangelisatiewerk in Hoorn. Na afloop is er gelegenheid om het echtpaar Van Bragt de hand te schudden en om een kop koffie, thee of wat fris te drinken. Iedereen is hartelijk welkom.

Vraag de nieuwsbrief aan via de onderstaande gegevens, als u niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen, maar voortaan wel graag op de hoogte blijft van het evangelisatiewerk in Hoorn.

Voor meer informatie: zie de website [www.predikhetwoord.nl](http://www.predikhetwoord.nl). Ook kunt u contact opnemen met dhr. A. Riezebos, secretaris van de stichting (tel. 06-051302081; e-mail: [albert@riezebos-constr.nl](mailto:albert@riezebos-constr.nl)).

### **Woonruimte gevraagd**

Ik ben Gerjanne Bisschop, momenteel woonachtig in Ede en werkzaam in Arnhem als verpleegkundige. Ik ben op zoek naar zelfstandige woonruimte voor 1 persoon, maximaal 30 km. bij Arnhem vandaan. Verhuurt u woonruimte of kent u iemand die woonruimte verhuurt? Dan hoor ik het graag. U kunt mailen naar [gerjanne\\_91@live.nl](mailto:gerjanne_91@live.nl) of bellen naar 06 30742366.

Alvast bedankt!

### **Oproep vrijwilligers in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede**

In het ziekenhuis zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. O.a. voor de volgende functies:

#### **Gastvrouw/heer op de poliklinieken.**

De inhoud van deze functie is om bezoekers/cliënten te verwijzen naar de spreekuren of andere afdelingen en/of desgewenst te begeleiden. Voor polikliniek A zoeken we mensen die 'vrijmoedig' maar vriendelijk en gastvrij mensen durven aanspreken en evt. begeleiden. Men kan elke week of een maal in de 14 dagen

ingedeeld worden. Tijden zijn van 9-12 en van 13-15.30 uur. Vooral op de maandagmorgen en de donderdagmiddag zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook kunt u op de reservelijst komen.

### **Gastvrouw/heer op de verpleegafdelingen.**

Hiervoor geldt dat u als gastvrouw/heer bij patiënten langs gaat en aandacht geeft wanneer de patiënt daaraan behoefte heeft. Een gesprek voeren, boodschappen doen in het winkeltje, post rondbrengen etc. kunnen onderdeel van de werkzaamheden zijn. Op de verpleegafdelingen zijn het contacten langduriger dan op de polikliniek.

### **Gastvrouw/heer voor de bibliotheekwagen**

Op de donderdag gaan we 's morgens en 's middags met de boekenwagen de verpleegafdelingen langs om boeken en/of tijdschriften uit te lenen of een kort praatje te houden. Wanneer u mee wilt doen valt u onder de Johanniter Hulpverlening, een werkorganisatie welke uitgaat van de Johanniter Orde in Nederland. Een Prot. Chr. Orde die christelijk barmhartigheidswerk wil doen en als symbool de barmhartige Samaritaan voert.

Informatie bij één van de coördinatoren

Mw. N. Kootstra, tel. 638497 (0318), E mail: [nkootstra@versatel.nl](mailto:nkootstra@versatel.nl)

Mw. Henda Huisman, tel. 640777 (0318), E mail: [henda.huisman@hotmail.nl](mailto:henda.huisman@hotmail.nl)

### **Website**

[www.hhgede.nl](http://www.hhgede.nl)

Beheer: dhr. H.J. Aalbers ([webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl))

### **E-mailadressen**

[scriba@hhgede.nl](mailto:scriba@hhgede.nl)

[diaconie@hhgede.nl](mailto:diaconie@hhgede.nl)

[kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

[vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

[evangelisatie@hhgede.nl](mailto:evangelisatie@hhgede.nl)

[vrouwenvereniging@hhgede.nl](mailto:vrouwenvereniging@hhgede.nl)

[ichthus@hhgede.nl](mailto:ichthus@hhgede.nl)

[dezaaier@hhgede.nl](mailto:dezaaier@hhgede.nl)

[puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl)

[actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl)

[webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl)

[redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl)

[zending@hhgede.nl](mailto:zending@hhgede.nl)

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode (voor januari) komt uit op zondag 27 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 12 december (!! ) 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl).

**Deo volente.** Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jakobus 4 vs. 14-15).

## Gedicht

Uren, dagen, maanden, jaren,  
vliegen als een schaduw heen!  
Ach, wij vinden waar wij staren,  
niets bestendigs hier beneên!  
Op de weg die wij betreden,  
staat geen voetstap die beklijft;  
Al het heden wordt verleden,  
schoon 't ons toegerekend blijft.

Dat de tijd hier 't al verover,  
aan geen tijdperk hangt mijn lot;  
Gij, Gij blijft mij altijd over,  
Gij blijft eindeloos mijn God.  
Welk een onheil mij ook nader,  
'k vind in U mijn vrede weer;  
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,  
wat verander, wat verkeer!

*Rhynvis Feith*