

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00

Per 21 september zijn wij officieel vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Kerkauto : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00

(hoofdredactie)

L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

EN WORDEN OM NIET GERECHTVAARDIGD

Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Rom. 3:23 en 24

In de Bijbel wordt meer dan eens verschil gemaakt tussen mensen. We lezen van mensen die God dienen en die Hem niet dienen, meesters en knechten, armen en rijken, Joden en heidenen. Echter, in één opzicht is er tussen al die verschillende mensen géén verschil. Van God uit gezien hebben allen gezondigd. Er is niemand die goed doet en goed is, tot niet één toe. Dát schrijft de apostel Paulus, die zelf een Jood was, aan heidenen. Over die heidenen schreef de apostel niet veel goeds. Paulus heeft gezegd dat zij God niet kennen. Ze weten Zijn Wet niet. Maar desondanks voelt Paulus zich niet boven hen verheven. Integendeel! Hoor maar wat hij zegt: Zijn wij uitnemender? Zijn wij beter? Ganselijk niet! Want zowel Joden als heidenen liggen samen onder de macht der zonde. En dan gaat hij vervolgens het geestelijke portret uitschilderen, dat alle mensen gemeen hebben: Niemand is er rechtvaardig, niemand is er verstandig, niemand is er die God zoekt. Kortom, er is geen onderscheid, zegt Paulus, want zij hebben allen gezondigd.

Als het ontdekkende licht van Gods Geest in ons leven komt, dan worden die woorden de belijdenis van uw hart. Dan roept u het uit: 'O God, dat ik zo verdorven ben, dat is mijn schuld. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw oog. Ik heb gezondigd. Ik beantwoord niet meer aan het door U gestelde doel.' Ook het vervolg van wat Paulus schrijft, wordt dan bij inleving de smartvolle ervaring van ons hart: En derven de heerlijkheid Gods. Van die heerlijkheid had de Heere in de schepping iets op de mens gelegd. Maar door de zonde zijn we die heerlijkheid kwijt geraakt. Die derven, dat wil zeggen, die missen wij. Deze woorden wijzen er tevens op, dat wij de roem missen bij God. We kunnen ons bij de Heere nergens op beroemen. Niet op onze woorden, niet op onze daden. En ook niet op onze goede bedoelingen of voornemens. We missen ten enenmale de roem bij God! Hoe een mens zich er ook voor inspant, we hálen het niet. Wat u ook probeert, het lukt niet om Gode te behagen. Daar is Paulus achter gebracht. Wat had hij geprobeerd om de Heere in eigen kracht te dienen. Maar alles waarmee hij dacht voor de Heere aangenaam te zijn, was door Gods ontdekkende genade schade en drek voor hem geworden. Wie moet er niet denken aan Maarten Luther. Hij miste de ware vrede met God in zijn hart. De Naam van Christus, die hem alleen die vrede kon schenken, was lange tijd een grote verborgenheid voor hem. Hoe hij ook worstelde en streed om vrede te vinden door bidden en vasten, biechten en werken, het lukte hem niet. Zijn geweten bleef hem aanklagen. Luther zegt zelf: 'Van kindsheid af kon ik niet anders dan verbleken en schrikken als ik de Naam van Christus ook maar hoorde noemen; want men had mij niet anders geleerd, dan dat ik Hem voor een strenge en toornige Rechter houden moest.' Gods gerechtigheid was voor hem een eisende gerechtigheid, een dodende gerechtigheid. Maar o wonder, het behaagde God zijn ogen te openen voor dat heerlijke woord, dat de rechtvaardigheid Gods in het Evangelie wordt geopenbaard, uit geloof, tot geloof. Hoe heerlijk schitteren in Romeinen 3 dezelfde Evangeliewoorden: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Gerechtvaardigd, dat wil zeggen: Rechtvaardig te worden verklaard. De zondaar die eerst voor het gericht Gods werd gedaagd en naar recht veroordeeld zou moeten worden, wordt vrijgesproken. Hoe dat kan? Iemand met zoveel zonden, met een hemelhoge schuld, iemand, die nooit anders dan alleen maar kwaad heeft gedaan. Hoe kan de hoogste Rechter tegen zo een zeggen: Ik zie geen zonde en geen overtreding in hem? Wordt hier het recht van God geen geweld aangedaan? Is het dan niet waar wat Gods Woord zegt: De ziel die zondigt, zal sterven?

Luister! Het wonder wordt verklaard in de tekst. Om niet, zo staat er. Die woorden geven aan dat er in de mens zelf geen reden is om zalig te worden. Om niet, dat is: gratis! Het kon ook niet anders. De beklagde had immers niets, dan alleen schuld. En kon dus ook niets betalen. Hebt u zo voor God gestaan? En werd het wonder van de rechtvaardiging voor u ontsloten toen Gods Geest u betrok in het gericht van God als een arme en hulpeloze in uzelf? Daar zegt er één: Toen het van mijn kant nooit meer kon, toen kwam het van Gods kant! En ik kan het maar niet op, dat niet een goede, niet een beste, niet een gelovige, maar een goddeloze helwaardige zondaar wordt gerechtvaardigd. Lezer(es), hier hebt u de reden dat u voor Gods genade nooit te slecht kunt zijn. Wel te goed! Wat zijn die woorden 'om niet' moeilijk te aanvaarden voor een mens die nog iets meent te zijn of te hebben. Want het breekt alles van ons af. Maar het is een rijk evangeliewoord voor bedelarme zondaren. De prijs die voor dit 'om niet' betaald is, is echter wel hoog. Het heeft alles gekost. Hoor maar: uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hier wordt de enige Naam genoemd, door Welke een zondaarsvolk zalig wordt. Er is voor hun schuld betaald. Nee, niet met geld. Maar met bloed. Wetende dat gij niet door zilver of goud verlost zijt, maar door het dierbare bloed van het Lam Gods. Christus is tot zonde geworden, heeft de schuld betaald en de vloek gedragen. Zo heeft Hij voor Zijn volk een volkomen verlossing aangebracht. Weet u daar van? Kunt u het niet ontkennen dat de Heilige Geest de noodzakelijke overtuiging en overbuiging werkte in uw hart? Zodat u het leerde: Niet door de werken. Daardoor wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Leerde u het: Het is uit genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dan zult u ook belijden: Wat ik niet had, werd mij geschonken. De rechtvaardigheid, die Christus verworven heeft, werd mij toegerekend. Uit genade, om niet. Toen Luther door alle worstelingen en strijd heen, op dat punt als een uitgewerkte zondaar werd gebracht, riep hij het uit: 'Heere Jezus, Gij zijt mijn gerechtigheid, ik daarentegen ben Uw zonde.' Op de plaats waar wij het zo verliezen van de Heere, daar roept u het uit in diepe verwondering: Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft? Ja, Hij behoudt de toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid. Christus heeft de verlossing verworven. Zijn Naam klinkt. Hij is de inhoud van het Kruisevangelie. Dat Evangelie is herontdekt door de Reformatie. Het is het heerlijke Evangelie van een rijke Christus voor een arm verloren zondaar. Lezer(es), wanhoop daarom wel aan uzelf. Maar niet aan Hem, om Wiens wil zondaren worden gerechtvaardigd om niet.

Ds. D. Zoet

Kerkdiensten

7 september	10.00 uur	Kandidaat A. Meuleman (<i>Huizen</i>)
	18.30 uur	Ds. J. Lankhaar (<i>Papendrecht</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk Fam. Karels</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
14 september	10.00 uur	Ds. J.C. den Ouden (<i>Opheusden</i>) (<i>Opening winterwerk / Bediening Heilige Doop</i>)
	18.30 uur	Ds. L.M. Jongejan (<i>Harskamp</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Fonds Malawi</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

21 september	10.00 uur	Ds. A. Kos (<i>Hardinxveld-Giessendam</i>)
	18.30 uur	Kandidaat J.R. van Vught (<i>Lienden</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
28 september	10.00 uur	Kandidaat J. Kommerie (<i>Soest</i>)
	18.30 uur	Ds. H. v.d. Ziel (<i>Veenendaal</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Noodhulp eigen gemeente</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Beroep ds. Boogaard/afscheidsreceptie

Vlak voor de vakantieperiode begon kregen wij via onze predikant te horen dat hij een beroep gekregen had vanuit de gemeente van Soest. Enige tijd later gaf ds. Boogaard aan het beroep naar Soest te moeten aannemen. Zo komt er een einde aan het werk wat ds. Boogaard voor onze gemeente heeft gedaan, en wacht er een nieuwe gemeente op hem voor wie hij daar een herder en leraar mag worden. Om afscheid te kunnen nemen van onze predikant en zijn gezin is er een afscheidsreceptie gepland op zaterdag 6 september van 15.00-17.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom. Op zondag 21 september zal ds. Boogaard bevestigd worden in de HHG te Soest om 10.00 uur door ds. R. van Kooten. De intrededienst zal om 14.30 uur plaats vinden.

Opening winterwerk

In de morgendienst van zondag 14 september zal er aandacht worden gegeven aan de opening van het winterwerk. Opnieuw mogen we een winterseizoen tegemoet gaan, waarin het Woord van God geopend wordt tijdens de catechisaties, het kring- en verenigingswerk. Als kerkenraad roepen we u van harte op om zoveel als mogelijk deel te nemen aan al deze activiteiten als u tot de doelgroep behoort. Samen buigen over en voor het Woord is tot zegen voor uzelf en anderen. Bovendien is het de gelegenheid bij uitstek waar de gemeenschap wordt geboren en onderhouden of hersteld.

Belijdeniscatechisatie

Graag vragen wij aandacht voor de belijdeniscatechisatie. We zijn bezig met het regelen van een kandidaat of predikant die de belijdeniscatechisatie wilt gaan geven. Graag heten wij alle mensen die vorig jaar begonnen zijn weer welkom. Als jij je dit jaar bij de groep wilt aansluiten, kun je je opgeven bij de scriba (0318-621906 / scriba@hhgede.nl). Wellicht twijfel je nog. Kan ik wel? Mag ik wel? Als je over je vragen een keer wilt doorpraten, dan ben je altijd welkom. Bel even op, of stuur een mail om iets af te spreken (0318-621906 / scriba@hhgede.nl).

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

3 september Repetitie Koor.

6 september Afscheidsreceptie Ds. Boogaard van 15.00-17.00 uur.

13 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

13 september Startdag Kinderclub en JV.

13 september Amerikaanse maaltijd. Aanvang 18.00 uur.

17 september Repetitie Koor.

19 september JV -16.

20 september Zendingsdag.

21 september Inleveren kopij kerkbode oktober.

23 september Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.

26 september JV +16.

27 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Schoonmaakrooster

Zaterdagmorgen 6 september Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. W. Methorst
Mw. S. van de Brink-Duits

Vrijdagmorgen 12 september Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttkhuizen
Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 18 september Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. Aalders
Mw. H. Kortenhoff

Woensdagavond 24 september Mw. A. van Engelenhoven
Mw. P.K. Oudijn
Mw. S. van Harten

Oppasrooster september 2014

7 september Mw. A. Budding, Mw. G. Visser,

Mirjam van Engelenhoven, Simone van Wageningen

14 september Mw. E. Kroon, Mw. H. Adam

Géke van Engelenhoven, Nicolet van Wageningen

21 september Mw. A. van de Sluys, Mw. H. Bos

Marit Visser, Hélène Sloof

28 september Mw. L. Bruijn, Mw. M. van de Craats,

Danielle van Wageningen, Anna-Maria Buitink

5 oktober Mw. G. Koekoek, Mw. A. van Engelenhoven,

Christien van Wageningen, Maartje Karels

Beste moeders en meisjes,

Vanaf september hoopt Ellen Kroon de coördinatie van de kindercrèche over te nemen. Vragen en opmerkingen kunnen vanaf heden aan haar gesteld worden. Haar emailadres is eakroon@hotmail.com

Een hartelijke groet,

Dionne de Pater

BHV-rooster

07-09 Dirk Buitink

14-09 Arnold Budding

21-09 David Moerman

28-09 's ochtends Hans Versluis

28-09 's avonds Klaas Slotegraaf

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Collectemunten

Collectemunten In de komende maand kunt u op woensdag 10 en donderdag 25 september collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Pastorie

Ds. Boogaard is de afgelopen week verhuisd naar de gemeente Soest. Hiermee is de pastorie niet meer bewoond. De kerkvoogdij wil de pastorie tijdelijk gaan verhuren om leegstand tegen te gaan. Wij willen u als leden van onze gemeente tot zaterdag 6 september de gelegenheid geven om wanneer u op zoek bent naar tijdelijke huisvesting u te melden bij de kerkvoogdij. Mocht er geen belangstelling binnen onze eigen gemeente zijn, dan zal er buiten onze gemeente worden gekeken naar belangstellenden.

Als kerkvoogdij wensen wij ds. Boogaard met zijn vrouw en kinderen een hele goede tijd in de gemeente Soest. Met de bede dat God ook in Soest hen nabij en goed wil zijn.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Fiets-puzzel-tocht en zomers buffet:

In totaal heeft de fietstocht i.c.m. het zomers buffet het bedrag opgeleverd van € 325 voor de kerkvoogdij. Allen die hieraan meegewerkt hebben, hartelijk bedankt!

Auto wassen:

Vanaf oktober dit jaar zal de activiteitencommissie 1 keer per maand de gelegenheid bieden om uw / jouw auto te laten wassen bij de kerk. Voor € 7,50 wordt uw auto schoongewassen. De opbrengst hiervan is voor de kerkvoogdij. Er zal gekozen worden voor de zaterdagmorgen. Hoe laat precies, laten we in de volgende kerkbode weten.

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4 per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4 per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Amerikaanse maaltijd (in Italiaanse stijl) voor de jeugd

Al jaren is er rond de opening van het winterwerk een maaltijd voor de jeugd van onze gemeente. Dit jaar zijn jullie van harte welkom op zaterdag 13 september. Ook deze keer organiseren we weer een Amerikaanse maaltijd, maar dit jaar willen we het in Italiaanse stijl doen. Het zou leuk zijn als jullie etenswaren meenemen in Italiaanse stijl (denk aan pizza, pastagerechten/salade etc.), maar alle andere goede ideeën zijn natuurlijk ook welkom! Wil je iets lekkers klaarmaken? Laat het dan weten tijdens het aanmelden via de website

Alle jonge mensen van de gemeente tussen de 12 en 25 jaar zijn van harte welkom vanaf 18.00 uur, (ook diegenen die net 12 jaar zijn). Ook als je geen kok of kookster bent, ben je natuurlijk van harte welkom. De avond sluiten we rond 22.00 uur af. Zin in deze avond? Meld je aan via de website www.hhgede.nl/openingwinterwerk

We vinden het leuk om jullie allemaal te ontmoeten!

Jullie kerkenraad

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (31)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

37. 'Onze Vader - een aanspreekvorm die ons moet bemoedigen.

Laten we ook niet de bedenking aanvoeren dat het besef van onze zonden ons met recht bevreesd zou moeten maken, omdat deze de Vader, hoe mild en lankmoedig Hij ook is, elke dag vertoerd op ons maken. Want als het bij de mensen zo is dat een zoon geen betere advocaat kan hebben om zijn zaak bij zijn vader te bepleiten, en geen betere bemiddelaar om verzoening teweeg te brengen en de gunst van de vader te herwinnen die hij kwijtgeraakt was, dan wanneer hij zelf als een deemoedige smekeling, onder erkenning van zijn schuld, een beroep doet op het medelijden van zijn vader - het is immers onbestaanbaar dat een vader dan de schijn kan

ophouden dat hij door zulke smeekbeden niet diep geraakt wordt - hoe is het dan met de Vader van de barmhertigheden en de God van alle vertroosting? Die zal toch nog veel meer de tranen en verzuchtingen van Zijn kinderen verhoren als zij tot Hem bidden - vooral omdat Hij ons daartoe oproept en aanspoort - dan welke voorspraak van anderen ook? Dat zij met angst en beven en niet zonder een zekere vorm van wanhoop de toevlucht nemen tot de hulp van die andere beschermers, ligt hieraan dat zij geen vertrouwen hebben in de vriendelijkheid en de zachtmoedigheid van hun Vader. Deze overvloed van vaderlijke zachtmoedigheid schildert en stelt Hij ons voor ogen in de gelijkenis, waarin een vader zijn zoon, die zich van hem vervreemd had, in een losbandig leven zijn goederen erdoor gejaagd had, en in alle opzichten zwaar tegen hem gezondigd had, met uitgestoken armen verwelkomt en niet afwacht tot deze hem met woorden om vergeving vraagt, maar hem voor is, als hij terugkeert hem van verre herkent, hem zelf al tegemoet loopt, troost en weer in genade aanneemt. Door ons een voorbeeld van zo'n grote zachtmoedigheid bij een mens voor ogen te stellen, wilde Hij ons leren dat een nog veel groter overvloed aan zachtmoedigheid voor ons te verwachten is van Hem, niet slechts een Vader, maar verreweg de beste en lankmoedigste Vader van alle, als wij ons maar, al zijn wij ondankbare, opstandige en slechte kinderen, geheel verlaten op Zijn ontferming. Om ons te versterken in het vertrouwen dat Hij zo'n Vader voor ons is, als wij christenen zijn, wilde Hij niet alleen Vader genoemd worden, maar uitdrukkelijk onze Vader, alsof wij tot Hem op de volgende manier spreken: 'Vader, U die zoveel liefde voor Uw kinderen hebt, zo bereidwillig bent om hun vergeving te schenken, wij, Uw kinderen, roepen en bidden tot U, daar wij er zeker van zijn en volkomen overtuigd dat U geen andere dan een vaderlijke genegenheid voor ons heeft, al zijn wij zo'n Vader niet waard.' Maar omdat de kleine ruimte van ons hart de onmetelijke omvang van deze liefde niet kan bevatten, is Christus voor ons niet alleen onderpand en waarborg van de aanneming tot kinderen, maar geeft Hij ons ook als getuige van die aanneming de Geest, door wie wij met luide en heldere stem mogen roepen: 'Abba, Vader'. Zodra ons enige aarzeling bekruipt, moeten we dus eraan denken van Hem te vragen dat Hij onze beduchtheid corrigeert en ons deze Geest van fier vertrouwen tot leidsman geeft om met goede moed te bidden.

38. 'Onze Vader - een aanspreekvorm die ons een plaats te midden van broeders geeft.

Nu wordt ons echter niet voorgehouden dat ieder voor zich 'Vader' tegen Hem moet zeggen, maar veeleer dat wij Hem allen gezamenlijk als 'onze Vader' zullen aanspreken. Hierdoor worden wij erbij bepaald hoeveel gevoelens van broederlijke liefde er onder ons behoren te zijn, daar wij allen krachtens dezelfde ontferming en onverdiende milddadigheid in gelijke mate kinderen zijn van zo'n Vader. Want als wij allen een gemeenschappelijke Vader hebben, van wie al het goede komt dat ons maar te beurt kan vallen, mag er onder ons niets verdeeld zijn waarin we de anderen niet in grote blijmoedigheid zouden willen laten delen, naar gelang de omstandigheden dit vereisen. Wanneer wij op deze wijze elkaar graag de hand willen reiken en hulp willen bieden, zoals ook van ons verwacht mag worden, is er niets waarin wij de broeders meer van dienst kunnen zijn dan wanneer wij hen opdragen aan de zorg en de voorzienigheid van de algoede Vader, want er blijft niets meer te wensen over wanneer Hij Zijn gunst en genade schenkt. Dat zijn wij aan onze Vader ook wel verplicht. Zoals iemand die de vader van een huisgezin oprecht en van harte bemint, tevens diens gehele huis in liefde en toegenegenheid tegemoet treedt, zo is het ook betamelijk om dezelfde ijver en genegenheid waarmee wij ten opzichte van deze hemelse Vader vervuld zijn, te betonen jegens Zijn volk, Zijn huisgezin, ja Zijn erfdeel, waaraan Hij de grote eer bewezen heeft om het de vervulling van Zijn eniggeboren Zoon te noemen. Een christen moet zich daarom in zijn gebeden richten naar deze regel dat het gebeden van een gemeenschap zijn en dat zij allen omvatten die zijn broeders in Christus zijn. Dat geldt niet alleen hen die hij op dat moment als zodanig ziet en kent, maar alle mensen die op aarde leven. Wat God ten aanzien van hen besloten heeft, kunnen we niet weten; het enige wat we wel weten is dat het evenzeer een zaak van vroomheid als van medemenselijkheid is om voor hen het beste te wensen en te hopen. Overigens is het goed om bij uitstek voor de huisgenoten van het geloof vervuld te zijn van een bijzondere genegenheid; hen heeft de apostel met name bij ons aanbevolen in alles wat zich kan voordoen. Kortom, al onze gebeden dienen zo te zijn dat zij de gemeenschap beogen die onze Heere in Zijn koninkrijk en in Zijn huis ingesteld heeft.

Wordt vervolgd

Gebedskring

"Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen".

Mattheüs 18:19-20.

Van harte welkom op de gebedskring op zaterdag 13 en 27 september. We lezen eerst samen een gedeelte uit de Institutie van Calvijn waarna we samen onze gemeente opdragen in het gebed. We beginnen om 07.15 uur en sluiten af om 8.15 uur.

Evangelisatieclub 'De Schatzoekers'

Om de week houden we in een van de flats in Ede onze Schatzoekersclub voor de kinderen uit de buurt. We vertellen uit de Bijbel en maken met de kinderen een knutselwerkje of doen spelletjes. De zaterdagochtenden waarop de club dit seizoen is, zijn 6 en 20 september, 4 en 22 oktober, 1, 15 en 29 november en in december de 13^e en 24^e. De kinderen mogen om 10.00 uur komen om spelletjes te doen. Het programma begint om 10.30 uur. In de kerkbode laten we u meegenieten van dit mooie werk...

Zendingscommissie

Op 20 september wordt in Amersfoort de jaarlijkse Landelijke zendingsdag van ZHHK gehouden. Bent u al vaker op zo'n zendingsdag geweest? Dan weet hoe waardevol zo'n dag is. Heeft u nog nooit een zendingsdag van ZHHK bezocht? Dan wordt u in de gelegenheid gesteld om daar verandering in te brengen. Hieronder volgt de belangrijkste informatie over die dag:

Thema: 'Dragen en gedragen worden' n.a.v. Handelingen 9 vers 15 en 16
Waar: Aula van het Van Lodensteincollege, Utrechtseweg 228, 3818 ET Amersfoort
Wanneer: zaterdag 20 september 2014
Wat: Meditaties, lezingen, jongerenprogramma, kinderprogramma, crèche, workshops, koffie-thee-broodjes en zendingsmarkt met diverse verkoopkramen.
Kinderen: Voor verschillende leeftijdsgroepen (tot 12 jaar)
Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, knutselen, puzzelen, spelletjes en ...
Jongeren: Voor jongeren van 13 tot ... :Bijbelstudie en presentatie zendingswerk HHK!
Workshops: Diverse workshops: Geroepen!, Evangelisatie en Bijbelstudie over dagthema

Hoofdprogramma:

Ochtend (10.00-12.00 uur) Dagvoorzitter: Ds. J.C. den Ouden
'De Drager' Ds. C.M. Buijs
Gedragen in Suriname! Kand. A. Meuleman
Op arendsvleugels gedragen Ds. D. Heemskerk
Middag (13.30-15.30 uur)
'Vrucht dragen' Ds. D.J. Diepenbroek
Informatief commissie Evangelisatie (zending in Nederland)
Gedragen in Malawi!
Sluiting door dagvoorzitter Ds. J.C. den Ouden

Aanmelden voor jongerenprogramma's: www.zhbk.nl .Op deze site kunt u ook meer informatie vinden over de workshops.

Heeft het werk van de zending al een plaats in uw voorbede?

Met hartelijke groet, de zendingscommissie.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Het winterwerk begint weer. Dat betekent dat de vrouwenvereniging ook start. Na een pauze in de zomer hopen we als vrouwen uit de gemeente de komende tijd weer samen te komen om te lezen in en te leren uit Gods Woord. Ziet u er ook naar uit? De eerste ochtend van dit seizoen is gepland op dinsdag 23 september. De inleiding van die ochtend gaat over Salomé en wordt verzorgd door iemand van het bestuur. Wilt u ter voorbereiding alvast Matth. 20:17-28 doorlezen? Als u de reader van vorig jaar nog heeft, kunt u ook Bijbelstudie 9 bekijken; als u die reader niet (meer) heeft, kunt u bij ondergetekende een kopie van die Bijbelstudie opvragen. Als we allemaal het gedeelte thuis bestuderen kan dat ten goede komen aan de gesprekken. We willen de vragen 2, 5 en 6 bespreken. Er is vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig.

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom! Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secr).

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Wat is de vakantieperiode weer snel voorbij gegaan! Ik hoop dat je een fijne tijd hebt gehad. Misschien ga jij ook wel naar de schoolopening in de kerk toe. Het is belangrijk om een zegen van de Heere te krijgen! Zonder Hem kunnen wij helemaal niets. Het schaap zit vast in het doolhof. Gelukkig kan de herder het redden. Zo is ook de Heere! Hij wil ook voor jou zorgen in het nieuwe schooljaar, vraag Hem erom! De eerste letters van de woorden die je op de weg vindt vormen samen een zin. Welke is dat?



Welke woorden maken je blij?



Welke woorden maken je verdrietig?



Misschien vind jij het nog wel lastig om de puzzels te maken. Daarom is er voor jou een kleurplaat! Kleur deze mooi in en mail een foto of stuur de kleurplaat op dan verdien ook jij 2 punten.

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Startdag kinderclub

Zaterdagmorgen 13 september houden we weer de startdag van het clubseizoen! Alle jongens en meisjes van 5-12 jaar uit onze gemeente zijn hartelijk welkom, ook de kinderen die niet naar de club komen! Je mag dit keer ook één vriendje of vriendinnetje meenemen. Meld hem/haar dan wel aan! Om 10.00 uur verwachten we je bij de kampvuurplaats op de Ginkelse hei. Daar gaan we met elkaar zingen, luisteren naar Bijbelverhaal, hutten bouwen (kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten) of levend ganzenbord doen (kinderen die in groep 1, 2 of 3 zitten). Daarna willen we bij een groot kampvuur een broodje eten. Om 14.00 uur kun je weer opgehaald worden. De kosten zijn 1 euro p.p. Neem gereedschap mee!!

Ook ouders zijn welkom! Komen je vader en/of moeder je brengen? Dan staat de koffie voor hen klaar! En limonade voor je broertjes en/of zusjes. Vinden ze het gezellig om er de hele ochtend bij te zijn en een broodje mee te eten? Ook dat kan! Dan moeten ze zich wel opgeven. Mee eten kost 1 euro p.p. Het is alleen niet mogelijk dat broertjes en zusjes jonger dan 5 jaar mee doen met levend ganzenbord of hutten bouwen.

We vinden het fijn als je je uiterlijk zaterdag 6 september aanmeldt bij juf Jacobsen.

Tot zaterdag 13 september! En kun je dit keer niet bij de startdag zijn? Dan tot ziens op de clubmiddagen!

Hartelijke groet, juf Jacobsen (tel. 619543) en juf Moerman (tel. 651110)

Vervolgverhaal: Het slavinnetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hij wist niet, dat de koning een brief had laten schrijven aan keizer Constantijn, waarin hij om christen-leraars had gevraagd. Herhaaldelijk vroeg de koning aan Bakar of hij Nunia eens naar zijn paleis wilde laten brengen, maar telkens verschool de generaal zich achter de ziekte van het meisje. Ze was zó ziek en zó zwak, heette het dan, dat ze onmogelijk vervoerd kon worden. Toen besloot de koningin haar zelf te gaan opzoeken. Maar ook dat wist Bakar te verhinderen. Hoe vaak het ook aan de generaal werd gevraagd, nooit lukte het de koning of de koningin het meisje te ontmoeten. Tenslotte begon dit de koning te vervelen. Vaag begon hij te vermoeden, dat er iets met Nunia gebeurd was en daarom besloot hij aan deze handelwijze van Bakar een eind te maken. Op zekere dag, toen Bakar weer in het paleis was, beval de koning hem, Nunia direct naar het paleis te laten brengen. Natuurlijk had de generaal weer allerlei uitvluchten. Maar deze keer liet de koning zich hierdoor niet afschepen. Ronduit zei hij tegen de generaal, dat hij Nunia uit zijn huis zou laten halen en als zij soms dood mocht zijn, dat hij dan Bakar zou laten onthoofden. Daar schrok de generaal van en hij zei, dat hij direct naar huis zou gaan, om te doen wat de koning bevolen had. Maar Mirian kende zijn dienaar. Hij kon het ergste van hem vrezen. Daarom liet hij hem in het paleis gevangen zetten, terwijl hij een groep soldaten naar het huis van Bakar stuurde, om Nunia te halen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het hele huis van generaal Bakar werd doorzocht, maar nergens was Nunia te vinden en dus moesten de mannen onverschrokken zake weer naar het paleis van de koning terug keren. Nu werd de koningin erg ongerust en ze ging zelf met de soldaten mee om nog eens naar het vermiste meisje te zoeken. Allereerst werd Kathewan ondervraagd. Maar zij wist nergens van en kon onmogelijk de plaats noemen, waar Nunia opgesloten was. Ook de andere slaven en slavinnen werden aan een strenge ondervraging onderworpen en toen herinnerde zich een oude slaaf, dat er een onderaardse gevangenis was. Misschien was ze daarin opgesloten. "Dat geloof ik niet", verklaarde Kathewan, "want zolang mij heugt is daarin nog nooit iemand opgesloten. 't Is zo'n vunzig, vies hol, dat men daarin zijn ergste vijand nog niet zou willen opsluiten". "We moeten ons toch overtuigen!" besliste de koningin, en zo werd het hol opgezocht. Toen men de deur geopend had, zag men daar bij het flikkerende licht van een fakkel, het vermagerde lichaam van Nunia liggen. Ze lag op een paar bossen vies, nat stro. Enkele ratten, die met elkaar vochten om een droge korst brood, renden weg. De ogen van het meisje straalden, toen ze daar opeens de koningin voor zich zag staan. Voorzichtig werd Nunia het hol uitgedragen en naar het paleis vervoerd. Kathewan huilde, toen ze zag hoe treurig het met haar medeslavin gesteld was. Maar Nunia zelf klaagde niet, geen woord van verwijt aan de generaal kwam over haar lippen. Maar toen ze in het paleis was gebracht en de koning haar zag, kende zijn woede op de generaal geen grenzen. Dat was dus het werk van de wrede Bakar. Op deze wijze had hij gemeend het christendom buiten Iberië te kunnen houden, maar de koning zou korte metten met hem maken. Waar Nunia bij was, zou hij generaal Bakar het hoofd laten afslaan, zo verzekerde hij. Dat was zijn verdiende loon.

Hoofdstuk 11: Het licht breekt door

Nunia schrok hevig, toen ze de koning dit vonnis hoorde uitspreken. Zou de koning dit nu werkelijk doen? Zou hij zó boos zijn, dat hij generaal Bakar hier in het paleis zou laten onthoofden? Maar dat mocht niet, dat moest zij proberen te voorkomen. Gods Woord zegt

immers, dat wij ons niet mogen wreken. "Haal de generaal!" beval de koning. "Dan kan hij met eigen ogen zien, wat zijn wreedheid heeft uitgewerkt!" Toen Bakar bij het bed van het meisje stond, zei Mirian: "Daar ligt het slachtoffer van je wreedheid, Bakar!" De generaal antwoordde niet, maar zijn gezicht toonde de grootste onverschilligheid. "Jij hebt haar vermoord, Bakar", ging de koning verder, "en je zult daarvoor je gerechte straf niet ontgaan!" "Maar ik deed het, omdat ik de nieuwe godsdienst haat", begon Bakar zich te verdedigen. "Ik wil de dienst van Mithra in ere houden". "De dienst van de ware God zal het in Iberië winnen, Bakar", verzekerde de koning. "Een levende God moet het immers winnen van een god, die dood is. Er zijn al leraars onderweg naar Gori, om hier in onze hoofdstad en in heel Iberië het Evangelie te verkondigen". Bakar werd bleek bij het horen van deze woorden. Zoiets had hij niet verwacht.

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Agathos en Curadomi stellen casemanager dementie Midden Nederland aan

Veenendaal - Sinds 1 april hebben Agathos en Curadomi, onderdeel van Lelie zorggroep, in regio Midden Nederland samen een casemanager dementie in dienst. Ria Visser begeleidt mensen met een vorm van dementie in hun thuissituatie. Ria: 'Wanneer dementie een rol gaat spelen is het belangrijk om samenhangende zorg te bieden en af te stemmen met andere hulpverleners/artsen, mantelzorgers, familie, kennissen en eventuele vrijwilligers. Elke persoon met dementie en zijn/haar situatie is verschillend. De casemanager kijkt samen met hen wat er nodig is en zorgt dat dat geregeld wordt.' Met de casemanagers dementie sluit Lelie zorggroep aan bij het overheidsbeleid op ketenzorg. Casemanagers maken het mogelijk dat mensen langer thuis wonen. Ook mensen die geen zorg van Agathos of Curadomi hebben, kunnen contact opnemen met de casemanager dementie. Informatie en contact: r.visser@leliezorggroep.nl, 06 - 57 56 70 99.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 21 september 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Amen.