

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

Predikant : Vacant

Scriba : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon Tel. (0318) 78 50 68

Kerkauto : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23

Koster : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431

CD-opnames : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469

Redactie : Vacant

(hoofdredactie)

L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)

Realisatie : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74

Kerkdiensten : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? (Pred.3:21)

De mens is de kroon op Gods schepping. De Heere God stelde de mens boven al het andere dat Hij geschapen had. Maar waarin kun je dat nu nog zien? Zeker nadat wij van God zijn afgefallen, waaraan kun je dan nog zien dat we Gods kroonjuweel zijn? Zo juweelachtig zijn we niet meer door de gebrokenheid die wij er van gemaakt hebben. Wanneer je die gebrokenheid als uitgangspunt neemt, zonder dat je de werkelijkheid van de zondeval nog belijdt en gelooft, dan is het ook niet vreemd dat je in een soort evolutietheorie terecht komt. Wanneer je immers het gedrag van mensen gaat onderzoeken, en daarnaast het gedrag van sommige dieren, dan zijn er helaas wel overeenkomsten te zien... Verschil tussen geboren worden en sterven is er ook niet. Zo schrijft ook Salomo in Pred.3:19-20. Daarin onderscheiden we ons dus niet van de dieren. En als je dat in ogenschouw neemt, dan kun je ook begrijpen dat er mensen zijn, die ons van de dieren zien afstammen. Is er nog onderscheid tussen mens en dier? Neem je de gebrokenheid van de schepping als uitgangspunt, dan moet je zeggen: nee. (Tussen 2 haakjes: iedere gelovige zal dit dan wel belijgend zeggen met Asaf: ik was een groot beest bij u, toen ik zo dacht en alleen maar vanuit mijn gebrokenheid redeneerde.) Neem je de schepping als uitgangspunt, toen het nog goed was, en de mens zeer goed, dan wordt het anders. Maar wie ziet dat nog? Dat is dus ook de vraag van de Prediker. Wie heeft er eigenlijk nog oog voor, dat de mens wezenlijk anders is dan een dier? Wie van ons heeft het al opgemerkt dat de adem van een mens naar boven gaat, en de adem van een dier naar beneden? Daar zit namelijk het verschil. De adem van de mens (wat hij uitademt dus) is lichter dan de buitenlucht. Wat een dier uitademt is echter zwaarder dan de buitenlucht. Maar wie ziet dat? Bij normaal weer niemand. Als je alleen afgaat, op dat wat voor ogen is, dan zijn inderdaad de mensen niet beter dan de beesten. We zien immers niets anders dan dat beiden sterven en terugkeren tot stof. Maar ga je nu op die adem letten, dan zie je ineens toch onderscheid. Een onderscheid dat je anders niet op zou merken. En dan moet je inderdaad tot de conclusie van de Prediker komen; alles is ijdelheid. Leegte, het leven heeft niets om het lijf. En het sterven dus ook niet. Want we zijn niet meer dan de beesten. Totdat...Ja, totdat je belijdt: met die gedachten ben ik een groot beest bij U. Heere, open mijn ogen voor Uw scheppingswonderen. Laat mij ook dit onderscheid zien van Uw schepping. Dat het inderdaad onmogelijk is, dat er enig verwantschap tussen mens en dier is. Dan zou immers het hele ademhalingsorgaanisme veranderd moeten zijn. En daarmee ook het hele systeem van onze bloedsomloop. Enkel als dat geëvolueerd zou zijn, dan is het mogelijk dat we van een aap zouden afstammen. Ondertussen hebben we het dus over een geheel nieuw orgaanisme. Vandaar dat het ook een nieuwe scheppingsdaad van de Heere is. Kijk alleen maar naar hetgeen we uitademen. Je moet het alleen wel zien. En wie ziet het? Salomo zegt eigenlijk: niemand ziet het. Normaal gesproken is het met onze ogen ook niet te zien. Alleen bij een bepaalde temperatuur en daarbij een bepaalde luchtvochtigheid kunnen wij zien dat we uitademen. Dan is er namelijk condensvorming, wanneer we uitademen. Maar wie let er dan nog op, dat onze adem als een wolkje omhoog stijgt? En wie let er daarnaast ook nog op, dat de adem van een koe, of wat voor een dier dan ook, als een wolkje naar beneden gaat? Je moet er maar oog voor hebben. Wel, zegt de Prediker constant in zijn wijsheid van God gekregen, daar krijg je oog voor door het geloof. Anders heb je daar inderdaad geen oog voor. Dan is het leven inderdaad alleen maar ijdelheid en kwelling des geestes. Het gaat om de vreze des Heeren! Zonder christelijke vroomheid is alles in

deze wereld ijdel, leeg. Neem de dienst aan God weg, neem het geloof in Christus verzoenend en heiligend werk weg, en je houdt niets over. Een mensenleven is dan ook van geen enkele waarde. Het is niet meer dan een leven van een dier. Maar ga je door het geloof letten op de wondere scheppingsdaden van de Heere, dan wordt het anders. Dan zie je namelijk waarvoor wij geschapen zijn. Wat onze bestemming is. Zo anders dan de dieren. Wij mogen dan nu wel uit de aarde aards zijn, maar de Heere heeft ons geschapen voor de hemel. Vandaar dat onze ademtocht naar boven gericht is. Daar gaat het naar toe. Waar Christus ook naar toe ging. Hij had de laatste levensadem uitgeblazen, maar kreeg er bij de opstanding hemelse adem voor terug. Het gaf Hem de kracht om op te stijgen, Zijn adem achterna. En Hij heeft mogelijk gemaakt door de gave van Zijn levendmakende Woord en Geest, dat wij Hem mogen volgen. De Heere blies ons de levensadem in onze neusgaten. Iets van Zijn Geest. En daarom zijn we ook voor Hem bedoeld, mogen we door diezelfde Levensadem, Zijn Geest, vernieuwd worden. Ja, zelfs verheerlijkt. Gelijk gemaakt aan Zijn Zoon Jezus Christus. Op die manier wil Hij onze gebrokenheid helen, ons vernieuwen. Weer gelijkvormig maken aan Hem. Als er nog iemand zich afvraagt: Waarvoor heeft de Heere mij geschapen? Voor het hemelleven? Is dat werkelijk voor het eeuwige leven met Hem? Dan is het antwoord eenvoudig: Kijk maar naar je ademtocht.

Ds. W. Meijer Yerseke

Kerkdiensten

5 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. Jonker (<i>Barneveld</i>) Kandidaat S.T. Lagendijk (<i>Ridderkerk</i>) Diaconie (<i>St. Steun Messiasbelijdende Joden</i>) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
12 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat J. Kommerie (<i>Soest</i>) Ds. J.P. Stoel (<i>Waddinxveen</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
16 oktober	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. L.M. Jongejan (<i>Harskamp</i>) Diaconie Kerkvoogdij
19 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	De eerwaarde heer J. Lankhaar (<i>Papendrecht</i>) Kandidaat S.T. Lagendijk (<i>Ridderkerk</i>) Diaconie (<i>ZOA</i>) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
26 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. A.A.F. v.d. Weg (<i>Abbenbroek</i>) Ds. F. van Binsbergen (<i>Schoonrewoerd</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

1 oktober Repetitie Koor. (Open avond)

3 oktober JV -16.

8 oktober Kinderclub. Aanvang 14.00 uur.

10 oktober Klusochtend.

10 oktober JV +16.

11 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

14 oktober Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.

15 oktober Repetitie Koor.

17 oktober JV -16.

18 oktober Klusochtend.

18 oktober Auto wassen.

18 oktober Inleveren kopij kerkbode november.

25 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

29 oktober Repetitie Koor.

30 oktober Lidmatenkring.

31 oktober JV +16.

Schoonmaakrooster

Woensdagavond 1 oktober

Mw. W. Karels (leiding)

Mw. E. Brand

Mw. W.A. Bakker

Vrijdagmorgen 10 oktober

Mw. C. W. Aangeenbrug (leiding)

Mw. G. Koekoek

Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 17 oktober

Mw. J. van Leeuwen (leiding)

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 22 oktober

Mw. G.C. vd Sluijs (leiding)

Mw. N. de Kool

Woensdagavond 29 oktober

Mw. J. Linge (leiding)

Mw. A. Versluis

Mw. H.W. Bos

Oppasrooster

5 okt	Mw. G. Koekoek, Mw. A. van Engelenhoven, Christien van Wageningen, Maartje Karels
12 okt	Mw. H. van de Pol, Mw. M. Westerink, Lydia Karels, Emma van Veldhuizen
19 okt	Mw. E. van de Brink, Mw. C. van der Sluijs, Mirjam van Engelenhoven, Hannah van Steenbergen
26 okt	Mw. A. Budding, Mw. E. Kroon, Nicolet van Wageningen, Mirjam van Steenbergen
2 nov	Mw. G. Visser, Mw. H. Adam, Simone van Wageningen, Geke van Engelenhoven
5 nov (dankdag)	Mw. L. Bruijn, Mw. H. Bos, Anna-Maria Buitink, H�el�ene Sloof

Beste gemeenteleden,

We zijn nog op zoek naar moeders en meisjes (vanaf 12 jaar) die willen meedraaien in het oppasrooster van de kindercr che. Aanmelden kan per mail naar eakroon@hotmail.com of per telefoon: 0318-785068.

Hartelijke groet,

Ellen Kroon

BHV-rooster

05-10 Leo Linge

12-10 Jan Mekelenkamp

19-10 Anja Soeters

26-10 's ochtends Hans Versluis

26-10 's avonds Klaas Slotegraaf

02-11 Corn  Koekoek

Diaconie

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 8 en donderdag 30 oktober collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van **18.30 tot 19.30 uur**. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Verplichte kerkelijke bijdrage

Ieder najaar vragen wij u uw bijdrage te leveren voor het werk van de Hersteld Hervormde Kerk in de vorm van een verplichte bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op de grootte van onze gemeente en de omvang van de predikantsplaats. Aangezien hierin het afgelopen jaar wijzigingen hebben plaatsgevonden, is op dit moment nog niet vast te stellen hoe hoog de bijdrage voor onze gemeente voor komend jaar zal zijn. Wij hopen daar de komende tijd duidelijkheid over te krijgen. De jaarlijkse brief ontvangt u hierdoor dus later dan gebruikelijk.

Kluszaterdag

Zaterdag 18 oktober gaan we weer klussen in en om de kerk. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Wilt u komen helpen, meldt u dan aan bij dhr. D.J. van Leeuwen (0318-561549) of via kerkvoogdij@hhgede.nl. Zegt u: Ik zou wel willen, maar ik heb twee linkerhanden? Ook dan zijn we blij met uw komst. We hebben vast iets wat u kunt doen en het is ook nog eens erg gezellig om met elkaar bezig te zijn. Van harte welkom!

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Auto wassen:

U komt toch ook uw auto laten wassen op zaterdag 18 oktober? Tussen 9.00 en 11.00 uur staan we voor u klaar op het kerkplein. Voor maar € 7,50 gaat u weer naar huis met een blinkend schone auto! Ook op 15 november en 20 december kunt u gebruiken maken van onze autowas-service! We zoeken nog assistentie. Dus wilt u ons helpen, neem dan contact op met Coen v.d. Craats (0318-418304) of via actie@hhgede.nl.

Stamppottenbuffet:

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet. En wel op vrijdag 7 november van 18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt zich aanmelden t/m maandag 3 november via actie@hhgede.nl of bellen naar Janneke van Leeuwen (0318-561549). De prijs is € 5,- per persoon vanaf 4 jaar. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Ook komen we graag in contact met mensen die een grote pan stamppot voor ons willen klaarmaken. Onkosten worden uiteraard vergoed. Kunnen we op u rekenen?

Rookworsten:

Velen herinneren zich de heerlijke rookworsten van voorgaande jaren. Ook dit jaar kunt u ze weer bestellen. Een set van 3 rookworsten (fijn of grof) kost maar € 6,50. Wilt u uw bestelling uiterlijk maandag 3 november doorgeven via actie@hhgede.nl of telefonisch 0318-561549? U kunt uw bestelling afhalen op 7 november tussen 15.00 en 17.00 uur. Deelnemers van het stamppottenbuffet kunnen de bestelling na afloop van het buffet meenemen.

Oliebollen:

In december kunt u heerlijke oliebolletjes bestellen t.b.v. de kerkvoogdij! Meer informatie hierover in de volgende kerkbode.

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (32)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

39. Vergelijking van gebed en aalmoes

Dit neemt echter niet weg dat het ook geoorloofd is om zowel voor onszelf als voor bepaalde andere mensen in het bijzonder te bidden. Daarbij mag ons hart echter die gemeenschap niet uit het oog verliezen of minder aandacht eraan schenken; nee, het moet alles in relatie daarmee bezien. Hoewel de gebeden voor personen in het bijzonder gedaan worden, blijven het dan namelijk gemeenschappelijke gebeden, omdat zij toch op dit doel gericht worden. Dit alles laat zich gemakkelijk verstaan aan de hand van een vergelijking. Het gebod van God om de armoede van alle arme mensen te verlichten, heeft algemene geldigheid. Toch gehoorzamen ook zij aan dit gebod die tot dit doel de armoede proberen te verlichten van mensen van wie zij weten of zien dat ze gebrek hebben, ook al gaan ze voorbij aan velen die door geen geringere nood gedrukt worden, ofwel omdat zij niet alle mensen kennen, ofwel omdat zij niet alle mensen kunnen helpen. Zo handelen ook zij niet in strijd met Gods wil die het oog gericht houden op deze gemeenschap van de kerk en daaraan denken, en zulke gebeden voor afzonderlijke personen doen, waarin zij met een hart dat op het algemeen belang gericht is in hun woorden speciaal zichzelf aan God opdragen of anderen van wier noden Hij hen nader in kennis heeft willen stellen. Toch zijn het bidden en het geven van aalmoezen niet in alle opzichten met elkaar te vergelijken. Want vriendelijk uitdelen van gaven is een zaak die alleen maar beoefend kan worden ten opzichte van degenen van wie wij weten dat zij gebrek hebben; hulp verlenen door het gebed is echter ook mogelijk ten opzichte van volstreekte vreemden en onbekenden, hoever die ook van ons verwijderd zijn op deze aarde. Dat gebeurt dan door die algemene gebedsformule waaronder alle kinderen van God begrepen worden en waartoe ook die mensen behoren. We kunnen hiermee in verband brengen dat Paulus de gelovigen van zijn dagen aanspoort om overal heilige hand en op te heffen zonder twisting. Door er namelijk op te wijzen dat tweedracht de deur sluit voor gebeden, wil hij duidelijk maken dat allen in eensgezindheid en ten dienste van de gemeenschap moeten bidden.

40. 'Onze Vader ... in de hemel

Er staat bij dat Hij in de hemelen is. Daaruit moet men niet meteen de gevolgtrekking maken dat God dus door de omtrek van de hemel, als door een soort hek, ingesloten en omheind wordt en dat Hij daaraan vastzit. Salomo belijdt immers dat de hemel der hemelen Hem niet kan bevatten. En God zelf zegt bij monde van de profeet dat de hemel Zijn zetel is en de aarde de voetbank van Zijn voeten. Daarmee geeft Hij dus aan dat Hij niet binnen de grenzen van een bepaald gebied verkeert, maar alles doortrekt. Omdat ons verstand echter zo afgestompt is dat het zich niet op een andere manier een voorstelling kon maken van Zijn onuitsprekelijke heerlijkheid, is zij ons aangewezen door middel van de hemel, als de meest verheven of majesteitelijke plaats die ons onder ogen kan komen. Omdat onze zintuigen, telkens als ze iets op een bepaalde plaats waarnemen, dat altijd aan die plaats koppelen, wordt God buiten elke plaats gezet. Wanneer we Hem dus willen zoeken, moeten we dus uitstijgen boven elke waarneming van lichaam of ziel. Door deze formulering wordt God bovendien onttrokken aan elke onbestendigheid in de vorm van bederf of verandering, en ten slotte wordt ermee aangeduid dat Hij de hele wereld omvat, bijeenhoudt en door Zijn macht bestuurt. Er wordt dus hetzelfde mee tot uitdrukking gebracht als werd er gezegd dat God een oneindige grootheid of verhevenheid heeft, onbevattelijk van wezen is, onmetelijk machtig en eeuwig onsterfelijk. Als wij dit horen, moeten we onze gedachten hoger opvoeren, wanneer er over God gesproken wordt, om te voorkomen dat we ons in enig opzicht een aardse of lichamelijke voorstelling van Hem maken, Hem naar onze geringe maat afmeten of ons een oordeel over Zijn wil vormen aan de hand van onze eigen genegenheden. Tevens moeten we ons vertrouwen op Hem stellen, als wij beseffen dat hemel en aarde door Zijn voorzienigheid en kracht bestuurd worden. Om het samen te vatten: onder de naam van Vader wordt God voor ons in het middelpunt geplaatst als de God die ons in Zijn evenbeeld verschenen is, opdat wij Hem met een vast geloof zouden aanroepen. De gemeenzame benaming van Vader is niet alleen geschikt om ons vertrouwen te geven, maar heeft ook het vermogen om onze geest ervan te weerhouden zich te laten meetrekken tot twijfelachtige of verzonnen god en, en hem in plaats daarvan te laten opklimmen van de eniggeboren Zoon tot de enige Vader van de engelen en van de kerk. Als er verder gezegd wordt dat Zijn troon in de hemel staat, worden wij aan de hand van Gods bestuur over de wereld erbij bepaald dat wij niet tevergeefs tot Hem komen, daar Hij uit zichzelf reeds ons tegemoet komt en daadwerkelijk Zijn zorg betoont. 'Wie tot God komen,' zegt de apostel, 'moeten in de eerste plaats geloven dat God bestaat, en in de tweede plaats dat Hij een beloner is van allen die Hem zoeken.' Dat zijn twee dingen die Christus hier op aarde aan Zijn Vader toeschrijft, om ons vertrouwen op Hem te laten rusten en om ons daarnaast tot de vaste overtuiging te brengen dat onze zaligheid door Hem niet veronachtzaamd wordt, omdat Hij zich verwaardigt Zijn voorzienigheid ook over ons uit te strekken. Dat is het eerste wat Paulus ons leert om ons ertoe te brengen te bidden zoals het behoort, want voordat hij ons de opdracht geeft onze begeerten aan God bekend te maken, zegt hij eerst nog dit: 'Wees in geen ding bezorgd: de Heere is nabij.' Dat verklaart waarom mensen zo aarzelend en zonder goed te weten wat ze moeten doen, in hun hart met gebeden bezig zijn, als zij er niet terdege van doordrongen zijn dat Gods oog over de rechtvaardigen is.

Wordt vervolgd

Gebedskring

“Wederom zeg Ik u; Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen,” Mattheüs 18:19-20.

Op 11 oktober en 25 oktober komen we met de gebedskring bij elkaar. We lezen met elkaar eerst een gedeelte uit de Bijbel om ons te laten leren door het Woord van God. Vervolgens staan we daarbij kort stil. Daarna danken we de HEERE voor al Zijn goede gaven aan onze gemeente en

dragen we de gemeente op in het gebed. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. U bent van harte welkom!

Aan het begin van het nieuwe seizoen wil ik u/jou het volgende in overweging geven met de hoop dat we u/je gaan ontmoeten op de gebedskring. Het zijn veel meer redenen te noemen om gebedskring te houden uit het boek "Aangaande mij en mijn huis" van J.R. Beeke.

- Samen bidden zorgt voor een geestelijk oase in een drukke week
- Samen bidden bevordert de eenheid in de kerk; het verbindt aan elkaar en bevordert de onderlinge waardering. We voelen ons eensgeestes en we worden verwarmd en verdiept in eenheid en achting. De gemeente die bidt, blijft een eenheid.
- Door samen te bidden zal bij gelovigen Christus meer in het middelpunt staan
- Door samen te bidden krijgt de hele gemeente onderwijs hoe je kunt bidden
- Door samen te bidden laten we zien dat we volledig afhankelijk zijn van Gods almachtige kracht en genadige zegen voor al Zijn werken en voor al ons werk in Zijn Kerk en Koninkrijk.

Evangelisatie

Bijbelvertaalwerk

Beste gemeenteleden. Het bezoek uit Nederland lijkt voor Jacob en Albertine al weer lang geleden. Het werk is weer in alle drukte voortgegaan. Natuurlijk heeft het Bijbelvertaalwerk niet echt stilgestaan, maar na de vakantie is ondermeer de Home-schooling wel weer opgepakt. Daarvoor in deze kerkbode wat meer aandacht. Jacob en Albertine hebben eind december 2013 schoolboeken meegenomen voor twee schooljaren van de kinderen. Die werkt met name Albertine nu stapje voor stapje door met de jongens. We willen u vragen om met name hierin biddend om hen heen te staan. Het is zo belangrijk dat de kinderen niet alleen aardrijkskunde en biologie leren, maar ook meer en meer van God leren kennen. Onderwijs hierin is een verantwoordelijke taak, zeker als je 's zondags niet zomaar naar een Nederlandstalige dienst kunt gaan. De drie plaatsen waar onze kinderen over God horen, namelijk thuis-school-kerk, zijn in Tanzania samengevoegd op één plek. Mogen we u vragen voor Jacob en Albertine en hun kinderen te blijven bidden? Een berichtje sturen is natuurlijk ook erg leuk: albertine_karels@sil.org

Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie, Ernst Adam

Evangeliemarkt

We mogen terugzien op een goede en rustige dag. Het weer was 's morgens vroeg droog, later op de dag viel er regelmatig een bui. Er wordt dan weinig tijd genomen om rond te kijken, op een paar mensen na die schuilen onder de luifel van de kiosk. Indrukwekkend was de grote groep christenen uit Irak en Syrië die speciaal naar Ede was gekomen, om onder andere handtekeningen te verzamelen tegen de IS. Hun verhalen over de verdrukking en het lijden dat zij en hun landgenoten meemaken blijft ons bij. De kern van hun verhaal is dat Nederland wakker geschud moet worden voordat Jezus wederkomt. Vanuit de Oude Kerk klonk mooi orgelspel. Ook deze dag mocht er vanuit verschillende gemeenten en organisaties weer iets zichtbaar zijn van de levende God.

Zendingscommissie

Nadat de afgelopen twee jaar de aandacht speciaal gericht was op het werk van ZHHK in Malawi, zal de komende tijd het zendingswerk in Suriname centraal staan. In Suriname wordt gewerkt in Powakka en in Paramaribo. Het werk is gericht op gemeenteopbouw. Op woensdag 1 oktober is de bevestigings- en uitzendingsdienst van Kand. A. Meuleman als zendingspredikant; ook Hannekie Coster wordt een dezer dagen uitgezonden als onderwijskracht.

In Paramaribo bevindt zich de 'Reformatiekerk'. Op zondag wordt deze gebruikt voor een kerkdienst en doordeweeks is het een bibliotheek annex studieruimte. De zondagse middagdienst wordt bezocht door 5-10 volwassenen en 10-15 kinderen waarvan een deel uit de buurt, zonder ouders. De gemeenteleden hebben een uiteenlopende etnische achtergrond met Creools als meest voorkomende. Ook hier is na de dienst een preekbespreking en zondagsschool. Doordeweeks is er ook een Bijbelstudie, die zeer gewaardeerd wordt. De laatste jaren is er in de zomervakantie een 'Vakantiebijbelclub' georganiseerd. Hieraan doen heel veel (ca. 50) kinderen uit de buurt mee (de beschikbare ruimte is de belangrijkste beperking). Een uitbreiding in het Bijbels onderwijs aan tieners is inmiddels van start gegaan. Op deze wijze worden kinderen uit de buurt van de reformatiekerk, in de leeftijd van 9-13 jaar, bereikt. Lepra is een ernstige ziekte die met name in het binnenland van Suriname nog voorkomt. In Paramaribo is een inrichting waar leprapatiënten kunnen wonen en verzorgd worden. Elke zondag is er een kerkdienst, die om de beurt door verschillende kerkelijke gemeenten wordt ingevuld. De zending van de HHK neemt één zondag per maand de dienst voor zijn rekening. Verder is het de bedoeling om ook pastoraat te verlenen aan de patiënten. Zowel de verkondiging als het persoonlijk contact wordt zeer gewaardeerd door deze mensen, die uit het sociale leven verstoten zijn.

De zendingscommissie wil graag de zendingbus in de hal van de kerk onder uw aandacht brengen. Elke keer als u naar de kerk gaat, kunt u hier uw bijdrage voor het werk van de zending in doen; de opbrengt wordt besteed aan het zendingswerk van ZHHK in Suriname.

Mag de zending blijven rekenen op uw betrokkenheid, financiële steun en voorbede?

Met hartelijke groet, de zendingscommissie

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op donderdag 2 oktober wordt de jaarlijkse Bondsdag in de Bethelkerk in Lunteren gehouden. Het thema van die ochtend is "De Tien geboden"; sprekers zijn ds. P.C. Hoek (Hoevelaken) en ds. G. Kater (Rouveen). U bent welkom vanaf 10.00 uur; de Bondsdag begint om 10.30 uur en om ongeveer 15.00 uur is de sluiting. Tijdens deze dag wordt het project 'Het Bijbelhuis in Den Helder' afgesloten. Tijdens de morgenvergadering zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. De opbrengst van de collecte van de middagvergadering is bestemd voor het zendingswerk van ZHHK in Suriname.

Op dinsdag 14 oktober hopen we als vereniging bij elkaar te komen in de Zuiderkerk. Die ochtend willen we met elkaar stilstaan bij Martha en Maria, n.a.v. Bijbelstudie 10 uit de reader (wie de reader niet (meer) heeft, kan een kopie van de tekst van die Bijbelstudie opvragen bij ondergetekende). Mevr. De Haan verzorgt de Bijbelstudie. Ter voorbereiding kunt u Lukas 10:38-42 lezen. We willen met elkaar de vragen 2, 4 en 6 bespreken. Het zou mooi zijn als we het gedeelte thuis hebben bestudeerd, want dat zal zeker ten goede komen aan de bespreking van de vragen. Er is vanaf 09.00 uur inloop; de ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom! Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secre).

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Mantelzorg, ook uw zorg?!

Meer en meer verwacht de overheid dat we voor elkaar zorgen. Dat gebeurt gelukkig ook al vaak. Naarmate we meer (moeten) zorgen voor elkaar kunnen we ook vragen krijgen:

- hoe ver ga je in het hulp bieden?
- waar heb je dan steun aan?
- wat betekent dit voor je relatie met de zorgvrager?
- hoe vraag je hulp als dat wenselijk is?
- bij wie dan?
- en als er niemand is om hulp aan te vragen, waar kun je dan terecht?

Als kerk kunnen wij hierin een grote rol spelen, zorgen voor en omzien naar elkaar is immers bij uitstek de opdracht die Christus ons geeft. Als vrijwilligershulp organiseren wij daarom samen met de vrouwenvereniging een open ochtend waarin we hierover samen willen nadenken. Deze ochtend zal plaatsvinden op 11 november. Zet deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt nog. Iedereen kan met mantelzorg te maken krijgen, dus deze ochtend is ook voor u van belang! Ook mannen en jongeren zijn van harte uitgenodigd!

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Oef.. wat schrok ik toen ik een herinnering kreeg dat de volgende puzzel alweer klaar moet zijn. De brievenbus was leeg, de mailbox was leeg... Even dacht ik: er hoeft geen nieuwe puzzel meer te komen, want niemand maakt ze! Gelukkig kwam er op het laatste moment toch nog wat binnen. Fijn Yvonne en Letty, jullie hebben er 2 punten bij gekregen. En Jorinde, wat had jij een prachtige kleurplaat gemaakt, ook jij verdient 2 punten! Ik denk dat er nog veel meer jongens en meisjes zijn die mee kunnen puzzelen en kleuren. Stuur jij deze keer ook in? Als je 20 punten hebt gespaard mag je een prachtig boek uitkiezen. Het is zo belangrijk om met de Bijbel bezig te zijn, ook door het maken van de puzzels. Als jij de Bijbel leest en bidt of de Heere jou al het moeilijke wil laten begrijpen dan kun jij hierdoor Hem beter leren kennen! Dan ga je verlangen om ook bij Hem te mogen horen. En de Heere zegt het Zelf: 'Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.'

Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in het puzzelschema. Als je ze allemaal goed hebt kan van links naar rechts een uitspraak gelezen worden. Van wie is deze uitspraak?

1. Waarin verandert het water bij de bruiloft te Kana?
2. Welke dappere herdersjongen vocht tegen een reus?
3. Uit welk Bijbelboek worden nog iedere zondag liederen gezongen?
4. Welke profeet noemde de vrouwen van Samaria koeien van Basan?
5. Hoe heet de broer van Martha en Maria?
6. Welke naam betekent: rots?
7. Welke melaatste werd genezen door zich zevenmaal in de Jordaan onder te dompelen?
8. In welke stad zag Paulus een altaar staan voor een onbekende god?
9. Welke tollenaar klom in een boom?
10. Wie werd om zijn geloof gestenigd?

11. Wie liet het volk Israël niet uit Egypte gaan?
12. Wie liet haar schoonmoeder niet in de steek?
13. Wat was de bijnaam voor Johannes?
14. Uit welk land kwam de kamerling die door Filippus gedoopt werd?
15. Hoe heette de moeder van Jozef en Benjamin?
16. Op welke berg had Elia een ontmoeting met God?
17. Wie raakte zijn kracht kwijt toen zijn haar werd geknipt?
18. Wie werd door God geroepen naar het beloofde land te gaan?
19. Welke Joodse koningin redde haar volk?



Misschien vind jij het nog wel lastig om de puzzels te maken. Daarom is er voor jou een kleurplaat! Kleur deze mooi in en mail een foto of stuur de kleurplaat op.

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Kinderclub De Zaaier.

Beste kinderen,

Denken jullie ook nog steeds terug aan hoe fijn de startdag was?! We waren blij dat er zoveel kinderen waren! Komen jullie woensdag 8 oktober ook allemaal weer naar de club?! We beginnen om 14.00 uur. Als je een vriendje of vriendinnetje wilt meenemen mag dat, maar dan moet je dat zaterdag 4 oktober uiterlijk doorgeven aan je juf of meester.

Hartelijke groet, de jufs en meester.

Startdag kinderclub

Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het...

Op de startdag van de kinderclub zongen we rond de kampvuurplaats op de hei psalm 133. Daarin staat dat de Heere Zijn zegen *gebiedt* als broeders en zusters in liefde samen zijn. Wat een belofte! En wat was het goed om met de kinderen van de gemeente en zoveel mensen uit de gemeente die ons kwamen helpen bij elkaar te zijn! Na het Bijbelverhaal met als thema '*Luister!! De Heere spreekt!*' gingen de jongste kinderen levend ganzenbord doen. De andere kinderen zijn hard aan de slag gegaan om hutten te timmeren. En het resultaat ziet u hieronder... Eigenlijk was het de bedoeling dat er 1 foto in de kerkbode zou komen. Van de origineelste hut. Maar de kinderen zijn allemaal zo ontzettend leuk bezig geweest en de hutten waren allemaal zo mooi, dat de jury besloot dat ze allemaal maar in de kerkbode moesten komen. Geniet u mee??

Jeugdvereniging

JV -16 en JV +16

We hebben enorm genoten van de Amerikaanse maaltijd, een leuke start van het nieuwe JV-seizoen. Ook erg mooi om nu een eigen logo te hebben. Hebben jullie het allemaal al gezien? Op 19 september hebben we alweer onze eerste echte JV-avond gehad. We waren met een grote club bij elkaar, en hebben nagedacht over bekende en minder bekende richteren, en zeker ook over de tijd waarin zij leefden. Na de pauze hebben we laten zien hoe goed we lastige situaties konden naspelen.... Was jij daar ook bij? Je bent de volgende keer van harte welkom om mee te doen! Komend halfjaar gaan we het dus hebben over het boek Richteren. We hebben met elkaar een indeling gemaakt wie de inleiding en de activiteit de volgende keren gaan organiseren. Natuurlijk gaan we jullie daar bij helpen!

Wanneer	Wat	Wie inleiding?	Wie activiteit?
19-09-2014	Inleiding Richteren	<i>Ernst</i>	<i>Arja</i>
03-10-2014	1-Richteren – Othniel	Menno + Corné	Geke + Christien
17-10-2014	2-Richteren-Ehud	Christien + H�elene	Harmen + Gerrit
07-11-2014	3-Richteren-Debora	Geert + Wilbert	Rik + Timo
21-11-2014	<i>SPREKERSAVOND</i>		
28-11-2014	4-Richteren-Gideon	Thomas + Bas	Daan + Menno
5-12-2014	<i>ACTIVITEITENAVOND</i>		
19-12-2014	<i>VOORBEREIDEN KERSTVIERING</i>		
09-01-2015	<i>NIEUWJAARSBORREL</i>		
16-01-2014	5-Richteren-Simson	Joas + Daan	H�elene + Christien

We kijken uit naar de volgende keer. Zorg dat je er (weer) bij bent!

Hartelijke groeten,

De JV-leiding

Koor

Afgelopen maand hebben we al twee keer gerepeteerd. Voor het 1e halfjaar van het nieuwe winterseizoen oefenen we de volgende woensdagavonden: in november 12 en 19, in december 10 en 24. Tijdens de morgendienst van Tweede Kerstdag, 25 december, zullen we de geoefende stukken aan u/jou laten horen!

OPEN AVOND

Misschien heeft u/heb je al eens eerder nagedacht om te komen zingen, maar het nog niet gedaan. Dan nodigen wij u/jou van harte uit voor onze **OPEN AVOND op woensdag 1 oktober**. Kom gezellig eens luisteren/zingen om kennis te maken met ons koor. Jong en oud van harte WELKOM! Op dit moment hebben we wat minder sopranen, dus zing(t) u/jij graag de sopraanpartij: kom ons koor versterken! We zien dus uit naar uw/jouw komst.

Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Zou dan toch de leer van de gekruisigde God het in zijn vaderland winnen van god Mithra? Dat was te erg, dat was veel te erg. Maar lang tijd om daarover na te denken, had hij niet. "Je begrijpt, Bakar, dat jij je verdiende straf niet zult ontgaan. Mannen, breng hem weg", beval de koning daarop aan zijn lijfwacht. De ongelukkige Bakar werd weggeleid en de koning volgde de stoet. Maar wat deed Nunia nu opeens? Meer dood dan levend had ze op het rustbed gelegen en nu sprong ze ineens op en snelde met omhoog geheven armen de koning achterna. Ze pakte de vorst vast en smekend vroeg ze: "Och koning, spaar zijn leven. Wat hij aan mij heeft misdaan, heb ik hem al vergeven. De Heere Jezus zegt, dat wij ons niet wreken mogen!" De koning stond stil en luisterde met grote verbazing naar het meisje. "Is dat werkelijk zo, Nunia?" vroeg hij. "Meen je dat?" "Ja heer koning, ja, ik meen het oprecht. We moeten onze vijanden liefhebben, dat is de leer van de Heere Jezus!" De inspanning was te groot geweest. Ze wankelde op haar benen en werd door een toesnellende slavin opgevangen, die haar weer op het bed legde. "Nunia", zei de koning, "ik zal aan je wens voldoen. Bakar zal niet gedood worden, hoewel hij het dubbel en dwars verdiend heeft!" "Dank u, heer koning", zei het meisje. De generaal mocht tot zijn grote verbazing ongehinderd naar zijn huis terug keren. Maar Nunia bleef in het paleis van de koning, waar ze met de grootste zorg werd verpleegd. Toch ging ze langzamerhand achteruit. Het was duidelijk te zien, dat de ellende, die ze had doorgemaakt, haar gezondheid voorgoed had geknakt. Ze kon niet meer beter worden. Maar daarover had zij geen verdriet. Elke dag dankte ze God, dat zij hier in Iberië het middel had mogen zijn, om het licht van het Evangelie te doen doorbreken. Het werd haar nu duidelijk, waarom ze als slavin naar Iberië was weggevoerd. Toen ze op de slavenmarkt stond, om verkocht te worden, had ze niet kunnen begrijpen, waarom God dit over haar bracht. Maar nu begreep ze het heel goed en ze was er blij en gelukkig mee. Ze had nog maar één verlangen. Ze wilde zo graag éénmaal het Heilig Avondmaal vieren en het brood en de wijn uit de handen van een christen-leraar ontvangen. Deze wens werd vervuld. Keizer Constantijn had de brief van koning Mirian ontvangen en direct enkele leraars naar Iberië gezonden. Onder deze bevond zich ook de vrome bisschop Eustatius van Antiochië. Deze Eustachius leidde in het koninklijk paleis de viering van het Heilig Avondmaal. Hij doopte ook de koning en de koningin, en toen ze in hun witte doopkleden bij het bed van Nunia stonden, kwam er een blijde glans op het vermagerde gezicht van het meisje. Met veel moeite richtte ze zich op en stak de vorst en de vorstin, die nu als christenen voor haar stonden, de hand toe. Vermoeid viel ze daarop weer in de kussens terug en enkele ogenblikken later was Nunia, het slavinetje van generaal Bakar, overleden.

Hoofdstuk 12: Besluit

Het verhaal van Nunia is echt gebeurd. Zij was de oorzaak, dat langzamerhand het Evangelie in Iberië doordrong. Zelfs boog de eens zo verstokte generaal Bakar eindelijk het hoofd voor de gekruisigde God. Toen had hij er veel spijt van, dat hij zijn vrouw en Nunia vroeger zo verschrikkelijk had gekweld. Daarom wilde hij geen generaal blijven. Toen hij gedoopt werd, nam hij de naam Thomas aan en na verloop van tijd vertrok hij als prediker van het Evangelie, naar een heidense volksstam, om daar van de Heere Jezus te vertellen, Die hij eerst zo had gehaat. De naam van Nunia is in Iberië blijven voortleven en met dankbaarheid dacht men steeds aan het slavinnetje van generaal Bakar, dat door haar grote trouw, de oorzaak was geworden van de grote ommekeer, die in Iberië had plaats gehad. Ook in de geschiedboeken van de christelijke kerk staat haar naam opgetekend als een heldin des geloofs.

EINDE

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Toogdag GBS in Barneveld

BARNEVELD - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 11 oktober 2014 haar 49^e toogdag. Plaats van samenkomst is de Rehobothkerk aan de Nairacstraat 24 te Barneveld. De vlakbij gelegen Veluwehal zal worden gebruikt als overblijfruimte tussen de morgen- en middagbijeenoekomst.

De morgenbijeenoekomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. P. Blok uit Dirksland, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. K. Visser uit Barendrecht en ds. J.A. Weststrate uit Pretoria te spreken. De pauze duurt van 12.30 uur tot 14.00 uur. Vervolgens hopen tijdens de middagbijeenoekomst ds. Th.L. Zwartbol uit Stavenisse en ds. B.J. van Boven uit Wekerom te spreken. Ds. Van Boven verzorgt ook de sluiting. De Rehobothkerk ligt vlakbij het NS-station te Barneveld. In de directe omgeving van de kerk zijn voldoende parkeerplaatsen. In de middagpauze is er ruime gelegenheid om bij de boekentafels in de kerk en de Veluwehal Bijbels, psalmboeken en andere uitgaven van de GBS te kopen. De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling te handhaven en te bevorderen. Vele Bijbels worden gratis verspreid op zeeschepen, in zorgcentra en gevangenissen. Elk jaar verspreidt de GBS tienduizenden Bijbels in getrouwe vertalingen in Oost-Europa, in Siberië, in Israël, in Afrika en andere delen van de wereld. Via lezingen in het GBS-gebouw en bij kerken en verenigingen wordt informatie gegeven over de geschiedenis van de Bijbel in de Statenvertaling en het werk van de GBS. In de bibliotheek van het gebouw is een uitgebreide collectie "oude schrijvers" aanwezig. Tevens is er een expositie te bezichtigen over "De Statenbijbel en zijn voorgangers" en de geschiedenis van de GBS. De eerste toogdag werd gehouden op 20 augustus 1966 in Rotterdam. Daarna is het een vaste gewoonte geworden om elk jaar bijeen te komen. Het werk van de GBS wordt gesteund door 39.000 donateurs.

Voor meer informatie:

J. Haalboom T 0345 - 61 01 55

E j.haalboom@gereformeerdebijbelstichting.nl

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 18 oktober 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. **Wil iedereen rekening houden met de datum en het tijdstip van inleveren?!!**

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Moge God, Die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
En als je de zee oversteekt,
Onderweg je schreden richten.

Moge God, Die je nabij is als je zit
En als je staat,
Je met liefde omringen
En je bij de hand leiden.

Moge God, Die je wegen kent
En de plaatsen waar je uitrust,
Bij je zijn in je taak op aarde,
Het goede nieuws zijn dat je deelt
En je op de eeuwige weg leiden.

Een Pelgrimsbede.