

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

Een zwijgende God

De HEERE antwoordde hem niet (1 Sam. 28:6)

Saul was bang, omdat hij geen antwoord van de HEERE kreeg. En hij had er toch de nodige moeite voor gedaan. Hij was niet onverschillig of een publieke atheïst die met Gods dienst had afgerekend. Talloze pogingen had hij ondernomen om iets van God te vernemen. Maar niets hielp. In de psalmen lezen we meermalen van bidders die een dikke koperen deuren voor de hemelpoort ontmoeten. Wat lijkt God voor ons gevoel dan oneindig ver weg. Harde gedachten over God kwamen bij hem op. Misschien herkent u/jij het wel. Daar hoeft u geen moeite voor te doen. Dat gaat helemaal vanzelf. Je denkt: Waarom zou God Zich interesseren voor één van die zes miljard mensen op aarde die ik ben? God kan toch niet met mijn problemen zitten, die zijn veel te klein voor Hem. Zo komen de vreselijkste vermoedens spontaan opborrelen: God weet niet van mijn droevig lot. Voor mij is Hij in ieder geval niet genadig. Je kunt er wel eens bang voor zijn dat je een Saul bent en dat God Zijn hemel voor jou heeft gesloten. God kan nog beter tegen je zeggen dat Hij boos op je is, dan dat Hij niets zegt. Zo is het met aardse vaders ook. Een zwijgende vader is een zware straf. Onderwijl roept dit wel de nodige vragen op. Heeft God niet gezegd: 'Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren' (Ps. 50:15)? Het lijken zulke goedkope woorden van God. God kan die woorden gemakkelijk in de bijbel schrijven, maar meent Hij het eigenlijk wel? Houdt Hij er soms een dubbele agenda op na? Is Hij in werkelijkheid misschien toch anders dan in de bijbel? Is Hij eigenlijk wel te vertrouwen, of is Hij grillig en onberekenbaar? Hier moeten minstens drie dingen worden gezegd:

1. Bidden is geen automaat waar je een euro in gooit en na enig gekraak komt het antwoord eruit rollen. Zo denken we wel eens. Dat is gemakkelijk. We kunnen onze gang blijven gaan en op ons sterfbed bidden we een keer om vergeving en dan komt alles goed. God laat immers geen bidder staan. Die simpele gedachte wordt door de geschiedenis van Saul naar de prullenbak verwezen. De valse rust wordt je daarmee opgezegd.
2. Gods beloften zijn evenals Gods bedreigingen nooit los van berouw en bekering. Toen God tegen Ninevé zei dat de stad in veertig dagen zou worden omgekeerd, mocht je er tussen haakjes bij lezen: 'zonder berouw en bekering.' Hetzelfde geldt van Gods beloften. Die worden altijd vervuld in de weg van berouw en bekering. Dat was het probleem van Saul. Hij heeft wel gebeden, maar Hij heeft geen antwoord gekregen. Het ligt aan God volgens hem. God is hard en hij beseft niet dat hij zelf verhard is. Hij doet zielig, maar hij moest zijn schuld belijden. Als hij eerlijk aan de Heere had beleden dat hij ongehoorzaam was geweest toen hij Amalek moest uitroeien, dat het zijn verantwoordelijkheid is dat die 85 priesters uit Nob meedogenloos werden omgebracht, dat hij zijn belofte aan David heeft geschonden toen hij hem opnieuw ging vervolgen, dan was er vergeving geweest, zelfs voor Saul.
3. Dit is het onderscheid tussen geloof en ongeloof. Gelovigen en ongelovigen kunnen beide het gevoel hebben dat de Heere hen verlaat. De ongelovige vervalt in zelfbeklag. Hij meent dat hij ongeveer alles heeft gedaan wat hij kon, maar God wil maar niet. De gelovige buigt zich voor de Heere neer en erkent dat de hij het niet waard is om een blik waardig te worden gekeurd. En tegelijk blijft hij de HEERE verwachten: 'Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de HEERE, dan wachtters op de morgen.' Een machtig voorbeeld is het voorbeeld van de Kananese vrouw. De Heere Jezus zweeg. Toen Hij sprak,

wees Hij haar als een niet-uitverkorene af. Vond zij Jezus hard? Neen. Ze boog zich voor Hem neer. Ze was inderdaad een heiden-hond die geen brood waard was. Daar stond geen punt. Ze had verwachting van de Heere, die in de verlatenheid in stand bleef. Heerlijk wonder van genade. Ze had verwachting van de Heere Jezus, al wees Hij haar af. Dat is een groot geloof, al noemen we het niet eens geloof. Ze kwam niet beschaamd uit met deze Heiland! Zoekt Hem en je zult Hem vinden. Zoekt Hem terwijl Hij zo dichtbij is!.....

Ds. W. van

Vlastuin

Kerkdiensten

1 mei	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. J.C. de Groot (<i>Dordrecht</i>) Diaconie Kerkvoogdij
4 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat J. Lankhaar (<i>Papendrecht</i>) Kandidaat J.W. Baan (<i>Putten</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossingen leningen
11 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. W.J. Teunissen Diaconie (<i>Stichting Gave</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
18 mei	10.00 uur 19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R. C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Aflossingen leningen
25 mei	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
29 mei	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Hemelvaartsdag</i>) Diaconie Kerkvoogdij JV-kamp

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

6 mei Uitje Vrouwenvereniging.

7 mei Projectkoor.

10 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

17 mei Klusochtend. Aanvang 09.00 uur.

17 mei Inleveren kopij kerkbode mei.

21 mei Projectkoor.

24 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Schoonmaakrooster

Zaterdagmorgen 3 mei: **Mw. M. Moerman (leiding)**
Mw. W. Methorst
Mw. S. van de Brink-Duits

Vrijdagmorgen 9 mei: **Mw. N. Slotegraaf (leiding)**
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 15 mei: **Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)**
Mw. A. Aalders
Mw. H. Kortenhoff

Woensdagavond 21 mei: **Mw. A. van Engelenhoven (leiding)**
Mw. M.W. Laus
Mw. P.K. Oudijn

Kinderoppasrooster

4 mei Mw. G. Visser, Mw. L. Bruijn
Maartje Karels, Marit Visser

11 mei Mw. G. Koekoek, Mw. A. Aalbers
Hélène Sloof, Emma van Veldhuizen

18 mei Mw. D. de Pater, Mw. E. Kroon
Danielle van Wageningen, Anna-Maria Buitink

25 mei Mw. E. van de Brink, Mw. H. Bos
Nicolet van Wageningen, Géke van Engelenhoven

29 mei (Hemelvaartsdag) Mw. A. Budding, Mw. C. van der Sluijs
Christien van Wageningen, Mirjam van Engelenhoven

1 juni Mw. M. van de Craats, Mw. T. Pluimers
Simone van Wageningen, Colinda Linge

Beste moeders en meisjes,
Zouden jullie door willen geven wanneer je in de zomervakantie niet kan oppassen? Dan kan ik daarmee rekening houden. Graag mailen naar dionnedepater@kliksafe.nl.
Een hartelijke groet,
Dionne de Pater

BHV-rooster

04-05 Martien van Veldhuizen
11-05 Arnold Budding
18-05 David Moerman
25-05 's ochtends Hans Versluis
25-05 's avonds Klaas Slotegraaf
29-05 (Hemelvaartsdag) Leo Linge

Diaconie

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 7 mei en op donderdag 22 mei collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Let op! We stellen het zeer op prijs, dat wanneer u collectemunten besteld hebt, u deze ook op de aangegeven tijden komt afhalen.

Herinnering betaling contributie Quo Vadis

Graag herinneren wij u aan het betalen van de contributie van de Quo Vadis. Veel gemeenteleden hebben de contributie al betaald, maar nog lang niet iedereen. Uw betaling van € 20 ontvangen wij graag op rekeningnummer: NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Ede.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Kluszaterdag:

Iedere derde zaterdag van de maand zijn alle mannen, jong en oud, welkom op de klussenmorgen. De vorige keer hebben we, dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers, weer heel wat klussen kunnen doen. Bedankt mannen! De volgende klusmorgen staat gepland op zaterdag 17 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. 'Nieuwe' vrijwilligers zijn natuurlijk welkom! U kunt zich aanmelden bij dhr. D.J. van Leeuwen (0318-561549) of via kerkvoogdij@hhgede.nl

Activiteitencommissie

Potgrondverkoop:

De potgrondverkoop heeft € 300 opgebracht voor de kerkvoogdij. Hartelijk dank! Komt u nog potgrond tekort? Nabestellen (via actie@hhgede.nl) is geen probleem!

Paasmuziekavond:

We kunnen terugkijken op een bijzonder goede avond, waarop we met elkaar het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus mochten gedenken. We willen ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze avond heel hartelijk bedanken. De collecte heeft € 134,10 opgeleverd. Namens de kerkvoogdij hartelijk dank!

Fietstocht en zomers buffet:

Heeft u het al in uw agenda genoteerd? Zaterdagmiddag 5 juli, organiseren we weer de jaarlijkse fietstocht. Aansluitend bent u in de gelegenheid om gebruik te maken van een heerlijke maaltijd. Meer informatie volgt in de volgende kerkbodes.

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4 per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4 per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (28)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

32. Zingen in de kerk

Dat het ritueel van het zingen in de kerken - om ook hierover in het voorbijgaan iets te zeggen - al heel oud is, staat niet alleen vast, maar dat het ook reeds ten tijde van de apostelen in gebruik was, kan men afleiden uit deze woorden van Paulus: 'Ik zal niet alleen in de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.' Zo ook in de brief aan de Kolossenzen: 'Leer en vermaan elkaar met lofzangen, psalmen en geestelijke liederen, door met aangenaamheid in uw hart voor de Heere te zingen.' In de eerste plaats zegt hij hier dat we met de stem en met het hart moeten zingen, en in de tweede plaats vestigt hij de aandacht op geestelijke liederen waarmee de vromen elkaar wederzijds kunnen stichten. Toch is dit geen algemeen verbreid gebruik geweest, getuige de woorden van Augustinus, die vertelt dat de kerk van Milaan pas ten tijde van Ambrosius is gaan zingen, toen Justina, de moeder van Valentinianus, zich fel tegen het orthodoxe geloof keerde en het volk anders dan gebruikelijk onafgebroken waken hield. De andere kerken in het westen zijn dit daarna ook gaan doen!⁹⁶ Want dit gebruik is bij de kerken in het oosten vandaan gekomen, zoals hij even eerder al gezegd had. In het tweede boek van zijn 'Nalezingen' geeft hij ook aan hoe het in zijn eigen tijd in Afrika in zwang geraakt is. 'Een zekere Hilarius, een oud-volkstribuun,' zo zegt hij daar, 'probeerde waar hij maar kon met zijn afbrekende kritiek de gewoonte aan de kaak te stellen die toen nog maar juist ingang gevonden had in Carthago, om lofzangen uit het boek der Psalmen voor te dragen voorafgaande aan het offeren van de gaven, of wanneer aan het volk uitgedeeld werd wat er geofferd was. Op aandringen van de broeders heb ik hem van repliek gediend.' En inderdaad, als het zingen zich voegt naar de ernst die betamelijk is wanneer we onder de ogen van God en de engelen verkeren, kan het van grote betekenis zijn en er veel toe bijdragen om aan de heilige handelingen waardigheid en bekoorlijkheid te verlenen, alsook om het gemoed op te wekken tot een ware ijver en vurigheid in het bidden. Wel moet men er echter terdege op bedacht zijn de oren niet meer op de melodie te richten dan de harten op de geestelijke zin van de woorden. Ergens bekent dezelfde Augustinus dat hij in het besef van dit gevaar er soms toe gekomen is te wensen dat de gewoonte ingevoerd zou worden die door Athanasius aangehouden werd: die gaf de opdracht aan de voorlezer om zo matig gebruik te maken van stembuigingen dat het dichter bij spreken dan bij zingen zou liggen. Maar omdat hij zich ook te binnen bracht hoeveel nut het zingen hem opgeleverd had, helde hij toch naar de andere kant over.' Het lijdt dan ook geen twijfel dat het onder toepassing van deze beperking een heel heilige en heilzame inzet is. Maar anderzijds is het ook waar dat alle gezangen die slechts gecomponeerd zijn om mooi te klinken en de oren te strelen, niet passen bij het verheven karakter van de kerk en God alleen maar zeer kunnen mishagen.

Wordt vervolgd

Gebedskring

Zaterdag 10 en 24 mei hopen we weer bij elkaar te komen om samen de HEERE te danken en onze gemeente in het gebed bij Hem te brengen. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. U bent van harte welkom!

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53:5

"Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods." Romeinen 15 : 5-7

In het boek "Aangaande mij en mijn huis" van J.R. Beeke wordt Peter Masters geciteerd over het samen bidden; "Door samen in gebed te zijn, zal de op zichzelf gerichte gelovige verdwijnen en worden we een groep mensen die verlangt naar de zegeningen van anderen en naar voorspoed voor elkaar. In de gebedsbijeenkomsten worden we als eenheid van mensen gezuiverd en gepolijst. Het verbindt aan elkaar en bevordert de onderlinge waardering. We horen elkaar bidden, we onderwerpen ons aan elkaar, we waarderen elkaar. We voelen ons eensgeestes en we worden verwarmd en verdiept in eenheid en in achting. De gemeente die bidt, blijft een eenheid."

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

In april hadden we als vrouwenvereniging de laatste Bijbelstudie-ochtend van dit seizoen. We zijn blij en dankbaar dat we het afgelopen seizoen de mogelijkheid hebben gekregen om als vereniging bij elkaar te komen en met elkaar te lezen in en leren uit Gods Woord. Op 6 mei is er een uitje gepland naar Trans World Radio (Barneveld), waar we dingen kunnen zien en horen over wereldwijd zendingswerk via de radio. We verzamelen bij de kerk, waar we om 9.15 uur openen (inloop vanaf 9.00 uur); hierna vertrekken we met auto's naar Barneveld. Het streven is om rond 14.45 - 15.00 uur weer bij de kerk te zijn, waar het dagje-uit afgesloten zal worden. Na de zomerstop hopen we elkaar allemaal weer te ontmoeten in het nieuwe seizoen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secr.)

Evangelisatieclub 'De Schatzoekers'

Om de week houden we in een van de flats in Ede onze Schatzoekersclub voor de kinderen uit de buurt. We vertellen uit de Bijbel en maken met de kinderen een knutselwerkje of doen spelletjes. De zaterdagochtenden waarop de club dit seizoen is, zijn D.V. 3, 17 en 31 mei, 14 en 28 juni en 12 juli. De kinderen mogen om 10.00 uur komen om spelletjes te doen. Het programma begint om 10.30 uur. Op 30 april houden we 's middags van 14.00 tot 15.30 uur een knutselmiddag.

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:

Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Wij vieren feest als onze koning jarig is! Heb jij een gezellige Koningsdag gehad? We gaan natuurlijk geen cadeau geven aan onze koning, toch kun jij iets voor hem doen; want ook een koning heeft de genade van de Heere nodig. Bid jij voor hem en de andere mensen uit de koninklijke familie?



Welk woord staat op de vlag? A=1, B=2..

Misschien heb jij wel eens gedacht: Ik zou best koning of koningin willen zijn. Toch is dat niet zo leuk en gemakkelijk als het lijkt. Want een koning of koningin heeft veel wijsheid nodig om een heel land te besturen. Denk maar aan koning Salomo. Wat we de koning toewensen en waarvoor we ook mogen bidden, vind je als je de woorden goed zet. Het is een stukje uit Psalm 20!

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar Annemarie Visser, Glashorst 69, 3925 BP in Scherpenzeel. Voor deze puzzel kun je weer 2 punten verdienen.

Groetjes, Annemarie!

Kleurplaat



Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hij luisterde scherp. Zouden er nu toch werkelijk mensen naderen? Kwamen daar misschien zijn vrienden? O, als dat waar was, dan was hij gered! Nu vernam hij het geluid weer, duidelijker zelfs dan zo-even. Maar op hetzelfde ogenblik stolde hem het bloed in de aderen, want nu kon hij het naderende geluid onderscheiden.... Het was niets anders, dan het geluid van wolven. Het scheen zelfs, dat het gejang dichterbij kwam. Hij rilde van angst, toen hij zich voorstelde, hoe hij straks door de hongerige wolven zou worden verslonden. Hij dacht aan zijn vrouw, die hij nooit meer zou terugzien. Was zij daarom enige tijd geleden van haar zware ziekte weer hersteld, om hem nu voorgoed te verliezen? En op zo'n vreselijke manier? Het paard, dat de koning aan een boom had gebonden, stond te steigeren van angst, bij het horen van het wolvengeluid. De gedachte aan zijn

vrouw, bracht hem opeens het slavinetje van generaal Bakar in herinnering. Zij had niet tot Mithra gebeden, maar tot de God van de christenen en dat gebed was verhoord: de koningin was hersteld. Zou die God misschien ook naar hem willen horen? Och, dat zou wel niet mogelijk zijn. Hij vond het zelfs grote dwaasheid, om zoiets te denken, want hij had immers nog nooit iets voor die God gedaan? Hij had Hem niet gediend of geëerd, maar Hem juist gehoond. En zou die God hem dan nu uit zijn grote nood willen redden? Och kom, het was grote dwaasheid, om zoiets te denken. Maar het was toch een feit, dat die God van Nunia hem al eens een grote dienst had bewezen. Hij had zijn vrouw beter gemaakt, op het gebed van die slavin. Zou Hij hem nu weer willen helpen? O, als dat toch eens waar was. Luider werd het geluid van de wolven. In zijn angst steigerde het paard omhoog, wild rukte het aan de teugels, waarmee het aan de boom was vastgebonden. De teugels braken en in dolle angst rende het dier het woud in, wellicht de geopende wolvenmuilen tegemoet. Nu z'n paard weg was, voelde de koning de eenzaamheid nog zwaarder drukken dan zo-even. Bidden tot de God van Nunia? Hij kon het toch proberen, want wie weet. Weer viel de koning op zijn knieën. Maar nu bad hij niet tot Mithra, die hij zo lang en zo trouw had gediend en die hem nu zo ellendig aan zijn lot overliet. Overluid begon hij te roepen tot de God der christenen: "O Christengod, o God van Nunia", bad hij, "ik heb U tot nu toe nooit gediend, omdat ik U niet kende, maar als U mij nu redden wilt uit mijn grote nood, zal ik heel mijn leven geen andere god meer dienen dan U. Help mij, help mij, o Christengod". Dat was het eerste gebed dat koning Mirian opzond tot God in de hemel. Toen hij het gebed geëindigd had, bleef hij nog voorover liggen. De gebeden, die hij gewoon was op te zenden tot Mithra, duurden altijd veel langer, maar nu had hij geen woorden meer. Hij kon niet bedenken, wat hij nog meer tot deze God zeggen moest en daarom herhaalde hij na enkele ogenblikken zijn gebed nog eens. Toen stond hij op. Wat was dat? Droomde hij of was hij niet goed wakker? Nee, hij was echt wakker en hij vergiste zich niet: de nevel werd merkbaar dunner en trok kort daarna helemaal op. De koning kon zijn ogen niet geloven. Zo-even was de mist nog dik en ondoordringbaar geweest en leek het wel alsof hij nooit weer zou optrekken, nu kon hij weer om zich heen zien. Zijn hoop herleefde met het wegtrekken van de nevels. Hij beschouwde dit als een verhoring van het gebed, dat hij tot de God van de christenen had opgezonden. Voor hij daarom de plek, waar hij zoveel angst had uitgestaan, verliet, knielde hij nog eens neer, om de onbekende God, die zijn gebed zo wonderlijk had verhoord, hartelijk te danken. "O Christengod", zo sprak hij, "ik dank U, dat U mij gered hebt, dat U mijn gebed hebt willen horen, ik zal U altijd liefhebben en dienen". Toen hij opstond, zag hij dat dicht bij hem een pad liep. Hij begon het te volgen en het bracht hem in een deel van het woud, dat hem meer bekend was. Nog niet lang had hij gelopen, toen hij tot zijn grote vreugde zijn paard weer terugvond. Het dier was, toen het angstig wegholde, met de teugels blijven haken aan de takken van een boom. Het had zich weer losgerukt, maar was daarop in de struiken vastgeraakt. De koning maakte het paard los en besteeg het. Daarna volgde hij het pad, tot hij eindelijk na een lange tocht zijn gezelschap weer terugvond. Hij werd daar met gejuich begroet. De onrust was groot geweest. In alle richtingen had men het woud doorkruist, totdat de dichte mist opeens al het zoeken onmogelijk had gemaakt. Ze keken er wel wat vreemd van op, dat de koning er met geen woord over repte, hoe het hem gelukt was weer uit het woud weg te komen en de weg terug te vinden. Over het gebed, dat hij had opgezonden tot de God van de christenen, sprak hij helemaal niet.

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Tijdelijke woonruimte gezocht in Ede of omgeving

De Familie Kamphuis, uitgezonden door de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ede, hoopt eind dit jaar in Nederland te zijn voor verlof. Wij zoeken voor hen een woning in Ede of omgeving. Heeft u woonruimte beschikbaar in de periode 15 augustus t/m 31 december? Neemt u dan contact op met Evelien Kater via 0318-638498 of E-mail evelienkater@gmail.com
Alvast dank voor het meedenken!

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 17 mei 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Dag aan dag draagt Hij ons

Wat een troost dat God ons draagt

Steeds maar weer, dag aan dag

In vreugde en ook bij tegenslag

Hij is het die ons altijd schraagt.

Wij mogen weten: God is ons heil

Hij draagt ons door alles heen

Met Hem zijn wij nooit alleen

Zijn liefde voor ons is zonder peil.

God leidt ons met vaste schreden
Daar mogen wij altijd op vertrouwen
Op Zijn woord kunnen we bouwen
Hij is met ons in alle omstandigheden.

God, is de bron van alle leven
Hij heeft hemel en aarde voortgebracht
En aan al Zijn schepselen gedacht
Hij wil ons Zijn liefde geven.
(Uit psalm 68)