

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

Een rijke belofte wordt geloofd

Want zo zegt de Heere, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag, dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia; zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat Hij gesproken had door de dienst van Elia.

1 Koningen 17:14-16

De Heere belooft spijs en drank. Welk een rijke belofte spreekt Elia uit! Het is een belofte op zijn tijd en op zijn plaats. Een belofte voor een arme weduwwrouw, die de dood voor ogen heeft. Is er bij ons plaats voor Gods beloften? We moeten ontledigd worden van eigen spijs en drank. Wij onderhouden ons met godsdienst en eigengerechtigheid. We kunnen het stellen buiten Christus en Zijn gerechtigheid, Die alleen redt van de dood. We hongeren niet naar Hem. We hebben nodig ontledigende en arm makende genade, om met de verloren zoon uit te roepen: „Ik verga van honger!” We ontmoeten veelal een christendom zonder schuld. Er wordt nog wel gesproken over Christus, maar wie leeft er uit Hem en van Hem, Die het Brood des hemels is? Er is beschouwende kennis, een opbouwen in de gestalte, men maakt opgang en ingang. Doch van omkomen hoor je niet spreken. We moeten voor God een verloren zondaar worden. Zo wordt het wonder ontsloten, dat het vlees van Christus waarlijk spijs is en dat Zijn bloed waarlijk drank is. De weduwwrouw is in grote druk. Door de belofte van Elia's lippen zal zij gaan bevinden: „Treff iemand druk, Hij wil de druk verlichten, en hart en mond vervullen met Zijn vreugd”. Zo spreekt de Heere, de God Israëls. Welk een heerlijk woord komt er uit des Heeren mond! Spijs en drank worden beloofd. Hebben we daar uitzicht op in een levende hoop? Of zegt u: „Dat is voor mij onmogelijk?” Dat is de taal van het ongelooft. We hebben het profetisch Woord en gij doet wel, indien gij daar acht op geeft! Werp het anker maar in dat Woord en niet in de ruisende kuil van uw eigen verdorven hart. Zo spreekt de Heere. Zal de Heere het spreken en niet doen? Hij bevestigt Zijn Woord voor hen, die ten dode toe wankelen! Spijs en drank van de Heere. In onze hand ligt de verboden vrucht van het paradijs. We begeren de vrucht van eigen buik. Dat wordt de eeuwige dood. We prijzen u de vruchten der genade aan. Kunnen we ze aan u kwijt? Het aanbod is er. Waar is de vraag? De Gever is daar. Helaas, van nature is er bij de mens geen ontvangst. Dat is opmerkelijk De vrouw geloofde het Woord van de God van Israël. Zij zegt niet: „Elia, wat u vraagt, is onmogelijk”. De belofte wordt haar mogelijkheid. En zij ging. Als de Heere spreekt, gaat er kracht van uit. Dan kunnen we de opdracht vervullen. En zij ging. Het ongelooft redeneert en gaat niet. Het geloof grijpt God aan op Zijn Woord en gaat. Zij ging naar het woord. Als we naar het woord gaan, dan gaat de Heere mee. Dan krijgt u Elia erbij. Zij at, hij at en haar huis at, vele dagen. Kijk eens, in die woning! Daar is de Heere met Zijn wonderlijke daden. Is de Heere ook in onze woning? Eet u met Hem? Wat is het eten zonder de Heere vreselijk! Straks houden de maaltijden op. En dan? Dat moet u maar eens vragen aan de rijke man! Eeuwig moet hij hongeren! Zij aten vele dagen. Reken maar, dat ze in het wonder zijn weggezonden. De Heere werkt altijd op Zijn eigen eer aan. De Heere is in haar woning. Waar Hij komt, daar brengt Hij alles mee, voor tijd en eeuwigheid. Dan moet ook uit onze woning wijken alles wat geen God is! We kunnen geen twee heren dienen. Kent u de spijze, die Christus bereidt en die Hij Zelf is? Hij schenkt sieraad voor as en een gewaad des lofs voor een benauwde geest: Welk een vreugde en blijdschap is er

dan in ons huis! Dan wordt het vette van Zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronken. Of zit u te bijten op het houtje van uw godsdienst? Dat verzadigt niet. Het laat u voor eeuwig leeg. Zij aten vele dagen. Kruik en fles raakten niet leeg. Ik heb die vrouw horen zingen met Elia: „Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen". Hun brood was zeker en hun water gewis.

wijlen ds. J.

Catsburg

Kerkdiensten

1 juni	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i>) Kerkvoogdij Aflossingen leningen
4 juni	15.00 uur 1 ^e collecte	Ds. A.J. Schalkoort (Huwelijksbevestiging) Kerkvoogdij
8 juni	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Eerste Pinksterdag</i>) Ds. A.J. Schalkoort (<i>Lunteren</i>) Diaconie (<i>pinksterzendingscollecte ZHHK</i>) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
9 juni	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Tweede Pinksterdag</i>) Diaconie (<i>pinksterzendingscollecte ZHHK</i>) Kerkvoogdij JV-kamp
15 juni	10.00 uur 19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>) Diaconie Kerkvoogdij Aflossingen leningen
22 juni	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. B.M. Meuleman (<i>Hollandsche Veld</i>) <i>Zingen na de dienst</i> Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
29 juni	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>ZDOK</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen

Familieberichten

Huwelijk:

Op 15 mei 2014 zijn Corné Top en Simone Top-Doeleman in het huwelijk getreden, Willem Lodewijklaan 10, 6713LW te Ede.

Op 4 juni 2014 hopen Theo van Voorst en Willeke Roeland in het huwelijk te treden om 13.00 uur in Huis Kernhem te Ede. De kerkelijke bevestiging zal om 15.00 uur plaats vinden in de Hersteld Hervormde Gemeente, Zandlaan 16 in Ede. In deze dienst zal Ds. A.J. Schalkoort voorgaan.

Op 27 juni 2014 hopen Marien Brand en Annemarie Visser in het huwelijk te treden om 11.00 uur in De Mof te Leusden. De kerkelijke bevestiging zal om 13.00 uur plaats vinden in de PKN, Arnhemseweg 75a te Leusden. In deze dienst zal Ds. W.J. van den Brink voorgaan.

Geboren:

Op 13 mei 2014 is Levi Reinier (Levi) Boogaard, Zandlaan 16, 6717 LP te Ede, geboren. Hij is het broertje van Rogier, Hans, Ruben en Emma.

Verhuisd:

Lourens Boonzaaijer is verhuisd naar Bildersstraat 12, 6717 NC te EDE

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

7 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

14 juni Kraamreceptie Levi Boogaard.

21 juni Inleveren kopij kerkbode juli en augustus.

21 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Schoonmaakrooster

Vrijdagmorgen 6 juni

Mw. C. W. Aangeenbrug (leiding)
Mw. A. vd Sluys
Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 13 juni

Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. C. Hordijk
Mw. H. Adam

Woensdagavond 18 juni

Mw. T. Pluimers (leiding)
Mw. G.C. vd Sluijs
Mw. N. de Kool

Woensdagavond 25 juni

Mw. J. Linge (leiding)
Mw. A. Versluis
Mw. H.W. Bos

Kinderoppasrooster

1 juni Mw. M. van de Craats, Mw. T. Pluimers
Simone van Wageningen, Colinda Linge

8 juni (1^e pinksterdag) Mw. M. Westerink, Mw. H. van de Pol
Lydia Karels, Emma van Veldhuizen

9 juni (2^e pinksterdag) Mw. H. Adam, Mw. A. Aalbers

Marit Visser, Danielle van Wageningen (reserve Maartje Karels)
15 juni Mw. G. Koekoek, Mw. G. Visser
Hélène Sloof, Nicolet van Wageningen
22 juni Mw. L. Bruijn, Mw. A. van Engelenhoven
Anna-Maria Buitink, Géke van Engelenhoven
29 juni Mw. D. de Pater, Mw. E. van de Brink
Christien van Wageningen, Colinda Linge
6 juli Mw. E. Kroon, Mw. H. Bos
Mirjam van Engelenhoven, Simone van Wageningen

BHV-rooster

01-06 Arnold Budding
08-06 (1^e Pinksterdag) Anja Soeters
09-06 (2^e Pinksterdag) Jan Mekelenkamp
15-06 Corné Koekoek
22-06 Dirk Buitink
29-06 Martien van Veldhuizen

Diaconie

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 4 juni en op donderdag 26 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tweede herinnering betaling contributie Quo Vadis

In de vorige kerkbode herinnerden wij u aan het betalen van de contributie van de Quo Vadis. Hier hebben ongeveer tien gemeenteleden op gereageerd met een betaling. Dit betekent dat nog steeds meer dan de helft van de lezers de contributie niet heeft betaald. Uw betaling van €20 ontvangen wij graag op rekeningnummer: NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Ede.

Parkeervakken voor mindervaliden

Zoals u hebt kunnen zien, zijn er naast de kerk 7 parkeervakken gemaakt. Om het e.e.a. goed te laten verlopen geven we aan welke personen van de vakken gebruik mogen maken. Hier volgt de volgorde vanaf het hek/Zandlaan.

- Mevr. Buitink;
- Dhr. Eikelboom;
- Dhr. Van Domseler;
- Mevr. Van Daalen;
- Kerkauto;
- Mevr. Heij.

Het vak met het bordje 'predikant' (laatste vak) is gereserveerd voor de dienstdoende predikant.

Als er andere mensen zijn die ook gebruik willen maken van de parkeervakken, dan graag even overleggen met de kerkvoogdij.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Kluszaterdag:

Het afgelopen seizoen konden we iedere maand op een aantal trouwe vrijwilligers rekenen. Heel wat uurtjes hebben zij in en om de kerk gewerkt. Er zijn daarom ook heel wat klussen geklaard! De komende maanden organiseren we geen klussenmorgens. We willen iedereen bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode en hopen na de zomervakantie met frisse moed de draad weer op te pakken.

Activiteitencommissie

Fiets-puzzel-tocht en aansluitend zomers buffet:

Staat het al in uw agenda? Zaterdagmiddag 5 juli, organiseren we weer de jaarlijkse fiets-puzzel-tocht voor heel de gemeente. Vanaf 14.30 uur bent u welkom bij de kerk voor een kopje koffie/thee/fris met iets lekkers. En vanaf 15.00 uur kunnen de eerste fietsers starten. Het is een tocht van ongeveer 27 km. met onderweg een aantal vragen, waar u weer een lekkere taart mee kunt verdienen. Aansluitend op de fiets-puzzel-tocht organiseren we, net als vorig jaar, een zomers buffet. Het buffet begint om 17.30 uur. Wilt u deelnemen aan het buffet, dan graag aanmelden via actie@hhgede.nl. De prijzen zijn als volgt: fiets-puzzel-tocht: €4,- Zomers buffet: € 5,- (vanaf 4 jaar) Combi (fiets-tocht + buffet): € 8,- (vanaf 4 jaar)

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (29)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

33. Bidden moet geschieden in de taal van het volk

Daaruit blijkt ook duidelijk dat openbare gebeden onder hen die Latijn spreken, niet in het Grieks, en onder de Fransen of Engelsen niet in het Latijn gedaan moeten worden, zoals tot nu toe overal het geval geweest is, maar in de volkstaal, die over het algemeen door iedereen in de kerk verstaan kan worden. Het moet immers gebeuren tot opbouw van de kerk als geheel, maar van onbegrepen klanken trekt zij in het geheel geen profijt. Ook mensen bij wie naastenliefde en medemenselijkheid niet in tel zijn, zouden zich toch tenminste nog een beetje moeten laten gezeggen door Paulus, wiens woorden bepaald niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. 'Indien je dankt in de geest,' zegt hij, 'hoe zal iemand die daar als buitenstaander bijzit dan 'amen' zeggen op je dankzegging? Hij weet immers niet wat je zegt? Zelf dank je namelijk wel, maar de ander wordt niet gesticht.' Wie zal daarom ooit bekomen van zijn verbazing over de mateloze brutaliteit van de roomsen, die ondanks het uitdrukkelijke bezwaar dat de apostel daartegen maakt, er niet voor terugdeinzen gebeden uit te gal men die bol staan van woorden in een uitheemse taal, waarvan ze zelf soms geen syllabe begrijpen en waarvan ze niet willen dat anderen ze begrijpen? Paulus

schrijft ons echter voor anders te handelen. 'Wat dan?' zegt hij, 'Ik zal bidden met de geest, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal zingen met de geest, maar ik zal ook met het verstand zingen.' Met het woord 'geest' doelt hij op de bijzondere gave van de talen die sommigen gekregen hadden en waarvan ze een verkeerd gebruik maakten, doordat ze die losmaakten van het verstand, dat wil zeggen: de begrijpelijkheid. Men moet echter heel goed beseffen dat het niet anders kan of God heeft een groot mishagen in het gebruik van de tong zonder dat het hart erbij betrokken is, in het openbare, maar ook in het persoonlijke gebed. Verder ook, dat het verstand zo door de gloed van het denken aangevuurd moet zijn dat het ver uitstijgt boven alles wat de tong met spreken tot uitdrukking kan brengen. En ten slotte, dat voor het persoonlijke gebed het gebruik van de tong niet echt noodzakelijk is, behalve voor zover het innerlijk gevoel op zichzelf niet voldoende bij machte is tot het gebed aan te sporen, of de grote drang om te bidden juist tot het gebruik van de tong brengt. Hoewel de beste gebeden soms die zijn waarbij de stem niet gebruikt wordt, komt het in de praktijk toch vaak voor dat de tong door de sterke drang van de geest plotseling gaat spreken en andere ledematen zonder vooropgezette bedoeling gebaren gaan maken. Vandaar ook het onverstaanbare gemompel van Hanna. Iets dergelijks ervaren alle heiligen ook altijd bij zichzelf, wanneer ze in half afgemaakte en verbrokkelde zinnen beginnen te praten. De gebaren van het lichaam die meestal bij het bidden gemaakt worden (zoals het knielen en het ontbloten van het hoofd) zijn oefeningen waarmee wij onszelf tot meer eerbied voor God proberen te brengen.

34. Het Onze Vader als een voor ons noodzakelijk hulpmiddel

Nu moeten we niet alleen leren wat de beste manier is om te bidden, maar ook wat de beste vorm van het gebed is, en dan doel ik op het gebed dat de hemelse Vader ons door Zijn geliefde Zoon heeft leren bidden, waarin we Zijn onmetelijke goedheid en zachtmoedigheid kunnen onderkennen. Want het is niet alleen zo dat Hij ons vermaant en aanspoort om Hem te zoeken in al onze nood en (zoals kinderen altijd in goed vertrouwen de toevlucht nemen tot hun ouders wanneer ze ergens over inzitten), maar omdat Hij zag dat wij zelf niet eens beseffen hoe arm wij zijn en niet weten wat we nu eigenlijk moeten vragen of wat er in ons belang is, komt Hij ons ook in deze onwetendheid te hulp en heeft Hij uit Zijn eigen kennis aangevuld en toegevoegd wat aan ons begripsvermogen ontbrak. Hij heeft ons namelijk een gebedsformule voorgeschreven waarin Hij als het ware een overzicht gegeven heeft van alles wat wij van Hem mogen vragen, wat voor ons van belang is, en waarom wij Hem moeten smeken. Het grote voordeel dat wij uit deze goedgunstigheid van God behalen is de troostrijke gedachte dat wij niets van God vragen wat ongerijmd, ongehoord of ongepast, kortom, wat Hem onwelgevallig is, daar wij het Hem bijna als uit Zijn mond bidden. Toen Plato bemerkte hoe onverstandig de mens en te werk gingen als ze hun gebeden aan God voorlegden, daar het maar al te vaak niet best met hen zou gaan wanneer die gebeden ingewilligd zouden worden, verklaarde hij dat men het beste kon bidden op de manier die hij aan een oude dichter ontleende: 'Koning Jupiter, geef ons het goede, of wij daar nu om bidden of niet, en weer van ons het kwade, ook al bidden wij daarom.' Hij was dan wel een heiden, maar had het in dit opzicht bij het rechte eind dat hij het als gevaarlijk beoordeelt om van de Heere te bidden wat onze begeerte ons ingeeft, en hij laat hiermee tevens zien hoe ongelukkig wij zijn, dat wij nog niet eens zonder gevaar onze mond tot God kunnen openen, als de Geest ons niet onderricht wat de juiste regel voor het gebed is. Daarom moeten wij ons te meer bevoorrecht achten dat de eniggeboren Zoon van God ons de woorden in de mond legt die onze geest van alle aarzeling bevrijden.

Wordt vervolgd

Gebedskring

Van harte welkom op de gebedskring op Zaterdag 7 en 21 juni. We hopen dan bij elkaar te komen om samen een gedeelte uit de Bijbel te overdenken en samen te bidden en te danken. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. Het is vroeg, maar zeker verrijkend om samen rond het geopende Woord te bidden en te danken. En het geeft onderling binding om samen als hulpbehoevenden onze God om hulp te vragen. Als u/je wel eens overweegt om te komen, weet je van harte welkom. De volgende vraag uit de Heidelberger Catechismus onderstreept het belang

van het (gezamenlijk) gebed. Vraag; 'Waarom is het gebed den Christenen van node?' Antwoord; 'Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert en dat God Zijn genade en den Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijk zichten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken'.

Evangelisatieclub 'De Schatzoekers'

Om de week houden we in een van de flats in Ede onze Schatzoekersclub voor de kinderen uit de buurt. We vertellen uit de Bijbel en maken met de kinderen een knutselwerkje of doen spelletjes. De zaterdagochtenden waarop de club dit seizoen is, zijn 14 en 28 juni en 12 juli. De kinderen mogen om 10.00 uur komen om spelletjes te doen. Het programma begint om 10.30 uur.

Zendingscommissie

Pinksterzendingscollecte

Pinksteren en de zending: die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Heilige Geest deed eenieder in zijn eigen taal de grote werken Gods horen. De meest rechtstreekse vorm van evangelisatie! Daarom vragen wij uw aandacht voor de komende Pinksterzendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK). De ZHHK is namens de Hersteld Hervormde Gemeenten werkzaam in zowel Malawi als Suriname. In Malawi worden studenten op de Bijbelschool opgeleid tot evangelist en wordt er gewerkt aan diaconale projecten. In Suriname ligt de focus weer op andere aspecten van het zendingswerk. Maar Gods Woord staat op beide zendingsvelden centraal! (In de flyer die u ontvangt i.v.m. de komende collecte, zal meer worden verteld over het werk in Suriname.) De opbrengst van de collecte is bestemd voor beide zendingsvelden.

Suriname

Tot het moment van aankomst van fam. Meuleman in Suriname, zullen er tijdelijke werkers werkzaam zijn. Bij leven en welzijn zal kand. A. Meuleman in oktober 2014 A.D. met zijn gezin worden uitgezonden. Kand. Meuleman en zijn vrouw weten zich al langere tijd geroepen tot het werk op het zendingsveld. Hun thuis zal vanaf oktober in Suriname zijn. In Paramaribo zullen zij in de gemeente van de Reformatiekerk hun werk mogen doen, maar ook in het verderop gelegen inheemse dorp Powakka wacht een taak. Hier is in de loop der jaren een kleine gemeente ontstaan. Er is echter veel wat nog vastere vorm moet krijgen, zoals de wekelijkse eredienst, Bijbelkring, catechisatie en kinderwerk. Ook is in Powakka nog veel van het oude Indianengelooft in geesten aanwezig, mede door verhalen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Veel werk dat wacht, maar: "We zijn dankbaar en blij dat de Heere ons naar Powakka leidt!"

Bouwen

En al dat werk dat mag worden verricht, draagt bij aan dat ene doel: de bouw van Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk dat gebouwd is op het vaste fundament Jezus Christus. Hij is de uiterste Hoeksteen. Het Koninkrijk van God zal reiken van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden. Jezus Zelf heeft opgeroepen om Zijn Evangelie te verkondigen: "Gaat dan henen, onderwijst al de volken." We zijn dankbaar dat de ZHHK hierin ook een taak mag hebben. Wilt u met uw gift én uw gebed de zendingswerkers ondersteunen?

Met hartelijke groet,
De zendingscommissie

Bijbelvertaalwerk Jacob en Albertine

Beste gemeenteleden,

Zoals u in de Nieuwsbrief in de vorige kerkbode hebt kunnen lezen hebben Jacob en Albertine hun draai in Tanzania gevonden. De verhuizing blijkt behoorlijk wat voordelen te hebben, omdat de kinderen nu makkelijker buiten kunnen zijn en meer contacten hebben met leeftijdgenootjes. Ook hebben Jacob en Albertine het als grote zegen ervaren dat juist in de drukke periode van verhuizen Hermina (de zus van Dico de Pater) een aantal maanden in Tanzania kon zijn om hun een helpende hand toe te steken. Momenteel zijn we nog druk met de laatste voorbereiding voor de verkoping op de Stadhouders Willem III school waarvan de opbrengst voor het werk van Jacob en Albertine bestemd zal zijn. Op het moment dat u deze kerkbode leest is de verkoping al weer achter de rug. We merken dankbaar op dat er ook een grote betrokkenheid van de school is op het werk van Jacob en Albertine. Mogen we u vragen het werk van Jacob en Albertine in u gebed te blijven voorleggen aan de Heere (Efeze 6:18)?

Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie
Ernst Adam

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Gefeliciteerd Johan-Peter Buitink! Jij hebt 20 punten bij elkaar gespaard. Stuur je even een mailtje voor het uitzoeken van je boek? Op de linkerkant van de vlinder zie je wat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedragen. Welke woorden uit de andere vleugel horen daarbij? Geef ze maar dezelfde kleur! Schrijf daarna de goede woorden op de stippelijnen. In de steel van de bloem lees je twee woorden. Welke zijn dit? Bid maar veel of de Heere jou dit uit genade wil schenken!

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie Visser, Glashorst 69, 3925 BP in Scherpenzeel.

Groetjes, Annemarie

Kleurplaat



Jeugdvereniging

+16

Kamp

Weten jullie al waar we naar toe gaan op kamp? Volgens ons was dit niet heel moeilijk. We hopen naar Gees te gaan en dat ligt in Drenthe. De groepsaccommodatie heet 'de Wolfskuylen'. Nogmaals: ALLE JONGEREN UIT DE GEMEENTE zijn meer dan WELKOM... Ben je het afgelopen jaar niet op JV geweest, ga gerust mee op kamp. We gaan van vrijdag 11 juli t/m maandag 14 juli. Alle activiteiten en bezinningsmomenten zijn bedacht rondom het thema 'vuur'. We hopen samen te gaan ontdekken in Gods Woord op welke manieren het thema 'vuur' aan bod komt. Daarnaast willen we ook praktisch aan de slag gaan met het thema 'vuur'.

Prijs

Om deze dagen mee op kamp te kunnen, kost het wel geld. Evenals vorig jaar kost het €50,- p.p.

Mocht het bedrag echt een probleem zijn om mee te gaan op kamp, laat het de jv-leiding even weten.

AANMELDEN

Ben jij al vol vuur om mee te gaan op kamp? Geef je dan snel op, via de website www.hhgede.nl/kamp Dit kan tot uiterlijk tot 6 juni 2014.

Voor alle informatie ga je naar www.hhgede.nl/kamp om alles te lezen over het kamp en houd ook je mail in de gaten.

Vervoer

Vervoer van en naar de kamplocatie is erg handig! Kunt en wilt u/jij heen of terug rijden laat het dan weten via ichthus@hhgede.nl

Paasappèl

Inmiddels is het alweer een aantal weken geleden dat het Paasappèl heeft plaatsgevonden. We zijn dankbaar dat zoveel jongeren op de uitnodiging zijn ingegaan; de kerk zat helemaal vol! We mogen terugzien op een gezegende middag met goede en gezellige onderlinge ontmoetingen. Ds. Kempeneers en ds. van de Weg hebben met ons nagedacht over het thema 'Weet je het zeker?'. Heeft u/jij het gemist of wilt u de lezingen (nog eens) bekijken? Ze zijn terug te zien via de website www.paasappèl.nl. Ook kunt u/jij hier een foto-impressie vinden. We willen alle vrijwilligers heel erg bedanken voor hun geweldige inzet! Zonder jullie was het niet gelukt om alles goed te laten verlopen. Enorm bedankt!

Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hoofdstuk 9: Nunia moet in het paleis komen

Toen het gezelschap na de jacht uit elkaar ging, riep de koning generaal Bakar bij zich. "Bakar", zei hij, "je moet morgen die slavin van jou, die Nunia, naar mijn paleis zenden. Zorg ervoor, dat je het niet vergeet!" Dat was alles. Met geen woord sprak de koning erover, waarom hij dat meisje in zijn paleis wilde hebben, en ofschoon Bakar zich verwonderde over dit zonderlinge bevel, durfde hij de vorst toch niet naar de reden daarvan te vragen. Maar natuurlijk zou hij doen, wat hem door de koning werd opgedragen. Toen de generaal thuis kwam, liet hij onmiddellijk Nunia roepen. "Wat is er van uw dienst, heer?" vroeg zij bescheiden. "Je moet morgen naar het paleis van de koning gaan, slavin!" klonk het bars. "De koning wil met je spreken!" Het meisje hoorde er

verbaasd van op. Wat zou dat betekenen? Ze was wel vaker in het paleis geweest, maar dan ging het altijd om de koningin. Haar had zij ná haar ziekte vaak over de Heere Jezus verteld. Maar koning Mirian had ze dan nooit ontmoet en nog minder gesproken. Zou de koning er achter gekomen zijn, dat ik met de koningin vaak over de Heere Jezus heb gesproken? dacht ze. Misschien mag ik nu nooit meer in het paleis komen! Met een bang hart ging ze de volgende morgen naar het paleis, waar ze naar de koningin vroeg. Toen ze gezegd had, wie ze was, werd ze door een lakei naar het vertrek van de koningin gebracht. Maar nauwelijks was ze daar, of de koning kwam binnen. De vorst begon te vertellen, wat er in het woud was gebeurd. Blij en verwonderd hoorde Nunia het verhaal. Maar de koningin was even verwonderd. De koning had haar blijkbaar ook niets verteld over zijn uitredding. “Jij hebt me het eerst in aanraking gebracht met de Christengod, slavin”, zei hij. “Je hebt me er zelf niets over verteld, maar ik hoorde over Hem door de genezing van het kindje van Wadi en van de koningin. In mijn dwaasheid heb ik gelachen, om een God, Die Zich laat doden aan het kruis. Ik begreep er niets van en daarom lachte ik er om. Ik moest van zo’n God niets hebben. Maar nu lach ik er niet meer om. Nu heb ik Zijn grote macht leren kennen en daarom wil ik voortaan bidden tot jouw God!” Nunia kon haar oren niet geloven. Was dit de machtige koning Mirian, de vorst van de Iberiërs, die zó sprak? Wilde hij nu de Heere Jezus gaan dienen? O, maar dan had God een wonder gedaan. En de Heere had ook werkelijk een wonder gedaan. Nunia hoorde nu uitvoerig, wat er in het woud was gebeurd. Toen de koning klaar was met zijn verhaal, vroeg de koning aan Nunia: “Zou je me nu alles over jouw God willen vertellen? Alles wil ik weten over de godsdienst van de christenen!” Daar schrok het meisje van. “Maar heer koning”, zei ze, “dat kan ik niet, dat is het werk van een leraar. Een eenvoudig meisje als ik, kan dat niet”. “Ja, ja, dat begrijp ik wel, maar waar kan ik een leraar vinden? Er is er immers in mijn hele land geen?” “In het Romeinse rijk zijn er heel veel, koning!” “Juist ja, dat is zo. Welnu, dan zal ik aan keizer Constantijn een brief laten schrijven, waarin ik hem verzoek, leraars van de christelijke godsdienst naar Iberië te sturen”. Deze woorden klonken Nunia als muziek in de oren. Zou nu toch werkelijk haar gebed worden verhoord? Zou nu ook hier in het heidense Iberië het Evangelie worden gebracht? “Maar het zal nog een hele tijd duren”, begon de koning weer, “voor die leraars hier zijn. Daarom moet jij me alvast elke dag iets over jouw God vertellen, Nunia. Ik wil spoedig heel veel van Hem weten en jij kunt mij dat allemaal vertellen”. Daar schrok het meisje van. Verbeeld je, zij zou de koning elke dag les moeten geven, dat ging toch niet. Nee heus, dat durfde ze niet. Daarom zei ze vriendelijk: “Er is er een, die dat veel beter kan dan ik, heer koning”. “Zo? En wie is dat dan?” Lachend keek Nunia naar de koningin. “Hare majesteit weet alles, wat ik weet; ik heb haar alles verteld”, zei ze. Nu keek de koning met verbazing naar zijn vrouw. “Is dat waar Nino?” vroeg hij. “Weet jij al zoveel van de God van de christenen?” “Ja zeker, Mirian. De God, Die jou gered heeft in het woud, heeft mij immers gered van een zware ziekte. Je begrijpt toch wel, dat ik toen even nieuwsgierig was, meer van Hem te weten, als jij nu?” Ja, dat kon de koning heel goed begrijpen. “Maar dan moet jij me alles vertellen, wat je weet, Nino”, zei hij, “want ik heb nu ook de God van de christenen lief gekregen. Hij heeft mij nu al tweemaal wonderlijk geholpen, terwijl ik nog nooit iets voor Hem heb gedaan!” Nunia mocht kort daarop weer naar het huis van generaal Bakar terugkeren. Ze voelde zich heel gelukkig. Nu zou er een heerlijke tijd aanbreken voor het ongelukkige Iberië. God Mithra zou nu wel afgedaan hebben en Iberië zou een christelijk land worden. De koning en de koningin zouden het voorbeeld geven. Ach, het arme meisje wist niet, wat haar nog boven het hoofd hing. “In de wereld zult u verdrukking hebben”, heeft de Heiland immers gezegd en dat ondervindt ieder, die Hem oprecht liefheeft. Gelukkig heeft de Heere Jezus er bij gezegd: “Maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!”

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Koor- en samenzangavond zaterdag 7 juni Herst. Herv. Kerk Barneveld Uitgaande van Stichting In de Rechte Straat

Medewerkenden:

Het Christelijk Mannenkoor Ede, o.l.v. Hendrik Jan van Schothorst. Sopraan: Esther van Eldik

Organist: Roelof van Middendorp. Meditatie: ds. A. Veldhuizen

Toegang is gratis. Tijdens het programma wordt er gecollecteerd voor het werk van Stichting In de Rechte Straat. Iedereen is hartelijk welkom. Het programma begint om 19.30 uur. De kerk (Rietberglaan 2) is open om 19.00 uur.

Lelie zorggroep opent christelijke woonzorglocatie in Woudenberg

Aan de Maarsbergseweg in Woudenberg staat Huize Nieuwoord. Huize Nieuwoord is een stijlvol rustpunt voor christelijke senioren die in een huiselijke sfeer willen wonen en alle noodzakelijke zorg willen ontvangen. In het 'oude' huis zijn negen ruime eenpersoonsappartementen voor mensen met dementie. Buiten het 'oude' huis staan vier nieuwbouwappartementen voor mensen (ook echtparen) met een lichamelijke beperking. Het huis (Rijksmonument) wordt momenteel volledig gerenoveerd met respect voor de oude stijlelementen. Zo is Huize Nieuwoord een waardevol huis met historie, in dubbel opzicht, want ook iedere bewoner heeft een historie die het koesteren waard is.

Christelijke zorg

Huize Nieuwoord is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep is een christelijke zorgaanbieder met thuiszorg (Agathos thuiszorg en Curadomi), zorg in huizen (Wonen Zorg en Welzijn) en hulpverlening (Cruciaal GGZ, STAGG, Agathos ambulante hulpverlening).

De christelijke identiteit van de zorgverleners geeft bewoners in Huize Nieuwoord een vertrouwde sfeer. In het huis wordt gewerkt met één team zodat persoonlijke aandacht en zorg verzekerd is. Verhuizen op latere leeftijd is een hele stap, maar een mooie en veilige omgeving met vertrouwde sfeer maakt deze stap wel gemakkelijker.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.huizenieuwoord.nl. Vanaf 6 mei kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een appartement en/of een persoonlijk informatiesprek. De verwachte opening van Huize Nieuwoord is september 2014.



Vlaaienactie Woord en Daad

Woord en Daad comité Ede voert een jaar lang actie voor het thema 'Vakonderwijs, doe het zelf!' Vakonderwijs in ontwikkelingslanden is een onmisbare schakel in het onderwijsaanbod. Sterke onderwijsprojecten geven jongeren meer kansen. Kijk voor meer informatie op www.woordendaad.nl/jaarthema.

Bestel nu de echte Limburgse vlaaien voor dit mooie doel!



U

kunt kiezen uit de smaken: *Appelkruimelvlaai*, *Rijstevlaai*, *Kersenvlaai*, *Abrikozenvlaai* en *Roomkruimelvlaai*. Er kunnen 10 punten uit de vlaaien worden gesneden. De vlaaien kosten € 9,95 per stuk, € 19,00 per twee stuks en € 27,50,- per 3 stuks.

Bestellingen kunnen worden afgehaald op D.V. zaterdag 14 juni a.s. tussen 10.30 uur en 11.00 uur op één van de volgende locaties:

- Zuiderkerk (Ede Zuid) Zandlaan 16
- Fam. Van Riessen (Ede Noord) Schaapsweg 107

Bezorgen binnen de gemeente Ede is mogelijk, tegen een vergoeding van €1,50. De vlaaien worden bezorgd op zaterdagmorgen 14 juni.

Bestellingen kunt u tot uiterlijk zaterdag 7 juni telefonisch doorgeven aan Anneke Lamper (0318 619109) of via e-mail: woordendaede@gmail.com (u ontvangt een bevestigingsmail!)

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 21 juni 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. **Denkt u eraan dat het in die kerkbode gaat over de maanden juli en augustus!**

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Vader in de Hemel

Vader in de hemel,
Ik bid U niet om gezondheid en niet om ziekte,
Niet om het leven en niet om de dood,
Maar hierom, dat U over mijn gezondheid en mijn ziekte,
Over mijn leven en mijn dood beschikt
Tot Uw eer en mijn heil.

U alleen weet wat goed voor mij is.
U alleen bent de Heer',
Doe wat U wilt.
Geef aan mij, neem van mij
Maar maak mijn wil gelijkvormig
Aan de Uwe.

Blaise Pascal