

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. G. Koudijs Tel. 06 18977469
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

De Heere zorgt

Want zo zegt de HEERE, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.
1 Koningen 17:14

Wat weet de Heere Zijn kinderen op een wonderlijke wijze te verzorgen. Die de Heere mogen kennen, zullen aan de Heere niets te kort komen. Dat betekent niet dat de Heere de zijnen verwent. Dat betekent wel dat Hij ze op een wonderwijze geeft wat goed voor ze is. Hij voedt ze met het brood van Zijn bescheiden deel. En dat is voor het geloof altijd goed. Als we leerden inleven wat we bij de Heere verdienen, dan is elke broodkruimel een koningsmaal. Zo is ook de profeet Elia door de Heere bij de beek Krith wonderlijk verzorgd. Daar mocht hij veilig bij de Heere en veilig met de Heere zijn. Daar mocht hij het bij de Heere en met de Heere meer dan goed hebben. Wat zal hij dan meer dan tevreden over de Heere zijn geweest. Dat doet de Heere bij al de zijnen. Bij alles wat Hij ze geeft; het is altijd in een bepaalde zin een boterham met tevredenheid. Na verloop van een jaar echter begint de beek Krith uit te drogen. Maar ook in deze nood voorziet de Heere. Als de ene mogelijkheid uitdroogt, gaat er bij de Heere voor de zijnen een andere mogelijkheid open. Is er enige nood, is er enige moeiten waarin de Heere bij de zijnen niet voorziet? Maakt Hij het ze niet waar dat als de nood op het hoogst is, de redding nabij is? Wat bent u goed af als u deze Heere door genade mag kennen! Bij de wereld en bij u zelf komt u alleen maar tekort Aan de Heere houdt u alleen maar over, tot zelfs de eeuwige zaligheid toe. Zijn machtig arm beschermt de vromen! Hoe de Heere voor Elia zorgt? Hij moet gaan naar Zarfath. Daar brengt de Heere hem in contact met een weduwwrouw. En aan haar vraagt de profeet eten en drinken. We zouden geneigd zijn om te denken: waar haalt Elia de moed vandaan om uitgerekend aan haar, een arme weduwwrouw brood en drinken te vragen. Is het niet omdat de Heere de zijnen in alles beproeft, ook in dat gene wat Hij ze vraagt en belooft? Deze vrouw behoorde tot de armsten van het land. Zij behoorde tot die mensen die het eerst gebrek hadden en die dan ook het eerst stierven. Tot haar moest Elia zich wenden. Van wie? Van de Heere, Die Zich niet vergist Het is dan ook te begrijpen dat deze vrouw in een jammerklacht uitbreekt 'Man, ik heb niets meer. Een beetje meel nog, en een paar druppels olie. Dat is alles. En dan zullen we sterven: Toch neemt Elia zijn verzoek niet terug. Dat mag Hij niet van de Heere. Hij zou de Heere tekort doen. En waar hij misschien in dit alles geen mogelijkheden ziet, laat hij het alles aan de Heere over bij Wie ongekende mogelijkheden zijn. Hij draagt een belofte van de Heere met zich mee. En Gods beloften zeggen dat er bij de Heere mogendheden zijn, die er bij de mens niet zijn. Zelfs de mogelijkheid om zalig te worden! Daarom klonk Elia's woord. Omdat hij Hem getouw achtte, Die het beloofd had. Elia rekende niet met de feiten, maar mocht geloven in de Heere. Daarom klonk het als een geloofswoord uit zijn hart en mond: Vrees niet, Maak voor mij eerst een koek en dan zul je zien dat het meel in de fles niet op is en dat er nog genoeg olie in de fles zit voor jou en je zoon. Nu staat deze weduwe voor de keus: moet ze bij haar verstand te rade gaan, of moet ze (mag ze) bij de Heere te rade gaan. Worden wij niet elke dag voor die keus gesteld? Zijn onze beslissingen beredeneerd of uit het geloof? Het geloof redeneert niet, het geloof gelooft! Deze weduwe kan van dat kleine beetje meel en die paar druppels olie wat eten voor haar en haar kind

maken; dat op eten en dan gaan wachten op de dood. Of ze kan kiezen voor dat andere, om ook de profeet eten te geven. En ze mag kiezen voor wat Elia zegt. En zo voor wat de Heere zegt. Eigenlijk wordt van deze weduwe geloof in de Heere gevraagd. En wat van haar gevraagd wordt, krijgt ze van de Heere. Hij wil geven wat Hij vraagt. Was ze bij haar moederverstand te rade gegaan, ze zou nog een keer gegeten hebben. En Elia niets gegeven hebben. En gestorven zijn. Maar nu schuift de Heere er wat tussenin: Zijn eigen Woord. En niet alleen dat: Hij schenkt haar ook geloof. En zo mag ze leven. Is het ware geloof niet een zaak van leven of dood? Toch wel aangrijpend: Bij die vrouw is er maar een maaltijd tussen haar en de dood. Wat is een maaltijd! Mogen we het door trekken: Er is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Is dat ons al eens werkelijkheid geworden? Die vrouw rekende met de dood. En wij? Als Gods Geest in ons leven komt, wordt de dood een levende werkelijkheid. We worden er bij bepaald dat we sterven moeten en dat we niet sterven kunnen zoals we geboren zijn. Maar wat rijk: deze vrouw mocht zich in alle doodsdreiging laten zinken op het betrouwbare woord des Heeren. Toen hoefde ze niet te sterven, althans niet op dit moment. Deze vrouw had de dood voor ogen. Maar nu schoof de Heere daar een belofte tussen. En die belofte maakt dat ze deed wat ze deed. Ze kreeg niet alleen de belofte, maar ook geloof in de belofte. Zo mocht ze steunen op het Woord alleen. Ze mocht het alles uit handen geven. Weet u, eigenlijk zoekt de Heere ons met Zijn beloften te lokken en te nodigen om het Hem te laten doen. Maar de beloften zijn niet gegeven om ons op de been te houden, maar juist al het onze in eigen ellendigheid te verliezen en het van de Heere alleen te verwachten. Dat is sterven aan onszelf onder een hartelijk leedwezen over de zonden. Maar het is tegelijkertijd sterven tot het leven. Dit is de belofte van de Heere, dat Hij lust heeft in onze bekering en in ons leven. Dat vraagt om het doden van de oude natuur; om in een nieuw Godzalig leven te wandelen. Om langs deze weg te ervaren dat de Heere doet wat Hij belooft. Als een arme en ellendige mocht deze weduwe het van de Heere verliezen en het aan de Heere verliezen. Ze moest alles uit handen geven. Maar ze kreeg er alles voor terug. En we horen: Wie is er onder ulieden die den Heere vreest, die naar de stem Zijns knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat Hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op Zijn God. Dat is een geloofsoefening die aan de Heere niet te kort komt. Al wat Hij beloofd heeft zal bestaan!

Ds. J. van Rossem,

Voorburg

Kerkdiensten

6 juli	10.00 uur	Ds. G. de Greef (<i>IJsselmuiden</i>)
	18.30 uur	Ds. L.M. Jongejan (<i>Harskamp</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
13 juli	10.00 uur	Kandidaat J. Lankhaar (<i>Papendrecht</i>)
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Fonds noodlijdende gemeenten en personen</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
20 juli	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard

	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
27 juli	10.00 uur	Kandidaat G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	18.30 uur	Kandidaat G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Friedensstimme</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
3 augustus	10.00 uur	Kandidaat G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	18.30 uur	Kandidaat G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
10 augustus	10.00 uur	
	18.30 uur	Kandidaat W.H. Hoorn (<i>Dedemsvaart</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Stichting Evangelisatie Limburg</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
17 augustus	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
24 augustus	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>ZHHK in Malawi en Suriname</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossingen leningen
31 augustus	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Voorbede / dankzegging:

Wellicht dat het niet bij iedereen duidelijk is, maar heeft u te maken met (psychische) ziekte, verlies in de nabije omgeving, andere noden en wilt u dat daarvoor in de eredienst voorbede wordt gedaan? Of zijn er blijde gebeurtenissen in uw leven (bijvoorbeeld de geboorte van een kind, herstel van ziekte) waarvoor u in het gemeenschappelijke gebed de Heere wilt dankzeggen? Dan vragen wij u dit aan de scriba van de kerkenraad door te geven.

Nieuwe leden.

Vanmorgen zijn er vijf nieuwe belijdende leden in de gemeente opgenomen. Wat een wonder van Gods genade dat zij de drang hebben ervaren om in het openbaar Gods Naam te belijden, te belijden dat ze de Heere nodig hebben in hun leven. Wat verheugend voor ouders om hun kind de doop die eens is bediend te zien beantwoorden. Wat een verdriet bij die ouders waarvan de kinderen nog geen blijk hebben gegeven dat zij God

nodig hebben. Maar, wat een pleitgrond is de doop dan! De Heere zal Zijn verbond nooit verbreken. Gemeente, laten wij om deze nieuwe leden heen staan. Laten wij hen hartelijk opnemen in ons midden. Laat er van ons liefde uitgaan tot hen. Ouderen: wij vragen u om in contact te komen met hen. Jonge mensen kunnen zoveel en willen zo graag leren van u, van wat God in uw leven heeft gedaan. En misschien kunt u ook weer wat opsteken van hun jeugdig enthousiasme. Nieuwe leden: Geef ons gelegenheid om jullie te leren kennen. Kom trouw naar de zondagse diensten en zoveel mogelijk naar de doordeweekse activiteiten. Wees dienstbaar als er een beroep op jullie wordt gedaan en bovenal: Loof de Heere voor Zijn wonderdaân.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

5 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

5 juli Fiets-puzzeltocht. Aanvang 14.30 uur.

19 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

2 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

16 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

30 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

23 augustus Inleveren kopij kerkbode september.

Schoonmaakrooster

JULI

Zaterdagmorgen 5 juli

Mw. M. van de Craats (leiding)

Mw. W. Methorst

Mw. S. van de Brink-Duits

Vrijdagmorgen 11 juli

Mw. N. Slotegraaf (leiding)

Mw. R. Luttikhuisen

Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 17 juli

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)

Mw. A. Aalders

Mw. H. Kortenhoff

Woensdagavond 23 juli

Mw. A. van Engelenhoven

Mw. P.K. Oudijn

Mw. S. van Harten

Woensdagavond 30 juli

Mw. W. Karels (leiding)

Mw. E. Brand

Mw. W.A. Bakker

AUGUSTUS

Vrijdagmorgen 8 augustus

Mw. C. W. Aangeenbrug (leiding)

Mw. A. vd Sluys

Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 15 augustus

Mw. J. van Leeuwen (leiding)

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 20 augustus

Mw. T. Pluimers (leiding)

Mw. G.C. vd Sluijs

Woensdagavond 27 augustus

Mw. N. de Kool
Mw. J. Linge (leiding)
Mw. A. Versluis
Mw. H.W. Bos

Kinderoppasrooster

- 6 juli Mw. E. Kroon, Mw. H. Bos
Mirjam van Engelenhoven, Simone van Wageningen
- 13 jul Mw. A. Budding, Mw. T. Pluimers,
Marit Visser, H el ene Sloof
- 20 jul Mw. H. Adam, Mw. A. van de Sluys,
Lydia Karels, Nicolet van Wageningen
- 27 jul Mw. A. Aalbers, Mw. H. Bos,
Mirjam van Engelenhoven, Simone van Wageningen
- 3 aug Mw. L. Bruijn, Mw. A. van Engelenhoven,
Danielle van Wageningen, G eke van Engelenhoven
- 10 aug Mw. G. Koekoek, Mw. E. Kroon,
Christien van Wageningen, H el ene Sloof
- 17 aug Mw. M. van de Craats, Mw. D. de Pater,
Anna-Maria Buitink, Emma van Veldhuizen
- 24 aug Mw. E. van de Brink, Mw. H. van de Pol,
Lydia Karels, Maartje Karels
- 31 aug Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Westerink,
Marit Visser, Nicolet van Wageningen
- 7 sep Mw. A. Budding, Mw. G. Visser,
Mirjam van Engelenhoven, Simone van Wageningen

BHV-rooster

- 06-07 Arnold Budding
- 13-07 David Moerman
- 20-07 's ochtends Hans Versluis
- 20-07 's avonds Klaas Slotegraaf
- 27-07 Leo Linge
- 03-08 Jan Mekelenkamp
- 10-08 Anja Soeters
- 17-08 's ochtends Hans Versluis
- 17-08 's avonds Klaas Slotegraaf
- 24-08 Corn e Koekoek
- 31-08 Martien van Veldhuizen
- 07-09 Dirk Buitink

Diaconie

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maanden kunt u op woensdag 9 juli, donderdag 24 juli en op woensdag 20 augustus collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Parkeren van de fietsen

We zijn tevreden over het parkeren in de gemaakte parkeervakken naast de kerk. Toch is er nog een punt van aandacht: Willen de mensen die op de fiets komen, hun fiets neerzetten op de daarvoor bestemde, verhoogde strook aan de andere kant van de kerk. Zo voorkomen we vervelende situaties, zoals bijvoorbeeld het omvallen van een fiets tegen een geparkeerde auto. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekeningnummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Fiets-puzzel-tocht en aansluitend zomers buffet:

Heeft u zich al aangemeld? Zaterdagmiddag 5 juli, organiseren we weer de jaarlijkse fiets-puzzel-tocht voor héél de gemeente. Vanaf 14.30 uur bent u welkom bij de kerk voor een kopje koffie/thee/fris met iets lekkers. En vanaf 15.00 uur kunnen de eerste fietsers starten. Het is een tocht van ongeveer 27 km. met onderweg een aantal vragen, waar u weer een lekkere taart mee kunt verdienen. Vindt u 27 km. wat aan de lange kant, dan kunt u er ook voor kiezen om een stuk van de route af te snijden, waardoor de tocht zo'n 10 km. korter wordt. Dit staat aangegeven in de routebeschrijving. Bent u niet in de gelegenheid om mee te fietsen? Kom dan gezellig deelnemen aan het buffet, want aansluitend op de fiets-puzzel-tocht organiseren we, net als vorig jaar, een zomers buffet. Het buffet begint om 17.30 uur. Voor de fietstocht hoeft u zich niet persé aan te melden, maar als u wilt deelnemen aan het buffet, dan graag aanmelden via actie@hhgede.nl of bellen met Janneke (0318-561549). De prijzen zijn als volgt: fiets-puzzel-tocht: €4,- Zomers buffet: € 5,- (vanaf 4 jaar) Combi (fietstocht + buffet): € 8,- (vanaf 4 jaar).

Stampottenbuffet:

In tegenstelling tot een eerder bericht wordt het stampottenbuffet georganiseerd op vrijdag 7 november. Schrijft u het in uw agenda?

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (30)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

35. Onderverdeling en hoofdinhoud

Deze vorm of regel voor het gebed bestaat uit zes beden. Dat ik me niet aansluit bij hen die zeven onderdelen onderscheiden, heeft hiermee te maken dat de evangelist volgens mij door een tegenstellend voegwoord in te lassen de twee onderdelen waarover het in dit verband gaat, aan elkaar wilde verbinden, alsof hij zei: Laat niet toe dat wij door de verzoeking verdrukt worden, maar kom veeleer onze broosheid te hulp en verlos ons, opdat wij er niet onder bezwijken.' Ook oude kerkelijke schrijvers zijn met ons van mening dat wat er bij Mattheus als zevende aan toegevoegd is, exegetisch betrokken moet worden bij de zesde bede. Hoewel het gebed als geheel van dien aard is dat overal de eer van God op de eerste plaats komt, zijn de eerste drie bed en toch wel in het bijzonder aan Gods eer gewijd. Het gaat er daarbij om dat wij die eer als enige op het oog moeten hebben, zonder ook maar enigszins te letten op - wat men noemt - het eigen belang. In de andere drie gaat het over ons en daarin wordt met name aangewezen wat wij ten nutte van onszelf moeten vragen. Wanneer wij bijvoorbeeld bidden dat Gods naam geheiligd wordt, mogen we niet aan ons eigen voordeel denken, omdat God wil beproeven of we Hem om niet liefhebben en dienen, of omdat we op een beloning hopen. Nee, dan moeten we ons Zijn eer voorhouden en daarop alleen het oog gericht houden. En die gezindheid moeten we ook bij de andere beden van deze aard hebben. Overigens strekt dit toch ook tot groot voordeel voor onszelf, want als Gods naam geheiligd wordt, zoals wij dat bidden, ligt daarin op haar beurt ook onze eigen heiliging. Voor zulke voordelen moeten we onze ogen echter sluiten en in zekere zin blind zijn; daarom mag het ons in het geheel niet te doen zijn! Ook al zou ons alle hoop afgesneden zijn dat we er zelf beter van worden, dan nog zouden we niet mogen nalaten deze heiliging en andere zaken die tot Gods eer strekken, na te streven en daar in het gebed om te vragen. Dat is te zien in de voorbeelden van Mozes en Paulus, voor wie het niet zwaar was om de gedachten en de ogen van zichzelf af te wenden en met een sterk en vurig verlangen te bidden om hun eigen ondergang, om maar ten koste van zichzelf de eer en het rijk van God te bevorderen. Aan de andere kant, wanneer wij bidden dat ons ons dagelijks brood gegeven wordt, bidden wij weliswaar iets wat in ons eigen belang is, maar ook daarin moeten wij toch vooral Gods eer zoeken, in die zin dat wij er alleen om zullen bidden als het tot Zijn eer strekt. Laten we nu overgaan tot de verklaring van het gebed zelf.

36. 'Onze Vader'

Meteen reeds bij het begin komen we hier weer tegen wat we al eerder genoemd hebben, dat we heel ons gebed alleen maar in de naam van Christus voor God kunnen brengen, zoals er ook geen enkele andere naam is waarin men zich aan Hem kan opdragen. Op het moment dat wij God onze Vader noemen, doen wij namelijk zonder twijfel een beroep op de naam van Christus. Hoe komt iemand immers aan het vertrouwen om God zijn Vader te noemen? Wie zou ooit de brutaliteit durven begaan om zich de eer aan te matigen een kind van God te zijn als wij niet in Christus aangenomen waren tot kinderen der genade? Omdat Hij werkelijk Gods Zoon is, is Hij ons door God tot broeder gegeven. Wat Hij van nature bezit, wordt dus het onze door de genade van de aanneming tot kinderen, indien wij deze grote weldaad met een vast geloof omhelzen. Zo zegt Johannes dat hun die geloven in de naam van de eniggeboren Zoon van God, de macht gegeven is ook zelf kinderen van God te worden. God noemt zichzelf dus onze Vader en wit ook zo door ons genoemd worden. Door de grote lieflijkheid van deze naam neemt Hij alle gebrek aan vertrouwen bij ons weg, want nergens is er meer lief de en genegenheid te vinden dan bij een vader. Hij kon dan ook geen sterker bewijs leveren om er Zijn onmetelijke liefde jegens ons mee te betuigen dan dat wij kinderen van God genoemd worden. Zijn liefde jegens ons is ook evenveel groter en voortreffelijker dan al de liefde van onze ouders, als Hij alle mens en in goedheid en barmhartigheid overtreft. Al zouden ook alle ouders ter wereld elk besef van hun plicht als ouder verliezen en hun kinderen verstoten, dan nog zal Hij ons nooit in de steek laten, want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij hebben immers Zijn belofte: 'Als u, die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw Vader die in de hemelen is'? Zo ook bij de profeet: 'Kan een moeder haar kinderen vergeten? Al zou zij hen ook vergeten, toch zal Ik u niet vergeten.' Maar als wij dan Zijn kinderen zijn, kunnen wij niet ergens anders dan bij Hem onze hulp zoeken zonder daarmee Hem armoede te verwijten en gebrek aan mogelijkheden om te helpen, of Hem te beschuldigen van wreedheid en al te grote gestrengheid, zoals een zoon zich ook niet onder de hoede kan stellen van een vreemde man, die niet tot zijn familie behoort, zonder daarmee tegelijk uiting te geven aan zijn ongenoegen over de wreedheid of de armoede van zijn vader.

Wordt vervolgd

Gebedskring

"Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen".

Mattheüs 18:19-20.

Van harte welkom op de gebedskring op zaterdag 5 en 19 juli en op 2, 16 en 30 augustus. We staan eerst aan hand van de Institutie stil bij 'een christelijk leven' om daarna de samen onze gemeente op te dragen in gebed. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur.

Evangelisatie

Ook dit jaar wil onze gemeente weer deelnemen aan de Evangeliemarkt in Ede op zaterdag 30 augustus. Deze markt is ontstaan omdat er binnen de Heideweek heel veel gebeurde, maar met heel weinig aandacht voor het Evangelie. Het doel van de Evangeliemarkt is om in contact te komen met het winkelend publiek. Aan de een zal wat verteld worden over een organisatie of kerkelijke gemeente, bij een ander komt een echt gesprek over het geloof. We hopen er te staan met de kiosk en delen gratis bijbels uit en christelijke boekjes en materialen zijn er voor een klein prijsje. Er zijn al enkele mensen uit de gemeente die meedoen en we zoeken nog enkele liefhebbers die willen helpen. Doet u mee? Bel dan even naar Sonja van Bodegraven, tel. 06-15496371

Evangelisatieclub 'De Schatzoekers'

Om de week houden we in een van de flats in Ede onze Schatzoekersclub voor de kinderen uit de buurt. De zaterdagochtenden waarop de club dit seizoen (dus ook in de zomervakantie) is, zijn 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus. De kinderen mogen om 10.00 uur komen om spelletjes te doen. Het programma begint om 10.30 uur.

Zendingscommissie

Zendingsdag

Op zaterdag 20 september zal in Amersfoort de landelijke zendingsdag van ZHHK gehouden worden. Het thema is 'dragen en gedragen worden' n.a.v. Handelingen 9: 15 en 16. In de volgende kerkbode zal nadere informatie gegeven worden. Noteert u deze datum vast in de agenda?

Zomerzendingscollecte 2014

Op zondag 24 augustus zal een zomerzendingscollecte worden gehouden voor het zendingswerk van de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) in Malawi en Suriname. Naar aanleiding van deze collecte geven we u een inkijkje in het werk onder gevangenen in Malawi. Ds. R.J. Oomen vertelt: 'Het is alweer bijna drie jaar geleden dat we naar de centrale gevangenis van Zomba zijn gegaan met het verzoek om in de gevangenissen te mogen evangeliseren. We kregen hiervoor toestemming! Met de introductiebrief van de Commissioner van de gevangenissen zijn we toen naar de verschillende gevangenissen gegaan om te vertellen wie we waren en wat ons doel was. We zijn begonnen in de centrale gevangenis van Zomba waar 2150 gevangenen verblijven en in Domasi, Mikuyu 1 en Mikuyu 2, die elk ongeveer 300 gevangenen huisvesten.' Bij deze start van het gevangeniswerk maakte ds. Oomen een opmerkelijk voorval mee. 'In Domasi werd onze vraag aan de godsdienstraad voorgelegd. Deze raad bestond uit een vertegenwoordiger van elk van de godsdiensten die beleden werd. De voorzitter was een moslim. Aan het

einde van de vergadering sprak deze man een woord van welkom tot ons. Hij beloofde ons dat zij de boodschap die wij zouden brengen, weer thuis zouden doorgeven. We waren echt perplex om dat van een moslim te horen! Momenteel wordt de evangelisatie in de vier gevangenissen uitgevoerd door ds. Oomen, ds. Klopstra, ds. Banda en synodevoorzitter Falamenga. Elke week is er één gevangenis volgens schema aan de beurt. Ook proberen de broeders de gevangenissen tussendoor te bezoeken. In elk van de gevangenissen is een soort gemeente opgericht van 20 tot 40 gevangenen. Soms is er gelegenheid om het Woord te preken tot de gehele gevangenis. En er is vrucht op het werk! Ds. Oomen geeft een voorbeeld: 'We kennen een 'gemeenteleider' die maar één begeerte heeft: zoveel mogelijk van de Heere en Zijn Woord weten. Laatst vroeg hij mij of ik de volgende keer niet een uur vroeger kon komen. We komen nooit genoeg in zijn ogen.' Het werk heeft niet alleen zijn doorwerking in de gevangenen zelf, maar ook breder. Ds. Oomen: 'Vaak komen vrijgelaten gevangenen eerst naar ons kantoor in Chinamwali om hulp, maar ook om afspraken te maken of wij niet naar hun familie en dorp willen komen om daar het Woord te bedienen.'

Wilt u dit werk, evenals het andere zendingswerk in Malawi en Suriname, opdragen in het gebed?

Met hartelijke groet, de zendingscommissie

Bijbelvertaalwerk

Beste gemeenteleden,

Inmiddels zijn we al weer een half jaar hier in Tanzania. En precies deze week is het een jaar geleden dat we op verlof gingen naar Nederland. Wat gaat de tijd snel! Het gaat goed hier. We zijn nog steeds blij met ons nieuwe huis in Ifisi. Het regenseizoen is voorbij. En dat betekent dat het frisse groen helemaal weg is. In plaats daarvan is alles om ons heen dor en dood. De zon is midden op de dag vaak erg warm, maar 's morgens en 's avonds kan het juist weer heel fris zijn deze tijd van het jaar. Jonathan en Lukas hebben sinds deze week acht weken zomervakantie van de Engelse school. Dat is best een hele tijd. Gelukkig kunnen we uitzien naar bezoek uit Nederland. Albertine's twee zussen hopen hierheen te komen. Daar hebben we erg veel zin in! Met het vertaalwerk gaat het ook goed. Jacob begeleidt op het moment een team bij de eindcontrole van de eerste Korinthebrief, en met een ander team is hij bezig met de brieven aan de Thessalonicenzen. Daarnaast besteedt hij een belangrijk deel van zijn tijd aan het trainen van de vertaalteams. We zijn dankbaar dat we bij dit mooie en belangrijke werk betrokken mogen zijn! We zijn steeds blij met post en mailtjes die we vanuit de gemeente krijgen. Van onze kant weten we ons ook, in gedachten en gebed, betrokken bij u als gemeente.

Een hartelijke groet!

Jacob en Albertine, Jonathan, Lukas, Joël en Thomas Karels

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Wat gezellig Geanne Visser dat ik van jou post kreeg! Het was de eerste keer dat je een puzzel instuurde. Welkom! Je eerste 2 punten zijn opgeschreven. Johan-Peter heeft inmiddels een mooi boek uitgekozen. En Nico Harskamp, gefeliciteerd.. jij hebt ook 20 punten! De vakantietijd komt er al bijna weer aan! Misschien ga jij wel ergens naar toe en

moet je heel lang in de auto zitten. Of je blijft fijn thuis en gaat logeren.. Waar jij ook bent, en waar jij ook naar toe gaat: het is belangrijk dat de Heere met jou meegaat! Ook daar is het nodig dat Hij voor jou zorgt en je bewaart. Jij hoeft niet naar school en geen huiswerk te maken dus heb je vast wel extra tijd om meer over de Heere te leren en te lezen. Vergeet je niet je Bijbel in te pakken? Als je de zin gevonden hebt in het doolhof kun je lezen waarom! Misschien weet jij ook wel waar dat staat in de Bijbel. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Puzzelen jullie na de vakantie weer gezellig mee? En.. dan kunnen de jongere kinderen ook punten gaan verdienen. Daar horen jullie nog meer van! Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie Visser, Glashorst 69, 3925 BP in Scherpenzeel.

Groetjes, Annemarie



Kleurplaat



© LOOK@T BV

JV Ichthus -16/ +16

KAMP | Goa'j deur ut vuur?

Het duurt niet lang meer of we gaan met elkaar op kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang....Wij vinden het leuk om te zien dat de lijst van aanmeldingen al lekker vol stroomt. We vinden het leuk dat er jongeren die voor het eerst naar JV komen ook meegaan op kamp. Het belooft met elkaar een gezellig en actief kamp te worden. Komt een boeiende spreker...(die houden we nog even geheim) en verder ook gave activiteiten rondom ons kamp-thema 'VUUR'. We zijn blij met de ouders/jongeren die willen rijden. Zodat we met genoeg auto's naar Gees kunnen gaan. We willen op **vrijdag 11 juli om 18.00 uur** vertrekken (met een volle maag) bij de kerk.

In de eerste week van juli moeten jullie de website in de gaten houden want dan komt de lijst wat je allemaal mee moet nemen. Jullie krijgen ook nog een mail met het kampboekje! Wij hebben al veel plezier bij de voorbereidingen en zien uit naar een fijn en gezellig kamp met jullie!

Jaarplanning

We hopen binnenkort jullie een mail te sturen met de jaarplanning. Neem deze vast over in je agenda zodat je op de JV-avonden aanwezig kan zijn.

Opening nieuwe seizoen

Voordat het nieuwe seizoen begint openen die met de gebruikelijke AMERIKAANSE maaltijd. Altijd een gezellige eerste ontmoeting met elkaar als alle jongeren van de gemeente. Die opening is op zaterdag 13 september 2014.

Vurige groet,

Arja, Annette, Ernst, Wilbert, Erik

Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hoofdstuk 10: In veel verdrukking

Op zekere dag vertelde de koning aan zijn generaal, hoe de God van Nunia hem in het woud had gered en hoe Nunia daarna aan hem en zijn vrouw veel verteld had over de Heere Jezus, Die zij liefhad. Bakar zei niet veel, maar in zijn ogen brandde een toornige gloed. Wanneer de koning soms dacht, dat generaal Bakar ook veel voelde voor het christendom, dan vergiste hij zich. In het hart van de generaal brandde de heidense vijandschap tegen het christendom. Daar laaide de felle haat tegen de gekruisigde God en nu hij dit van de koning had gehoord, nam hij zich voor met alle kracht zijn god Mithra te verdedigen. Hij had altijd wel geweten, dat die slavin uit Armenië een christin was, maar daarover had hij zich nooit druk gemaakt. Hij had haar zelfs wel laten vertellen over God, Die Zich had laten kruisigen en hij had die verhalen sprookjes genoemd en er om gelachen. Maar nooit had hij kunnen denken, dat zijn vrouw in stilte deze godsdienst had aangenomen en dat de meeste van zijn slavinnen ook al christin waren geworden. Vandaag was het dan nog erger geworden. Die malle godsdienst was zelfs al doorgedrongen tot in het koninklijk paleis. Goed, de koning moest zelf weten wat hij deed, maar in zijn huis zou die nieuwe godsdienst niet geduld worden. Hij zou het zijn vrouw en die slavin wel afleren. Als het niet goedschiks ging, dan maar kwaadschiks. Hij begon met Ghadani en Nunia te dreigen. Ze moesten – zo zei hij- het nieuwe geloof laten varen en als zij dat niet deden, zou hij er niet tegen opzien hen te laten pijnigen. Daar schrokken ze erg van, maar ze zeiden toch ronduit, dat ze er nooit over zouden denken, om de Heere Jezus te verloochenen. Toen liet hij het niet bij dreigementen. Nunia liet hij voortdurend geselen en op allerlei wijze kwellen. Zij was immers maar een verachte slavin en hij mocht met haar doen wat hij wilde. Ook zijn vrouw spaarde hij niet. Maar Ghadani en Nunia slaakten nooit een kreet van smart en ook deden zij de wrede man geen enkel verwijt. Integendeel, zij baden voor hem en bleven altijd vriendelijk. Dat speet Bakar meer dan hij

wilde weten. Hij had gehoopt, dat een wrede, harde behandeling de dwaze denkbeelden wel zou verdrijven. Maar dit gebeurde niet. Hoe meer hij de beide vrouwen kwelde, hoe meer zij zich vastklemden aan de Heere Jezus. Bij al hun smart was het voor hen een troost, dat de Heere Jezus gezegd heeft: "Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden". Toen geen enkel middel hielp, om hen van hun geloof af te brengen, verklaarde Bakar op zekere dag, dat de beide vrouwen ziek waren en dat niemand bij hen mocht worden toegelaten. Dat was ook werkelijk zo. Ten gevolge van al het doorstane leed, was Ghadani ernstig ziek geworden. Nunia kon de martelingen beter verdragen, omdat zij als slavin aan een hard leven gewend was. Nunia werd door Bakar in een gevangenis opgesloten in zijn eigen huis. Geen enkele slaaf of slavin wist, waar het meisje zat. De slimme Kathewan deed wel alle moeite om er achter te komen, maar het lukte haar niet. Ondertussen nam de ziekte van Ghadani steeds toe en na enkele weken stierf de ongelukkige vrouw. Ze had er veel verdriet van gehad, dat ze haar man niet voor het christelijk geloof had kunnen winnen. Met pracht en praal werd de generaalsvrouw begraven. De koning en de koningin waren er bij. Tijdens die gelegenheid informeerde de koning naar Nunia, maar Bakar gaf op die vraag een ontwijkend antwoord. Hij durfde niet te zeggen, dat zij al weken in de gevangenis zat. Hij hoopte, dat ze die slavin maar spoedig zouden vergeten en dat daarmee ook dat nieuwe, gehate geloof zou worden vergeten. Maar daarin vergiste hij zich.

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Vrijwilligers voor weeksluiting gezocht

Eens in de twee weken wordt er op zaterdagavond in verzorgingshuis 'De Klinkenberg' te Ede een weeksluiting gehouden. Deze korte dienst (19:00 uur – 19:45 uur) heeft een protestants karakter; diverse voorgangers uit Ede en omgeving werken hier aan mee. Voor het halen van bewoners en het terugbrengen van bewoners naar hun kamers zijn we dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons team willen versterken. Indien u wilt meewerken aan deze dankbare taak betekent het niet dat u elke keer aan de beurt bent. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Cock Kroon (Kerkelijk Werker, coördinator weeksluiting): 0342 – 418 485, j.kroon62@kpnplanet.nl

Kamer gezocht

Aanstaand schooljaar ben ik van plan om biologie te gaan studeren aan de Wageningen Universiteit WUR. Daarom ben ik op zoek naar een kamer in Ede, Bennekom of Wageningen. Zelf ben ik lid van de hhg Numansdorp. U kunt mij antwoorden op dit mailadres: pietergrinwis@outlook.com. Of bellen naar: 0619450158.

Met vriendelijke groet,
Pieter Grinwis

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 23 augustus 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Maar God niet

Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
Ik ben mij zelve moede en ik ben
Het zoeken moe naar God, Die ik niet ken,
En Die ik toch zo gaarne kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
Maar bovenal het zoeken naar Mijn God!

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
Ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet dat mijn ziele sterft, maar leeft.
O, wonderbare goedheid van de Heer',
Die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
Die alle dingen, en ook mij verdraagt.

Jacqueline van der Waals