

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

'Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?' (Exodus 33:14)

Er is voor de mens alle reden tot ongerustheid. Het is echter een bewijs van de

dwaasheid van de gevallen mens dat hij meent op de nieuwjaarsmorgen alle ernst te mogen afschudden en het lied der zorgeloosheid op de lippen te nemen. Dat is de natuur en de blindheid die zich openbaart. Daarbij is de macht van de Waarheid nodig om een Adamskind bij de werkelijkheid te brengen. We staan bij de ingang van een nieuwe jaarkring, voor een onbekende toekomst. Zwaar gesluiert komt het ons tegemoet en niemand is bij machte die sluiert op te lichten. Het is een gesloten boek met 365 bladzijden waarvan de eerste voor ons opengelagen wordt, maar waarvan de andere in de hand des Heeren zijn, Die ook in dit jaar regeert. Lot en leven, de adem en alle andere dingen zijn onder Zijn hoge voorzienigheid. Nu moet wel in de eerste plaats de vraag zijn: Heeft mijn ziel vrede met God in Wiens hand leven en dood is? Die het getal der maanden bepaalt en elk onzer de dagen bestemd heeft? Gaan wij in vriendschap met Hem, Die het al regeert dit jaar in of in vijandschap? Het bedenken des vreeses is vijandschap tegen God en de dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God.' Dat blijkt dan ook de grootste dwaasheid te zijn, want als er ooit een tijd geweest is dat de Allerhoogste Zich betoont als een soeverein-heerser Die met majesteit Zijn woord handhaaft, dan is het toch wel waarlijk in deze tijd. Indien de mens het wilde (maar hij wil het niet), indien hij er een ogenblik bij stil stond, dan zou hij het met zijn verstand kunnen bevatten dat de Godsregering oordeelt over al de verwaandheid van het schepsel. De oordelen die nu over de aarde gaan, hebben hun oorzaak niet in de gebeurtenissen van gisteren of eergisteren, maar van lange tijd ligt het op de volken der aarde en op het volk van Nederland. Reden dus om ongerust te zijn om te weten wat de toekomst inhoudt! Gods Woord zal ook in dit jaar doorgaan: 'Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.' Het mocht ons eens aangrijpen: Wij moeten bekeerd worden. We stipten er maar iets van aan, maar o, mocht de Heere het eens op de ziel binden, dat er eens een begin mocht zijn uit de Heilige Geest, dan ligt dat begin in eigen hart en leven, in eigen huisgezin en kring. Dan is er geen uitsteken van de vinger naar de regering of andere partijen, maar God wijst altijd naar binnen en leert in de bekering de Kerk bidden: Wij en onze vaders, wij hebben gezondigd. Zolang dat niet gezien wordt, blijft er reden om dubbel ongerust te zijn, want daaruit blijkt hoever de bediening des Geestes geweken is. Ook van de levende Kerk, al zal die Geest nooit geheel wijken, maar ach, hoe wordt die lieve Geest des Heeren tegengestaan en bedroefd. Er is reden tot ongerustheid. We staan aan de ingang van een nieuw jaar in al onze blindheid, onwetendheid en dodelijke onmacht. Ach, dat we het ons bewust waren! Gelukkige ziel, die het ook voor eigen leven verstaat dat dit het grootste kwaad is: God kwijt te zijn. Mozes heeft het bang, hij durft, hij kan, hij wil zo niet verder reizen. En geloof het, met smart in de ziel, want het is verzondigd. En toch worstelt en smeekt hij voor dat volk. Nu komt dat moedige woord, zo vol liefde: 'Zou Mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen?' Hoe blinkt hier de genade en vergevende liefde in Christus Jezus door de traliën. En dit kunt ge geloven dat het amen ruist in de ziel van Mozes. Dat is het wat wij nodig hebben, dan durven we de reis aan. Dan kunnen wij voort. O volk, dat aan het begin van het nieuwe jaar vol bezwaren die onzekere toekomst inziet, en dat met een last van zonden en ongerechtigheden uit het oude jaar, ja, uit heel het leven. Die zich gescheiden van God gevoelt, in het levende besef van schuld en met de bevinding van eigen dodelijke onmacht ten goede, maar een vreselijke macht ten kwade en die gevoelt de schuld dagelijks meerder te maken en dat de dood ieder uur wenkt. Aan het begin van dit nieuwe jaar klinkt weer het woord: Voorwaarts! U moet het jaar weer in! Gij zegt ook: 'O Heere, dat kan ik niet, dat durf ik niet. Het kan mijn sterfjaar zijn en dan: zonder God, voor eigen rekening! Zal ik dan ook dit jaar weer zonder God moeten leven? O dat is toch niet te doen. Zo'n blind ongelukkig mens die de weg niet kent. Hoe zou ik durven hopen dat de Heere met zulk één, die het ze diep verzondigd heeft, Zich zou inlaten? Meer dan één afgod gemaakt en niet één van mijn beloften gehouden! Hoe zou het ooit kunnen dat Hij met mij optrekt in dit jaar...' Maar toch houdt de ziel in de worsteling aan bij de Heere. Maar, wat is het dan dat u zo bevreesd doet zijn? Voelt u zich bezwaard door de tijdsomstandigheden? Gebrek aan het nodige voor de tijd? Dat komt er dan ook bij, want God te missen dan weet de levendgemaakte ziel niet uit of in te gaan. Dat wordt zo'n ongelukkig mens die zegt: O Heere, ik heb geen mensenverstand en ik heb de oordelen Gods verdiend!

Maar hoor dan hoe liefelijk de Heere u tegemoet komt aan de morgen van deze dag: 'Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?' Maar wat houdt dat in? Heeft God niet gezegd: 'In een ogenblik zou ik u vernielen'? Is de Heere niet een heilig God, een verterend Vuur en een eeuwige Gloed bij Wie niemand wonen kan? O zeker ziel, maar dat u mocht opmerken: Mijn aangezicht! Dat is de openbaring Gods, waarin Hij zich doet kennen door Zijn volk. En dan is het toch de openbaring van Zijn lieve Zoon Jezus Christus, waarin al de verkeerdheid van dat volk verzoend is. Wie het mag zien met een gezalfd hoofd, die buigt vol eerbied aan de kribbe en roept met de Kerk uit: 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder.' Die volgt de gangen van het lam Gods en zingt met de Kerk uit de volheid des harten: Zijn voetstappen druipen van vettigheid. Die hoort met een besneden oor een zalig Evangelie en de ziel verheugt zich met onuitsprekelijke vreugde, als de vijand hem denkt te smaden en uitroept: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.

Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat dan de vraag klemme op de ziel: 'Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?' En het antwoord leve uit de Psalm 27: 'Ik zoek Uw aangezicht, o HEERE. Amen.'

Uit: 'Nagelaten oefeningen', door de eerwaarde heer W. van Leeuwen (1868-1940)

Kerkdiensten

1 januari	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Koffiedrinken na de dienst</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
5 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat W.H. Hoorn (<i>Dedemsvaart</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>Evangelisatiewerk HHK</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen
12 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. A.J. Schalkoort (<i>Lunteren</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
19 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>Stichting Adullam</i>) Kerkvoogdij Aflossing leningen
26 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. W. Roos (<i>Doornspijk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

4 januari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

7 januari Vrouwenvereniging. Welkom vanaf 09.00 uur.

8 januari Kinderclub.

10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Jeugdverenigingen.

17 januari Jeugdvereniging -16.

18 januari Klusochtend. Aanvang 09.00 uur.

18 januari Inleveren kopij kerkbode februari.

22 januari Gemeente-avond. Aanvang 19.45 uur.

24 januari Jeugdvereniging +16.

28 januari Vrouwenvereniging (jaarvergadering). Welkom vanaf 09.00 uur.

30 januari Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.

31 januari Jeugdvereniging -16.

Regelmatig komt het voor dat gereserveerde parkeerplaatsen volstaan zodat bezoekers die slecht ter been zijn te ver moeten lopen. Om dit op te lossen heeft de kerkvoogdij besloten de linkerkant van de inrit tot aan het einde van de haag te reserveren voor deze aangevraagde plaatsen. De bordjes zullen in het voorjaar worden vervangen door een blauwe streep op de bestrating zodat dit voor ieder duidelijk te zien zal zijn. Doordat er nu bij de school of bij Bruil voldoende parkeerplaatsen zijn hopen we hiermee het probleem te hebben verholpen. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Diaconie

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekening nummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Rookworsten:

U kunt nog steeds heerlijke rookworsten (grof of fijn) bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. Uw bestelling kunt u tot uiterlijk 14 januari 2014 mailen naar actie@hhgede.nl of bellen met Jarco (06-53612533). De kosten zijn € 6,50 per 3 rookworsten. De bestelde rookworsten kunt u zaterdag 18 januari afhalen tussen 9.00 uur en 11.00 uur (tijdens de klusjesmorgen). We kunnen ze ook bij u thuis brengen; wilt u dit dan aangeven bij uw bestelling?

Jaarprogramma 2014:

We willen de geplande activiteiten in het nieuwe jaar aan u doorgeven, zodat u de data alvast kunt noteren in uw agenda.

Potgrondverkoop: 5 april

Paasmuziekavond: 12 april

Fietstocht met zomers buffet: 5 juli

Stamppottenbuffet: 14 november

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (24)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

27. Afsluitende weerlegging van de leer over de voorbede van heiligen

Laten we het als volgt samenvatten. Daar de Schrift ons als het voornaamste stuk in de dienst van God onder ogen brengt dat wij Hem aanroepen (zoals Hij ook met achterstelling van alle offeranden dit betoon van godsvrucht van ons eist), kan men niet zonder openlijke heiligschennis het gebed tot anderen richten. Daarom wordt in de psalm ook gezegd: 'Wanneer wij onze handen uitbreiden tot een vreemde god, zal God dat niet onderzoeken?' Daar God, in de tweede plaats, alleen vanuit het geloof aangeropen wil worden en ons uitdrukkelijk beveelt onze gebeden in te richten volgens de regel van Zijn Woord, en daar, in de laatste plaats, het geloof, in het Woord gegrond, de moeder van het rechte gebed is, kan het niet anders of het gebed verwordt tot afgoderij zodra het van het Woord afwijkt. Nu is reeds gebleken, als men te rade gaat bij de Schrift als geheel, dat deze eer daarin voorbehouden wordt aan God alleen. Wat het ambt van de voorbeding betreft, hebben wij ook reeds gezien dat dit het bijzondere kenmerk van Christus is en dat alleen een gebed dat door deze Middelaar geheiligd wordt, voor God aanvaardbaar is. En hoewel de gelovigen onderling hun gebeden voor de broeders tot God opzenden, doet dit toch niets af aan de enige voorbede van Christus, zoals wij hebben aangetoond, omdat allen zich tegelijk daarop verlaten, wanneer zij zichzelf en anderen aan God opdragen. Verder hebben wij laten zien dat het dwaasheid is om dit op de doden te betrekken, omdat wij nergens lezen dat het hun opgedragen is om voor ons te bidden. Vaak spoort de Schrift ons aan om voor elkaar te bidden, maar met geen woord rept zij daarbij over de doden. Ja, wanneer Jakobus deze twee zaken aan elkaar verbindt, dat wij elkaar onze zonden belijden en voor elkaar bidden, sluit hij zander het te zeggen de doden uit.' Om deze dwaalleer te veroordelen is dan ook dit ene argument al voldoende, dat een gebed zoals het moet zijn, zijn oorsprong heeft in het geloof en dat het geloof is uit het horen van Gods Woord; daarin wordt echter nergens gesproken over het

verzinsel van de voorbedding, want het bijgeloof heeft zich zomaar voorspraken gemaakt, die niet van Godswege gegeven zijn. Hoewel de Schrift namelijk vol staat met allerlei gebedsformules, is er geen enkel voorbeeld te vinden van deze voorspraak, hoewel men in het pausdom gelooft dat er zonder deze voorbede geen gebed kan bestaan. Het staat verder vast dat dit bijgeloof uit ongeloof geboren is, want ze stelden zich niet tevreden met Christus als voorbidder, of ze beroofden Hem geheel van die eer. En dat laatste laat zich gemakkelijk bewijzen aan de hand van hun onbeschaamdheid, dat ze geen sterker argument in het dispuut gebruiken voor hun stelling dat wij de voorbedding van heiligen nodig hebben, dan aan te voeren dat wij een vertrouwelijke toenadering tot God niet waardig zijn.' We erkennen dat dit volkomen waar is, maar trekken ook de conclusie dat zij voor Christus niets meer overlaten, als zij Zijn voorbedding van geen enkele betekenis achten zander een bijdrage van Georgius en Hippolytus of meer van zulke figuranten.

Wordt vervolgd

Jeugdverenigingen

Beste JV'ers

We zitten al weer halverwege het JV-seizoen. Zowel afzonderlijke avonden als -16 en +16 vereniging als gezamenlijke avonden hebben plaats gevonden. We mogen terug kijken op mooie, inhoudelijke en fijne avonden. Avonden waarin we rond een thema uit de Bijbel mochten nadenken, een avond waarin Jacob Karels mocht vertellen over zijn werk in Tanzania en een gezamenlijke sportavond. Wat een inbreng en enthousiasme hebben jullie geleverd. Fijn!

In januari starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Jullie hebben bij het verschijnen van de kerkbode allemaal een mail gehad met de activiteit van de avond. We hopen jullie daar te zien!

-16

Op 6 december hebben we in de serie 'wonderen van de Heere Jezus' samen nagedacht over de jongeling van Naïn. In januari hebben we twee reguliere jv-avonden, namelijk op 17 en 31 januari. Op 17 januari besluiten Géke en Arianne de serie 'wonderen van de Heere Jezus' met het onderwerp: 'Genoeg!' Op 31 januari starten we met een nieuwe serie. Het thema van deze serie is 'Door het geloof'. Mirjam en Marit houden een inleiding over 'Weten en vertrouwen.' Beide avonden is er na de pauze natuurlijk weer een activiteit! We hopen jullie weer te zien!

+16

Op 13 december hebben we onder leiding van Simone nagedacht over het thema 'liefde'. Het was de tweede inleiding in de serie 'vriendschap, liefde en naastenliefde'. Nicolet sluit op 24 januari de serie met ons af over dat laatste onderwerp. Na de pauze wacht een leuke activiteit, waarbij je je creativiteit de vrije loop mag laten gaan!

We wensen jullie een goede jaarwisseling en het Allerbeste voor 2013!

Hartelijke groet, Annette, Wilbert, Ernst, Arja en Hennie

Gebedskring

In het nieuwe jaar hopen we op D.V. 4 en 18 januari als gemeente bij elkaar te komen om de Heere te danken en Zijn zegen over onze gemeente te vragen. We beginnen om 7.15 uur en sluiten om 8.15 uur af. Als u wel eens van plan bent geweest om een keer aan te schuiven is het begin van het nieuwe jaar een mooi moment om juist dit goede voornemen in daden om te zetten. U bent van harte welkom.

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Romeinen 12 vers 10 t/m 12

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Eerst een hartelijk welkom voor Karin van Wageningen als nieuw lid van het bestuur! We zijn blij dat Tineke haar herverkiezing als tweede voorzitter heeft aanvaard en daarnaast, dat Karin van Wageningen gekozen is in de vacature van secretaresse. Fijn dat we als bestuur nu weer voltallig zijn.

In deze maand komen we op dinsdagochtend 7 en dinsdagochtend 28 januari bij elkaar. Op dinsdagochtend 7 januari zal Tineke Pluimers de inleiding houden over 'De bloedvloeiende vrouw'. Zij wil daarbij graag de vragen 1, 2 en 3 bespreken. Arja Evers zal op dinsdagochtend 28 januari de inleiding houden over 'Elisabeth'. Voor deze Bijbelstudie kunt u vraag 1, 4, en 6 voorbereiden.

Ook zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden op dinsdagochtend 28 januari. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Er is inloop met koffie en thee vanaf 9.00 uur, waarna we om 9.30 uur beginnen. De ochtend wordt rond 11.15 uur afgerond. Er is kindercreche aanwezig. We hopen u en jou weer allemaal te ontmoeten. Graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
mevrouw A.J. Boogaard - van Essen

Lidmatenkring

Beste gemeenteleden,

Inmiddels hebben we (bij het verschijnen van deze kerkbode) drie avonden achter de rug, waarin we nagedacht hebben over de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Als eerste laat de Hebreeënbrief ons de heerlijkheid van Christus zien, in Zijn positie boven de engelen (hoofdstuk 1) en vervolgens in Zijn positie onder de engelen (hoofdstuk 2). Juist vanuit deze lage positie is Hij de Leidsman van onze zaligheid geworden. Hoe zullen wij dan ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen (2:3)? Hoofdstuk 2 eindigt met de volgende bemoedigende Schriftwoorden: *Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hoge priester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen. (vers 16-18)* De volgende keer hopen we hoofdstuk 3 te gaan behandelen, waarin we zullen zien dat Jezus ook Mozes overtreft en getrouw is om Zijn volk in de rust in te leiden.

De volgende lidmatenkring staat gepland op DV. 30 januari en begint om 19.30uur.

Een hartelijke groet,
Dico de Pater

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Beste jongens en meisjes,

Welkom om mee te doen met de puzzels. Kinderen vanaf 6 jaar mogen hun oplossingen insturen

en ontvangen per keer twee punten voor de inzet. Als je 20 punten hebt, mag je een boekje uitzoeken. In de Bijbel belooft God dat het goed gaat met Zijn kinderen. Dat betekent dat het met hun hart goed gaat. De wet van God woont erin. Ook al gebeuren er moeilijke dingen. Dan kun je toch blij zijn. Wie aan Jezus om een nieuw hart vraagt, krijgt het van Hem.

Psalm 37 staat vol beloftes voor wie God liefheeft.

Misschien heb je voor dit jaar wel veel nieuwe voornemens gemaakt. Zet je de antwoorden op vraag 1 en 2 er ook bij? Gods zegen!

1) Wat moet je nooit doen als je onrecht ontmoet? Vers 1

2) Wat is het beste wat je kunt doen? Vers 3

3) Wat doet de Heere met je als je valt? Vers 23 en 24

4) Wie zullen op de aarde blijven wonen? Vers 29

5) Hoe zal het einde van een oprecht mens zijn? Vers 37

6) De Heere geeft heil, dat betekent geluk. Vers 39a

Wat belooft Hij daarmee aan de rechtvaardigen als ze het moeilijk hebben? Vers 39b en 40.

Stuur je oplossingen op naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes
Tante Betty

Kleurplaat



Kinderclub 'De Zaaier'

In deze Adventstijd praten we op de club over Pasen en Pinksteren. En nog wel over de Joodse viering daarvan die weer heel verschillend is in vergelijking met onze christelijke viering. We leren er veel van maar kunnen ons ook voorstellen dat het verwarrend voor de kinderen is. (Laat u het ons dan weten?!). Eén ding, of beter gezegd, Eén Persoon staat centraal: onze Heere Jezus Christus. En dan mogen wij leven in een tijd dat de beloften uit het Oude Testament heerlijk zijn vervuld. Op dit moment van schrijven wordt er door de kinderen druk geoeffend voor de komende Kerstviering. We hopen op een goed samenzijn. De eerstvolgende clubmiddag waarop we jullie graag weer ontmoeten is D.V. 8 januari. We wensen de kinderen en u allen een gezegend nieuwjaar toe.

Met een hartelijke groet van de jufs en meester

Kluszaterdag:

Allereerst iedereen hartelijk bedankt voor uw hulp in het afgelopen jaar. De eerste klussenmorgen in het nieuwe jaar staat gepland op zaterdag 18 januari. We willen om 9.00 uur beginnen en stoppen om 12.30 uur. Laten we ook in 2014 onze schouders er weer onder zetten! Aanmelden kan bij dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549 of via kerkvoogdij@hhgede.nl

Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hoofdstuk 7: Nog een gebedsverhoring

Op een morgen kwam generaal Bakar opgewonden thuis en liet –nog voor hij naar zijn vrouw gevraagd had- Nunia bij zich brengen. Hij was in het paleis van de koning geweest en had daar gehoord, dat de ziekte van de koningin steeds erger werd. Er waren, sinds de genezing van het kindje van Wadi, al weer maanden verlopen. Later was de koningin heel erg ziek geworden. Op alle mogelijke manieren was geprobeerd de koningin te genezen, maar tot op heden was dit niet gelukt. Natuurlijk hadden de priesters van Mithra opdracht gekregen, dag en nacht voor de koningin te bidden. Dit bevel hadden zij stipt opgevolgd, maar alle beterschap bleef uit. In plaats van beter, werd het met de koningin van dag tot dag erger. Die morgen, toen generaal Bakar in het paleis was om besprekingen te voeren met de koning, had deze zich ineens het verhaal herinnerd, dat Bakar hem maanden geleden had verteld, over een van zijn slavinnen. Dat meisje zou een ziek kind van mevrouw Wadi hebben beter gemaakt, alleen maar door er voor te bidden. Toen Bakar hem indertijd dit verhaal had verteld, had de koning erom gelachen. Hij had er helemaal geen geloof aan gehecht en gezegd, dat volgens hem die christin niets anders was, dan een slimme tovenares. Bakar was dat toen met hem eens geweest. Het bestond niet, dat het bidden van dat meisje, het herstel had bewerkt. Ze moest daarvoor een of ander tovermiddel hebben gebruikt, een spreuk of iets anders. Thans, nu hij in zo'n grote angst verkeerde over het leven van zijn vrouw, was dat verhaal de koning weer te binnen geschoten. Stel je toch eens voor, dat dat vreemde meisje werkelijk een middel bezat, om zieken te genezen. Dat was toch mogelijk? Als dat waar was, moest het toch geprobeerd worden? De koning wilde alles proberen, om zijn vrouw te redden. Het stuitte hem wel tegen de borst om een meisje, en dan nog wel een slavin, bij het bed van zijn vrouw te halen, maar dat moest hij er voor over hebben. Dat meisje moest hier komen. "Zeg Bakar", gebod hij, "jij moet me zo gauw mogelijk die slavin van jou sturen. Ik bedoel dat meisje, waarvan jij me onlangs hebt verteld, dat zij een kind had beter gemaakt. Zorg je daarvoor? En wacht niet te lang, maar voer mijn bevel direct uit!" "t Komt in orde, majesteit!" had generaal Bakar geantwoord en onmiddellijk was hij naar huis gegaan, om Nunia naar het paleis te zenden. Nu stond het meisje voor hem, een beetje angstig, want het gezicht van de generaal stond allesbehalve vriendelijk. De generaal vertelde haar, dat de koningin ernstig ziek was en dat zij nu onmiddellijk naar het paleis moest gaan, om haar te genezen. "Maar dat kan ik onmogelijk doen, heer", zei Nunia bescheiden. "Kan jij dat niet doen?" vroeg Bakar verbaasd. "Nee, onmogelijk, heer!" "En waarom niet? Wil je niet?" "Ik kan dat niet, heer!" Daar begreep Bakar niets van en hij maakte zich dan ook geweldig kwaad. "Het wordt je niet gevraagd of je het kan!" bulderde hij boos. "Ik zeg je dat je moet! Wat denk je wel, ellendige slavin, die je bent, denk jij, dat jij mijn bevelen mag weigeren!" Nunia bleef bedaard. "Ik wil niet tegen uw bevelen ingaan, heer", antwoordde ze, "maar ik kan en mag dit niet doen. Ik ben geen tovenares, geen wonderdoenster!" Bakar werd hoe langer hoe nijziger. Wat dacht die meid wel. De koning zou wel denken! Hij had gezegd, dat hij die slavin wel even zou sturen en dat de koningin dan wel gauw beter zou zijn, en nu wilde dat schepsel niet. Hij zat zich op te winden tot en met, en ineens trok hij het zwaard, dat hij altijd bij zich droeg. "Ik zal je doodsteken", krijste hij, "als je niet onmiddellijk doet, wat ik je opdraag, begrepen?" Nunia boog haar hoofd. "Gij zijt mijn gebieder, heer", zei ze zacht, "u kunt mijn lichaam doden....Maar mijn ziel kunt u niet doden", liet ze er triomfantelijk op volgen. Op dat ogenblik kwam Ghadani de zaal binnen. Zij zag haar man met getrokken zwaard, vlak voor Nunia staan en ze begreep dat hij van plan was het meisje te doden. Aan zijn gezicht zag zij duidelijk, dat hij woedend was. Verschrikt snelde ze naar hem toe en terwijl ze zijn arm greep, riep ze: "Bakar, wat wil je? Je bent toch niet van plan, om Nunia te doden?" "Ja, dat ben ik wel! Wat denk je, die ellendige slavin wil mijn bevel niet opvolgen!" riep Bakar boos uit. "Ik heb haar gezegd, direct naar het paleis van de koning te gaan, om de koningin beter te maken en nu zegt ze, dat ze dat niet doen kan! Ze mag

het niet doen en ze kan het niet doen. Begrijp jij er iets van, Ghadani, dat ze dat durft te zeggen, als ik haar beveel te gaan?” De vrouw van de generaal probeerde nu met vriendelijke woorden het meisje over te halen, om het bevel van de generaal te gehoorzamen en naar het paleis van de koning te gaan. Maar ook de vriendelijke woorden van Ghadani hielpen niets. Nunia bleef er bij, dat ze het niet mocht doen, omdat zij niemand kon genezen. “Maar het zieke kind van Wadi dan?” vroeg Ghadani. “Dat kind heb ik niet beter gemaakt, dat heeft mijn God gedaan, dat was Zijn werk”, klonk het eenvoudig. Ghadani begreep, dat Nunia niet tot ander gedachten te brengen was.

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 18 januari 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).