

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-
activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

“It is time to seek the Lord.” (Jesaja 55:6)

Jaren geleden, tijdens vakantie in Zuid-Engeland, zagen mijn vrouw en ik deze woorden met grote letters staan onder het torenuurwerk van de Anglicaanse kerk in Ilfracombe (Devon). “Het is tijd om de HEERE te zoeken.” Mensen in vakantiestemming: in luchtige kleding op weg naar het strand, winkelend in de gezellige straten van deze prachtig gelegen, oude vissersplaats mensen, helemaal vervuld van wat ze zien, van wat ze allemaal gaan doen met hun vrije tijd en hun geld ... worden door deze woorden getroffen; misschien even, misschien blijvend aan het denken gezet. Hoe laat zou het zijn? Even kijken op de torenklok En dan: hoe vroeg, hoe laat het ook is: het is tijd om de HEERE te zoeken. De HEERE is Hij, in Wiens hand onze tijden zijn (Ps. 31:16a), Die ons de tijd geeft om Hem te zoeken, Die onze tijd bepaalt en ons roept. De woorden op de kerktoren in die Engelse stad verwijzen naar Jesaja 55:6 “Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” Waarom zouden wij dat doen? Jesaja zegt dit namens God tot mensen, 2700 jaar geleden, die hun geld uitgeven “voor het geen brood is” (vers 2) en die arbeiden “voor het geen niet verzadigen kan” (vers 2). Zijn wij, in 2013, dat misschien? Dan missen wij de bestemming van ons leven. Daarom die dringende nodiging: “Neigt uw oor en komt tot Mij. Hoort en uw ziel zal leven”(vers 3). In een wereld die wat je ziet, voelt, proeft, hebt, het belangrijkste vindt, klinkt het Woord van God: Hoort! Hij wil, dat we niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk leven, dat we Zijn recht op ons leven, onze uren, onze tijd, erkennen. Dat we Hem zoeken. Hoe doet een mens dat? Eenvoudig door de middelen te gebruiken. Lees je Bijbel. Erken dat in dit Boek God Zich openbaart als de Schepper, Die Zijn afgedwaalde, ongehoorzame schepselen zoekt, hun het echte geluk, het volkomen harmonieuze leven terug wil geven. Erken dat jijzelf zo'n afgedwaald, ongehoorzaam schepsel bent. Dat is geen compliment voor de parmantige mens van 2013. Niemand vindt dit leuk om te horen. Het strijkt ons tegen de haren in. Het woord van God noemt mij zondaar, zondares: geen compliment, zelfs niet voor een degelijk Hersteld Hervormd kerkmens. Weet wel wat u doet, als u zich tegen deze boodschap verzet: Je speelt de tegenstander van God en mensen in de kaart: de duivel. Die wil ons bij de HEERE en Zijn Woord vandaan houden. De duivel spreekt ons naar de mond en sust ons in slaap: “Je bent toch godsdienstig, je leeft netjes, je kunt de dingen ook te zwaar nemen.” En zo voert de duivel ons naar de ondergang. Laten de woorden onder het torenuurwerk van die kerk in Ilfracombe voor ons een appèl, een signaal zijn. Het is tijd om wakker te worden uit de verdoving van jachten en jagen, van materialisme, en godsdienst als vorm alleen. Het is nu tijd om de HEERE te zoeken. Van dit dringende appèl staat de Bijbel vol: “Heden zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet...” Ps. 95:7,8. “Ziet nú is het de welaangename tijd: ziet, nú is het de dag der zaligheid” 2 Cor 6:2. En, het grootste wonder, Hij zoekt óns. Zie Jesaja 65:1 “Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden: Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten”. Het is nog genadetijd: tijd waarin God genadig is. Lees dagelijks dat Boek. Bid om het werk van Gods Geest die je hart opent voor Zijn heil in de Heiland, de Heere Jezus, Die vergeving van zonden schenkt en volheid van leven.

Gouda, ds. B.A. Dubbeldam

Kerkdiensten

1 september	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerkgebouw en pastorie
8 september	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. A.A.F. van de Weg (<i>Soest</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Predikantsplaats
15 september	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard (<i>Opening winterwerk. Preekbespreking</i>)
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerkgebouw en pastorie
22 september	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds.N.P.J. Kleiberg (<i>Achterberg</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Predikantsplaats
29 september	10.00 uur	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>)
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerkgebouw en pastorie

Uit de pastorie

De vakantieperiode is voor de meesten van ons weer voorbij. Ik hoop dat u terug mag zien op een goede tijd van ontspanning, samenzijn en bezinning. Als gezin hebben we een goede weken gehad in het Limburgse landschap.

Tijdens een van de zondagavonden mocht ik voorgaan in een samenkomst van een grote groep jongeren. Al meerdere jaren achtereen wordt er in de zomerperiode een evangelisatiekamp georganiseerd. Jongeren uit het hele land komen een week lang bij elkaar om te evangeliseren in de Limburgse stad Kerkrade. Door de grote toename van het aantal deelnemers kon er zodoende in deze vakantie in 16 (!) wijken van deze stad iets gedeeld worden van het evangelie van Gods genade. Zoveel wijken waarin er een kinderclub georganiseerd werd en gelijktijdig werd de wijk ook huis aan huis bezocht door een andere groep. Ik was onder de indruk. Bijna 100 jongeren, die op eigen kosten, een week van hun vakantie gebruiken om anderen te bereiken met het Evangelie. Laten we met elkaar bidden om zegen op dit werk. Ook in onze kerkbode heeft de oproep om mee te doen gestaan. Wellicht kwam het er dit jaar niet van. Van harte aanbevolen voor een volgend seizoen!

Namens alle pastoriebewoners een hartelijke groet,
uw en jullie ds. R.C. Boogaard

Amerikaanse maaltijd (in Chinese stijl) voor de jeugd

Al jaren is er rond de opening van het winterwerk een maaltijd voor de jeugd van onze gemeente. Dit jaar zijn jullie van harte welkom op D.v. zaterdag 14 september. Ook deze keer organiseren we weer een Amerikaanse maaltijd, maar dit jaar willen we het in Chinese stijl doen. Het zou leuk zijn als jullie etenswaren meenemen in Chinese stijl, maar alle andere goede ideeën zijn natuurlijk ook welkom! Wil je een bijdrage leveren aan de maaltijd dan kan je dat laten weten via ichthus@hhgede.nl.

Alle jongeren van de gemeente tussen de 12 en 25 jaar zijn van harte welkom vanaf 18.00 uur. Ook als je geen kok of kookster bent, ben je natuurlijk van harte welkom. De avond sluiten we rond 22.00 uur af. Zin in deze avond? Laat dan weten dat je komt via ichthus@hhgede.nl.

We zien uit naar jullie komst!

Jullie kerkenraad

Opening winterwerk

In de morgendienst van zondag 15 september zal er aandacht worden gegeven aan de opening van het winterwerk. Aansluitend is er een preekbespreking voor alle jongeren van de gemeente vanaf 12 jaar. Opnieuw mogen we een winterseizoen tegemoet gaan, waarin het Woord van God geopend wordt tijdens de catechisaties, het kring- en verenigingswerk. Als kerkenraad roepen we u van harte op om zoveel als mogelijk deel te nemen aan al deze activiteiten als u tot de doelgroep behoort. In de meeste gevallen worden data vroegtijdig bekend gemaakt, zodat u tijdig ruimte kunt vrijmaken om te kunnen meedoen. Samen buigen over en voor het Woord is tot zegen voor uzelf en anderen. Bovendien is het de gelegenheid bij uitstek waar de gemeenschap wordt geboren en onderhouden of hersteld.

Belijdeniscatechisatie

Graag vraag ik nu al aandacht voor de belijdeniscatechisatie. Allereerst heet ik graag alle mensen die vorig jaar begonnen zijn weer welkom. Als je dit jaar bij de groep wilt aansluiten, kun je je opgeven bij de scriba (0318-615282 / scriba@hhgede.nl). Wellicht twijfel je nog. Kan ik wel? Mag ik wel? Als je over je vragen een keer wilt doorpraten, dan ben je altijd welkom in de pastorie. Bel even op, of stuur een mail om iets af te spreken (0318-438600 / rcboogaard@solcon.nl).

Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

14 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

14 september Startdag Kinderclub. Aanvang 9.30 uur.

14 september Amerikaanse maaltijd (in Chinese stijl) voor de jeugd. Aanvang 18.00 uur.

18 september Gemeente-avond met de familie Karels.

20 september sponsor-wandeltocht.

20 september Jeugdvereniging –16.

21 september Klusochtend.

21 september De landelijke zendingsdag van de H.H.K. gehouden. Aanvang 10.00 uur.

21 september Inleveren kopij kerkbode oktober.

27 september Jeugdvereniging +16.

28 september Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **11.53.00538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op donderdag 5 september en woensdag 18 september collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **1183.49.619** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

Activiteitencommissie

Late-night-walking:

D.V. vrijdagavond, 20 september is het zover! In samenwerking met de thuisfrontcommissie van Jakob en Albertine Karels organiseren we een sponsor-wandeltocht. Vanaf 21.00 uur bent u welkom in de kerk en is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Om 21.30 uur zal dan de eerste groep wandelaars vertrekken voor een tocht van 6 km. Bij terugkomst verwelkomen wij u met een heerlijke kom soep. Het inschrijfgeld is € 4,- en is bestemd voor de kerkvoogdij. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich laten sponsoren voor de familie Karels. U kunt zich nu al aanmelden via actie@hhgede.nl Meer informatie volgt nog via de mail.

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Oud ijzer/oude metalen:

U kunt nog steeds uw oude metalen en uw oud ijzer inleveren. Voor kleine hoeveelheden is het mogelijk om het in de papiercontainer te brengen bij de kerk. Vandaar wordt het regelmatig afgevoerd en alles wat er verder staat wordt meegenomen.

Voor verdere inlichtingen 0318- 504061.

Postzegels

Vanaf november 2013 mogen de gulden-postzegels helaas **niet** meer gebruikt worden. Dit is een besluit van Post NL. We vinden het erg jammer omdat we met de opbrengst van deze actie de kerk konden steunen. Hoogstwaarschijnlijk zal de verkoop van postzegels dan stoppen. We hopen dat u tot die tijd nog postzegels blijft bestellen bij ons. We vinden het absoluut niet erg als u kleine aantallen bestelt. Alle beetjes helpen!

We hebben nog voldoende Nederland-zegels (€ 0,54). Ook de Europa- (€ 0,90) en Wereldzegels (€ 0,95) hebben we nog. U plakt twee zegels, maar betaalt niet meer dan op het postkantoor. De opbrengst (32%) gaat naar de kerk. Fam. Budding, Tel. 0318-633548, E-mail: budding-kleppe@kpnplanet.nl.

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (23)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

23. Het roomse Schriftbewijs voor de bemiddeling door heiligen.

Nu doen ze wel hun best om de indruk te wekken dat een dergelijke bemiddeling steun vindt in het gezag van de Schrift, maar die moeite is tevergeefs. Vaak lezen we over gebeden van de engelen, zeggen ze, en dat niet alleen, maar er staat ook dat de gebeden van de gelovigen door hun hand en voor Gods aangezicht gebracht worden. Maar als ze heiligen die het tegenwoordige leven afgelegd hebben, willen vergelijken met engelen, zouden ze toch eerst moeten aantonen dat zij dienende geesten zijn, aan wie als dienstwerk opgedragen is te zorgen voor onze zaligheid, aan

wie de opdracht verleend is ons op al onze wegen te behoeden, die ons omringen, die ons waarschuwen, ons in moeilijkheden steunen en over ons de wacht houden; dat zijn allemaal zaken die aan engelen opgedragen worden, maar zeker niet aan heiligen!

Hoe verkeerd het is dat zij gestorven heiligen onder de engelen opnemen, blijkt meer dan genoeg uit al de verschillende bezigheden waarmee de Schrift hen van elkaar onderscheidt. Niemand zal het bij een aardse rechter in zijn hoofd halen de rol van advocaat op zich te nemen als hij daar geen toestemming voor heeft gekregen. Waar halen aardwormen dan de brutaliteit vandaan om God voorspraken op te dringen over wie nergens te lezen is dat die taak hun opgedragen is? God heeft engelen willen belasten met de zorg voor onze zaligheid. Vandaar dat zij de heilige vergaderingen bezoeken en dat de kerk voor hen een schouwtoneel is, waarin ze de onderscheiden en veelvoudige wijsheid van God bewonderen. Zij die op anderen overdragen wat het bijzondere kenmerk van de engelen is, verstoren en verwarren onmiskenbaar de door God ingestelde orde, die onschendbaar zou moeten zijn.

Met dezelfde soepelheid gaan ze ook om met de andere getuigenissen die ze verder nog aanhalen. God sprak tot Jeremia: "Al stonden Mozes en Samuel voor Mij, dan zou Mijn ziel toch niet met dit volk zijn." Hoe zou hij dit nu van doden hebben kunnen zeggen, vragen zij, als het hem niet bekend geweest was dat doden voor levenden bemiddelen? Ik trek hieruit echter een tegenovergestelde conclusie: omdat hier blijkt dat zelfs Mozes en Samuel geen voorbede voor het volk Israël gedaan hebben, is er dus nooit sprake geweest van voorbede door gestorvenen. Want van welke heilige zou men kunnen geloven dat hij zich beijvert voor het heil van het volk, als Mozes dat niet meer doet, die toch, toen hij nog leefde, alle anderen in dit opzicht ver overtrof? Als ze dan zo graag met die onbenullige redeneertrucjes komen aandragen dat de doden voor de levenden voorbede doen, aangezien de Heere gezegd heeft: "Al zouden zij voorbede doen", dan weet ik nog wel een veel mooiere argumentatie te bedenken: in de uiterste nood van het volk deed Mozes, de man over wie gezegd wordt: "Als hij voorbede zou doen", geen voorbede. Dat maakt het dus niet waarschijnlijk dat iemand anders voorbede doet, omdat alle mensen ver bij Mozes achterblijven in vriendelijkheid, goedheid en vaderlijke zorg. Dat is nu wat zij met hun schertsbetogen bereiken: ze worden verwond met de wapens waarmee ze dachten zich zo mooi te kunnen verdedigen!

Het is echter volkomen belachelijk om een eenvoudige uitspraak zo te verdraaien, want de Heere verklaart daar slechts dat Hij de misdaden van het volk niet zal sparen, al zou het ook een Mozes als voorspraak krijgen, of een Samuel, voor wier gebeden Hij altijd zo opengestaan had. Dat dit de betekenis ervan is, valt heel helder af te leiden uit een vergelijkbare plaats in Ezechiël, waar de Heere zegt: "Al zouden deze drie mannen in de stad zijn, Noach, Daniël en Job, zij zouden door hun gerechtigheid hun zonen en dochters niet bevrijden, maar alleen hun eigen zielen bevrijden." Met deze woorden heeft Hij ongetwijfeld willen aangeven: "Als twee van hen weer levend zouden worden", want de derde was in die tijd nog in leven, te weten Daniël, van wie hier blijkt dat hij in de bloei van zijn jonge jaren een onvergelijklijk voorbeeld van vroomheid gegeven heeft. Laten we daarom hen met rust laten van wie de Schrift duidelijk te kennen geeft dat zij hun loop voleindigd hebben. Daarom leert Paulus, wanneer hij over David spreekt, niet dat hij de mens en na hem met zijn gebeden helpt, maar alleen dat hij daarmee zijn eigen tijd gediend heeft.

Wordt vervolgd

Jeugdverenigingen

Ha allemaal,

We starten alweer bijna met een nieuw JV-seizoen.

Jullie worden allemaal van harte uitgenodigd voor de Amerikaanse maaltijd op D.v. zaterdagavond 14 september. Elders in de kerkbode vinden jullie meer informatie daarover.

De -16 komt deze maand samen op 20 september en de +16 op 27 september. Meer info volgt per mail.

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten!

groetjes,
de JV-leiding

Zendingscommissie

Op zaterdag 21 september 2013 wordt voor de zevende keer de landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk gehouden. Het thema is: 'De Geest leidt'.

Waar Aula van het Van Lodenstein College, Utrechtseweg 228, 3818 ET, Amersfoort

Tijd: 10.00 - 12.00 uur, 13.30 - 15.30 uur

Wat: Meditaties, lezingen, jongerenprogramma, kinderprogramma, crèche, workshops, informatiemarkt, koffie-thee-broodjes, diverse verkoopkramen etc.

Hoofdprogramma: Ds. J.C. den Ouden, ds. W. van Vlastuin, ds. W.M. van der Linden, ds. R. van Kooten, ds. L.M. Jongejan

Programma 12- Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, knutselen, puzzelen, spelletjes en....

Programma 16- Bijbelstudie, presentatie zendingswerk HHK, spel.

Programma 16+ Diverse workshops voor jongeren, o.a. roeping, Bijbelvertaalwerk, Evangelisatie (meer info: zie website)

Meer informatie en aanmelden voor de workshops: zie www.zhhk.nl / 0318-554212

Met vriendelijke groet,
de zendingscommissie

Gebedskring

Mattheüs 6:8b "Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt".

Zaterdag 14 september en 28 september hopen we als gemeenteleden opnieuw bij elkaar te komen om de Heere te danken voor alles wat hij onze gemeente geeft en ook om de zorgen in de gemeente samen bij Hem te brengen. Van harte welkom. We beginnen om 7.15 en sluiten af om 8.15 uur.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Voor de meesten van ons is de vakantie weer voorbij. Een tijd van rust ligt achter ons en over een paar weken zal het winterwerk weer starten. We hopen elkaar als vrouwen uit de gemeente weer te ontmoeten rond de geopende Bijbel. Heerlijk dat de HEERE ons dit schenkt!

We willen u de data voor het komende seizoen doorgeven, zodat u deze alvast kunt noteren in uw agenda. Wellicht is het zelfs mogelijk om er rekening mee te houden ten opzichte van uw andere verplichtingen! Het gaat om de volgende dinsdagochtenden: 1 oktober, 29 oktober, 19 november, 10 december, 7 januari, 28 januari, 25 februari, 18 maart, 8 april en 6 mei.

We gaan komend seizoen verder met de bijbelstudies over 'Vrouwen uit het Nieuwe Testament'. Voor degenen die deze bijbelstudie nog niet hebben aangeschaft: deze is via de site van de Hervormde Vrouwenbond te bestellen, via de link: 'Hervormde Vrouw'. We hopen met elkaar weer veel te leren van deze gedeeltes uit de Bijbel. Al duurt het nog even voor het dinsdag 1 oktober is, we zien er naar uit u en jou allemaal weer te ontmoeten. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

mw. A.J. Boogaard - van Essen

Kinderclub 'De Zaaier'

De **kinderclub** begint bijna weer!! Op zaterdag 14 september (9.30 uur tot 14.00 uur) houden we onze startdag. Alle kinderen van onze gemeente van 5 tot en met 12 jaar zijn **hartelijk welkom**. Jullie willen vast graag weten wat we gaan doen, waar het is en misschien ook wat we gaan eten? Maar dat is nog even een GEHEIM. Jullie ouders krijgen een mail met alles over de startdag erin en die mogen jullie natuurlijk ook lezen.

Tot 14 september! Een hartelijke groet van de jufs en meester

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:

Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar

vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Hallo jongens en meisjes,

Vanaf vandaag ga ik weer puzzels voor jullie maken. Ik heb er zin in en hoop dat jullie veel van de Bijbel zullen leren! Succes!

Groetjes

Tante Betty

Neem Lukas 8 voor je, en lees het gedeelte vers 1-15 aandachtig. Beantwoord dan de vragen en stuur die naar me op. Je ontvangt twee punten voor je inzet.

- 1) Wie spreekt deze woorden uit? Vers 4
- 2) Wat betekenen de zaadjes? Vers 11
- 3) Wie wil graag de zaadjes wegnemen? Vers 12a
- 4) Waarom? Vers 12b
- 5) Wat gebeurt er met de zaadjes zonder wortel? Vers 13
- 6) Voor welke dingen moet je in je leven goed oppassen? Vers 14
- 7) Gelukkig zijn er zaadjes die vrucht dragen. Vers 15 Hoe weet je of het zaad in goede aarde is gevallen? (Let op het hart!) Zo kun je weten of je wel of niet een kind van God bent.

Stuur je antwoorden op naar puzzelhoekje@hhgede.nl of per post aan tante Betty, de Moucheronstraat 7, 6717 TS EDE

Het puntenoverzicht houd ik zelf bij, als je 20 punten hebt verdiend krijg je in de kerkbode bericht van mij. Deze maand ligt er een boek klaar voor Nico, Johan Peter en Mike. Jullie hadden 20 punten. Goed gedaan!

Kleurplaat



Oproep kluszaterdag:

Iedere 3e zaterdag van de maand gaat een aantal vrijwilligers kleine klusjes uitvoeren. In de vorige periode waren het vrijwel steeds dezelfde mensen die zich aanmeldden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om u ook aan te melden. U hoeft geen twee rechterhanden te hebben om mee te kunnen helpen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

Wilt u zich opgeven? Belt u dan naar: dhr. A. Methorst: 0317-310310

Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Toen alle gasten en ook de slavinnen gereed waren om te luisteren, zei generaal Bakar: "Nou Nunia, je kunt beginnen met ons het sprookje van jouw God te vertellen. Wij zijn allen nieuwsgierig wat voor wonderlijke dingen jij ons zult willen wijs maken." Hij lachte daarbij, alsof hij zeggen wilde, ik weet al vooruit, dat ik van heel jouw verhaal niets geloof. Nunia was erg zenuwachtig. Ze durfde niet goed. Ze was ook nog zo jong, nog maar zestien jaar. En moest zij nu voor al deze voorname gasten en voor haar medeslavinnen over de Heere Jezus gaan vertellen? In zo'n heidense omgeving, waar niemand iets van haar verhaal zou geloven? Ze was bijna geneigd, om huilend de zaal uit te lopen. Maar opeens dacht ze aan Daniel. Die was nog jonger geweest dan zij, toen hij als balling naar Babel werd gevoerd. Hij had geen heidens offervlees willen eten en dat had hij dapper gezegd ook. Tegen 't bevel van de koning in. Welnu, dan moest zij toch ook durven? De Heiland heeft immers gezegd: "En gij zult Mijn getuigen zijn!" Dat geldt voor jongeren evengoed als voor ouderen. En nu hoorde zij de generaal juist zeggen, dat hij nieuwsgierig was, welke wonderlijke dingen zij hem zou willen wijs maken. Toen aarzelde ze niet langer. "Nee heer, ik zal u niets wijs maken", zei ze bedeesd. "Alles wat ik u ga vertellen, is de zuivere waarheid!" "Zoveel te beter!" lachte de generaal. "Vooruit niet te lang wachten, ik ben erg nieuwsgierig!" Aarzelend begon Nunia met haar verhaal. Eerst wilde het niet best vlotten. Dat kwam vooral door die gevreesde generaal. Toen zij een poosje aan het vertellen was, raakte zij over haar verlegenheid heen. Zij was nu met haar gedachten alleen bij de mooie geschiedenis, die zij bezig was aan deze heidense mensen te vertellen. O, het was zo'n prachtige geschiedenis die zij vertelde: Het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus in de stal van Bethlehem. Ze vertelde over Jozef en Maria, die zelfs in een herberg geen plaats konden vinden en daarom in een stal terecht kwamen. Ze vertelde van de herders en van het mooie lied, dat de engelen zongen boven de velden van Efratha. 't Was voor Nunia net alsof zij bezig was Kerstfeest te vieren. Al verder vertelde zij, van de wonderen, die de Heere Jezus had verricht en waarmee Hij duidelijk had bewezen, dat Hij de Zoon van God en Zelf ook God was. Toen zij vertelde, dat de Heere Jezus Zich het meest had bekommerd om de verachten en de verworpenen, om die mensen, die helemaal niet meetelden in de wereld, toen waren er verscheidene slavinnen, die tranen in de ogen kregen. Zoiets hadden ze nog nooit gehoord. Zij zouden- zodra ze daar de kans voor hadden- aan Nunia vragen of die Heere Jezus, waarover zij vertelde, ook slavinnen lief had. Ondertussen ging Nunia verder met haar vertelling over de Heere Jezus. Zij kwam nu aan het verhaal van de kruisdood van de Heere Jezus, het verraad van Judas en de vijandschap van de overpriesters. Maar nu begon de generaal ineens met het hoofd te schudden. Nunia zag het en zij schrok ervan, want zij was bang, dat Bakar er nu genoeg van had en haar het verder vertellen zou verbieden. Daarom begon zij zich een beetje te haasten. Ze wilde nog zo heel graag van de opstanding van de Heere Jezus vertellen. Anders zouden deze mensen denken, dat de Heere Jezus toch dood was. En dat mocht niet, dat zou heel jammer zijn. Ach, daar had je het al! "Dus is het toch een dode God, die jij vereert, slavin!" hoorde zij opeens generaal Bakar zeggen. Zij schrok ervan. Maar omdat zij zo heel graag het einde van haar verhaal wilde vertellen, zei ze gauw: "Nee heer, heus niet. Mijn God is niet dood. Dat wilde ik nu juist gaan vertellen. Als u nog even wilt luisteren, tot mijn verhaal klaar is, dan zult u het horen!" "Nou goed, nog enkele ogenblikken dan", zei mevrouw Ghadani, die wel begreep, dat haar slavin de geschiedenis graag wilde uitvertellen. Daarop vertelde Nunia de heerlijke geschiedenis van de opstanding van de Heere Jezus. Ze vertelde van de verzegelde steen, van de wachters, die als doden werden, toen zij de engel zagen en van enkele verschijningen van de Heiland. Hij was uit de dood verrezen. Hij was dus geen dode God! Deze woorden klonken als een triomfkreet uit de mond van het meisje. Met een stralend gezicht keek zij de generaal aan. Zou hij het mooi vinden, dat verhaal over de herrezen Heere Jezus? Maar dat

was allesbehalve het geval. Het begon Bakar geducht te vervelen. Ze zag het aan zijn gezicht. En ineens riep hij uit: "Houd maar op, houd maar op! Ik vind dit helemaal geen mooie sprookjes. Je verhalen beginnen me te vervelen, Nunia, en ik wil ze dan ook niet meer horen! We gaan weer gewoon door met ons feest!"

Nunia boog vriendelijk het hoofd, alsof zij zeggen wilde, dat zij aan dit bevel gehoorzamen zou. Ze draaide zich om, om weer met haar gewone werk te gaan beginnen. Toen zag ze daar de neergehurkte slavinnen zitten, die meegeluisterd hadden. Zij was onder het vertellen die meisjes helemaal vergeten. Ze had alleen maar oog gehad voor de generaal en zijn vrouw. Nu zag ze aan het gezicht van de meeste slavinnen, dat zij de geschiedenis van de Heere Jezus heel mooi hadden gevonden. Dat maakte haar teleurstelling over de uitval van de generaal, weer goed. Zij was er blij om en ze hoopte, dat de blijde boodschap, die zij hier in deze zaal had mogen brengen, voor deze slavinnen, tot een rijke zegen zou mogen zijn. Als de Heere dat eens geven wilde, dan zou zij toch niet vergeefs slavin zijn geweest in het heidense Iberië.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten



Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Vendelier 51d
3905 PC Veenendaal
0318-552851
secretariaat@hhjo.nl
www.hhjo.nl

Concert HHJO

Op zoek naar een mooie afsluiting van de zomer? Combineer een gezinsuitje op de Veluwe of een vriendenavond met het *eerste* HHJO-concert! Op D.V. vrijdagavond 13 september organiseert de HHJO in samenwerking met stichting OneDay en het Groot Nederlands Jongerenkoor een concertavond in de Hersteld Hervormde Kerk te Barneveld. De opbrengst van deze avond is ten bate van de landelijke actie *Opdat Zijn huis vol worde. Jongeren voor hun herders - Herders voor hun jongeren* (deze actie zamelt geld in voor de HHJO en het Hersteld Hervormd Seminarie).

D.V. vrijdag 13 september 2013 | aanvang 20:00 uur | HHK Barneveld | Rietberglaan 2 | 3771 RD Barneveld | Volwassenen € 10,- | Jongeren € 5,- | Gezinskaart € 30,-

Voor meer informatie en reserveren wordt verwezen naar www.hhjo.nl/actie/concert.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 21 september 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en 'k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
'k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend' om de pijn van mijn lijdende Heer,
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld' ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht' ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd' en mijn leven werd Hij.
Ik boog m', en geloofd', en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn.
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn.

R.M. Mc Cheyne