

## **COLOFON QUO VADIS**

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard  
Zandlaan 16, 6717 LP Ede  
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen  
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede  
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,  
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede  
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00  
(*hoofdredactie*)  
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15  
(*eindredactie*)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk  
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

## **Meditatie**

### **Tevredenheid**

*Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.*

(Filippenzen 4:11)

Als er ooit een tijd geweest is, dat veel mensen ontevreden zijn, dan is het wel in onze tijd. Hoe velen jagen aards geluk na! De wereld is vol van schatten en rijkdommen. Allerlei verworvenheden moeten ook ons deel zijn, anders menen we dat we niet meetellen. Wat geeft de ontevredenheid toch veel rusteloosheid. We jagen naar het aardse en het tijdelijke. We maken ons grote zorgen als de economie een paar tienden van procenten daalt. Ondanks het hoge peil van de welvaart, is er bijna bij iedereen ontevredenheid. Ook mogen we wel zeggen dat ondanks de 'voortgang' er achteruitgang is in het geestelijke leven. Wanneer horen we ons land en in onze gemeenten, maar we begeren zo naar de doorwerking van Gods Geest, zodat velen tot de kennis van Christus mogen komen. Maar nog dat een zondaar krachtadig wordt bekeerd en Christus lief heeft gekregen? Er zijn gelukkig nog kinderen van God in ook onder het volk van de Heere is er zo dikwijls een wereldse geest. Zelfs velen van Gods volk zijn aangetast door de geest van onze eeuw. De zonde gaat de Kerk des Heeren niet voorbij, maar het kwaad leeft in ieders hart. Ook na ontvangen genade klaagt de Kerk over wereldgelijkvormigheid en ontevredenheid. Is het mogelijk dat hierin verandering komt? Of is dat een onbereikbaar ideaal? Is het mogelijk dat we tijdens dit leven hier op aarde tevreden leren zijn? Dat we vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Is dat alleen het voorrecht van de kinderen van God in de hemel waar volmaaktheid is? En als het al in dit leven gevonden kan worden, hoe kunnen we die vergenoeging dan vasthouden? Zij slaat immers zo snel weer om in het tegendeel. Hoe kan de Kerk des Heeren vergenoegd zijn en blijven, ondanks de tegenstand van het eigen hart. Op deze vragen geeft Paulus ons het antwoord. Hij heeft geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen hij is, zo schrijft hij aan de Filippenzen. De omstandigheden waarin hij deze woorden schreef, zijn voor ons een rijke les. Die omstandigheden zouden ons juist het tegendeel laten denken. Toen hij deze woorden schreef was Paulus geen rijk man, hij baadde niet in weelde, hij woonde niet in een mooi huis, hij was ook niet opgenomen in een keurig christelijk gezin. Paulus was in de banden. Hij was een gevangene. Hij was in de boeien geslagen, om Christus' wil. En ondanks dat, verklaart hij dat hij tevreden is. Zijn vergenoeging was praktijk! We vragen ons dan af hoe Paulus aan deze vergenoeging kwam. Was dat zijn eigen werk? Paulus zegt: 'Ik heb geleerd'. Deze tevredenheid kwam dus niet voort uit zijn karakter, of uit zijn eigen inspanningen. Hij heeft vergenoeging geleerd, namelijk op de leerschool van Gods genade. Daar alleen leren we vergenoegd te zijn. In zijn omstandigheden was Paulus een tevreden mens. Tevredenheid is dus geen gevolg van gemakkelijke omstandigheden. Het kan zo zijn dat je in moeilijke omstandigheden meer tevreden bent dan in makkelijke omstandigheden. Is dat niet 'in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar'? De wereld denkt: hoe beter mijn omstandigheden, hoe gelukkiger ik ben. Alsof onze vergenoeging afhankelijk is van onze omstandigheden. De gevangenis waarin Paulus zat, was wel de laatste plaats om een tevreden man te zoeken. Toch was er daar één. Vergenoeging ligt niet in de omstandigheden, maar ligt in het hart van een kind van God. Het moet bij God gezocht worden en niet bij de wereld. Vergenoeging is tevreden zijn met de beschikkingen van Gods voorzienigheid. De Heere houdt alle dingen in Zijn hand. Ook al zien wij lang niet altijd de bedoeling van tegenslagen in ons leven, de Heere heeft er wél Zijn wijze bedoeling mee. Vergenoegd zijn is het tegenovergestelde van murmureren. Dat deed het volk van Israël in de woestijn. Toen verlangde het terug naar de vleespotten van Egypte. Het kwam in opstand tegen God Die het had uitgeleid uit het slavenhuis. Het manna in de woestijn vonden ze minder dan het vlees in Egypte. Het volk ging tegen de Heere in. Dat is de natuur van ieder mens. Door genade alleen zal het anders zijn! Dan is er een roemen in de verdrukkingen in het geloof dat God voor de Zijnen zorgt. Dat geeft een onuitsprekelijke vreugde in het hart. Vergenoegd zijn is het deel van hen die rust hebben gevonden in God. Die hun eigen onrust kwijt geraakt zijn in de Rustaanbrenger Jezus Christus. Hij heeft geroepen: Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast

zijt, en Ik zal u rust geven. Bij Hem is de vrede die alle verstand te boven gaat. Deze onderwerping aan de Heere wordt geleerd aan de voet van het kruis. Daar heeft Christus gehangen Die de wil van de Vader heeft volbracht. In de hof heeft Hij gebeden of de drink-beker aan Hem voorbij mocht gaan. Maar niet Zijn wil, maar de wil van de Vader geschiedde. Door het geloof in Hem leren we met Paulus vergenoegd te zijn in hetgeen we zijn. Dat is de zekerheid dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Asaf in Psalm 73 keek niet meer afgunstig naar de goddelozen in hun voorspoed, toen hij in Gods heiligdom Gods goedertierenheid had aanschouwd. De godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Op de vraag: 'Heeft het u aan iets ontbroken?' zullen we door genade mogen antwoorden 'Niets Heere!' Het ontbreekt aan niets, noch voor de tijd, noch voor de eeuwigheid.

*P. Korteweg, Melissant*

### **Kerkdiensten**

3 oktober	19.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte	Ds. W.J. Teunissen ( <i>Vriezeveen</i> ) Diaconie Kerkvoogdij
6 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie ( <i>Stichting Steun Messias belijdende Joden</i> ) Kerkvoogdij Predikantsplaats
13 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. R.C. Boogaard ( <i>Preekbespreking</i> ) Ds. W. van Vlastuin ( <i>Wezep</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
20 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie ( <i>K.O.E.H.</i> ) Kerkvoogdij Predikantsplaats
27 oktober	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. J.A. Kloosterman ( <i>Ridderkerk</i> ) Diaconie ( <i>IRS</i> ) Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie

### **Uit de pastorie**

De opening van het winterseizoen ligt alweer achter ons. De ene activiteit na de andere wordt weer opgestart. We merken het aan de drukte rondom de pastorie, die weer toeneemt. Het is ook te merken aan een agenda die voller is dan in de zomerperiode. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om opnieuw te vragen om uw begrip. We zijn dankbaar dat in de gegeven omstandigheden de kerkenraad langzamerhand uitbreidt. Dat betekent dat er meer werk verdeeld kan worden. Het is aan de andere kant goed om te beseffen dat de zorgen in de gemeente nog niet voorbij zijn. Die zorgen vragen nog steeds veel van onze tijd en geven ook de nodige spanning. Bij veel gemeentelieden merken wij hiervoor begrip. Het komt meer dan eens voor dat ik bel voor een verlaat verjaardagsbezoek en dan te horen krijg: "Ik kan wel een jaartje wachten, u heeft nu vast wel meer aan uw hoofd." Dat laatste is zeker het geval. Maar dat eerste wil ik niet. Het botst

met waar mijn hart ligt: in de prediking en het contact met de gemeente. Helaas is het soms toch niet anders. Met het gevolg dat bezoek wordt uitgesteld of niet plaatsvindt. Dat een brief, een mail of een telefoontje langer op zich laat wachten dan wenselijk is. Dit schrijf ik niet om u te ontmoedigen om contact te zoeken met mij of met de kerkenraad. Zeker als het nodig is, moet u het beslist doen. Ik schrijf het wel om opnieuw om uw begrip te vragen. Ook voor de andere broeders uit de kerkenraad, die hard werken en met hart en ziel de schouders onder al het gemeentewerk zetten. Naast het begrip vraag ik vooral om uw gebed voor heel de gemeente. Oktober is de maand waarin de herfstvakantie valt. Als gezin hebben wij vakantie van 19 t/m 26 oktober. Voor dringende situaties kunt u contact opnemen met onze scriba, diaken A.P. van Wageningen.

Een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners,

ds. R.C. Boogaard

### **Uit de gemeente**

#### **Dank**

Beste gemeenteleden,

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties en warme gelukwensen rondom ons 12,5 jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons verheugd. Een hartelijke groet,  
*Dico, Dionne en kinderen de Pater*

Bij het bereiken van mijn 70e levensjaar had ik niet verwacht dat het mij zoveel doen zou, Nu behoorde ik tot de sterken, en dat alleen door Gods genade. Dat gaf verwondering en blijdschap vanwege de beleving: onverdiend! Wat me ook verheugde waren de vele kaarten die gestuurd waren en niet in het minst door onze gemeente. Vanaf deze plaats wil ik dan ook een ieder hartelijk bedanken voor de kaarten en de vele wensen en woorden die er op geschreven staan. Tijdens dit schrijven heb ik ze allemaal nog eens gelezen en bekeken, het heeft me werkelijk, ook mijn vrouw, heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank.  
*P. van Daalen.*

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik van u mocht ontvangen. Bovenal dank aan de Heere.  
Hartelijke groet,  
*Dhr. J.H. Zegveld*

Graag wil ik iedereen bedanken voor al het meeleven dat ik in mijn diepe verdriet heb ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw.  
*T. Eikelboom, Wageningen*

Al degenen die kaarten hebben gestuurd tijdens mijn ziekte en voor mijn verjaardag wil ik hartelijk bedanken. Ook namens Ronald, aan wie u ook hebt gedacht. Ik ben blij en dankbaar dat het weer zo goed mag gaan.  
*Mevr. J.W. Heij-den Otter*

#### **Huwelijksbevestiging**

We hebben de trouwkaart ontvangen van Kristian de Kool en Nicolien Keurhorst. Zij hopen op 17 oktober in het huwelijk te treden. Voor de meesten van ons zijn zij waarschijnlijk onbekenden. Na hun huwelijk hopen zij zich echter bij onze gemeente aan te sluiten, zodat dit niet lang meer zo hoeft te blijven. De huwelijksdienst waarin onze eigen predikant, ds. Boogaard, zal voorgaan, vindt plaats in de Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn. Voor deze dienst bent u ook van harte uitgenodigd. Aanvang 13:30 uur. Kristian en Nicolien hebben tijdelijk woonruimte gevonden op recreatiepark Heidekamp, Koeweg 16, 6713 SJ Otterlo. Vanaf deze plaats wensen we hen samen een mooie en vooral ook gezegende huwelijksdag toe. En voor daarna: Welkom in de gemeente!

## Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

## Catechisatie

Op maandag 30 september starten we weer met de catechese. Fijn om weer 'nieuwe' jongeren uit de gemeente ook daarbij te mogen ontmoeten en om met anderen weer verder te kunnen gaan. Ook voor dit jaar vragen we aan u, als ouders, uw betrokkenheid. Stimuleer uw kinderen om de catechismusvraag te leren. Draag dit onderwijs vooral in uw gebeden.

Om het makkelijk te maken, treffen jullie hieronder het overzicht van de te leren vragen en antwoorden. Ben je vergeten wat je moest leren, kijk dan even in de kerkbode.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat dhr. L. Soeters opnieuw bereid is om zijn bijdrage te leveren. Dit jaar zal hij een tweetal groepen voor zijn rekening nemen. Er is namelijk een kleine wijziging in de groepsindeling. Vanwege de grootte van de jongste groep (12-14 jaar) en het verlangen naar goed contact is besloten om deze groep in tweeën te splitsen. Op dezelfde tijd geven ds. Boogaard en dhr. Soeters ieder aan een helft van deze leeftijdsgroep catechisatie. De groepen zijn ingedeeld op alfabet. Om verwarring te voorkomen, zijn de namen hieronder per groep ingedeeld en is ook afgesproken om niet onderling te ruilen.

### *Groep dhr. Soeters*

Rogier Boogaard

William van de Bovenkamp

Jonathan van de Bovenkamp

Anne-Marie van den Brink

Corné van de Bruinhorst

Geke van Engelenhoven

Mirjam van Engelenhoven

Nadine Hardeman

Harmen Jacobsen

Jelle Jacobsen

Korstiaan Karels

Bas van Leeuwen

Rik van Leeuwen

### *Groep ds. Boogaard*

Arianne de Lijster

Timo Linge

Thomas Pluimers

Hélène Sloof

Hannah van Steenbergen

Emma van Veldhuizen

Mart-Jan van Veldhuizen

Carolien Visser

Christien van Wageningen

Esther Wegenaar

Gerrit van Wolfswinkel

Arjen Keijzer

Linda Verbeek

De tijdsindeling is als volgt:

### *Leeftijd*

12-14 jaar (beide groepen)

15-17 jaar

18 jaar en ouder

### *Aanvangstijd*

18:30 uur

19:25 uur

19:25 uur

### *Catecheet*

ds. Boogaard/dhr. Soeters

dhr. Soeters

ds. Boogaard

Graag allemaal jullie catechisatieboekje '*Leren om te leven*' meenemen. Belijdeniscatechisanten nemen '*Aan zijn voeten*' weer mee. Als je dit jaar voor het eerst naar de belijdeniscatechisatie komt, schaf dan dit boek van ds. R. van Kooten aan, samen met het bijbehorende '*Compendium*'.

Tenslotte nog het schema voor het leren van de vragen. Dit geldt voor de 12-17 jarigen.

<i>Datum</i>	<i>Leerstof</i>
30 september	Start
7 oktober	vr. + antw. 33
14 oktober	vr. + antw. 34
21 oktober	geen catechisatie i.v.m. Herfstvakantie
28 oktober	vr. + antw. 35
4 november	geen catechisatie i.v.m. Biddag

### **Lidmatenkring**

Beste gemeenteleden,

Op donderdag 17 oktober hopen we de eerste avond van de lidmatenkring te hebben van dit seizoen. De Romeinenbrief hebben we in het vorige seizoen afgerond. We gaan dus met een nieuw Bijbelboek of onderwerp beginnen. Hier is nog geen keuze in gemaakt. Binnenkort wil ik per mail enkele onderwerpen voorstellen. Als er bij voorbaat nog ideeën of wensen zijn, dan mogen die naar mij gemaïld worden. Ik hoop dat de avonden in dit nieuwe seizoen opnieuw vreugdevolle en gezegende avonden mogen worden.

De data van de lidmatenkringavonden voor dit seizoen zijn als volgt: 17 okt, 21 nov, 19 dec 2013, 30 jan, 20 febr, 20 mrt en 24 apr 2014.

Een hartelijke groet,  
Dico de Pater  
[dcdepater@kliksafe.nl](mailto:dcdepater@kliksafe.nl)

### **Ouderenmiddag**

Aan het begin van deze maand is het weer zover! Op woensdag 2 oktober is er weer ouderenmiddag. Vanaf deze plaats wil ik alle trouwe leden weer van harte uitnodigen. Trouwe leden, dat zijn alle leden in het achterliggende seizoen geweest. Ik zie er naar uit om met u weer samen verder te gaan in het veel omvattende onderwijs over het gebed. Naast trouwe leden, zijn er ook leden die helemaal niet komen. Gelukkig kan dat in de meeste gevallen veranderen. Graag nodig ik hierbij iedereen uit van rond de 70 jaar en ouder. Als vervoer voor u een belemmering is om te komen, kan daar in de meeste gevallen wel een oplossing voor worden bedacht. Neemt u gerust contact met mij op. Zoals gebruikelijk begint de middag weer om 14.30 uur en om 16.30 uur sluiten we af. Ik hoop u te mogen begroeten.

Hartelijke groet,  
ds. R.C. Boogaard

### **Studie mevrouw Boogaard**

Beste gemeenteleden,

Vorig jaar ben ik gestart met een P-HBO opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het betreft een studie in de Contextuele Hulpverlening. Het leven van een mens staat nooit op zichzelf, maar is verweven met zijn familiegeschiedenis en met zijn huidige en toekomstige relaties. De balans in deze relaties kan behoorlijk uit evenwicht zijn. Zo zelfs, dat je erin dreigt vast te lopen. Dan kan hulp soms echt nodig zijn. In het kader van bovengenoemde opleiding heb ik gesprekken gevoerd met mensen uit onze gemeente. Heel blij en dankbaar ben ik met het vertrouwen dat ik heb mogen proeven en ervaren. Ik heb veel geleerd in deze ontmoetingen. Hartelijk dank daarvoor! Inmiddels ben ik met het tweede en laatste jaar bezig van deze opleiding. Ook dit jaar is hieraan

de opdracht verbonden om verschillende hulpverleningsgesprekken te voeren.

Mijn vraag aan u is: heeft u bepaalde zorgen of zijn er dingen in uw leven waarover u graag eens door zou willen spreken en zou u dit met mij willen delen, neem dan contact op met mij, zodat we een afspraak kunnen maken. Ik wil er graag voor u zijn en zal uiteraard zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw woorden omgaan.

Met hartelijke groet,

Mevrouw A.J. Boogaard - van Essen

### **Belangrijke data**

#### **Vergader- en bijeenkomstenrooster**

1 oktober Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.

2 oktober Ouderenmiddag.

3 oktober Weekdienst. Aanvang 19.30 uur.

4 oktober Jeugdvereniging -16.

9 oktober Kinderclub.

10 oktober Kerkenraadsvergadering.

11 oktober Jeugdvereniging +16.

12 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

16 oktober Zendingsavond/gemeente-avond. Aanvang 20.00 uur.

17 oktober Lidmatenkring.

18 oktober Jeugdvereniging –16.

19 oktober Klusochtend.

19 oktober Inleveren kopij kerkbode november.

26 oktober Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

29 oktober Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.

#### **Schoonmaakrooster**

Vrijdag 4 oktober

**Mw. J. van Leeuwen (leiding)**

Mw. C. Hordijk

Mw. H. Adam

Woensdagavond 9 oktober

**Mw. T. Plumers (leiding)**

Mw. J. van Vrouwerff

Mw. L. de Bruijn

Zaterdag 19 oktober

**Mw. J. Linge (leiding)**

Mw. M. Moerman

Mw. H.W. Bos

Zaterdag 26 oktober

**Mw. M. van de Craats (leiding)**

Woensdagavond 30 oktober

Mw. W. Methorst  
Mw. S. van de Brink-Duits  
**Mw. A. van Engelenhoven**  
Mw. M.W. Laus  
Mw. P.K. Oudijn

### **Oppasrooster oktober 2013**

6 oktober	Mevr. T. Pluimers, Mevr. G. Visser Anna-Maria Buitink, Christien van Wageningen
13 oktober	Mevr. H. van de Pol, Mevr. A. Aalbers Mirjam van Steenberg, Colinda Linge
20 oktober	Mevr. M. Westerink, Mevr. H. Adam Marit Visser, Simone van Wageningen
27 oktober	Mevr. C. van der Sluijs, Mevr. H. Breen Lydia Karels, Willemien Oostrom

### **BHV-rooster**

06-10 Corné Koekoek  
13-10 's ochtends Hans Versluis  
13-10 's avonds Klaas Slotegraaf  
20-10 Martien van Veldhuizen  
27-10 Arnold Budding

### **Diaconie**

#### **Collecten oktober**

Zondag 6 oktober is het Israël zondag, daarom is de collecte deze zondag bestemd voor Stichting Steun Messias belijdende Joden. Dit jaar willen we speciaal het project 'Gaarkeuken Nazareth' steunen. In Nazareth worden door een kleine Messiasbelijdende gemeente iedere maand 1500 maaltijden vanuit een kleine gaarkeuken gedistribueerd. Zij hopen dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. De nood is groot en er is veel geld nodig om brood voor het hart en voedsel voor het lichaam te geven. Op 20 oktober is de collecte bestemd voor stichting Kom Over En Help (KOEH), de KOEH helpt arme mensen in Oost Europa en heeft verschillende projecten in evenzoveel landen. Wij willen dit jaar het project "Hulp aan kinderen in arme gezinnen in Albanië" steunen. In de plaats Sarande en enkele omliggende dorpen ontvangen honderd kinderen uit arme gezinnen hulp, onder andere in de vorm van voedsel- en broodbonnen. Elk gezin krijgt een aantal bonnen die bij de plaatselijke winkels te besteden zijn. Zo kunnen de belangrijkste levensmiddelen worden gekocht, zonder dat het geld opgaat aan bijvoorbeeld alcohol. De gezinnen worden geselecteerd aan de hand van bepaalde criteria. Een deel ervan is Roma. Dankzij dit hulpprogramma zijn de kinderen verzekerd van goede basisvoeding. Ook wordt schoolgang door dit programma mogelijk gemaakt. Zo krijgen de arme gezinnen hulp bij de aanschaf van schoolboeken en een schooluniform voor hun kinderen. De gezinnen worden bezocht door christelijke vrijwilligers. Zij nodigen mensen ook uit voor de kerkdienst of laten christelijke lectuur achter. Op zondag 27 oktober is in verband met Hervormingsdag de collecte bestemd voor het werk van stichting In de rechte straat (IRS). Zoals u wellicht weet houdt de IRS zich bezig met de evangelie verkondiging onder rooms katholieken voornamelijk in Polen en Spanje. De IRS vangt priesters die "uitstappen" op en helpt hen verder. Hans ten Klooster (directeur van de IRS) vertelde me eens dat als in Polen een priester uit de RK kerk stapt hij door zijn familie, vrienden en plaatsgenoten verguist wordt. Wij staan daar vaak niet bij stil maar zij moeten dan alles achterlaten wat ze hebben en elders een nieuw leven opbouwen (maar wel achter de Heere aan!).

Al de collecten worden opnieuw in uw mildheid aanbevolen, geef gul voor deze en alle andere collecten.



## **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **11.53.00538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

## **Kerkvoogdij**

### **Collectemunten**

In de komende maand kunt u op woensdag 2 oktober en op donderdag 24 oktober collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hgede.nl](mailto:administratie@hgede.nl).

### **Rekeningnummer kerkvoogdij**

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **1183.49.619** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

### **Verplichte kerkelijke bijdrage**

Ook dit jaar moet onze gemeente, net als iedere gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk, de verplichte jaarlijkse bijdrage overmaken aan de landelijke kerk t.b.v. van de diverse fondsen. Begin oktober ontvangt u hierover per post een schrijven. Deze bijdrage drukt ieder jaar forst op de begroting van de Kerkvoogdij, maar is niettemin een onmisbare bijdrage voor de voortgang van het Evangelie buiten onze gemeente en het brede kerkelijk leven binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Daarom roepen wij u op naar draagkracht aan deze verplichting bij te dragen.

### **Financiële bijdrage JV-kamp**

Afgelopen maand heeft de Kerkvoogdij de kampbijdragen van JV-leden die uiteindelijk niet meegingen op kamp terugbetaald. Wij hebben echter wel kosten gemaakt voor het oorspronkelijk grotere aantal aanmelders. Voor de voortgang van het jeugdwerk in onze gemeente is het essentieel dat er voldoende middelen aanwezig zijn. Wij hopen dat u ook het jeugdwerk in onze gemeente niet vergeet bij het bepalen van uw financiële bijdrage.

### **Wijziging oud-papiercoördinatie.**

Het coördineren voor het ophalen van oud-papier was de laatste tijd in handen van dhr C.A. Wegenaar, om gezondheidsredenen heeft hij de coördinatie moeten beëindigen. Wel blijft hij nog meedoen met het ophalen van het oud-papier. Wij willen als Kerkvoogdij hem hartelijk danken voor het werk wat hij voor onze gemeente heeft gedaan en wensen hem en zijn vrouw beterschap en Gods nabijheid toe. Wij zijn blij dat dhr. M van de Ketterij (tel. 0318-413514) zijn taak op zich wil nemen en wensen ook hem Gods zegen.

### **Postzegelactie.**

De familie Budding heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de verkoop van de postzegels. De actie is nu beëindigd en de opbrengst van de laatste periode leest u elders in deze kerkbode. wij willen als kerkvoogdij onze dank uitspreken voor al de gedane werkzaamheden en wensen u Gods zegen toe.

### **Inleveren oude metalen.**

Allen die de afgelopen periode geholpen hebben door oude metalen bij de kerk in te leveren worden hiervoor hartelijk bedankt. U kunt deze nog steeds inleveren zoals voorheen. Ook dit zorgt voor een mooie opbrengst.

### **Kluszaterdag.**

Iedere 3<sup>e</sup> zaterdag van de maand is er een klussenmorgen van 9.00-12.30 uur, deze maand is dat op D.V. 19 oktober. Op de klussenmorgen worden er diverse klussen gedaan, zoals kleine reparaties, schilderwerk, ramen wassen en overige voorkomende werkzaamheden. Ook u bent van harte welkom, als er meer mensen zich opgeven dan kunnen wij rouleren en zijn niet altijd de zelfde mensen iedere maand aan de beurt. U kunt zich opgeven bij kerkvoogd dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549 of per e-mail [kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

### **Wijziging secretariaat kerkvoogdij**

Na de aanstelling van de nieuwe kerkvoogdijleden is in de vergadering van 20 augustus j.l. dhr. J.W. Pater benoemd als secretaris van de kerkvoogdij.

Brieven aan het secretariaat stuurt u naar:

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Secretariaat: Ooievaarsbek 36, 6721 RP Bennekom.

E-mail adres: [kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

### **Activiteitencommissie**

#### **Late-night-walking:**

Vrijdagavond 20 september, hebben we met een leuke groep mensen de sponsorpuzzeltocht gelopen voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. We hebben veel positieve reacties ontvangen, waardoor het zeker voor herhaling vatbaar is. De opbrengst is nog niet bekend, die houdt u van ons tegoed in de volgende kerkbode.

#### **Stamppottenbuffet:**

Noteert u het alvast in de agenda? 15 November organiseren we weer ons traditionele stamppottenbuffet! In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

#### **Kaarten/kwartetten:**

Mooie kaarten kunt u bestellen via [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl). Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

### **Lezenswaardig**

#### **De Institutie van Calvijn – Het gebed (24)**

*“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”*

24. Gestorven heiligen hebben geen bemoeienis met aardse aangelegenheden

Daar reageren zij weer op met de vraag: 'Moeten we dan zeggen dat de heiligen geen enkel verlangen meer hebben om hun liefde te betonen, terwijl ze toch heel hun leven lang niets anders aan de dag gelegd hebben dan godsvrucht en barmhartigheid?' Persoonlijk heb ik er geen behoefte aan nauwkeurig te onderzoeken wat zij doen of denken, maar het is toch bepaald niet waarschijnlijk dat de heiligen nog door verlangens van verschillende aard en gericht op bijzondere gevallen heen en weer gedreven worden. Het zal eerder zo zijn dat zij met een vaste en onveranderlijke wil Gods rijk nastreven, dat evenzeer bestaat in de ondergang van de goddelozen als in de zaligheid van de gelovigen. Als dat werkelijk zo is, lijdt het geen twijfel dat ook hun naastenliefde vervat is in de gemeenschap met het lichaam van Christus en niet verder reikt dan de aard van die gemeenschap toelaat. En hoewel ik wil toegeven dat zij in die zin voor ons bidden, betekent dat toch niet dat zij op zo'n manier afstand doen van hun rust dat zij zich laten betrekken in aardse beslommingen en nog veel minder dat wij hen daarom maar rechtstreeks moeten aanroepen. Dat we dit zouden moeten doen, volgt ook niet uit het feit dat mensen die op aarde leven, wederkerig elkaar in hun gebeden kunnen opdragen. Het is een goede zaak, die dient om de liefde tot de naaste in hen te versterken, dat ze als het ware delen in elkaars noden en elkaars

lasten dragen. Ze doen dit omdat de Heere hun dit beveelt en ze hebben er ook een belofte bij. Twee dingen die altijd een belangrijke plaats in het gebed innemen. Maar doden kennen zulke overwegingen niet; doordat de Heere hen van ons weggenomen heeft, heeft Hij ons geen mogelijkheid meer gelaten om met hen in contact te treden en voor zover wij dit met onze gissingen kunnen nagaan, kunnen zij dat ook niet meer met ons. Zou iemand hier nu tegenin brengen dat het onmogelijk is dat zij hun liefde jegens ons niet zouden behouden, omdat zij met ons in een en hetzelfde geloof verbonden zijn, wie heeft dan onthuld dat hun gehoor zover reikt dat ze zich kunnen richten op wat wij zeggen, en dat hun ogen zo scherp zien dat ze acht kunnen slaan op onze noden? In hun overhuifde katheders hangen ze wel een of ander verhaal op over de glans van Gods aangezicht die de heiligen zou verlichten en waarin zij als in een spiegel vanuit de hemel kunnen kijken naar wat er bij de mensen gebeurt. Maar om dat te beweren - en dan vooral met de zelfverzekerdheid waarmee zij dat durven doen - wat is dat anders dan met de dronken dromen van onze hersens buiten Gods Woord om in Zijn verborgen oordelen te willen doordringen en in te breken en de Schrift aan de laars te lappen, die zo vaak verklaart dat de kennis van ons vlees de vijand is van Gods wijsheid, die in het algemeen de ijdelheid van ons gevoelen veroordeelt en wil dat wij al onze overleggingen aan de kant schuiven en alleen letten op wat God wil.

*Wordt vervolgd*

### **Kinderclub 'De Zaaier'.**

Toen dominee Kleiberg pas bij ons preekte noemde hij heel even de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Wie heeft het ook gehoord? Dacht je toen ook terug aan de vertelling van meester Versluis op de startdag? Water werd wijn. Zeer goede wijn èn veel! Voor de Heere Jezus is niets onmogelijk, maar wel op Zijn tijd. Deze wintermaanden gaan we met elkaar nadenken over 'Feesten in de Bijbel'. Op 9 oktober beginnen we met 'de Sabbat'. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom (14.00 tot 16.00 uur).

Groeten van de jufs en meester

### **Jeugdverenigingen**

We kijken terug op een gezellige Amerikaanse maaltijd en hebben genoten van jullie kookkunsten! De zondag daarna is er tijdens de kerkdienst aandacht gegeven aan de opening van het winterseizoen.

### **Afsluiting Mentos actie**

Tijdens de Amerikaanse maaltijd hebben we de Mentosactie afgesloten en het eindbedrag bekend gemaakt. Dit bedrag was nog iets te laag, want jullie hebben geweldig goed je best gedaan en een bedrag van 1662,- opgehaald!! Dit mooie bedrag is bestemd voor de HHJO en de opleiding voor predikanten (seminarie). Mooi dat jullie je daarvoor in hebben gezet!

### **-16**

Voor de -16 is de eerste avond inmiddels geweest. We hebben met elkaar nagedacht over het maken van plannen. Het is niet verkeerd om dat te doen! Het is zelfs nodig. Wel is het belangrijk dat we het altijd in afhankelijkheid van de Heere doen. Vervolgens hebben we nagedacht over het gebed en de manier van bidden. Jullie zijn weer welkom op D.V. 4 oktober. Bas en Rogier houden een inleiding over één van de wonderen van de Heere Jezus: de bruiloft te Kana. Op 18 oktober houden Rik en Timo een inleiding over de genezing van de bezetene van Gadara. Na de pauze zullen we een leuke activiteit samen doen! Jij komt toch ook?

### **+16**

Voor de +16 moet, tijdens het schrijven van dit stukje, de eerste avond nog komen, dus is er nog niet veel te melden. Wel geven we hierbij de volgende data door. In de maand oktober zijn jullie welkom op 11 oktober. Jullie hebben maar één avond in oktober, omdat de eerstvolgende avond net op 1 november valt. We hopen jullie allemaal te zien!  
Ben je nog nooit op JV geweest? Kom gerust een keer een avond langs. De JV is er ook voor jou!

### **Zendingscommissie**

Op D.V. woensdag 16 oktober zal er in ons kerkgebouw een gemeenteavond/zendingsavond gehouden worden. Voor deze avond is dhr. P. Vogelaar uitgenodigd. Hij zal een inleiding houden over het werk van de zending van de HHK in Malawi. Tijdens deze avond zal tevens de opbrengst van de spaarpottenactie voor Bijbels en Zangbundels in Malawi overhandigd worden (heeft u nog een spaarpot thuis? Lever die spaarpot dan z.s.m. in bij dhr. A. van de Pol of neem contact op met hem via 06-1419823).

De avond begint om 20.00 uur. In de pauze kunt u informatie krijgen over ZHHK in het algemeen en het werk van ds. K. Klopstra in het bijzonder. Er is ook een verkooptafel waar u spulletjes uit Malawi en andere dingen kunt kopen. Toon uw belangstelling voor (het werk van) de zending en kom zo mogelijk naar deze avond. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,  
de zendingscommissie.

### **Thuisfrontcommissie Familie Karels**

Beste gemeenteleden,

Woensdag 18 september mochten we onze presentatieavond houden. Het deed ons goed om de betrokkenheid vanuit de gemeente te zien en om ook te merken hoe mensen enthousiast reageerden op het zien van ons werk in Tanzania. Dat geeft ons zelf ook weer nieuwe moed om verder te gaan! Nu eerst nog een paar maanden in Nederland, daarna weer in Tanzania. We willen ieder ook hartelijk bedanken voor uw financiële steun. Want zonder die steun kan het werk niet verder gaan.

Twee dagen na de presentatie werd er een sponsorwandeltocht gelopen. Een belangrijk deel van de opbrengst was ook voor het bijbelvertaalwerk. En ook hierbij was het weer erg fijn om te zien hoe mensen zich wilden inzetten. Iedereen die meegedaan heeft: Hartelijk bedankt! We hopen dat we de betrokkenheid vanuit de gemeente mogen blijven ervaren, ook als we straks weer terug gaan!

### **De Schatzoekers**

Zaterdag 14 september weer de 1<sup>e</sup> schatzoekersclub! We werden verrast door het bezoek van 16 bekenden gezichten!! Er waren ook nieuwe kinderen bij en zelfs ook kinderen die we op de Open Lucht Club hadden gezien. Fijn gezongen en geluisterd naar het verhaal: De bruiloft te Kana. De kinderen leerden: De Heere Jezus is almachtig! De kinderen luisterden aandachtig en deden enthousiast mee met het aanleren van de Bijbeltekst. Na het drinken hebben wij het nieuwe onderdeel geïntroduceerd: De Speurdersclub. We hebben voor een deel van de groep een apart onderdeel ingevoerd om ze op deze manier meer kennis te laten krijgen over het Woord van God. Onder onze begeleiding gaan we zo speuren in de Bijbel. Omdat de groep zo groot was hebben we gelijk het keuze- programma ingevoerd. Knutselen of Speurdersclub. Ongeveer 8 kinderen hebben junior speurdersclub gedaan en eentje heeft de senior gedaan. Even zoeken hoe we dit alles in goede banen kunnen leiden! Het is best wat leeswerk en kinderen hebben soms even begeleiding nodig bij wat er staat. Maar...ze vonden het best leuk. Het programma liep uit. Het was wennen met zoveel meer kinderen en ook het nieuwe programma onderdeel. Er stonden al ouders te wachten! We hebben het programma daarom afgesloten met het 'Onze Vader' Zoals beloofd hebben we aan een aantal kinderen een Levensbron gegeven. Ze hadden er al om gevraagd. Prachtig om hun ogen te zien glunderen nu ze er zelf eentje hebben gekregen! Dank aan God! Dat Hij zoveel kinderen gaf en dat we de Blijde Boodschap mochten doorgeven.

### **Gebedskring**

Op DV 12 oktober en 26 oktober komen we met de gebedskring bij elkaar. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en een bespreken opnieuw het Onze Vader aan de hand van de Institutie van Calvijn. Daarna dragen we samen de gemeente aan de Heere op in het gebed. We beginnen om 7.15 en sluiten af om 8.15. U bent van harte welkom! Het stilstaan bij en het bidden van het Onze Vader is in de omstandigheden waarin we als gemeente verkeren bijzonder verootmoedigend. Een citaat uit de Institutie; "Nu wordt ons echter niet voorgehouden dat ieder voor zich 'Vader' tegen Hem moet zeggen, maar veeleer dat wij Hem allen gezamenlijk als 'onze Vader' zullen aanspreken. Hierdoor worden we erbij bepaald hoeveel gevoelens van broederlijke liefde er onder ons behoren te zijn, daar wij allen krachtens dezelfde ontferming en onverdiende milddadigheid in gelijke mate kinderen zijn van zo'n Vader.(...) Kortom, al onze gebeden dienen zo te zijn dat zij de gemeenschap beogen die onze Heere in Zijn Koninkrijk en in Zijn huis ingesteld heeft.

### **Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'**

Het winterwerk is weer begonnen. Ik hoop dat u er weer zin in heeft! Heerlijk om samen Gods Woord te bestuderen. We komen als vrouwen uit de gemeente bij elkaar op dinsdagochtend 1 oktober. Deze ochtend houd ik de inleiding over Lydia, uit de Bijbelstudie 'Vrouwen uit het Nieuwe Testament', van ds. C.H. Hogendoorn.

Het zou fijn zijn wanneer u thuis Handelingen 16: 1-15 en Filippenzen 4: 10-19 alvast doorleest. Daarnaast is het goed om de Bijbelstudie over Lydia (Bijbelstudie 2) door te nemen. Wanneer we allemaal het gedeelte bestuderen geeft dat nog meer verdieping aan de gesprekken. Als de tijd het toelaat, willen we de vragen 1, 5 en 6 bespreken. De volgende keer komen we bij elkaar op dinsdagochtend 29 oktober. Betty van Braak verzorgt die ochtend de inleiding over Priscilla. Voor deze Bijbelstudie kunt u lezen: Handelingen 18: 1-6; 24-28 en Romeinen 16: 1-5. Er is inloop vanaf 09.00 uur, waarna we om 09.30 uur beginnen. Rond 11.15 uur besluiten we de ochtend. Er is kindercrèche aanwezig.

Kom gerust een keer vrijblijvend kijken! Hartelijk welkom! Met hartelijke groet en graag tot ziens!

Namens het bestuur,

mw. A.J. Boogaard - van Essen

### **Werkgroep Autisme**

Het is alweer een tijd geleden dat we als werkgroep Autisme van ons lieten horen. Gelukkig blijkt dat de gemeenteleden ons ondanks dat wel wisten te vinden om samen na te denken over de zorgen rond hun kind(eren). Daar zijn we blij mee! Nog even de puntjes op de i wat betreft ons hulpaanbod.

Er zijn in de gemeente diverse gezinnen waar zorg is rond de opvoeding en ontwikkeling van een of meerdere van de kinderen. Hierbij valt te denken aan een vorm van autisme, ADHD, een andere gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. Voor deze kinderen en jongeren is een kerkdienst meemaken, een catechisatieles volgen of meedoen op club of JV niet iets dat zomaar vanzelf gaat. Als ouders kan het soms een eenzaam gevoel geven om altijd maar weer uit te leggen aan anderen hoe er met hun kind omgegaan moet worden. Onbegrip komt helaas meer voor dan je zou denken.

Het kan enorm helpend zijn als er mensen meedenken en als er in overleg aanpassingen op maat gemaakt kunnen worden voor uw zoon of dochter. Aanpassingen in de kerkdienst, op club of JV en catechisatie, zodat het voor hen ook een fijn moment wordt van samen zijn en leren. Wij willen een luisterend oor bieden als u uw zorgen wilt delen en daarin met u meedenken in het zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook praktische dingen uit het dagelijks leven spelen daarin mee, zoals: 'Wie kan mijn kind naar de zorgboerderij brengen?' of 'Is er iemand die eens in de maand met mijn zoon wil gaan vissen?' enz. Ook daarvoor kan er gezocht worden naar iemand in de gemeente die dat met liefde wil doen.

In het nieuwe seizoen willen we er als werkgroep graag voor u zijn. Tineke Plumers is inmiddels al

een aantal maanden lid van onze werkgroep. We zijn blij dat ze ons team aanvult met haar inzet en kennis van autisme. Alma van Engelenhoven is gestopt met haar werk voor de werkgroep. Hartelijk dank voor alles wat je hierin voor de gemeente betekend hebt.

Wilt u contact met ons opnemen, dan kunt ons bereiken op het mailadres van onze werkgroep: [wergroepautisme@hhgede.nl](mailto:wergroepautisme@hhgede.nl) of op het telefoonnummer van mevrouw Boogaard, Tineke Pluimers of diaken Van Wageningen. Schroom niet; we denken graag met u mee!

Met hartelijke groet namens de Werkgroep Autisme,  
mevrouw A.J. Boogaard – van Essen

### **Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:**

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl).

### **Puzzelhoekje**

Beste jongens en meisjes,

Lees Johannes 10:1-18 met aandacht, en beantwoord daarna de vragen. Stuur je oplossing naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl) of naar Betty van Braak, de Moucheronstraat 7, 6717TS EDE. Natuurlijk mogen je papa en mama je helpen! Voor je inzet krijg je 2 punten. Ben je 6 jaar, en wil je ook meedoen dan ben je welkom!

- 1) :1 Wat betekent: Voorwaar, voorwaar?
- 2) :7 Waarmee vergelijkt Jezus Zich?
- 3) :9 Wat gebeurt er als je door Hem binnen de stal gaat?
- 4) : 10 en 12, 13 Hoe herken je een inbreker?
- 5) : 14 Waaraan herken je de goede Herder?
- 6) :17 Waarom houdt God de Vader van Jezus?

Hartelijke groetjes

Tante Betty

### **Kleurplaat**



### **Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar**

*Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.*

#### **Hoofdstuk 6: Om het zieke kind**

Door de straten van Gori ging een vreemde optocht. Er liep een dame, die rouwklere droeg. Zij werd gevolgd door een paar slavinnen, die een wieg tussen zich in droegen. Deze dame was in Gori geen onbekende. Het was Wadi, de vrouw van een rijke huidenkoopman. In de wieg, die de slavinnen droegen, lag een kindje, dat nog geen jaar oud was. Voor elk huis, waar de stoet langs trok, werd de wieg neergezet. De bewoners, meestal de vrouwen, kwamen dan naar buiten en dan vroeg Wadi iets aan hen. Dan werd er in de wieg gekeken en meewarig schudden de mensen dan het hoofd. Daarop gingen ze hun huis weer binnen en Wadi zette met een bedroefd hart haar tocht weer voort. Maar wat was er dan toch met dat kind? Och, dat kleine kind was ziek, heel erg ziek. Het lag in zijn wiegje, met een hoogrode kleur op de wangen. De ademhaling was kort en ging heel gejaagd. Blijkbaar had het kind hoge koorts. Maar waarom ging die moeder dan met zo'n doodziek kind de straat op? Wie doet dat nu? Daarvan kan de ziekte toch alleen maar erger worden? Ja, dat zouden wij zeggen. Maar in Gori waren geen dokters. Wanneer daar iemand ziek werd, ging men met de patiënt de huizen langs. Ieder kwam hem dan bekijken en men vroeg of iemand een middel wist, om de zieke weer beter te maken. Soms wist iemand een huismiddeltje en dan werd dat toegepast. Maar in de regel hielp zo'n tocht langs de huizen heel weinig. In haar grote zorg over haar zieke kind, had Wadi dit nu ook gedaan. Het kindje werd van uur tot uur zieker en daarom was zij nu met het kind de straat opgegaan. Zo was ze al verschillende straten doorgelopen. Heel veel mensen hadden zich al over het wiegje gebogen, oude en wijze mensen. Maar als ze de kleine patiënt goed bekeken hadden, schudden zij het hoofd. Nee, 't was heel jammer, maar voor die ziekte wisten zij geen middel. En dan trok Wadi weer ongetroost verder, om het bij een volgend huis opnieuw te proberen. Eindelijk kwam ze ook bij het prachtige huis van generaal Bakar. De wieg werd voor de deur neergezet en met een hoopvol hart werd er aangeklopt. In dit prachtige huis, waar zulke rijke mensen woonden, zou men misschien wel een middel weten, om haar zieke kindje beter te maken. Met een angstig hart wachtte Wadi af, wat er zou gaan gebeuren. De deur ging open en mevrouw Ghadani, gevolgd door enkele van haar slavinnen, kwam naar buiten. Ze had heel veel medelijden met de arme moeder en graag zou zij haar helpen. Maar zij wist niet hoe zij dit doen moest. Met geen mogelijkheid kon zij een middel bedenken, waardoor het zieke kindje geholpen zou kunnen worden. Met belangstelling keek ze in het wiegje. Ze streefde het kindje over

de gloeiende wangen, maar dat was alles, wat ze doen kon. Het kind een goed middel geven kon ze helaas niet. “Arme Wadi”, zei Ghadani tot de bedroefde vrouw, “wat zou ik je graag helpen. Maar heus, ik weet geen enkel middel, waardoor het kindje beter zou kunnen worden. Het spijt me heel erg. Ik zou je graag geholpen hebben”. Dat was alles. Ghadani groette Wadi vriendelijk, keek nog eens met een meewarige blik in het wiegje en wilde zich toen omdraaien, om naar binnen te gaan. Maar op dat ogenblik fluisterde één van de slavinnen de naam van Nunia. “Mevrouw, zou Nunia misschien een middel weten?” vroeg ze toen. “Ze is immers zo’n vreemd meisje. Zij heeft zich ook zo druk gemaakt met Kathewan”. Ja, dat was waar. Daaraan had Ghadani niet gedacht. Die slavin was hard ziek geweest. Iedereen dacht, dat zij wel spoedig sterven zou en nu de laatste dagen was zij aan het opknappen en het leek wel alsof zij weer gauw helemaal beter zou zijn. “Maar die beterschap heeft Nunia toch niet bewerkt?” vroeg ze aan de slavin, die haar op Nunia opmerkzaam had gemaakt. “Dat weet ik niet, mevrouw”, antwoordde zij, “maar misschien heeft Nunia wel een tovermiddel gegeven. ’t Kan ook wel zijn, dat zij een wonderspreuk heeft gebruikt. Wat het eigenlijk is doet er toch ook niet toe, mevrouw. Als zij het kindje beter kan maken moeten we dat toch proberen!” Wadi hoorde het gesprek met klimmende belangstelling aan. Haar hoop herleefde, dat was duidelijk op haar gezicht te zien. “Heeft u een slavin, die toveren kan, mevrouw?” vroeg ze. “Dat nu juist niet, maar het is wel een vreemd meisje. Zulke mensen kunnen vaak meer dan een ander. Vooruit, ga Nunia maar eens even roepen!” zei zij tegen de slavin. Deze wipte het huis binnen en kwam al heel gauw met Nunia terug. “Wat is er van uw dienst, mevrouw?” vroeg Nunia beleefd. “Kijk eens hier”, en meteen wees mevrouw Ghadani op het wiegje, “dat kindje is hard ziek en niemand weet raad, om het te genezen. Bekijk het eens goed, en zeg me dan of jij soms een middel weet, om het kind weer beter te maken”. Nunia schrok van deze opdracht. Ach, dacht ze, hoe zou ik nu dat zieke kindje beter kunnen maken. Ik weet niets van kleine kinderen af. Zelf heb ik nooit een broertje of zusje gehad. Dit dacht ze, maar ze zei het niet. Ze deed precies als de anderen gedaan hadden: ze liep op het wiegje toe en keek er in. Het kind lag daar nog steeds met hoogrode wangetjes en hapte naar adem. Even keek ze naar het arme stakkerdje....toen schudde ze haar hoofd en daarmee zag de arme Wadi opnieuw haar hoop in rook vervliegen. “Heus”, zei het meisje zacht, “ik weet geen middel, om het kind beter te maken, werkelijk niet. Er is maar één ding, dat ik voor u zou kunnen doen!” “En wat is dat dan?” vroeg Wadi gretig. “Ik kan tot mijn God bidden, misschien wil Hij mijn gebed verhoren en uw kindje beter maken”. “Ja, doe dat, doe dat, Nunia!” zei Ghadani haastig. “Nee, nee, niet vanavond als je naar bed gaat, maar nu dadelijk, voor het te laat is. Je ziet toch, dat het kindje ernstig ziek is?” Zeker, dat zag Nunia heel goed en ze begreep, dat zij direct zou moeten bidden. Maar Wadi verwachtte er niet veel van. Bidden? Och heden, ze had tijdens de ziekte van haar kind al ontelbare malen tot haar god Mithra gebeden. Wat had het geholpen? Letterlijk niets! En Mithra met zijn duizend oren, zou haar toch zeker wel gehoord hebben. O, vast en zeker had hij haar gehoord, maar hij had natuurlijk geen middel geweten, anders zou het kindje wel beter geworden zijn. Maar al verwachtte Wadi er niets van, ze wilde het die slavin niet verbieden. Het meisje dacht immers, dat zij er haar een dienst mee deed? Welnu, laat haar dan haar gang maar gaan. Erger zou het er toch zeker niet van worden.

*Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.*

## **Overige berichten**

### **Rommelmarkt Woord en Daad**

Op DV **zaterdag 26 oktober** organiseren de comités Woord en Daad Ede en Bennekom/Wageningen een rommelmarkt. Deze markt zal gehouden worden aan de Verlengde Parkweg 49 (schoolgebouw) in Ede. Ook zijn er diverse activiteiten voor kinderen, en er is catering aanwezig. Welkom!

De comités zijn op zoek naar goede, bruikbare spullen (geen meubels) die tijdens deze rommelmarkt verkocht kunnen worden. Ook boeken en tweedehands kinderkleding zijn welkom. U kunt de spullen inleveren aan de Verlengde Parkweg 49 (schoolgebouw) in Ede. Dit kan op donderdagavond 17 oktober van 19.00 uur – 21.00 uur en op zaterdag 19 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wanneer u de spullen op een ander tijdstip wilt inleveren, kan dit alleen na telefonisch overleg (Bennekom: 0318-418397, Ede: 0318-787376).

Voor meer informatie over de rommelmarkt verwijzen wij u naar de website



[www.woordendaad.nl/comite-edc](http://www.woordendaad.nl/comite-edc). Wilt u ons tijdens de rommelmarkt helpen? Neem dan contact op via een van de bovenstaande telefoonnummers.

Namens de comités alvast hartelijk dank.

## **P E R S B E R I C H T**

### **Toogdag GBS in Barneveld**

**BARNEVELD - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 12 oktober 2013 haar 48<sup>e</sup> toogdag. Plaats van samenkomst is de Rehobothkerk aan de Nairacstraat 24 te Barneveld. De vlakbij gelegen Veluwehal zal worden gebruikt als overblijfruimte tussen de morgen- en middagbijeenkomst.**

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. P. Blok uit Dirksland, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. A.C. Rijken uit Gameren en ds. A. van Voorden uit Opheusden te spreken. De pauze duurt van 12.30 uur tot 14.00 uur. Vervolgens hopen tijdens de middagbijeenkomst ds. C. Hogchem uit Genemuiden en eerw. heer R. Bakker uit Barneveld te spreken. De heer Bakker verzorgt ook de sluiting. De Rehobothkerk ligt vlakbij het NS-station te Barneveld. In de directe omgeving van de kerk zijn voldoende parkeerplaatsen. In de middagpauze is er ruime gelegenheid om bij de boekentafels in de kerk en de Veluwehal Bijbels, psalmboeken en andere uitgaven van de GBS te kopen. De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling te handhaven en te bevorderen. Vele Bijbels worden gratis verspreid op zeeschepen, in zorgcentra en gevangenissen. Elk jaar verspreidt de GBS tienduizenden Bijbels in getrouwe vertalingen in Oost-Europa, in Siberië, in Israël, in Afrika en andere delen van de wereld. Via lezingen in het GBS-gebouw en bij kerken en verenigingen wordt informatie gegeven over de geschiedenis van de Bijbel in de Statenvertaling en het werk van de GBS. In de bibliotheek van het gebouw is een uitgebreide collectie "oude schrijvers" aanwezig. Tevens is er een expositie te bezichtigen over "De Statenbijbel en zijn voorgangers" en de geschiedenis van de GBS. De eerste toogdag werd gehouden op 20 augustus 1966 in Rotterdam. Daarna is het een vaste gewoonte geworden om elk jaar bijeen te komen. Het werk van de GBS wordt gesteund door ruim 39.000 donateurs.

**Voor meer informatie:** J. Haalboom T 0345 - 61 01 55 E

[J.haalboom@gereformeerdebijbelstichting.nl](mailto:J.haalboom@gereformeerdebijbelstichting.nl)

### **Oproep vrijwilligers in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede**

Op 16 september a.s. gaat de nieuwe ingang van het ziekenhuis open en per 1 september 2013 is in het ziekenhuis een nieuwe functie gekomen: Gastvrouw/heer op de poliklinieken. De inhoud van deze functie is om bezoekers/cliënten te verwijzen naar de spreekuren of andere afdelingen en/of desgewenst te begeleiden. Voor polikliniek A zoeken we mensen die 'vrijmoedig' maar vriendelijk en gastvrij mensen durven aanspreken en begeleiden. Men kan elke week of 1 x in de 14 dagen ingedeeld worden. Tijden zijn van 9-12 en van 13-16 uur. Vooral op de maandag (morgen en middag) en de woensdagmorgen zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook kunt u op de reservelijst komen. Eveneens zijn er wat vacatures op de verpleegafdelingen. Hiervoor geldt dat u als gastvrouw/heer bij patiënten langs gaat en aandacht geeft wanneer de patiënt daaraan behoefte heeft. Een gesprek voeren, boodschappen doen in het winkeltje, post rondbrengen etc. kunnen onderdeel van de werkzaamheden zijn. Op de verpleegafdelingen zijn het contacten langduriger dan op de polikliniek.

Wanneer u mee wilt doen valt u onder de Johanniter Hulpverlening, een werkorganisatie welke uitgaat van de Johanniter Orde in Nederland. Een Prot. Chr. Orde die christelijk barmhartigheidswerk wil doen en als symbool de barmhartige Samaritaan voert.

Informatie bij één van de coördinatoren

Mw. N. Kootstra, tel. 638497 (0318), E mail: [nkootstra@versatel.nl](mailto:nkootstra@versatel.nl)

Mw. Henda Huisman, tel. 640777 (0318), E mail: [Henda.huisman@hotmail.nl](mailto:Henda.huisman@hotmail.nl)

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 19 oktober 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl) **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

### **Gedicht Reformatie**

In 't donk're tij van bijgelovigheden,  
toen 't ongelooft zo diep zijn wortel schoot,  
het Woord van God met voeten werd getreden,  
de mens van Geestes lichtglans was ontbloot,  
kleurd' aan de kim een hoopvol morgenrood,  
als antwoord op de roepende gebeden  
van duiven in de rots, uit bange nood,  
om onverdiend goedertierenheden:

Een monnik slechts, die God als middel schonk,  
klopt' op de kerkdeur, dat 't Rome klonk,  
kritiek op leringen die niet betamen.

En als hij straks gedaagd wordt voor 't gerecht,  
spreekt hij, met God'lijk vuur bezielde, oprecht:  
God helpe mij, ik kan niet anders. Amen.

Marinus Nijssse.