

## **COLOFON QUO VADIS**

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard  
Zandlaan 16, 6717 LP Ede  
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen  
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede  
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,  
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede  
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00  
(*hoofdredactie*)  
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15  
(*eindredactie*)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk  
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

## **Meditatie**

### **Bij de dankdag**

De goede dingen in dit leven zijn gaven van God. Hij is de Gever van al onze zegeningen. "Geef ons". Niet alleen het geloof, maar het voedsel is ook de gift van God. Niet alleen de dagelijkse genade is van de Heere, maar ook het dagelijks brood. Elke

goede zaak komt van God. *"Alle goede gave ( ...) is van boven, van den Vader der lichten afkomende"* (Jak. 1:17). Wijsheid is een gave van God. *"Zijn God onderricht hem"* (Jes. 28:26). Rijkdom is een gave van God. *"Ik zal u rijkdom geven"* (2 Kron. 1:12). Vrede is een gave van God. *"Die uw landpalen in vrede stelt"* (Psalm 147:14). Gezondheid, de bloem van het leven, is een gave van God. *"Die de regen geeft op de aarde"* (Job 5:10). Dit alles komt van God; Hij laat het koren groeien en het kruid wassen. Als alles gave is, merk dan toch de afschuwelijke ondankbaarheid van mensen die tegen hun Gever zondigen! De Heere voedt hen en zij strijden tegen Hem; Hij geeft hun brood en zij beledigen Hem. Wat is dat onwaardig! Zouden wij geen schande uitroepen over iemand die een vriend heeft, die hem altijd geld toestopt en dat deze hem toch zou verraden en onrecht aandoen? Zo ondankbaar handelen zondaren met de Heere; zij vergeten niet alleen Zijn zegeningen, maar misbruiken ze. *"Als Ik hen verzadigd heb, zo bedrijven zij overspel"* (Jer. 5:7). O, wat is het vreselijk tegen een milddadig God te zondigen, de handen weg te slaan die ons lenigen. Hoe velen maken van Gods zegeningen een pijl en schieten daarmee op Hem! Hij geeft hun verstand en zij dienen er de duivel meer. Hij geeft hun kracht en zij verteren die bij de hoeren. Hij geeft hun brood om te eten en zij slaan achteruit tegen Hem. *"Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit"* (Deut. 32:15). Ze zijn net als Absalom, die, zodra zijn vader hem had gekust, een samenzwering tegen hem opzette (2 Sam. 15:10). Ze zijn net als een muilnier, dat het moederdier trapt, nadat zij het melk heeft gegeven. Gods zegeningen zullen tegen diegenen getuigen die tegen hun Gever zondigen en Gods Koninklijke genadegaven misbruiken. Wat is er zachter dan olie, maar wat is er heter als zij verhit wordt? Wat is er aangenamer dan zegeningen, maar wat is er vreselijker als men ze misbruikt? Dan veranderen ze in een vloek. Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt al onze erkentelijkheid toe. *"Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder"* (Pred. 1:7). Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren. Wij zijn zo geneigd aan ons eigen net te roken en alles wat we hebben, aan onze eigen tweede oorzaken toe te schrijven (Hab. 1:16). Wij schrijven het toe aan onze bekwaamheid en ijver. God is echter de Gever; Hij geeft het dagelijks brood (Ps. 136:25). Hij geeft ook rijkdom. *"Hij is het, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen"* (Deut 8:18). Of wij schrijven vaak de lof toe aan tweede oorzaken en vergeten de Heere. Als vrienden een nalatenschap schenken, zien we op naar hen en bewonderen hen, maar wij aanbidden niet de Heere, Die de grote Gever is; alsof iemand de huisknecht zou bedanken en nooit aandacht zou schenken aan de heer des huizes, die in alles voorzien heeft. O, als de Heere toch alles geeft, ons gezichtsvermogen, ons voedsel, onze kleding, laten we Hem dan de hoogste lof toebrengen; laat de Heere toch niets tekort komen, als Hij Zijn zegeningen heeft gegeven. Dankzegging is een loffelijker deel van de dienst des Heeren. Ons gebrek kan ons doen bidden, de behoefte kan ons om dagelijks brood doen smeken, maar de Heere lofprijzingen toebrengen getuigt van een hart vol oprechtheid en genade. In het bidden handelen we als een mens, in het loven als een engel. Zaaït de Heere het zaad van zegeningen, laat dan dankbaarheid de vrucht zijn die wij Hem toebrengen. Wij worden wel tempels van God genoemd en waar moet de lof des Heeren anders klinken dan in Zijn tempel? (1 Kor. 3:16). *"Ik zal den Heere prijzen in mijn leven, ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben"* (Ps. 146:2). De Heere geeft ons dagelijks brood, laten wij Hem dagelijks prijzen. Dankbaarheid jegens onze Gever is de beste gedragslijn, daar verliezen we niets bij. Dankbaar zijn voor een zegening is de weg om meer te krijgen. Musici laten het liefst hun trompet klinken waar de beste akoestiek is en de Heere schenkt Zijn zegeningen waar de beste weerklank van lofprijzing is. De varren onzer lippen offeren is niet genoeg, maar wij moeten onze dankbaarheid tonen, door de gaven die God ons heeft gegeven nuttig te besteden en als het ware ze tot goed gebruik aan te wenden. De Heere geeft ons bezittingen en wij behoren Hem te eren van ons goed (Spr.3:9). De Heere geeft ons de staf des broods en wij besteden de kracht, die wij daardoor ontvangen, in Zijn dienst. Dat is nu dankbaar zijn en laat ons nederig zijn, opdat wij zó dankbaar mogen zijn. Hoogmoed stremt de loop der dankbaarheid. Een hoogmoedig iemand zal nooit dankbaar zijn; hij beschouwt alles wat hij heeft als

iets wat hijzelf tot stand gebracht en verdient heeft. Laten we toch inzien, dat alles wat we hebben, Gods gave is en hoe onwaardig we zijn om de minste gunst te ontvangen. Dit zal ons veel tot lofprijzing en dankbaarheid brengen; dan zullen wij zilveren trompetten zijn, die Gods lof uitbazuinen.  
Thomas Watson

### **Kerkdiensten**

3 november	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Stichting Schuilplaats</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
6 november	3 <sup>e</sup> collecte	Predikantsplaats
	10.00 uur	Kandidaat F. van Binsbergen ( <i>Lunteren</i> )( <i>Dankdag</i> )
	19.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
10 november	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	10.00 uur	Ds. N.P.J. Kleiberg ( <i>Achterberg</i> )( <i>Zingen en koffie drinken</i> )
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Noodhulp in eigen gemeente</i> )
17 november	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerkgebouw en pastorie
	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. A.A.F. van de Weg ( <i>Soest</i> )
24 november	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>NajaarsZendingsCollecte</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Predikantsplaats
	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
24 november	18.30 uur	Ds. J.C. de Groot ( <i>Dordrecht</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerkgebouw en pastorie

### **Uit de pastorie**

De herfstvakantie is alweer begonnen als ik dit schrijf. De eerste periode na de zomervakantie zit er weer op voor de kinderen. Een intensieve tijd waarin weer veel werk gedaan is op school. Heerlijk om dan even tijd te hebben om uit te rusten en wie weet samen met uw gezin er nog op uit te gaan. Fijn om even tijd voor elkaar te hebben. Wat is dat belangrijk! Het winterwerk is inmiddels in volle gang. Dat betekent dat vrijwel iedere avond door de week bezet is. Een drukke tijd in de pastorie, maar heerlijk dat ik een vrouw heb die mij met vreugde afstaat voor dit werk. Dat maakt dat ik met een gerust hart ga. Deze drukke tijd geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de andere broeders van de kerkenraad. Veel is het werk dat ze doen voor de gemeente, naast hun werk en de zorg voor hun gezin. Ook hun vrouwen staan met liefde hun man af aan de HEERE en Zijn dienst. Wat een zegen! Zo mogen de vrouwen ook extra de hulp van de HEERE inroepen en verwachten voor de dingen waar zij soms alleen voor staan. Wilt u ons met onze gezinnen

opdragen in uw gebeden en vragen om moed en kracht, zodat we het werk met vreugde in uw midden mogen doen?

Mijn vrouw en ik willen graag heel blij nieuws met u delen. In mei verwachten we ons vijfde kindje. Een broertje of zusje voor Rogier, Hans, Ruben en Emma. Vandaag was de eerste echo en daarop zagen we het kloppende hartje van een klein mensje. Ontroerend mooi! Dat was het ook toen we het nieuws aan onze kinderen vertelden. Stralende ogen vertelden hoe welkom hun nieuwe broertje of zusje is! Prachtig. We zijn samen verwonderd en dankbaar over Gods goedheid voor ons.

Een hartelijke groet uit de pastorie, ook van mijn vrouw en onze kinderen,  
uw ds. R.C. Boogaard

## Uit de gemeente

### **Familieberichten**

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

### **Toerustingsavonden 'Ook andersdenkenden & kwetsbaren horen bij ons!'**

Kijk om je heen en je ziet mensen die anders denken dan jij denkt. Kijk opnieuw en je ziet kwetsbaren die zich ternauwernood staande kunnen houden in de samenleving. Als je echt goed kijkt zie je **kwetsbare andersdenkenden**; hunkerend naar aandacht en warmte!

Hoe gaan we om met deze mensen? Hoe kunnen we christelijk barmhartigheid in de praktijk brengen? Zijn we zelf kwetsbaar/of andersdenkend? In een 4-tal toerustingsavonden, die in het winterseizoen worden georganiseerd willen we nadenken over (de beantwoording van) deze vragen.

Deze toerustingsavonden, die het karakter hebben van gemeenteavonden, worden verzorgd door **Stichting Ontmoeting** op de volgende data (D.V):

Woensdagavond	20 november 2013
Woensdagavond	11 december 2013
Woensdagavond	19 februari 2014
Woensdagavond	16 april 2014

De avonden starten om 19.30 uur in de Zuiderkerk.

Het is de bedoeling dat de aankomende tijd meer inhoudelijke informatie op onze website wordt geplaatst, houdt u dus onze website in de gaten!

### **Ouderenmiddag**

We kijken terug op een fijne eerste ontmoeting van dit winterseizoen. Met elkaar hebben we de draad weer opgepakt. Aan de hand van het boekje 'Beslagen vensters' van ds. H. Veldkamp gaan we in op allerlei praktische raad voor het gebed. Behalve deze bezinning is er ook elke middag ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Graag hoop ik u allen de volgende oudermiddag weer te ontmoeten. Deze is gepland op 20 november. Op verzoek hierbij ook de overige data, zodat u al vroegtijdig met deze middagen rekening kunt houden: 18 december (kerstviering); 15 januari; 5 februari; 19 maart en 9 april.

Hartelijke groet,  
ds. R.C. Boogaard

### **Catechisatie**

De leerstof voor de komende maand:

<i>Datum</i>	<i>Leerstof</i>
4 november	Geen catechisatie i.v.m. Dankdag
11 november	vr. + antw. 36
18 november	vr. + antw. 37 tot (a)

25 november vr. + antw. 37 helemaal  
2 december vr. + antw. 38

## **Belangrijke data**

### **Vergader- en bijeenkomstenrooster**

30 oktober eerste koorrepetitie. Aanvang 20.00 uur.

1 november Jeugdvereniging +16.

6 november Dankdag.

8 november Jeugdvereniging -16.

9 november Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

13 november Kinderclub. Aanvang 14.00 uur.

15 november stampottenbuffet. Welkom vanaf 17.45 uur. Aansluitend Jeugdvereniging +16.

16 november Klusochtend.

16 november Inleveren kopij kerkbode december.

16 november Jeugdvereniging -16: Jongeredag.

19 november Vrouwenvereniging. Aanvang 09.30 uur.

20 november Toerustingsavond (zie elders in deze kerkbode).

21 november Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.

22 november Gezamenlijke Jeugdverenigingsavond -16 en +16.

23 november Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

23 november Jongerenavond (zie elders in deze kerkbode).

29 november Gezamenlijke Jeugdverenigingsavond -16 en +16

## **Diaconie**

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

## **Kerkvoogdij**

### **Rekeningnummer kerkvoogdij**

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

## **Rekening nummer verenigingen**

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

## **Activiteitencommissie**

### **Postzegelactie**

Zoals beloofd zou de totale opbrengst nog vermeld worden in de kerkbode. Inmiddels zijn we door onze voorraad postzegels heen. Met ingang van 1 november 2013 mag de guldenzegel niet meer gebruikt worden en daarom wordt de postzegelactie afgesloten. We hebben van maart 2011 tot en met augustus 2013 aan deze actie mogen meewerken. De totale opbrengst is bijna **€ 700** en is bestemd voor de kerkvoogdij. Graag willen we een ieder bedanken voor de bestellingen die in de afgelopen jaren zijn gedaan. Arnold en Arianne Budding.

### **Opbrengst Late Night Walking t.b.v. Wycliffe**

De opbrengst van de sponsorwandeltocht ten behoeve van het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels is € 481,50. De opbrengst voor de kerkvoogdij was € 125 ter dekking van de onkosten. Iedereen die meegelopen heeft nogmaals hartelijk dank.

### **Stampottenbuffet**

Vrijdagavond, 15 november, is het zover: ons jaarlijkse stampottenbuffet. We nodigen u van harte uit om hier aan deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 9 november via de mail: actie@hhgede.nl of bellen naar Janneke: 0318-561549. Wilt u ons helpen een pan stampot klaar te maken? Ook dan zien we uw reactie graag tegemoet. De kosten om deel te nemen aan het buffet zijn € 5 per persoon. Kinderen jonger dan 4 jaar zijn gratis. Vanaf 17.45 uur bent u welkom in de kerk en om 18.00 uur willen we beginnen. U komt toch ook?

### **Rookworsten:**

Ook dit jaar kunt u weer heerlijke, grove en fijne rookworsten bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. U kunt uw bestelling tot uiterlijk 13 november mailen naar actie@hhgede.nl of bellen met Jarco (06-53612533). De kosten zijn € 6,50 per 3 rookworsten. De bestelde rookworsten kunt u 15 november afhalen tussen 17.30 en 18.00 uur (vóór het stampottenbuffet) of zaterdagmorgen, 16 november van 9.00 uur tot 11.30 uur (tijdens de klusjesmorgen). We kunnen ze ook bij u thuis brengen; wilt u dit dan aangeven bij uw bestelling?

### **Koor:**

Misschien kunt u zich nog herinneren dat we op de muziekkavond rondom Pasen, met een projectkoor gezongen hebben. Na afloop bleek toen dat er onder de koorleden best animo was om dit projectkoor in stand te houden. Het is de bedoeling dat we onder leiding van dhr. Mateman ongeveer 1 keer per 3 weken oefenen. Op **woensdag 30 oktober om 20.00 uur** hopen we een eerste avond te houden, waarbij we willen kijken of en hoe we met het projectkoor verder kunnen gaan. Ieder vanaf 16 jaar is van harte welkom.

### **Kaarten/kwartetten:**

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4 per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4 per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

## **Lezenswaardig**

### **De Institutie van Calvijn – Het gebed (24)**

*“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”*

25. Dat de namen van de aartsvaders in het gebed gebruikt werden, is voor ons niet van belang.

Op een verschrikkelijke manier verdraaien ze de andere getuigenissen uit de Schrift die ze ter verdediging van die leugen van hen aanvoeren. 'Ja maar,' zeggen ze, Jakob bidt dat zijn naam en die van zijn vaders Abraham en Izaäk over zijn nageslacht aangeroepen zal worden.' Laten we eerst eens bezien wat deze vorm van aanroepen onder het volk Israël inhield. Ze bidden hun voorvaders niet om hulp aan hen te verschaffen, maar zij smeken God om gedachtig te zijn aan Zijn knechten, Abraham, Izaäk en Jakob. Hun voorbeeld geeft dus in geen enkel opzicht steun aan hen die het woord tot de heiligen zelf richten. Maar omdat die lummels te dom zijn om te snappen wat het inhoudt om de naam van Jakob aan te roepen of waarom dat gedaan wordt, is het geen wonder dat ze zich zo als kleine kinderen vergissen in deze wijze van bidden. Die wijze van uitdrukken komt meer dan eens in de Schriften voor. Jesaja zegt immers dat de naam van de mannen aangeroepen wordt over de vrouwen, hetgeen betekent dat zij hen als echtgenoten hebben, zodat zij onder hun hoede en bescherming verkeren. De zin van het aanroepen van Abrahams naam over de Israëlieten is dus hierin gelegen dat zij de afkomst van hun geslacht op hem terugvoeren en hem steeds als de stichter van hun volk en hun voorvader in eervolle gedachtenis blijven houden. Jakob doet dit ook niet omdat hij zich druk zou maken over de verbreiding van de roem van zijn naam. Nee, hij beseft dat het geluk van zijn nakomelingen geheel en al gelegen was in de erfenis van het verbond dat God met hem gesloten had en daarom wenst hij hun toe wat naar zijn inzicht voor hen het allerbeste is: dat zij naar hun afstamming van hem beoordeeld zullen worden. Dat is namelijk niets anders dan dat hij het aan hen overdraagt om hem in het verbond op te volgen. Op hun beurt nemen zij niet de toevlucht tot de voorbede van doden, wanneer zij een dergelijke herinnering in hun gebeden opnemen, maar herinneren zij de Heere aan Zijn verbond, waarin Hij het als de allervriendelijkste Vader op zich genomen heeft hun omwille van Abraham, Izaäk en Jakob genadig en goedgunstig te zullen zijn. Hoe weinig de heiligen zich verlaten hebben op de verdiensten van hun voorouders, blijkt uit het openlijk getuigenis van de kerk bij de profeet: 'U bent onze Vader; Abraham weet niet van ons af en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze Vader en onze Verlosser.' Dat zeggen ze, en dan voegen ze er meteen aan toe: 'Keer weder, Heere, omwille van Uw knechten. Daarbij denken ze echter niet aan voorbeding, maar richten ze de aandacht op de weldaad van het verbond. Maar nu wij de Heere Jezus hebben, in Wiens hand het eeuwig verbond der genade niet alleen voor ons gesloten, maar ook bekrachtigd is, op wiens naam zouden wij ons dan in onze gebeden beter kunnen beroepen? En aangezien die beste leermeesters beweren dat met deze woorden de patriarchen tot voorbidders gemaakt worden, zou ik weleens van hen willen weten waarom Abraham, als de vader van de kerk, bij hen onder de grote schare der heiligen nog niet eens een heel klein plaatsje inneemt. Uit wat voor samenraapsel ze hun advocaten halen, is alom bekend! Laten ze mij maar eens uitleggen hoe het nu te verklaren is dat er op geen enkele manier aandacht geschonken wordt aan Abraham, die toch door God boven alle anderen gesteld is en die Hij tot de hoogste trap van eerverheven heeft. Omdat het natuurlijk duidelijk was dat een dergelijk gebruik bij de oude kerk onbekend was, besloot men te zwijgen over de oude patriarchen, om te verhullen dat ze iets deden wat nog nooit gedaan was, alsof andere namen een excuus zouden kunnen zijn voor het nieuw ingevoerde en afgodische gebruik! Wat de tegenwerping van sommigen betreft, dat God gevraagd wordt zich omwille van David te ontfermen over het volk - dat vormt geen argument voor hun dwaling, maar is juist bij uitstek geschikt om die te weerleggen. Ais wij namelijk overwegen welke rol David vervulde, dan zien wij dat hij ten opzichte van heel de schare der heiligen in die zin een aparte plaats inneemt dat God het verbond bevestigt dat Hij in hem gesloten had. Het gaat dus meer om het verbond dan om de man en het vormt een voorafbeelding van de enige voorspraak van Christus. Want wat in het bijzonder voor David gold, dat hij namelijk een type van Christus was, is stellig niet van toepassing op anderen.

*Wordt vervolgd*

## **Jeugdverenigingen**

**-16**

Voor de -16 hebben we in oktober 2 avonden mogen houden. We mogen terugkijken op twee leerzame, openhartige en ook gezellige avonden! Op de eerste avond hielden Rogier en Bas de inleiding over de bruiloft te Kana. We mochten samen nadenken over de wonderen die Jezus tijdens zijn tijd op aarde mocht verrichten, maar we mochten ook zien dat de Heere nog steeds wonderen doet! En dat kunnen soms al heel kleine dingen zijn waarin je het wonder van Jezus mag zien. De tweede avond hielden H  l  ne en Christine de inleiding over de genezing van de

bezetene van Gardara. We hebben gehoord hoe machtig de Heere is en de satan heeft overwonnen. Dat betekent niet dat de satan geen macht meer heeft en daar moeten we ons tegen wapenen. We hebben er over gesproken hoe we dat kunnen doen. In november zijn jullie welkom op D.V. 8 november. Rik en Timo houden een inleiding over de genezing van de man met de dorre hand. Ook deze avond doen we na de pauze een leuke activiteit.

## **+16**

De eerste avond zijn we gelijk de Bijbel ingedoken aan de hand van een quiz. Geweldig om jullie allemaal zo enthousiast bezig te zien! De tweede avond hielden Gerben en Peter een inleiding over Jona. Een globale schets over het totale Bijbelboek en met name de preek die Jona hield in Ninevé. 1 november hopen ze hiermee verder te gaan en de kritisch gestelde vragen te beantwoorden. November is een drukke maand. 15 november hopen Nicolet, Simone en Anna-Maria ons meer te vertellen over vriendschap, liefde en naastenliefde. Vooraf is het bekende stampottenbuffet, reden temeer om mooi op tijd te komen! 16 november is de +16 jongerendag. Het thema dit jaar is '(Schijn)Heilig?!' Schijnheiligheid, je komt het overal tegen: bij mensen om je heen, misschien zelfs in je kerk, misschien ook bij jezelf? Maar ook staan ze stil bij de heilige God, die in Zijn genade ons van alle schijnheiligheid kan verlossen. Nieuw dit jaar is het middag- en avondprogramma, het begint 's middags om 14.45 uur. Op J.V. zullen we inventariseren wie er gaan en kunnen rijden.

## **Gezamenlijke avonden**

Voor 22 november hebben we Jacob en Albertine uitgenodigd om te vertellen over het Bijbelvertaalwerk wat ze doen. Die avond zal daarvoor gecollecteerd worden, dus neem een volle portemonnee mee! De kerk is om 19.30 uur open en we willen om 19.45 uur beginnen.

29 november willen we wat leuks gaan doen met elkaar, jullie worden bijtijds op de hoogte gebracht van de plannen!

Ben je dit seizoen nog niet op een avond geweest of ben je nog nooit op een J.V. geweest, kom gerust een avond bijwonen! Welkom!

## **Lidmatenkring**

Beste gemeenteleden,

Donderdag 17 oktober hebben we op de eerste lidmatenkringavond van dit seizoen een begin gemaakt met de brief aan de Hebreëën. Uit een inventarisatie onder gemeenteleden bleek deze brief een voorkeur te hebben. De Hebreëënbrief is een bijzondere mooie brief, die het meer dan waard is om bestudeerd te worden. De brief richt zich op een bijzondere en indringende wijze op de Persoon en het werk van Christus. Het zien op Jezus is de kern van de brief en heeft als doel de christenen te laten volharden. Er dreigen grote gevaren voor ons christelijk leven, zoals afdrijven (2:1), verharderen (3:7 ev.), verachten (5:11), nalatig zijn (10:19 ev.), achterblijven (h12) en liefdeloosheid (h13). Daartegenover staat dat het zien op Jezus ons vrijmoedigheid zal geven om tot de troon van de genade te gaan (4:16) en in te gaan in het heiligdom (10:19).

Toen Ambrosius zijn boek 'Het zien op Jezus' naar Graaf van Bedford stuurde, schreef hij in de begeleidende brief het volgende:

*...Gewoonlijk gaan christenen tot het gebed, de sacramenten, het horen en lezen en de overdenking van het Woord. En soms, hoewel meer zelden, zetten zij zich tot de oefening van andere plichten, zoals zelfbeproeving, zelfverloochening, het toenemen in de ondervindingen, de opheldering van de bewijzen, onvoorbereide en overdachte meditatie, enzovoort. Maar hoe wordt gewoonlijk het belangrijkste deel, de voornaamste bezigheid, namelijk de plicht der plichten, het zien op Jezus, geheel verwaarloosd? Aangezien velen, of de meesten, er tot nu toe onkundig van zijn, zo denk ik dat het hoog tijd is om ze de slapende wereld bekend te maken. En moge het zijn dat, wanneer het geheel dag is, zij wandelen zullen in het licht en God aanbidden voor het uitdenken van een weg, waarin zij een onmiddellijker omgang mogen hebben met Jezus Christus...*

Met deze aansporing in het achterhoofd, verlang ik ernaar om met u door het bestuderen van de Hebreëënbrief meer van de heerlijkheid van Christus te gaan zien.

De volgende lidmatenkring staat gepland op D.V. 21 november en begint om 19.30 uur.

Een hartelijke groet,



Dico de Pater

### **Zendingscommissie**

Deze keer zijn er drie berichten vanuit de zendingscommissie:

#### **Spaarpottenactie.**

Op de gemeente-avond/zendingsavond van 16 oktober heeft dhr. P. Vogelaar aan de hand van een diapresentatie een avond verzorgd over Malawi en het werk van de zending van de HHK. Tijdens die avond is de opbrengst van de spaarpottenactie voor Bijbels en zangbundels op een symbolische manier overhandigd. Dankzij die actie kunnen er 200 Bijbels en 129 Zangbundels gekocht worden (zie ook het bord in de hal). Dhr. Vogelaar benadrukte aan het eind van de presentatie dat het werk van de zending een opdracht van de plaatselijke gemeentes is; het raakt een ieder van ons. Wie zich bewust is van die verantwoordelijkheid, zal zich ingeschakeld en betrokken weten bij het werk van de zending.

#### **Friedensstimme Lectorpakketten naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.**

Allereerst een reactie op de ontvangst van een lectorpakket door een gemeente uit Omsk (Siberië) Rusland.

*Geliefde vrienden,*

*Wij groeten u in de liefde van onze Heere Jezus Christus en danken u voor de postpakketten met 3 Johannes evangeliën, 1 boekje Levensbelangrijke vragen en een 1 boekje van Ch.H. Spurgeon met preken over het gebed. De boeken gebruiken we bij evangelisatieacties en in onze christelijke bibliotheek. Rom 12:11: "Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere."*

In maart jl. was de winst op de postzegels, inclusief de giften € 152. Dit bedrag is aan Friedensstimme overgemaakt. D.V. met dankdag 6 november zullen er in de hal van de kerk weer pakketten van Friedensstimme liggen met Bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal. U kunt ze dan meenemen en tegelijk postzegels kopen om het pakket te verzenden. Per pakket moet er € 4,80 aan postzegels worden geplakt. De postzegels zitten al op de pakketten geplakt. Door ze gelijk bij ons af te rekenen of via de bank 92.50.10.251 t.n.v. A. de Haan te Ede o.v.v. lectorpakketten naar ons over te maken is er een deel voor de onkosten van de Friedensstimme pakketten, terwijl u niet meer betaalt dan op het postkantoor. In allerlei landen wordt het steeds moeilijker om Bijbelse lectuur te verspreiden. Maar naar de republieken van de voormalige Sovjet-Unie kan het nog steeds. Maar we weten niet hoelang. Laten we dan de gelegenheid die we nu nog hebben, goed gebruiken om Gods Woord te verspreiden. Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland? Voor informatie over deze actie: Fam. A. de Haan, tel. 0318-614918 /612990

#### **Najaarszendingscollecte.**

Deze staat gepland voor 17 november en is bestemd voor de najaarsactie van de SEZ (Spaans Evangelische Zending). Het totale streefbedrag voor deze actie voor Grote Letter Bijbels in Cuba is € 20.000. Vanuit de SEZ is het volgende aangereikt als achtergrondinformatie bij deze actie:

"Cuba is nog altijd een communistisch land. Tegen het eiland is door de Verenigde Staten en enkele westerse landen een handelsblokkade ingesteld. Als reactie daarop accepteren de Cubanen ook geen import uit die landen van materialen die niet onder het handelsembargo vallen. Om die reden zijn de grenzen van Cuba hermetisch gesloten voor o.a. Bijbels en theologische boeken. Heel incidenteel heeft men een kleine hoeveelheid toegestaan, maar dan vaak onder leiding van een Cubaanse kerkelijk orgaan dat heult met de communistische overheid. In zo'n geval komen wat Bijbels binnen, maar vaak met een vertaling die voor onze kerken niet acceptabel is. Het handelsembargo heeft Cuba erg verarmd en ook het beleid van de Cubaanse overheid doet geen goed aan die situatie. Toch had de Heere Zijn plan met dit volk. Want hoewel het land zich 'atheïstisch' noemt, groeien de kerken explosief. De armoede doet mensen weer 'omhoog' zien. Er is enorme nood, vooral op het platte land. Weet u dat een arts en ook een dominee bijv. gemiddeld maar zo'n € 25 per maand 'verdient'. Weet u dat bijv. een bril in Cuba wel minimaal € 60 kost (dus 3 maandsalarissen). We nemen dit voorbeeld even (maar we zouden er veel meer kunnen noemen), omdat we u daarmee ons doel nog beter kunnen illustreren. U begrijpt wel dat zulke lage inkomens leiden tot heel grote problemen. Die gebruikt de Heere om mensen tot Zich te trekken. Wat wonderlijk! Groeiende kerken dus, maar ook groeiende behoefte om zelf Gods Woord te kunnen onderzoeken. Maar ... er zijn veel te weinig Bijbels. Op het platteland heeft gemiddeld ruim

de helft van de kerkgangers geen Bijbel. En dan met ons voorbeeld: ouderen in de kerken hebben vaak ook geen Bijbel, maar ook geen bril. Die kunnen ze eenvoudig niet kopen, zo arm zijn ze. Dus sommige ouderen, die wel een Bijbel bezitten, geven hun Bijbel aan jongeren, die er wel in kunnen lezen. Dit trof onze zending toen we concreet bij zo'n situatie bepaald werden. De SEZ heeft door haar lange periode van werken op Cuba een kleine uitzonderingspositie verkregen. Mondjesmaat mogen wij wel Bijbels en boeken het land in brengen. Steeds sterker werden we bepaald bij het lot van de ouderen en zo kwamen we tot het doel om Grote Letter Bijbels naar Cuba te gaan sturen, zodat de ouderen toch Gods Woord kunnen lezen (huisbijbels kennen ze al helemaal niet op Cuba). Momenteel wordt ook via een ander land de Bijbel naar Cuba gestuurd, maar wel één voor één! Meer mag niet tegelijk! Zo'n pakje + Bijbel kost ons € 19,80 (een gewoon Cubaans maandsalaris). Graag willen we in 2014 zoveel mogelijk van die Grote Letter Bijbels naar Cuba sturen, dus vele pakketten. Helpt u ons mee om dit mogelijk te maken? Wat zou het fijn zijn dat vele ouderen (en ook jongeren) Gods Woord mogen ontvangen om er dagelijks uit onderwezen te worden. Onze zending biedt daarvoor ook gratis cursussen aan, die inmiddels door ruim 20.000 Cubanen gevolgd worden! De Heere geeft dus een Nederlandse zending een bijzonder hulpmogelijkheid. Wilt u er voor zorgen dat we echt kunnen helpen? Neemt u, uw gezin een Bijbel voor uw rekening? Dat is heel wat geld, maar kunnen wij het werkelijk niet missen? Zet ons salaris eens naast dat van die Cubanen? Zet ook onze hoeveelheid Bijbels in ons huis een naast die van de Cubanen! Kunt u dan de Najaarszendingscollecte met een gewoontehandeling doorgeven? Nee toch?! De Heere zegene u en de Cubanen met deze collecte."

Met hartelijke groet, de zendingscommissie

### **Evangelisatiecommissie**

#### **Evangelisatiewerk in Wageningen**

Zoals bekend staan wij elke maand namens de HHG Ede met een Bijbelkiosk van de HHK op de markt in Wageningen. Door de omstandigheden in de gemeente en mijn vertrek naar een andere gemeente, is er misschien wat onduidelijkheid over de voortgang van dit werk. Vandaar dat ik even wil melden dat de evangelisatieacties in principe gewoon door blijven gaan. Een vaste groep medewerkers is nog steeds elke maand in Wageningen te vinden. Zelf blijf ik de komende tijd bij het werk betrokken namens Sjofar, de organisatie met wie de HHG Ede samenwerkt. Hoe het evangelisatiewerk in Wageningen in de toekomst georganiseerd zal worden, is nog onduidelijk. Mogelijk zoeken wij samenwerking met (hersteld hervormde) gemeenten in de omgeving. In ieder geval zult u begrijpen dat het werk alleen maar door kan blijven gaan als er steeds weer voldoende vrijwilligers bereid gevonden worden om een deel van hun zaterdag aan het werk te geven. Overweegt u om mee te doen met het evangelisatiewerk? Loop gerust eens een uurtje met ons mee om een beeld te krijgen van hoe een dag in Wageningen verloopt en wat we precies doen. Op de volgende data staan wij weer in Wageningen: 9 november en 14 december.

Met vriendelijke groet,

Karolien Lievense, tel. 0624715873, [karolienlievense@live.nl](mailto:karolienlievense@live.nl)

#### **Evangeliemarkt**

We mogen terugzien op een hele mooie dag. Er zijn goede gesprekken geweest. Verschillende mensen, ook uit de gemeente, kwamen langs om te bemoedigen. Ook waren er die begonnen met een pittige opmerking of moeilijk gesprek, maar daar zit wat achter. Dat de Evangeliemarkt mag dienen tot verheerlijking van Zijn Naam in Ede en uitbreiding van Zijn koninkrijk.

#### **Gebedskring**

Op D.V. 9 en 23 november komen we met de gebedskring bij elkaar. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en een stukje over het gebed. Daarna dragen we samen de gemeente aan de Heere op in het gebed en danken Hem voor alles wat we uit Zijn hand ontvangen. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. U bent van harte welkom!

Recent hebben we twee maal stilgestaan bij de bede 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren'. Calvijn laat in de Institutie zien hoe het vergeving schenken aan anderen en vergeving ontvangen van God samenhangt. We ontdekten hoe heerlijk het is als de banden van wrok en haat verbroken worden door te vergeven en hoe onmogelijk vergeven is, als de Heere dat niet als genadegift geeft. We hebben hoop geput uit deze bede voor de situatie in onze gemeente. Het gaat over de grote vergevingsgezindheid van Onze Vader die wij uit genade mogen leren navolgen. Het gaat over onze hartelijke bereidheid om te vergeven en verzoening te zoeken in plaats van 'haatgevoelens in het hart te houden of te bedenken bij welke gelegenheid we terug kunnen slaan'. Voor wie de Institutie in zijn bezit heeft is het leerzaam deze paragraaf eens na te lezen (boek 3, hoofdstuk 20, paragraaf 45).

### **Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'**

Het was heerlijk om weer met elkaar na te denken over de prachtige lessen uit Gods Woord. We hebben veel geleerd over de geschiedenissen van Lydia en Priscilla. Vrouwen die buitengewoon waren: niet vanuit zichzelf, maar door de rijke genade van God in hun leven. De HEERE gaf hen schitterende gaven om anderen te dienen en tot Jezus te leiden. Hij heeft gewild dat er veel kleine, maar bijzondere details over vrouwen worden weergegeven in de Bijbel, om al lezend dit niet meer te vergeten en hun geloof na te volgen.

Deze maand komen we als vrouwen uit de gemeente één keer bij elkaar op dinsdagochtend 19 november. Mevrouw Buitink zal deze morgen de inleiding verzorgen over Euodia en Syntiche. U kunt hiervoor naast Bijbelstudie 4 alvast Handelingen 18:1-6 en Romeinen 16: 1-5 bestuderen. We gaan deze ochtend in op de vragen 3, 4, en 5. Bij vraag 5 staat een typefout in het boekje. Het moet zijn: HC, zondag 44, vraag en antwoord 114). Er is inloop met koffie vanaf 09.00 uur. Om 09.30 uur beginnen we de ochtend en we besluiten de morgen rond 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig.

Kom gerust een keer vrijblijvend kijken! Hartelijk welkom!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Mevrouw A.J. Boogaard – van Essen

### **Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:**

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl).

### **Puzzelhoekje**

Beste jongens en meisjes,

De vorige keer ging de puzzel over de Goede Herder. Dat is Jezus Zelf. Wat heb je een goed leven met Hem! David heeft daar een mooi gedicht over geschreven. Lees maar mee in Psalm 23.

Misschien kun je het wel uit je hoofd leren!

- 1) Niets ontbreekt jou als God je Herder is.  
Wat wordt daarmee bedoeld?
- 2) God denkt in alles wat Hij doet aan zijn Naam:3b.  
Hoe merkt je dat je door Hem geleid wordt? :3a
- 3) Waarom hoef je niet bang te zijn voor erge dingen? : 4
- 4) Waar denk je aan bij de tafel? :5
- 5) Wat volgt jou elke dag na, als je de Herder volgt?

Stuur je antwoorden op naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl)

Je krijgt twee punten voor je inzet. En Mike, er ligt nog een boekje voor je klaar!

Hartelijke groet,  
Tante Betty

## **Kluszaterdag**

Zaterdag 19 oktober hebben we met een groep van maar liefst 15 mensen weer klusjes in en om de kerk gedaan. We zijn blij en dankbaar dat we met zo'n grote groep, in goede saamhorigheid een hoop werk konden verzetten. Bedankt klussers! De volgende kluszaterdag is op 16 november van 9.00 tot 12.30 uur. Kunnen we ook op u rekenen? Aanmelden kan bij dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549 of per e-mail [kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

## **Vervolgverhaal: Het slavinetje van Generaal Bakar**

*Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.*

Nunia knielde neer bij de wieg en terwijl zij zich over het zieke kindje heen boog, bad ze tot haar God in de hemel. Ze deed dat niet zacht. O nee, Nunia, die altijd zo bang en zo bedeesd was geweest, was nu opeens dapper geworden. Ze begreep dat deze mensen moesten horen, wat zij bad en daarom deed ze het hardop. Nieuwsgierig luisterden de vrouwen, die er omheen stonden. Zou dat slavinetje nu heus denken, dat haar gebed helpen zou? dachten ze. Och kom, dat meisje verbeelde zich maar wat. Als Mithra niet kon helpen, wie zou het dan wel kunnen? Toch was er een verschil. Nunia verbeelde het zich niet, nee, ze geloofde het vast. Zij kende de geschiedenis van Elia. God had immers het gebed van deze profeet ook verhoord, toen hij bad voor het dode kind van die arme weduwe? En Elia was ook een gewoon mens! En God was toch nog steeds dezelfde machtige God? Deze geschiedenis van Elia was Nunia te binnen geschoten, toen ze bij het wiegje stond te kijken. En toen zij zich die geschiedenis herinnerde, had zij durven bidden en mocht ze geloven, dat God haar gebed verhoren zou. Zo steeg dan het gebed van dit slavinetje op tot God in de hemel. De vrouwen eromheen luisterden met grote verbazing. Wat was dat eigenlijk. Nog nooit hadden zij op deze manier tot hun god Mithra gebeden. Wanneer zij tot Mithra baden, dan waren zij altijd bang, heel erg bang. En om hem dan vriendelijk te stemmen, spraken zij hem aan met allerlei mooie woordjes. Zij vleiden en prezen hem. Maar dit meisje had geen angst voor haar God. Ze sprak met Hem zoals men tot zijn Vader spreekt, zo rustig, zo vol vertrouwen. Daar begrepen zij niets van. Met de handen uitgestrekt over de wieg, deed Nunia haar gebed. Met grote aandacht keken de vrouwen ondertussen in de wieg. Ze bestudeerden het zieke kind en..... Maar was dat nu geen verbeelding? Of wat het toch werkelijkheid? Kwam er enige verandering op het gezicht van het kind? Maar dat was toch niet te geloven? Dat kon toch immers niet? Ja, en toch was het zo! Het was heus geen verbeelding. Kijk maar, de koortsgloed trok langzaam weg uit het gezicht en de ademhaling werd ook veel rustiger. "Wadi, zie je dat?" fluisterde Ghadani. "Ik geloof heus, dat er verandering komt". Wadi knikte, zij had het ook al ontdekt. Eindelijk was het gebed geëindigd en zei Nunia "amen". Nu kon er weer hardop gesproken worden en de vrouwen keken om beurten in de wieg. Ze moesten toegeven, dat er duidelijk zichtbare verbetering was. De arme moeder durfde het nog niet te geloven, maar Ghadani en de andere vrouwen verzekerden haar zo stellig dat het beter werd met het kind, dat zij het wel geloven moest. Natuurlijk moest Nunia ook in de wieg kijken en toen zag zij ook, dat er een verandering ten goede was gekomen. O, wat was ze daar blij mee. Zeker, allereerst voor Wadi, die nu haar kindje zou mogen behouden. Maar bovenal was ze blij, omdat de Heere hier tussen al die heidenen, haar gebed had willen verhoren en getoond had, dat Hij almachtig is. Een ogenblik later knielde ze weer naast de wieg neer. Nu om de Heere te danken voor Zijn hulp. Toen ze opstond wilde ze heel bescheiden zich weer in het huis terugtrekken. Maar dat ging niet door. Wadi hield haar tegen. "Slavin", vroeg ze aan Nunia, "waarmee kan ik je belonen? Je hebt mijn kind van de dood gered. O, ik kan je niet zeggen, hoe dankbaar ik daarvoor ben. Zeg maar, wat ik je geven moet". "Ik wil volstrekt geen beloning ontvangen", klonk het bescheiden. "Wat is dat nou, wil je niets hebben? Maar dat gaat niet, meisje. Jij hebt mijn kind genezen en ik zou me schamen als ik zoiets onbeloond liet. Nunia, zeg maar gerust wat je hebben moet en als het even kan, zal ik het je geven. Je bent wel een slavin, maar daarom kan ik je evengoed mijn dankbaarheid tonen". Maar Nunia bleef beslist weigeren. Toen viel Wadi huilend voor Nunia neer en vroeg haar of ze haar toch alsjeblieft mocht belonen. "Ik zal je rijke geschenken geven, zeg zelf maar wat je hebben wilt". "Ik dank u hartelijk, mevrouw", zei Nunia. "Ik vind het heel aardig van u, dat u me rijk wilt belonen, maar ik mag die geschenken niet aannemen". "Maar meisje, jij hebt mijn kind toch genezen. Kijk maar, het knapt zienderogen op en het zou erg ondankbaar van mij zijn, als ik je daarvoor niet royaal beloonde". "Wat zegt u daar?" vroeg Nunia. "Heb ik uw kind beter gemaakt? Maar dat is helemaal niet waar. Dat wonder heeft mijn God gedaan en daarom moet u Hém ervoor danken, zoals ik het net ook al heb gedaan!" "Dus je houdt vol, dat ik je niet mag belonen?" vroeg Wadi nog

eens. "Nee, ik kan geen enkel geschenk aannemen, want het komt mij niet toe". Verbaasd keek Wadi Ghadani aan, alsof zij zeggen wilde: wat moet ik daar nu toch mee aan. Maar de vrouw van de generaal gaf haar een wenk, die ze begreep. Ze moest maar niet verder bij het meisje aandringen. Er bleef nu voor Wadi niets anders over, dan nog eens haar hartelijk dank te betuigen en daarop gaf zij haar slavinnen bevel, de wieg weer naar huis terug te brengen. Het was een stralende Wadi, die een poosje later haar woning binnenstapte, met haar genezen kindje bij zich.  
*Wordt vervolgd.*

*Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.*

## **Overige berichten**

### **Jongerenavond Classis Midden(+16) Hersteld Hervormde Kerk te Ede:**

Beste jongelui,

Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd, om op zaterdag 23 november 2013 D.V., naar de Zuiderkerk in Ede te komen. Ds. W.J. v.d. Brink uit Scherpenzeel, hoopt te spreken over het onderwerp "Durf jij de strijd al aan?". Hierbij zullen verschillende onderwerpen worden toegelicht die nodig zijn om staande te blijven, als christenjongere op school of in de maatschappij. Ook zal er samen zang zijn. Na de pauze willen we nog met elkaar doorspreken over het genoemde onderwerp. We hopen weer op een fijne avond met elkaar. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Sluiting uiterlijk 22.30 uur. Adres kerk HHK Ede: Zuiderkerk, Zandlaan 16 te Ede

### **Vrijwilligers voor weeksluiting gezocht!**

Eén keer in de twee weken wordt er op zaterdagavond een weeksluiting gehouden in verzorgingshuis 'De Klinkenberg' te Ede. In deze korte diensten van ca. drie kwartier gaan voorgangers uit verschillende kerken uit Ede en omgeving voor. De weeksluiting wordt bezocht door een groeiende groep bewoners. Aangezien deze bewoners soms gehaald en ook weer thuisgebracht dienen te worden zijn we **dringend** op zoek naar extra vrijwilligers. Naast het samen zingen, bidden en luisteren is er ook rondom de viering voldoende gelegenheid voor een gesprekje met de bewoners, dit onder het genot van koffie en thee. De inzet van vrijwilligers is van groot belang als het gaat om de continuïteit van de diensten; wie meldt zich aan? Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Cock Kroon (Kerkelijk Werker Herv. Gem. Ede en coördinator weeksluiting, tel. 0342 – 418 485, j.kroon62@kpnplanet.nl)

### **Uitnodiging najaarsvergadering, NPV, afdeling Ede e.o.**

**D.V. donderdag 21 november 2013. Van 20.00 tot 22.00 uur (vanaf 19.45 inloop)**

**Stadhouder Willem III school, Veldhuizerbrink 24, 6712 BZ Ede**

**Thema: zorg en vraag rondom het einde van het leven**

**Spreker:** mevr. Mirjam Bakker -van Deuveren (huisarts te Kootwijkerbroek)

Iedereen krijgt er op enig moment mee te maken, het naderende levenseinde, hetzij van jezelf of van iemand die je lief is. Een belangrijke vraag die zich dan aandient: wat wil en verwacht een patiënt of zijn omgeving van een dokter en wat kan een dokter dan doen of betekenen. Op deze vragen wil huisarts Mirjam Bakker - van Deuveren graag antwoord geven.

**Iedereen hartelijk welkom**



## **Uitnodiging**

Het bestuur nodigt echtparen die tot de doelgroep behoren, maar ook hun familieleden, belangstellenden, donateurs en ambtsdragers uit voor onze openbare bijeenkomst op **D.V. zaterdag 16 november 2013** in het gebouw van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

### ***De plaats van het kinderloze echtpaar ...***

#### **Programma**

14.15 uur inloop met koffie/thee

14.45 uur opening

15.00 uur lezing door ds. S. Maljaars: '*...in de kerkelijke gemeente*'

15.30 uur lezing door Lisette Verwijs-Vogel: '*... in de familie*'

16.00 uur pauze

16.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen

17.15 uur sluiting

Aansluitend is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ilona Kalkman via telefoonnummer (0184) 64 22 53 of 06-27 10 03 87, per e-mail via [aanmelden@revoke.nl](mailto:aanmelden@revoke.nl) of via onze website [www.revoke.nl](http://www.revoke.nl), tot uiterlijk D.V. 2 november 2013. De kosten voor deze maaltijd bedragen per persoon € 12,50,- voor leden en € 15,00 voor niet-leden. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan penningmeester Arjaan van Rooijen betalen.

Tegenover het gebouw van Driestar Educatief is er (gratis) parkeergelegenheid. Bij het inrijden ontvangt u een parkeerkaart, voor het uitrijden dient u deze te activeren in het gebouw.

Van harte welkom!

De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op D.V. 29 maart 2014

## **Talentvolle organist Gert van Hoef verzorgt een veelbelovend concert**

**VEENENDAAL– Op zaterdag 16 november 2013 D.V. organiseert de Bond tegen vloeken een veelbelovend concert bij Johannus Orgelbouw te Ede. De jonge talentvolle Barneveldse organist Gert van Hoef zal het orgel en de vleugel in de Feike Asma-zaal bespelen.**

Gert van Hoef zal een gevarieerd programma ten gehore brengen. Ook is er ruimte voor samenzang. Dominee P. Vermaat uit Veenendaal zal met declamaties de muziekstukken aan elkaar verbinden en stilstaan bij het thema 'respectvol taalgebruik'. Het concert begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de Bond tegen vloeken. Adres: Johannus Orgelbouw, Keplerlaan 2, 6716 BS, Ede. Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Hij groeide op zonder zich bezig te houden met muziek. Pas op 13-jarige leeftijd ontdekte hij het orgel en ontving hij zijn eerste orgellessen van zijn opa. Al snel bleek Gert zeer talentvol. Hij ontving lessen van Herman van Vliet. In 2010 won hij het Feike Asma concours. Sinds dit studiejaar studeert hij aan het Conservatorium in Den Haag. De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig en respect richting de medemens is belangrijk.

## **Website**

[www.hhgede.nl](http://www.hhgede.nl)

Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen ([webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl))

## **E-mailadressen**

[rcboogaard@solcon.nl](mailto:rcboogaard@solcon.nl)

[ajboogaardvanessen@solcon.nl](mailto:ajboogaardvanessen@solcon.nl)

scriba@hhgede.nl  
diaconie@hhgede.nl  
kerkvoogdij@hhgede.nl  
vrijwilligershulp@hhgede.nl  
evangelisatie@hhgede.nl  
vrouwenvereniging@hhgede.nl  
ichthus@hhgede.nl  
dezaaier@hhgede.nl  
puzzelhoekje@hhgede.nl  
actie@hhgede.nl  
webbeheer@hhgede.nl  
redactiekerkbode@hhgede.nl  
zending@hhgede.nl  
werkgroepautisme@hhgede.nl

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode komt uit op zondag 24 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 16 november 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl) **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

### **Gedicht**

#### *Dankdag*

*'Wij danken U, o God van al het leven  
voor wat U ons ook dit seizoen weer gaf.  
Wat wij behoeften heeft U ons gegeven.  
Het land droeg door Uw gunst zijn vruchten af.*

*Geef ons een dankbaar hart, en leer ons delen  
met hen die hongerden; maak ons bereid  
vrijwillig af te staan van al het vele  
waarmee U in Uw goedheid ons verblijdt.*

*Wij danken U, dat wij weer mochten werken.  
Wij danken U ook voor de goede rust.  
Wij danken U dat U ons wilde sterken.  
Heer, maak ons daag'lijks van Uw trouw bewust.'*