

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-
activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

'En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.' Hand. 2:4a.

Wat heugelijke dag, de dag van Pinksteren. De dag, waarop een nieuw heilswonder is geschied. Waarop de Geest uit de hoogte is uitgestort. Het is de Heilige Geest, de derde Persoon in het Goddelijke Wezen, Die uitgaat van de Vader en de Zoon, Die is het ongeschapen Leven Zelf, Dat alle leven wekt en onderhoudt.

Van hoe groot belang is die uitstorting des Heiligen Geestes. Immers het feest van Pasen en Hemelvaart ware troosteloos en onvruchtbaar, indien er geen Pinksterdag op gevolgd ware. Ja, de komst des Heeren Jezus in het vlees en Diens gehele verlossingswerk, Diens gehele Borgtochtelijke bediening zou onnut zijn, indien het de Heilige Geest niet was, Die levend maakt, dat wil zeggen: indien de Heilige Geest, door Wie de Heere Jezus aan de vaderen vanouds is geopenbaard, van Wie Hij ontvangen is en met Wie Hij ontvangen is en met Wie Hij gezalfd is, niet ware de kracht van Jezus' Middelaarschap, de liefelijke geur van Zijn Middelaarswerk, maar ook bovenal de Goddelijke Toepasser van Zijn Middelaarsverdienste.

De komst des Heiligen Geestes is de kroon op het werk van de gezegende Verlosser en een zuivere vrucht van Zijn verhoging aan 's Vaders rechterhand. De Heere Jezus had van Hem gesproken: *'Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.'* Nu werd openbaar des Vaders welgevallen in de Middelaar en in Diens volbrachte arbeid op aarde verricht. Nu het bewijs, dat God een onuitsprekelijk genoeg heeft in Christus als Middelaar en Borg en in de hemel, verhoogd aan 's Vaders rechterhand, de hoogste aangenaamheid geniet.

O, die komst des Geestes strekt dan ook zonderling tot verheerlijking van Christus. Want nu werd openbaar dat de uitnemendste schatten des hemels in Zijn handen gesteld zijn en dat Hij de belofte des Heiligen Geestes heeft ontvangen om Deze te zenden in Zijn Naam.

Door Zijn dood en bloedstorting heeft Hij de Geest verworven; door Zijn opstanding en Zijn ingaan in de hemel op de veertigste dag heeft Hij de Geest ontvangen, om Hem nu op de vijftigste dag te zenden en uit te storten in het hart der Zijnen; ja, uit te storten om te doen al wat de verhoogde Middelaar behaagt.

Welk een heerlijkheid legt dit op Christus en welk een grond van vertroosting en bemoediging voor Zijn volk. Nu toch werd Hij gezonden om in al de heerlijkheid van Zijn verborgen Persoon te wonen in Zijn kerk zoals nog nimmer geschied was, om de algoezaamheid en volheid van Christus' verdiensten krachtdadig te maken in de harten van allen, die als levende stenen zouden toegevoegd worden tot dat heerlijk Godsgebouw, dat tot in eeuwigheid zou rijzen.

Immers, al de zegeningen van Christus' koping, al de goederen van het eeuwig en onveranderlijk Testament, bevestigd in de dood van Christus; alsook de gehele staat van het eeuwige leven is in de hand des Geestes, om het aan de erfgenamen der beloftenissen te verzekeren en te verzegelen.

Daartoe werd Hij gezonden; daartoe vierde de kerke Gods haar Pinksterfeest, waar Hij kwam om woning te maken in het hart van de kinderen der mensen. Daarom:

- wordt Hij genaamd 'een Overtuiger': Die, gekomen zijnde, de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel;
- wordt Hij genaamd 'een Voorspraak', Die de zaak van Christus bepleit in de wereld;
- wordt Hij genaamd 'een Getuige', Die van Christus getuigt en Hem verheerlijkt.

Hoe blijkt dit op het Jeruzalems Pinksteren. Hoe worden de apostelen vervuld met de Heilige Geest, alzo dat zij met grote kracht getuigenis gaven van Christus. Verdeelde tongen als van vuur werden op hen gezien; een geluid als van een geweldige, gedreven wind werd vernomen; zij begonnen te spreken met vreemde talen als vrucht van de uitstorting des Geestes.

Door dit alles wordt ons de Majesteit des Geestes voorgesteld en tegelijk openbaar, dat Hij is een Algenoegzame Geest, alleszins bekwaam om Christus te verheerlijken in de krachtvolle toepassing van het verworven heil. Om Hem bekend te maken in het hart van arme zondaren als die enige Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij maakt hen tot nieuwe schepselen, geschapen in Christus Jezus tot goede werken en dat in geduurzaamheid om te bekwamen en God in geest en waarheid te dienen. Dit is het zalig deel van een elk, die Hij overbrengt uit de dood in het leven. Als een Geest der vernieuwing vernieuwt Hij alle krachten en vermogens der ziel; vernieuwt in het binnenste een vaste geest; verlicht het verstand; heiligt de wil en alle genegenheden; maakt de Goddelijke natuur deelachtig en maakt bekwaam om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wonderlijke dag van Pinksteren. Hoe ontvangen de apostelen de wijsheid en de kracht om tot verheerlijking van God en Christus en tot bevordering van anderer zaligheid werkzaam te zijn; om de grote werken Gods te verkondigen, de Algenoegzaamheid van Christus en Zijn offerande; van Zijn volmaakte Borggerechtigheid tot bedekking van alles, waarvan wij niet kunnen gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes.

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest: *allen persoonlijk*. Persoonlijke zaligheid moet worden gekend; uit een geschonken heil moet elk persoonlijk leven. Hoe moet hierop worden gelet. Zullen wij zalig worden, zullen wij de heerlijkheid van Pinksteren smaken, dan zal de Heilige Geest door ons persoonlijk moeten worden ontvangen.

Laten wij voor twee ernstige dwalingen mogen waarschuwen.

- Enerzijds, dat wij toch nooit denken, de Heilige Geest het meest te kunnen verheerlijken, door zo weinig mogelijk waarde toe te kennen aan 'het Woord'. Het is een van satans listen de verblinde mens te doen geloven, dat de Heilige Geest Zich aan de Zijnen openbaart zonder het Woord. Hoe menigeen is hierdoor vervallen op het doolpad van dweepzucht en valse gemoedelijkheid, dat soms lang wordt aangezien voor zeldzame genade, waarin het eind uitloopt op dienst des vleses en jammerlijk zelfbedrog.
- Maar ook anderzijds hebben we te waken tegen die leugengeest, die de vastheid van Gods Kerk bedreigt, om het Woord Gods te gebruiken, alsof er geen Heilige Geest ware. Alsof het Woord kan worden verstaan, alsof het kracht kan oefenen en vrucht dragen zonder de krachtvolle werking des Heiligen Geestes. Zeker, men loochent de Heilige Geest; men spreekt van Hem en roemt in Hem en toch, hoe wordt Hij in de praktijk helaas terzijde gesteld, dat Hij 'in het algemeen' in de kerk woont, niet aangedrongen en gewezen wordt op 'persoonlijk bezit', wat toch volstrekt noodzakelijk is, want *'de Geest is het, Die levend maakt.'* Zonder Hem is een ieder dood in de zonde en in de misdaden. Dan is de belijdenis des Heiligen Geestes geen leven; en men verloochent Hem metterdaad, ofschoon men Hem met de mond roemt.

Waar Hij komt, wordt het openbaar in de vrucht; in de ontdekking van onze verloren staat; in het doen geboren worden van de vraag ener goede consciëntie tot God. Daar redt Hij uit de macht des satans en brengt terug in de gemeenschap Gods in Christus. Daar wordt de ziel bekwaamd tot ware, geestelijke daden tot verheerlijking Gods en blijdschap en vrede des harten.

Hoe nodig dan ons te onderzoeken of wij de Heilige Geest hebben ontvangen; of Hij ook ons geschonken zij, want zonder dit is er geen deel noch lot in de zaligheid.

Ds. P. Zandt, onder meer predikant te Ede

Kerkdiensten

5 mei	10.00 uur	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>)
	18.30 uur	Ds. P.C. Hoek (<i>Hoevelaken</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kerkvoogdij Predikantsplaats
9 mei	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard (<i>Hemelvaartsdag</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Stichting Woord & Daad</i>)
	2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kerkvoogdij JV-kamp
12 mei	10.00 uur	Ds. J.A. Kloosterman (<i>Ridderkerk</i>) <i>Koffiedrinken na de dienst.</i>
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard <i>Afsluiting winterwerk; aansluitend preekbespreking voor de jeugd</i>
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
19 mei	10.00 uur	Ds. R. C. Boogaard (<i>Eerste Pinksterdag</i>)
	18.30 uur	Ds. A. Kos (<i>Hardinxveld-Giessendam</i>)
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie (<i>Zending HHK</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
20 mei	10.00 uur	Ds. R. C. Boogaard (<i>Tweede Pinksterdag</i>) <i>Openbare Geloofsbelijdenis</i>
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie (<i>Zending HHK</i>) Kerkvoogdij JV-kamp

26 mei

10.00 uur

Ds. R.C. Boogaard

18.30 uur

Ds. W.J. v.d. Brink (*Elst-Scherpenzeel*)

1^e collecte

Diaconie

2^e collecte

Kerkvoogdij

3^e collecte

Kerkgebouw en pastorie

Uit de pastorie

Het einde van het winterwerk komt in zicht. De catechisaties zijn eind maart al geëindigd en zo rond het einde van de maand april komt er ook een einde aan al het winterwerk. In de maand mei staan we ook stil bij de laatste heilsfeiten die hebben plaatsgevonden: de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat laatste heilsfeit opent tegelijk het perspectief naar het heilsfeit dat nog komen moet. Na de uitstorting van de Heilige Geest gaat het Evangelie de wereld over. Tot de laatste zal zijn toegebracht. Dan zal het einde zijn en komt Jezus terug op de wolken van de hemel. Ik hoop en bid dat de HEERE tijdens de herdenking van deze heilsfeiten en ook in de andere diensten zo krachtig zal werken, dat wij allen met verlangen zullen uitzien naar die grote dag!

Vol vreugde denk ik terug aan mijn verjaardag in uw midden op 6 april. Bijzonder veel dank aan degenen die deze middag op zo'n fantastische wijze hebben georganiseerd! Het was goed om ook op deze manier met elkaar het gemeente-zijn te ervaren. Heerlijk dat er ook zoveel kinderen waren. Hartelijk dank voor de prachtige kleurplaten die jullie voor mij gemaakt hebben! Ik bewaar ze goed!

De eerste week van mei zijn de kinderen vrij van school. Zelf heb ik deze week ook vakantie, zodat ik even weer extra tijd voor ons gezin heb na het drukke winterseizoen.

U kunt deze week voor bijzonderheden contact opnemen met de scriba, diaken A.P van Wageningen.

Een hartelijke groet, namens alle pastoriebewoners,

ds. R.C. Boogaard

Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

Belijdenisdienst

In de dienst op de tweede Pinksterdag hoopt een vijftal jongeren in het midden van de gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen.

We bevelen deze jongeren van harte ook in uw voorbede aan. Een groot wonder is het elke keer weer als er (jonge) zijn die zich openlijk aan de Heere en Zijn dienst mogen verbinden. De Heere werkt door van geslacht tot geslacht. Zijn trouw is groot.

Afsluiting winterwerk

Op veel winterwerk hebben de zorgen van de gemeente dit seizoen een stempel gedrukt. Ondanks dat is toch op veel plaatsen het Woord van de levende God opengegaan en is de zegen van de Heere daarover ervaren. In de avonddienst van 12 mei zal er aandacht worden besteed aan de afsluiting van het winterwerk. Aansluitend is er een preekbespreking voor de jongeren.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

11 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

11 mei Kinderappèl in Putten (Kinderclub De Zaaier). Vertrek 08.30 uur.

11 mei verkoop perkplanten en potgrond bij de kerk van 09.00 – 12.00 uur.

14 mei Uitje vrouwenvereniging. Aanvang 9.00 uur.

16 mei Bijbelavond. Aanvang 19.30 uur.

18 mei Klusochtend.

18 mei Inleveren kopij kerkbode juni.

20 mei Pinksterappèl (zie Overige berichten)

25 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

Beste gemeenteleden,

We zijn blij dat veel vrouwen uit de gemeente zich in willen zetten voor het schoonmaken van de kerk. Een woord van dank aan allen die hieraan meewerken of dit hebben gedaan in de afgelopen jaren. Er hebben zich de laatste tijd verschillende schoonmaaksters afgemeld om diverse redenen. We doen hierbij een dringende oproep aan degenen in de gemeente die nog niet meedraaien in het schoonmaakrooster en dit wel zouden kunnen. Iedereen stelt het op prijs om gebruik te kunnen maken van een schone kerkzaal, crèche of toilet. We hopen dat u/jij zich verantwoordelijk voelt om hieraan mee te werken. Misschien is het u of jou niet goed duidelijk wat het werk precies inhoudt of denk(t) u/je: dat kost me teveel tijd. Het hoeft maar heel weinig tijd te kosten! In principe ben(t) u/ je maar 1 x in de 9 à 10 weken aan de beurt. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak we aan de beurt zullen zijn. Het schoonmaken gebeurt op verschillende dagdelen, namelijk woensdagavond, donderdagmorgen, vrijdagmorgen of zaterdagmorgen. We zijn met drie personen anderhalf tot twee uur bezig. Dit geeft ook meteen een stuk gezelligheid. We betrekken hierbij graag ook de jongeren, enkelen van hen helpen nu zelfs al mee, wat erg op prijs wordt gesteld. Ook als u of jij nieuw bent in de gemeente is dit een leuke kans om wat meer mensen te leren kennen.

Met vriendelijke groet,

Monica Moerman (0318-651110 of dsmoerman@gmail.com)

Marjolein van de Craats (0318-418304 of coen.marjolein@hetnet.nl)

Beste moeders en meisjes,

Zouden jullie door willen geven wanneer je in de zomervakantie niet kan oppassen? Dan kan ik daar rekening mee houden. Graag mailen naar dionnedepater@kliksafe.nl

Een hartelijke groet,

Dionne

Diaconie

Collecten mei

Op Hemelvaartsdag (9 mei) is de collecte bestemd voor Woord en Daad. Deze collecte is bestemd voor de plaatsen waar Woord en Daad diaconale projecten van noodhulp geeft. Op eerste en tweede Pinksterdag is de collecte bestemd voor de Zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Onder het kopje van onze zendingscommissie vindt u meer informatie over deze collecte.

Deze en alle andere collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **11.53.00538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 8 mei en donderdag 23 mei collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **1183.49.619** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

Activiteitencommissie

Muziekavond: We kunnen terug kijken op een fijne avond, waarop we mochten horen en musiceren over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. We willen een ieder die deze avond heeft mogelijk gemaakt, heel hartelijk bedanken. Ook bedankt voor uw komst!

11 mei: Potgrond/perkgoed:

Op zaterdagmorgen, **11 mei**, verkopen we op het plein van de kerk, van **9 tot 12 uur** potgrond en perkgoed. Omdat het de volgende dag moederdag is, maken we het u gemakkelijk. Voor een klein prijsje vullen we nl. de meegenomen potten en bakken met de plantjes, die u zelf bij ons uitkiest en maken we er ook nog eens een mooi cadeau van.

Kom dus even kijken, want er zit vast iets voor u bij!

Bent u echt niet in de gelegenheid om langs te komen? Wij kunnen uw bestelling ook thuis bezorgen. Bestellen kan via actie@hhgede.nl.

Dienstenveiling:

Ook dit jaar kiezen we, net als vorig jaar, voor een 'digitale' dienstenveiling.

U kunt nog steeds diensten opgeven via actie@hhgede.nl of bellen naar Alette van Meijeren. U doet toch ook mee?

29 juni: Fietspuzzeltocht:

De fietstocht wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken! We starten 's middags en na afloop is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een zomers buffet. Ook de fietstocht zelf is geen gewone fietstocht meer, maar wordt een **fiets-foto-puzzeltocht** van ongeveer 20 km. En natuurlijk voor de winnaar een leuke prijs! U/Jij doet toch ook mee?

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen bij Alette van Meijeren of via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Oud ijzer/oude metalen:

De lente is reeds begonnen op de kalender, dat betekent voor ons Hollanders, opruimen wat we niet meer nodig hebben toch? Als het gaat om oude fietsen, gereedschap dat ver over de datum is, alles wat in de weg staat of ligt en waar metaal aan zit heeft waarde. Velen in de gemeente sparen reeds blikjes, grote of kleine, deksels van potten tot zelfs bierdopjes toe. Verder denken we aan kapotte elektrische apparaten, alles wat met electriciteit te maken heeft, b.v. doorgebrande haspels, TL-verlichting, koper rood of geel, lood zink aluminium, alles is welkom.

Voor kleine hoeveelheden is het mogelijk om het in de papiercontainer te brengen bij de kerk. Vandaar wordt het regelmatig afgevoerd en alles wat er verder staat wordt meegenomen.

Voor verdere inlichtingen 0318- 504061.

Postzegels

Vanaf november 2013 mogen de gulden-postzegels helaas **niet** meer gebruikt worden. Dit is een besluit van Post NL. We vinden het erg jammer omdat we met de opbrengst van deze actie de kerk konden steunen. Hoogstwaarschijnlijk zal de verkoop van postzegels dan stoppen. We hopen dat u tot die tijd nog postzegels blijft bestellen bij ons. We vinden het absoluut niet erg als u kleine aantallen bestelt. Alle beetjes helpen!

We hebben nog voldoende Nederland-zegels (€ 0,54). Ook de Europa- (€ 0,90) en Wereldzegels (€ 0,95) hebben we nog. U plakt twee zegels, maar betaalt niet meer dan op het postkantoor. De opbrengst (32%) gaat naar de kerk. Fam. Budding, Tel. 0318-633548, E-mail: budding-kleppe@kpnplanet.nl.

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (20)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

Christus is de enige en eeuwig blijvende Middelaar

Het is dus pure onzin wat de sofisten uitkramen, dat Christus de middelaar van verlossing is en de gelovigen middelaars van voorspraak. Alsof Christus na het tijdelijke middelaarschap vervuld te hebben, afstand gedaan zou hebben van het eeuwige en voor altijd onvergankelijke middelaarschap ten diensten van Zijn knechten. Het is bepaald een vriendelijke behandeling die ze Hem geven, als ze Hem maar zo'n klein beetje eer afnemen! De Schrift zegt evenwel iets heel anders en een vroom man kan zich maar beter met de eenvoud daarvan tevreden stellen en geen aandacht schenken aan die bedriegers. Wanneer Johannes zegt: 'Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Christus Jezus', bedoelt hij dan dat Christus ooit eens onze voorspraak geweest is, of kent hij Hem daarmee juist een eeuwigdurend middelaarschap toe? En wat bedoelt Paulus als hij verklaart dat Christus aan de rechterhand van de Vader zit en daar ook voor ons bidt?" En wanneer hij Hem elders de enige middelaar van God en de mensen noemt,' doelt hij toch ook op de gebeden waarover hij even eerder sprak? Eerst zegt hij immers dat er voorbede gedaan moet worden voor alle mensen, en om deze uitspraak te bevestigen voegt hij er even later aan toe dat er één God van allen is en één Middelaar.

Niet anders is ook de opvatting van Augustinus, wanneer hij als volgt spreekt: 'Christenen dragen elkaar in hun gebeden op. Hij echter voor wie niemand voorbede doet, maar die zelf voor allen bidt, Hij is de enige ware Middelaar. Hoewel de apostel Paulus een belangrijk lid onder het Hoofd was, bleef hij toch een lid van het lichaam van Christus en hij was ervan overtuigd dat de hoogste en de waarachtige Hogepriester van de kerk niet in figuurlijke zin in de binnenzijde van het voorhangsel het heilige der heiligen was binnengegaan, maar in letterlijke en concrete zin de binnenste delen van de Hemel was ingegaan, niet in een denkbeeldig, maar in een eeuwigdurend heiligdom. Om die reden beveelt hij zichzelf ook aan in de gebeden van de gelovigen. En hij werpt zichzelf niet op als middelaar tussen het volk en God, maar vraagt of alle leden van het lichaam van Christus voor elkaar willen bidden, aangezien zij als leden van één lichaam voor elkaar bezorgd zijn en, als er één lid lijdt, de andere mee lijden. Zo moeten de wederzijdse gebeden die allen voor elkaar doen die nog hier op aarde lijden, opklimmen tot het Hoofd dat hun voorgegaan is naar de hemel, bij Wie er ook verzoening is voor onze zonden. Want indien Paulus middelaar geweest was, zouden de andere apostelen het toch ook geweest moeten zijn, en dan zouden er vele middelaars zijn en zou de redenering van Paulus zelf niet opgaan waarin hij gezegd had: 'Er is immers één God, en één Middelaar van God en de mensen, de mens Christus, in Wie ook wij één zijn, als wij de eenheid van het geloof bewaren in de band van de vrede.' Zo ook elders: 'Is het je echter om een priester te doen, Hij is boven in de Hemel, waar Hij voor jou bidt, Hij die op aarde voor jou gestorven is. We stellen het ons echter niet zo voor dat Hij als een smekeling, met de handen uitgestrekt naar de knieën van de Vader, voorbede voor ons doet, maar wij zien het met de apostel zo, dat de kracht van Zijn dood, wanneer Hij voor Gods aangezicht verschijnt, de waarde van een eeuwigdurende voorbede voor ons heeft, maar dan in die zin dat Hij, na het Hemels heiligdom ingetreden te zijn, tot aan de voleinding der eeuwen als Enige de gebeden tot God brengt van het volk, dat van verre in het voorhof verblijft.

Wordt vervolgd

KinderBijbelClub 'De Schatzoekers'

Open Lucht Club

Al zeker 6 jaar wordt er bij de flats in Ede Zuid Open Lucht Club (OLC) gehouden. Vorig heeft een aantal gemeenteleden hieraan meegewerkt. Dit jaar zal De Schatzoekers 'voortrekker' zijn van de OLC dagen. Inmiddels is OLC een begrip geworden bij de flats.

We merken duidelijk dat dit een laagdrempelige benadering is. (Moslim-) moeders met kleine kinderen komen naar het veldje, om mee te genieten van de gezellige sfeer. Tegelijkertijd merken

we ook dat deze kinderen vervolgens veelal niet naar de zaterdagse Schatzoekersclub mogen komen. Er zijn kinderen die 1 week per jaar op deze club iets van het Evangelie kunnen horen!

DV week 35 (27 t/m 30 augustus) is er 's middags weer OLC.

We zoeken nog wat versterking deze dagen (denk aan de tent opbouwen, een potje voetbal, quiz, spelletjes, helpen met knutselen ed). Wie zou (minimaal 2 dagdelen) kunnen helpen? Jong en oud, van hárte welkom!

Voor meer informatie kan je mailen naar Nella Oudijn (nellaoudijn@gmail.com)

Zendingscommissie

Vanuit de zendingscommissie willen we graag uw aandacht vragen voor twee punten, nl. de spaarpottenactie en de Pinksterzendingscollecte.

Spaarpottenactie

De spaarpottenactie voor Bijbels en zangbundels in Malawi, die met Kerst begonnen is, loopt nog tot en met Pinksteren. Weet u het nog? De ZHHK stelt Bijbels en zangbundels ter beschikking aan de evangelisten en ouderlingen, die deze vervolgens verspreiden onder de gemeentelieden. Er wordt per Bijbel of zangbundel een kleine vergoeding van de mensen gevraagd, ongeveer een derde van de aanschafprijs. Voor een Malawiaan is dit nog een behoorlijk bedrag. Dit wordt zo gedaan om te benadrukken dat de koper van een Bijbel nu de eigenaar is van iets zeer waardevols! Voor € 4,50 kan een Bijbel uitgereikt worden, en voor € 2,50 een zangbundel.

Als u een spaarpot thuis heeft staan, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op Hemelvaartsdag of op Tweede Pinksterdag mee te nemen en in te leveren in de hal van de kerk? Hierna zal de opbrengst geteld worden en dan wordt duidelijk hoeveel Bijbels en zangbundels hierdoor uitgereikt kunnen worden in Malawi.

Pinksterzendingscollecte.

Met Pinksteren herdenken we hoe het Evangelie uitging in de hele wereld. Tot op heden mag het nog steeds doorgang vinden. Ook vanuit ons mag er gewerkt worden (in Suriname en in Malawi) aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.

Het eerste werk van kerkplanting door de apostelen vond plaats op de bekende, openbare plaatsen. Het meest kenmerkende was dat er gewoon gestart werd. Met enkele leden werden samenkomsten belegd.

Zo gaat het ook nu in Suriname. Daar vinden bijeenkomsten plaats, weliswaar klein, maar niet onbelangrijk en zeker niet zonder waarde. Door kand. Fekkes en Windy de Wit worden de volgende bijeenkomsten belegd:

- Catechesemomenten met jonge dorpelingen
- Bijbelstudiemomenten
- De opzet van Bijbelstudies in omliggende dorpen
- Zondagsschoolmomenten, clubs met kinderen en tieners

In Malawi wordt aan kleine groepen les gegeven aan de Bijbelschool en het MINTS programma. Het MINTS programma bestaat uit afstandsonderwijs waar studenten een theologische studie volgen. Ook al zijn het relatief weinig studenten op een groot aantal gemeenten, toch mag dit belangrijke werk gebeuren.

- Aan de Bijbelschool door ds Banda, mr Jumbe, ds Klopstra en anderen;
- In de bijeenkomsten in de gemeenten onder leiding van evangelisten;
- In de cursussen gegeven aan ambtsdragers en vrouwen door ds Oomen.

Het werk is klein, maar onder Gods zegen mag er grote verwachting zijn!

Moge de Geest van Pinksteren deze kleine vuurtjes aanwakkeren. Moge het gebed, het ademen tot God dit kleine tot iets groots maken.

Mogen de zendingswerkers op uw hulp rekenen? Bidt u mee? Steunt u het werk van de zending?

De zendingscommissie.

Bijbelavond

Op D.V. donderdag 16 mei is de derde Bijbelavond over het Bijbelboek Jesaja. We willen dan samen met elkaar stilstaan bij Jesaja 44:1-5 waar sprake is van de belofte van Pinksteren. In het gedeelte dat aan Jes. 44:1-5 voorafgaat, wordt een donker beeld geschetst. Daar gaat het over mensen, die zelf niet voor vergeving kunnen zorgen, omdat hun godsdienst niet op de HEERE, maar op henzelf gericht is. Zij wandelen op een heilloos pad, waarop geen zegen kan rusten; ze zijn op een doodlopende weg. Maar de HEERE wil nieuwe wegen openen! Hij kan en wil zegen schenken. De kiezende, zorgende liefde van de HEERE maakt het verschil. Hij belooft Zijn Geest. Door Zijn liefde, genade en Geest zorgt de HEERE er Zelf voor dat mensen Hem (gaan) belijden en dat zij (gaan) leven naar Gods woord en tot Zijn eer. Hier straalt het heldere licht van redding door genade alleen. Zo wordt ook hier weer duidelijk, wat de naam `Jesaja' betekent: de HEERE redt. Allen hartelijk welkom. De avond begint om 19.30 uur.

Bijbelvertaalwerk Familie Karels

Beste gemeenteleden,

Nog een kleine twee maanden en dan hopen we Jacob en Albertine, Jonathan, Lukas en Joël weer hartelijk welkom te heten in onze gemeente. Op 20 juni hopen ze op Schiphol aan te komen. De voorbereidingen voor hun verlof zijn in volle gang. Zo is het huis, voor de verlofperiode, bijna rond en kunnen we beginnen met de inrichting (het huis is ongemeubileerd).

In de twee jaren na hun vorig verlof (in de 1^e helft van 2011) is er veel gebeurd. Hoogtepunten en dieptepunten in werk en in gezin hebben elkaar afgewisseld. Door middel van de nieuwsbrieven hebben we met hen mee geleefd in veel verschillende gebeurtenissen. De oproepen tot dankzegging en gebed waren mogelijkheden om hen te ondersteunen. Gebedsondersteuning is van groot belang voor het zendingswerk. Alle andere vormen van ondersteuning worden als het goed is omringd en gedragen door gebed.

We zien er naar uit om hen weer te ontmoeten in onze gemeente en te luisteren naar hun verhalen over Gods werk in Tanzania.

Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie,

Dico de Pater

Gebedskring

Romeinen 12:12 "Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed".

Op DV 11 mei en 25 mei komen we met de gebedskring bij elkaar. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en een kort meditatief gedeelte uit de Institutie van Calvijn. We denken de komende kringen na over 'de overdenking van het toekomstige leven' en wat dat voor de praktijk van alledag betekent. Daarna dragen we samen de gemeente aan de Heere op in het gebed. We beginnen om 7.15 en sluiten af om 8.15. U bent van harte welkom!

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Het winterseizoen ligt weer achter ons. Het was goed om met elkaar regelmatig een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen. Hartelijk dank voor uw en jouw inbreng! We zien ernaar uit om in oktober verder te gaan met de Bijbelstudie over vrouwen uit het Nieuwe Testament. Graag herinneren we u en jou nog aan het uitje op dinsdag 14 mei. Ben je geen lid van de vrouwenvereniging en zou je het leuk vinden om ook mee te gaan? Dat kan natuurlijk! Je kunt je opgeven bij Betty (hvbraak@solcon.nl) of bij Jozien (jvanwolfswinkel@kliksafe.nl). De dag ziet er als volgt uit:

We gaan met de witte fietsen op de Hoge Veluwe een fietstocht maken. Om 9.00 uur starten we bij de kerk, drinken we koffie en openen de dag met gebed. Daarna vertrekken we om 9.30 uur met de auto richting de Hoge Veluwe. Daar stappen we op de fiets en gaan we genieten van de mooie natuur!

Tussendoor lunchen we in de Koperen Kop. We eten daar met elkaar een heerlijke pannenkoek! Rond 14.30 uur willen we weer bij de kerk terug zijn. Daar sluiten we de dag af met gebed. Als er veel regen wordt verwacht die dag, is het Openluchtmuseum het alternatief. We laten u de keuze sowieso een dag van te voren per mail weten.

De kosten zijn €30,- per persoon, dit is inclusief eten, drinken en versnaperingen. Het is de bedoeling dat dit bedrag voor 30 april overgemaakt wordt naar de rekening van de activiteitencommissie: 117202614 o.v.v. **Uitje vrouwenvereniging**.

Met hartelijke groet namens het bestuur, en graag tot ziens,

mw. A.J. Boogaard - van Essen

Kinderclub "De Zaaier"

Kunnen jullie je de vorige clubmiddag nog herinneren? Met elkaar op de fiets naar het bos en de jongsten naar de kinderboerderij. Dat weten jullie vast nog wel. Foto's hiervan kun je op de site van onze gemeente terugkijken. Maar waar ging de vertelling ook alweer over... ? De Emmaüsgangers! Hun harten waren zo vol vreugde dat ze een wandeling van nóg eens twee uur er voor over hadden om de blijde boodschap van de ontmoeting met Jezus aan anderen te vertellen. Is die blijdschap ook in jou hart? Hoeveel moeite heb je ervoor over om anderen over Jezus te vertellen? Jullie hebben een uitnodiging gekregen om mee te gaan naar het kinderappèl . Dat is op 11 mei in Putten. Het thema is 'Vrij?! ' Je mag je hiervoor opgeven bij juf Visser. (geraldine.visser@kliksafe.nl) Het is de bedoeling dat we om 8.30 uur verzamelen bij onze kerk en met auto's naar Putten gaan. We zijn hiervoor nog opzoek naar ouders die met ons mee kunnen (vervoer/begeleiding). Na afloop eten we met elkaar bij de kerk waarna je om half twee kan worden opgehaald.

Denk je eraan om geld voor de collecte en je kleurplaat mee te nemen? Er zijn nog kleurplaten over. Vraag gerust. Hartelijke groet en tot 11 mei! De jufs en meester.

Jeugdvereniging "Ichthus"

JV Ichthus +16

Hallo allemaal,

Met dat ik dit schrijf hebben we de laatste avond al weer achter ons liggen.. Seizoen voorbij. Voorbij? Helemaal niet! Kijken nu uit naar de afsluitende avond (die is al geweest als je dit leest) én.. Kamp! Natuurlijk. We gaan nog op kamp! Verder in deze kerkbode lees je daar veel meer over!

Een kleine terugblik op de reguliere avonden. De groepen waren soms klein, de opvulling kwam soms moeilijk vol, maar wat was het gezellig! We hebben veel onderwerpen behandeld met elkaar, zijn begonnen met het overdenken van "Jezus lijden" en gestopt met het onderwerp "gebed".

Als ik het seizoen probeer samen te vatten, dat moet ik denken aan Romeinen 8:34 *"Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt."* Dat is wat ons troost biedt. Als ons bidden stopt, de lijdende Borg bidt met ons mee.

Was je er dit jaar niet bij? Jammer! We zijn blij als jij je opgeeft voor het kamp. Leer iedereen daar kennen en wellicht ben je dan het volgende seizoen wel van de partij.

Maar wat je ook in je agenda schrijft, zet er Jakobus 4: 13-15 naast.

Een hartelijke groet namens alle leiding,

Wilbert.

Kamp

Hier is dan eindelijk het beloofde nieuws over het kamp!

Locatie

Er zijn al veel vragen geweest over de locatie en nu is het de tijd om deze bekend te maken! Eindelijk..;) We hopen op D.v. vrijdag 5 juli te vertrekken richting een groepsaccommodatie in Gorredijk (Friesland). Hier zullen we dan tot maandag 8 juli bivakkeren.

Jullie zijn vast nieuwsgierig hoe het eruit ziet. Daarom hierbij de link, zodat je even rond kunt kijken.

<https://www.groepsaccommodaties.com/groepsaccommodatie/Nederland/Friesland/GORREDIJK/GOR-183/>

Voor wie

Alle jongeren (wel/niet JV'er) uit de gemeente van 12 t/m 25 jaar mogen mee op kamp.

Prijs

JV leden €50, -/Niet JV leden €55,-

De prijs is hoger als vorig jaar. Jullie hebben zelf aangegeven dat dit geen probleem is en daarbij komt dat de financiële middelen ook minder zijn. Mocht dit bedrag echt een probleem zijn kom dan naar de JV-leiding. We willen graag dat iedereen meegaat. Wat we allemaal gaan doen blijft nog een verrassing maar dat het leuk gaat worden dat weten we zeker. We zijn druk bezig om er een geslaagd weekend van te maken!

Kan je ook niet wachten om mee te gaan op kamp, geef je dan snel op!

Opgeven kun je, tot uiterlijk 1 juni, doen door een mail te sturen naar kamphgede@hotmail.com

Als er vragen zijn dan horen we het wel. Wij, als kampcommissie, hebben er zin in en hopen dat jullie allemaal meegaan!

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:

Jeanet Linge of Alma van Engelenhoven, of mailen naar

vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje

Beste jongens en meisjes,

Deze keer gaat de puzzel over Hemelvaart en Pinksteren. We lezen daarover in Hand. 1 vanaf vers 4 en Hand. 2 vers 1-13. Jullie zien daaruit veel losse namen en woorden staan op de volgorde van de Bijbel. Kleur de woorden die bij Hemelvaart horen blauw en die bij Pinksteren horen geel. Achter elk woord staat 1 letter. Schrijf alle blauwe letters achter elkaar op, welke zin krijg je dan? Doe dit ook met de gele letters. Het zijn 2 stukjes uit deze hoofdstukken. (Als je wilt kijken of het goed is: zoek op Hand. 1:9; Hand. 2:4)

Belofte(w) – water(e) - geluid(d) – gedoopt(r) – wind(e) – huis (n) – Koninkrijk (d) – tongen (H) – vuur(e) – vervuld(i) – tijden(H) – getuigen(ij) – spreken(l) – aarde(o) – talen(i) – Joden(g) – wolk(p) – stem(e) – ogen(g) – heenvaren(e) – Olijfberg(n) – menigte(n) – verwonderen(G) – opperzaal(o) – Galileers(e) – Azie(e) – bidden(m) – twijfelmoedig(s) – vrouwen(e) – spottende(t) – broederen(n).

Het puntenoverzicht is op dit moment:

Lettie 19- Arian 15 - Gerben 20 - Johan-Peter 14 - Niels 9 - Xander 14 - Jorim 20 -Arianne 16 - Nico 15 - Coen 6 - Rebecca 8 – Timo 10 - Yvonne 2 – Mike 19 – Dennis 4 – Lisanne 2 – Annemieke 6.

Jorim, Gerben en Lettie jullie mogen een boek uitzoeken. De boekenlijst is aangevuld, dus ik hoop dat jullie een mooi boek kunnen kiezen van de lijst.

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar: juf Annetta, P.v.d. Aalaan 2, 3927 DK in Renswoude.

Vriendelijke groet, juf Annetta

Kleurplaat



Oproep kluszaterdag:

Iedere 3e zaterdag van de maand gaat een aantal vrijwilligers kleine klusjes uitvoeren. In de vorige periode waren het vrijwel steeds dezelfde mensen die zich aanmeldden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om u ook aan te melden. U hoeft geen twee rechterhanden te hebben om mee te kunnen helpen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

Wilt u zich opgeven? Belt u dan naar: dhr. A. Methorst.

Vervolgverhaal: *Het slavinnetje van Generaal Bakar*

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Er waren in het huis van generaal Bakar heel wat slavinnen. Maar het waren allemaal heidense meisjes. Alleen Nunia was een christin en zij durfde er voor uit te komen ook. Van de eerste dag af liet zij merken, dat zij de Heere Jezus lief had. De heidense slavinnen gebruikten hun vrije tijd voor allerlei beuzelpraatjes. Soms dansten ze met elkaar en dan zongen ze allerlei flauwe liedjes. Ze vroegen aan Nunia of zij ook mee deed, maar dat weigerde zij beslist. De meisjes vonden dat vervelend en kregen een hekel aan Nunia. Wat dacht dat vreemde kind wel. Verbeedde zij zich soms, dat zij beter was, dan zij? Nu, maar dat had ze dan mis. Ze hadden allang begrepen, dat

Nunia niets wilde weten van hun god Mithra en dat zat hen ook dwars. Eén van de andere slavinnen, die Kathewan heette, had beslist haat opgevat tegen Nunia. Ze plaagde haar zoveel ze maar kon. Nunia zorgde ervoor, dat zij nooit iets kwaads terug deed. Zij dacht voortdurend aan de woorden van de Heere Jezus, Die gezegd heeft dat als we gescholden worden, we niet terug mogen schelden. Kathewan begreep daar niets van en ze vond Nunia dan ook een heel wonderlijke slavin. Door haar plagerijen had ze gehoopt, dat ze het meisje boos kon maken en haar er toe kon krijgen iets kwaads terug te doen. Maar dat gebeurde niet. Wat ze ook verzong, om Nunia het leven zuur te maken, het meisje bleef alles geduldig verdragen. Toen Nunia een paar maanden in het huis van generaal Bakar was, werd Kathewan ziek. Nu bleek duidelijk, dat zij maar een slavin was en weinig in tel. Daar lag het meisje ziek in het verblijf van de slavinnen. Niemand keek naar haar om. Met een zieke slavin kun je immers niet dansen en pret maken. Werken kan ze niet. Je hebt er feitelijk niets aan en daarom liet men haar maar liggen. Een paar keer per dag kreeg ze wat eten, dat was alles. 't Was treurig gesteld met Kathewan. Ze had soms hoge koorts en erge dorst. Soms lag ze te roepen, zo hard ze kon, om wat drinken, maar er kwam niemand. Mevrouw Ghadani wist misschien niet eens dat één van haar slavinnen ziek was en de huismeester, die het misschien wel wist, had het te druk, om voor Kathewan te zorgen. Och, och, wat was het meisje er naar aan toe. Soms kwam de wens in haar op, dat ze maar dood was.

Ze had al enkele dagen zo gelegen, toen er eindelijk toch iemand naar haar kwam kijken. Verlangend staarde ze door het halfdonker van haar verblijf naar de deur, nieuwsgierig wie daar aan kwam. Maar ze schrok hevig, toen ze dat vreemde meisje Nunia ontdekte. Wat moest die nu toch bij haar komen doen? Ja, ze begreep het al, wat die vreemde meid van plan was. Kathewan had haar immers altijd geplaagd? Welnu, dan kwam ze met haar afrekenen. Nu kwam ze wraak nemen. En Kathewan moest haar nog gelijk geven ook. Ze had het dik verdiend en daarom moest Nunia haar gang maar gaan, dan stonden ze weer gelijk. Maar het ging heel anders dan zij verwacht had. "Heb je dorst, Kathewan?" vroeg Nunia vriendelijk. "Ja zeker", klonk het norske antwoord, "ik heb vreselijke dorst, maar wat hindert dat? Ik ben immers toch maar een verachte slavin en of ik dood ga, daarvan trekt immers niemand zich iets aan? Niemand is er, die naar mij omkijkt!" "Zo mag je niet spreken, Kathewan. God ziet je wel en om Christus' wil, wil Hij je en zal Hij je helpen, als je Hem er om vraagt". "Daar geloof ik niets van! Poe, iemand zal zich iets gelegen laten liggen aan een slavin als Kathewan er een is. Onze god Mithra heeft wel duizend oren, maar het gebed van een slavin hoort hij niet en hij heeft zelfs tienduizend ogen, maar je moet niet geloven dat hij op mij let", zei Kathewan op een onverschillige toon. "Maar je moet ook niet tot Mithra bidden, Kathewan, hoe kom je erbij", zei Nunia. "Met al zijn oren kan hij toch niets horen en met al zijn duizenden ogen kan hij niets zien. Hij bestaat zelfs niet eens. Hij is er echt niet, Kathewan!" "Wat zeg je me nou?" bromde de zieke slavin. "Is Mithra er niet eens? Hoe weet jij dat?" "In de Bijbel staat: Wij weten, dat een afgod niets is in deze wereld!" "Wat de Bijbel is, weet ik niet, daar heb ik nooit van gehoord. Is dat soms jouw god, Nunia?" "Nee, dat is het Woord van God. Mijn God is de levende God, Die in de hemel woont en tot Hem moet je bidden: Hij zal je helpen!"

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Pinksterappèl 20 mei 2013 in de Maranathakerk te Woudenberg:

Beste jongelui (16+),

Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd om op 2^e pinksterdag naar de Maranathakerk te komen. Gezien de appelwoorden die gesproken worden is het zeker de moeite waard om te komen luisteren! De onderwerpen zijn: "Het bedroeven van de Heilige Geest", door Ds. R.W. Mulder en "De Heilige Geest als Bidder", door Ds. W. v. Vlastuin. Ook zal er samenzang zijn. Na

de pauze is er een forumdiscussie. We hopen op een fijne avond met elkaar.
Inloop vanaf 19.00 uur. Opening van de avond om 19.30 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
namens de Classicale Werkgroep Jongeren

Website

www.hhgede.nl
Beheer: dhr. T. van Laar (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl
ajboogaardvanessen@solcon.nl
scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 18 mei 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

Altijd goede moed

Wij hebben altijd goede moed,
Omdat Gods kind mag weten,
Hij schreef ook mijn naam in Zijn hand
Om nooit meer te vergeten

Niet omdat nooit iets tegenloopt

En niets mij zal benauwen,
Maar om de blijde zekerheid:
Ik mag op God vertrouwen.

Dan kun je dankend zingen gaan
Bij dagen en bij nachten,
De trouwe Heiland is nabij
En geeft naast kruis, ook krachten.

Zo ga je blij je levensweg
Niets kan je moed ontroven,
Dank voor Uw liefde, die Gij geeft
Hen, die in U geloven.

M. Koffeman-Zijl