

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(*hoofdredactie*)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(*eindredactie*)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-
activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

Vrede zij ulieden

"Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: "Vrede zij ulieden.""

Johannes 20:19

Na de opstanding heeft de verrezen Paas- en Vredeking Zich op onderscheidene wijze en vele malen geopenbaard. De Schrift zegt: "Met vele gewisse kentekenen, zijnde van hen gezien."

En voor Hij verschijnt in de opperzaal, heeft Hij reeds de vrouwen ontmoet, terugkerend van het ledige graf en Maria Magdalena's tranen gedroogd. Van Simon is Hij gezien. De Emmaüsgangers heeft Hij onderwezen. Doch thans verschijnt Hij en zien we Hem als Koning des vredes, temidden van onrustige onderdanen. En, indien ergens, zo openbaart Zich hier de opgestane Zaligmaker in al de bewegingen Zijner barmhartigheid. Hier doet Hij de diepste roerselen van Zijn medelijdend, hogepriesterlijk hart aan Zijn bruidskerk kennen. Wel mogen we uitroepen met de dichter: "Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort op Uw lippen."

Onrustige onderdanen, voorwaar, zo noemden wij degenen aan wie de Koning des vredes Zich hier openbaart. Immers zij waren bedekt om de vreze der Joden. Daarbij, zij hadden Hem allen verlaten nadat Hij verraden was. Zij waren onvoorbereid op Zijn komst en twijfelden aan Zijn uitgesproken beloften, en het getuigenis Zijner boden weigerden zij aan te nemen.

Want toch, zo lezen we in Markus 16:10 en 11: "Deze heengaande, boodschapte het degenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als dezen hoorden, dat Hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet."

Desniettenstaande, zij waren de onderdanen van de Koning des vredes, aan wie Jezus verschijnt, namelijk toen zij Zijn tegenwoordigheid grotelijks behoefden. Want zij waren als schapen zonder Herder, toen zij het weinige leven dat zij hadden, oefenden door liefde te verenigen, toen zij Zijn afwezigheid betreurden en hierin het verlangen naar Hem bewezen, toen sommigen uit hun midden van Hem getuigden, namelijk de Emmaüsgangers, die zich bij hen hadden gevoegd.

Zij waren vergaderd op de eerste dag der week, dit is de dag der opstanding, de nieuw testamentische rustdag, dit is de dag, die de Heere gemaakt heeft. Dan sticht de Kerk gedachtenis aan Hem, van Wie de dichter zingt: "De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks gesteld."

Toen kwam Jezus, en stond in het midden. Waar we hier mee te doen hebben, is niet het wonder der doordringing, zo toch verklaren het de Luthersen. Zij leren: Jezus' menselijke natuur is vergoddelijkt, dat wil zeggen in de staat Zijner verhoging ontving Jezus' menselijke natuur Goddelijke eigenschappen, en zo is dus Zijn menselijke, gelijk Zijn Goddelijke natuur overalometegengesteld. Doch zo geloven wij niet. Nee, Jezus komt door de deuren, die Hij Zelf opent. Hij betoont hier Zijn almacht, gelijk wij dat vinden in Handelingen 5:19 en 12:6-10. De opgestane Borg heeft de poorten des grafs geopend. Hij heeft de sleutelen van dood en graf. Hij is de Vorst van Pasen, en geen deuren, hoe ook gesloten, of Jezus kan ze openen. Want immers, er zijn wat gesloten deuren. Ons aller hart is als met koperen deuren gesloten. Het is voor alles open, wat niet deugt, maar voor de Heere is het gesloten als met zeven grendelen. Als een sterk gewapende de hof bewaakt, is alles wat hij heeft in vrede, doch daar moet er Een komen, Die sterker is dan hij en hem zijn vaten ontnemt.

O, welk een eeuwig wonder. Hij, Die de deuren van het graf geopend heeft, is machtig en bevoegd om nu ook tot Zijn bedrukte bruidskerk te spreken: "Ik leef en gij zult leven, en Ik zal u uit uw graven doen uitgaan, o Mijn volk." Maar als Hij dan ook komt, brengt Hij alles mee. Tot Maria en Martha zegt Hij: "Ik ben de Opstanding en het Leven." Hij is de Opstanding en het Leven in eigen Persoon. En Hij deelt dit mee aan Zijn volk. Hij is de Vorst van Pasen, de Koning des vredes, Die uit de schat van Zijn verworven weldaden Zijn kerk bedient. Ja, daartoe is Hij verhoogd om in de staat van Zijn verhoging mede te delen en toe te passen aan al de gegevenen des Vaders wat Hij in de staat Zijner vernedering verworven heeft. Beluistert het daarom, wat Hij Zijn discipelen toespreekt: "Vrede zij ulieden." Dat is iets meer dan een menselijke groet of een vorm, waardoor Hij Zich openbaart. Dit is geen wens of bede. Neen, dit is een machtswoord. Zo kon Hij alleen spreken, Die op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven heeft: "Koning der koningen en Heere der

heren.”

Onze woorden zijn slechts klanken, maar Jezus' woorden zijn daden, Hij schenkt Zijn discipelen, Zijn volk, de vrede. Reeds heeft Jezus in de Paaszaal gesproken: “Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u.”

Nu bevestigt Hij deze belofte. Nu juist, waar ze te midden van onrust en onvrede verkeren, past Hij deze daadwerkelijk toe. Van nature is er geen vrede in ons hart. Sinds de mens viel, is de vrede verdwenen op de aarde en uit het hart der mensen. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Wij leven alle van nature op voet van oorlog met God, onze Maker. Jezus nu is de Middelaar, niet alleen van tussenspraak maar ook van verzoening. Hij is in de plaats gaan staan van een veroordeeld zondaar. Hij, de vloekdragende Borg moest uitroepen: “Wat ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven.” Hij is onder de golven van het heilig ongenoegen Gods doorgedaan. In Hem is de toorn Gods ten opzichte van de uitverkoren zondaar uitgevoerd. De Wet is vervuld, de vloek is gedragen. De Vader is verzoend in Zijn bloed. Daarom heeft de Vader Hem als de grote Herder der schapen uit de dood wedergebracht. Hij, de Middelaar en het Hoofd van het verbond des vredes en der genade, heeft ditzelve besloten met: “Het is volbracht.”

Maar daarom klinkt ook op de Paasmorgen het volbracht des Vaders. Want wat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven. Maar wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Vrede, het is door bloed gekochte en door Zijn Geest toegepaste vrede, die heersen zal in de harten van Zijn gunstvolk en onder de purperen hemel van Zijn eeuwig geldende gerechtigheid. Ja, in deze Vorst van Pasen wordt dan ten volle vervuld:

De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht.

Ds. C. Smits

Kerkdiensten

3 maart	10.00 uur 18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard (<i>bediening Heilig Avondmaal</i>) Ds. R.C. Boogaard (<i>nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal</i>)
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk familie Karels</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
7 maart	19.30 uur	Ds. J.C. de Groot (Dordrecht)
	1 ^e collecte 2 ^e collecte	Diaconie Kerkvoogdij
10 maart	10.00 uur 18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard Ds. J.A. Kloosterman (Ridderkerk)
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie (<i>VoorjaarsZendingscollecte</i>) Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
13 maart	10.00 uur 19.30 uur	Ds. J.C. de Groot (Dordrecht) (<i>Biddag</i>) Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Kerkvoogdij
17 maart	10.00 uur 18.30 uur	Ds. W.M. v.d. Linden ('s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle) Ds. A.A.F. v.d. Weg (Soest)
	1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Diaconie (<i>De Vluchtheuvel</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
24 maart	10.00 uur	Ds. G.J. van Asperen (Monster-'s Gravenzande)
	18.30 uur	(<i>Bediening Heilige Doop</i>) Ds. R.C. Boogaard (<i>Preekbespreking</i>)

	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerkgebouw en pastorie
29 maart	10.00 uur	Ds. N.P.J. Kleiberg (Achterberg) (<i>Goede Vrijdag</i>)
	19.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Stichting Gevangenezorg Nederland</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Predikantsplaats
31 maart	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard (<i>Eerste Paasdag</i>)(<i>Koffie drinken en zingen</i>)
	18.30 uur	Ds. P.C. Hoek (Hoevelaken)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Hersteld Hervormd Seminarie</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerkgebouw en pastorie
1 april	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard (<i>Tweede Paasdag</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Hersteld Hervormd Seminarie</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	JV-kamp

Uit de pastorie

De voorjaarsvakantie is alweer voorbij als deze kerkbode uitgedeeld wordt. Terwijl ik dit schrijf hebben onze kinderen net vakantie gekregen. Volgende week hoop ik zelf ook vakantie te nemen. Het is fijn om even wat extra aandacht te hebben voor de jongens en Emma en om als gezin er samen op uit te trekken.

Emma heeft haar eerste schoolweken dapper doorstaan. Ze gaat met veel plezier met haar broertjes mee 's morgens. Ze is in die korte tijd al helemaal gewend en een echte kleuter geworden. Mooi om te zien!

In deze maand zijn er bijzonder veel momenten waarop het bloed van de Heere Jezus Christus centraal mag staan. Pasen valt bijzonder vroeg dit jaar, zodat we enkele weken na Kerst al midden in de lijdensstijd zitten. Op de eerste zondag van maart mag de nodiging weer uitgaan: *'Komt, want alle dingen zijn gereed'*. Tegelijk klinkt die nodiging ook als een bevel: *'Doet dat tot Mijn gedachtenis.'* Het is van groot belang om in de lijdensstijd en rondom de viering van het Heilig Avondmaal in het bijzonder te letten op de weg van kruis en lijden van Jezus Christus. Dit mag echter nooit zonder een diep besef van onze eigen zonde en schuld: Ja, ik kost Hem die slagen. Wie zo, verslagen, de toevlucht neemt tot het bloed van de Zaligmaker, zal ontdekken, dat het reinigt van alle zonden.

Deze maand ruil ik een extra dienst met Ds. G.J. van Asperen uit Monster-'s Gravenzande. Zodoende kan hij op zondag 24 maart zijn eerste kleinkind dopen. Een bijzondere gebeurtenis voor hem als opa van de kleine Rosa.

Een hartelijke groet van huis tot huis, ook namens mijn vrouw en onze kinderen,

uw Ds. R.C. Boogaard

Uit de gemeente

Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

Gedoopt

In de morgendienst van 27 januari werd de Heilige Doop bediend aan Leah Marit de Bruijn. De tekst voor de preek was Lukas 9:14-29. Thema: Jezus komt het ongeloof te hulp; 1. Jezus' verzuchting over ongeloof; 2. Jezus' nodiging tot geloof; 3. Jezus' ontmaskering van ongeloof.

Doopaangifte

Op 6 maart is er gelegenheid tot doopaangifte in de pastorie. We beginnen om 20.00 uur. Graag jullie trouwboekje meebrengen. Lees ter voorbereiding het doopformulier alvast samen door.

Catechisatie

Het is alweer de laatste maand van dit seizoen waarin er catechisatie wordt gegeven. Er is nog één gewone avond. Dat is 4 maart en de leerstof voor deze avond is vraag en antwoord 32.

Op 11 maart in de week van biddag is er geen catechisatie.

De laatste catechisatie-avond van dit seizoen willen we weer afsluiten met alle groepen samen. In verschillende groepen is in het achterliggende jaar gevraagd om aandacht te besteden aan occultisme. Fijn dat jullie zelf ook dingen aandragen die jullie van belang vinden. Het leek ons een mooie aanvulling om ter afsluiting van het seizoen iemand uit te nodigen die helemaal is opgenomen geweest in de wereld van de duistere machten, maar die daar door Gods genade uit bevrijd is en tot geloof in Jezus Christus gekomen is. We hebben Abigaïl van Soest, voormalig heks, bereid gevonden om op 18 maart voor ons te spreken. We beginnen deze avond met alle groepen samen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de kerk open. We hopen jullie allemaal op deze laatste avond te ontmoeten.

Ouderenmiddag

Woensdagmiddag 20 maart is er weer ouderenmiddag. De bespreking van het onderwerp over het gebed is in februari onderbroken door de gezamenlijke middag met de kinderclub. Nu gaan we weer verder met het gebed. We hebben al een keer stil gestaan bij het feit dat we veel 'onverhoorde' gebeden aan onszelf te danken hebben. We kunnen er samen nog veel meer over leren. Daarom hoop ik u allen weer of anderen voor het eerst te kunnen begroeten. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur en eindigen we om 16.30 uur.

Hartelijke groet, ds. R.C. Boogaard

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er dinsdag 26 februari van 19.30 – 20.00 uur Censura Morum in de consistorie.

Gemeente-avond

Donderdag 28 maart is er een gemeenteavond. Op deze avond zullen de jaarcijfers 2012 van de kerkvoogdij en de diaconie worden toegelicht.

Oproep

We zijn op zoek naar iemand die het buitenterrein van de kerk schoon wil houden. Het gaat om regelmatig vegen van de rommel op de bestrating en wat schoffelwerk. Het hoeft dus niet veel tijd te kosten. Voor interesse of informatie kunt u contact opnemen met Wim Oudijn of dhr. Methorst.

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

1 maart Jeugdvereniging -16.
2 maart Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
6 maart Kinderclub. Aanvang 14.00 uur.
6 maart Doopaangifte. Aanvang 20.00 uur.
8 maart Jeugdvereniging +16.
15 maart Jeugdvereniging – 16 en +16 (gezamenlijke avond)
18 maart Afsluitingsavond catechisatie-seizoen voor alle groepen. Aanvang 19.30 uur.
16 maart Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
16 maart Klusochtend.
19 maart Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 9.00 uur.
20 maart Ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur.
21 maart Lidmatenkring.
22 maart Jeugdvereniging -16.
23 maart HHJO-jongerendag.
23 maart Muziekavond (zie elders in deze kerkbode)
24 maart Inleveren kopij kerkbode april
28 maart Gemeente-avond.

Collecten maart

Deze maand staan er een heleboel doorzendcollectes op het programma. Allereerst is op zondag 3 maart de opbrengst van de collecte en van de offerblokken tijdens het Heilig Avondmaal bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. U heeft kunnen lezen dat de begroting niet sluitend is, geef daarom als zendende gemeente mild. Op zondag 10 maart staat de jaarlijkse voorjaars zendingscollecte op de lijst. In het stukje van de zendingscommissie vindt u meer informatie over deze collecte. Op 17 maart is de collecte bestemd voor fonds de Vluchtheuvel van het GDC. Hier vanuit wordt de bijdrage, van de leden van de HHK die ondersteund worden door de Vluchtheuvel, gedeeltelijk betaald. Steeds meer mensen hebben Psychische hulpverlening nodig, wat een zegen is het dat je dan terecht kan bij hulpverleners die de Naam van de Heere belijden. Op Goede Vrijdag (29 maart) is de collecte bestemd voor Stichting Gevangenen Zorg Nederland. De naam van de stichting zegt het al, zij zien om naar de gevangenen in Nederland en verspreiden onder hen het Evangelie. De collecte op beide paasdagen is bestemd voor het Hersteld Hervormd Seminarie, hieronder vindt u daar meer informatie over. Deze en alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen!

Collecte opleiding predikanten met Pasen

Als kerk hebben we een eigen opleiding voor predikanten, het Hersteld Hervormd Seminarie. Het seminarie is gevestigd aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Jaarlijks beginnen 5 tot 10 personen aan de theologie studie. Als kerk verzorgen we bijna de helft van de opleiding zelf, het andere deel wordt door de universiteit gegeven. Vanuit de kerk geven vijf docenten theologie onderwijs, met een totale omvang van 3,5 formatieplaatsen. De kosten voor het onderwijs moeten we als kerk zelf volledig betalen zolang er nog geen subsidie is verkregen. De kosten beslaan jaarlijks een groot bedrag, dat bijeengebracht moet worden uit collecten en giften uit het land. Tot nu toe is er elk jaar sprake geweest van een tekort, zodat er geld vanuit de landelijke middelen bijgelegd moest worden. Het zou fijn zijn als dat tekort weggewerkt kan worden. Met het oog op de aanstaande landelijke collecte op D.V. 31 maart en 1 april (Pasen) willen we de opleiding van harte in uw milddadigheid aanbevelen.

Commissie opleiding en vorming

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **11.53.00538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 6 maart en donderdag 21 maart collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **1183.49.619** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

Activiteitencommissie

Kaarten en kwartetten:

Nog steeds kunt u uw kaarten (set van 4) bij ons bestellen. Ook zijn er mooie kwartetten over de gemeente Ede te koop. Van beiden is de prijs € 4,- per stuk. Bestellingen hiervoor kunt u doen via actie@hhgede.nl of via Alette van Meijeren 100% opbrengst voor de kerkvoogdij!

23 maart Muziekavond:

D.V. zaterdagavond 23 maart organiseren we weer een muziekavond, die in het teken zal staan van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Net als vorig jaar is het een avond **voor en door de gemeente**. Daarom komen we graag in contact met mensen, jong en oud, die een bijdrage willen leveren aan deze avond. Neem contact op met Alette van Meijeren of mail naar actie@hhgede.nl. Evenals vorig jaar hopen we op een mooie avond en rekenen we op uw komst!

Overige activiteiten:

17 mei: Dienstenveiling

6 juli: Fietstocht i.c.m. zomers buffet

15 november: Stampottenbuffet

Postzegels

Heeft u nog postzegels nodig? Bestelt u ze dan bij ons en de opbrengst gaat naar de kerk. U plakt twee zegels, maar betaalt niet meer dan op het postkantoor. Het nieuwe tarief van de postzegels Nederland voor 2013 is € 0,54. We hebben ook Europa- (€ 0,90) en Wereldzegels (€ 0,95) voor uw post naar het buitenland. We zien uw bestelling graag tegemoet.

Fam. Budding. Tel. 0318-633548 E-mail: budding-kleppe@kpnplanet.nl

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (18)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

18. De verhoogde Christus als onze borg

We dienen eveneens nauwkeurig aandacht te schenken aan de omstandigheid van het moment waarop de discipelen volgens de opdracht van Christus een beroep op Zijn voorbede moesten doen: nadat Hij naar de Hemel opgevaren zou zijn. 'In die tijd', zegt Hij, 'zullen jullie in Mijn naam bidden.' Nu is het wel zeker dat allen die van het begin af gebeden hebben, slechts verhoord zijn omwille van de Middelaar. Om deze reden had God in de Wet bepaald dat alleen de priester het heilige zou binnengaan, en dat hij dan op zijn schouders de namen moest dragen van de stammen

van Israël en op zijn borst even zoveel kostbare stenen, maar dat het volk op een afstand in het voorhof moest blijven staan en daarvandaan zijn gebeden moest paren aan die van de priester. Een offer moest er bovendien nog voor zorgen dat de gebeden geldig en krachtig zouden zijn. Die schaduwdienst van de Wet leerde dus dat wij allen van Gods aangezicht geweerd worden en dat er daarom een bemiddelaar nodig is, die uit onze naam kan optreden, ons op de schouders draagt en op het hart gebonden houdt, opdat wij in zijn persoon verhoord worden. In de tweede plaats leerde de schaduwdienst dat gebeden door besprenging met bloed gereinigd worden, terwijl er staat dat ze anders nimmer vrij van smetten zijn. Wij zien ook dat de heiligen, wanneer zij iets begeerden te verkrijgen, hun hoop op de offers vestigden, omdat zij wisten dat die de bekrachtiging vormden van alle gebeden. 'Moge Hij uw offerande gedenken', zegt David, 'en uw brandoffer vet maken.' Hieruit is af te leiden dat God van het begin af door de voorbede van Christus verzoend is, zodat Hij de gebeden van de vromen kon aannemen. Waarom wijst Christus dan op een nieuwe tijd waarin Zijn discipelen zullen beginnen te bidden in Zijn naam, als het niet is omdat deze genade heden ten dage niet alleen meer aan het licht treedt, maar het ook verdient om meer onder onze aandacht gebracht te worden? Met diezelfde bedoeling had Hij even eerder al opgemerkt: 'Tot nu toe hebben jullie niet om iets gebeden in Mijn naam; bidt.' Dat zei Hij niet omdat zij helemaal niets afwisten van het ambt van de Middelaar (want in de eerste beginselen daarvan waren alle Joden grondig geschoold), maar omdat zij nog geen heldere kennis ervan bezaten dat Christus na Zijn hemelvaart een nog sterkere voorspraak van de kerk zou zijn dan daarvoor. Om het verdriet over Zijn afwezigheid met een bijzondere vrucht daarvan te verzachten, verklaart Hij de taak van voorspraak op zich te nemen en leert Hij hen dat zij tot op dat moment deze belangrijke weldaad ontbeerd hebben, maar dat het hun gegeven zal worden die te genieten, wanneer zij in vertrouwen op Zijn voorspraak met meer vrijmoedigheid tot God zullen roepen. Daarom zegt de apostel ook dat er een 'verse weg ingewijd is door Zijn bloed'. Des te minder te verontschuldigen is onze verdorvenheid, indien we zo'n niet naar waarde te schatten weldaad, die in het bijzonder voor ons bedoeld is, niet - zoals men zegt - met beide hand en aangrijpen.

Wordt vervolgd

Lidmatenkring

Beste gemeenteleden,

Op 21 maart hopen we op de lidmatenkring verder te gaan met de bespreking van Romeinen 15. De eerste verzen zijn zo vol van onderwijs en bemoediging, dat we de vorige keer niet verder gekomen zijn dan vers 13.

Paulus eindigt in vers 13 met de rijke zegewens dat de God der hoop ons vervulle met vrede en blijdschap in het geloof, opdat wij overvloedig mogen zijn in de hoop, door de kracht van de Heiligen Geest. Vanaf vers 14 lezen wij dat Paulus verzekerd was van deze vruchten van de Geest bij de broeders in de gemeente te Rome. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Paulus met verlangen uit ziet naar deze gemeente en zich verheugd in de aanstaande ontmoeting (vers 32).

Laten wij ook in deze verwachting en bede leven, waar Paulus mee besluit in vers 33: De God des vredes zij met u allen. Ik hoop u allen te ontmoeten.

Een hartelijke groet,
Dico de Pater

Van de zendingscommissie

Vanuit de zendingscommissie zijn er deze keer twee berichten. Allereerst is er een bericht over de spaarpottenactie voor Bijbels en zangbundels in Malawi, en vervolgens volgt er informatie over de voorjaarszendingscollecte.

Spaarpottenactie.

Met Kerst zijn er spaarpotten uitgereikt voor de spaarpottenactie voor Bijbels en Zangbundels in Malawi. De eerste volle spaarpot is al ingeleverd en omgewisseld voor een lege spaarpot, zodat er weer verder gespaard kan worden. De actie loopt nog tot en met Pinksteren.

Voorjaarszendingscollecte

Op D.V. zondag 10 maart wordt de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte gehouden, die deze keer bestemd is voor het werk van ZHHK. Het zendingswerk in Malawi en Suriname gaat door, wat tot dankbaarheid stemt. Maar er is ook nog veel te doen. Vaak is de onkunde groot en hebben voorgangers weinig kennis.

Vanuit Malawi schrijft ds. K. Klopstra:

Er is groot gebrek aan kennis en elke keer treft je weer hoe soms ook kerkleiders niet lijken te weten wat het Evangelie nu echt inhoud. Er is nog veel te doen. De Heilige Geest is nodig om het verstand te verlichten en het hart te openen. Onlangs trof me nog in een boek, wat ik las, de noodzaak van het gebed van de predikant en zending voor diegenen aan wie hij het Woord bediend.

Bij de ene mens merk je meer openheid en honger naar Gods Woord dan bij de ander. Het is wat dat betreft niet veel anders dan in Nederland. Het is wel een groot voorrecht om vrijmoedigheid te mogen krijgen in lesgeven en preken.

In Suriname werd onlangs een gemeente dag gehouden, waarbij men ook een openluchtdienst had. Kand. Joh. Fekkes schrijft hierover het volgende:

Elk jaar is er een gemeentedag. Meestal valt deze dag samen met Onafhankelijkheidsdag op 25 november. Dit jaar viel 25 november op zondag, daarom is deze dag verschoven naar zaterdag 1 december. We zijn die dag naar Kraka gegaan, zo'n 20 km van Klein Powakka verwijderd. Het is een recreatieoord van de Surinaamse politie. Na aankomst hebben wij daar een openluchtdienst gehouden in het teken van dankdag. Ongedwongen hebben we daar gezongen en heeft de gemeente stil gestaan bij het Woord. Daarna was er gelegenheid tot ontspanning en ontmoeting.

Er wordt gevraagd om al het werk van de zending in gebed op te dragen; de Heere alleen is het Die het werk kan zegenen!

Mag men op uw steun rekenen, zowel in gebed als financieel?

Met vriendelijke groet,
de zendingscommissie

Friedensstimme: Lectorpakketten naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.

In allerlei landen wordt het steeds moeilijker om Bijbelse lectuur te verspreiden. Maar naar de republieken van de voormalige Sovjet-Unie kan het nog steeds. Maar we weten niet hoelang. Laten we dan de gelegenheid die we nu nog hebben, goed gebruiken om Gods Woord te verspreiden. Vanuit de reacties na andere acties weten we dat de meeste pakketten ook aangekomen zijn.

Eerder werden er vanuit onze gemeente pakketten uitgedeeld en verstuurd met Pinksteren en met Kerst; na overleg met de kerkenraad en de zendingscommissie is besloten om dit voortaan te doen met bid- en dankdag. Daarom zullen er op biddag, 13 maart, in de hal van de kerk weer pakketten van Friedensstimme liggen met Bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal om te versturen.

U kunt de gratis pakketten dan meenemen en tegelijk de postzegels (die nodig zijn en gemakshalve al op het pakket geplakt zijn) betalen. De postzegels voor het versturen van een pakket kosten € 4,50. U kunt dit direct contant afrekenen of via de bank 92.50.10.251 t.n.v. A. de

Haan te Ede o.v.v. leatuurpakketten. Op deze manier is er € 1,50 voor de onkosten van de Friedensstimmepakketten, terwijl u niet meer betaalt dan op het postkantoor.

Fijn dat velen de vorige keer meededen. Doet u allemaal weer mee naar draagkracht? Dit keer hebben we 100 pakketten besteld. Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland?

Informatie Fam. A. de Haan

KinderBijbelClub 'De Schatzoekers'

Eens in de twee weken komen we bij elkaar om kinderen, die niet of nauwelijks iets weten uit Bijbel, te vertellen uit Gods Woord. 't Is elke keer weer spannend: komen er kinderen of komen ze niet? De laatste keer kwamen er NEGEN kinderen. En zij mochten horen dat Jezus ook hen roept om Hem te volgen. Dit naar aanleiding van de vertelling over de roeping van de discipelen. Na de vertelling leren we hen een Bijbeltekst aan. Wat is het bijzonder om uit hun monden te horen: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.' Bidt u met ons mee of dit Woord mag groeien in hun harten? We sluiten de morgen af met een quiz over het verhaal. Een mooie manier om dingen te herhalen en om te kijken of de boodschap over is gekomen. Heeft uw zoon/dochter vriendjes/vriendinnetjes, buurkinderen die onbekend zijn met Gods Woord? Laat ze samen eens een morgen komen!

Gebedskring

"Wederom zeg Ik u; Indien er twee van u *samenstemmen* op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen". Mattheüs 18:19-20.

Op D.V. 2 maart en 16 maart komen we met de gebedskring bij elkaar. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en een kort meditatief gedeelte over kruisdragen uit de Institutie van Calvijn. Daarna dragen we samen de gemeente aan de Heere op in het gebed. We beginnen om 7.15 en sluiten af om 8.15. U bent van harte welkom!

Citaat uit 'De kracht van gebedsbijeenkomsten' van Peter Masters: "Wanneer het woord *samenstemmen* (in de aangehaalde tekst hierboven) gebruikt wordt met betrekking tot gebed, verwijst het naar hardop uitgesproken gebeden. Het is hoorbaar gebed, geen stil gebed. Het betekent niet dat verschillende mensen tegelijkertijd hardop bidden, omdat daarin geen verstandig *samenstemmen* kan zijn. In dit 'samenstemmen' wordt door één persoon hardop gebeden, terwijl de anderen in stilte meebidden; zo dragen ze samen de verlangens hemelwaarts. Gods kinderen maken zichzelf ondergeschikt aan elkaar en leiden elkaar in gebed. Op zulk gebed rust de bijzondere gunst van God."

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op dinsdagochtend 19 maart komen we samen rond het feest van Pasen. Liederen, meditatie, een vrij verhaal en gedichten zullen elkaar afwisselen die morgen. We zien er naar uit om dit feest van de opstanding van onze Heere Jezus als vrouwen uit de gemeente met elkaar te vieren. Mevrouw Gort verzorgt de meditatie deze ochtend. Naar aanleiding van Romeinen 5 zal het woord '*genade*' centraal staan. Er is inloop met koffie vanaf 9.00 uur, waarna we om 9.30 beginnen. Rond 11.15 uur besluiten we de ochtend. We hopen u en jou allemaal te ontmoeten!

Ik zou nog terugkomen op de Women Walk for Women. Het was een prachtige tocht, waarvan we erg genoten hebben. Open Doors heeft gevraagd of wij een verslag wilden schrijven voor hun website: www.opendoors.nl Dit verslag kunt u ook, enigszins gewijzigd, hieronder lezen, zodat u op die manier onze tocht kunt meebeleven. De foto's van onze Walk kunt u op de website van de gemeente bekijken, onder het kopje 'Activiteiten'. We hebben het mooie bedrag van €1770,- opgehaald voor onze vervolgte zusters in Irak! We bevelen de vervolgte kerk van harte in uw en jouw gebed aan.

Verslag van de Women Walk for Women

"Met twaalf vrouwen uit de gemeente hebben we een Walk voor onze vervolgd zusters in Irak gelopen. We hoopten op een dag met sneeuw, omdat we er een echte 'WinterWalk' van wilden maken, met als afsluiting erwtensoep met roggebrood en spek.

Op 24 januari 2013 gingen we om 11.00 uur 's ochtends van start met schitterend winterweer! Dat was echt een groot cadeau voor ons allemaal. De tocht voerde ons dwars door het prachtige natuurgebied: het 'Wekeromse Zand'. De zandverstuiving was één witte wereld. De zon kwam op en zette alles in een stralend gouden licht, dat door de sneeuw fel weerkaatst werd. Wat een stralende schepping lag daar voor ons!

'Geweldig om dit samen te mogen doen voor onze zusters die vervolgd worden', zeiden we tegen elkaar! De sfeer was ontzettend goed en met elkaar hebben we de tocht van . gelopen. We kregen de opmerking van een toevallige voorbijganger dat we wel wat meer kilometertjes zouden kunnen maken voor onze zusters in Irak, maar deze man had niet gezien dat ook mevrouw Gort met ons meeliep, voor wie dit echt een geweldige prestatie was en we pasten ons graag aan haar tempo aan.

Onderweg genoten we van de sneeuw, het prachtige uitzicht en de kudde moeflons die mooi afstak tegen de witte achtergrond van het bos met besneeuwde dennen. We zagen de contouren van de celtic fields; eeuwenoude aarden walletjes, die laten zien hoe de boeren in lang vervlogen tijden hun land afgrensden. We liepen langs bevroren vennen en over de wit besneeuwde heide. Na twee uur gelopen te hebben kwam de parkeerplaats weer in zicht, waar meneer Van Daalen juist arriveerde met twee pannen heerlijk warme erwtensoep en roggebrood met spek. Het was heerlijk! De picknick was een geweldige afsluiting van deze schitterende tocht. Het was behoorlijk koud, maar de soep verwarmde ons en onze harten waren al warm, omdat we met veel liefde voor elkaar én voor onze zusters in Irak actief waren.

We kijken terug op een geweldig mooie tocht en doen een volgende keer zeker weer mee!"

Graag tot ziens en hartelijke groet namens het bestuur,

mw. A.J. Boogaard - van Essen

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Om alle gemeenteleden een inzicht te geven in wat het vrijwilligerswerk het afgelopen jaar weer heeft kunnen betekenen voor onze gemeente, volgt hieronder een kort verslag van het aantal uren geboden hulp in 2012.

Deze uren worden onderverdeeld in categorieën/activiteiten en bedraagt voor:

- vervoer: 20 uur
- ondersteuning in huishouden (waaronder strijken, koken, schoonmaken): 71 uur
- ouderenbezoek, waaronder ook begrepen de psychosociale ondersteuning (ook in de vorm van bezoek): 324 uur.

Totaal aantal uren gegeven hulp: **415 uur**.

Uiteraard zou deze hulp niet geboden kunnen worden zonder inzet van onze vrijwilligers. Daarom willen we deze gelegenheid nog eens extra aangrijpen om alle vrijwilligers hartelijk te danken voor al hun inzet. Het wordt erg op prijs gesteld!

Mocht u dit lezen en ook graag deel uit willen maken van onze groep vrijwilligers om zo mensen te kunnen helpen die het op een bepaald moment hard nodig kunnen hebben of het fijn vinden om mensen van onze gemeente te bezoeken, dan kunt u zich aanmelden bij één van de coördinatoren.

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:

Jeanet Linge of Alma van Engelenhoven of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Kinderclub 'De Zaaier'

Op 6 februari hadden we een zendingsmiddag van de club. Een voorlichter van de MAF kwam vertellen over het werk dat gedaan wordt met verschillende vliegtuigen op eenzame posten ergens op de wereld. Veel kinderen hadden een vriend(innetje) mee gebracht. En ook mochten we een aantal ouderen van onze gemeente begroeten. Fijn dat jullie aanwezig waren.

Op 6 maart hebben we weer een gewone clubmiddag. Allemaal weer van harte welkom!

Willen de ouders die de contributie nog niet betaald hebben, dit zo snel mogelijk overmaken naar het rekeningnummer van de kerk?

Per kind is het bedrag 8 euro met een maximum van 25 euro per gezin. Kinderen die in januari op de club gekomen zijn, betalen 4 euro.

Groeten van alle jufs en meester van de kinderclub

Jeugdvereniging 'Ichthus'

Er staat deze maand één gezamenlijke avond op de planning. Op 15 maart komt dhr. Van Dieren een lezing geven voor beide groepen. Het thema is: *'De jeugdvereniging: Hoe willen jullie gemeenschap zijn?'* Eigenlijk gaat deze lezing dus over onszelf en over onze JV. Hoe kunnen we onze JV nog leuker, fijner en gezelliger maken dan nu? Het belooft een interessante lezing te worden. Dus kom allemaal!!

JV Ichthus -16

Vinden jullie ook dat het jaar zo snel voorbij gaat? Er staan nog maar drie gewone avonden op de planning. Twee ervan zijn deze maand.

We hebben de afgelopen keer een begin gemaakt met het boekje 'Jakobus'. We zijn tot de ontdekking gekomen dat het een eerlijke, actuele en vooral praktische brief is. We kunnen ook nu nog veel van Jakobus leren! Op 1 maart houden Peter en Henk-Jan een inleiding met als thema 'horen en doen'. Op 22 maart zijn Korstiaan en Gerrit aan de beurt; zij denken met ons na over 'niet alleen letten op wat je ziet'. Natuurlijk is er op beide avonden ook weer een leuke activiteit voor jullie allemaal!

O ja, zaterdag 23 maart is de HHJO-jongerendag voor jullie. Rond het thema 'Alle tijd?!' is er een lezing en zijn er verschillende workshops. Schrijf het snel in je agenda, zodat jij er ook tijd voor hebt! Het zou mooi zijn als we met de hele JV erbij zijn!! Meer info volgt per mail.

JV Ichthus +16

Behalve de gezamenlijke avond op 15 maart, biedt de maand maart ons nog één avond voor ons als +16. Op 8 maart hopen we weer bij elkaar te zijn om, net als precies een maand eerder, met Nicolet en Lydia als inleiders na te denken over de gelijkenissen die de Heere Jezus geeft. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaf ons veel stof tot nadenken over onze houding ten opzichte van onze naaste. We hopen op weer zo'n leerzame, maar ook een gezellige en fijne avond met elkaar. Welkom!

Puzzelhoekje

Beste jongens en meisjes,

Welkom Annemieke van Engelenhoven. Leuk dat je ook mee gaat doen.

De nieuwe puzzel gaat over Gideon. Gideon is een richter. Deze zinnen komen allemaal uit Richteren 6. Kies het goede antwoord.

- 1 De Heere gaf Israël over aan de Midianieten (7 jaren - 12 jaren).
- 2 De Midianieten kwamen als (sprinkhanen - vogelen) in menigte.

- 3 De Heere zond een man die een (priester - profeet) was.
- 4 De Heere zeide tot Gideon: gij (strijdbare - dapper) held.
- 5 Gideon was de (oudste - kleinste) in zijns vaders huis.
- 6 Gideon zeide tot de Engel des Heeren doe mij een (teken - wonder).
- 7 Gideon bereidde een (var - geitenbokje).
- 8 Gideon noemde het altaar: de Heere is (vrede - met ons).
- 9 Gideon houwde ('s nachts – des daags) het altaar en bos van Baäl af.
- 10 De mannen zeiden tot Joas: Breng uw zoon uit dat hij (gestraft worde - sterve).
- 11 Alle Midianieten en Amelekieten legerden zich in het dal van (Jizreël - Achor).
- 12 Gideon legde een wollen (vlies - kleed) op de vloer.

Het puntenoverzicht is op dit moment:

Lettie 17- Arian 13 - Gerben 16 - Johan-Peter 10 - Niels 7 - Xander 14 - Jorim 14 -Arianne 12 - Nico 11 - Coen 6 - Rebecca 6 - Timo 8 - Yvonne 2 – Mike 19 – Dennis 4 – Lisanne 2 – Annemieke 2

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl of sturen naar: juf Annetta, P.v.d. Aalaan 2, 3927 DK in Renswoude.
Vriendelijke groet, juf Annetta

Kleurplaat



Oproep kluszaterdag:

Iedere 3e zaterdag van de maand gaat een aantal vrijwilligers kleine klusjes uitvoeren. In de vorige periode waren het vrijwel steeds dezelfde mensen die zich aanmeldden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om u ook aan te melden. U hoeft geen twee rechterhanden te hebben om mee te kunnen helpen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak u aan de beurt bent. Wilt u zich opgeven? Belt u dan naar: dhr. A. Methorst.

Vervolgverhaal: *Het slavinetje van Generaal Bakar*

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Hoofdstuk 3: Naar de slavenmarkt.

Het was een droevige stoet, die daar langzaam voorwaarts trok. Mannen, vrouwen en kinderen werden begeleid door ruwe Iberische soldaten. De oorlog was afgelopen, Armenië had de strijd verloren en behalve veel buit, namen de Iberische soldaten ook deze ongelukkigen mee naar hun land. Zij wilden ze daar als slaven verkopen. Moeizaam strompelden de mensen verder. De wegen waren slecht en ze kregen niet veel te eten. Steeds werden ze voortgedreven en wie achterbleef kon er op rekenen, dat hij met een zweep werd afgeranseld. Ook Nunia liep er tussen. Ze zag bleek en ze was mager. Met moeite kon zij zich op de been houden. Maar de soldaat, die haar in Chomar uit haar ouderlijk huis meegenomen had, deed voor haar wat hij kon. Hij paste goed op, dat haar niets kwaads overkwam. Dat deed hij volstrekt niet uit liefde voor het meisje. Het was alleen eigenbelang, dat hem daartoe dreef. Hij hoopte haar in Gori op de slavenmarkt voor een goede prijs te verkopen. Gori was het doel van de reis voor deze stakkers. Nunia wist het. Zij wist ook, dat zij daar als slavine zou worden verkocht. Het was een vreselijke reis voor het meisje. Het verlies van haar ouders, zo plotseling en op zo'n verschrikkelijke manier, had haar zwaar getroffen. En nu kwam daar die afmattende reis nog bij. Dagen achtereen trok zij met het leger mee, in gezelschap van de andere gevangenen. De tocht ging dwars door het ruwe Kaukasusgebergte. Op die reis keek Nunia telkens naar het oosten. Daarginds heel ver weg lag haar vaderland, dat ze nooit zou terugzien. Wanneer de lucht heel helder was, kon ze duidelijk de top van de berg Ararat onderscheiden. Het was de berg, waarop heel lang geleden, de ark van Noach vast was blijven zitten, ná de zondvloed. De Ararat lag daar als een zwarte hoeksteen op de grens van haar vaderland Armenië, waarvan zij zich met iedere stap verder verwijderde. Toen zij van haar land verder niets meer kon zien, kon zij toch nog duidelijk de top van die berg onderscheiden. 't Was alsof die hoge bergtop haar een laatste vaarwel wilde toeroepen. Maar eindelijk was ook de top van de Ararat in de nevelen verdwenen.

Moeizaam sleepte de stoet van de ongelukkigen zich voort langs de bijna onbegaanbare bergpaden van de Kaukasus. Zou er dan nooit een eind komen aan deze vreselijke reis? Gelukkig, na een dagenlange tocht werd eindelijk de stad Gori bereikt. Dat was het doel van de reis. Voorlopig hoefden zij niet verder te reizen. Nu kwam er opeens een omkeer in hun droevig lot. Ze mochten nu uitrusten. Dagen achtereen gunde men hen een lang ontbeerde rust. En er werd voor veel en goed voedsel gezorgd. De bedoeling daarvan was duidelijk. Voordat men deze arme stakkers op de slavenmarkt te koop aanbod, moest er voor worden gezorgd, dat zij er zo voordelig mogelijk uitzagen. Hoe beter zij eruit zagen, hoe hoger de prijs zou zijn, die men voor hen zou kunnen vragen.

Nadat er op deze wijze een week was voorbijgegaan, brak eindelijk de dag aan, waarop de gevangenen naar de markt gebracht zouden worden. Ook Nunia was er bij. De soldaat, die haar meegenomen had en die heel de lange reis goed op haar had gelet en haar meester was, hield op de markt trouw bij haar de wacht. Nunia stond te midden van al de drukte, die om haar heen heerste, stil voor zich uit te kijken. Wanneer er iemand bij haar bleef stilstaan, en haar wat vroeg, gaf zij beleefd antwoord, maar verder sprak zij geen woord. Het bleef maar bij het stellen van vragen. Verder kwam het niet. Er was niemand, die dat tengere meisje durfde te kopen, omdat men bang was, dat zij spoedig zou sterven. Velen hadden aan de soldaat de prijs van deze slavine gevraagd. Maar die was blijkbaar te hoog, want iedereen die het bedrag gehoord had, liep hoofdschuddend verder. Die prijs was veel en veel te hoog voor zo'n jong meisje. De markt begon al te verlopen en de soldaat maakte zich ongerust, dat hij met het meisje zou blijven zitten. Als hij haar niet kon verkopen zou hij een lelijke strop hebben. Ondertussen bad Nunia telkens in stilte tot God. Hij zag haar hier immers staan. Hij kon het besturen, dat zij op een goede plaats terecht kwam. Gedurig moest zij aan de geschiedenis van Jozef denken. Moeder had haar dat verhaal vaak verteld, toen zij nog een klein meisje was. Ze had het altijd een mooie geschiedenis gevonden. En zij had steeds medelijden gehad met Jozef, die door zijn broers zo wreed werd verkocht. Jozef had in Egypte op de slavenmarkt gestaan. En nu verkeerde zij in hetzelfde geval als hij. Nu stond zij in Gori op de slavenmarkt. Maar met Jozef was het heerlijk terechtgekomen. Hij was zelfs onderkoning van Egypte geworden en hij was later het middel in Gods hand geweest, om de Egyptenaren en ook zijn eigen familie in leven te behouden. Toen had Jozef, na jaren, begrepen waarom God hem als slaaf in Egypte had laten verkopen. Zou de Heere met mij ook een

bedoeling hebben? dacht Nunia. Wat zou dat dan kunnen zijn? Zou God er iets mee voor hebben, dat ik hier in dit heidense land, in Gori, als slavin wordt verkocht? Maar dat kan toch niet? Waarvoor zou God mij nodig hebben? Ik ben maar een zwak meisje. Jozef was tenminste een sterke jongen. Och nee, zo iets als Jozef zou zij wel nooit kunnen doen. Zij zou doorbrengen als slavin en dan zou zij zeker van ellende wel jong sterven.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

Programma Jongerenavonden Zwartebroek-Terschuur 2013

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven'

Mattheus 11:28

Locatie:

Pand van de Pol dienstverlening

Tolboomweg 3

3784 XC Terschuur

(Industrieterrein)

Zie ook onze website: www.jongerenavondenterbroek.nl

Geen entree, wel een collecte voor de kosten.

Beste lezer,

Iedere eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de zomerstop) hebben wij een jongerenavond.

De avond wordt begonnen door iemand van de organisatie met gebed, zingen, lezing uit de Bijbel en opnieuw zingen.

Daarna komt de spreker aan het woord. Hij/zij houdt de inleiding over het onderwerp dat voor die avond op het programma staat. Na de inleiding is er een korte pauze.

Natuurlijk met koffie/thee/fris en de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen (zowel mondeling als schriftelijk). Hierna wordt er nog gezongen en de avond beëindigd.

De avonden zijn voor iedereen te bezoeken. Ongeacht leeftijd of kerkelijke (of niet kerkelijke) achtergrond!

Geen entree, wel een collecte voor de kosten.

**De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur.
Westreven er naar rond 22.00 uur af te sluiten,
maar je kunt natuurlijk altijd nog wat blijven napraten onder het genot van een frisdrankje
en een warm hapje!**

Voor vragen kun je bellen:
Gert Wassink: 0342 - 461882
Hopelijk tot spoedig (weer)ziens!

Programma 2013
Alles onder het beding van Jacobus: **“Zo de Heere wil en wij leven”**.

Zaterdag 2 maart
Spreker nog niet bekend
Zaterdag 6 april
Ds. A.P. Muilwijk:
“Iets weggeven, wie ik??”

Zaterdag 4 mei
Evangelist W.J. Korving:
“Waakzaamheid!”

Zaterdag 1 juni
Ds. G. Kater:
“Druk, Druk, Druk: Hoe ga je er mee om”

Juli & Augustus = Zomerstop

Zaterdag 7 september
Evangelist Matthe Schreur:
“Geestelijke APK”

Zaterdag 5 oktober
Drs. Wil Doornenbal:
“Neem jezelf serieus”

Zaterdag 2 november
Lenard Prins:
“Praktijkervaringen van een Rechercheur”

Zaterdag 7 december
Drs. M. A. Buitink-Heijblom:
“Eén ding is nodig!”



Aanmelding leerlingen

De Eben-Haëzerschool te Bennekom:

- is een streekschool met zo'n 250 leerlingen die voornamelijk uit Bennekom, Wageningen en Ede-Zuid komen.
- is een school waar de Bijbel + de Drie Formulieren van Enigheid het uitgangspunt zijn van ons handelen en werken.
- vindt een goed pedagogisch klimaat heel belangrijk en werkt daar hard aan.

Wilt u meer weten over onze school, neem dan vrijblijvend contact op met onze directeur, dhr. G.J. Driessen, voor meer informatie of een kennismakingsbezoek.

Vanaf heden kunt u uw kind, geboren voor 1 oktober 2010, aanmelden.

Eben-Haëzerschool
Molenstraat 98
6721 WP Bennekom
0318- 430 660
gjdriessen@ehbennekom.nl

Website

www.hhgede.nl
Beheer: dhr. T. van Laar (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl
ajboogaardvanessen@solcon.nl
scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 24 maart 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

JEZUS VOLGEN

Jezus is nabij
zo verrassend nabij.
Op deze toonhoogte
biddend zingen wij,
strekken wij ons uit naar Hem.
Immers zijn wij gekocht dóór Hem.
Duur was het wel.

Zijn eigen bloed gaf Hij voor ons.
Wij verheerlijken Hem
met lichaam en ziel.
Hangen Hem aan,
zijn één geest mét Hem.
Jezus U heeft alles.
Achter U gaan wij aan.

Jezus te volgen
dat is ook alles verlaten
wat Hém niet dient.
en wat wij overhouden
beminnen wij als niet bezittend.
Behoort het ook Hem niet toe?
Ja, alles is Hij waard!

Jezus U willen wij volgen
dichtbij Uw bloed leven
steeds opnieuw gereinigd worden.
U volgen in stralend licht
genade voor genade krijgen en vrede
en de waarheid horen
van Uw Geest in ons.

Het kruis wéér opnemen
-is het er niet elke morgen?-
vrolijk dragen wij want
zo dichtbij Jezus hart!

Wij zien op Vaders vreugde die Hij ook zag
Met Jezus mogen wij die delen.