

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- Bereikbaarheid** : Tijdens de diensten Tel. 06-57280460
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(hoofdredactie)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(eindredactie)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

De noodzaak van de wedergeboorte

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien” (Joh.3 : 3).

Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wat is

de Heiland trouw en goed dat hij met één slag alle krukken en steunsels van deze Godzoeker (Nicodémus) wegneemt, waardoor hij voor eeuwig omgekomen zou zijn. Maar 't geldt ook ons! Ik denk, oppervlakkig gesproken, wij willen wel allen in het koninkrijk Gods ingaan. Wie van mijn lezers wil graag naar de hel en niet naar de hemel? Wie zou het niet oppervlakkig wensen vrede met God op de oude aarde [te hebben] en in het nieuwe paradijs een eeuwige heerlijkheid om verzadigd te worden met Gods beeld. Menige ziel kan daar wel eens sterk naar verlangen om onderworpen te worden onder die grote Koning en vrede met Hem te maken. Wilt u echt? Dan is het niet genoeg een deugdzaam en kerkelijk mens te zijn. Dan was Nicodémus bepaald beter dan u. Wij zijn niet goed geboren en daarom is het nodig dat we opnieuw geboren worden. Misschien hebben uw vader en moeder er zich in verheugd dat u een welgeschapen kind bent, maar voor de eeuwige dingen bent u blind en doof, ook heeft u er geen hart voor, tenzij u opnieuw geboren bent. U bent blind voor de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere. De predikers kunnen u er alles van vertellen maar u ziet en verstaat er inwendig niets van. Het mag wezen dat u 20, 40, 60 jaar een getrouw kerkganger bent geweest, nochtans heeft u Gods Woord misschien nimmer gehoord. U bent als een dove die men met het hardste schreeuwen niet bereiken kan. Bovendien voelt uw hart niet voor de geestelijke dingen. Gij hebt God niet lief. Vele wereldse zaken hebben de liefde van uw hart, maar u bemint God niet met heel uw ziel. Zo verkeerd is een mens geboren: blind, doof, lam, want hij kan niet in Gods wegen wandelen, en hij leeft met een hartkwaal, met een stenen hart. Daarom moet er iets heel bijzonders met iedereen gebeuren, hij moet niet verbeterd, niet hersteld, maar opnieuw geboren worden en anders eindigt hij in een eeuwige eenzaamheid, waar u alleen zult zijn, hopeloos alleen als een blinde, een dove en een liefdeloze. Mijn lezer, wij moeten het u met grote nadruk voorleggen, voorwaar, voorwaar, zegt de Heere Jezus, er moet iets wonderlijks, iets geweldigs met u gebeuren, u moet opnieuw geboren worden van boven. En die boodschap moeten wij niet alleen aan de geruste en zekere brengen, maar met niet minder klem ook aan de Godzoekers als Nicodémus. Het is mogelijk dat het zo met u staat, dat u tevoren rust had in uw godsdienst en uw deugd. Maar dat er nu sedert enige tijd een zekere onrust in uw ziel gevaren is. Misschien bent u nu aan 't zoeken naar iemand die u gerust kan stellen en zeggen dat die onrust een bewijs is dat er goede gronden in uw leven liggen om de eeuwigheid in te gaan. Ziet u dan ook hoeveel u lijkt op Nicodémus en dat dus ook tot u de waarschuwing komt, u moet door de wedergeboorte heen, om de rust in te gaan. Het kan ook best wezen dat er meer in u is dan onrust. U heeft geworsteld en gestreden om Gods wet te onderhouden en veel gesproken over de wegen van de Heere, en veel gebeden om vrede met God, u heeft misschien bij ogenblikken gemeend reeds binnen de muren van de Godsstad te zijn. Let nu eens op Nicodémus, hoezeer u met hem overeen komt en hoe tot u de waarschuwing evenzeer komt, u moet door de poort van de wedergeboorte heen. Wellicht heeft u nog meer te noemen, de lust in het lezen van de oude schrijvers deed u misschien de wereld ontvluchten om u in hen te verdiepen; niet minder deed het u goed op de gezelschappen van Gods volk te komen en daar een woordje mee te spreken. U bent zeer goed bekend met de weg Gods en hebt er ook wel eens iets van gevoeld, u zou een voorganger kunnen zijn op een gezelschap of bij een begrafenis. Misschien bent u, mijn lezer, wel godsdienstonderwijzer of dominee en staat u bekend om uw ernstige preken. Maar met dit alles bent u nog niet veel verder dan Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden en anders moet u anderen de hemelpoort wijzen, maar zult er zelf buitengesloten worden, denkt u ook niet? Menig voorganger zal gevonden worden in de buitenste duisternis, ook zulke die anderen tot een licht zijn geweest. Laten we nog iets verder gaan en zeggen dat u er veel van heeft leren verstaan dat u een zondig schepsel bent en daarom vergeving nodig heeft. Ook hebt u een zekere rust gevonden in het Woord dat spreekt van Gods barmhartigheid. Wel, zult u niet denken dat Nicodémus ook zoenoffers in de tempel heeft gebracht en daarop heeft gezien? Maar wat zei de Heere Jezus tot hem? En wat moet er na alles met u gebeuren? Nicodémus moest een nieuw leven ontvangen. Onze wens, waarde lezers, is deze dat er onder u vele onrustige Farizeeërs gevonden mochten worden die bij de Heere Jezus, niet bij mensen, om raad gaan. Mag ik u zeggen welk een nieuw leven Nicodémus, de

Farizeeër, moet leren kennen? Het leven met de Heere Jezus. Die Christus moet in u geopenbaard worden. U moet aan de wet sterven. Alles wat een mens is en doet en worstelt kan nooit een poort zijn waardoor hij het koninkrijk Gods kan binnentreden. U moet Jezus Christus leren kennen als uw enige Koning, Leraar en Hogepriester, Wetgever en Zaligmaker. U moet zo vernieuwd worden dat u uw zaligheid in geen enkel opzicht meer verwacht van uw werken, uw leven, uw veranderd zijn, uw onrust, uw voorgaan, uw kennis, uw ondervinding, uw benauwdheid, uw bidden, uw schreien, uw vertroosting, noch van een ding dat u mag gedaan of nagelaten hebben, maar alleen van de grote barmhartigheid en genade Gods, die daar is in Jezus Christus.
 ds. L. Vroegindeweyj (1901-1969)

Kerkdiensten

7 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
14 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>Fonds Noodlijdende gemeenten en personen</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
21 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. J.C. de Groot (<i>Dordrecht</i>) Ds. L.M. Jongejan (<i>Harskamp</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
28 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Nog niet bekend Kandidaat G.K. Terreehorst Diaconie (<i>St. Friedensstimme</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
4 augustus	10.00 uur 19.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. G. Hendriks (<i>Opheusden</i>) Ds. B.D. Bouman (<i>Nijkerk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
11 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. H. v.d. Ziel (<i>Veenendaal</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>St. Evangelisatie Limburg</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
18 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

25 augustus	10.00 uur	Ds. R.C. Boogaard
	18.30 uur	Ds. R.C. Boogaard
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Project Jedidja, Guinee Bissau</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Predikantsplaats

Uit de pastorie

De kerkbode voor de vakantieperiode ligt voor u. Ook al is onze regio de laatste waarin de schoolvakanties beginnen, toch komt het snel dichterbij. Een periode van rust na alle drukte, waar vast door velen van u naar uitgezien wordt!

Dat geldt ook de jongens en meisjes van de gemeente. Na een jaar hard werken op school nu even zes weken geen les, maar vrije tijd. Heerlijk! Geniet ervan.

Voor sommige gezinnen is al die vrije tijd niet vanzelfsprekend een tijd van uitrusten en genieten. Hierbij denk ik nu even aan gezinnen waarvan een (of meerdere) kinderen het moeilijk kan (kunnen) vinden zichzelf bezig te houden en waar vrije tijd lastig kan zijn omdat structuur ontbreekt. Dan duren die zes weken ongelooflijk lang. Wie weet denkt u bij het lezen van dit stukje aan een gezin uit de gemeente. Denk er eens over na wat u daarin betekenen kunt!

In dit verband wil ik ook de ouderen en de zieken in de gemeente noemen. Vaak is de vakantieperiode voor hen een tijd van stilte, die soms erg stil kan zijn. Een kaartje of bezoek zal hen goed doen!

Zelf gaan we als gezin op vakantie van vrijdag 19 juli tot zaterdag 10 augustus. U kunt in deze periode voor pastorale zorgen contact opnemen met broeder A.P. van Wageningen.

Wij gaan deze drie weken weer kamperen; deze keer naar het uiterste puntje van Zuid-Limburg. We zetten onze tenten op op een kleine natuurcamping tussen oude fruitbomen, in een schitterende omgeving. We zien er samen naar uit om even alle tijd voor elkaar te hebben en er die tijd helemaal te zijn voor onze jongens en onze Emma. Dat hebben ze zeker verdiend!!

Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode toe, in de hoop dat het voor u en voor jou een tijd mag zijn waarin er werkelijk sprake zal zijn van op adem komen: in geestelijk en lichamelijk opzicht!

Ontvang onze hartelijke groeten van huis tot huis,

ook namens mijn vrouw en Rogier, Hans, Ruben en Emma,

uw ds. R.C. Boogaard

Uit de gemeente

Afscheid organist

De kerkvoogdij ontving van dhr. J. van der Sluijs het bericht dat hij bedankt als organist. Vanaf het ontstaan van onze gemeente was Jaap vaste organist en mocht de gemeente genieten van zijn mooie orgelspel. Met de opbouw van het orgel heeft hij veel geholpen en ook daarna heeft hij, met de andere organisten, het onderhoud verzorgd. Wij betreuren zijn besluit en vinden het jammer dat hij vertrekt. Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij voor onze gemeente heeft gedaan. Wij wensen hem Gods zegen en alle goeds toe voor de toekomst.

Gevraagd: Kerkorganist m/v

De kerkvoogdij vraagt voor de ontstane vacature kerkorganist sollicitanten. U gaat deel uit maken van het team, dat onze gemeente begeleidt.

Gevraagd: Deeltijd-Kerkorganist m/v

Voor het huidige team van organisten is het vanwege hun baan moeilijk om overdag vrij te nemen om trouw- en rouwdiensten te begeleiden. De kerkvoogdij vraagt daarom een deeltijdorganist die deze diensten wil begeleiden.

Voor vragen over bovengenoemde vacatures kunt u contact opnemen met de Kerkvoogdij.

Uw sollicitatie kunt u voor 10-07-2013 sturen naar kerkvoogdij@hhgede.nl. of per post naar Dorpsstraat 177, 6871AJ te Renkum.
De procedure zal afgehandeld worden door een nog op te richten orgelcommissie.

Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

6 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

20 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

3 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

17 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

17 augustus Inleveren kopij kerkbode september.

14 september: Startdag Kinderclub.

Oproep BHV-ers

Aangezien een aantal BHV-ers heeft aangegeven te willen stoppen met de BHV-diensten, zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die in het bezit zijn van een BHV-diploma en die mee willen draaien in het BHV-rooster. Voor meer informatie of aanmelden graag contact opnemen met Leo Linge.

Diaconie

Collecten juli en augustus

Op zondag 14 juli is de collecte bestemd voor het fonds Noodlijdende gemeenten en personen van de HHK. Op 28 juli is de collecte bestemd voor het werk van stichting Friedenstimme.

11 augustus is de bestemming van de collecte stichting Evangelisatie Limburg.

Op 25 augustus is de collecte bestemd voor Project Jedidja in Guinee Bissau.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **11.53.00538** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 10 juli, donderdag 1 augustus en woensdag 21 augustus collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **1183.49.619** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruikmaken van dit rekeningnummer.

Activiteitencommissie

Late-night-walking:

Vrijdag, 20 september, organiseren we een avond-uur-lijke sponsor-wandeltocht door het donkere bos. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich laten sponsoren. Dit sponsorgeld is bestemd voor de thuisfrontcommissie van fam. Karels uit Tanzania. Het inschrijfgeld (€ 4,-p.p.) is bestemd voor de kerkvoogdij. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? Meer informatie volgt nog.

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Oud ijzer/oude metalen:

Nog steeds kunt u uw oud ijzer inleveren. Er is plaats voor oude fietsen, gereedschap dat ver over de datum is, alles wat in de weg staat of ligt en waar metaal aan zit heeft waarde. Velen in de gemeente sparen reeds blikjes, grote of kleine, deksels van potten tot zelfs bierdopjes toe. Verder denken we aan kapotte elektrische apparaten, alles wat met electriciteit te maken heeft, b.v. doorgebrande haspels, TL-verlichting, koper rood of geel, lood zink aluminium, alles is welkom.

Voor kleine hoeveelheden is het mogelijk om het in de papiercontainer te brengen bij de kerk. Vandaar wordt het regelmatig afgevoerd en alles wat er verder staat wordt meegenomen.

Voor verdere inlichtingen 0318- 504061.

Postzegelactie

Het is zo goed als zeker dat de gulden-postzegels vanaf november 2013 niet meer gebruikt mag worden. Met ingang van 1 augustus 2013 voert PostNL weer een tariefwijziging door.

Het tarief is nu € 0,54 en wordt € 0,60. Wij vinden het erg jammer maar hebben besloten om vroegtijdig te stoppen met de postzegelverkoop. Om voor 3 maanden nog postzegels met het nieuwe tarief te gaan verkopen zien wij niet zitten. We merken ook, begrijpelijk, dat er minder postzegels besteld worden.

We hebben nog een kleine voorraad postzegels die we nog graag verkopen. U kunt nog postzegels kopen met het tarief van € 0,54 als u ze in juli nodig hebt. Of van € 0,60 cent, maar dan plakt u 3 zegels. Wij leveren dan € 0,05 extra.

Heeft u nog postzegels van € 0,54 (omgerekend Fl. 1,20), denkt u er dan aan om € 0,05 bij te plakken. Deze postzegels zijn verkrijgbaar op het postkantoor. We begrijpen dat het voor de klanten die onlangs nog postzegels bestelden niet prettig is, maar wij weten deze tariefwijziging helaas nog maar kort.

Wij willen iedereen bedanken die aan deze actie heeft bijgedragen!

Middels de kerkbode zullen we u later nog laten weten wat de totale opbrengst van de actie is.

Fam. Budding, tel. 0318-633548, e-mail budding-kleppe@kpnplanet.nl

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (22)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

22. Heiligenverering

Zover is de dwaasheid echter voortgeschreden dat we hier de ware aard van het bijgeloof tot uitdrukking zien komen: als het eenmaal de teugel afgeschud heeft, kent het gewoonlijk geen grenzen meer. Nadat men zich was gaan richten op bemiddeling door de heiligen, werd namelijk geleidelijk aan elke heilige een eigen aandachtsveld toegewezen, zodat men naar gelang van de verschillende bezigheden nu eens de hulp en bemiddeling van de ene heilige en dan weer van de andere inriep. Vervolgens koos ieder voor zichzelf een eigen heilige als een beschermgod om zich aan toe te vertrouwen. En niet slechts naar het getal van de steden (zoals de profeet ooit aan Israël verweet) werden er goden opgericht, maar naar de veelheid van personen. Maar aangezien de heiligen al hun verlangens slechts richten op Gods wil, die wij voor ogen houden en daarin rust vinden, heeft iemand die hun een ander gebed toeschrijft dan de bede om de komst van Gods koninkrijk dwaze, vleselijke en zelfs smadelijke gedachten over hen. Dat is evenwel iets heel anders dan het beeld dat zij van hen schetsen, dat iedere heilige vanuit een bijzondere genegenheid vooral diegenen gunstig gezind zou zijn die hem vereren. Uiteindelijk hebben zeer velen zich niet van de verschrikkelijke heiligschennis onthouden om hen niet alleen als helpers, maar als de hoeders van hun heil aan te roepen. Ziehier waartoe de arme mensen vervallen, als ze weg zwerven van de plaats waar ze behoren te staan, dat wil zeggen: van Gods Woord. Ik zwijg nu van de grove monsterlijkheden van goddeloosheid, waarover zij zich nog niet eens schamen of spijt hebben, al zijn ze er voor God, de engelen en de mensen om te verfoeien. Geknield voor een beeld of een schilderij van Barbara, Catharina en dergelijke meer prevelen ze het Onze Vader. En in plaats dat de pastoors proberen die razernij te genezen en in te dammen, stemmen ze er juist onder applaus mee in, verlokt door de gem van gewin. Maar al willen ze ook de blaam van zo'n schandelijk misdrijf van zich afschuiven, met welk voorwendsel zullen ze het dan kunnen verdedigen dat aan Eligius of Medardus gevraagd wordt uit de hemel neer te zien op hun knechten en hen te helpen; aan de heilige maagd om tegen haar Zoon te zeggen dat Hij moet doen wat zij vragen? Ooit werd het op het Concilie van Carthago verboden om bij het altaar rechtstreeks tot de heiligen te bidden. Waarschijnlijk konden de heilige mannen de kracht van de slechte gewoonte niet geheel intomen en hebben zij daarom althans deze beperking aangebracht dat de openbare gebeden niet bezoedeld werden met uitdrukkingen als 'heilige Petrus, bid voor ons'. Maar hoeveel verder is de duivelse onbeschaamdheid niet gegaan van hen die niet aarzelden op doden over te dragen wat eigenlijk aan God en Christus toekwam?

Wordt vervolgd

KinderBijbelClub 'De Schatzoekers'

Graag willen wij jullie mee laten kijken in onze bijzondere clubmorgens!

Inmiddels hebben we al weer een paar keer club gehouden in een ruimte van de flat 'De Elskamp'. Bijzonder dat we de clubmorgens zo dichtbij de kinderen kunnen houden. Bij de ingang staan de kinderen ons soms al op te wachten. Of we mogen nieuwe kinderen, die we ontmoeten bij de hal, uitnodigen om ook te komen. Afgelopen zaterdagmorgen hebben we met elkaar geluisterd naar Jozef bij Potifar en in de gevangenis. Midden in de problemen gaf God hem kracht om voor Hem te leven...

8 juni hebben we op zaterdag een spelletjesmiddag gehouden op het speelveldje tegenover de Elskamp. De groep kinderen groeide tot zeker 25 kinderen. Het was erg gezellig. "Wie organiseert dit eigenlijk? De schatzoekers? Wat zoeken jullie dan?" Een mooi moment om te vertellen over de grootste Schat die een kind (of ouder!) maar kan vinden.

Elke keer weer zie je dat de kinderen genieten van de extra aandacht die ze krijgen. En wat zijn er veel kinderen die uit gebroken gezinnen komen. We zouden het ook erg fijn vinden als er jonge mensen in onze gemeente zijn die ons op die ochtenden kunnen helpen als 'hulp-juf'. Heb je interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag willen we ook uw gebed vragen voor de Open Lucht Club dagen, die gehouden zal worden van D.V. 27 t/m 30 augustus. Misschien een idee om in uw agenda te schrijven? We zijn al met de

voorbereidingen begonnen, maar de allerbelangrijkste voorbereiding en werk is toch het gebed tot De almachtige God! Het is onze grote wens dat Zijn Koninkrijk ook in Ede-Zuid uitgebreid mag worden.

We zijn overigens nog op zoek naar mensen die ons deze dagen kunnen versterken. Mogelijk iets voor u / jou? Of kent u iemand in uw omgeving?

Evangelisatie

Evangelie markt in Ede op 31 augustus

Ook de komende zomer wordt er weer een Heidemarkt gehouden in het centrum van Ede. Een plaats waar we veel mensen ontmoeten. Een plek om als kerkelijke gemeente aanwezig te zijn. Ook onze gemeente ziet er de noodzaak van en heeft er een eigen plek. De Evangelie markt op zaterdag is binnen de Edese Heideweek en is daar qua publiciteit ook een onderdeel van. Het is ontstaan omdat er binnen de Heideweek heel veel gebeurde, maar met heel weinig aandacht voor het Evangelie. Het doel van de Evangelie markt is, om in contact te komen met het winkelend publiek. Het is op de markt zelf niet de bedoeling, dat er actief geëvangeliiseerd wordt, omdat mensen zich anders niet vrij voelen om er langs te lopen. Wel willen we graag overbrengen wat het Evangelie inhoudt en wie de Heere Jezus Christus is, door middel van het maken van contacten. We denken aan uitdelen van eigen producten, zoals: iets lekkers of praktisch, snoepjes met tekst en naam kerk, quiz, knutselen, etc. Verkoop van producten is mogelijk, maar hier is wel overleg voor nodig. Er staan dus geen mensen met een stapeltje folders voor de kramen. In persoonlijke gesprekken is er uiteraard volledige vrijheid. Aan de één kan wat verteld worden over de kerkelijke gemeente, bij een ander komt het tot een gesprek over het geloof. De markt is bij het kerkplein van de Oude Kerk.

Oproep:

We zoeken mensen van jong tot oud die deze dag willen helpen met iets waar ze goed in zijn!

Opgeven: mailen naar Sonja (svbodegraven@solcon.nl)

Zendingscommissie

De spaarpotten-actie voor Bijbels en Zangbundels in Malawi is afgesloten. Maar misschien heeft u nog een spaarpot thuis staan. U heeft drie manieren om de spaarpot nog in te leveren:

- U neemt de spaarpot mee naar de kerk en geeft hem aan iemand van de zendingscommissie
- U brengt de spaarpot bij de penningmeester, dhr. A. van de Pol, Grootveld 69, Ede of bij de secr., mevr. M.A. Buitink-Heijblom, Saffierstraat 17, Ede.
- U laat weten (via tel. 06-12419823, dhr. A. v.d.Pol of 0318-618555, mevr. M.A. Buitink-Heijblom) dat de spaarpot bij u thuis opgehaald kan worden.

De opbrengst van de actie zal overhandigd worden op D.V. woensdag 16 oktober, tijdens de zondingsavond in onze gemeente. Houdt u deze avond vrij? Nadere informatie zal gegeven worden in de Quo Vadis van oktober. Heeft u de landelijke zondingsdag van zaterdag 21 september ook al in uw agenda genoteerd? Op de poster op het prikbord in de hal van de kerk kunt u meer over deze dag lezen. Blijft u de zending in uw gebeden gedenken?

Met vriendelijke groet,

De zondingscommissie

Gebedskring

‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!’ Psalm 4:7.

In juli en augustus hopen we op de volgende data bij elkaar te komen met de gebedskring; DV. 6 juli, 20 juli, 3 augustus en 17 augustus. We willen dan samen onze gemeente in dankzegging en gebed aan de Heere voor leggen. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Een citaat uit het boek "Aangaande mij en mijn huis" van J.R. Beeke zegt het volgende over samen bidden; "Door samen in gebed te zijn, zal de op zichzelf gerichte gelovige verdwijnen en

worden we groep mensen die verlangt naar de zegeningen van anderen en voorspoed voor elkaar. In de gebedsbijeenkomsten worden we als eenheid van mensen gezuiverd en gepolijst. Het verbindt aan elkaar en bevordert de onderlinge waardering. We horen elkaar bidden, we onderwerpen ons aan elkaar, we waarderen elkaar. We voelen ons eensgeestes en we worden verwarmd en verdiept in eenheid en in achting. De gemeente die bidt, blijft een eenheid".

Vrijwilligershulp "Oog voor Elkaar":

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge of Alma van Engelenhoven of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Beste jongens en meisjes,

Deze keer een woordzoeker over de zondvloed. Streep alle woorden weg, en wat lees je dan van de letters die er over blijven uit Gen. 9? Doe je best!

Ararat – ark – boos – Cham – duif – genade – Jafeth – Noach – olijfblad – plasregen – raaf – Sem – top – veertig - venster – verbond – watervloed

W	A	T	E	R	V	L	O	E	D	
P	B	O	O	G	E	N	A	D	E	
L	N	G	I	A	R	K	R	N	V	
A	O	L	I	J	F	B	L	A	D	E
S	A	J	B	O	O	S	R	D	E	
R	C	A	E	R	N	D	A	C	R	
E	H	F	W	A	D	U	T	H	T	
G	S	E	M	A	O	I	O	A	I	
E	L	T	K	F	E	F	P	M	G	
N	N	H	V	E	N	S	T	E	R	

Het puntenoverzicht is op dit moment:

Lettie 1- Arian 17 - Gerben 2 - Johan-Peter 18 - Niels 9 - Xander 14 - Jorim 20 -Arianne 20 - Nico 19 - Coen 6 - Rebecca 8 – Yvonne 2 – Mike 19 – Dennis 4 – Lisanne 4 – Annemieke 6.

Arianne, je hebt weer voldoende punten om een boek uit te kiezen.

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hgede.nl Dit is de laatste puzzel die ik voor jullie gemaakt heb. Leuk dat jullie mee gepuzzeld hebben.

Hartelijke groet, juf Annetta

Kleurplaat



Jeugdvereniging 'Ichthus'.

Kamp

Ha allemaal,
Het is bijna zover!!

Vrijdag hopen we te vertrekken naar Friesland, naar Gorredijk om precies te zijn. Daar zullen we samen het hele weekend doorbrengen. We vertrekken vrijdag rond 18.00 uur; de precieze tijd verschilt per auto en hierover ontvangen jullie nog een mail. Maandagochtend zijn we dan in de loop van de morgen weer terug in Ede. Ook hiervoor geldt: in overleg zijn er verschillende vertrektijden mogelijk.

Willem de Bruin, Coen van de Craats, Dhr. Kortenhoff en Arja Evers vormen samen de kampleiding. Het programma belooft wat leuks en als jullie allemaal je gezellige humeur meenemen dan wordt het vast een geslaagd kamp! J

Even voor de achterblijvers: We bivakkeren het kampweekend in Gorredijk. Het adres is: Dwersfeart 13, 8401 BD, GORREDIJK. Tel: 0513-461343
Voor noodgevallen kunnen jullie bellen naar 06-24986274 (Arja) of naar 06-53353337 (Dhr. Kortenhoff).

Alle jongeren die meegaan, ontvangen nog een mail met de laatste mededelingen deze week. Dus houd je mailbox goed in de gaten!

Oproep kluszaterdag:

Iedere 3e zaterdag van de maand gaat een aantal vrijwilligers kleine klusjes uitvoeren. In de vorige periode waren het vrijwel steeds dezelfde mensen die zich aanmeldden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om u ook aan te melden. U hoeft geen twee rechterhanden te hebben om mee te kunnen helpen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

⇒ *In de vakantiemaanden ligt de klusbouw even stil. We hopen op de derde zaterdag in september u weer te kunnen ontmoeten!*

Wilt u zich opgeven? Belt u dan naar: dhr. A. Methorst.

Vervolgverhaal: *Het slavinetje van Generaal Bakar*

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

De andere slavinnen deden bij het dansen juist hun uiterste best. Zij wilden daarmee de gunst van hun voorname gebieders verwerven. Daarom zongen en dansten zij wat ze konden. Wanneer ze weer een of ander mooi lied gezongen hadden, toonden de gasten hun tevredenheid, door de slavinnen vruchten toe te werpen. Af en toe vlogen er ook geldstukken door de zaal, die de slavinnen dan pakken mochten. Ook Nunia kreeg nu en dan wat van de vruchten, maar zij at die niet op, zoals de andere meisjes deden. Zij stopte de vruchten tussen de plooien van haar jurk, omdat ze er na het feest de arme Kathewan mee wilde verrassen. Opeens trok Nunia de aandacht van de generaal. Hij had al een poosje naar dat vreemde meisje zitten kijken. Hij kende haar niet, had haar nog nooit gezien. Toen hij haar een poosje in het oog gehouden had, viel het hem op, dat die jonge slavine niet mee danste en niet mee zong en dat zij de vruchten, die zij kreeg, niet op at, maar wegstopte. Hij zag ook, dat ze haar werk voortreffelijk deed en dat zij zich meer inspande, dan één van de andere slavinnen. Tenslotte kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. "Zeg vrouw", vroeg hij opeens aan Ghadani, die naast hem zat, "wat zit daar toch voor een apart figuurtje tussen die slavinnen?" Daarbij wees hij naar Nunia. "O, dat is waar ook. Jij kent dat meisje nog niet. Ze is mijn jongste aanwinst. Na de veldtocht tegen Armenië, nu enkele maanden geleden, is hier in Gori een slavenmarkt gehouden en op die markt heeft de huismeester haar voor me gekocht. 'n Flink meisje, dat moet ik zeggen!" "Maar het lijkt me toch een zonderling meisje. Ze zingt niet, ze danst niet en als ze vruchten krijgt, dan stopt ze die in de plooien van haar jurk. Wat heeft dat toch te betekenen?" "Ja, een beetje vreemd is ze wel, dat moet ik toegeven", zei mevrouw Ghadani. "Maar overigens moet ik zeggen, dat er niets op haar valt aan te merken. Ik heb nog nooit eerder zo'n slavine gehad. Ze is ijverig en trouw en voert altijd stipt en onmiddellijk mijn bevelen uit". "Nunia, kom jij eens hier!" beval mevrouw Ghadani. Het meisje schrok een beetje van dit onverwacht bevel, maar kwam direct en stond een ogenblik later voor de geduchte generaal, die haar met een strenge blik aankeek. "Wat zou er nu gaan gebeuren?" vroeg Nunia zich af. Zij was zich niet bewust, dat zij iets verkeerd had gedaan, maar ja, in een vreemd land en tussen volslagen vreemde en heidense mensen, wist je nooit precies, waar je aan toe was. Dat de generaal geen gemakkelijk heer was, zag zij met een half oog. Zolang zij in het paleis woonde, was generaal Bakar weg geweest. Zij zag haar heer dus nu voor het eerst en eerlijk gezegd, deze ontmoeting viel haar niet mee. "Ik heb zoëven gezien, dat jij vruchten kreeg, evenals de andere slavinnen", begon de generaal, "maar jij hebt ze niet opgegeten. Je verborg ze tussen de plooien van je jurk. Zeg eens, waarom deed je dat?" "Heer, ik wil ze bewaren voor Kathewan", stamelde Nunia. "Kathewan is ziek en zij heeft veel dorst. Ze heeft wel een kruik water, maar vruchten zijn veel lekkerder om de dorst te lessen". "Daar begrijp ik niets van, Nunia", begon nu mevrouw Ghadani, "die Kathewan heeft jou toch vaak geplaagd. Ik meen zelfs, dat ze je wel eens geslagen heeft ook. Hoe kom je dan toch zo dwaas, om haar vruchten te brengen, die je zelf ook graag lust?" "Zeker mevrouw, Kathewan heeft me vaak geplaagd en geslagen, maar daarom juist breng ik haar de vruchten. Mijn God gebiedt mij zo te handelen. 'Hebt uw vijanden lief', heeft Hij gezegd!" "Wie is die God van jou?" klonk het opeens wat ruw uit de mond van de generaal. Bakar was een vurig vereerder van god Mithra en hij duldde niet, dat er iets over een andere God werd gezegd. Naast Mithra bestond er voor hem geen andere god. "Mijn God", antwoordde Nunia rustig, "is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden, om onze zonden te verzoenen en ons van de straf Gods te verlossen. Ik ben een christin, meneer!" "Wat zeg je daar?" bulderde generaal Bakar. "Wat hoor ik je daar zeggen? Ben jij een christin? Hoe haal jij het in je hoofd om dat te zeggen?" Bakar was wit geworden van woede. "Dus je dient die God, Die aan het kruis is gestorven, niet waar? Jij dient dus een dode God. Ja, ja, ik heb over die wonderlijke godsdienst heel wat gehoord. Nu moet je eens luisteren, Ghadani", zo ging hij voort tegen zij vrouw, "er wordt beweerd, dat de Romeinse keizer Constantijn ook christen geworden is. Er wordt van hem verteld, dat hij een kruisteken moet hebben gezien in de wolken. Om dat kruis heen stond met gulden letters geschreven: 'In dit teken zult ge overwinnen!' Hij heeft toen kruistekens laten maken en die laten aanbrengen op de vaandels en schilden van zijn soldaten. En hij heeft toen werkelijk de overwinning op Maxentius behaald. Dat heeft hem zo geweldig aangegrepen, dat hij de dienst van de zonnegod heeft vaarwel gezegd en een christen is geworden. Nou, 't is mij goed; hij moet maar zien hoever hij er mee komt, maar in ons land, in

Iberië, is gelukkig nog geen enkele christen!” Ghadani schoot in een luide lach. “Dat is een mooie grap, Bakar!” zei ze. “Jij beweert, dat er in heel Iberië geen enkele christen is en jij hebt er één in je eigen huis. Op het moment dat jij dat zegt, staat er één vlak voor je!” De generaal deed net of hij de opmerking van zijn vrouw niet gehoord had. Hij vond dat zij hem een beetje bespottelijk maakte tegenover deze slavin. Daarom wendde hij zich weer tot Nunia. Hij zei met een sarcastisch lachje: “Zo, zo, heeft jouw dode God je bevolen, om aan mensen, die je slaan, vruchten te brengen als zij ziek zijn? Nou, dat vind ik een heel wonderlijke godsdienst!” “Maar mijn God is niet dood!” antwoordde Nunia beslist. “Wat wil je me nu vertellen? Maar Hij is toch gestorven aan het kruis? Dat weet ik heel zeker en wou jij me nu vertellen, dat jouw God niet dood is? Dat bestaat niet!” “Ja, ja, zeker heer, u hebt gelijk. Hij is werkelijk gestorven aan het kruis!” “Juist, dat wou ik ook zeggen”, viel de generaal haar in de rede. “Maar daarna is Hij weer uit de doden opgestaan”, ging het meisje verder. “En nu leeft Hij tot in alle eeuwigheid. Hij heeft ons bevolen alle mensen, zelfs onze vijanden, lief te hebben. Hij Zelf heeft ons het voorbeeld gegeven”. “Wel nu nog mooier! Meisje, het lijkt wel op een sprookje. Kom, ik ben dol op sprookjes en we hebben feest vandaag, daar horen sprookjes juist bij. Vertel jij nu eens het sprookje van jouw dode God!” De generaal gaf een wenk en dadelijk zwegen muziek en zang. De slavinnen trokken zich stil terug in de uiterste hoek van de zaal en toen kon Nunia eens precies alles gaan vertellen, wat er te vertellen was over haar dode God. De nieuwsgierigheid van generaal Bakar was geprikkeld, vooral ook, omdat hij gehoord had, dat keizer Constantijn een christen geworden was. Het feit, dat er onverwachts in z’n eigen paleis een christin aanwezig bleek te zijn, had hem op het idee gebracht zich nu eens goed over die vreemde godsdienst te laten inlichten. Bakar was vandaar in een bijzonder goede bui. De behaalde overwinning, zijn behouden thuiskomst en de lof, die hem door de koning was toegezwaaid, hadden daar het hunne toe bijgedragen. Toen hij zag, dat de slavinnen zich in een hoek van de zaal hadden teruggetrokken, wenkte hij, dat ze naderbij moesten komen. Zij mochten vanavond meegenieten van het wonderlijke verhaal, dat dit vreemde christenmeisje zou gaan vertellen.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten

VakantieBijbelWeek in Den Helder

Beste gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Kerk,

Op maandag 5 augustus 2013 gaat de VakantieBijbelWeek in Den Helder van start. Vier dagen lang zijn kinderen welkom in het Bijbelhuis om samen te zingen, te luisteren naar een Bijbelvertelling, te knutselen en spelletjes te doen. Een bijzonder mooie manier om kinderen uit Den Helder te bereiken met het evangelie! We willen graag alle kinderen in Den Helder uitnodigen om mee te doen met de VakantieBijbelWeek. Daarom hopen we **maandag 29 juli** met een groot aantal jongeren en ouderen huis-aan-huis te folderen in Den Helder. De folderactie begint 's morgens om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Tussen de middag eten we soep en een broodje in het Bijbelhuis. Nu de vraag aan u/jou: bent u, ben jij bereid om te helpen met folderen en op deze manier een steentje bij te dragen aan het evangelisatiewerk in Den Helder? Familieleden, vrienden en bekenden zijn ook hartelijk welkom om mee te doen. Wanneer u/jij mee wilt helpen, horen we dat graag! Opgave is mogelijk tot **uiterlijk vrijdag 19 juli**. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar kinderevangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl. Graag horen we op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Een hartelijke groet namens de werkgroep kinderevangelisatie,

Evangelist Korving, voorzitter

Heleen Aalvanger, secretaresse

Cursus Bijbelse Toerusting

Ook dit jaar hopen wij in september 2013 D.V. te starten met een nieuw cursusjaar van de **Cursus Bijbelse Toerusting** voor ambtsdragers **én** gemeenteleden in Driebruggen, Garderen en Sommelsdijk. Tijdens deze driejarige cursus worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo komt o.a. de inhoud van het Oude- en Nieuwe Testament aan de orde, het vak dogmatiek met o.a. de algemene openbaring, de bijzondere openbaring en het genadeverbond. Verder wordt lesgegeven in de vakken ethiek, het omgaan met levensbeschouwelijke vragen in deze tijd. Daarnaast de kerkgeschiedenis vanaf de eerste christengemeente tot aan de kerk van vandaag en alle facetten van praktische theologie. De cursus sluit goed aan op o.a. de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven. Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet noodzakelijk. Het is goed om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord! 'Het is verrijkend, leerzaam, bevorderlijk voor de kennis van de Bijbel en vooral ook goed voor het geestelijk leven', is een veel gehoorde reactie van deelnemers aan de cursus.

De cursus gaat uit van de Hersteld Hervormde Kerk en wordt eens per twee weken gegeven op zaterdagmorgen in Driebruggen, Garderen en Sommelsdijk. Meer informatie kunt u vinden op de website www.hersteldhervormdekerk.nl onder 'Bijbelse toerusting'. Voor nadere informatie, voor deelname en aanmelding kunt u terecht bij de heer K. Snijder, Ringmus 26, 8271 HE IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 of via het emailadres ksnijder@kliksafe.nl.

Meldt u zo spoedig mogelijk aan want: VOL is VOL!!

U kunt inschrijven tot uiterlijk 7 september 2013.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaijer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 17 augustus 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

O, heerlijke woning

O, heerlijke woning daarboven,
Waar dood is, noch armoe of pijn,
Waar harten niet breken, noch bloeden,
Waar nimmer een klaagzang zal zijn.

Geen wolken, die 't zonlicht bedekken,
Zijn daar in die Hemelse sfeer.
't Is alles aanbidding en vreugde,
Geen zondelast drukt ons daar neer.

O, 'k hijg naar die Hemelse woning
Waar plaats is bereid door Gods Zoon,
En van de verlostten der eeuwen
Het loflied verrijst tot de troon.

O, soms klopt mij 't hart en vol heimwee
Verlang ik te zijn bij de Heer'.
Welk een vreugd zal dat zijn:
Ik de Zijn, Hij de mijn.
En voor eeuwig geen scheiding ooit meer