

COLOFON QUO VADIS

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Verschijnt maandelijks.

- Predikant** : Dominee R.C. Boogaard
Zandlaan 16, 6717 LP Ede
Tel. (0318) 43 86 00
- Scriba** : Diaken A.P. van Wageningen
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede
Tel. (0318) 61 52 82
- Secretaris diaconie** : Diaken M.J.A. Kortenhoff,
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906,
- Kindercrèche (10.00 uur)** : Mw. D.L.C. de Pater-van Prooijen Tel. (0318) 57 57 46
- Kerkauto** : Dhr. P.J. van der Sluijs Tel. (0318) 62 92 23
- Koster** : Dhr. W.C. Oudijn Tel. (0318) 43 18 41/0620545431
- CD-opnames** : Dhr. N.H. van Garderen Tel. (0318) 70 10 21
- Redactie** : Dominee R.C. Boogaard Tel. (0318) 43 86 00
(*hoofdredactie*)
L. Soeters Tel. (0318) 41 57 15
(*eindredactie*)
- Realisatie** : Drukkerij AMV Tel. (0318) 48 40 74
- Kerkdiensten** : De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.
- Parkeren** : Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie

Zó arm werd de Heiland, voor u..?!

2 Korinthe 8: 9 *Want jij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat jij door Zijn armoede zoudt rijk*

worden.'

Sinds onze val in Adam, is de mens straatarm, om niet te zeggen doodarm, ook al zijn sommige mensen steenrijk wat betreft de centen. Hoe arm zijn we dan? Niet te zeggen! Deze armoede heeft alles te maken met die donkere uitdrukking uit ons doopsformulier: 'aan de verdoemenis zelf onderworpen'. Paulus spreekt in Romeinen 3 over de gehele wereld die voor God verdoemelijk is.' Onze armoede is onze gevangenschap onder de macht der zonde en dat van ons prilste begin af. De Bijbel spreekt over: 'dood door de zonden en de misdaden'. Onze armoede betekent dus niet, dat wij hier en daar een steek hebben laten vallen, maar wel, dat we allen verloren liggen in zonden en schuld. Maar daar in die verloren wereld, klinkt het blijde nieuws van het Kerstevangelie! De volzalige God komt naar de rampzalige mens toe! Christus was rijk, dat zult u toch wel toestemmen? Hoe rijk? Niet te zeggen! Christus Zelf zegt er van: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'. En vanuit die oeroude hymne uit Filipp. 2 wordt het ons toegezongen, dat Hij het geen roef behoefde te achten, Gode even gelijk te zijn. Nee, de Godheid van Christus is geen verzinsel van de christelijke kerk. Christus Jezus kan zeggen: 'Mijns is de wereld, mitsgaders haar volheid.' Hij is de Koning van het heelal, de blinkende Morgenster! Hij heeft goddelijke namen: Heere, Christus. Hij doet goddelijke werken, we weten hoe Hij heerst over de demonen, over de kosmos, ja zelfs over de dood. Ja, Hij is niet minder, dan het Afschijnsel van 's Vaders heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van God, voor wie al de heirscharen van de hemel in heilige aanbidding neervallen en belijden: 'Heilig, heilig, heilig, is de Heere der heirscharen.' De eeuwige Zoon van God, is mens geworden. Hij bleef wat Hij was: God, maar Hij werd wat Hij niet was: mens! Hij daalde neer van Zijn troon. Om geboren te worden uit een maagd. Dat is toch voorwaar geen alledaags gebeuren! Nee, het betreft hier het ondoorgrondelijkste wonder aller eeuwen. 'Het Woord is vlees geworden.' Ja, 'God is geopenbaard in het vlees'. Naar een woord van Kohlbrugge: Christus heeft Zich bekleed met de lappen van ons vlees. Christus werd arm! Hoe arm? Niet te zeggen! Geen paleis stond voor Hem gereed, maar een stal, geen koninklijke wieg, maar een voerbak. Ja Hij, die vanuit de hemel donderde, huilde als een kind. De Koning der koningen in doeken gewonden. Ja zo is Jezus gegaan, van kribbe tot kruis, om de Wet te vervullen, die ik nooit meer kon vervullen. Hij, die boven de Wet stond, heeft Zichzelf onder de Wet willen plaatsen, opdat ik verlost zou worden van de vloek der Wet. Jezus, is arm geworden. Hier wordt in onze tekst een woord gebruikt, dat ons doet denken aan een bedelaar. Ja lezer, die Bedelaar staat aan de deur van uw hart, niet in een koninklijk gewaad, maar als Vriend van tollenaars en zondaren. Hij is arm geworden, opgegroeid in het verachte Nazareth, bespogen en met vuisten geslagen, hoewel Hij goeddoende ging over de aarde. Hij was hongerende, terwijl Hij predikte van het Brood dat uit de hemel neerdaalde. Hij was dorstende, terwijl Hij predikte van het water des levens. Hij werd naakt uitgekleded, om zondaren te bekleden met de klederen van het heil. Hij hing op Golgotha, in een vreselijke godsverlatenheid, waar geen plaats was voor de liefde van de Vader, maar waar Jezus de volle last van de toorn van God verdroeg en alzo ook... wegdroeg. Ja, 'nedergedaald ter helle', zo belijden we met de kerk der eeuwen, opdat zondaren ten hemel zouden opvaren. Nee, Jezus verloor Zijn rijkdom niet, daar was geen sprake van verval, aftakeling, of een fatale vergissing, maar geheel vrijwillig ging Hij deze weg. Omdat er bij Hem sprake was én is van liefde, een liefde sterker dan de dood, liefde..., tot verloren zondaren! Jezus is arm geworden. Jezus, dierbare Hogepriester, Lam van God! Maar wellicht vraagt u, waarom begint Paulus hier over het Kerstevangelie? 'Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus...' Geloof u ook niet, dat, wanneer je hart werkelijk opengaat voor de rijkdom van deze genade, dan kun je toch onmogelijk stilzwijgend voorbij gaan aan je noodlijdende naaste. Dan maar geen overdadige kerstmaaltijd. Nee, want bij de schitteringen van mijn Heiland wordt het goud van deze aarde, zo dof als zwarte kool. Als je overvloedig mag zijn in het geloof, en in de kennis van God in Christus, wees dan ook overvloedig in het geven aan je naaste. Ja, want mijn rijkdom is toch ten diepste niet het goed van deze wereld. Nee, daar werd ik rijk, waar God Zijn liefde in mijn hart uitstortte, waar ik op Jezus mocht zien met het oog van

het geloof. Ik lag immers dood voor de deur van de Wet, onmachtig en arm, geen cent om te betalen, maar Jezus kwam voorbij, en Hij trouwde mij, arme zondaar, en Hij bracht een rijke bruidsschat mee. Hij sloot mij in Zijn armen, en ik zag door Zijn doorboorde handen en ze waren voor mij als vensters..., om te zien tot in de bruiloftszaal hierboven. Hoe arm heeft Jezus willen worden, om een doodarme zondaar hemelsrijk te maken!! Ook voor u?!

Ds. K.J. Kaptein, Middelharnis

Kerkdiensten

1 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Bediening Heilige Doop</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i>) Kerkvoogdij Predikantsplaats
8 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard Ds. R.C. Boogaard (<i>Preekbespreking</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
15 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>) Ds. R. v.d. Kamp (<i>Putten</i>) Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats
22 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kandidaat W.H.Hoorn(<i>Dedemsvaart</i>)(<i>Koffiedrinken en zingen</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij Kerkgebouw en pastorie
25 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. R.C. Boogaard (<i>Eerste Kerstdag</i>) Ds. J.P. Stoel (<i>Waddinxveen</i>) Diaconie (<i>St. Ontmoeting</i>) Kerkvoogdij
26 december	10.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Kerstviering (<i>Tweede Kerstdag</i>) Diaconie (<i>St. Ontmoeting</i>) Kerkvoogdij
29 december	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek(<i>IJsselstein</i>) (<i>Koffiedrinken na de dienst</i>) Ds. R.C. Boogaard Diaconie Kerkvoogdij

3^e collecte Predikantsplaats

31 december 19.30 uur Ds. R.C. Boogaard (*Oudejaarsavond*)
 1^e collecte Diaconie (*opleiding Predikanten*)
 2^e collecte Kerkvoogdij

Uit de pastorie

't Voelt nog wat onwennig om bij het klaarmaken van de kerkbode, half november, al te schrijven over allerlei activiteiten die met het Kerstfeest te maken hebben. Toch breekt de decembermaand weer aan. Meestal een drukke maand. Maar ook weer een bijzondere maand van gedenken, waarbij we elkaar meer dan anders mogen ontmoeten rond het Woord. Het blijft een goede traditie om jaarlijks de komst van Christus naar deze wereld een moment bijzonder in herinnering te roepen. Het sluit aan bij de preken aan de hand van de Heidelbergse, waarin het zo uitvoerig gaat over de Middelaar. De ene waarom-vraag wisselt de andere af. We kunnen er niet diep genoeg van doordrongen raken, hoe groot het wonder is dat God mens werd. Een heilig God, daalt neer in een wereld verloren in schuld. Mijn schuld!? We denken in deze donkere dagen en rondom de jaarwisseling aan hen die in het achterliggende jaar een geliefde naar het graf hebben gedragen. Uit onze eigen gemeente waren dat mevr. Eikelboom op 79-jarige leeftijd en mevr. Van de Weerd, die 64 jaar geworden is. Ook buiten de gemeente, maar binnen de kring van gemeenteleden is er rouw gekomen. We bidden opnieuw dat u de troost en de genade van de Heere in dit verlies zult ervaren. We mogen ons verwonderen, dat de Heere ons leven spaarde en in het midden van de gemeente ook nieuw leven heeft gegeven. Wie zijn wij tegenover Hem geweest? Heeft de roep van Zijn evangelie, de blijde boodschap, ons dit jaar aan Hem verbonden en ons dichter bij Hem gebracht? Of werd u gaandeweg meer verhard? Verhardt u niet! Neemt Zijn genade ootmoedig aan! Ik wens u allen gezegende diensten in de adventstijd, met de kerstdagen, maar ook rondom de jaarwisseling. Hij blijft dezelfde!

Ontvang, namens alle pastoriebewoners, een hartelijke groet,
uw en jullie ds. R.C. Boogaard

Uit de gemeente

Familieberichten

Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?

Belangrijke data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

4 december Kinderclub De Zaaier. Aanvang 15.30 uur.

4 december Repetitie-avond Projectkoor.

6 december Jeugdvereniging -16.

7 december Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

10 december Vrouwenvereniging. Aanvang 09.30 uur.

11 december Thema-avond Andersdenkenden en kwetsbaren. Aanvang 19.30 uur.

18 december Ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur.

18 december Repetitie-avond Projectkoor.

20 december Gezamenlijke Jeugdverenigingsavond -16 en +16.

21 december Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

21 december Inleveren kopij kerkbode januari.

Beste moeders en meisjes,

Zijn er nog moeders en meisjes die mee willen draaien in het oppasrooster? Van de ouders die hun kinderen bij de oppas brengen, wordt verwacht dat ze meedraaien in het rooster. Je bent dan ongeveer een keer per zes weken aan de beurt.

Hartelijke groet,
Dionne de Pater
dionnedepater@kliksafe.nl

BHV-rooster

01-12 David Moerman
08-12 Corné Koekoek
15-12 's ochtends Hans Versluis
15-12 's avonds Klaas Slotegraaf
22-12 Martien van Veldhuizen
25-12 (1^e Kerstdag) Arnold Budding
26-12 (2^e Kerstdag) Leo Linge
29-12 Anja Soeters
31-12 (Oudjaarsdag) Jan Mekelenkamp
01-01 (Nieuwjaarsdag) Hendrik van Braak

Diaconie

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is **NL12 RABO 0115 3005 38** t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL83 RABO 0118 3496 19** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Rekening nummer verenigingen

Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is **NL28 RABO 01172026 14** t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en vereniging.

Activiteitencommissie

Stamppottenbuffet/Rookworsten:

We kunnen terugkijken op een gezellig en goed stamppottenbuffet. Alle deelnemers willen we danken voor hun komst en ook alle kokers bedankt! Zonder jullie, geen stamppottenbuffet! Fijn dat er ook mensen waren, die hielpen met opruimen. Dat is altijd weer een hele klus. Maar ook hiervoor geldt: vele handen, maken licht werk! De totale opbrengst van het stamppottenbuffet, samen met de rookworstenverkoop is ruim € 800,-. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, zeggen we hartelijk dank.

Rookworsten:

U kunt nog steeds heerlijke, grove en fijne rookworsten bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. Uw bestelling kunt u tot uiterlijk 14 januari 2014 mailen naar actie@hhgede.nl of bellen met Jarco (06-53612533). De kosten zijn € 6,50 per 3 rookworsten. De bestelde rookworsten kunt u zaterdag, 18 januari afhalen tussen 9.00 uur en 11.00 uur (tijdens de klusjesmorgen). We kunnen ze ook bij u thuis brengen. Wilt u dit dan aangeven bij uw bestelling?

Kaarten/kwartetten:

Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig

De Institutie van Calvijn – Het gebed (24)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”

26. De heiligen hebben gebeden zoals wij moeten bidden

Nu is het echter zo dat sommigen op deze gedachte komen doordat er zo vaak te lezen staat dat de gebeden van de heiligen verhoord worden. Waarom? Omdat zij baden, natuurlijk. 'Zij hebben hun verwachting op U gesteld,' zegt de profeet, 'en zijn gered; zij hebben geroepen en zijn niet beschaamd geworden.' Laten ook wij dus bidden zoals zij het voorbeeld gegeven hebben, opdat wij evenals zij verhoord worden. Het is echter in strijd met alle redelijkheid wanneer onze tegenstanders beweren dat alleen zij verhoord zullen worden die reeds eenmaal verhoord zijn. Heel wat beter is wat Jakobus zegt: 'Elia was een mens als wij en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde gedurende drie jaren en zes maanden. En hij bad nog eens en de hemel gaf regen en de aarde gaf haar vrucht.' Leidt hij hieruit soms af dat Elia een bijzonder voorrecht genoot, waartoe ook wij onze toevlucht zouden moeten nemen? Nee, helemaal niet; hij leert hier dat de kracht van een vroom en zuiver gebed van alle tijden is, om ons ertoe aan te sporen ook zo te bidden. Want we hebben een verkeerde opvatting van Gods bereidheid en welwillendheid om die gebeden te verhoren, als we door zulke ervaringen niet gesterkt worden in het vaste vertrouwen op Zijn beloften. Daarin belooft God dat Hij Zijn oor niet zal neigen tot een of twee, of maar een paar mensen, maar tot allen die Zijn naam aanroepen. En deze domheid is nog minder te verontschuldigen, omdat ze als het ware opzettelijk al die aanwijzingen in de Schrift lijken te negeren. Meer dan eens is David verlost door Gods kracht; gebeurde dat soms om David zich die kracht te laten toe-eigenen, zodat wij met ondersteuning van hem verlost zouden worden? Zelf zegt hij iets geheel anders: 'De rechtvaardigen wachten op mij, totdat U mij vergelding geeft. En: 'De rechtvaardigen zullen het zien, zij zullen verblijd zijn en hun hoop op de Heere stellen.' 'Zie, deze arme riep tot God en Hij heeft hem geantwoord.' In de Psalmen komen veel van zulke gebeden voor, waarin David God op deze wijze oproept hem te geven waarom hij bidt, opdat de rechtvaardigen niet beschaamd worden, maar door zijn voorbeeld ertoe opgewekt worden om goede hoop te hebben. Laten we ons nu tot een beperken: 'Daarom zal iedere heilige tot U bidden op de juiste tijd.' Ik haal deze passage hier vooral graag aan omdat de rechtsverdraaiers, die hun tong verhuren om het pausdom te verdedigen, haar aanvoeren als bewijs voor de voorbedding door gestorvenen. Alsof David hier iets anders op het oog zou hebben dan te wijzen op de vrucht van

Gods goedheid en goedgunstigheid wanneer zijn gebed verhoord wordt. In het algemeen geldt dat de ervaring van Gods genade, zowel ten opzichte van onszelf als van anderen, een buitengewoon hulpmiddel is om het geloof in Zijn beloften te versterken. Ik haal niet de talrijke plaatsen aan waar David zich Gods weldaden voor ogen stelt als stof voor zijn vertrouwen, omdat de lezers van de Psalmen die vanzelf tegen zullen komen. Met zijn eigen voorbeeld had Jakob dit al eerder laten zien: 'Ik ben geringer dan al Uw weldaden en de trouw die U aan Uw knecht betoond hebt. Met mijn staf ben ik over deze Jordaan gegaan en nu trek ik uit met twee legers.' Hij brengt wel de belofte ter sprake, maar die niet alleen, want hij voegt er meteen de uitwerking bij zodat hij voor de toekomst van een des te sterker vertrouwen vervuld kan zijn dat God voor hem dezelfde zal blijven. Hij is immers niet als de stervelingen, die genoeg krijgen van hun milddadigheid of wier vermogens uitgeput raken, maar Hij moet beoordeeld worden naar Zijn eigen natuur, zoals David ook treffend doet: 'U hebt mij verlost, O waarachtige God.' Eerst geeft hij God de eer van zijn redding en dan voegt hij eraan toe dat God waarachtig is. Als God namelijk niet voor eeuwig zichzelf gelijk zou zijn, zou men aan Zijn weldaden niet echt een reden kunnen ontleen om Hem te vertrouwen en aan te roepen. Wanneer wij echter weten dat Hij telkens als Hij ons te hulp komt, een blijk van Zijn goedheid en een bewijs van Zijn trouw geeft, behoeven we niet bevreesd te zijn dat wij in onze hoop beschaamd of teleurgesteld zullen worden.

Wordt vervolgd

Catechisatie

De leerstof voor de komende maand

<i>Datum</i>	<i>Leerstof</i>
2 december	vr. + antw. 38
9 december	vr. + antw. 39
16, 23 en 30 december	geen catechisatie i.v.m. Kerstvakantie
6 januari	vr. + antw. 40

Ouderenmiddag

Op woensdagmiddag 18 december staan we op de ouderenmiddag stil bij het kerstfeest. We zullen veel met elkaar zingen, maar ook luisteren naar het Kerstevangelie: de komst van de Zoon van God in deze wereld. Net als vorig jaar vertelt mijn vrouw een Kerstverhaal. We besluiten de middag met een broodmaaltijd. We beginnen de middag om 14.30 uur. Dat is vroeg, maar deze Kerstmiddag valt altijd samen met het kinderkerstfeest van onze jongste kinderen op school. Door vroeg te beginnen kunnen we beide meemaken. Graag nodigen we iedereen van rond de 70 jaar en ouder uit voor deze middag.

Hartelijke groet en graag tot ziens,
ds. R.C. Boogaard

Jeugdverenigingen

-16

We hebben de afgelopen keer nagedacht over de genezing van de man met de verdorde hand. Deze man vertrouwde op de Heere en toen Jezus zei dat hij zijn hand moest uitstrekken, deed hij dat terstond en gelijk werd hij genezen. Wat een wonder! We hebben samen daarover nagedacht en kwamen tot de conclusie dat God nog steeds wonderen doet. Deze man had vertrouwen in de Heere Jezus. De Heere wil ook dat wij op Hem vertrouwen, zodat wij doen wat Hij zegt in Zijn Woord. Voor de -16 staat deze maand één avond op de planning, namelijk 6 december. De inleiding gaat dan opnieuw over een wonder van de Heere Jezus: 'de opwekking van de jongeling te Naïn'. Na de pauze is er natuurlijk weer een leuke activiteit! Welkom allemaal!

+16

We zijn al weer even op gang en ik zie dat we al weer zes avonden achter de rug hebben. Fijne en gezellige ontmoetingen wat ons betreft! We zijn al weer wat gewend aan de donkere avonden en tijdens die avonden zijn we weer begonnen aan de serie: vriendschap, liefde en naastenliefde. Anna Maria heeft met ons stilgestaan bij Vriendschap. Nicolet en Simone zijn van plan de andere twee onderwerpen te behandelen, maar dan is het al weer december. Eerst hopen we nog op 29

november met elkaar een avond vol activiteiten te beleven. Zorg dat je die avond niet mist. Wat we gaan doen? Dat is voor de meesten nog een verrassing...

Gezamenlijk

Er staan twee gezamenlijke avonden op het programma. De eerste avond valt op D.V. 29 november. We gaan dan de hele avond besteden aan een leuke activiteit. Het is nog even een verrassing wat we precies gaan doen! De laatste JV-avond in 2013 is ook een gezamenlijke avond. Op D.V. 20 december gaan we het Kerstlied dat we tijdens de kerstviering gaan zingen instuderen. Jullie krijgen deze binnenkort per mail alvast toegestuurd. Ook staat het eerste deel van deze avond de jaarlijkse kersfolderactie weer op het programma. Meer info volgt per mail. We rekenen op jullie allemaal!

Een enthousiaste groet,

Hennie, Ernst, Arja, Annette & Wilbert

Zendingscommissie

Sinds eind oktober hangt er in de hal van de kerk een zendingsbus. De inhoud van deze bus is bestemd voor de zending. De komende periode wordt de opbrengst overgemaakt naar ZHHK, zodat het ten goede komt aan het werk in Malawi en Suriname. Naast financiële middelen heeft het werk van de zending ook uw gebed nodig. Bent u betrokken op het werk in Gods Koninkrijk? Dan mag de zending toch ook op u rekenen?

Met hartelijke groet,
De Zendingscommissie

Gebedskring

“Wederom zeg Ik u; Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen.” Mattheüs 18:19-20. In december hopen we, als de Heere het geeft, op 7 en 21 december als gebedskring samen te komen om te bidden voor onze gemeente. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

In de laatste maand van dit jaar ontmoeten we elkaar als vrouwen uit de gemeente op dinsdagochtend 10 december. We vieren dan met elkaar het kerstfeest. Heerlijk om met elkaar stil te staan bij dit grote gebeuren in de heilsgeschiedenis. Immanuël: God met ons! Wat een wonder!

Carolien van der Sluijs zal een meditatie houden over 'Kerstfeest'. Verder zullen gedichten, een vrij verhaal, psalmen en liederen een plaats hebben deze ochtend. Er is inloop met koffie vanaf 09.00 uur, waarna we om 09.30 uur beginnen. We besluiten de ochtend rond 11.15 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Van harte welkom! Bent u of ben jij nog nooit geweest, dan is dit een prachtige gelegenheid om er de eerste keer van te maken!

Met hartelijke groet, namens het bestuur en graag tot ziens,
Mevrouw A.J. Boogaard – van Essen

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekerwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar vrijwilligershulp@hgede.nl.

Puzzelhoekje

Beste jongens en meisjes,

Het is bijna Kerst, Fijn hè. Om een lofzang te zingen. Voor de Heere Jezus! De puzzel gaat over de vreugde van Maria. Zelig is zij die gelooft heeft. Want de dingen die God haar gezegd had, werden volbracht! Lees Lukas 1:46-55 met aandacht, en beantwoord daarna de vragen. De puzzeltjes zijn minibijbelstudies. Het is voor kinderen die kunnen lezen. Ben je 6 dan mag je mee doen. En natuurlijk mogen je ouders je helpen! Stuur je antwoorden op naar puzzelhoekje@hhgede.nl

- 1) :46 Wie wordt hoog verheven?
- 2) :47 Waar vind Maria haar vreugde ten diepste in?
- 3) : 49 Welke grote dingen had de Almachtige gedaan?
- 4) :51 Wat gebeurde er met de hoogmoedigen?
- 5) :52 Wat kregen de nederigen?
- 6) :54 Waar denkt God aan? Vgl met :50

God doet wat Hij gesproken heeft. Als jij in Jezus gelooft krijg je het eeuwige leven. Net als Maria!

Hartelijke groetjes,
Tante Betty

Kleurplaat



Kinderclub 'De Zaaier'

Woensdag 13 november hebben we met de kinderen een fijne clubmiddag gehad. Toch heeft deze middag een vervelend staartje gehad! De volgende dag, donderdag, ontdekte men een grote hoeveelheid beestjes in de Dorsvloer en de keuken. Deze beestjes zijn uit de takken en de bladeren gekomen die we gebruikt hebben voor de herfstbakjes. Daarom hebben we jullie geadviseerd deze weg te gooien of in ieder geval buiten te zetten. Jammer, want ze waren heel mooi. Wij als leiding vinden het heel vervelend dat dit zo is gelopen. Inmiddels is de beestjes-overlast in de kerk professioneel aangepakt en opgelost. Op de clubmiddag hebben we met elkaar nagedacht over het feest van Pascha, of Pesach, zoals de Joden het noemen. Het lammetje dat geslacht werd, wijst naar de Heere Jezus Die stierf aan het kruis. Dit feit, met Zijn opstanding, herdenken en vieren wij op ons Christelijke Paasfeest. We hopen jullie weer te ontmoeten op woensdag 4 december. We gaan dan om half 4 in de kerkzaal het lied oefenen voor de kerstviering! De tekst krijgen jullie nog via een mail toegestuurd.

Met een hartelijke groet van de jufs en meester

Kluszaterdag

Op de klusmorgen in november hebben we weer heel wat werk kunnen verzetten. Bedankt! In december is er geen klusmorgen. De volgende kluszaterdag is 18 januari van 9.00 tot 12.30 uur. Komt u ook helpen? Aanmelden kan bij dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549 of per e-mail: kerkvoogdij@hgede.nl

Vervolgverhaal: Het slavinnetje van Generaal Bakar

Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Intussen ging Nunia weer gewoon aan haar werk, alsof er niets gebeurd was. Maar in Gori werd overal druk gepraat over dit voorval. Vooral toen bleek, dat het kindje werkelijk helemaal genezen was. 't Was ook zoiets wonderlijks, dat de mensen er niet over uitgepraat raakten. Zelfs generaal Bakar, die eerst maar eens wat gelachen had om het verhaal van het zieke kindje, vond het nu toch belangrijk genoeg, om er eens met de koning over te spreken. Maar koning Mirian trok zich van het verhaal niet veel aan. Hij kon natuurlijk niet tegenspreken, dat het doodzieke kindje weer beter geworden was. Dat was eenvoudig niet tegen te spreken. Maar hij wilde er niet van horen, dat dit gebeurd zou zijn op het gebed van een slavin. "Begrijp eens goed, Bakar", zei hij tegen de generaal, "als dat waar was, dan zou die God van jouw slavin, machtiger zijn dan onze hoogvereerde god Mithra. Nou, dat bestaat immers niet. Zo'n machtige god als Mithra is, bestaat er op de hele wereld niet. Duizend oren en tienduizend ogen. Wie kan daar tegenop? Nee heus, er is geen god of mens, die Mithra kan evenaren". Zo dacht koning Mirian erover. Maar de koningin was dit niet met haar man eens. Zij was afkomstig uit een land, waar christenen woonden en zij had vroeger wel vaker wonderlijke dingen horen vertellen over de God van de christenen.

Ondertussen had deze geschiedenis voor Nunia wel wat voordeel opgeleverd. Generaal Bakar en zijn vrouw Ghadani behandelden haar voortaan met meer respect. Zij hadden wel begrepen, dat Nunia maar niet een gewone slavin was, zoals er dertien in een dozijn gaan, maar dat zij een bijzonder meisje was. Voor zichzelf trok Nunia hiervan niet het minste voordeel. Zij bleef dezelfde geduldige slavin, die elke dag trouw haar werk deed. Maar de andere slavinnen profiteerden er wel van. Nunia had nu bij de generaal en zijn vrouw meer invloed gekregen en die invloed gebruikte ze ten bate van haar mede-slavinnen. Wanneer er één van de slavinnen geslagen werd, of op een andere manier werd mishandeld, dan sprong Nunia voor haar in de bres. Dan stapte het verlegen meisje vrijmoedig naar Ghadani, of soms zelfs wel naar de generaal, om een goed woordje voor haar te doen. En in de meeste gevallen hielp dat. Het was dus geen wonder, dat de slavinnen in het paleis van Bakar veel van Nunia gingen houden. Zo vaak ze er de kans voor hadden, zochten

ze haar op en dan vroegen ze, of Nunia nog eens wat meer wilde vertellen over de Heere Jezus, Die aan het kruis was gestorven. De meisjes konden Nunia geen groter plezier doen, dan dat te vragen. Ze ging aan het vertellen over wat ze onthouden had, van het bijbellezen van haar vader. Het speet haar alleen, dat ze niet veel meer wist. Als er maar een zending in Iberië was geweest, dan zou die de mensen wel beter hebben kunnen onderwijzen. Maar och, er was geen enkele zending in dit ruwe, heidense land. Er waren wel eens mannen geweest, om het Evangelie aan de Iberiërs te brengen, maar koning Mirian had ze direct het land laten uitjagen. De koning en ook al de rijksgroten, wilden geen andere godsdienst in het land dulden, dan de dienst van Mithra. Toch wilde de Heere ook aan de onwetende Iberiërs het Evangelie laten brengen. En dat deed Hij nu door deze eenvoudige slavin, die Nunia heette. O, Nunia had inmiddels wel begrepen, waarom zij niet gedood was, gelijk met haar ouders. Zij had het toen verschrikkelijk gevonden en was veel liever ook maar gestorven. Maar nu wist ze het. Ze moest hier in deze omgeving het Evangelie brengen. Al was zij maar een eenvoudige slavin, de Heere zou toch zeker haar werk zegenen. En misschien, misschien mochten er dan later toch nog zendingen in Iberië komen. Zij had vroeger niet kunnen vermoeden, dat Gods Koninkrijk ook in Iberië zou komen en dat zij daartoe het middel zou mogen zijn.

Wordt vervolgd.

Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Projectkoor

De eerste repetitie-avond van het koor is alweer achter de rug. Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn naar de deze avond van ons projectkoor o.l.v. de heer Mateman. Het is de bedoeling dat we de komende tijd gaan oefenen voor Kerst. Dit doen we één keer in de twee weken op woensdagavond en wel op de volgende data: D.V. 27 november (let op: donderdag), 4 en 18 december. We beginnen de avond om 20.00 uur en uiterlijk om 21.30 uur stoppen we. Was u de vorige keer niet in de gelegenheid en heeft u toch zin om mee te doen? Dan bent u D.V. woensdagavond 27 november alsnog van harte welkom!

Een hartelijke groet namens de koorleden,
Dyana van der Sluys
lavdsluys@solcon.nl

Overige berichten

Kerstactie voor Woord en Daad!

Ook dit jaar kunt u krentenbroden en stollen bestellen bij Woord en Daad comité Bennekom/ Wageningen en comité Ede. De opbrengst gaat naar projecten die goed onderwijs steunen voor jongeren in landen waar het niet vanzelfsprekend is om goed onderwijs te kunnen volgen. Helpt u mee?

Prijzen

Krentenbrood zonder spijs	€ 4,00 per stuk
Krentenbrood met spijs	€ 5,00 per stuk
Kerststol middel (ong. 800 gr.)	€ 9,00 per stuk
Nieuw: Rollade (alleen in Ede)	€ 5,00 per stuk

Bestellen en afhalen in Bennekom

- U kunt uw bestelling tot **uiterlijk maandag 16 december 2013** doorgeven aan:
Gerdien Korpershoek 0318 - 41 51 17 of via wendbennekom@solcon.nl
(onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en keuze bezorgen of afhalen)

- **Afhalen (voorkeur!):** do. **19 december** bij de Eben-Haëzerschool te Bennekom, via nooddeur aan de Boterbloem (achterkant school) van 11.45-12.15 uur of van 15.15-15.45 uur.
- **Bezorgen: 20 of 21 december.** We vragen een kleine bijdrage van € 1,00.

Bestellen en afhalen in Ede

- U kunt uw bestelling tot uiterlijk dinsdag 17 december 2013 doorgeven aan: Anneke Lamper 0318-619109 of via woordendaade@gmail.com (onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en locatie van afhalen)
- **Afhalen:** dinsdag 24 december van 10.30-11.00 uur bij de Zuiderkerk, Zandlaan 16 of bij basisschool Stadhouders Willem III, Veldhuizerbrink 24.
- **Bezorgen:** 24 december, 's morgens. We vragen een kleine bijdrage van € 1,00.

Graag contant betalen bij bezorgen/afhalen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage en steun!

P E R S B E R I C H T

Kruispuntconferentie Huwelijk

Op D.V. zaterdag 14 december 2013 organiseren de HHJO en het LCJ een boeiend en afwisselend programma ter voorbereiding op het huwelijk. Ben je net getrouwd of hoop je binnenkort te trouwen? Dan mag je deze conferentie niet missen!

Je krijgt met veel vragen te maken. De Bijbelse visie op het huwelijk botst zo vaak met wat de maatschappij uitdraagt. Wat zegt Gods Woord nu over huwelijk en gezin?

En wat dacht je van de communicatie tussen man en vrouw? Zijn er verschillen tussen de manier waarop man en vrouw elkaar iets vertellen en zo ja, welke? Een communicatiedeskundige zal hier van alles over vertellen! Ook hebben we nadrukkelijk aandacht voor vragen rondom (het beleven van) seksualiteit.

Wanneer: D.V. zaterdag 14 december van 09.00 – 21.00 uur

Waar: HHK Nijkerk, Henri Nouwenstraat 14

Prijs: €85,- per stel (€80,- als beiden studeren)

Opgave: www.lcj.nl/kpchuwelijk of www.hhjo.nl/kpchuwelijk

Vul *per persoon* het aanmeldformulier in.

Denk je na over trouwen of ben je nog niet zo lang getrouwd, schrijf je dan zeker in voor deze conferentie! Behoor je zelf niet tot de doelgroep, maar ken je wel jonge stellen in je gemeente of vriendenkring, attendeer ze op deze conferentie. Voor informatie over het programma en de sprekers, zie www.hhjo.nl/kpchuwelijk of www.lcj.nl/kpchuwelijk

Gezocht: boodschappenvrijwilliger

Juventum, een beschermende woonvorm van Eleos voor jongeren, is op zoek naar vrijwilliger(s) voor het 1 of 2 keer per week halen van de boodschappen.

De onkosten worden uiteraard vergoed.

Voor meer informatie of om uw interesse kenbaar te maken, kunt u bellen met 088 - 892 01 50 of mailen naar christiaan.kapaan@eleos.nl

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

rcboogaard@solcon.nl

ajboogaardvanessen@solcon.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaiër@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

wergroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk **zaterdag 21 december 18.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl **Deo volente**. Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt *Deo volente* (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht

'Als 't lijden is geleden'

*Als 't lijden is geleden,
De strijd is hier volstreden,
De loopbaan afgelegd;
Dan zullen alle vromen,
Bij Jezus eeuwig komen,
Gelijk Hij heeft gezegd.*

*O Vaderland der ruste,
Daar zwijgen alle lusten,
Daar rusten moeden uit;
Daar is geen drijvers roede,
Maar rust in overvloede,
Voor Jezus' echte bruid.*

*Wanneer ik die mag wezen,
Dan heb ik niet te vrezen,*

Wanneer de boze schrikt;
Dan komt de dood mij halen,
In Jezus' bruiloftszalen,
Waar Hij Zijn volk verkwikt.

Zijn trouw zal eeuwig duren,
Voor Hem zijn mijne muren,
In Zijn hand gegraveerd;
Uit satans macht ontkomen,
Door Jezus aangenomen,
Die over mij regeert.

O eeuw'ge heerlijkheden,
O zee van zaligheden,
Rivieren vol van heil;
O wonderen des Heeren,
Wie zou U niet begeren,
O diepte zonder peil.

Ds. Ledeboer.