

DE HEERLIJKHEID VAN DIT LAATSTE HUIS ZAL GROTER WORDEN DAN VAN HET EERSTE



De redactie verzocht mij een stukje te schrijven over een zojuist verschenen boekje van mijn hand over het Bijbelboek Haggai. Enige tijd geleden kreeg ik vanuit de Hersteld Hervormde Mannenbond het verzoek om een aantal Bijbelstudies te schrijven over een wat minder bekend Bijbelboek. Na korte tijd van overweging kwam ik uit bij de profeet Haggai. Na aanvankelijk een serie preken over dit Bijbelboek te hebben gehouden, heb ik deze daarna omgewerkt tot een achttal Bij-

belstudies met bijbehorende (gespreks)vragen, die nu gebundeld worden uitgegeven.

De Bijbelstudies, waarin het gehele Bijbelboek Haggai wordt behandeld, kunnen niet alleen door mannenverenigingen, maar ook door andere verenigingen of Bijbelkringen gebruikt worden. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Haggai moest profeteren in een tijd waarin, na terugkeer van Juda uit de Babylonische ballingschap, door allerlei

vormen van tegenwerking de herbouw van de tempel stil was komen te liggen. Aangrijpend was dat, terwijl Gods huis op dat moment weinig anders was dan een zwartgeblakerde ruïne, het volk wel bezig was met de bouw van hun eigen huizen. Van Gods wege moest Haggai de Judeeërs daarom aansporen tot herbouw van de tempel, hen daarbij waarschuwend voor zowel de zonde van nalatigheid alsook van materialisme. Nadat het volk de herbouw van de tempel weer ter hand

genomen had, dreigde deze echter opnieuw te stagneren, ditmaal door moedeloosheid. Het volk werd er zich namelijk steeds meer van bewust dat de heerlijkheid van de tweede tempel minder zou zijn dan van de eerste, althans wat betreft grootte en materiaalgebruik. Toch mocht Haggai er toen op wijzen dat de heerlijkheid van de laatste tempel groter zou blijken te zijn dan van de eerste. In de tweede tempel zou de Heere Jezus namelijk Zelf Zijn voetstappen zetten. Hij zou komen om door Zijn lijden en sterven de tempeldienst te vervullen. Overigens heeft Haggai in zijn dagen ook al mogen spreken over Christus' tweede komst, als de eeuwige dag van het nieuwe Jeruzalem zal aanbreken, waarin geen tempel meer zal zijn, omdat de Heere, de almachtige God,

Zelf haar Tempel zal zijn, en het Lam (Openb. 21:22).

De Heere geve dat dit boekje mag bijdragen aan de bestudering van Gods Woord, ook en juist, in de dagen die wij nu meemaken. Dagen waarin wij, vanwege de coronacrisis, in veel gevallen maar zo weinig kunnen opgaan naar Gods huis, terwijl, om de vergelijking met de dagen van Haggai maar te maken, de verkoop en bouw van huizen onverminderd doorgaat. Dagen ook waarin velen met moede-

loosheid vervuld lijken te zijn, terwijl de huidige tijd er ons toch werkelijk bij bepaalt dat de dag zeer nabij is waarop niet alleen de tronen van de koninkrijken van deze aarde zullen worden omgekeerd (Hag, 2:23), maar ook Gods Koninkrijk in heerlijkheid zal aanbreken. Moge de vrucht van het lezen en bestuderen van Gods Woord zijn dat al onze hoop en verwachting zal worden gesteld op de levende God, Die Zelf Zijn eeuwig huis bouwt.

Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen

VERKRIJGBAAR De Bijbelstudies zijn als boekje uitgegeven met de titel: *De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste*. Het boekje, dat 76 pagina's telt, is te bestellen voor de prijs van € 9,95 bij drukkerij AMV te Lunteren, info@drukkerij-amv.nl of via telefoon (0318) 48 40 74.

EERSTE BIJBELSTUDIE OVER HAGGAI 1:1-4

EEN GROTE NALATIGHEID

Het boek Haggai behoort niet tot de meest bekende Bijbelboeken binnen de Heilige Schrift. Onder de profeten van het Oude Testament zijn er die veel meer bekendheid genieten, zoals Jesaja, Jeremia of Ezechiël. Haggai wordt wel gerekend tot de zogenaamde "kleine" profeten. Nu kan door de aanduiding "kleine profeet" een verkeerde indruk gewekt worden. Het zou kunnen suggereren dat de boodschap die door een "kleine" profeet als Haggai gebracht is, van minder waarde zou zijn dan de boodschap die door een "grote" profeet zoals bijvoorbeeld Jesaja gebracht is. Niets is echter minder waar. Ook voor Haggai's prediking geldt: "Alzo spreekt de HEERE". Haggai heeft geen woord te veel gesproken, maar ook geen woord te weinig. Het is verkeerd om te veronderstellen dat de ambtelijke bediening van Haggai van minder betekenis zou zijn geweest dan die van andere profeten. Juist Haggai mocht, meer nog dan bij sommige andere profeten het geval was, er getuige van zijn dat zijn prediking een gezegende uitwerking mocht hebben.

De aanduiding "kleine profeet" heeft dan ook meer betrekking op de lengte van het boek Haggai, dat welgeteld twee hoofdstukken bevat. Alleen het boek Obadja, dat uit één hoofdstuk bestaat, is binnen het Oude Testament nog kleiner. Als wij dan Haggai vergelijken met het boek Jesaja, dat 66 hoofdstukken telt, kan met recht gesproken worden van een "kleine" profeet. Ook de tijd dat Haggai profeteerde is maar kortstondig geweest, welgeteld drie maanden en drieëntwintig dagen. In dat tijdsbestek heeft hij "slechts" vier maal geprofeteerd, waarvan de laatste twee keer op de laatste dag van zijn bediening.

Terugkeer met een opdracht

Over de persoon van Haggai is ons weinig bekend. Ook voor deze profeet geldt dat niet zijn persoon centraal heeft gestaan, maar de boodschap die

vervullen" (Psalm 81:11)? Of trekken wij eenzelfde conclusie als het volk der Judeeërs: "De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des HEEREN huis gebouwd worde"?

Is het niet aangrijpend dat een mens voort kan leven zonder te weten het eigendom des Heeren te zijn, terwijl we onszelf wel de tijd gunnen om aardse schatten te vergaderen? Hoe veel tijd is er in uw leven om het Woord des Heeren te onderzoeken en hoe veel tijd besteden wij aan de bouw of de verbouw van onze huizen en aan onze hobby's?

Ziet u hoezeer wij kunnen lijken op de Judeeërs die in de dagen van Haggai weliswaar dagelijks in de tempel de offers brachten, maar er toch ook mee konden leven dat 's Heeren huis ongebouwd bleef, terwijl zij wel hun eigen gewelfde huizen bouwden? In de volgende Bijbelstudie hopen wij te horen hoe dat alles niet zonder gevolgen kon blijven.

VRAGEN

1. Is het juist om over "kleine" en "grote" profeten te spreken?
2. Welke profeet had al lang tevoren voorgezegd dat Kores (of Cores) de koning zou zijn door wie de Heere Zijn volk zou verlossen uit de Babylonische ballingschap?
3. Wat blijkt uit het feit dat de Samaritanen wel bezwaar maakten tegen de herbouw van de tempel en niet tegen de bouw van de huizen van de Judeeërs zelf?
4. De Heere verweet Zijn volk dat zij Zijn huis niet bouwden, maar moesten de Judeeërs dan niet gehoorzaam zijn aan de vorst van Perzië, Athahsasta, die hen op dat moment toch de bouw verbood? Zij moesten toch de overheid, aan wie zij toen onderworpen waren, gehoorzaam zijn? Waarom verweet de Heere Zijn volk dan toch nalatigheid?
5. Op welke wijze kan ook in onze dagen gelden dat wij wel "lopen" voor onze eigen huizen, terwijl het Huis des Heeren niet gebouwd wordt?