

Reisverslag ⁽²⁾

COMMISSIE ISRAËL



Lenard Prins, lid commissie Israël

Van 30 januari t/m 4 februari jl. is de commissie Israël op werkbezoek geweest in Israël. Vanwege drukke agenda's en de coronaperikelen was de laatste keer dat we als commissie Israël konden bezoeken ruim 6 jaar geleden. Het contact met de projecten verliep op afstand en een enkel commissielid heeft tweemaal een tussentijds bezoek gebracht, gecombineerd met andere zakelijke activiteiten. Het eerste deel van dit verslag kunt u vinden in Zodk 20 | 07.

Op donderdag 2 februari hebben we met Albert Groothedde een tweetal Messiasbelijdende instellingen bezocht. De eerste was het kinderdagverblijf Little Hearts. Bijzonder om te zien dat dit kinderdagverblijf niet alleen door (Messiasbelijdende) Joodse kinderen wordt bezocht, maar ook door Arabische (moslim) kinderen. De boodschap van het Evangelie wordt zo in alle kinderharten gelegd, zonder onderscheid. Vervolgens hebben we de enige Messiasbelijdende school in Israël bezocht. Deze school heeft de prachtige naam Makor HaTikvah, Bron van Hoop. Hier worden de kinderen toegerust om als zeer kleine groep Messiasbelijdende Joden staande te blijven en getuigen te mogen zijn van Jezus de Messias. De school staat bekend om de goede kwaliteit van onderwijs en omgang met elkaar. Dat is de reden dat de school veel te klein is voor het aantal leerlingen en een wachtlijst heeft, ondanks dat de ouders de kosten voor het onderwijs zelf moeten dragen. We hebben docenten en leerlingen ontmoet in kleine benauwde ruimten en portacabins, maar desondanks gemotiveerd en enthousiast. Er is al wat support uit Nederland voor deze school en als commissie gaan we kijken of hieraan bijgedragen kan worden.

Bijzonder hoe Albert en Esther daar al jaren een plek in de samenleving mogen hebben en vrijmoedig mogen spreken van de Messias.

Aan het eind van de middag hadden we de ontmoeting met Albert en Esther Knoester uit Dimona, bekend van de kleine Messiasbelijdende gemeente en het inloophuis in Dimona dat we als HHK al jaren ondersteunen. Een zeer goede ontmoeting waar we de ontwikkelingen, mooie ontmoetingen, maar ook



Het inloophuis in Dimona

de weerbarstigheden hebben gehoord en doorgenomen. Bijzonder hoe Albert en Esther daar al jaren een plek in de samenleving mogen hebben en vrijmoedig mogen spreken over de Messias. Er waren vorig jaar ook zorgen, toen bleek dat Igor, die Albert en Esther ondersteunde in het gemeentewerk, een eigen manier van doen bleek te hebben en spanningen in de kleine gemeente veroorzaakte. De samenwerking met Igor is op zorgvuldige wijze beëindigd. Dit was een beproeving voor alle betrokkenen, temeer daar het leek alsof Igor op termijn meer taken van Albert en Esther zou kunnen overnemen. We vragen uw voortdurend gebed voor Albert, Esther, Igor en de jonge gemeente in Dimona.

In de vroege ochtend van vrijdag 3 februari reisden we naar de grensovergang met Bethlehem voor de ontmoeting met Steven Khoury, zoon van de bekende Naim Khoury, Arabische pastor van de Calvary Chapel Jerusalem Congregation en leider van de the Holy Land Missions organisatie. We werden zeer hartelijk ontvangen door Steven Khoury. Het was al geruime tijd geleden dat we een bezoek aan zijn gemeente brachten. Steven Khoury is gepassioneerd voorganger en zeer bewogen met de





Noodgebouw bij de school Makor Hatikva.

inwoners van Bethlehem. De familie Khoury is al generaties lang actief in de christelijke gemeente van Bethlehem. Zij hebben door de jaren heen veel spanningen en bedreigingen gehad. Bethlehem bestond tot 20 jaar geleden nog voor 85% uit christenen. Het percentage moslims bedroeg toen 15%. In de afgelopen jaren is dit omgedraaid. Er is nog slechts een kleine christelijke, maar actieve gemeente met relatief veel jongeren. Nu de populatie overwegend moslim is in Bethlehem, zijn er programma's ontwikkeld om deze groep te bereiken. We hoorden van bijzondere ontmoetingen met moslim jongeren, die de uitzichtloosheid van hun bestaan onder het huidige regime, mochten verruilen voor het uitzicht op de komende Messias.

*Dankbaar dat we als commissie
deze indrukwekkende projecten en
ontmoetingen mochten meemaken.
Zo hopen we Israël dichterbij te brengen.*

Terug uit Bethlehem hebben we in de middag de Graftuin in Jeruzalem bezocht en daar met elkaar een overdenking gehad. Bijzonder dat deze tuin, midden tussen het straatruoer een oase van rust is en door duizenden christenen van over heel de wereld bezocht wordt. Christenen die op hun eigen wijze mediteren, zingen en hun geloof belijden. Aansluitend hebben we bij aanvang van de shabbat de Klaagmuur nog bezocht, voordat we in de avond het werkbezoek in het hotel hebben geëvalueerd en afgerond. Dankbaar dat we als commissie deze indrukwekkende projecten en ontmoetingen mochten meemaken. Zo hopen we Israël dichterbij te brengen.



Administratie-ruimte



Bethlehem

In gesprek met personeel Makor Hatikva