



# FROM THE *river* TO THE *sea*

*Ds. K.J. Kaptein, Ijsselmuiden*

*Hoe naïef kunnen we zijn? Een vraag die ik mezelf steeds weer stel als ik naar discussies luister over de oorlog tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas. Gelukkig zijn er gematigde moslims die wel degelijk beseffen dat de staat Israël niet meer weg te denken is tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, maar de vraag is wel of wij weten waar de radicale islam voor staat? De leus die bij elke pro-Palestijnse demonstratie geroepen wordt, veronderstelt immers dat er tussen de Jordaan en de Middellandse Zee geen enkele ruimte is voor een Joodse staat en uiteindelijk geen ruimte voor welke Jood(!) dan ook.*

Je hoeft het Handvest van Hamas er maar bij te nemen en je weet genoeg. Ik lees bijvoorbeeld in artikel 11: *'In de overtuiging van de Islamitische Verzetsbeweging is het land van Palestina een waaf-gebied, dat aan de moslims voor alle generaties in beheer is gegeven, tot de dag van de opstanding. Men mag het niet verwaarlozen, zelfs niet een deel ervan; men mag er ook geen afstand van doen, zelfs niet van een deel ervan.'* En dan vervolgens in artikel 15: *'De dag dat de vijanden enig deel van het islamitische land bezetten, wordt jihad de persoonlijke verplichting voor iedere moslim. Met het oog op de Joodse bezetting van Palestina, is het noodzakelijk de banier van de jihad te hijsen.'* Kortom, onder geen enkele voorwaarde is er ruimte voor een Joodse staat. Ja, als wij het handvest echt serieus nemen dan breekt de dag van de opstanding niet aan, voordat *'dode rotsen en bomen gezegd zullen hebben: 'O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!'* (Artikel 7). Iedere 'goede' moslim is verplicht tot de jihad en daarom hebben 'goede', lees radicale moslims, ook nooit in willen stemmen met welk verdelingsplan dan ook! En als er al akkoorden gesloten werden, dan werden die slechts gebruikt om het vredesproces verder te frustreren. Het is dan ook gevaarlijk naïef om te stellen dat de strijd tussen Israël en Hamas niets te maken heeft met religie, maar slechts een begrijpelijke reactie is van het Palestijnse volk op 75 jaar verdrukking.

Er is te weinig kennis als het gaat om de ideologie van de islam. Volgens de islam kunnen we de wereld verdelen in twee gebieden, namelijk het huis van de islam (dar al-islam) en het huis van de oorlog (dar al-harb). Als een bepaald gebied eenmaal tot het huis van de islam behoort en daarmee dus ook onder de sharia valt, dan mag dat gebied nooit meer prijsgegeven worden. Palestina is volgens de islam een door Allah gezegend land, het land van de profeten, het land van het derde heiligdom (de Al-aqsa moskee) en daarom mag men niet akkoord gaan met een Joodse staat tussen de Jordaan en de Middellandse Zee.

Als we echter vanuit de historie naar Israël kijken en we slaan de Bijbel erbij open, dan is het duidelijk dat de Joden millennia lang gewoond hebben in het land dat Abraham en zijn nageslacht beloofd is. We lezen in Ezech. 37:25 *'En zij zullen wonen in het land dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen*

*en hun kindskinderen tot in eeuwigheid.'* Hoe opmerkelijk is het dan, dat sinds het begin van de vorige eeuw Joden vanuit alle windstreken teruggekeerd zijn naar het land van hun vaders en dat na de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog de staat Israël uitgeroepen werd. De God van Israël, Die trouwe houdt, laat niet varen de werken van Zijn handen!

'From the river to the sea' en vervolgens: 'Palestine will be free.' Wat dit laatste betekent zal duidelijk zijn: een nieuwe Holocaust. Hamas maakt er in ieder geval geen geheim van, ze hebben slechts één doel voor ogen: de vernietiging van Israël.

---

*Dan mag er verwachting zijn, want dwars door alles heen zal Zijn Koninkrijk volkomen worden, 'Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken' (Habakuk 2:14). 'From sea to sea!' (Psalm 72: 8).*

---

'From the river to the sea', een uitdrukking die wij min of meer ook in de Bijbel terugvinden. Vaak gaat het dan over het koningschap van Salomo. Hij regeerde immers over een gebied dat zich uitstreckte van de Middellandse Zee tot aan de rivier en dan gaat het niet over de Jordaan, maar dan gaat het zelfs over de Eufraat! In Psalm 80 wordt Israël een wijnstok genoemd, door God geplant en hij schoot zijn ranken uit tot aan de Middellandse Zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Maar hoe heerlijk het koninkrijk van Salomo ook was, de Heere Jezus heeft getuigd: 'En zie, meer dan Salomo is hier!' Dan mag er verwachting zijn, want dwars door alles heen zal Zijn Koninkrijk volkomen worden, 'Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken' (Habakuk 2:14). 'From sea to sea!' (Psalm 72: 8).

*Van zee tot zee zal Hij regeren,  
zover men volk'ren kent;  
Men zal Hem van d' Eufraat vereren  
Tot aan des aardrijks end.*