



Wat je zaait wordt alleen levend als het eerst is gestorven.

1 Korinthe 15 vs. 36 - 37

Zoals je een boer ziet voortlopen over de akker, die een zak om zijn nek heeft hangen en in die zak grijpt, dat doet onze Heere God ook, en de boer is het voorbeeld. Maar je moet eerst geloven dat God zo'n akkerman is, en dat wij zijn zaaikorrels zijn. Hij doet hetzelfde wat de akkerman doet. De mensen zijn als het ware het zaaigoed; de hele wereld is voor God wat het land is voor de boer. Wat denkt de akkerman als hij zaait? Hij zal zeggen: De korrels die ik zaai, zal ik later weer terughalen. Het lijkt misschien raar als ik het graan zomaar strooi en niet in de schuur leg. Want er zijn hier varkens, vogels en wormen die het kunnen opeten. Maar laat het zomer worden, laat het koren opkomen: en uit een handvol graankorrels zullen er tien worden, dat zijn zijn gedachten. Hij denkt niet dat de korrel in de aarde valt en daar moet blijven liggen; maar als ik zou zeggen: Wat is het vreemd dat je het graan in de aarde zaait, dan zou hij antwoorden: Ik doe het niet om het te laten opeten, maar om het rijker, hoger en mooier te laten opgroeien dan voorheen. Hij stelt er een groot vertrouwen in dat het graan zal opgroeien en zal worden opgegeten. Anders zou hij het niet in de akker strooien. Ik weet zeker, zegt de boer, dat het graan dat ik nu in de akker strooi, mooier zal opgroeien dan ooit. Ik houd het nu wel in mijn handen, maar nog zekerder

weet ik dat het met het andere graan opkomen zal. Zo denkt de Heere en strooit ons in de aarde, maar niet om ons daarin te laten blijven. Wanneer wij vandaag of morgen sterven, dan ga ik heen zoals degenen die voor mij waren en na mij zullen komen. Voor mij is het alsof ik in de aarde zal moeten verdwijnen. Maar God denkt zo niet: Hij strooit zijn korreltjes in de aarde om ze er in het zomerweer uit te laten komen. Zo staat het voor ons geschreven, opdat wij die gedachte van God zullen begrijpen en goed in ons op zullen nemen, en opdat wij zullen weten, wanneer wij zullen worden begraven en op ons sterfbed liggen en klaar zijn om in de aarde te worden gezaaid en dan beseffen hier gaat een korreltje de aarde in. God heeft mij in de aarde gelegd. Zo moeten wij denken, zo tekent Paulus het voor ons uit. Paulus tekent het heel precies voor ons uit, omdat hij ons onze aardse gedachten uit wil trekken en ons een kleed van goddelijke gedachten aan wil trekken, en daarom spreekt hij niet van begraven worden en vergaan, maar van gezaaid worden. Want Paulus tekent een zaaier uit en maakt korrels van ons allemaal, korrels die niet zullen sterven. Hij noemt ons korrels die in de akker worden gestrooid; omdat hij wil dat wij van het kerkhof zullen zeggen: hier ligt een handvol korrels, namelijk korreltjes van God, die hij heeft ge-

zaaid en uitgestrooid. Wij moeten denken: Hier liggen louter korreltjes. Hier zal Hij ze op de Jongste Dag weer in de zomerzon laten opkomen, ook al kan geen van de korreltjes die nu in de aarde worden gelegd, zich nog voorstellen dat er ooit zo'n mooie halm met mooie blaadjes, scheuten en aren uit hem worden zal. De boer denkt: Hier strooi ik een korreltje in de aarde; het heeft stro noch halm. En wij denken: Deze mens hier is gestorven! Wij zien hem niet als Gods akkerveld en zaaigoed, maar als gestorven en vergaan. Maar voor God is hij gezaaid. Daarom moeten we onze ogen wijder openen en spreken en denken zoals in overeenstemming is met de gedachten van God. Dan zullen we zeggen: Mijn vader is gestorven, mijn vrouw, mijn broers zijn overleden en net is de koning gestorven - louter korrels die weer zullen groeien. Zulke gedachten heeft geen hond en geen varken en geen koe, maar een christen behoort ze wel hebben. Hij moet een verlicht hart hebben en ogen die zien, en hij moet weten wat God denkt. Daarom schrijven de heidenen zulke dingen niet. Er is in de hele wereld geen leraar die hun dat leert.

Zo'n manier van spreken en uitbeelden kennen ze niet. De heidenen zeggen niet wanneer er een mens is gestorven, dat gestorven hier betekent 'gezaaid'. Aristoteles zegt 'gestorven en bedorven' wat betekent dat er verder niets meer te hopen valt. De verheven wijsgeren en de mensen van adel zeggen: 'Dacht je soms dat er nog een ander in hem zat?' Het klinkt hun als koeterwaals in de oren wanneer men over de opstanding spreekt. Maar voor ons christenen moet het een vertrouwde taal zijn, voor ons moet het vanzelfsprekend zijn dat het niet is 'gestorven en begraven', maar ronduit gezegd wordt: 'gezaaid'. Zo zegt God het, zo zeggen de engelen het; en de christenen moeten hun tongen glad en hun ogen ziende maken. Want het is een nieuwe taal die we horen bij Paulus. God spreekt zo; daarom moeten ook wij zo spreken.

Dit is het tweede stukje [van de drie] uit een preek die van de hand van Maarten Luther is, hij heeft deze uitgesproken op 22 december februari 1532 te Wittenberg. In zijn geheel eigen en directe stijl spreekt Luther tegen zijn gemeente.



Kerkdiensten

3 maart

10.00 uur

Ds. J.R. van Vugt (*Waddinxveen*) *Bediening H.A.*

18.30 uur

Ds. L.G. de Deugd (*Elst Ut.*) *Nabetrachting H.A.*

1^e collecte

Thuis in Zuid

2^e collecte

Kerkvoogdij

3^e collecte

Kerk en pastorie

10 maart	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) Kand. W. Kos (<i>Huizen</i>) Stichting Ismael Kerkvoogdij Kerk en pastorie
13 maart <i>Biddag</i>	10.00 uur 19.30 uur 1 collecte	Ds. A.S. Middelkoop (<i>St. Annaland</i>) Ds. J. Joppe (<i>Barneveld</i>) Kerkvoogdij
17 maart	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. A. Versluis (<i>CGK Ede</i>) Ds. P.C. Hoek (<i>Putten</i>) GDC Kerkvoogdij Kerk en pastorie
21 maart	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. T.A. Bakker (<i>Hardinxveld-Giessendam</i>) Diaconie Kerkvoogdij
24 maart	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. D.H.J. Folkers (<i>Abbenbroek</i>) Ds. W.J. v.d. Brink (<i>Scherpenzeel</i>) 'Op weg met de ander' Kerkvoogdij Kerk en pastorie
29 maart <i>Goede Vrijdag</i>	10.00 uur 19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. P. de Vries (<i>Nunspeet</i>) Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
31 maart <i>1^e Paasdag</i>	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. G.H. Koppelman (<i>Rouveen</i>) Ds. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>) Bonisa Zending Kerkvoogdij Commissie Opleiding en Vorming
1 april <i>2^e Paasdag</i>	10.00 uur 1 collecte	Paasviering Kerkvoogdij



Vertaalkeuzen

In de vorige kerkbladen hebben artikelen gestaan over de Septuaginta [de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks] en het belang ervan. Duidelijk is geworden dat je bij het vertalen een keus moet maken en dat het ons bescheiden moet maken om voor de ene of de andere vertaling te gaan.

In Johannes 5 is er aangaande de vertaling ook een keuze gemaakt. In dit gedeelte lezen we dat Jezus een lamme man genas die zich bevond in het badhuis Bethesda. Omdat Jezus dit deed op de sabbat kwam Hij in conflict met de Joden. Jezus laat in het twistgesprek merken dat Hij de beloofde Messias is maar de Joden willen dit niet geloven. Om die reden zegt Jezus in Johannes 5 vs. 39: 'Onderzoek de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen'.

Deze tekst [m.n. het eerste woord ἐρευνᾶτε] kan vanuit de grondtekst, het Grieks, op twee manieren gelezen worden. Als een imperatief/bevel of als een indicatief t.t. 2^e mv. Bij de imperatief wordt het: 'Onderzoek de Schriften...' en bij de indicatief 2^e persoon mv wordt: 'Jullie onderzoeken de Schriften...'

Imperatief en indicatief

De Statenvertaling heeft gekozen voor de imperatief/opdracht. Volgens de SV gaf Jezus de Joden dus de opdracht om de Schriften te onderzoeken. Dat deden de Joden weliswaar maar nu moest men het doen met het oog op Hem want dan zou men ontdekken dat Hij de beloofde Mes-

sias is. Als we deze tekst lezen als een feit/indicatief dan klinkt er een verwijt in door: 'Jullie pluizen de Schriften ijverig na, omdat jullie menen daarin het eeuwige leven te hebben, en (juist) die zijn het die (steeds) van mij getuigen'. Het verwijt erachter is en jullie zien mij niet staan. Het grondwoord [ἐρευνᾶτε] voor onderzoeken kan ook vertaald worden met ijverig napluizen en dat deden de Joden in Jeruzalem.

Wettisch

Echter de Joden vervielen echter in een wettisch gebruik van de onderzochte geschriften. Zij lazen de Schrift als een wetboek met slechts uiterlijke bevelen: 'gij zult... dit doen en dat doen' en niet als een boek dat beveelt zich te bekeren en God met het hele hart te dienen. Om die reden hadden de Joden geen oog voor de heilsfeiten en het werk en de persoon van Jezus.

Messias verwachting

Dat zij Jezus niet erkenden als de Zoon van God had ook te maken met een aardse Messias verwachting van de Joden. Ook hiervoor geldt net als de uiterlijke bevelen die God heeft gegeven dat deze aardse Messias verwachting, op zich wel waar is, maar het is niet de hele zaak. De Messias is in de Schrift niet alleen de Bevrijder van de aardse vijand maar bovenal de Bevrijder van alle geestelijke vijanden. Om die reden ging Jezus' prediking een dimensie dieper dan die van de Joden en om die reden zei Hij verwijtend tot hen: 'Jullie pluizen de Schriften ijverig na, omdat jullie menen daarin het eeuwige leven te hebben en (juist) die zijn het die (aldoor) van Mij ge-

tuigen'. Het verwijt aan het adres van de Joden is: Jullie zien niet dat 'Ik het ben'.

Getuigen

Johannes gebruikt voor het woordje 'getuigen' een tegenwoordig deelwoord (participium pres. mv. nom.). Een participium met de bijbehorende woorden mag je vertalen als: 'die zijn getuigende van Mij'. Of: die blijven van Mij getuigen. Wie de Schriften gaat lezen met het oog op Jezus die ziet dat de Schriften steeds/blijvend van Hem getuigen. Juist met het oog op Gods bevel (imperatief) aan ons mensen, krijgt Jezus waarde. Waarom? Omdat wat Hij gedaan heeft, wij niet kunnen. Gods bevelen zijn door de komst van Jezus vervulde feiten geworden. Als God beveelt: 'U zult Mij met heel uw hart dienen' dan erkent het geloof: 'Ik kan het niet maar door het geloof in Jezus Mijn Zaligmaker, wordt het door Hem volbracht in mijn plaats. Dan wordt het bevel [imperatief] 'Dien Mij' een feit [indicatief] voor mij de zondaar, want het is Jezus Die het heeft volbracht. En het feit wordt gevraagd om te geloven.

Vijf imperatieven van Paulus

Imperatieven? Hierboven hebben we er al kennis mee gemaakt. Een imperatief is een gebiedende wijs. Dat is de werkwoordsvorm die we gebruiken als we iemand een opdracht geven, zoals 'Kom!' of 'Doe dit!' of 'Laat dat!'. In de onderstaande tekst gaat over vijf imperatieven. Paulus geeft de Korinthische gelovigen aan het eind van zijn tweede brief aan hen een vijftal belangrijke opdrachten mee. Hij schrijft het volgende: 'Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de

liefde en de vrede zal met u zijn.' (2 Korinthe 13 vs. 11).

Vijf op een rij

De apostel richt deze vijf oproepen aan de hele gemeente in Korinthe. Hij spreekt hen aan als 'broeders' (vs. 11; zo ook in 1 vs. 8; 8 vs.1), en herinnert hen alleen al door dit woord te kiezen liefdevol aan het feit dat zij, ondanks alle spanningen en hun verdeeldheid om verbonden zijn met de Heere, met elkaar en met hemzelf. Paulus geeft hun vanuit dat gezichtspunt een vijftal aansporingen. Hij wil graag dat zij

1) blij zijn: dat betekent bij Paulus blij zijn in de Heere; zie Filip. 3 vs.1; 4 vs.4.

2) laat u terecht brengen of toerusten [χαταρτιζω]: vgl. vs. 9, waar dit een gebedsonderwerp van Paulus blijkt te zijn. Hier is het toerusten en dat is de verantwoordelijkheid van de Korinthiërs zelf. De wetenschap dat Paulus voor hen bidt, mag voor de Korinthiërs dus geen verhindering vormen om zelf actief mee te werken aan de verhoring van zijn gebed!

3) zich laten aansporen of vermanen: bijv. om het berouwvolle van hun liefde te bevestigen (2 vs. 8), of om de genade van God niet vergeefs te ontvangen (6 vs. 1), om royaal te geven voor arme medegelovigen (8-9), om Paulus' apostelschap serieus te nemen (10 vs.1 vv.), om hun relatie met hemzelf te herstellen (10-13).

4) eensgezind zijn: vgl. 12 vs. 20, waar blijkt dat eensgezindheid in de Korinthische gemeente ver te zoeken was.

5) in vrede met elkaar leven: zie opnieuw 12 vs. 20. Ook de discipelen en de gelovigen in Thessalonica hadden deze vermaning nodig (Markus 9 vs. 50; 1 Thess. 5 vs.13).

Een belofte

Vervolgens belooft Paulus dat de God van de liefde en vrede dan met hen zal zijn. God, die Zelf door liefde en vrede wordt gekenmerkt, zal deze liefde en vrede ook aan de Korinthiërs geven. Iets soortgelijks schrijft Paulus de Thessaloniërs: 'Moge nu de Heere van de vrede Zelf u altijd op elke manier vrede geven' (2 Thess. 3 vs.16).

Nog een opdracht

Eigenlijk zijn het zes imperatieven. Maar die zesde, die Paulus na de hierboven genoemde belofte schrijft, staat meer op zichzelf: 'Groet [imperatief!] elkaar met een heilige kus' (2 Korinthe 13 vs. 12). Hij roept de gemeente op om elkaar te kussen, en wel 'met een heilige kus' (vs. 12) - wat natuurlijk pas werkelijk plaats kan vinden als we de in 12 vs. 20 genoemde ondeugden [ruzies, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde], zijn opgeruimd. Over het elkaar groeten 'met een heilige kus' schreef Paulus ook al aan het einde van zijn eerste brief (1 Korinthe 16 vs. 20). Voor de gemeente in Thessalonica had hij dezelfde boodschap (1 Thess. 5 vs. 26). Paulus legt de nadruk op de heiligheid van de kus, terwijl Petrus in 1 Petrus 5 vs. 4 meer het accent legt op de liefde die daarin tot uiting komt. Want hij roept de gelovigen op elkaar te groeten 'met een liefdekus'.

Mogelijk gaat het kussen van uw broeder of zuster ons net iets te ver? Het zit ook niet zo in onze cultuur, maar vervang het woordje 'kus' dan maar met het woordje 'hand'. Dan kunnen wij, de opdracht van Paulus met de hand van liefde c.q. vergeving, ook in onze

cultuur en met onze gewoonten in de praktijk brengen.

Statenvertaling

Er is heel wat te doen rondom deze vertaling van de Bijbel in onze gezindte. Je hebt voor- en tegenstanders om de Statenvertaling te handhaven of om over te stappen naar een andere en meer toegankelijke vertaling bijv. de Herziene Statenvertaling. Waarom is er zoveel discussie over een vertaling? Naast allerlei argumenten zoals: het is gewijde taal, het is vertrouwde taal of hij gaat al zo lang mee of is het geen hellend vlak als we gaan veranderen, dat zijn zeker argumenten die we niet weg moeten zetten als niet ter zake. Maar is het niet zo, dat al deze argumenten veelal te maken hebben met de vraag, hoe zie je een/deze Bijbelvertaling? Is dan de diepe onderliggende vraag niet, is deze vertaling Goddelijk geïnspireerd of is het een vertaling? Dit laatste [Goddelijk geïnspireerd of een vertaling] is blijkbaar eerder een vraag geweest in ons land.

Abraham Trommius

Als lezend kwam ik een stukje tegen van Abraham Trommius. Abraham Trommius [1633-1719] is predikant geweest in de Hervormde Kerk in Haren en in de stad Groningen. Abraham Trommius studeerde filosofie, letteren en theologie aan de Universiteit Groningen. Na het afronden van zijn studie in Groningen maakte hij diverse buitenlandse studiereizen; hij is op diverse plaatsen geweest waar hij kennis heeft op gedaan zoals Londen, Genève, Bazel. Naast het 'dominee zijn' heeft hij diverse theologische boeken geschreven, het bekendste boek daarvan was zijn concordantie op de

Statenvertaling uit 1637 waarmee hij onmiddellijk bekendheid kreeg toen deze uitkwam. Deze bekendheid is te begrijpen. Wij hebben een computer om snel teksten in de Bijbel op te zoeken, in die dagen was dat er niet. De concordantie van Trommius hielp mensen om snel teksten in de Bijbel op te zoeken. Bijvoorbeeld: waar en in welke teksten staat het woordje 'aanbidden'? Trommius geeft dan heel veel teksten [120 stuks] eerst uit het Oude Testament en vervolgens uit het Nieuwe Testament waarin dit woordje voorkomt.

Goddelijk geïnspireerd [Authentyck] of een vertaling [Oversettinge]?

Ds. A. Trommius heeft de hele Statenvertaling doorgespit en grondig bestudeerd in

een voorwoord van zijn eerder genoemde boek 'Volkomene Nederlandsche Concordantie' in de uitgave van 1685 schrijft hij over de Statenvertaling: 't Is ende blijft maer een Oversettinge, hoe goet en trefelijck s'ooock is; d'eere van Authentyck te zijn komt alleen de Gront-tekst toe'. Hij betoogt dus dat alleen de grondtekst, het Hebreeuws en het Grieks, authentiek zijn en niet een vertaling. Ds. A. Trommius bezat de nuchterheid en de wijsheid die wij veelal kwijt zijn, dat we niet moeten strijden voor een vertaling omdat dit altijd mensenwerk is. Hoewel ds. A. Trommius de Statenvertaling heel goed kende, er veel waardering voor heeft gehad en er zeer vertrouwd mee was, kwam hij toch tot deze conclusie.



Van de Kerkenraad

Afkondiging van het overlijden van een lid van de gemeente

Zondag 4 februari jl. moesten we tweemaal een overlijden afkondigen. We bevinden ons als gemeente in een intens verdrietige periode, drie families stonden die week aan het graf.

Bij het afkondigen van overlijden, beginnen we de dienst altijd met het zingen van Psalm 103:8 en 9. We hebben dat 4 februari voor het eerst in een iets andere volgorde gedaan om de ingrijpende afkondiging waardiger te laten verlopen. Wanneer voorheen iemand in de gemeente overleden was, verliep de afkondiging daarvan vaak wat ongelukkig, omdat die gecombineerd werd met alle andere af-

kondigingen: eerst wordt het overlijden afgekondigd, dan volgt er een reeks andere afkondigingen, daarna wordt de dienst begonnen met het zingen van psalm 103: 8 en 9.

Vanaf nu willen we daarom de volgende volgorde aanhouden:

1. Afkondiging overlijden, hierna een moment (ca. 1 min.) stilte.
2. Staande zingen Psalm 103: 8 en 9
3. Verdere afkondigingen
4. Aanvang dienst

Biddag

Op woensdag 13 maart as. hebben we de jaarlijkse biddag. Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de tweede woensdag van maart. De volledige

naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we als gemeente mogen bidden om de zegen van de Heere over de oogst, over ons werk op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Een dag om ons te vertroostmoedigen en stil te staan en stil te zijn voor God, om van Hem alles te verwachten. Ook en misschien wel juist als we bijvoorbeeld geen werk hebben of geen plaats waarop we gesteld zijn. Door ziekte, of omdat het leven anders loopt dan we graag hadden gezien.

Biddag, een dag waarop we onze afhankelijkheid van de Heere belijden. Juist op deze dag mogen we ook bidden om de zegen van de Heere voor ons als gemeente.
Opdat Hij ons genadig zij!

Psalm 123 : 1

Ik hef tot U, Die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns
heren,
Om nooddrift te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw
geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij
Ook ons genadig zij.

Op biddag wordt altijd de jaarlijkse biddagcollecte gehouden. Graag vragen we u, mede namens de kerkvoogdij, om blijmoedig te geven.

Paasviering 2e Paasdag

Als gemeente zijn we gewend op 2^e kerstdag het kerstfeest te vieren met bijdragen van de kinderen en de jeugd. Nu kwam vanuit de gemeente een voorstel om, net als bij de Kerst, ook op 2^e paasdag in de vorm van een meditatie, zingen van Psalmen en gezangen, opzeggen van Bijbelteksten en gedichten, stil te staan bij de opstanding van de Heere Jezus. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Op 2^e Paasdag (1 april 2024) zal er een gemeente-brede Paasviering zijn, waarbij alle clubs, kringen, verenigingen betrokken zijn. Ook de kleine kinderen zijn welkom, er zal deze morgen geen kinderoppas zijn. Er zullen ook kinderen van de Schatzoekersclub aanwezig zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze Paasviering bij te wonen. En schroom niet om iemand mee te nemen die nooit in de kerk komt (maar dat mag elke dienst uiteraard).



POL
BOUW EN ONDERHOUD

Pol bouw en onderhoud
Concordialaan 14
6712 GM Ede
Tel 06 1366 5469



Zien op Jezus

Zoals in de woestijn
te midden van de pijn
een koperen slang
werd opgeheven,
dat wie daar
doodziek lag
en naar de
slang opzag,
niet sterven zou
maar leven...

Zo staat op Golgotha
het kruis van Gods genâ
waar Christus werd
verheven.
Wie daar
gelovig kijkt...
zijn zondelast
bezwijkt,
zijn schuld wordt
hem vergeven.

Dit treffende gedicht waarboven staat 'Zien op Jezus', kreeg ik ooit eens van een gemeentelid. Een gedicht dat troostvol is in pijnlijke en zorgelijke omstandigheden. Wie het gemaakt heeft weet ik niet. Maar dat geeft ook niet. Het raakt de kern.



Uit de gemeente



1 maart	JV -16
4 maart	Catechisaties
6 maart	Uitgifte collectemunten
7 maart	Lidmatenkring
8 maart	JV activiteitenavond
9 maart	Gebedskring
9 maart	Walking Dinner
10 maart	Koffie na ochtenddienst
13 maart	Biddag
14 maart	Jongvolwassenenkring
17 maart	JV +16
18 maart	Catechisaties
19 maart	Vrouwenwandeling
20 maart	Ouderenmiddag
21 maart	Weekdienst
21 maart	Inleveren kopij kerkbode
22 maart	JV -16
23 maart	Gebedskring
25 maart	Catechisaties
3 april	Uitgifte collectemunten
17 april	Vrouwenwandeling
20 april	Klusmorgen
20 april	Oud ijzer ophalen

Oppasrooster

3 maart	Annette Aalbers, Carolien van Leeuwen, Jacobien van der Vliet Evita Bakker, Jorieke Bazen
10 maart	Jorieke Bouwheer, Leanne Multerm, Jeannette van der Vliet Laura Bazen, Charlotte Plumiers
13 maart <i>Biddag</i>	Elsbeth Blok, Marianne Donkersteeg Judith Aalbers, Marije Budding
17 maart	Henriëtte Adam, Arinda van Halum, Maartje van de Kamp Marilyn Kroon, Hanne van der Vliet

24 maart	Dorien Bazen, Suzanne van Harten, Nicolien de Kool Eloïse van der Sluijs, Geanne Visser
29 maart <i>Goede Vrijdag</i>	Herwina Lam, Martine Schipper Celine Budding, Ellen van der Vliet
31 maart <i>1^e Paasdag</i>	Klaasje Jansen, Lydia van Spronsen, Hanneke van der Vliet Hadassa Adam, Loïs van der Vliet

Kerkauto-rooster

3 maart	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
10 maart	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
13 maart <i>Biddag</i>	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
17 maart	Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 Bennekom/Wageningen: mevr. v. Bodegraven 0615 49 63 71
24 maart	Ede: fam. v. Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
29 maart <i>Goede Vrijdag</i>	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
31 maart <i>1^e Paasdag</i>	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
1 april <i>2^e Paasdag</i>	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49

Zoals de moeder haastig komt toesnellen op het gehuil van haar kind, zo zal uw droefheid de komst van uw Heere verhaasten. Hij hoort uw kreunen, Hij ziet uw tranen.

C. H. Spurgeon



Opbrengst collecten januari

Maandag	1-1	De Hoop GGZ
Zondag	7-1	
Zondag	14-1	GDC, Malawi
Zondag	21-1	Veldheim
Donderdag	25-1	
Zondag	28-1	DPE

Per bank ontvingen we in januari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
De Hoop GGZ
GDC, Malawi
Veldheim
DPE

Dienst der offerande

Op zondag 3 maart vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Thuis in Zuid, het diaconale werk dat nu alweer meer dan tien jaar geleden vanuit onze gemeente is opgezet in de flats in Ede-Zuid (tegenwoordig vanuit Stichting Ontmoeting). Het werk van Thuis in Zuid breidt uit, en kan uw diaconale bijdrage goed gebruiken! Kijkt u ook eens op www.ontmoeting.nl/locaties/ede. Zondag 10 maart is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Ismaël. Stichting Ismaël verkondigt een boodschap van hoop, leven en vernieuwing voor de Arabische wereld en de bevolking in het Midden-Oosten. De stichting verspreidt (kinder)bijbels en christelijke lectuur in de Arabische taal. Met het project Woestijnleven worden veldwerkers uitgezonden om met Woord en daad als christenen te leven in een Arabisch land. Tevens steunt de stich-

ting kerkopbouwprojecten en op kleine schaal wordt voorzien in noodhulp.

Op zondag 17 maart zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het Noodhulp- en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. In de achterliggende tijd werd vanuit dit fonds noodhulp ondersteund in Marokko en Libië, vanwege de verwoestende aardbeving en storm Daniël, in Armenië waar vluchtelingen vanwege de inval door Azerbeidzjan, in Pakistan aan christenen die te maken kregen met overstromingen en in Oekraïne, ten behoeve van huisvesting van de vele vluchtelingen vanwege de oorlog.

Zondag 24 maart is de diaconale collecte bestemd voor vereniging 'Op weg met de ander.' 'Op weg met de ander' is een

christelijke belangenvereniging op de gereformeerde grondslag om de belangen van mensen met een beperking in kerk en maatschappij te bevorderen. Meer informatie over de vereniging vindt u op www.opwegmetdeander.nl.

Op zondag 31 maart, Eerste Paasdag, wordt er een diaconale collecte gehouden voor stichting Bonisa Zending. Stichting Bonisa is bewogen met de nood van christenen en onbereikten in Azië. Daarom bevordert de stichting de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Laten we gul geven voor God en onze naaste!

Oproep kascontrolecommissie

Jaarlijks dienen de cijfers van de diaconie beoordeeld te worden door een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden, waarbij de samenstelling van de commissie jaarlijks wijzigt. Elk lid verricht in principe 2 jaren achtereenvolgend de kascontrole, zodat er jaarlijks één plaats beschikbaar komt voor een nieuw lid. We zijn daarom op zoek naar iemand die bereid is om (in principe voor 2 keer) plaats te nemen in de kascontrolecommissie.

De controle vindt plaats in de kerk of bij een van de leden thuis. Het kost ongeveer 1,5 á 2u (1 avond). Het moment wordt gepland in overleg met beide leden; bij voorkeur in mei.

Wilt u/wil jij op deze wijze betrokken zijn bij het werk van de diaconie? Neem dan contact op met de penningmeester van de diaconie via penningmeesterdiaconie@hhgede.nl of via 06-27535603.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Jaarverslag 2023 vrijwilligershulp Oog voor elkaar

De vrijwilligers van 'Oog voor elkaar' zijn het afgelopen jaar op verschillende manieren van betekenis geweest voor gemeentelieden, waarvoor dank.

Voor een periode van een aantal weken is gekookt, huishoudelijk werk verricht, geholpen bij condoleren en begrafenissen, gereden van/naar het ziekenhuis en zijn kinderen opgevangen. Dit kan door ziekte, operatie of andere uitval tijdelijk lastig zijn. Totaal zo'n 90 uur.

Elke zondag wordt door vrijwilligers naar de kerk gereden en begeleiding in de kerk gegeven, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om naar de kerk te komen. Fijn dat er vrijwilligers zijn die zich daarvoor inzetten.

Er zijn momenteel 10 bezoervrijwilligers actief die 1x per 6 weken iemand bezoeken. Dit kan al voor langere tijd zijn, waardoor een bezoervrijwilliger echt van betekenis is geworden.

Bij hulpvragen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de buurtenverdeling. Dit kan het makkelijker maken om hulp te geven en te vragen. Ook vinden we het fijn als we getipt worden als iemand wat extra ondersteuning kan gebruiken. In het nieuwe jaar hopen we te blijven nadenken over nieuwe ideeën om als gemeente iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Er hebben zich ook nieuwe vrijwilligers gemeld. Daar zijn we blij mee. We zouden

graag meer vrijwilligers aan ons bestand toevoegen die we kunnen benaderen bij (grote) praktische hulpvragen. We merken dat het lastig kan zijn om hulpvragen op korte termijn ingevuld te krijgen. Heeft u of jij belangstelling? Neem dan contact op via: vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Hartelijke groet namens de coördinatoren van Oog voor elkaar, Dirmia van der Welle, Carolien van der Sluijs en Marieke Oostrom

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten januari

Maandag	1-1		€
Maandag	1-1	COV	€
Zondag	7-1		€
Zondag	7-1	Kerk en pastorie	€
Zondag	14-1		€
Zondag	14-1	Kerk en pastorie	€
Zondag	21-1		€
Zondag	21-1	Kerk en pastorie	€
Donderdag	25-1		€
Zondag	28-1		€
Zondag	28-1	Kerk en pastorie	€

Per bank ontvingen we in januari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming	€
Kerk en pastorie	€
COV	€

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in januari € 86,05 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van Wycliffe (familie Karels).

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de inkomsten van de kerkvoogdij.

	Losse maand		Cumulatief		Jaar- begroting
	jan-24 (realisatie)	jan-24 (begroting)	2024 t/m jan (realisatie)	2024 t/m jan (begroting)	
Vrijw. bijdragen en giften	3.132	5.250	3.132	5.250	63.000
Collecten	3.932	4.000	3.932	4.000	60.000
Vaste bijdrage	45	0	45	0	12.500
Overige inkom- sten	963	951	963	951	21.000
	8.072	10.201	8.072	10.201	156.500
Totaal inkom- sten					
<i>Kosten</i>					-/- 164.000
Saldo					-/- 7.500

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden maart en april staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 6 maart en woensdag 3 april. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpn-planet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Contributie Quo Vadis

Maandelijks ontvangt u onze kerkbode, de Quo Vadis. Als contributie vragen we hiervoor € 20,00 per jaar. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten. Wilt u / wil jij deze contributie voor 2024 overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ? Hartelijk dank!

Aankondiging collecte Commissie Opleiding en Vorming (COV)

Op 31 maart (1^e Paasdag), is de 3e collecte bestemd voor de opleiding en vorming van predikanten. Van harte aanbevolen!

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 april. We beginnen om 8.30 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Verenigingen en Kringen

JV

Ha JV'ers,

We kijken terug op een gezellige +16 JV-avond van 28 januari. In 2 groepen moesten we de meest bizarre en interactieve spellen spelen om een pak Snickers te bemachtigen. Het was spannend en het bleef spannend tot het einde. Echt superleuk hoe jullie als JV'ers zelf zorgen voor invulling van de avonden.

Bij de -16 avonden genieten we bijna elke avond weer van zelfgemaakte taart door jullie. Jullie weten ons steeds weer te verrassen! Verder denken we nog steeds na over de tradities binnen de kerk en onze gemeente. Mooi om hierover met jullie in gesprek te zijn, we waarderen jullie openheid! Natuurlijk doen we ook leuke spellen met elkaar, met 30 seconds bleef het spannend tot het einde!

We zijn in gesprek met 2 sprekers en wanneer de sprekersavond gaat plaatsvinden horen jullie nog. De inhoud van de activiteitenavond blijft nog even geheim en wordt via de app bekendgemaakt.

Planning februari:

25-2: JV +16

1-3: JV -16

8-3: Activiteitenavond (houd je app hiervoor in de gaten)

17-3: JV +16

Kinderclub

Beste kinderen,

De laatste clubmiddag komt er al weer aan. Dit is op 28 februari. Het laatste deel van de reis van Paulus gaan we behandelen. En daarna is er nog een gezellige activiteit..

We vinden het fijn om jullie weer te zien.

Op 16 maart is er weer het jaarlijkse kinderappèl in Lunteren waar we met elkaar naar toe gaan. Daar krijgen jullie nog een mail over. Houd je deze datum vrij?

Groetjes van de jufs en meesters

Vrouwengesprekskring

De eerste lijdenszondagen liggen alweer achter ons, we bevinden ons in de 'veertigdagentijd'. Een bijzondere tijd om bij stil te staan, in een dagelijks Bijbelrooster met verwerking, persoonlijk of voor in het

gezin. God zoekt waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Hij ons wijsheid bekend. We wensen jullie Zijn nabijheid toe in deze tijd, dat we Hem zoeken in het Woord, waarin God juist kans krijgt te spreken. Het Lam van God, wat voor onze zonden is geslacht!

In deze maand hebben we geen bijeenkomsten op het programma staan! De eerder geplande Paasbijeenkomst van woensdagavond 20 maart gaat niet door in verband met de gezamenlijke viering op 2^e Paasdag.

Hartelijke groet namens het bestuur: Jeanette, Henriëtte, Elize, Hanna en Maartje

Ouderenmiddag

Devijfde ouderenmiddag kon op 14 februari niet doorgaan, de spreekster die ons zou gaan vertellen over het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem was ziek geworden en een vervanger kon niet meer geregeld worden i.v.m. andere afspraken. Misschien een idee voor het volgende seizoen?

De zesde ouderenmiddag zal plaats vinden op woensdagmiddag 20 maart en in het teken staan van Passie en Pasen. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!

Jongvolwassenenkring

De vijfde kringavond is op donderdagavond 14 maart. Aanvang 19.30 uur. We gaan verder met het nieuwe boekje van de 'Commissie Israël' en gaan nadenken over stelling 5 'Gods trouw aan Israël'. Hoe is de verhouding tussen Israël en de volken. Het is goed en zinvol als je van tevoren kennis hebt genomen van deze stelling. Welkom!

Lidmatenkring

Donderdagavond 7 maart is er lidmatenkring. We vervolgen onze reis door de 1^e brief van Johannes. We gaan nadenken over de verzen 1 Joh. 5 vs. 14 t/m 21. Centraal staat in dit gedeelte; de kracht van het gebed. Allen hartelijk welkom! We beginnen om 19.30 uur.



Zending en Evangelisatie



Activiteitencommissie

Walking Dinner

U kunt zich nog opgeven voor het Walking Dinner op zaterdag 9 maart! Lekker uit eten bij gemeenteleden; op het ene adres krijgt u een voorgerecht en op het volgende adres schuift u aan voor het hoofd- en nagerecht. Kookt u liever? Dan kunt u zich opgeven als gastadres en krijgt u dus twee keer verschillende mensen aan tafel. Dé manier om elkaar als (nieuwe) gemeenteleden beter te leren kennen!

Enkele dagen voor het Walking Dinner hoort u van ons voor hoeveel personen u mag koken en op welke adressen u mag gaan eten. Aanmelden kan via het formulier op de website.

Vrouwenwandeling 19 maart

De eerstvolgende vrouwenwandeling is op dinsdag 19 maart. Goed voor lijf en leden en voor gezelligheid! Om 9.30 is er koffie bij Anje (Bezuidenhout 19 Ede) en om 10.00

starten we een wandeling door De Syssett. Aanmelden: 06-15274037. Welkom!

De volgende wandelingen zijn woensdag 17 april, donderdag 23 mei en vrijdag 21 juni

Oud ijzer

Zaterdag 20 april wordt er weer oud ijzer opgehaald ten bate van de kerkvoogdij. Als u zich via het formulier op de website aanmeldt komen wij het ijzer bij u ophalen.

Whatsapp-groep HHConnect

Bent u al op de hoogte van de WhatsApp-groep van onze gemeente? Hier delen we mededelingen, 'nieuwtjes', lief en leed, bemoedigingen, etc. Wilt u ook meelesen? Stuur dan een berichtje naar één van ons en u wordt aan de groep toegevoegd.

En hartelijke groet van Jan, Maartje, Carolien, Martin, Maarten en Anje



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
 Hebben jullie buiten de krokusjes en de sneeuwkllokjes al gezien? Ik wel hoor! Ik vond het fijn om ze weer te zien, want dat betekent dat de lente er weer aan komt! Ik heb zin in lekker warm weer en de mooie voorjaarsbloemen. En waar kijken jullie het meest naar uit? Wisten jullie dat we nu in een tijd zitten waarin we uitkijken naar twee feestdagen? Die tijd heet de lijdens-tijd. Maar wat is de lijdenstijd nu eigenlijk? Het zijn de 40 dagen voor Pasen. Daarin den-

ken we na over hoe Jezus voor onze zonden heeft geleden en uiteindelijk aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan. De woorden uit de woordzoeker gaan daarom over het lijden en sterven van Jezus. En de kleurplaat is een mooi glas in lood raam met het kruis van Goede Vrijdag én het geopende graf van Pasen. Als je de puzzel hebt gemaakt of de kleurplaat hebt gekleurd, mag je hem weer sturen naar puzzelhoekje@hh-gede.nl of naar Stakenberg 30 6718 DE Ede.

Groetjes, Debora

J	Z	A	L	V	I	N	G	N	A	M	D	F	O	O	H	L	
N	E	D	I	J	L	N	E	G	I	S	I	U	R	K	S	A	V
A	P	Z	G	G	E	S	T	O	R	V	E	N	A	A	D	P	
A	D	U	U	E	A	P	I	L	A	T	U	S	M	D	O	R	
H	I	O	R	S	L	D	K	U	S	D	E	D	G	U	O	I	
M	B	R	O	P	A	D	I	J	E	E	L	N	R	N	J	R	E
I	I	I	A	R	E	B	I	R	F	O	N	N	I	B	B	S	
S	G	B	N	M	N	R	B	N	V	N	E	E	L	E	D	T	
D	P	E	U	N	P	E	E	A	W	E	D	V	E	L	R	E	
A	A	R	T	E	E	T	N	N	R	H	D	R	D	E	U	R	
D	S	G	G	S	S	N	E	K	M	A	I	E	R	D	U	S	
I	C	O	A	A	E	D	P	P	R	A	B	T	O	I	Z	P	
G	H	N	B	D	A	M	A	L	E	O	N	S	O	G	E	O	
E	A	L	G	R	A	F	A	E	A	T	O	T	R	E	G	T	
R	A	K	R	A	A	I	E	N	L	A	R	N	E	N	N	T	
S	R	E	W	U	O	H	C	S	E	O	T	U	V	L	O	E	
N	V	E	R	D	R	I	E	T	B	E	T	S	S	W	I	J	N

- | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| albasten fles | zalving | Maria | geld |
| ongezuurd brood | avondmaal | Pascha | wijn |
| verraden | Judas | kraaien | lam |
| Getsemane | berg | bidden | kus |
| hogepriester | binnenplaats | Petrus | haan |
| Goede vrijdag | Pilatus | doornenkroon | beledigen |
| purperen mantel | Bar-abbas | veroordeling | kruisigen |
| priesters | spotten | lot | verdriet |
| toeschouwers | misdadigers | lijden | sterven |
| hoofdman | Jezus | gestorven | graf |

Maak de zin van de overgebleven letters af. (lukas 23: 46)





*Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)*

Hoofdstuk 9: Ontmoeting met Wemale

De volgende morgen waren de vrouwen al vroeg in de weer om alles wat er van het feest was overgebleven, op te ruimen. De mannen sliepen nog. Tekko slenterde wat doelloos tussen de hutten door. En het was zo gek, maar hij moest maar steeds aan de witte man denken en aan alles wat hij daar in dat witte huis had gehoord. Hij werd er onrustig van. Want dat kon toch niet: de geest van de witte tovenaer was toch uitgebannen en de betovering, die over hen lag, zoals Wemale had gezegd, moest nu toch verbroken zijn! Er was een varken geofferd en met trommel en dans was de geest van de witte tovenaer weggejaagd. En toch.....en toch moest hij maar steeds aan hen denken. Zou hij, Tekko, dan erger betoverd zijn geweest dan de andere mannen, omdat hij langer in het witte huis was geweest? Of....zou de Grote Geest, waar de witte man van had verteld, toch sterker zijn dan hun geesten? En was Wemale een knecht van die boze geesten? Zou Ano dan toch gelijk hebben gehad? Tekko zuchtte diep. Het was allemaal zo moeilijk. Kon hij nog maar eens met Ano praten. Hij ging zijn moeder helpen. Ze keek helemaal niet blij, zag hij. Zou.....zou ze ook aan dat witte huis denken, waar zusje nu was? Stil hurkte hij naast haar neer. Na een poosje vroeg hij plotseling: "Hoe moet de witte man zusje nu terugbrengen?" Moena keek hem verschrikt aan. "Ssst!" fluisterde ze en keek

bang om zich heen. "Je mag niet meer over de witte man praten. Zijn geest is toch uitgebannen?" Ze keek haar zoon angstig aan. "Ik moet toch steeds aan hem denken", zei Tekko koppig. Even was het stil. Toen klonk zacht de stem van Moena: "Ik ook...." "Dus Wemale kan de geest van de witte man niet weggagen", zei Tekko uitdagend. "Stil toch Tekko", zei Moena bang. "Laat niemand je toch horen!" "En zusje dan?" hield Tekko vol. "Zij moet toch terugkomen?" Moena zuchtte diep. "Ik denk", zei ze verdrietig, "dat Wemale een kind, en dan nog wel een meisje, niet zo belangrijk vindt. Hij vindt het belangrijker, dat de witte tovenaer hier niet komt". Er rolden een paar grote tranen over haar bruine, wat ingevallen wangen. Tekko balde zijn vuisten. O, hij zou..... hij zou..... Hij kon niet hebben, dat zijn moeder zo'n verdriet had. Hij zou.....

"Zo! Schiet het werk wat op?" klonk plotseling een honingzoete stem. Verschrikt keken ze op en zagen Wemale, die hen onhoorbaar was genaderd. Zijn stem vleide, maar zijn ogen priemden. Onderzoekend zag hij het tweetal aan. "Hé!" zei hij toen verbaasd, "Moena, ik zie dat je verdriet hebt. Dat kan toch niet na zo'n groot feest, nu alle kwade geesten uit ons dorp zijn weggejaagd?" Moena zei niets. Ze boog het hoofd en keek strak voor zich op de grond. "Wij willen graag dat onze baby gauw terugkomt", klonk na een korte, onbehage-

lijke stilte de stem van Tekko, zenuwachtig en schel. Hij trilde, was bang voor een woedeuitbarsting. Maar hij moest het zeggen! Hij moéste!

"Zo, zo!" klom de nog steeds zachte stem van de medicijnman. "Over welke baby heb je het eigenlijk, jongen?" Tekko hoorde wel de verborgen dreiging in die fluweelzachte stem. Maar hij moest nu wel verder gaan en antwoorden: "Over... over ónze baby!" stotterde hij zenuwachtig. "Over onze baby, die nog steeds bij de witte man is. Hoe moet hij haar nu terugbrengen?" Het bleef even onheilspellend stil. Tekko durfde niet op te kijken. Naast zich wist hij zijn angstige moeder. "Kijk me aan", klom nog steeds zacht, maar nu vol dreiging de stem van Wemale. Tekko wilde niet, hij durfde niet. Maar toch ging zijn hoofd omhoog en zijn ogen keken de oude man aan, keken in twee fonkelende ogen. Ze bleven daar haken, konden niet meer weggomen. Hij las van alles in die verschrikkelijke ogen: dreiging, spot, haat en macht. Hij kon zich niet losmaken van die twee verschrikkelijke gloeiende punten; hij kon niet meer aan de witte man denken, hij kon niet meer aan zijn zusje denken en hij kon niet meer aan de Heere denken. Maar die twee ogen

zeiden hem: geloof je me? Ik heb je in mijn macht en wee, als je je tegen mij verzet! Hij voelde hoe een geest hem beïnvloedde, die sterker was dan de zijne.

Eindelijk, doodmoe van het gevecht, boog hij deemoedig het hoofd. De oude medicijnman lachte zacht en triomfantelijk. "Noem die naam niet nog één keer", zei hij dreigend. "Nu is de laatste betovering verbroken. Dacht je nu werkelijk, dat we met dat kind die kwade geesten wéér in ons dorp zouden halen?" Fier als een overwinnaar ging hij weg. Tekko, doodop, viel in slaap. Moena zat bang in elkaar gedoken naast hem. Lang sliep de jongen niet. Hij werd wakker, toen een varken aan zijn been snuffelde. Hij keek even verdwaasd om zich heen. Toen herinnerde hij zich alles weer. Hij keek opzij naar zijn moeder, die hem angstig aankeek. "Nu weten we nog niet hoe zusje terug moet komen", zei hij nadenkend. Moena keek verschrikt. "Schrik maar niet, moeder", zei Tekko, "ik zal niets meer zeggen. Maar nu weet ik zeker, dat de geest van de witte man sterker is dan Wemale, want ik moet nog steeds aan hem denken". Zwijgend gingen ze door met hun werk.

Wordt vervolgd



Overige berichten

Jongerendagen 16-

Ha jongere en/of leidinggevende,
D.V. 2 en 9 maart zijn de jongerendagen 16- met het thema 'Vrucht van de Geest.'

We bieden rond dit thema weer mooie workshops aan waarbij je lekker actief aan de slag kan, of dieper ingaat op een deel

van de vrucht, bijvoorbeeld de vrucht blijdschap.

De aanmelding gaat binnenkort open, houd de website hiervoor in de gaten.

2 maart 2024 | Tijd 09:30 – 14:30 uur (inloop vanaf 09:15 uur) - Van Lodenstein College in Amersfoort

9 maart 2024 | Tijd 09:30 - 14:30 uur (inloop vanaf 09:15 uur) - Guido de Brès in Rotterdam
Ben jij erbij?

Oproep huurwoning

Beste gemeente,
Omdat wij in augustus 2024 hopen te gaan trouwen, zoeken wij een huurwoning (huis of appartement) in Ede of omstreken. Gerard studeert Environmental Sciences in Wageningen en Anna studeert Theologie in Apeldoorn. Weet u van een huurwoning die uiterlijk juli 2024 vrijkomt? Wij horen het graag! Alvast bedankt!
Gerard Molenaar en Anna Dek, tel.: 06 15381324, mail: gerardmolenaar13@gmail.com.

Revoke

D.V. zaterdag 9 maart 2024 organiseert Revoke een besloten bijeenkomst voor alle kinderloze echtparen.
Ouderling L. Huisman hoopt een Bijbelsstudie te houden over het thema 'Winst uit verdriet, Bijbelse bezinning op kinderloosheid'.
Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen. Inloop 14.00 uur, meer info op www.revoke.nl of 0318 45 65 87.

Timon - Biedt u een warm en welkom thuis?

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. De

vraag naar enthousiaste pleegouders die hun hart en huis willen openstellen groeit. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de buurt!

Datum: maandag 26 februari 2024

Plaats: De Ark, Heyendaal 10, Ede

Datum: maandag 18 maart 2024

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer informatie via: www.timon.nl

Maak er (je) werk van!

Om zorgvuldig te kunnen ingaan op het groeiende aantal aanvragen voor pleegzorg, is Timon in diverse regio's ook op zoek naar pleegzorgbegeleiders die onze teams komen versterken. Lees meer over deze en andere vacatures op: www.werkenbijtimon.nl.

Psalmzangavond in de Oude Kerk te Ede, op D.V. zaterdag 23 maart a.s.

Een koor- en samenzangavond voor het gehele gezin, met psalmzangkoor Crescendo en Jong Crescendo uit Ede o.l.v. Johan van Sligtenhorst en Mirjam Morren.
Muzikale medewerking wordt verleend door: Stacik Ploeg: Cello, Raïsa Ploeg: Altviool, Gerco van Ingen: Orgel, Lukas den Hollander: Piano. Opening/sluiting en een meditatie: Ds. J. Schipper uit Scherpenzeel

De avond wordt gehouden in de Oude Kerk te Ede. Er is één collecte voor de gemaakte kosten. Kerk open: 19.00 uur – Aanvang: 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

evangelisatie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 21 maart worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo Vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



Voorbereiding

Hun harten voelden zij als boeken
in Gods geduchte hand gelegd,
en wisten, dat Hij al hun slecht gedrag
gerecht zou onderzoeken.

Zij lazen bang en hunk'rend mee
en zagen wat Zijn vingers wezen.
Was er niets goeds? Hun schaamte en vrezen
groeiden tot een verschroeiend wee.

God had de boeken dicht gedaan
en zou het grote vonnis spreken.
Toen dorst hun stem de stilte breken:
O Heere Jezus, neem ons aan!

En 't bonzend hart, dat ze in zich vonden,
was vlekkeloos en zonder zonden.

Willem de Mérode (1887-1939)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potterie/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het aller mooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846787
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl