

Wat je zaait wordt alleen levend als het eerst is gestorven.

1 Korinthe 15 vs. 36 - 37

Dat is het beeld en het tafereel dat Paulus voor de christenen uittekent en schildert. Hij begint, en roept dan de hele schepping te hulp en verdrinkt ons bij wijze van spreken daarin. Er zijn evenveel getuigen van de opstanding als er zaaikorrels zijn. Zo ook in de boomgaard. Er hangen evenveel bloesems aan de bomen als er bomen zijn; en wat er ook uit de aarde groeit, overal komt uit de dood het leven. Als je nu de boomgaard in gaat, kan je zien hoe de natuur erbij staat en of er nog iets groeit. Alles is morsdood. Maar na Pasen, dan begint het te groenen en te bloeien, dan is er overal leven, dan draagt alles vrucht en is alles vreugde. Zo heeft God de opstanding van de doden zichtbaar gemaakt in de hele natuur en in de hele wereld, waar je ook kijkt; en hij overstelpt ons met beelden en gelijkenissen, omdat hij wil dat wij dit goed zullen begrijpen en onthouden. Maar al heeft God uit een kersen- en appelpit nog zo'n grote kersenboom en appelboom kunnen maken, de slechteriken geven daar niets om en gaan daaraan voorbij, ze eten alleen de kersen en drinken het bier. Zo eet ook een dier, zonder zich er iets bij te denken. Wil je een dier zijn, ga je gang! Voor een dier is dit niet opgeschreven en niet zichtbaar gemaakt als op een klein schilderijtje, maar het is zichtbaar gemaakt voor ons. Wij behoren vreugde en plezier beleven aan

die mooie vruchten, of het nu linzen zijn of erwten. O, wat lieflijk groeit dat allemaal! Hoe ellendig en naar was het in de winter! En nu staat alles weer zo mooi in blad. Wat wil dat zeggen? God zelf spreekt tegen het koren en de bomen; en zij zullen weer praten met ons. Zo zal het ook mij vergaan. Ook ik zal worden begraven; met ons zal dan hetzelfde gebeuren als met het graan in de koude winter. Maar in de zomertijd zal alles weer lieflijk en fris uit de aarde ópschieten en groen worden en bloeien. Zo staat voor onze ogen uitgetekend dat je geen dier bent dat er alleen maar aan denkt hoe je kunt eten. Put daar kracht uit voor je ziel en beschouw het als iets moois, waarin je dit bevatten kunt als op een schilderijtje. Want Paulus wilde graag dat wij behagen zouden scheppen in dit getuigenis en dat gelovige mensen troost zouden vinden in al het geschapene, dat in de zomer veel mooier en heerlijker opgroeit dan daarvoor.

Geloof de Schrift

Maar eerst moeten wij de Schrift geloven; pas dan kan ik een gelijkenis met de Schrift maken. De zon gaat iedere dag naar bed en sterft. Zo is het ook met de sterren en alle andere dingen. Daarin is niets dan sterven en opstanding. De heidenen zullen dat ook wel hebben gezien; maar zij konden het niet zo schilderen als Paulus, die een zeer

goede schilder met woorden is. Hij zegt: de dood is een zaaigoed dat wij in onze taal een zaaikorreltje noemen, niet een korrel om te eten. Wij zijn het zaaigoed van onze Heere God. Zo wil Hij dat wij onszelf zien. Hij wil een akkerman zijn en ons aan het begin van de zomer weer tot leven wekken. Zo luidt de taal waarin over de opstanding wordt gesproken. Jij dwaas, zegt Paulus, wan neer de boer de graankorrel in de aarde zaait, wil hij dat het graan weer zal opkomen. Probeer niet te begrijpen hoe God dat doet, maar laat het aan onze Heere God over. Maar er zal weer graan uit ontstaan.

Sterven om op te staan

Ik zal het jullie duidelijk maken door een gelijkenis: Het zaaigoed kan niet leven als het niet eerst is gestorven. De boer wil niet dat het blijft liggen in de aarde; anders zou hij het liever thuis in de schuur houden. Maar hij koestert een hoop en daarom gooit hij het in de aarde, opdat het zal bederven en niet zal blijven zoals het is. Want Christus zegt: 'Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij ongebruikt liggen; maar indien hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort.' Hij verandert, schiet een fijn worteltje en komt op, krijgt blaadjes en verliest zijn oude vorm - en blijft toch graan, wordt geen kiezelsteen. Als je hebt gezien wat er met dat korreltje is gebeurd, weet dan: zo is het ook hier. Maar het moet eerst zover komen dat het korreltje sterft. Als het in de schuur blijft of in de zak, dan groeit het niet; het blijft doodliggen waar het ligt, krijgt geen wortel noch blaadjes. Maar wanneer het in de aarde ligt, dan begint het zich langzaam te roeren, dan krijgt het worteltjes en overal blaadjes. Maar niet voordat het dood is. Zo is het ook hier: Het zal geen

lichaam worden zoals we nu hebben, met alle drek die eraan vastzit en die erin zit. Het zal niet opstaan zoals iemand die thuis op een stoel zit, net zomin als een dief zal opstaan die hangt. Nee, dat is een dode zaaikorrel. Daaruit komt niets voort. Je zult geen runderen meebrengen en niets wat je ogen begeren en geen aardse goederen; maar dat alles zal vergaan. Dit lichaam, dat een huis nodig heeft, dat geld nodig heeft en eten en drinken en dat voedsel moet verteren, dit lichaam moet eindigen en in de grond worden begraven. God zaait het. Je bent daarom een grote dwaas, als je God een hemel wilt laten inrichten waarin wij met dit lichaam zouden moeten wonen. Dat begrijp je niet, maar je moet eerst worden veranderd. Onthoud daarom wat dit getuigenis zegt: Het vlees, de botten, de vingers, de nagels, de ogen en alles wat bij het lichaam hoort, zal blijven, maar niet wat bij dit leven hoort. Bij dit leven hoort dat je brood hebt, kleren, geld, kinderen, vee en nog allerlei dingen, zoals je lichaam, je vijf vingers en je ogen die je hebt gekregen ook; anders zou je binnen de kortste keren sterven. Maar ginds is het anders. Uw ogen zullen blijven, net als al het andere.

Een ander lichaam

Maar het lichaam zal een ander lichaam zijn, dat geen behoefte heeft aan de dingen die het hier nodig heeft. Een vrouw hoeft geen man te hebben, en omgekeerd. Een dienstmeisjes zal komen met het lichaam van een dienstmeisje, maar ze zal geen meesteres meer hebben. Zo zal een boer geen koeien meer hebben. Daarom zal dit lichaam het lichaam moeten worden van een heel ander iemand. Het zal hetzelfde lichaam zijn dat in de aarde zal liggen als een zaaikor-

rel; maar het zal het wezen verliezen dat het met de geboorte heeft meegekregen. In de aarde zal het veranderen. Er zal daaruit een ander lichaam groeien, dat dezelfde ledematen zal hebben, maar mooiere, en geen ledematen die eten nodig hebben. Daarom zegt Paulus: Dit lichaam moet eerst bederven zoals een graankorreltje. Als ik altijd in de aarde zou blijven, zou ik nooit meer opstaan uit de dood. Het zou dan zijn als met dat graan: er zou dan niets groeien.

Daarom zegt de Heere: Verga, jij buik met je drek, opdat je betere ogen zult krijgen. 'En wat je zaait, wordt alleen levend als het eerst is gestorven.' Alles vergaat, opdat er een ander lichaam zal ontstaan. *Amen.*

Dit is het laatste stukje uit een preek die van de hand van Maarten Luther is, hij heeft deze uitgesproken op 22 december februari 1532 te Wittenberg. In zijn geheel eigen en directe stijl spreekt Luther tegen zijn gemeente.



Kerkdiensten

1 april	10.00 uur 1 collecte	Paasviering Kerkvoogdij
7 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>) Ds. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>) Evangelisatiefonds Kerkvoogdij Kerk en pastorie
14 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. D.C. de Pater (<i>Woudenberg</i>) Ds. L.G. de Deugd (<i>Elst Ut.</i>) Shaare Zedek Kerkvoogdij Kerk en pastorie
18 april	19.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte	Ds. J.C. Breugem (<i>Ede</i>) Diaconie Kerkvoogdij
21 april	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. J.A. Kloosterman (<i>Lunteren</i>) Ds. Joh. Post (<i>Putten</i>) CVVE Kerkvoogdij Kerk en pastorie

28 april

10.00 uur

Ds. H. v.d. Beek (*Rouveen*)

18.30 uur

Ds. M. Klaassen (*Barneveld*)

1^e collecte

Noodhulp Oekraïne

2^e collecte

Kerkvoogdij

3^e collecte

Kerk en pastorie



Uit de pastorie

De kerkvader Ambrosius [hij was één van de vier grote kerkvaders van de kerk van het Westen] was als prediker origineel. Vanwege zijn redenaarstalent hingen Augustinus en zijn moeder Monica aan zijn lippen. Door zijn preken heeft Ambrosius Augustinus diepgaand beïnvloed, hij was zelfs het middel tot zijn bekering. Het zingen in de kerk door de aanwezige gemeente is door zijn inzet ingevoerd. Ook politiek opzicht was Ambrosius invloedrijk, hij had contact met vijf Romeinse keizers en heeft daardoor sterke invloed gehad op de toenmalige heidense maatschappij.

Toch komt Ambrosius er als kerkvader maar schraaltjes vanaf, een congres in Apeldoorn in 2021 heeft gepoogd hem opnieuw voor het voetlicht te halen. Het resultaat van dit congres is een boek met daarin bijna alle verder uitgewerkte lezingen, dit boek wordt op D.V. 3 april 2024 op de TUA in Apeldoorn gepresenteerd. Naast deze boekpresentatie is er ook een speciale lezing en een terugblik op genoemd congres te beluisteren tijdens een minisymposium. Dit symposium is gratis en het begint om 13.00 uur. Voor verdere informatie zie de website van de TUA in Apeldoorn.

Als onderzoeker heb ik aan dit boek mee-

gewerkt, het openingsartikel 'De invloed van Ambrosius op de jonge Augustinus' is van mijn hand.

Kinderdoop en onze kinderen

*God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.*

*Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht.*

*'t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.*

Tijdens de belijdeniscatechese komen er allerlei vragen naar voren. Vragen over Verbond, Doop en Avondmaal staan hoog genoteerd. En dat is te begrijpen want zeker de kinderdoop staat al jaren in de branding. Velen vragen zich af: "Moeten onze kinderen wel gedoopt worden?" Allerlei bezwaren en vragen komen dan naar voren. Ik las een poosje geleden een opmerkelijk boekje over de doop. Het was van een voormalige voorganger uit een baptisten-gemeente, Robert R. Booth. Hij was als baptist er diep van overtuigd dat de volwassendoop [ook wel geloofsdoop] het Bijbelse standpunt was. Echter, in dit boekje geeft hij aan dat zijn denken veranderd is door het bestuderen van de verbondsgedachte die God in Zijn Woord laat zien. In zijn tijd als bap-

tisten voorganger had het verbond van God met mensen bijna geen plaats in zijn denken. Door studie is hij ingaan zien dat het verbond een doorgaande en belangrijke lijn is in de Bijbel. Deze diepe grondovertuiging is voor hem duidelijk geworden; de Heere werkt in de lijn van Zijn verbond door de geslachten [doopformulier: wij met onze kinderen] heen. De titel van het Engelstalige boekje is: 'Childeren of the Promise. The Biblical Case for Infant Baptism.' Vertaald: 'Kinderen van de belofte. De Bijbelse zaak van de kinderdoop.'

Waarom een genadeverbond?

Het verbond is een diep Bijbelse zaak. Ruim 200 keer komt het woordje 'verbond' in de S.V. voor en dan is het geen onderschikte zaak. Het genadeverbond is nodig, want het is langs die weg waar God door Christus het eigendom wordt van de zondaar en hij een eigendom van God [A. Hellenbroek]. Met andere woorden, het genadeverbond is dus de manier waarop de Heere in relatie is getreden en treedt met mensen hetgeen bepalend is voor de realisering van de redding van mensen. Door de zondeval is het werkverbond gebroken en daarom was er een ander verbond, het genadeverbond, nodig. Dit genadeverbond is opgericht in de tijd door de Heere Zelf ['Ik zal met u een verbond oprichten...'], geen mens is eraan te pas gekomen. Maar, en dat is het opmerkelijke, het is tweeledig in haar uitwerking: door God opgericht en voor mensen bedoeld. Dat het voor mensen bedoeld is lezen we o.a. in Exodus 2. Israël was in Egypte in slavendienst en hun geschreeuw over deze slavernij kwam tot God. God hoorde hun geschreeuw en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en

met Jakob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen.

Kortom: het verbond is voor de Heere van wezenlijk belang. Hij heeft het opgericht en Hij houdt Zich aan de woorden die Hij daarin heeft gesproken. Let wel: zowel de zegeningen als de veroordelingen. De gouden verbondslijn en de eenheid die de Bijbel laat zien, zien we krachtig in de woorden 'Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn', deze woorden komen we zowel in het Oude Testament [o.a. in Genesis 17 vs.7] als in het Nieuwe Testament [2 Korinthe 6 vs.16] tegen. De ene kant van het verbond is Gods trouw; Israël kan op deze God aan. De andere kant is dat Hij vraagt van Zijn verbondskinderen om zich te houden aan Zijn verbond en Zijn wil te doen. Want als een Israëliet zich niet houdt aan Zijn verbond is de straf aangrijpend [Deuteronomium 17]: 'dezelve man [of vrouw] zal sterven; en u zult het boze uit Israël wegdoen.' Omdat God met Israël Zijn verbond heeft gesloten mochten zij geen relatie aangaan met vreemde en omringende volken [Exodus 34].

Aangrijpend is ook de tekst Genesis 17 vs. 14: Al je je kind niet laat besnijden, als je je kind niet het teken van het verbond meegEEft dan zegt de Heere: 'dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden: hij heeft Mijn verbond gebroken'. De bijbehorende kanttekening wijst erop dat je dan buiten Gods gemeenschap valt. Het verbondsteken op jonge leeftijd is voor de Heere een zeer aangelegen zaak. Je kind het verbondsteken onthouden wordt door de Heere hoog opgenomen, dat lezen we ook in de geschiedenis [Exodus 4] van Mozes en Zippora.

Het verbond is vervuld in Jezus

God heeft het verbond opgericht met mensen, om met hen in een relatie te treden. Maar hoe moest dat, want er lag een kloof tussen God en mensen. Om die kloof te overbruggen moest God de Zoon, Jezus Christus komen, door Hem is de vervulling van deze relatie uiteindelijk tot stand gekomen.

Aan Abraham was beloofd dat in hem alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Dat heeft niet Abraham gedaan, maar de zoon van Abraham [Matthëus 1 vs. 1] Jezus Christus wel. De Heere Jezus sprak bij de instelling van het Avondmaal over 'het nieuwe verbond in Mijn bloed'. Ook bij Abraham vloeiende er bloed [besnijdenis], maar het gaat om het bloed van Jezus. Hoe krachtig zijn dan niet de woorden uit het Avondmaalsformulier: 'en heeft eindelijk, met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen Hij zeide: 'Het is volbracht'. Het doel van het genadeverbond is Christus, omdat alleen Hij door Zijn bloed de relatie tussen God en mensen weer kon herstellen. De brief aan de Hebreeën schrijft er uitgebreid over. Om dat te laten zien heeft Hij ons in het vernieuwde verbond twee sacramenten gegeven: zowel de Doop [teken en zegel van dat verbond] als het Avondmaal [de maaltijd van dat verbond] HC 68. Ook de D.L. 2.8 bevestigen dat Christus de inhoud/vervulling van het verbond met God is: 'God heeft gewild dat Christus door het bloed van Zijn kruis (waarmede Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen, en die alleen, krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren...'

Het teken en de woorden van het verbond

Zonder daar verder op in te gaan lezen we in de Bijbel dat er verschillende uitvoeringen van datzelfde verbond zijn. Bijvoorbeeld bij Abraham, Mozes etc. Bij Abraham geeft God een teken bij het verbond zodat elke Israëliet zou weten: Ik ben een kind van het verbond. Het teken is de besnijdenis. Alle jongentjes die bij Abraham behoren worden besneden, zowel van zijn familie als van zijn dienstknechten. Bij het verbond met Mozes op de berg Horeb heeft God Zijn Tien Woorden gegeven. Mozes herinnerde Israël er nog maar eens aan in Deut. 4, vlak voordat Israël het beloofde land in gaat: 'Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebod te doen, de Tien Woorden en schreef ze op twee stenen tafelen.' De wet [Tien Woorden] is dus gegeven in het kader van het verbond met Israël en die wet bevat de wil van God om Hem te dienen. Een bevrijd volk krijgt schriftelijk Gods wil in handen om Hem in dankbaarheid te dienen. In Exodus 31 lezen we ook dat de Sabbat met het verbond heeft te maken: 'Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.' God gunde Israël rust na zes dagen werken en zij werden op die zevende dag verplicht om die dag te rusten en niet te werken. Maar er waren veel regels nodig om Israël in toom te houden, de volkomen rust werd bij hen niet gevonden. Israël had de Sabbat gekregen voor die rust, maar deze konden zij niet vervullen. Deze is vervuld in Christus. Hij rustte op de sabbat, de 7^e dag, in het graf om op de 1^e dag van de week, de zondag, weer op te staan uit de dood. Op die 1^e dag [dag van overwinning en van vervulling] mag Zijn gemeente samenkomen, om

Zijn Woorden te horen en Zijn sacramenten Doop en Avondmaal te vieren.

Besnijdenis versus Doop – Pascha versus Avondmaal

De relatie besnijdenis versus doop is gebaseerd op de eenheid van de Bijbel en de gouden draad van het verbond die door heel de Bijbel heen loopt. Dit geldt trouwens ook voor de lijn van Pascha naar Avondmaal. De rechtstreekse lijn van de besnijdenis bij Abraham en zijn zaad zien we bij de doop van onze kinderen. Voor christenen uit de heidenen is de besnijdenis niet nodig [Galaten 5]. Want door de komst van de Heere Jezus is het verbondsteken voor de heidenen de waterdoop geworden. Dat laatste laat Paulus ons horen in Kol.2 vs. 11: 'In Jezus bent u ook besneden met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop.' [Zie ook kant. S.V.] De doorgaande lijn van Pascha naar Avondmaal lezen we in de evangeliën, als Christus na het eten van het paaslam spreekt over Zijn lichaam en Zijn bloed [o.a. in Lukas 22]. Het laat gelijk zien dat het bloedige van het Oudtestamentisch sacrament van de Besnijdenis en Pascha, veranderd is in het onbloedige sacrament van de Waterdoop en het Avondmaal. Bloed is niet meer nodig; het is vervuld in Christus, want bij het kruis stoppen alle bloedige offers.

Teken en zegel van Gods genadeverbond

Het sacrament van zowel besnijdenis als doop is een teken en zegel van Gods genadeverbond. Het teken laat zien: zoals water uiterlijk reinigt, zo reinigt bloed innerlijk.

Het zegel dat de kinderen ook meekrijgen, belooft [zegt hen toe] dat zij werkelijk gewassen worden van hun zonde door het bloed van de Heere Jezus. En de belofte, de toezegging, gaat in vervulling als het met geloof gepaard gaat. De kinderen zijn verbondskinderen, maar we weten ook uit de Schrift dat er uiteindelijk tweeërlei verbondskinderen zijn. Zoals Paulus schrijft [1 Korinthe 10]: 'En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn omgekomen.' Door de doop zijn onze kinderen 'apart' gezet en dat geeft verantwoordelijkheid aan de ouders: 'Hoe voeden wij hen op?' En het geeft verantwoordelijkheid aan de kinderen: 'Wat doen zij met de krachtige belofte van de doop?' Hoe is onze relatie met de wereld? Komt het tot belijden van het geloof in de gedane belofte?

Kinderen horen erbij

Het machtige van de kinderdoop is dat de Heere laat zien dat kinderen er helemaal bij horen. We zien het bij Abraham. Geen kind wordt bij hem uitgesloten van de besnijdenis. We lezen het ook in Handelingen 16 vers 33: 'en hij [gevangenisdirecteur] werd terstond gedoopt, en al de zijnen'. In de zendingssituatie worden eerst de volwassenen gedoopt en dan hun kinderen op grond van Marcus 16: 'Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.' Na de doop van hun ouders horen de allerkleinsten er

helemaal bij, zij zijn ook verbondskinderen geworden en zij krijgen ook het teken en zegel van het verbond. In Baptistenkring kent men dit niet en om toch wat te doen naar de ouders, worden kinderen opgedragen. Maar dit is geen opdracht geweest van de Heere Jezus naar kinderen toe. We lezen in Matthëus 28: 'Gaaf dan heen, onderwijst al de volken, dezelve volken, dopende [en niet opdragende] in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.'

In de gemeente

De kinderen behoren in een dienst, wanneer de gemeente samenkomt, gedoopt te worden. Het te dopen kind is een kind van de ouders, maar ook een kind van de verbondsgemeente [doopformulier: als lidmaten van zijn gemeente] en behoort daarom binnen die context ook gedoopt te worden. Het verbond leert ons collectief te denken en te handelen. Dopen is geen privé-aangelegenheid en ook geen zaak van grootouders, ooms en tantes etc. Hoewel het aardig is als zij erbij zijn, is dat geen noodzaak.

Wordt vervolgd



Van de Kerkenraad

Afkondigingen en voorbede:

Zoals u weet zijn er voor de erediensten vrijwel altijd enkele afkondigingen van de kerkenraad. Het is misschien goed om nog eens te benadrukken dat deze afkondigingen dan ook van de kerkenraad als geheel zijn en niet van de scriba of de dominee. Datzelfde geldt voor de voordracht van de voorbeden.

Voorbeden worden uitsluitend gedaan op uw aanvraag of na uw toestemming. Als u graag voorbede wilt in de gemeente, kunt u dit verzoek dan alstublieft op tijd bij ons aanleveren? Het is niet ongebruikelijk dat verzoeken tot voorbede of tot andere afkondigingen nog op het laatste moment bij ons binnenkomen. De afkondigingen zijn dan soms al geprint door de ouderling van dienst. Dit kan slordigheden veroorzaken. Graag zouden we de afkondigingen in de loop van de zaterdag willen afstemmen in de kerkenraad en dan definitief maken.

De komende tijd willen we de langdurig zieken meer gaan meenemen in de voorbeden. Hoe we dit precies gaan doen wordt nog nader uitgewerkt. Het is belangrijk dat we als gemeente de langdurig zieken niet uit het oog verliezen, ook al is er geen specifieke aanvraag voor hen gedaan.

Beroepingswerk

Na het beroep op ds. A. Kos uit Middelhar nis hebben we het beroepingswerk weer ter hand genomen. We hebben als kerkenraad een zgn. selectielijst opgesteld. Aan de hand van dit lijstje hebben we preken beluisterd en kennismakingsgesprekken gevoerd met predikanten. Binnenkort hopen we weer een beroep uit te brengen namens de gemeente. Wilt u het beroepingswerk meenemen in uw gebeden?

Pasen

De afgelopen weken hebben we met elkaar

stil gestaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Dan staan we aan de voet van het kruis om op de lijdende Heiland te zien. Het is onze schuld dat Hij daar hing, het is Zijn liefde dat Hij die weg wilde gaan.

Hij wilde voor onze zonden sterven, maar ook opstaan tot een nieuw leven, opdat wij het nieuwe leven door Hem zouden verkrijgen. We wensen u gezegende Paasdagen toe!



Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Elkaar troosten in moeilijke omstandigheden Hoe kunnen we betrokken zijn op elkaar? Laten we het doen in ons bidden, zij die ziek zijn

en het moeilijk hebben opdragen in ons gebed. Eventueel, indien mogelijk, een bezoekje brengen. Of een kaartje sturen waarin je iets van je betrokkenheid laat zien.



Uit de gemeente



3 april	Uitgifte collectemunten
6 april	Gebedskring
7 april	Koffie en zingen na ochtenddienst
7 april	JV +16
8 april	Belijdeniscatechisatie
9/10 april	Vrouwengesprekskring
12 april	JV afsluitende avond
15 april	Belijdeniscatechisatie
17 april	Vrouwenwandeling
17 april	Ouderenmiddag
17 april	Lidmatenkring
18 april	Weekdienst
18 april	Inleveren kopij kerkbode
20 april	Gebedskring
20 april	Klusmorgen
20 april	Oud ijzer ophalen
22 april	Belijdeniscatechisatie
23 / 24 april	Vrouwengesprekskring
25 april	Jongvolwassenenkring
29 april	Belijdeniscatechisatie
1 mei	Uitgifte collectemunten
18 mei	Ontbijtactie
23 mei	Vrouwenwandeling
24 mei	Avond met Joop Gottmers
25 mei	Mountainbiken
31 mei	Nacht van Gebed
15 juni	Gemeentedag
21 juni	Vrouwenwandeling
5-8 juli	JV kamp

Oppasrooster

7 april	Carolien van Leeuwen, Leanne Multem, Hennie Zwartscholten, Jorieke Bazen, Marije Budding
14 april	Annette Aalbers, Jeannette van der Vliet, Jacobien van der Vliet, Evita Bakker, Laura Bazen
21 april	Jorieke Bouwheer, Marianne Donkersteeg, Arinda van Halum, Judith Aalbers, Charlotte Pluimers
28 april	Henriëtte Adam, Dorien Bazen, Elsbeth Blok, Marilyn Kroon, Geanne Visser

Kerkautoroster

1 april 2 ^e Paasdag	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
7 april	Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
14 april	Ede: fam. v. Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
21 april	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: mevr. v. Bodegraven 0615 49 63 71
28 april	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49



Diaconie

Opbrengst collecten februari

Zondag	4-2	Landelijk jeugdwerk
Zondag	11-2	
Zondag	18-2	Noodhulp Gaza
Zondag	25-2	Voorjaarszendingscollecte

Per bank ontvingen we in februari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Landelijk jeugdwerk
Noodhulp Gaza
Voorjaarszendingscollecte
De Hoop GGZ
GDC, Malawi
Veldheim
DPE

Giften

Via diaken Karels ontvingen we een gift van €20. Hartelijk dank!

Dienst der offerande

Op zondag 7 april staat de collecte voor het evangelisatiefonds van de landelijke kerk gepland. Helaas zijn er de afgelopen tijd aanvragen voor een nieuw project, zoals het opzetten van evangelisatieposten op diverse plaatsen in ons land, vanwege financiële tekorten niet van start gegaan. Dit is zeer zorgelijk. Op dit moment is er een tekort van circa € 40.000,00. Om het evangelisatiewerk voort te kunnen blijven zetten, vragen wij uw aandacht voor deze collecte. Uw financiële steun blijft hard nodig. Neemt u daarnaast het evangelisatiewerk en de evangelisatiebroeders – en zusters mee in uw gebed?

Op 14 april is de diaconale collecte voor Stichting Shaare Zedek, die het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem ondersteunt. Het ziekenhuis heeft vanaf haar bestaan in 1902 een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als "Het ziekenhuis met een hart". Het pro-life karakter en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening in Jeruzalem. Meer informatie leest u op www.shaarezedek.nl.

De diaconale collecte van 21 april is bestemd voor Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen

Ede (CVVE), de stichting die ondersteuning biedt aan de vluchtelingen in de verschillende opvanglocaties in de gemeente Ede (Galvanistraat, Harskamp, Kop van Deelen).

Op zondag 28 april collecteren we voor noodhulp in Oekraïne via het Christelijk Noodhulpcluster. Onder andere de stichtingen Red een Kind en Dorcas verlenen noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg voor gevluchte Oekraïners binnen Oekraïne zelf, en in Roemenië en Moldavië.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Laten we gul geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Pol bouw en onderhoud

Concordialaan 14

6712 GM Ede

Tel 06 1366 5469



Zondag	4-2	
Zondag	4-2	Kerk en pastorie
Zondag	11-2	
Zondag	11-2	Kerk en pastorie
Zondag	18-2	
Zondag	18-2	Kerk en pastorie
Zondag	25-2	
Zondag	25-2	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in februari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in februari € 94,30 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van Wycliffe (familie Karels).

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de inkomsten van de kerkvoogdij.

	Losse maand		Cumulatief		Jaar- begroting
	feb-24 (realisatie)	feb-24 (begroting)	2024 t/m feb (realisatie)	2024 t/m feb (be- grotting)	
Vrijw. bijdragen en giften	2.494	5.250	5.626	10.500	63.000
Collecten	3.640	4.000	7.572	8.000	60.000
Vaste bijdrage	238	0	283	0	12.500
Overige inkomsten	1.054	808	2.017	1.759	21.000
Totaal inkomsten	7.426	10.058	15.498	20.259	156.500
<i>Kosten</i>					<i>-/- 164.000</i>
Saldo					-/- 7.500

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden april en mei staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 3 april en woensdag 1 mei. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpn-planet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 april. We beginnen om 8.30 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Verenigingen en Kringen

Kinderclub

Eind februari was er alweer de laatste clubmiddag. We hebben eerst het verhaal van Eutychus, die uit het raam viel tijdens een preek van Paulus, gehoord en besproken. Daarna ging de jongste groep naar de kinderboerderij en de 2 meidengroepen hadden een high tea. Iedereen had iets lekkers meegenomen. We hebben er allemaal heerlijk van genoten! We hebben afscheid genomen van Ruth, Larissa, Marije en Rozalie. Zij sluiten volgend seizoen aan bij de JV. Heel fijn dat jullie er altijd zo trouw waren. Bedankt voor jullie gezelligheid!

Afgelopen zaterdag was het kinderappèl in

Lunteren. Wat mooi is dat elke keer weer, zoveel kinderen bij elkaar. Uit de mond van kinderen heeft God Zelf Zijn lof toebereid. Na het kinderappèl hebben de kinderen gepicknickt en zijn we naar het TWR, Trans World Radiocentrum in Barneveld geweest. Dit was leerzaam en ook erg leuk. We hebben afscheid genomen van de beide hulpjuffen Arianne Budding en Willemien Oostrom. Hartelijk bedankt voor jullie inzet afgelopen jaren! Nu is er een periode van rust en hopen we in het nieuwe seizoen de draad weer op te pakken.

Hartelijke groeten van alle jufs en meesters

JV

Kortgeleden hebben we als gehele JV Jeu de Boules gespeeld op de activiteitenavond. Het had niet veel gescheeld of de -16 was in staking gegaan vanwege het oude-mensen karakter van Jeu de Boules. Zij wisten toen nog niet dat Jeu de Boules weer hartstikke in is en niet zo stoffig is als de ruimte zelf. Na nog wat fronsen bij de uitleg van de spelregels, had iedereen toch vrij snel de smaak en competitiedrang te pakken. Dank Stein, Charlotte en Annemijn voor het organiseren!

We sloten de avond af in de kerk met het kijken van een meesterwerk op het witte (beamer)doek, de kampfilm van 2023! Kunstig geëdit door JP en Tjeerd. De lachsalvo's logen er niet om.

Deze maand staat de afsluitende avond nog op het programma op 12 april. Heb je ideeën voor de invulling van deze avond, app ons gerust. Via de app ontvangen jullie t.z.t. meer informatie. Het duurt nog even, maar op D.V. 24 mei komt Joop Gottmers naar ons toe. Hij is kickboks-kampioen en drugs-crimineel geweest en nu evangelist. We krijgen een kickboxclinic van hem, gaan gezellig samen eten en hij komt zijn verhaal vertellen. Reserveer deze avond vast in je agenda!

-16

Tijdens de afgelopen avond in maart hebben we nagedacht over de traditie 'trouwen'. Het lijkt nog ver weg voor de jongeren die er waren, maar toch kwam het dichterbij dan we dachten. We hebben samen gekeken wat de Bijbel hiervan zegt en daarin gaat het ook over relaties aangaan en dat is ook bij -16 een belangrijk en actueel onderwerp. Daarna hebben we het spel jacht-

seizoen gedaan. Het was even improviseren omdat de app niet werkte, maar we lieten ons daar niet door tegenhouden. Het ging nog niet helemaal gesmeerd, dus we hebben nog een herkansing tegoed. Deze stond gepland voor 21 maart, maar die avond ging door omstandigheden niet door. We willen nu in april/mei nog een avondje plannen, dus houdt de app in de gaten!

+16

We hebben een boeiende zondagavond gehad met een uitstapje naar de muziek die we al dan niet luisteren. De jongeren deelden hun visie over christelijke muziek en de makers daarvan, we praatten over de vragen die we aan God stellen en wat nu eigenlijk tot eer van Hem is. Genoeg om over door te spreken! De avond werd afgesloten met een jacht op allerlei objecten tijdens de levende bingo na de pauze, heel enerverend kan ik u vertellen!

Met de laatste zondagavond bij de 16+ zijn we alweer aan het einde gekomen van de reeks over de Bergrede. We zijn de reeks geëindigd met een avond over zorgen maken en de zorg van onze hemelse Vader. Een thema dat dagelijks relevant is voor ons en uitnodigt voor een goed gesprek. Jorieke had voor ons het Reformatorisch Dagblad uitvoerig gelezen waarna we in twee teams de juiste antwoorden tijdens de quiz moesten geven, de trouwe (RD) lezers kwamen zo wel bovendrijven.

Planning

7 april: JV + preekbespreking +16

12 april: afsluitende avond (beide groepen)

24 mei: avond met Joop Gottmers

5-8 juli: JV kamp

Vrouwengesprekskring

Beste zussen! In de maand april hopen we weer twee keer bij elkaar te komen. Dinsdag 9 april en woensdagavond 10 april behandelen we het hoofdstuk 'Petrus en de kreupele man'. Dinsdag 23 april en woensdagavond 24 april het hoofdstuk 'Petrus en Dorkas'.

De dinsdagen beginnen we, zoals gewoonlijk, om 9.30 uur en woensdagavond om 19.45 uur. Wees van harte welkom! We bieden, zoals je leest, op twee verschillende momenten in de week hetzelfde programma aan. We willen op een laagdrempelige manier in contact komen met vrouwen in de gemeente, met als doel God (beter) te leren kennen en verbinding met elkaar te hebben. Wat we weleens in de wandelgangen horen: 'Ik moet vast een inleiding houden', 'Ik ken niemand', 'Het is vast niets voor mij'. Allemaal dingen waarvan wij allemaal te maken hebben gehad, ooit was het voor ons ook een eerste stap. En een inleiding, dat mag, dat moet niet; je aanwezigheid wordt enorm gewaardeerd. We kunnen zoveel van elkaar leren! Voor vragen, mail naar vrouwengesprekskring@hhgede.nl of app naar Jeannette 06-26733994.

Catechese

De catechisaties zijn afgelopen, alleen de belijdeniscatechese gaat nog een paar weken door.

Ouderenmiddag

De zevende ouderenmiddag zal plaats vinden op woensdagmiddag 17 april en in het teken staan van 'de vervolgde kerk'. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!

Jongvolwassenenkring

De zesde kringavond is op donderdagavond 25 april. Aanvang 19.30 uur. We gaan verder met het nieuwe boekje van de 'Commissie Israël' en gaan nadenken over stelling 7 'Kerk en Israël'. Het is goed en zinvol als je van tevoren kennis hebt genomen van deze stelling. Welkom!

Lidmatenkring

Woensdagavond 17 april is er de laatste lidmatenkring van dit seizoen. We vervolgen onze reis door de 1^e brief van Johannes. We gaan nadenken over de laatste verzen 1 Joh. 5 vs. 18 t/m 21. Centraal staat in dit gedeelte; de kracht van het gebed. Allen hartelijk welkom! We beginnen om 19.30 uur.



Zending en Evangelisatie

met een halve predikantsplaats. Het dorp is grotendeels losgeraakt van de kerk en de secularisatie gaat er hard. Er wonen veel mensen die vervreemd zijn van het Woord van God of daar nog nooit van hebben gehoord. Redenen genoeg om juist daar aan het werk te gaan. Met het oog hierop richt ds. Van Klinken zich op het dorp Andelst en is hij in samenwerking met de evangelisatiecommissie bezig het bestaande evangelisatiewerk verder uit te bouwen.

Aanvankelijk leek dit deel van het werk van ds. van Klinken bekostigd te kunnen worden vanuit het evangelisatiefonds van de landelijke kerk. Helaas bleek dat het fonds dat momenteel niet kan dragen. De gemeente heeft niet de financiële middelen om zelf een uitgebreidere predikantsplaats te bekostigen. Daarom vragen wij uw steun om de benodigde deeltijdaanstelling van ds. Van Klinken te kunnen uitbreiden, zodat hij kan doorgaan met het evangelisatiewerk, samen met zijn vrouw en andere gemeentelieden. Vandaar onze oproep: Bidt en helpt u mee? We zijn enorm dankbaar voor iedereen die deelt van zijn of haar bezittingen, tijd en gebed en zo meebouwt aan Gods opdracht om het Evangelie te verspreiden.

Kerkenraad en kerkvoogdij HHG Andelst-Zetten e.o.

Evangelisatiewerk Andelst

In deze kerkbode vindt u een oproep van de hersteld hervormde gemeente in Andelst om een bijdrage voor het evangelisatiewerk. De gemeente Andelst-Zetten e.o. is een streekgemeente in de Overbetuwe



Walking Dinner

Het Walking Dinner was weer een succes! Lekkere gerechten, veel gezelligheid en (nadere) kennismakingen. Redenen genoeg om deze jaarlijkse traditie voort te zetten.

Activiteitencommissie

Vrouwenwandeling 17 april

De eerstvolgende vrouwenwandeling (voor ALLE vrouwen) is op woensdag 17 april. Leuk dat er zich steeds weer 'nieuwe' vrouwen aanmelden! Om 9.30 is er koffie bij Wilma (Concordialaan 5 Ede) en om

10.00 starten we met een wandeling door Landgoed Kernhem en het Edese Bos. Aanmelden: 06-15274037. Welkom!

De volgende wandelingen zijn op donderdag 23 mei en vrijdag 21 juni

Oud ijzer

Zaterdag 20 april wordt er weer oud ijzer opgehaald ten bate van de kerkvoogdij. Als u zich via het formulier op de website aanmeldt komen wij het ijzer bij u ophalen.

Tweedehands boeken

Op de gemeentedag in juni willen we (o.a.) een tweedehands boekenmarkt organiseren. Heeft u hiervoor boeken beschikbaar, dan houden we ons aanbevolen! In de volgende kerkbode leest u er meer over.

WhatsApp-groep HHConnect

Bent u al op de hoogte van de WhatsApp-groep van onze gemeente? Hier delen we mededelingen, 'nieuwtjes', lief en leed, bemoedigingen, etc. Wilt u ook meelesen? Stuur dan een berichtje naar Carolien (06-

29934956) en u wordt aan de groep toegevoegd.

Scipio-app

Naast gemeenteagenda en vermelding van NAW-gegevens van de gemeenteleden fungeert de Scipio-app ook als 'smoelenboek'. Heel handig om zo elkaar te (her)kennén! Maar dat wordt een stuk lastiger als er geen profiel foto is geüpload. Daarom een verzoek om -als u dat nog niet hebt gedaan- een foto aan uw profiel toe te voegen, zodat u in Scipio bijvoorbeeld kunt vinden wie die mensen zijn, die zondag voor u zaten of waarvoor voorbede werd gedaan.

Aankomende acties

Voor de zomervakantie hebben we nog de volgende acties voor u in petto:

- Ontbijtactie (zaterdag 18 mei)
- Mountainbiken (zaterdag 25 mei)
- Gemeentedag (zaterdag 15 juni)

Een hartelijke groet van Jan, Maartje, Carolien, Martin, Maarten en Anje



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes, Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag en vandaag is het 1^e Paasdag. Op Goede Vrijdag dachten we eraan hoe de Heere Jezus aan het kruis is gestorven. Maar niet alleen Hij werd gekruisigd, ook twee moordenaars werden met Hem aan een kruis gespijkerd. Daarom staan er ook drie kruizen op de kleurplaat. Kennen jullie het verhaal van deze twee moordenaars? De dominee

heeft er een paar weken geleden over gepreekt. Eerst bespotten ze allebei de Heere Jezus, maar na een tijdje krijgt er één berouw en vraagt hij aan Jezus of Hij aan hem wil denken, als Hij in Zijn Koninkrijk zal gekomen zijn. De Heere Jezus spreekt dan één van de kruiswoorden uit: 'Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.' Vlak voor de dood is deze moordenaar toch nog gered! Met Pasen denken

we eraan dat Jezus ook weer uit de dood is opgestaan! Wat een troost! Hij heeft zelfs de dood overwonnen! De woorden uit de puzzel gaan zowel over Goede Vrijdag als over Pasen. Als je de puzzel gemaakt of de

kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora



In de heuvel van het open graf zie je woorden staan. Die moet je opzoeken op de weggerolde steen. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft er een zin over!

.....

.....





*Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)*

Hoofdstuk 9: Ontmoeting met Wemale (VERVOLG)

Schijnbaar was het weer rustig geworden in het dorp. De vrouwen werkten in de tuinen, sommigen geholpen door hun kinderen, en de mannen waren op jacht of voerden lange besprekingen op het dorpsplein. En toch.... en toch was het niet helemaal zoals het was geweest. De mannen die naar de witte medicijnman waren geweest, voelden dat ze door Wemale in de gaten werden gehouden. Vooral Bodja voelde dat. Op de vreemdste plaatsen kon Wemale onverwacht opduiken. Ze schrokken er meestal van, omdat ze hem niet hadden horen aankomen. Heel onschuldig mengde hij zich dan in de gesprekken, maar zijn onderzoekende ogen leken tot op de bodem van de ziel door te willen dringen. En hoewel de oude tovenaars niet meer sprak over wat er gebeurd was, nam hij wel zijn maatregelen. Heel ongemerkt, bijna alsof dat vanzelfsprekend was, beval hij wat er moest gebeuren: was het niet beter na de visvangst de boten verder op de oever te trekken en achter het struikgewas te leggen? En als de mannen dan over het pad naar het dorp kwamen, dan moesten ze de opening bij de rivier met losse takken camoufleren. Leek hun dat niet beter? Dan keek hij Graniki aan, die met een korte hoofdknik te kennen gaf, dat hij het met hem eens was. Met zijn zwarte ogen keek hij dan nog even de kring rond met een doordringende blik en verliet hen even geruisloos als hij was

gekomen. De mannen begonnen het als een opluchting te voelen, als hij eindelijk weg was. Maar zijn bevelen werden prompt uitgevoerd. Wie zou het ook in zijn hoofd halen de man, die in contact stond met de geesten, ongehoorzaam te zijn?

Op een avond nadat Bodja was thuisgekomen, zagen Moena en Tekko direct dat er wat was. Hij ging stil bij het vuur zitten, de handen onder het hoofd en zuchtte diep. Op zijn gezicht lag een zorgelijke trek. Moena waarschuwde Tekko met haar ogen dat hij niets moest vragen. Ze scheidte de kommen vol pap en, alsof ze niets gemerkt had, gaf ze er haar man één. Zwijgend zaten ze te eten. Zacht knetterde het vuur. Tekko keek schuw naar zijn vader, die nog steeds zweeg. Plotseling zei hij: "Je hoeft morgen niets klaar te maken, want ik ga niet mee op jacht." Moena keek hem verbaasd aan. "Niet mee?" "Nee", zei Bodja kort, "ik moet op wacht". Het was weer even stil. Hij keek naar de niet-begrijpende gezichten tegenover hem en legde toen uit: "Aan de kant, waar de zon opkomt, zullen steeds een paar mannen staan om iedereen tegen te houden".

Tekko dacht verschrikt: "Aan de kant waar de zon opkomt... daar begint het pad dat in de richting van het dorp van de witte man loopt!" "Dat wil Wemale zeker, vader?" vroeg hij toen. Bodja knikte. "Je moet zach-

ter praten, Tekko. Ja, dat wil Wemale. En je hoeft niet te vragen waarom". "Dus.... dan moet u zusje ook terug sturen? Dat kan toch niet, vader?" Tekko keek hem bang aan. De man zuchtte diep, maar antwoordde niet. "En... en...als de witte man nou niet teruggaat?" drong Tekko aan. Met een droeve blik keek de vader zijn zoon even aan. Naar zijn vrouw durfde hij niet te kijken. "Dan... moet.... hij gepijld worden...." "Nee vader! Dat kan toch niet? O, vader..... en zusje dan? Vader....!" "Iedereen.... die bij hem is..." zei de man moeilijk. "Oooh....!" Kreunde Tekko. Met grote angstogen keek hij naar zijn vader. Ook Moena, die stil alles had gehoord en nu alles had begrepen, kreunde even en begon toen geluidloos te huilen. Het was een heel stil, maar heel groot verdriet. Tekko vocht tegen zijn tranen. Dit...dit kon niet! Dit mocht niet! Wat was Wemale wreed! Als hij hem dan met de witte toevenaar vergeleek! Hij voelde een haat in zich tegen de oude medicijnman, die hem bang maakte. Want wat zou hij, een jongen nog, tegen de machtigste man van het dorp? "Maar....maar.....", dacht hij opgewonden,

"hij moest de witte man waarschuwen!" Ja, de witte man moest weten, dat hij niet mocht komen! Want anders.... O, die wrede Wemale! Dan bleef zusje tenminste leven! Ze zou dan wel niet terugkomen, maar ze werd in ieder geval niet gepijld. Ja, dat moest hij doen! Maar.....dacht hij ineens mismoedig, hoe kon hij de witte man waarschuwen? Hij kon niet wéér naar hem toegaan. De mannen zouden hem tegen moeten houden. En toch moest het! De witte man mocht niet komen! Maar.....het was niet mogelijk hem te waarschuwen.... Toen begon ook Tekko te huilen.....

In de dagen die volgden, hield deze ene vraag hem steeds bezig: hoe moest hij de witte man waarschuwen? Hij zag zijn moeder vermageren: haar gezicht werd ingevallen en grauw. En zijn vader werd steeds somberder. Nooit hoorde hij meer zijn schallende lach. En de dorpingen... ze begonnen hem te mijden. En zijn vrienden....hij zag ze bijna nooit meer. Want....je kunt nooit weten!

Wordt vervolgd



Overige berichten

Inschrijving nieuwe leerlingen

Heeft u een kind dat in schooljaar 2024-2025 4 jaar hoopt te worden en wilt u meer weten over onze school? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via onderstaand mailadres of telefoonnummer, voor informatie en/ of een kennismakingsbezoek. Neemt u ook vast een kijkje op onze website? Contactgegevens Eben-Haëzerschool: Molenaarstraat 98, 6721 WP Bennekom, telefoon

0318 - 43 06 60, info@ehbennekom.nl, www.ehbennekom.nl

Nacht van Gebed D.V. 31 mei

Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Iran, Nepal en China. Van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni 2024 is de Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors. 'Ons

gebed doet ertoe, het is heel belangrijk. We dienen een God die onze gebeden hoort en verhoort, zelfs boven ons besef uit! - (Klaas, Open Doors)

Graag willen we dit ook weer organiseren in onze gemeente. De avond zal van 19.45-00.00 uur zijn! We zullen elk uur een gebedsronde hebben. Zo'n gebedsronde bestaat uit koffie/thee en ontmoeting, het kijken en luisteren naar een verhaal van een vervolgte christen, Bijbellezen en zingen en een moment om met elkaar te bidden. Om 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 begint er een ronde, elk met een eigen verhaal. De inloop is vanaf kwart voor, dan staat er koffie/thee voor u/jou klaar. Iedereen van harte welkom!

Groet, Herwina Lam-Prins en Gerben Roelofs

Landelijke Contactdag Voorjaar 2024

Winstuitverlies

D.V. zaterdag 6 april a.s. is de Contactdag Voorjaar 2024 van Stichting Winstuitverlies. De aanvang is om 10:15u in het gebouw 'Rehoboth' van de HHG in Nederhert-Noord. De lezing met als thema "Als de wind zich over het land laat horen..." wordt verzorgd door ds. H.J. Agteresch. De dominee weet als (oud) arts-internist en vanuit het pastoraat wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof. Na de inleiding hoopt hij in te gaan op uw en jouw vragen.

Iedereen die getroffen is door, betrokken is bij of een geliefde heeft verloren door kanker is van harte welkom! Samenkomen om vanuit Gods Woord uit te zien naar de Troost(er) bij kanker. Bent u, ben jij er deze keer ook bij? Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

Lezing Vereniging 'Een Handreiking'

D.V. donderdag 18 april zal Mw. B. van Dam - Krikke (psycholoog bij De Vluchtheuvel) voor de vereniging 'Een Handreiking' een lezing houden over het thema '*Hoe ondersteun ik mijn naaste met een burn-out?*' De avond is bedoeld voor hen die naast iemand staan met een burn-out. Ook belangstellenden en ambtsdragers zijn van harte welkom.

De toegang is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt er gecollecteerd. De avond wordt gehouden in de Adventkerk te Veenendaal: Vijftien Morgenweg 51, 3901 HA Veenendaal.

Inloop 19.30u. Aanvang: 19.45 uur.

Kerk voor Andelst

GIJ ZIJT HET LICHT DER WERELD
MATTHEÛS 5:14*



Bid en helpt u mee?

Scan de QR-code en doneer via iDeal of via automatische incasso.



Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten e.o.

IBAN NL 23 RABO 030.12.22.665

E-mail kerkvoorandelst@hkhkandelst.nl

Info www.hkhkandelst.nl



Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

evangelisatie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

werkgroepautisme@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 18 april worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo Vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



DE NIEUWE MENS

Christus ging als eerste
waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep Hij vaste grond.

Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.

Christus staat als eerste
mens voor Gods gezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het licht.

Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
die geloofd is heden
met Hem opgestaan.

Inge Lievaart (1917-2012)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potterie/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
 Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het aller mooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
 Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
 Tel: 0318 846787
www.bruidshuishedkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
 Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl