



Christus, de enige weg

Psalm 1 vs. 6

Dus zullen de goddelozen niet opstaan in het gericht, dat wil zeggen: om deel [te worden] van hen die het gericht zullen ondergaan, en er staan geen zondaren op in de vergadering van de rechtvaardigen. U ziet dat de goddelozen weliswaar opstaan maar niet opstaan in het gericht, omdat de zondaars, hoewel ze niet opstaan in de vergadering van de rechtvaardigen (Ps. 1:5), wel opnieuw opstaan in het gericht. En daarom zal men zien dat degenen die op een goede manier hebben geloofd en hun geloof ook door [hun] werken in praktijk hebben gebracht, zelf niet geoordeeld worden, maar opstaan in de vergadering van de rechtvaardigen; de zondaren echter, die niet kunnen opstaan te midden van de rechtvaardigen, zullen opstaan in het gericht. U heeft dus twee categorieën. Als derde is die van de goddelozen over, die, aangezien zij niet hebben geloofd, reeds geoordeeld zijn en daarom niet opstaan in het gericht, maar voor de straf. Ze hebben immers de duisternis meer liefgehad dan het licht en daarom is hun vonnis een straf en wellicht [daarom] de straf van de duisternis.

We kunnen wel begrijpen dat zij die slechte werken hebben, ook al geloven ze in Christus en willen ze op een goede manier leven, de duisternis meer hebben liefgehad dan het licht, omdat ze overwonnen zijn door de verleidingen van de zonden.

Dat wil zeggen: ze hebben beide liefgehad, maar de duisternis nog het meest. Maar omdat Hij van hen, die niet geloofden, eerst [velen] gezonden heeft, denk ik dat het zo moet worden opgevat, dat zij de duisternis hebben liefgehad en niet het licht; want het Licht is Christus. Het is dwaas om te geloven dat zij het Licht zelfs hebben liefgehad, terwijl ze het Licht niet hebben geloofd. Zij kenden het Licht immers niet. Ze kenden het immers niet en ze hebben het niet begrepen, ze wandelen in duisternis, zoals geschreven is. Er volgt: Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, en de weg van de goddelozen zal vergaan.

Merk de betekenis op: De goddelozen staan niet op in het gericht, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Hij kent hoe dan ook de wegen van hen, van wie Hij de schreden richt. Het zijn immers [ook] de schreden van de mensen die door de HEERE worden gericht. Door de HEERE worden ook de wegen van een man gericht. De HEERE kent deze wegen, die recht zijn, die tot dat leven strekken van Hem Die zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.' Dit is de goede weg, maar de weg van de wereld is vol krommingen. Hij vindt het niet de moeite waard om die weg te kennen. Hij kent immers degenen die de Zijnen zijn, die Zijn werken doen; die echter ongerechtigheid werken, tot hen zegt

de Heere: 'Ga weg van Mij, alle werkers van ongerechtigheid; Ik ken u niet.' Ze worden niet gekend door onwetendheid, maar hierdoor, omdat zij de kennis van God onwaardig zijn. Mooi zegt [David] echter ook: En de weg van de goddelozen zal vergaan. Het Latijn heeft dit gescheiden, zodat deze taal de weg van de goddelozen 'iter' (= reis) noemde en als het ware 'iter' van 'via' (= weg) gescheiden heeft. Het Grieks heeft echter in beide gevallen het woord weg genoemd. Toch zegt het Latijn dit niet zomaar, omdat de Heere ook gezegd heeft: Ik ben de Weg; Hij heeft niet gezegd: Ik ben de Reis. Maar [er is nog een nuance]. Hij heeft gezegd dat de reis van de goddelozen op niets uitloopt, Hij heeft dat niet gezegd van de goddelozen [zelf]; Hij houdt namelijk het wezen van hen in stand, die-als zij zich bekeren - alleen de weg van de goddeloosheid zullen kwijtra-ken, een weg die er vanaf het begin niet is geweest en er ook niet [meer] zal zijn. Wat dus zoal gebeurt, dat gaat te gronde, wat wezenlijk is, dat blijft. De goddelozen gaan echter zo te gronde, zoals gezegd wordt: 'De ziel die zondigt, zal zelf sterven', zodat zij door de angel van de zonde sterven en niet sterven door de totale ontbinding van

hun eigen wezen. 'Moge de Heere zowel aan ons het loon geven op die dingen die gezegd zijn als aan u de vrucht op datgene wat u gehoord hebt, door de genade van Christus Zelf. Want Hem zij de roem en de kracht, tot in eeuwigheid. Amen.'

Deze meditatie is het 22e en laatste stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan over Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachte- wereld van Ambrosius.

'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben' (Johannes 3:16). (...) Dit evangelie is een van de heerlijkste preken die u in het hele Nieuwe Testament kunt vinden. Eigenlijk moest dit evangelie – als dat moge-lijk was – met gouden letters in onze harten geschreven staan. Iedere christen moest in ieder geval deze tekst uit het hoofd kennen en alle dagen een keer in gedachten opzeggen. Dan zouden wij er helemaal mee bekend wor-den en de woorden beter leren verstaan. Want het zijn woorden waardoor een bedroefd hart vrolijk en een dood mens weer levend wordt gemaakt – tenminste als u deze woorden in het geloof aangrijpt. Het is helaas niet mo-gelijk deze heerlijke predi-king in woorden uit te drukken. Daarom moeten wij God ernstig bidden dat Hij, door Zijn Heilige Geest, deze woorden beter in ons hart verklaart, dan wij er over kunnen spreken. Ja, dat Hij deze woorden zo vol licht en vuur maakt, dat we er troost en vrede van mogen ontvangen.

Maarten Luther



Kerkdiensten

1 oktober	10.00 uur	Ds. W. van Klinken (Hemmen)
	18.30 uur	Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
	1e collecte	Commissie Israël
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
8 oktober	10.00 uur	Ds. J.M.J. Kieviet (Barendrecht)
	18.30 uur	Ds. J.M.J. Kieviet (Barendrecht)
	1e collecte	GDC
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
15 oktober	10.00 uur	Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
	18.30 uur	Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
22 oktober	10.00 uur	Ds. D.C. de Pater (Woudenberg)
	18.45 uur	Ds. P.C. Hoek (Putten)
	1e collecte	MAF
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
26 oktober	19.30 uur	Ds. L. Krooneman (Vlaardingen)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
29 oktober	10.00 uur	Ds. W. Pieters (Elspeet)
	18.30 uur	Ds. C.M. Buijs (Elspeet)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie



Uit de pastorie

Dit is het laatste kerkblad waaraan ik meewerk als predikant van de Hersteld Hervormde gemeente van Ede, Bennekom en Wageningen e.o. Vanaf 1 oktober ben ik emeritus predikant. Emeritus is een Latijns woord dat letterlijk vertaald 'uitgediend' betekent; de gangbare betekenis in het Nederlands is 'rustend' of 'in ruste'. Als je met emeritaat [pensioen] gaat, kom je in de laatste fase van je arbeidzame leven, als predikant mag je nog veel zaken in de kerk blijven doen, maar een gemeente leiden dat mag niet meer. Dus deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen, classis - of synodevergaderingen behoren tot het verleden. Het is goed als je bepaalde zaken niet meer mag doen, ook een predikant is niet onmisbaar. Net als iedereen is een predikant een voorbijganger en moet ook hij zich richten op het leven na dit leven, als het goed is dat zijn levensinstelling. We hebben immers geen blijvende stad.

Iemand die daar treffend over heeft geschreven is Joh. Calvijn in zijn boek de Institutie, boek III, 9,1 t/m 9,6. Dat hoofdstuk heeft hij de titel 'Overdenking van het toekomstige leven' gegeven.

In het onderstaande stukje geeft ik wat citaten waarin iets van zijn gedachten naar voren komen. In het eerste citaat tekent hij de spanning die er is tussen ons heden en de toekomst. Waar hechten wij ons aan? Het is goed als ons heden 'strijd' kent, anders zouden we denken dat we hier een blijvende stad hebben.

'Er bestaat echt geen middenweg tussen deze twee [het aardse en het toekomstige leven]: óf we gaan de aarde waardeloos vinden, óf we blijven vastzitten in een toeloze liefde voor de aarde. Als de eeuwigheid ons ook maar iets interesseert, moeten we dus ijverig ons best doen om uit deze verkeerde boeien los te raken. Verder heeft het tegenwoordige leven heel veel moois. Het verleidt ons met veel ogenschijnlijk aantrekkelijke en aangename dingen, waarmee het ons streeft. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat we steeds weer uit dat leven worden weggeroepen, om te voorkomen dat we door zulke lokmiddelen betoverd worden. Want wat, vraag ik je, zou er gebeuren als we hier genoten van een constante stroom van goede dingen en geluk?'

In het volgende citaat plaatst hij het aardse leven en het hemel leven tegen over elkaar en stimuleert hij de gelovigen om na te denken over de toekomst. Confrontierend is zijn opmerking: 'Want als de hemel ons vaderland is, dan is de aarde toch niets anders dan een oord van ballingschap?'

'Als gelovigen het sterfelijke leven taxeren, moeten ze dus hierop letten: omdat ze beseffen dat het op zichzelf alleen maar ellende is, moeten ze extra enthousiast en bereid zijn om zich volledig te wijden aan het nadenken over het toekomstige, eeuwige leven. Als je beide levens met elkaar vergelijkt, kan het tegenwoordige leven niet alleen gerust verwaarloosd worden. Het moet ook, in vergelijking met het toe-

komstige leven, volledig veracht en afge-
wezen worden. Want als de hemel ons va-
derland is, wat is de aarde dan anders dan
een ballingsoord? Als verhuizen uit de we-
reld binnengaan in het leven is, wat is de
wereld dan anders dan een graf? En wat is
in de wereld blijven dan anders dan diep
in de dood liggen? Als bevrijd worden
van het lichaam betekent dat je volledig
vrij wordt, wat is het lichaam dan anders
dan een gevangenis? Als het genieten van
Gods aanwezigheid het toppunt van geluk
is, is het dan niet ellendig als je die aan-
wezigheid mist? En toch, zolang we de
wereld niet verlaten hebben, wonen we
nog niet bij de Heere.'

Bijna aan het einde wijst hij op de angst
voor de dood die vele christenen hebben,
legt hij dan geen vinger op de zere plek?
Maar, zegt hij, zo hoort het niet te zijn.

'Maar het is iets tegennatuurlijks dat velen
die voor christen willen doorgaan, niet
bevangen zijn door dit verlangen naar de
dood, maar in plaats daarvan door een
grote angst voor de dood. Elke keer dat
ze de dood horen noemen, sidderen ze als
voor iets dat alleen maar afschuwelijk en
vreselijk is. Het is natuurlijk niet vreemd
dat we van nature huiveren als we ho-
ren over onze ontbinding. Maar het is
absoluut onacceptabel als in het hart van
een christen het licht van vroomheid ont-
breekt. Een licht dat die angst – hoe sterk
ook – overwint en onderdrukt met een
troost die nog sterker is!'

In het laatste citaat sluit hij af met de
troost die er voor een christen is en die
troost zien we, ervaren we als we het oog

van het geloof richten op de Christus de
gekruisigde, de opgestane Heiland:

'Echt, dit is onze enige troost! Als die ons
wordt afgepakt, moeten we de moed wel
laten zakken, of ons tot onze ondergang
strelen met de lege vormen van troost van
de wereld. Want ook de profeet erkent
dat zijn voeten wankelden toen hij te veel
bezig was met het nadenken over de te-
genwoordige voorspoed van de goddelo-
zen. Hij kon alleen maar overeind blijven
omdat hij Gods heiligdom binnenging
en zijn ogen richtte op het einde van de
goddelozen. Psalm 73:2; 73:17 Kortom,
in één woord: in het hart van gelovigen
zegeviert het kruis van Christus pas over
duivel, vlees, zonde en goddelozen als ze
hun ogen richten op de kracht van de op-
standing.'

Ik kan het iedereen aanraden om dit ge-
deelte eens te lezen. Heb je de Institutie
niet, stuur een mailtje, dan krijg je dit
gedeelte uit de Institutie digitaal – in ge-
woon Nederlands – in je mailbox. Dit le-
zen en overdenken relativeert ons aardse
bestaan en de mogelijke gedachte dat wij
belangrijk zijn en het laat ons zien dat er
meer is dan dit leven en dat wat wacht het
toppunt van geluk is.

Afscheid en na mijn emeritaat

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden,
mijn actieve ambtelijke periode in Ede is
voorbij. Omdat we nog een poosje in Ede
blijven wonen, willen mijn vrouw en ik op
een later tijdstip een afscheidsmoment
met de gemeente organiseren, omdat
we de komende maanden nog velen van
u zullen zien. Vanaf nu zijn we 'gewone'

gemeenteleden geworden die zoveel als mogelijk is, zowel op zondag als in de week met de gemeente mee zullen leven, tot ons uiteindelijke vertrek. Ik hoop en bid dat er spoedig een opvolger zal komen en dat hij de werkzaamheden in de gemeente snel ter hand kan nemen. Het is aan de ene kant niet goed als een gemeente lang herderloos is. Aan de andere kant kan een poosje vacant blijven ook geen kwaad, breder wordt dan beseft dat

continuïteit geen vanzelfsprekende zaak is en opvolging een zaak van gebed moet te zijn. Maar hoe we het wenden of keren het is de Heere zelf Die stuurt en leidt. Na mijn emeritaat zal ik nog wel een poosje mijn medewerking verlenen aan het kerkblad en aan diverse activiteiten zoals de (belijdenis)catechese, ouderenmiddag, jonge volwassenkring en de lidmatenkring. Lees meer hierover bij Verenigingen/kringen.



Van de Kerkenraad

Afscheid en consulent

De kerkbode die u nu leest wordt uitgereikt op 24 september, na de afscheidsdienst van dominee Schinkelshoek in verband met zijn emeritaat. In dit kerkblad schrijft hij over zijn komende verblijf in de gemeente en dat hij nog werkzaamheden in de gemeente zal blijven doen. Dit betekent dat we hem en zijn vrouw nog regelmatig zullen zien. Op verzoek van de dominee is het informele afscheidsmoment van de gemeente later in het seizoen op het moment dat de dominee daadwerkelijk verhuist en ons gaat verlaten. U krijgt dus als God het geeft nog een keer gelegenheid om afscheid te nemen van de dominee en zijn vrouw.

We hebben als gemeente een consulent toegewezen gekregen. Ds. H. van der Ziel uit Veenendaal is bereid om het consulentenschap op zich te nemen. Dat houdt o.a. in dat ds. van der Ziel de komende tijd zal deelnemen aan de kerkenraadsvergaderingen.

Beroepingswerk

Over het beroepen van een nieuwe predikant voor de gemeente kan worden gezegd dat zowel het formele, administratieve proces in gang is gezet als het proces van bezinning en besluitvorming in de kerkenraad. Het is onze intentie om dit najaar een naam bekend te kunnen maken in de gemeente en een beroep uit te brengen.

Bediening Heilig Avondmaal

We zijn verheugd dat de corona epidemie weer achter ons lijkt te liggen, al verschijnen er nog wel eens zorgelijke berichten in het nieuws. Inmiddels verloopt de bediening aan de tafel weer grotendeels als voor de coronatijd. We zijn voornemens om bij de volgende Avondmaalsbediening op 3 december weer de beker rond te laten gaan, als teken van het onderpand dat de Heere Jezus ons heeft nagelaten, als de Hemelse Bruidegom voor Zijn bruidskerk. Om zo te zien op Zijn zekere komst en het volbrachte verlossingswerk voor zondaren.

Lidmatenkring

We hebben in de kerkenraad gesproken over de veelheid aan activiteiten in de gemeente. Het besluit om de lidmatenkring af te bouwen hebben we herzien na een aantal reacties uit de gemeente. We zullen

de lidmatenkring dit seizoen als vanouds door laten gaan. Dominee Schinkelshoek is bereid om de kring te leiden. Volgend jaar bezien we dan nader hoe deze en wellicht ook andere kringen zich verhouden tot de andere gemeentelijke activiteiten.



Pastoraat

De echte God is onzichtbaar. Gargarin, de eerste kosmonaut spotte door te zeggen: 'Ik keek rond in de ruimte en kon geen God zien.' Was hij zo onwetend? Wist hij niet dat God onzichtbaar is? Wij allen wensen soms dat we God zouden kunnen zien in ons leven, dat Hij directe antwoorden op onze vragen zou geven, of dat Hij ons zou voorzien van de dingen waarnaar we het meest verlangen. Maar als Hij aldus zichtbaar zou zijn, zou Hij geen God zijn. In onze zondige toestand kunnen we Hem niet zien en leven. Daarom is het dat God, de Onzichtbare is in de gebeurtenis-sen van ons leven, de Mysterieuze, de Ontzagwekkende in onze ervaringen. Wij zijn pelgrims, bestemd voor een andere wereld. Wat onze zintuigen in deze wereld kunnen waarnemen, zal de menselijke ziel nooit kunnen verzadigen. Wij verwachten een betere stad, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Dan zullen we onze Zaligmaker zien van aangezicht tot aangezicht en weten Wie hij is.

Richard Wurmbbrand



Uit de gemeente



Roosters en Data

27 september	Kinderclub
2 oktober	Catechisaties
4 oktober	Uitgifte collectemunten
7 oktober	Gebedskring
7 oktober	Mannenuitje
8 oktober	Koffie drinken na ochtenddienst
8 oktober	JV +16
9 oktober	Catechisaties
10/11 oktober	Vrouwengesprekskring
11 oktober	Ouderenmiddag
12 oktober	Jongvolwassenenkring
13 oktober	JV -16
19 oktober	Inleveren kopij kerkbode
21 oktober	Gebedskring
21 oktober	Klusmorgen
23 oktober	Catechisaties
25 oktober	Kinderclub

26 oktober	Weekdienst
27 oktober	JV activiteitenavond
30 oktober	Catechisaties
1 november	Dankdag
8 november	Uitgifte collectemunten
9 november	Lidmatenkring
17 november	Stampottenbuffet

Oppasrooster

1 oktober	Elise van Duijn, Herwina Lam, Willemien Oostrom Jorieke Bazen, Charlotte Pluimers
8 oktober	Suzanne van Harten, Jacobien van der Vliet, Hennie Zwartscholten Judith Aalbers, Hanne van der Vliet
15 oktober	Martine Schipper, Jeannette van der Vliet, Dinanda Vroegindewey Ellen van der Vliet, Loïs van der Vliet
22 oktober	Jorieke Bouwheer, Marianne Donkersteeg, Maartje van de Kamp Hadassa Adam, Celine Budding
29 oktober	Annette Aalbers, Klaasje Jansen, Leanne Multem Eloïse van der Sluijs, Geanne Visser

Oproep:

Vind jij het leuk om op jonge kinderen te passen? Dan zoeken wij jou! De kindercrèche zoekt extra handen en ogen i.v.m. het groeiend aantal kinderen. Ben je (bijna) 12 jaar of ouder, geef je dan op bij Jorieke Bouwheer. Dit kan met een mailtje: kindercreche@hhgede.nl of een appje: 06 12140263. Alle hulp is van harte welkom!

Kerkauto-rooster

1 oktober	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
8 oktober	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
15 oktober	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: mevr. v. Bodegraven 0318 41 75 07
22 oktober	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
29 oktober	Ede: fam. v. Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14



Opbrengst collecten augustus

Zondag	6-8	
Zondag	13-8	DPE
Zondag	20-8	
Zondag	27-8	Woord en Daad

Per bank ontvingen we in augustus aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

DPE

Woord en Daad

Collectebestemmingen

Op 1 oktober is het Israëlzondag, een speciale dag waarop we extra aandacht besteden aan Israël in onze gebeden en in de verkondiging. De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het werk van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk. Het afgelopen jaar heeft de HHJO in samenwerking met de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden veel aandacht geschonken aan mooie projecten in Israël en zijn er lezingen gegeven door leden van de Commissie Israël. Daarnaast is er een nieuwe brochure uitgegeven door de commissie, die een goed beeld geeft van het Israël in de Bijbelse tijden en het heden. Er is veel dat we kunnen doen voor Israël, zowel in woord als in daad. We blijven het werk van Albert en Esther Knoester in Dimona, dat al jarenlang gesteund wordt door de HHK, ondersteunen, zowel in de kleine Messiasbelijdende gemeente als in het inloophuis. Daarnaast zijn we in gesprek met de voorgangers van een jonge bijbelgetrouwe Messiasbelijdende gemeente in het uiterste noorden van Israël.

Het zou prachtig zijn als we als gemeenten kunnen helpen bij hun opbouw. Steunt u ook dit jaar het werk in Israël weer in gebed en uw financiële bijdrage?

Op zondag 8 oktober zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het Noodhulp- en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. In de achterliggende tijd werd vanuit dit fonds noodhulp ondersteund in Oekraïne (ten behoeve van huisvesting van de vele vluchtelingen vanwege de oorlog) en in Turkije en Syrië (vanwege de aardbevingen).

De diaconale collecte van zondag 22 oktober is bestemd voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Een bekende stichting in onze gemeente, met de prachtige missie om mensen in verafgelegen gebieden over de hele wereld te helpen door luchtvaart en technische ervaring. Ze ondersteu-

nen zo het zendingswerk en brengen hulp zoals medicijnen en artsen op onherbergzame plaatsen.

Op zondagen waar geen specifiek doel voor de diaconale collecte is vastgesteld, wordt er geld ingezameld om mensen in nood te helpen. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie kunnen helpen in tijden van nood, zowel binnen als buiten de gemeente! Als u weet van iemand die hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met een (wijk-)diaken. Wij helpen graag verder en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten

we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten juni en juli

Zondag	6-8	
Zondag	6-8	Kerk en pastorie
Zondag	13-8	
Zondag	13-8	Kerk en pastorie
Zondag	20-8	
Zondag	20-8	Kerk en pastorie
Zondag	27-8	
Zondag	27-8	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in augustus aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Kerk en pastorie

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in augustus € 106,30 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van Wycliffe (familie Karels).

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel vindt u de inkomsten van de kerkvoogdij van de afgelopen maand, en ook de cumulatieve inkomsten over 2023.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	aug-23 (realisatie)	aug-23 (begroting)	'23 t/m aug (realisatie)	'23 t/m aug (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	4.019	5.000	36.267	40.000	60.000
Collecte- inkomsten	3.474	3.000	37.280	31.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	13	-	1.323	-	12.000
Overige inkomsten	316	267	17.250	9.831	18.500
Totaal inkomsten	7.822	8.267	92.120	80.831	140.500
				Kosten	-159.500
				Saldo	-19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden oktober en november staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 4 oktober en woensdag 8 november. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.00 uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpn-planet.nl

- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl

- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Aankondiging vaste bijdrage

Begin oktober ontvangt u van de kerkvoogdij bericht over de vaste bijdrage 2023. Dit betreft een bijdrage die we jaarlijks van u als gemeenteleden vragen ter dekking van de afdracht van onze gemeente aan de landelijke kerk. Als we beschikken over uw mailadres, ontvangt u bericht per e-mail. Als we geen mailadres van u hebben, of u

heeft aangegeven voorkeur te hebben voor een papieren exemplaar, dan ontvangt u bericht per post.

Nieuwe betaalmethode (kerkAccept) voor vaste bijdrage

Voor het voldoen van uw jaarlijkse bijdrage ontvangt u van de kerkvoogdij binnenkort een betaalverzoek via de e-mail of (als u die niet heeft opgegeven) per brief. Hierin staat een QR-code en/of een betaallink waarmee u uw betaling snel en eenvoudig kunt overmaken. Voor de kerkvoogdij heeft dit kosten- en administratievoordelen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om bij te dragen via de oude manier en uw overschrijving zelf te regelen. Het gebruik van kerkAccept is veilig en het platform voldoet aan de AVG-eisen. Er worden geen persoonsgegevens

verstuurd via het betaalplatform en de betalingen worden verwerkt via versleutelde verbindingen, die van buitenaf niet bereikbaar zijn.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 oktober. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Activiteitencommissie

Het nieuwe seizoen is weer gestart. Vanuit de activiteitencommissie willen we alvast de volgende activiteiten aankondigen. Reserveer deze data dus in uw agenda!

Mannenuitje 7 oktober vanaf 14.00 uur

De (mannen uit de) activiteitencommissie zijn druk bezig het mannenuitje te organiseren. Begin oktober zullen alle mannen

worden geïnformeerd over de nadere details van het mannenuitje.

Stamppottenbuffet 17 november

Het jaarlijkse stamppottenbuffet komt er weer aan. Dit jaar zal het buffet plaatsvinden op 17 november (uiteraard rond etens-tijd). Nadere informatie zal in oktober worden verstrekt.

De persoon die het kwaad van zijn eigen hart verstaat, is de enige die nuttig, vruchtbaar en stabiel is in zijn overtuiging en gehoorzaamheid. Anderen misleiden zichzelf slechts, en zorgen voor onrust in hun gezinnen, kerken en in allerlei andere relaties. In hun op zichzelf gerichte trots en het oordelen van anderen, vertonen zij grote inconsequentheid.

John Owen



Verenigingen en Kringen

Kinderclub

Beste Allemaal,

De club is weer van start gegaan. Wat fijn dat er zoveel kinderen waren op de startdag!

Op 27 september en op 25 oktober is er weer club op de woensdagmiddag. We beginnen om 2 uur. Het thema dit jaar is Paulus en zijn zendingsreizen. We hebben ook weer leuke activiteiten voor jullie in het vooruitzicht. We hopen jullie allemaal weer te zien. Van harte welkom!

Groetjes van de meesters en jufs.

JV

De kop is er weer af! Met ruim 20 jongeren uit onze kerk hebben we een hele leuke avond gehad! We genoten van heerlijke pannenkoeken die een aantal van jullie hadden gebakken, en daarna deden we een leuk en spannend spel die Johan-Peter had bedacht en uitgewerkt. Leuk dat jullie zo bijdragen aan gezellige avonden met elkaar! We zijn ook begonnen met het nadenken over het thema 'Wel Gelukkig'. Dit doen we naar aanleiding van de Bergrede (dat is ook het thema in onze gemeente). We kijken ernaar uit om komende avonden met jullie verder te denken over de lessen die we van Jezus kunnen leren.

Eind van deze maand hebben we een activiteitenavond gepland staan met de hele JV. Heb je een leuk idee voor een activiteit, of kun je net zo'n leuk spel als JP bedenken? Laat het gerust weten!

Komende weken hebben we de volgende data JV:

8 oktober: +16

13 oktober: -16

27 oktober: activiteitenavond (-16 & +16)

We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten. Wees welkom allemaal!

Belijdeniscatechese

Met de belijdeniscatechese beginnen we op maandag 2 oktober om 20.00 uur in de kerk. Als je van plan bent om dit jaar daarmee te beginnen of belijdenis van het geloof af te leggen dan ben je van harte welkom. Op deze eerste avond maken we kennis met elkaar, maken we wat praktische afspraken en houden we ons bezig met de vraag: 'Wat is belijdenis doen eigenlijk?'

Catechese

De catechese begint ook op 2 oktober, de tijden en de leeftijden zijn als voorgaande jaren. Op het prikbord komt de leeftijden en de groepsindeling. In principe zal kand. J.W. Bonenberg uit Soest de catechesegroepen van dhr. L. Soeters overnemen.

Ouderenmiddag

De eerste ouderenmiddag zal plaats vinden op woensdagmiddag 11 oktober. We beginnen om 14.30 uur; wat we gaan doen is nog een verrassing. Welkom!

Jongvolwassenkring

De eerste kringavond is op donderdagavond 12 oktober om 19.30 uur. Op deze avonden willen we het nieuwe boekje van de 'Commissie Israel' met elkaar gaan lezen en behandelen. Dit boekje heb ik aan diverse 'leden' al uitgereikt, als je naar deze kring komt en je hebt het boekje nog niet,

vraag het dan aan mij. Op de eerste avond willen we beginnen met stelling 1 'Een weg voor jood en heiden'. Het is vruchtbaar en zinvol als je er al kennis van hebt genomen. Welkom!

Lidmaten kring

Donderdagavond 9 november is er lidmatenkring; eerder lukte het mij niet om het te plannen. We vervolgen onze reis door de 1^e brief van Johannes. We gaan nadenken over de verzen 1 Joh. 4 vs. 7 t/m 21. Centraal staat in dit gedeelte de liefde.

Vrouwengesprekskring

We zijn gestart met een gezamenlijke maaltijd bij Jeannette in de tuin, waar we haar uiteraard erg dankbaar voor zijn! Wat waren we blij dat dit kon, ook door het prachtige weer waardoor we met elkaar buiten konden zitten. We hebben genoten van het heerlijke eten (bedankt kokers!), fijne gesprekken, nadere kennismakingen en een mooie meditatie van Marianne. De maaltijd sloten we af door met elkaar te

zingen; wat verrijkend is het, dit met elkaar te kunnen doen. Een prachtig lied, wat mij bij bleef, was 'Als ik de liefde niet had, ik ware niets', een lied gemaakt uit Korinthe. Prachtig, maar ook confronterend! Als we de liefde niet hebben, hebben we NIETS. Jezus roept ons op Hem na te volgen, een licht te zijn en hoe te wandelen, duidelijk verwoord in 1 Korinthe 13 :4-7! Bidden jullie mee dat we zelf, en met elkaar daarin zullen groeien? Tot eer en glorie van Zijn grote Naam!

Op dinsdagochtend 10 oktober en woensdagavond 11 oktober hebben we bijeenkomsten staan. Hoofdstuk 3 uit het boekje hopen we te behandelen. Dinsdagochtend starten we 9.30 uur en eindigen we 11.15 uur. Woensdagavond starten we 19.45 uur en ronden we 21.15 uur af.

Van harte welkom! Mocht je nog geen Bijbelstudieboekje hebben, neem gerust contact met ons op! (of via app, Henriëtte 06-18390280)

*Zusterlijke groet, Hanna, Hermien,
Marianne, Maartje en Henriëtte*



Zending en Evangelisatie



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
Hebben jullie een leuke startdag van de kinderclub gehad? Ik hoorde dat het thema van dit jaar de zendingsreizen van Paulus is. Dat lijkt me wel een interessant thema, want Paulus heeft heel veel dingen mee-gemaakt tijdens die reizen! Maar, voordat Paulus zijn zendingsreizen ging maken, was hij eigenlijk een vijand van de christe-

nen. Weten jullie ook hoe dat veranderd is? Op de kleurplaat zie je al een aanwijzing. De puzzel gaat over tegenstellingen. Kunnen jullie alle tegenstellingen met elkaar verbinden? Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora

liefhebben
op ZIEK
alleen RIJK
arm GEZOND
dun samen VOOR
DICHT nat open donker dik
BLIND droog MIS achter onder
haten raak



Saulus geroepen



Uit: *"Tekko en de witte man"* door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)

Hoofdstuk 6: Het eerste contact (vervolg)

De volgende morgen werd dokter Hunting al vroeg gewekt doordat er op de deur werd gebonsd. "Wat is er?" vroeg hij slaperig. Hij hoorde de stem van Ano: "Dokter, de mannen willen weg. Ze staan al klaar". Snel sprong de zendeling uit zijn bed. Hij deed de deur open en vroeg: "Wat is dat voor een gehaast ineens? Zij zouden toch nog even blijven?" Ano schudde zijn hoofd. "Ze willen direct weg, anders kunnen ze de afstand niet in twee dagen afleggen". "Dan kunnen ze er toch drie dagen over doen!" "Nee, ze willen zo gauw mogelijk naar huis. En ze willen de kinderen meenemen".

"O ja? Dat zullen we dan wel eens zien", bromde de dokter met een ochtendhumeur. Hij had zich ondertussen al half aangekleed. "Blijf jij bij ze, Ano, en hou ze nog even aan de praat. Ik ben dadelijk klaar. En blijf er dan bij, dan kun je weer voor tolk spelen". Met lange passen liep hij even later door de gang. De mannen stonden klaar om weg te gaan. Ook Tekko stond bij hen. Zijn vader kwam naar voren. "Wij willen ook mijn andere kind meenemen", zei hij. De zendeling keek de mannen aan. "Vrienden", zei hij, "kunnen jullie nu echt niet nog even blijven? Ik zou jullie toch nog meer vertellen van de Heere en jullie nog wat laten zien". De mannen aarzelden. Ja, van die Grote Geest wilden ze nog wel meer horen.

Daar had de witte man zoveel goeds van verteld. Maar nee, ze konden echt niet blijven. Wat zouden ze zitten te wachten in hun dorp! Ze waren nu al drie dagen weg!

Tekko's vader zei: "De witte man moet maar in ons dorp komen om ons van de Grote Geest te vertellen. Wij moeten nu gaan". De zendeling dacht even na. "Goed", zei hij. "Als de baby beter is zullen we haar zelf komen brengen en dan kunnen we jullie nog heel veel vertellen. Maar gaat Tekko ook mee? Laat hem hier blijven, dan kan hij veel leren". De man schudde kort het hoofd.

"Tekko moet mee. En geef mij dan ook mijn andere kind. Wij willen haar ook teruggeven aan haar moeder". "Als jullie de baby meenemen, zal ze onderweg sterven. Ze moet eerst helemaal beter zijn. Ze krijgt hier sterke medicijnen, die jullie haar niet kunnen geven".

"Als u die medicijnen dan ook meegeeft, dan zullen we goed voor het kind zorgen". De dokter dacht aan de injectiespuiten en glimlachte even. "Dat kan echt niet, lieve vriend. Het zijn bijzondere medicijnen, die we hier moeten geven. En laat Tekko dan bij zijn zusje blijven, dan kan hij op haar passen. Of wil Tekko niet?" vroeg hij en keek hem vragend aan.

De jongen aarzelde en keek nar zijn vader. Die stond ook even besluiteloos. "Ik wil de kinderen allebei meenemen", zei hij toen. De mannen knikten instemmend. Daarvoor waren ze toch hier gekomen? De zendeling zuchtte. "Ano, ga jij de baby even halen?"

Ano keek hem verwonderd aan, maar ging toch weg om het kind te halen. De dokter nam het van hem over en liet het aan de vader zien.

"Voel eens", zei hij, "is er nog zoveel vuur in haar als thuis? En kijkt ze niet al veel helderder uit de ogen? Thuis heeft ze wekenlang ziek gelegen; ze at niet en sliep niet. Hier heeft ze de hele nacht lekker geslapen en zelfs al iets gegeten. Zie je dan wel, dat ze al iets beter wordt? Ze kreunt ook niet meer zo. Maar als je haar nu meeneemt, dan zal ze onderweg sterven, dat weet ik zeker. Dan kom je met een dode baby bij je vrouw. Maar als je ze nog een poosje hier laat, zal ze zeker beter worden".

Met z'n allen stonden ze om het kind heen. Tekko's vader zweeg nog, maar men kon zien, dat hij diep nadacht. "Zal ze helemaal beter worden?" vroeg hij nog eens. "Met Gods hulp wel. Als de Grote Geest het wil", verduidelijkte de zendeling. "En dan brengen we haar zo gauw mogelijk".

"De moeder verlangt naar het kind", zei de vader. "Ik begrijp het", zei de zendeling eenvoudig. "Daarom zullen we haar zo gauw mogelijk brengen. Ik beloof het, met de hand op het hart". Hij legde

de hand op zijn borst. De donkere man knikte tevreden. Hij was nu helemaal gerustgesteld. "Goed dan", zei hij. "Maar Tekko gaat wel mee". De andere mannen gromden goedkeurend. Ano nam Tekko nog even apart. "Tekko, je hebt hier heel veel gehoord van de Heere, zul je dat niet vergeten? Als je straks terug bent in het dorp en de oude medicijnman is kwaad, moet je maar denken, dat de Heere veel machtiger is dan hij. En als de mannen dan bang voor hem worden en niets meer van de Grote Geest willen weten, moet jij ze nog maar eens vertellen wat je hier allemaal hebt gehoord. Zul je dat doen? Straks, als we je zusje terug komen brengen, hopen we zelf meer te vertellen. Nu jongen, tot ziens dan".

"We zullen nu eerst de Grote Geest vragen, of Hij jullie wil beschermen in het donkere bos", zei de zendeling en hij knielde neer. Hij smeekte de Heere om bewaring voor deze mannen en of Hij dat licht ook in hun donkere harten wilde laten schijnen. Direct daarna vertrokken ze. De dokter, Ano en zuster Annie keken ze na. Voordat ze door het groene woud werden opgeslokt, keek Tekko nog even om. Hij zwaaide. De drie mensen voor het kleine zendingsziekenhuisje zwaaiden terug. "Ano", zei de dokter, toen ze naar binnen gingen, "nu moet je me een spoedcursus geven van hun taal, want dit is te lastig zo. Dat wordt hard werken, want ik wil de taal enigszins kennen vóór we naar dat dorp gaan". "Het is niet zo moeilijk", stelde Ano hem gerust. "Het is niet veel anders dan de taal in ons eigen dorp".

Wordt vervolgd



Overige berichten

Kom naar de Toogdag

Zaterdag 21 oktober 2023 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog weer meer bezoekers dan eerdere jaren; omdat het onderwerp de kern van de prediking raakt. Het onderwerp is: De sleutelen des hemelrijks. Om dit te overdenken worden twee referaten gehouden. In de ochtendbijeenkomst houdt ds. H.J. van Marle van Staphorst een referaat over de verkondiging van het heilig Evangelie, met aandacht voor een voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking. In de middagbijeenkomst houdt ds. P. Verhaar van Zuilichem-Nieuwaal een referaat over hoe het hemelrijk door de prediking van het heilig Evangelie in het pastoraat ontsloten dan wel toegesloten wordt. We beginnen om 10:30 uur en vanaf 10:00 uur is er koffie. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de pauze wordt u broodjes en soep aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt voor én na de pauze ge-collecteerd. Iedereen en dan ook iedereen is oprecht hartelijk welkom. Voorafgaand aan de Toogdag hebben we onze jaarlijkse Ledenvergadering, waarvoor de leden een separate uitnodiging ontvangen. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 21 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. Voor alles geldt: Deo Volente.

Bijbelleesgroepen voor jongeren met autisme

"Bijbellezen vind ik moeilijk. Ik weet dat het belangrijk is. Maar hoeveel verzen lees ik per

keer? Wat is de betekenis van wat ik lees? Er staat zoveel beeldspraak in de Bijbel, die ik moeilijk vind. En wat betekent een Bijbelgedeelte voor mij persoonlijk?"

Zou je het fijn vinden om samen met anderen uit de Bijbel te lezen? Dat kan!

In de achterliggende jaren zijn er in Alblasersdam, 's-Gravenpolder en Veenendaal Bijbelleesgroepen gestart. Jongeren met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie komen bij elkaar om samen met een ouderling uit de Bijbel te lezen. Ze denken met elkaar na over de betekenis van een Bijbelgedeelte en over de toepassing: wat betekent het in deze tijd, voor jouw eigen leven? Dat doen ze aan de hand van onder andere de volgende vragen:

- Wat staat er?
- Wat betekent het?
- Wat betekent het voor jou?

Ook jij bent van harte welkom om aan te sluiten bij één van deze groepen. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op: www.helpendehanden.nl/bijbelleesgroepen



Lotgenotencontact Autisme in relatie

Helpende Handen biedt onder de noemer 'lotgenotencontact' de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met mensen in vergelijkbare situaties. Lotgeno-

tencontact 'Autisme in relatie' is bedoeld voor reformatorische mensen die in hun huwelijksrelatie te maken hebben met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis. Bij voldoende belangstelling start er dit najaar in de regio Barneveld een huiskamergroep voor vrouwen die getrouwd zijn met een man met (een vermoeden van) autisme. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. E.P. Snoek-Mekelenkamp, vrijwilliger van de contactgroep autisme van Helpende Handen. U kunt haar bellen (033) 253 75 47 (niet op dinsdag en woensdag) of mailen partners-autisme@helpendehanden.nl.

Woonruimte gezocht

Goedendag, wij zijn twee vriendinnen (albei 25 jaar) en zijn samen op zoek naar een woonruimte om te huren in (de buurt van) Ede of Wageningen. We hebben allebei in Nijmegen gestudeerd. Een van ons werkt nu in het basisonderwijs en de ander hoopt begin september te starten met een onderzoeksbaan in het Radboudumc

in Nijmegen. Kunt u ons helpen of heeft u een leuke tip? App of bel dan naar: 0613 99 48 72.

Mannen- of vrouwengroep 'Seksualiteit en identiteit'

Worstel jij met jouw gedrag rondom seksualiteit? Meld je dan aan voor de mannengroep of de vrouwengroep die najaar 2023 in Hoevelaken van start gaat. Een oud-deelnemer: "Ik heb geleerd met lotgenoten samen de strijd aan te gaan. Ik kan het dus jij kunt het ook!" Aanmelden kan via www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Of mail eens met sdenhertog@stichtingdevluchtheuvel.nl (mannengroep) of emboonzaaijer@stichtingdevluchtheuvel.nl (vrouwengroep).

Ons motto is: Samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit.



Lezenswaardig

De vreze des Heeren

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden. Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij

dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.

Als onze kerken en gemeenten, ja, wij, als gelovigen, iets nodig hebben, dan is het wel de vreze des Heeren. Hierbij bedoel ik zeker niet dat we angst moeten heb-

ben voor God, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit,' zegt 1 Johannes 4:18. Ik bedoel veel meer het ontzag en de diepe eerbied voor God, Die heilig is en almachtig. Dan is de Heere Jezus niet je vriendje van om de hoek, maar dan besef je dat ook Hij de heilige is, je Heere en Heiland, als je Hem door genade mag kennen.

Veel christenen houden van vrolijke en gezellige samenkomsten. Het moet niet al te serieus, niet al te zwaar zijn. En spreek liever niet te vaak over zonde en heiligheid. Daar worden we onrustig van. Toch kan het nodig zijn dat we onrustig worden. Juist het spreken over de vreze des Heeren bepaalt ons bij onze onheiligheid en bij de noodzaak van bekering en levensheiliging. Te snel sluiten we compromissen met de wereld en met de zonde. Ik heb het christenen horen zeggen: 'Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus.' Maar wie zo spreekt, heeft nog niet werkelijk begrepen wat verlossing inhoudt. Want wie beseft wat het de Heere Jezus heeft gekost om je te redden, zal een steeds grotere afkeer van zonde en ongerechtigheid krijgen, omdat je weet dat je Hem verdriet doet als je zondigt.

De uitdrukking 'vreze des Heeren' kom je verschillende keren tegen in de Bijbel. Ik noem er enkele. Job 28:28 zegt: 'Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.' Heel mooi is wat we lezen in Spreuken 19:23: 'De vreze des HEEREN is ten leven.' En Spreuken 14:27 zegt: 'De vreze des Heeren is een bron van leven.'

De vreze des Heeren heeft niets te maken met angst voor God, maar veel meer met eerbied en ontzag voor Hem. Dat geldt voor de wijze waarop we omgaan met Zijn Woord, maar ook voor ons leven met Hem en ons spreken over Hem, ook in onze samenkomsten. Er is vaak zoveel oppervlaktigheid in ons geestelijke leven. Een werkelijke ontmoeting met de Heere kan dat in één keer veranderen.

De eigenwaarde van Jesaja, voorzover hij die nog had, ging in één moment aan diggelen toen hij de Heere zag zitten op een hoge en verheven troon (Jesaja 6). En misschien was Jesaja wel de meest rechtvaardige mens die toen op aarde leefde. Serafs stonden boven de Heere. 'De één riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid' (vers 3). De deurpinnen in de drempels van de tempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. 'Wee mij, want ik verga!' riep Jesaja uit, 'ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien' (vers 5). Vervolgens kwam één van de serafs naar hem toe, met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen en raakte daarmee zijn mond aan en zei: 'Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend' (vers 7).

Een paar dagen geleden las ik in Ezechiël 3 over de verschijning van de HEERE aan Ezechiël. Bij hem zie je een vergelijkbare reactie als bij Jesaja. 'Ik stond op en vertrok

naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan...' (vers 23 en 24a).

Soortgelijke reacties kom je ook in het Nieuwe Testament tegen wanneer mensen een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. In Lucas 5 lezen we over de wonderbare visvangst. De discipelen hebben heel de nacht gevist en niets gevangen. Wanneer de Heere Jezus, nadat Hij vanuit de vissersboot de schare heeft toegesproken, tegen Simon Petrus zegt dat hij naar diep water moet varen en de netten moet uitwerpen, protesteert Petrus eerst, maar zegt dan: 'Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.' Even later blijkt dat het net zo vol vissen zit, dat ze hulp nodig hebben van anderen om het binnen te halen. Als Simon Petrus dat ziet, valt hij neer voor de knieën van Jezus en zegt: 'Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens' (vers 8). Even later krijgt Simon Petrus dan de opdracht: 'Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen' (vers 10).

Wanneer Johannes op Patmos de Heere Jezus ziet in Zijn heerlijkheid en majesteit, valt hij 'als dood aan Zijn voeten.' Dan legt de Heere Zijn rechterhand op hem en zegt: 'Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen' (Openbaring 1:17 en 18). Wanneer we een ontmoeting met de Heere Jezus hebben, laat dat ons niet onberoerd. Dat raakt je tot in het diepste van je hart. Dan besef je: Hij is de Heilige. Misschien roep je

dan ook wel uit 'Heilig, heilig, heilig is Hij'. Een ontmoeting met Hem kan je voorgoed veranderen. Dan besef je ook dat je met Hem geen spelletje kunt spelen.

In feite deden Ananias en Saffira dat. Over hen lezen we in Handelingen 5. Dat is een lastige geschiedenis. Ananias en Saffira verkochten hun eigendom – misschien wel een boerderij – en brachten een deel van de opbrengst bij de apostelen. Hun zonde was dat zij deden alsof ze de hele opbrengst aan de apostelen, aan de gemeente, aan God schonken, terwijl ze in het geheim een deel achterhielden. 'Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken,' zegt Petrus tegen Saffira. Toen Ananias en Saffira dood waren neergevallen voor de voeten van de apostelen, 'kwam er grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden' (vers 11). Ze beseften nu dat God, Die Zijn Zoon had gezonden om Zijn leven voor hen te geven, en ook Zijn Heilige Geest in hen had gegeven, zulke zondige daden niet zou tolereren. Even later, in Handelingen 9:31 lezen we dan: 'De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.'

Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren. 'En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zin-

loze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam' (1 Petrus 1:17-19). Het hoort bij elkaar: We hebben de Heere Jezus van harte lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en tegelijk hebben we een diepe eerbied en ontzag voor Hem. De schrijver aan de Hebreënbrief – wellicht Paulus – brengt dit treffend onder woorden, Hebreëen 12:26-29: 26. *Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. 27. Dit 'nog eenmaal' duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 29. Want onze God is een verterend vuur.*

Let erop dat de woorden in het laatste vers een citaat zijn van Deuteronomium 4:24. De bewoordingen hier in het Nieuwe Tes-

tament zijn bijna nog krachtiger dan in het Oude Testament. Heilige vrees voor God wordt vaak ook zichtbaar in opwekkingen. Zo schreef Duncan Campbell ooit: 'Ik ken mensen op de velden, anderen bij hun weefgetouwen, die zo overweldigd waren door de vreze des Heeren dat ze uitgestrekt op de grond werden gevonden. Iemand die de hand van God op hem had gevoeld, zei: 'Het gras onder mijn voeten en de rotsen om me heen lijken te roepen: "Vlucht naar Christus, neem de toevlucht tot Hem."

Deze bovennatuurlijke verlichting door de Heilige Geest leidde velen in de Hebriden tot een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, nog voordat zij in de buurt van een opwekkingsbijeenkomst waren. Als de kerk iets nodig heeft, is het wel dit bewustzijn van God. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Dit kunnen wij niet bewerken met onze inspanningen, dit moet naar beneden komen, bij God vandaan. Ik verlang er zeer naar dat deze heilige aanwezigheid in ons midden zal komen. We beseffen niet hoezeer we dat nodig hebben.'

Dirk van Genderen



POL
BOUW EN ONDERHOUD

Pol bouw en onderhoud
Concordialaan 14
6712 GM Ede
Tel 06 1366 5469

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

vrijwilligershulp@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 19 oktober worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo Vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



AFSCHEID

Oktober strooit met gulle hand
zijn kleur in bos en tuinen.
De bomen ruilen 't bladerdak
haast voor de naakte kruinen.

De laatste rozen, bleek en teer,
staan treurig te verbleken;
nog even – en hun pracht verdwijnt
onder de winterdeken.

Blijft nog de zon als lieve groet
in brede bundels dralen,
het stervend blad in warme gloed
omhelzen met haar stralen,

het helpt niet meer, de najaarswind
gaat met zijn gure vlagen
die resten van het zomerfeest
met ruwe hand verjagen...

Wat duren aardse vreugden kort;
en wat doet afscheid nemen pijn!
Straks, als het eeuwig ZOMER wordt
zal onze blijdschap blijvend zijn!

Coosje van Campen



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potterie/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
 Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
 Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
 Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
 Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij | **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl