



Eer en rijkdom doen niet mee

'Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.'
(Psalm 1:4)

Waarom beroemt u zich, o mens die vol bent van goddeloosheid? Soms omdat u machtig bent door uw hoge functies en u een overvloed hebt aan rijkdom? Merkt u niet dat u stof bent en dat u verstrooid en verdreven zult worden? 'Ik heb een goddeloze gezien zegt de Schrift, 'die zich boven allen verhief, die de cederen van de Libanon [zelfs] te boven ging en ik ging [hem] voorbij en zie, hij was er niet meer/ Waarom beroemt u zich erop dat veel slaven u omringen, dat u veel vrienden aan uw zijde hebt, dat zeer veel paarden u volgen, waarvan u aan ons de complete stamboom zou kunnen vertellen, alsook - bij wijze van spreken - de afkomst van hun eigen 'voorouders'? U hebt een voorkeur voor rijkdom, omdat u vrienden met maaltijden voedt. Ik wilde wel dat u armen te eten gaf, niet degenen die zich verlagen tot grappen, maar mensen die helpen om de nood [van andere armen] te lenigen. U beroemt zich erop dat wanneer u verschijnt iedereen onmiddellijk aan de kant gaat en de mensen u als een beest of als een wild dier vermijden. U zegt dan: 'Betekenen deze dingen niets?' Hoort u niet dat al deze dingen als een schaduw voorbijgaan? Waarom verheugt u zich over toga's met een chique rand, die bij een consul passen, of toga's die stralen van het goud, behorend bij een overwinning, met palmtakken versierd? Naakt zult u eruit

stappen, niemand zal u daarginds als consul herkennen. Wat voor voordeel bieden uw talloze bezittingen u? Ze zijn publiek, ze zijn niet van u; vandaag houdt u ze vast, morgen een ander. Wanneer u weggegaan zult zijn, komt een ander binnen; u hebt uw voet nog niet buiten de deur gezet, of de ander staat al binnen. Hoeveel mensen zijn hier al geweest voordat u er was, hoeveel mensen zullen er na u heersen? En denkt u [misschien] dat dit uw eigendom is? Wie is ooit door zijn rijkdom van de dood gered, sterker nog, wie is door zijn rijkdom niet naar de dood gedreven? Wie is door zijn eigen vermogen uit het hiernamaals teruggeroepen? Wie door zijn macht van de straf ontheven? Goddeloosheid is stof, zoals de macht van de goddelozen stof is. Ze levert duisternis op, maar kan geen redding geven. En zodra een hevige wind begonnen is te blazen, verstroot hij dit stof en blaast het uiteen, beroert de lucht, maakt de grond kaal; als stof wordt [de goddeloosheid] uiteengedreven, neemt zij af als rook, wordt zij vloeibaar als was. Dit is dan ook de reden dat zeer velen een niet middelmatige kwestie hebben aangeroerd, namelijk of de goddelijke Schrift lijkt te beweren dat de natuur te gronde zal gaan, het meest omdat zij [ook] op een andere plaats zegt: 'Ik zal hen vernielen, als stof zal ik hen voor het aangezicht van de wind verwoesten en

als slijk van de straten zal ik hen opruimen' (Ps. 18:43).

En op weer een andere plaats zegt de Schrift: 'Ziet, ze zullen in verwarring worden gebracht en te schande worden, al uw tegenstanders; ze zullen immers zo worden alsof ze er niet zijn' (Jes. 41:11). Eerst vraag ik [hun] dan of ze van mening zijn, of de goddeloosheid volgens de natuur of tegen de natuur is. Als ze beweren dat die volgens de natuur is, dan is het zeker dat hun mening van de waarheid afwijkt. Om kort te gaan, laten ze zeggen of de zonde bij de natuur past, of daarvan afwijkt. Maar het is zeker dat zondigen in feite betekent: afwijken van dat wat volgens de natuur is.

Wat is er dus dwazer om te zeggen dan dat een goddeloze minder erg schijnt te zijn dan een zondaar, aangezien het bitterst van alles is wat men als onrecht tegen God ziet gebeuren? Want als goddeloos handelen niet tegen de natuur is, dan moet goddeloos leven dus beschouwd worden als 'volgens de natuur' en niet als zonde en ook geen berisping waardig worden geacht; want niemand wordt berispt, die zich volgens de natuur [aan dingen] wijdt. Waaruit de conclusie getrokken moet worden, dat goddeloosheid in strijd met de natuur is. Hoe kan de Schrift [vervolgens] spreken over naturen die geheel te gronde zijn gegaan door het verderf van de [goede] gewoonte, dat wil [dus] zeggen dat naturen te gronde zullen gaan, hoewel de goddeloosheid in ieder geval niet natuurlijk is, maar [eigenlijk] in strijd met de natuur? Iets datje immers niet hebt, dat verlies je niet en de substantie die er niet is geweest, die kan niet te gronde gaan. Want ook een stof, die hevig heen en weer bewogen is,

gaat over in de substantie water, lucht of vuur, dat wil zeggen: ze schijnt vaak in iets anders over te gaan. Ze neemt dus niet af tot niets, maar ze gaat over in iets anders.

Wat staat [ons] dus in de weg om [het zo te zien dat] ook hij, die door de kracht en de werking van het Woord zoals het stof krachteloos wordt gemaakt, niet tot niets wordt gemaakt, maar wordt veranderd tot iets beters, zodat de geestelijke mens uit de aardse ontstaat en [de aardse mens] als het vuil van de straten vernietigd wordt, opdat alles waarvan men ziet dat het ruig en smerig is, weggenomen wordt, en datgene overblijft dat zuiver en rein is?

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 18e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachten wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

7 mei	10.00 uur	Ds. W. van Klinken (<i>Hemmen</i>)
	18.30 uur	Ds. K. ten Klooster (<i>Ridderkerk</i>)
	1e collecte	Noodlijdende gemeenten en personen
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
14 mei	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Voedselbank Ede
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
18 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
21 mei	10.00 uur	Kand. D.A. Pater (<i>Veenendaal</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
28 mei <i>1e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. A.A.F. v.d. Weg (<i>Apeldoorn</i>)
	1e collecte	Zending HHK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
29 mei <i>2e Pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. J. Kommerie (<i>Dordrecht</i>)
	1e collecte	Zending HHK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie

"Trots moet in je sterven, anders kan niets van de hemel in je leven."

Andrew Murray



Uit de pastorie

Opgestane heiligen

Iemand heeft gevraagd naar de betekenis van wat we lezen in Matthéüs 27 vs. 52 en 53. In dat gedeelte wordt beschreven dat bij het sterven van Christus aan het kruis vele lichamen der heiligen werden opgewekt en dat deze verrezenen, na de opstanding van Christus, in de heilige stad aan velen verschenen zijn. Ik vond een uitleg van Prof. W. Kremer, hoogleraar TU Apeldoorn [1896-1985]

Lastige teksten

Dat dit zeker niet één van de meest verstaanbare mededelingen uit het Nieuwe Testament is staat wel vast. Toch wil dit niet zeggen dat we hier daarom in het duister over verkeren. Wat hier geschied is wordt vermeld onder de tekenen, die plaats vonden bij het sterven van Christus. Deze tekenen, op dat moment, zijn een prediking van de heerlijkheid van de diep vernederde Borg aan het kruis en tegelijk bewijzen (tekenen zijn als zodanig bewijzen) van de kracht van dit sterven. Daardoor wordt de grondslag gelegd voor een heel nieuwe orde van zaken en die nieuwe orde breekt in de tekenen door en wordt gepredikt. Uiteraard worden zij, als tekenen Gods, alleen verstaan in het geloof. Het moment, waarop deze opening der graven en deze opstanding plaats heeft, is van grote betekenis. Christus sterft, dat is de vloek wordt opgeheven en weggedragen. Ten bewijze daarvan blijkt in de graven de kracht der verzoening. Tegelijk is dit dan profetie van de opstanding van Christus Zelf. Als zij, die de

vrucht van dit sterven genieten uit de graven uitgaan, zal Hij, Die deze vrucht verwierf, zeker niet in de dood blijven. Hij, Die vrijwillig en gewillig buigt in de dood beheerst hem en overwint. Degenen, die opgestaan zijn moeten echter achter Christus blijven.

Na de opstanding van Christus

Zij verschijnen niet vóór doch na de opstanding van Christus uit de doden. De tekst vermeldt uitdrukkelijk dat zij 'na Zijn opstanding' velen verschenen zijn in de heilige stad. Christus de Eersteling, daarna de Zijnen. Het is begrijpelijk dat hier nu vragen rijzen. Onze weetgraagheid wordt hier allerminst bevredigd. Maar dit is nu echt de stijl van het Evangelie. Dat vindt deze mensen als personen heel niet belangrijk. Zij zijn volkomen ondergeschikt aan het doel van het Woord, namelijk de verkondiging van de grootheid en heerlijkheid van Christus. Wat zij zelf zijn gaat volkomen onder in het feit dat zij opgeroepen worden als getuigen, getuigen van het werk Gods in Christus geopenbaard. De tekst noemt deze opgewekte 'heiligen'. In de gangbare betekenis van dit woord wil dat zeggen: vromen, kinderen Gods, zij die God vrezen dus. Er staat dan ook van hen dat zij 'ontslapen' zijn. De dood was een inslapen in verwachting. Dat zij niet behoorden tot de reeds lang gestorvenen mag waarschijnlijk afgeleid worden uit het feit dat er sprake is van de opwekking van hun 'lichamen'. Deze waren dus blijkbaar door de macht des doods nog niet tot het verderf overgegaan.

Tijdelijk terug in het leven

Zij keren dus - voor hoe lang weten wij niet - voor een tijd weer terug tot het leven omdat de Heere hen nodig heeft en gebruiken wil. Hoe wij ons dit alles moeten voorstellen daar geeft de Schrift geen licht over en daarom kunnen wij er niets van zeggen. Twee zaken staan echter duidelijk vast. Allereerst dat hier de Koninklijke heerlijkheid van Christus duidelijk blijkt. Het is juist de evangelist Matthéüs die in zijn evangelie Christus laat zien als de Koning Israëls. En ook dit feit - alleen door Matthéüs vermeld - bewijst dit Koningschap. Christus als de Vorst des levens heeft Jeruzalem - men let hier op de aanduiding van Jeruzalem als 'de heilige stad' - als de Koningstad, wel zeer bijzonder op de hoogte gesteld van het feit dat Hij leeft. Jeruzalem heeft zich van Jezus willen afmaken door Hem naar de kruisdood te brengen. Maar daarmee is het niet zo dat Jeruzalem van deze Koning af is. Hij is de Koning Israëls. Zo is Hij op het kruis bekendgemaakt. Welnu deze koning zendt de boden van zijn zeer bijzondere kroning eerst naar de 'heilige stad'. En welke boden! Eerst de soldaten, die het graf bewaakten. En dan komen, als herauten, de verrezen heiligen.

Onverdachte getuigen

Hun komst is een dubbel getuigenis dat zij niet door mensen maar door God Zelf tot getuigen verwekt zijn. Zo ontvangt Jeruzalem de getuigen, die het in zijn situatie, de situatie van uiterste verharding, nodig heeft. De vijanden en de doden komen zeggen dat Christus leeft en in de heilige stad recht op erkenning heeft. Tegelijk is hier dan de tot het uiterste zoekende genade van Christus bewezen.

Maar nu staat hier dan ook als tweede feit de grote schuld van Jeruzalem vast. Christus had in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus de eerste laten beweren dat het niet falende middel tot bekering van verhardenden zou zijn dat 'zo iemand van de doden opstond zij zich zouden laten gezeggen', Lukas 16:30. Zeer zeker was in deze bewering gegeven een mening van die dagen uit Jeruzalem. Welnu hier komen er velen. De onbekeerlijkheid krijgt wat zij verlangt: getuigen uit de doden. En het resultaat? Geen bekering! Zo wordt Abraham tegenover zijn eigen volk, ja wat meer zegt Christus, gerechtvaardigd in Zijn spreken: al zou er iemand uit de doden opstaan zij zouden zich niet laten gezeggen, Lukas 16:31. Hier wordt in het licht van de uiterste remedie de uiterste schuld van de onbekeerlijkheid vastgesteld. En Pasen roept hier om Pinksteren. Alleen de komst van Christus in de Geest breekt zulke harten. En zo wordt Christus toch Koning in Zijn heilige stad.

Hoe moeten we bidden? Augustinus en onze gebedshouding

Augustinus heeft vragen beantwoord, vragen van gemeenteleden en vragen van collega bisschoppen. Een aantal van die vragen en hun antwoorden zijn bewaard gebleven. In het boekje 'Augustinus aan Simplicianus' [*De diversis quaestionibus ad Simplicianum libri duo*] staan een achttal vragen met de antwoorden.

Wie was Simplicianus? Hij was iemand die gediend heeft in de kerk van Milaan waar Ambrosius bisschop was. Augustinus heeft hem ontmoet in Milaan, toen hij daar een aanstelling had gekregen als leraar in de welsprekenheid. Augustinus had veel

vragen en de bisschop van Milaan, Ambrosius, wilde hij daar niet mee lastigvallen. Zo kwam hij, in 386, bij Simplicianus terecht die later de opvolger van Ambrosius is geworden in Milaan. Simplicianus had meerdere gesprekken met Augustinus. Door de preken van Ambrosius en de gesprekken met Simplicianus is hij in de paasnacht van 387 gedoopt door Ambrosius.

De vraag van Simplicianus gaat over 2 Samuel 7 vs. 18a, daar staat: *'Toen ging de koning David in, en bleef voor het aangezicht des HEEREN?'* Wat betekent dat? Augustinus wijst dan op mogelijke gebedshoudingen.

'Verder vraagt u wat de betekenis is van wat er geschreven staat in 2 Samuel 7 vs. 18a. Daar kunnen we alleen maar onder verstaan dat hij ging zitten in het zicht van de HEERE, hetzij waar de ark van het verbond stond waardoor de bijzonder gewijde en hooggeschatte aanwezigheid van de HEERE kon worden ondervonden, hetzij dat hij plaats nam om te gaan bidden, wat enkel op de rechte manier gebeurt in het zicht van God (dat wil zeggen: in het binnenste van het hart).

Maar wat er staat: 'Voor de HEERE', kan ook zo worden opgevat: op een plaats waar niemand van de mensen hem kon horen bidden. Hetzij het dus te maken had met de ark van het verbond, hetzij met een afgezonderde plaats (dus zonder dat er iemand bij was), hetzij met het binnenste van het hart waar de genegenheid van de bidder was, werd op een gepaste manier gezegd: 'Hij nam plaats voor de HEERE'. Of het moest zijn dat iemand moeite heeft met het feit dat David zittend bad, hoewel ook de hei-

lige Elia dat gedaan heeft, toen hij door zijn gebed wist te verkrijgen dat het zou gaan regenen (1 Kon 18, 42-45).

Deze voorbeelden herinneren ons eraan dat er geen voorschrift is hoe onze gebedshouding dient te zijn, mits maar onze geest voor Gods aangezicht concentratie betracht. Want ook staande kunnen we bidden, zoals geschreven staat: 'De tollenaar daarentegen bleef op een afstand staan' (Luc 18 vs. 13). Of knielend, zoals we dat lezen in de Handelingen van de Apostelen (Hand 20 vs. 36), en zittend, zoals David 2 Sam 7 vs. 18) en Elia (1 Kon 18 vs. 42-45). Dat we echter ook liggend kunnen bidden, blijkt uit de psalmen: 'Ik ben moe van mijn zuchten (... ..) ik doornat mijn bedstede met mijn tranen.' (Ps. 6 vs. 7).

Ja, wanneer iemand wil gaan bidden, neemt hij een lichaamshouding aan die hem op dat moment geschikt is om zijn geest op te wekken. Maar wanneer we geen uitgesproken verlangen hebben om te bidden, maar dat verlangen ineens opkomt omdat ons plotseling iets te binnen schiet waardoor we ertoe bewogen worden om te gaan bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8 vs. 26), dan moeten we het gebed, zonder dat het ertoe doet op welke manier dat verlangen in ons opkwam, beslist niet uitstellen om eerst een plek te gaan zoeken waar we ons kunnen terugtrekken of waar we kunnen gaan staan of waar we ons op de grond kunnen werpen. Want onze geest zorgt dan wel voor een stille plek en vergeet daarbij zelfs dikwijls naar welke richting we ons hadden gekeerd of wat onze lichaamshouding was op dat tijdstip.'

Augustinus De Confessiones XII,1,1

Augustinus is een zoeker geweest, die uiteindelijk heeft gevonden. Zijn boek de 'Beelijdenissen' is daar een verslag van. In dat boek vind je soms pareltjes van uitdrukkingen. Ik vond dit citaat bij een onderzoek: 'de armoede van het menselijk begrijpen is vaak rijk aan woorden, dat komt omdat het zoeken meer praat dan het vinden. Het vragen langer duurt dan het krijgen en de hand die klopt is drukker bezig dan de hand die aanneemt. Wij hebben de belofte: wie zal die versmaden? Als God vóór ons is, wie is er tegen ons? 'Vraagt en u zult krijgen. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er wordt u opengedaan. Want eenieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt wordt opengedaan. En dan komt het pareltje: *'Het zijn Uw beloften, en wie zou bang zijn bedrogen uit te komen, wanneer de waarheid iets belooft?'*

Beëindiging uitzending familie de Bruijn

In de laatste nieuwsbrief van de familie de



Paasdagen

We hebben Goede Vrijdag en Pasen mogen beleven, hoogtijdagen in het kerkelijke leven. Goede Vrijdag: de betaaldag voor de Kerk. Pasen: Christus' overwinning over zonde, duivel en dood. De Heere Jezus stond centraal in de verkondiging van het Woord. Als Hij ons hart vervult is er oprechte verootmoediging voor God, hartelijke overgave aan Christus en (hernieuwde) toewijding aan Hem. God zegene de bediening van Zijn Woord in ons aller hart en

Bruijn heeft u kunnen lezen dat Willem en Lydia het besluit hebben moeten nemen om terug te keren naar Nederland. Willem en Lydia wisten zich geroepen naar Papoea-Indonesië, maar hebben ook ervaren hoe deuren nu dicht gingen. Dat is een heel moeilijke beslissing geweest. Toch mogen we vertrouwen dat de Heere ook nu zorgt en hun leven leidt.

Met de terugkeer van Willem, Lydia en Leah komt ook en einde aan hun uitzending door onze gemeente. Als kerkenraad zijn we dankbaar hoe we als gemeente via Willem en Lydia in de afgelopen jaren een venster kregen op Gods wereldwijde kerk. We zijn ook dankbaar hoe de gemeente de afgelopen jaren om Willem en Lydia heen heeft gestaan in steun en gebed. De periode van zich weer vestigen in Nederland zal ongetwijfeld niet makkelijk zijn. Laten we juist in deze periode ook om hen heen blijven staan en hen in het gebed opdragen aan God onze Vader!

Van de Kerkenraad

leven, tot eer van Zijn heilige Naam, tot zaligheid van onze ziel en tot nut en stichting van onze naaste.

Winterwerk

Het winterwerk in de gemeente is voor dit seizoen bijna afgelopen. De meeste verenigingen en clubs hebben de laatste avond of middag gehad of hebben die deze maand. Dankbaar kijken we terug op de ontmoetingen, de gesprekken, het met elkaar nadenken over wat Gods Woord ons

te zeggen heeft. We hopen dat het voor u en jou persoonlijk tot zegen is geweest en dat het mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Eenieder die het afgelopen seizoen zich heeft ingezet en bijgedragen aan de gemeente, zeggen we via deze weg hartelijk dank!

Belijdenis

Een viertal catechisanten die dit seizoen belijdeniscatechisatie hebben gevolgd, hopen belijdenis af te leggen van het geloof. We kunnen de namen nog niet in deze kerkbo- de vermelden omdat de aannemingsavond nog niet is geweest. De openbare geloofs- belijdenis zal met Pinksteren (eind mei) plaatsvinden. We willen u vragen om als gemeente biddend om deze jonge mensen heen te staan, opdat zij bemoedigd mogen worden in hun verlangen om hun ja-woord voor de Heere uit te spreken.



Pastoraat

Week van het gezin

De tweede week van mei (8-15 mei) is uitgeroepen tot week van het gezin. Als kerkenraad ervaren we vooral ook in het jeugdwerk het belang van (geestelijk) gezonde gezinnen. Het gezin is de basis. Als het gaat om geloofsoopvoeding hebben de ouders ook de eerste verantwoordelijkheid. Om ouders te ondersteunen in het leiden van hun gezin is goed Bijbels onderwijs onmisbaar. Er is een weekboekje uitgegeven dat u voor een paar euro kunt kopen, zie hiervoor deze website: www.bijbelsberaadmv.nl/2023/03/31/week-van-het-gezin. Daarnaast hebben we ds. W. van Klinken gevraagd om de verkondiging tijdens de ochtenddienst op zondag 7 mei in het teken te stellen van dit thema (het gezin).

operatie is goed gegaan en hij is herstel- lende.

De paasdagen 2023 liggen weer achter ons. De Heere is waarlijk opgestaan, dat is de belofte waar iedereen die in Hem ge- looft, uit mag leven omdat hij/zij eenmaal weer zal opstaan tot het eeuwige leven. Het geweldige toekomstperspectief van een christen.

Allen van harte de nabijheid en de zegen van de Heere toegebeden. Dankbaarheid en zorg zijn er tegelijk in het midden van de gemeente. Door het tumult in deze

wereld is er veel onzekerheid over de toekomst. Want wie weet wat er gebeu- ren zal? Maar de Heere regeert! Zoals de profeet Habakuk het, in zijn omstandighe- den, verwoordt: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan is er rust en vrede in het hart. Meeleven is een kernwoord van gemeente-zijn. Meeleven is de verticale relatie (het geloof in de Heere Jezus) om- zetten naar een horizontale relatie (naar elkaar omzien). Om ook in deze bijzonde- re tijden dicht bij elkaar heen te staan. Laten we aan elkaar denken in gebed, woord en daad.



Uit de gemeente

"Nederigheid is niets anders dan het verdwijnen van het zelf in de visie dat God alles is."

Andrew Murray



Roosters en Data

1 mei	Aannemingsavond belijdeniscatechisanten
3 mei	Uitgifte collectemunten
6 mei	Gebedskring
10 mei	Uitje met de ouderen van de gemeente
14 mei	Koffie drinken na ochtenddienst
18 mei	Inleveren kopij kerkbode
20 mei	Gebedskring
20 mei	Klusmorgen
21 mei	Preekbespreking -16 na ochtenddienst
23/24 mei	Vrouwenkring
7 juni	Uitgifte collectemunten
9/10 juni	Nacht van Gebed
13 juni	Uitje vrouwenkring
17 juni	Gemeentedag

Oppasrooster

7 mei	Lydia van den Bosch, Hanneke van der Vliet, Jeanette van der Vliet Annemieke van Engelenhoven, Anke van der Vliet
14 mei	Elsbeth Blok, Maartje van de Kamp, Hennie Zwartscholten Judith Aalbers, Celine Budding
18 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	Klaasje Jansen, Leanne Multem Hadassa Adam, Liselotte van der Sluijs
21 mei	Henriëtte Adam, Marianne Donkersteeg Geanne Visser, Hanne van der Vliet
28 mei <i>1e Pinksterdag</i>	Carola Jol, Martine Schipper Jorieke Bazen, Charlotte Pluimers
29 mei <i>2e Pinksterdag</i>	Annette Aalbers, Nicolien de Kool Eloïse van der Sluijs, Ellen van der Vliet

Kerkautoroster

7 mei	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
-------	--

14 mei	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
18 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
21 mei	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
28 mei <i>1e Pinksterdag</i>	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
29 mei <i>2e Pinksterdag</i>	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83



Diaconie

Opbrengst collecten maart

Zondag	5-3	MAF, fam de Bruijn (incl. offerblok HA)
Zondag	12-3	Gevangenzorg Nederland
Zondag	19-3	GDC Noodhulp en Rampenfonds
Zondag	26-3	

Per bank ontvingen we in maart aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

MAF, fam de Bruijn

GDC Noodhulp en Rampenfonds

Landelijk jeugdwerk

DPE

GDC, Noodhulp aardbeving Turkije / Syrië

Voorjaarszendingscollecte

Giften t.b.v. diaconie

In maart ontvingen we via ouderling Lam € 10,00 en via kerkvoogd van Leeuwen een gift in collectemunten van € 33,60. Beide giften met algemene bestemming.

Collectebestemmingen

Op zondag 7 mei wordt er geïncasseerd voor het landelijk fonds noodlijdende gemeenten en personen. Dit fonds helpt gemeenten elkaar financieel te ondersteunen, zodat er geen geldproblemen ontstaan die de verkondiging van het Woord en het gemeentelven in de weg staan. Het fonds richt zich vooral op kleine(re) gemeenten die financiële hulp nodig hebben, of gemeenten die onverwachte of bijzondere omstandigheden hebben. Deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden ondersteuning krijgen om de moeilijke tijd door te komen. Het fonds kan ook helpen bij het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is meestal voor vijf jaar en wordt elk jaar met 20% verminderd. Dit heeft al veel gemeenten geholpen om zelfstandig de predikantsplaats te financieren. De collecteopbrengst is ook bedoeld om predikanten financieel te ondersteunen.

Op zondag 14 mei wordt er tijdens de dienst geïncasseerd voor de Voedselbank Ede. De Voedselbank helpt mensen die weinig geld hebben om rond te komen. Elke week krijgen zij een gevarieerd pakket met eten. Mensen kunnen hulp vragen via verschillende organisaties. De Voedselbank helpt mensen in de hele gemeente Ede. De voedselpakketten worden samengesteld uit eten dat niet meer verkocht kan worden in de winkel. Dit eten wordt beschikbaar gesteld door bedrijven die het anders weg zouden gooien. Meer informatie vindt u op www.voedselbankede.nl.

Op zondag 28 mei en maandag 29 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, wordt de jaarlijkse Pinksterzendingcollecte gehouden.

Misschien kent u het lied: 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd...'. Deze belofte werd vervuld toen de Heilige Geest werd uitgestort en zal blijven tot Christus terugkomt. Pinksteren herinnert ons hieraan en we bidden dat deze belofte wordt vervuld. Maar er is ook een opdracht aan verbonden: we moeten het woord van Jezus Christus aan alle mensen verkondigen. De krant meldde dit voorjaar dat 34 % van de wereldbevolking nog niet bereikt is met het Evangelie. Dat komt doordat sommige mensen in afgelegen gebieden leven, of doordat sommige regeringen tegen het Evangelie zijn. Maar ook doordat er niet voldoende middelen en niet voldoende mensen zijn om het zendingswerk ter hand te nemen. De Heere belooft dat er stromen van zegen zullen komen. Zijn huis zal vol worden. Vanuit alle windstreken worden mensen toegebracht. Daarvoor wil Hij het zendingswerk gebruiken. ZHHK voelt haar verantwoordelijkheid en wil het werk voortzetten en uitbreiden, in Malawi en in Suriname. Maar ook in veel andere gebieden waar mensen verloren gaan omdat zij niet weten van de Heere Jezus. U kunt helpen door te bidden voor het zendingswerk en door een gift te geven aan de pinksterzendingcollecte. De opbrengst gaat naar het werk in Suriname, Malawi en andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. U kunt ook direct een gift overmaken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Op zondagen waar geen specifiek doel voor de diaconale collecte is vastgesteld, wordt er geld ingezameld om mensen in nood te helpen. Wat mooi dat we als gemeente en

diaconie kunnen helpen in tijden van nood, zowel binnen als buiten de gemeente! Als u weet van iemand die hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met een (wijk-) diaken. Wij helpen graag verder en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Meet & Eat crisisopvang Galvanistraat Ede & Noodopvang Harskamp

Samen eten verbindt! Daarom organiseert de Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) opnieuw een Meet & Eat op vrijdag 12 mei 2023, voor zowel de noodopvang in Harskamp waar Oekraïners verblijven als voor de crisisnoodopvang in Ede

waar vluchtelingen verblijven met allerlei verschillende nationaliteiten. Op deze vrijdag 12 mei is er de gelegenheid om deze mensen uit te nodigen om bij u thuis aan tafel te schuiven en op die manier kennis te maken en ze welkom te heten.

Als u meedoet, haalt u uw gasten tussen 17.15 en 18.15 uur (het precieze tijdstip zal u t.z.t per mail van CVVE horen) op bij de opvang en brengt u ze 's avonds weer terug. U kunt bij uw aanmelding aangeven hoeveel mensen u maximaal kunt ontvangen.

U kunt zich aanmelden via www.cvvede.nl. Binnenkort ontvangt u dan een mail met meer informatie.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten maart

Zondag	5-3	
Zondag	5-3	Kerk en pastorie
Woensdag	8-3	Biddag (incl. giften per bank)
Zondag	12-3	
Zondag	12-3	Kerk en pastorie
Zondag	19-3	
Zondag	19-3	Kerk en pastorie
Zondag	26-3	
Zondag	26-3	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in maart aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie
COV

Giften t.b.v. kerkvoogdij

In maart ontvingen we via ouderling Lam € 10,00 en via kerkvoogd van Leeuwen een gift in collectemunten van € 148,00.

Verder vermelden we nog 2 giften die we in februari ontvingen, maar die per abuis niet in de vorige Quo Vadis vermeld waren. Het betreft twee giften via dominee Schinkelshoek, namelijk van € 40,00 en van € 10,00. Alle giften met algemene bestemming.

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in maart € 92,30 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Oude metalen

In maart ontvingen we € 183,60 voor oude metalen.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel vindt u de cumulatieve inkomsten van de kerkvoogdij over 2023.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	mrt-23 (realisatie)	mrt-23 (begroting)	2023 t/m mrt (realisatie)	2023 t/m mrt (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	3.148	5.000	10.532	15.000	60.000
Collecte-inkomsten	9.308	10.000	16.803	16.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	253	-	865	-	12.000
Overige inkomsten	1.162	1.396	4.239	3.046	18.500
Totaal inkomsten	13.871	16.396	32.439	34.046	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden mei en juni staat de muntuitgifte gepland op woensdag 3 mei en woensdag 7 juni. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.00 uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Jaarcijfers kerkvoogdij 2022

De jaarcijfers 2022 van onze gemeente hebben voor u ter inzage gelegen. De cijfers zijn inmiddels ook gecontroleerd door een kascontrolecommissie. We danken de commissieleden voor hun inzet.

We hechten er belang aan om u op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken van onze gemeente. Recent hebt u de jaarlijkse brief ontvangen voor de vrijwillige bijdrage. In die brief zijn ook de jaarcijfers 2022 opgenomen, met een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente en de ontwikkelingen daarin. Mocht u deze brief niet ontvangen hebben, of naar aanleiding ervan vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de kerkvoogden.

Herinnering contributie Quo Vadis

Enkele maanden geleden verzochten we u om als (mee)lezer van de Quo Vadis de jaarlijkse contributie van € 20,00 over te maken. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten. Een deel van de gemeente heeft dit bedrag inmiddels voldaan. Dank daarvoor. Bij dezen een herinnering voor hen die deze betaling nog niet verricht hebben. We vragen u/jou vriendelijk om deze contributie alsnog over te maken. U/jij kunt deze contributie overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede. Hartelijk dank!

Koster(s) gezocht

Vanuit de kerkvoogdij zijn wij op zoek naar gemeenteleden die open staan om op termijn de functie van koster te gaan vervullen. Staat u hiervoor open en/of heeft u interesse? Stuur dan een berichtje naar secretariskerkvoogdij@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

"Nederigheid, de plaats van volledige afhankelijkheid van God, is de eerste plicht en de hoogste deugd van het schepsel, en de wortel van elke deugd. En dus is trots, of het verlies van deze nederigheid, de wortel van elke zonde en kwaad."

Andrew Murray



Verenigingen en Kringen

Vrouwenkring

Beste allemaal! Onze laatste bijeenkomsten van dit seizoen staan gepland op dinsdagochtend 23 (aanvang 9.30 uur) en woensdagavond 24 mei (aanvang 19.45 uur) We willen hoofdstuk 11 gaan behandelen; de brief aan Laodicéa.

Wat hebben we rijke Bijbelstudies met elkaar behandeld!

'De Alfa en de Omega' was de titel van ons Bijbelstudieboekje. God maakt Zich bekend

als de God Die alle tijden overspant, maar ook het Begin en het Einde is. Hij houdt de hele geschiedenis in Zijn handen!

En ook in ons persoonlijk leven: Hij begint, altijd! 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft'.

Van harte welkom!

We willen jullie ook nog herinneren aan ons dagje weg op dinsdag 13 juni. Opgeven kan bij Anje Zondag, anjezondag@hotmail.com



Zending en Evangelisatie



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
Komende week is het weer 4 en 5 mei. Weten jullie wat we dan herdenken? Op 4 mei herdenken we de mensen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei herdenken we dat Nederland bevrijd is. De puzzel gaat deze keer over bevrijding, want ook in de Bijbel gaat het vaak over bevrijding. Maar waarvan moeten we eigenlijk bevrijd worden en Wie kan ons redden? Als je alle woorden

in de woordzoeker doorgestreept hebt, blijven er een aantal letters over die samen twee woorden vormen. De kleurplaat gaat over het verhaal van de kope- ren slang. Weten jullie wat dat verhaal met bevrijding te maken heeft? Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes Debora

"De christen probeert vaak zijn zwakheid te vergeten; God wil dat we het ons herinneren, het diep voelen. De christen wil zijn zwakheid overwinnen en ervan verlost worden; God wil dat we rusten en ons er zelfs in verheugen. De christen treurt over zijn zwakheid; Christus leert Zijn dienaar te zeggen: 'Ik heb vreugde in zwakheden. Veel liever ...zal ik...roemen in mijn zwakheden' (2 Kor. 12:9)' De christen denkt dat zijn zwakheden zijn grootste hindernis zijn in het leven en de dienst van God; God vertelt ons dat dit het geheim is van kracht en succes. Het is onze zwakheid, van harte aanvaard en voortdurend gerealiseerd, die toegang geeft tot de kracht van Hem die heeft gezegd: 'Mijn kracht wordt volmaakt gemaakt in zwakheid'

Andrew Murray

J N E Z K G B G U S R N E D G
 T E O Z M R E E R S I E Z R N
 S D I Y Z N U S T M R V M E I
 U N J K A G Z I T A V E Q D V
 H O S D O I V M S O A L K D E
 D Z E B L O E D F Q R L L E G
 N E S S O L R E V A V V D R R
 M W O V R I J H E I D O E T E
 R M W G Q U B C V E Z W T N V
 T K A A M E G J I R V W G T Y

Betaald

Bloed

Genade

Gestorven

Goed

Kruis

Leven

Redder

Vergeving

Verlossen

Vrijgemaakt

Vrijheid

Zonden



Nieuwbouw, verbouw
en onderhoud



Pol bouw en onderhoud
 Concordialaan 14
 6712 GM Ede
 Tel 06 1366 5469



paint the world
SUPER
COLORING



Verhaal

Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)

Hoofdstuk 4: Eindelijk bij de witte man (vervolg)

"Stop ze er allebei maar eerst lekker warm in", zei de dokter, "en geef de baby over een uur nog een injectie. Als de jongen wakker wordt, moeten we Ano maar roepen. Misschien kan die hem verstaan. Heeft hij verder niets bij zich, waaraan we kunnen nagaan waar hij vandaan komt? O, kijk! Hier hebben we een tijdsnoer". Hij viste het stukje liaan uit het net. "Er zitten twee knopen in, dan is dit de derde dag, dat hij op pad is. Dat is toch niet zo heel erg lang. Maar hij heeft per dag waarschijnlijk wel lange afstanden afgelegd. Hij is volkomen uitgeput". Hij keek even peinzend op de kinderen neer. "Dappere jongen," zei hij toe zacht. "Nu zuster, ik ga weer naar m'n mensen. Als er wat bijzonders is, hoor ik het wel direct". Zuster Annie keek hem na. Zie je wel, hij ging eerst naar zijn kamer. Ze kende hem zo langzamerhand wel! En ook zij knielde eerst neer en legde de nood van deze vreemde kinderen voor aan een alwetend God.

Die avond stond, verscholen achter dicht struikgewas, een groepje mannen te kijken naar het vreemde witte huis. Ze hadden deze dag de afstand afgelegd, waar Tekko bijna twee dagen over had gedaan. Daaraan hadden ze gemerkt, dat hij aan het einde van zijn krachten was gekomen. En ze waren nóg haastiger verder getrokken, in de hoop hem in te halen voordat... Maar ze waren te laat...net te laat... Tekko's vader balde

zijn vuisten. Wat had de jongen beziel, dat hij naar die vreemde witte tovenaars was gegaan? Moest hij nog meer ongeluk over hun dorp brengen? Wat had Wemale niet voor een vreemde, akelige dingen verteld over de witte man! Sombor stonden de mannen nog even naar het vreemde grote huis te kijken. Door de ramen scheen een flauw licht. Toen trokken ze zich terug in het dichte bos om te beraadslagen wat ze nu moesten doen.

De nacht verstreek... Tekko sliep.....
De nieuwe dag begon met al haar bedrijvigheid... Tekko sliep nog steeds....
Eindelijk, toen het al middag was, begon hij wakker te worden. Zuster Annie, die elk ogenblik naar de kinderen ging kijken, zag hoe hij bewoog. Vlug ging ze de zendeling en Ano, de zwarte verpleger halen. Met z'n drieën stonden ze bij de jongen, die eerst verbaasd, toen verschrikt, maar spoedig gerustgesteld om zich heen keek. O ja.....

"Waar is m'n zusje?" vroeg hij. Gespannen keken de dokter en zuster naar Ano. Verstonde hij de jongen? Ano knikte bevestigend. Ja, hij kon hem gelukkig verstaan. "Met je zusje gaat het prima. Het vuur in haar is minder geworden en ze heeft al wat gedronken", zei hij tegen de jongen. Tekko lachte blij. Voor 't eerst hoorde hij hier zijn eigen taal. "Ik versta jou", zei hij. "En ik versta jou", zei Ano. "Vertel me eens, waar je vandaan komt". Tekko bewoog onrustig. Mocht hij dat vertellen? Hij dacht aan de oude wijze man, die gaan contact wilde met de witte tovenaars. Maar... dat was waar ook! De witte tovenaars spraken een andere taal en kon hem tóch niet verstaan!

Wordt vervolgd



Overige berichten

Doneer je kleding aan het goede doel
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne en Moldavië! Tweedehands geeft

anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen: Lunterseweg 57 te Ede.

RD-psalmzangavond

Oude Kerk, Ede. 12 mei, 19.30 uur, RD-psalmzangavond 'samen zingen uit 1773', Harm Hoeve, orgel, meditatie, ds. J.M. Molenaar.

RD-muziekredacteur Jaco van der Knijff zal vertellen over de achtergronden van de berijming van 1773. Toegang vrij. Aanmelden www.rd.nl/samenzangavond

Nacht van Gebed

"Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangensmuren en geen gesloten deuren" - Anne van der Bijl.

Wat een kracht heeft gebed! Wij geloven dat bidden verschil maakt voor onze vervolgd broers en zussen én in onze eigen levens. Daarom organiseert Open Doers weer de Nacht van Gebed. Dit jaar is het van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni.

In deze nacht staan we stil bij het lijden én het geloof van onze broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Iran, Syrië en Vietnam. In gebed brengen we hen voor Gods troon.

Graag willen we dit ook weer organiseren in onze gemeente. Bij deze van harte welkom! Het zal van ca 19.45-00.00u zijn, al kun je uiteraard ook 1 uurtje meebidden.

Zet je het vast in je agenda? Meer informatie volgt!

Groet, Herwina Lam-Prins en Jan van Wolfswinkel

Open dag HHS

Op D.V. 3 juni organiseert het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) een open dag. Deze dag is niet alleen bedoeld voor kerkenraden en (aankomende) studenten, maar juist ook voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden. U bent dus van harte welkom om te zien hoe de studie aan het Seminarium

um vormgegeven wordt. Door de docenten worden er workshops gegeven rondom het thema *"Theologie vandaag, godgeleerdheid is (niet) van gisteren"* en voor de kinderen is er een kinderprogramma of oppas. De ontvangst is vanaf 13.00 uur in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam en het programma is rond 16.30 uur afgelopen. Aanmelden voor de workshops is verplicht en kan via hersteldhervormdekerk.nl/seminarium. Daar vindt u ook de thema's van de workshops en meer informatie.

HERSTELD HERVORMD SEMINARIUM

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

OPEN DAG

Uniek kijkje in de predikantsopleiding

Interessante workshops rond het thema

Theologie vandaag

Godgeleerdheid is (niet) van gisteren

WANNEER:
D.V. Zaterdag 3 juni 2023

TIJD:
Ontvangst vanaf 13.00 uur,
Programma tot +/- 16.30 uur

LOCATIE:
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, Amsterdam

INFORMATIE EN AANMELDEN:
Voor het programma, het aanmelden voor de workshops en meer informatie over vervoer naar de VU zie www.hhk.nl/seminarium

WWW.HHK.NL/SEMINARIUM

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

evangelisatie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

jv@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 18 mei gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



Borduurwerk

Mijn leven is een weefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren-
heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven- en
ik de onderkant.

Als 't weefgetouw zal rusten
en de spoel niet meer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk 'waarom'.
Hoe nodig donk're draden
zijn in des Wevers hand
naast goud- en zilverdraden:
Zó komt Zijn plan tot stand.

Corrie ten Boom (1892-1983)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Pottaria/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen

vandelagemaat
Eik seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
Zorgverleners







Wijkverpleging **Huishoudelijke Ondersteuning** **Kraamzorg**

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl