



Het viervoudige karakter van de strijd van een christen

(Psalm 1:3)

Ook de apostel vat samen dat wij een viervoudige strijd hebben te voeren, wanneer hij zegt: 'Wij hebben echter niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de machthebbers van deze wereld en van de duisternis, tegen de geestelijke boze machten, die in de hemelse gewesten zijn.' Dit zijn nu de rivieren, die weggaan uit het paradijs. En daarom denk ik dat hij die ernaar hunkert om naar het paradijs terug te keren, deze waterbeken moet oversteken. En dit heeft die zelfde heilige profeet niet zomaar uitgedrukt, omdat hij daardoor [namelijk] toonde dat hij, die alle beproevingen heeft ondergaan, erop mag hopen dat de rust van het paradijs nu reeds voor hem bestemd is. Daarom spreekt hij als volgt: 'Mijn ogen deden waterbeken naar beneden stromen.' Zoals er immers een lang, vurig slagzwaard aan het begin van het paradijs is, zodat hij die terugkeert door het vuur terugkeert, zijn zonden verbrandt en zijn goud loutert, zo keert degene die terugkomt weer terug door deze beken en met recht zeggen de heiligen: 'Wij zijn door het vuur en het water gegaan' (Ps. 66:12). Over die waterbeken zegt ook Jesaja: 'Als u door het water gaat, zullen de rivieren u niet overstromen.' Welke rivieren? Luister naar David, die [dit] zegt over degenen die zich naar het paradijs haastten: 'Wellicht zou onze ziel door

het onstuimige water zijn gegaan.' Sommigen betrekken bij die vier beproevingen ook de volgende tekst: 'Op de adder en op de giftige slang zult u wandelen, u zult de leeuw en de grote slang vertrappen', in die zin dat Hij gewandeld heeft in Zijn vleeswording, in Zijn lijden, of in de overgave van Zijn koningschap, dat Hij aan de Vader zal overleveren [Zichzelf] vertrapte, aangezien hij Zijn hoogste waardigheid geheel tenietgedaan heeft. Mooi wordt dit overgeplant genoemd, omdat Hij eerst in de maagd geplant was en later overgeplant werd naar het paradijs, zoals Hij zei tegen de moordenaar: 'Voorwaar zeg Ik u, vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.' Deze boom zal zijn vrucht geven op zijn tijd. Van aardse bomen wordt gezegd dat zij geen vrucht geven, maar vrucht dragen, maar de boom des levens en van de wijsheid geeft vrucht, dat wil zeggen, geeft rijkelijk en schenkt. En dan komt dit weer opnieuw in gedachten: 'Als er een boom van wijsheid is, waarom zal die dan op zijn tijd geven en niet altijd?', opdat het voor ons juist niet moeilijk zou zijn dit te denken over Christus. Maar u, die gelezen hebt dat de Heere een trouwe en voorzichtige rentmeester over Zijn huis zal aanstellen, opdat hij op Zijn tijd aan hen een maat tarwe zou geven - in ieder geval op Zijn tijd, niet altijd - moet dat in ieder geval niet eng vinden. De Wijsheid

kan altijd vrucht geven, maar omdat het de Wijsheid is, is zij ook [aan zichzelf] verplicht om op een wijze manier te geven en op een voorzichtige wijze rentmeester te zijn, aangezien wij eens een volle maat verdienen of kunnen ontvangen. Zoals [ook] hier de laatste tijd [van het jaar, namelijk de herfst,] zijn vrucht zal geven, zo zal zij ook daar zijn vrucht geven aan hen die daarnaar verlangen, zodat wij deel kunnen krijgen aan Zijn opstandingen dit deelgenootschap kunnen bewaren. Nu kunnen we dat niet, wij verkrijgen dit niet in een zondige wereld; hier is immers de verleiding. Ook moest ervoor uitgekeken worden dat wij de goede vruchten niet zouden bederven, die de boom des levens gaf. Omdat zij nu vergankelijk, maar daar onvergankelijk zijn. Aangezien ook de gestorvenen, zegt de Schrift, weer zullen opstaan, zijn zij onvergankelijk en ook wij zullen worden veranderd. 'Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen.' Wat zou voor iemand die ging sterven het nut zijn geweest om te ontvangen wat de dood dan vervolgens bij hem weer zou weg nemen? De Wijsheid weet dus, aan wie zij wat moet geven, zij die zelfs nog geen blad van haar eigen boom verliest. En laten we daarom zien wat de vrucht van de wijsheid en wat het blad is. De vrucht is het binnenste, het blad is [datgene] waardoor de vrucht of tegen de verschroeiende zon, of tegen de kou beschermd wordt. De vrucht blijkt het geloof te zijn, de vrede, de voortreffelijkheid van de leer, de gerichtheid op de ware kennis, de uitleg van de geheimenissen. Een goed leven bewaakt deze vruchten, een slecht leven verliest ze, ook al heeft ze die [vruchten] ontvangen. 'Tegen de

zondaar heeft God echter gezegd: 'Waarom verkondigt u Mijn gerechtigheden?' In de verborgen dingen bevindt zich de vrucht, in de morele uitleg het blad, doordat men de hemelse geheimenissen [alleen slechts] beschouwt. Want wanneer men het goede doet zonder geloof, dan zijn dat bladeren; ze lijken krachtig te zijn, maar ze kunnen geen baat geven, ze worden door de wind heen en weer bewogen, omdat ze geen fundament bezitten. Hoeveel heidenen hebben medelijden, hebben nuchterheid, maar hebben geen vrucht, omdat ze geen geloof hebben! De bladeren vallen gemakkelijk af, wanneer de wind geblazen heeft. Ook sommige Joden hebben kuisheid, hebben een grote zorgvuldigheid en nauwgezetheid bij het lezen [van de Schrift], maar ze zijn zonder vrucht, ze worden heen en weer bewogen als bladeren. En dit zijn nu precies die bladeren die de Verlosser aan de bekende vijgenboom.

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 16e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l.

Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en

is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachten wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

Zondag 5 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.A.</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Nabetrachting H.A.</i>)
	1e collecte	MAF - fam. de Bruijn
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Woensdag 8 maart <i>Biddag</i>	10.00 uur	Ds. P. de Vries (<i>Nunspeet</i>)
	19.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 collecte	Kerkvoogdij
Zondag 12 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. H. v.d. Ziel (<i>Veenendaal</i>)
	1e collecte	Gevangenenzorg Nederland
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 19 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk ZH</i>)
	1e collecte	GDC
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 26 maart	10.00 uur	Ds. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. A.A.F. v.d. Weg
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie

Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangensmuren en geen gesloten deuren.

Anne van der Bijl



Soms lijken er tegenstrijdigheden in de Bijbel te staan, teksten die elkaar op het eerste gezicht tegenspreken. Maar is dat dan ook zo? De bekende Dr. Joh. Polyander [1568-1646], afgevaardigde naar de synode van Dordrecht, revisor van de Statenvertaling en medewerker aan de Synopsis purioris Theologiae, heeft over die mogelijke tegenstrijdigheden van diverse teksten een boek geschreven. De titel van dat boek luidt 'Schijnbare tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard', de eerste druk van dat boek is verschenen in 1621. Ik heb een herdruk uit 1979 in mijn bezit.

Met de lidmatenkring zijn we bezig met de 1e brief van Johannes, daar komen we zo'n mogelijke tegenstrijdigheid tegen. Dat zijn de woorden van Johannes die hij schrijft in hoofdstuk 1 en 3: 'Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.' 1 Joh. 1:8. 'Een iegelijk die in Hem blijft (nl. in Jezus Christus) die zondigt niet'. 'Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet'. 1 Joh. 3:6a,9a. De aandachtige lezer proeft de spanning tussen deze teksten. In hoofdstuk 121 van het bovengenoemde boek behandelt Polyanders deze teksten. In het onderstaande stukje kunt u zijn uitleg lezen. Ik heb de vrijheid genomen om het 17e-eeuwse Nederlands wat te moderniseren en heb wat tussenkopjes aangebracht, om het geheel wat toegankelijker te maken. U kunt natuurlijk het origineel ook lezen het is blz. 415 t/m 420 van de uitgave die ik in bezit heb.

Wij hebben zonden!

'Als er iets is, dat dringend noodzakelijk is

voor ons mensen, dan is het ongetwijfeld dit, dat hij zichzelf kent als een zondaar. Zolang dit niet het geval is, zal hij niet de toevlucht nemen tot de Enige, die hem redden kan. Dan leeft hij voort, verblind en verhard, zonder in te zien of te ervaren, hoe gevaarlijk zijn geestelijke toestand is. Hij zal dan niet pleiten op Gods barmhertigheid en ontfermende zondaarsliefde, omdat hij denkt dat hij in zichzelf rijk en verrijkt is en aan geen ding gebrek heeft. Daardoor meent hij dat hij het zonder God en buiten Christus kan stellen. Iedereen, die dat meent en daarin ook volhardt, zal zeker verloren gaan. Want er is geen zaligheid dan in de naam van Jezus Christus, Hij is door God gezonden, om op aarde te zoeken en zalig te maken, wat verloren was. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden en alleen Hij is de Almachtige, om ons, die van nature dood zijn in zonden en misdaden, weer levend te maken. En dat geldt niet voor sommigen mensen maar voor alle mensen, want sinds het moment dat Adam en in hem alle mensen zijn gevallen, luidt het: 'Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, ja, zelfs niet tot een toe.' Dit wordt zeer duidelijk in het Woord van God gezegd. En dat, staat daar geschreven met geen ander doel, opdat we onszelf zullen leren kennen als een zondaar. En zullen ervaren hoe verwerpelijik en zwaar de banden van de zonde zijn, maar ook dat wij verlangend zullen uitkijken naar hulp en redding en deze zullen zoeken waar zij te vinden is. Daarom is het waar: 'Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet'. De ervaring van ie-

dereen van ons is, dat wij de waarheid van dit woord moeten belijden. Nooit is er een mens geweest, hoe gelovig en godsdienstig hij ook was en zolang de aarde bestaat, zal er ook nooit iemand zijn, die oprecht kan zeggen dat hij geen zonde heeft.

Belijdenis doen van je zonden

In het volgende vers roept Johannes dan ook op tot belijdenis van de zonden; in plaats van onszelf te misleiden en te bedriegen, moeten wij onze zonden voor de Heere belijden, Die graag vergeeft en niet verwijt, omdat Hij traag tot toorn en groot van geduld is. Wanneer wij aan Hem onze zonden belijden, zullen wij niet bedrogen uitkomen, want, 'indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.' Maar 'indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.' Dat is een confronterende gedachte! Wij, zondige kinderen van Adam, maken Hem, de Hoge en de Heilige God dan tot een leugenaar! Het is Godslastering en een minachting van Zijn woord, want dat woord zegt ons op vele bladzijden, dat wij gevallen zijn in ons verbondshoofd Adam en daarom vanuit onze natuur kinderen van de toorn zijn en met de hele wereld onder het oordeel van God liggen. Als wij zeggen, dat wij zonder zonden zijn, dan is dat openlijk de strijd aan te binden tegen God en vinden dat zijn straffen onrechtvaardig zijn. Als wij zeggen dat wij zonder zonden zijn, dan gaan we lijnrecht in tegen het woord van God, dat even getrouw en waarachtig is als God zelf. Als het woord van God in ons is, dan zullen wij de lasten van onze zonden ervaren en dan kunnen wij

het onder het gewicht van Gods toorn niet uithouden. Dan zullen wij mensen die hulp nodig hebben de toevlucht nemen tot de troon van Zijn genade, om daar te pleiten op genade - niet op enig recht - maar ons vastklemmen aan Zijn Vaderlijke goedheid.

Die in Hem blijft, die zondigt niet!?

Hoe is het dan te begrijpen, dat Johannes in het 1e hoofdstuk van deze brief duidelijk schrijft, wat ons (zoals we eerder zagen) in de Schrift geleerd wordt, dat er niemand zonder zonden is. Terwijl hij in het 3e hoofdstuk een bepaalde menigte daarvan uitzondert, want daar zegt hij, dat iedereen, die in Christus Jezus blijft, niet zondigt. Is dit niet in tegenspraak met wat Johannes zelf ondervonden had? Hij was uit God geboren en ook hij belijdt dat hij een zondaar is en Gods barmhartigheid nodig had! Als Johannes zegt, dat mensen, die uit God geboren zijn niet zondigen, dan zegt hij daarmee dus niet, dat de gelovigen vrij zijn van zonden. Het is niet juist, als wij menen, dat de gelovigen hier op aarde heiligen en zonder zonden zouden zijn. Als het gaat over de gehoorzaamheid, die zij aan God verschuldigd zijn, geldt zelfs dat 'de allerheiligsten': 'Zolang zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben'. [zie HC 144] Johannes zegt hiermee, dat niemand zich er op kan beroemen, een kind van God te zijn, zolang hij niet het voornemen heeft, zich te in te spannen, om zijn leven in te richten naar de geboden en de gerechtigheid van God. De opvatting dat er hier op aarde heiligen [perfecte mensen] gevonden worden, is niets anders dan een verkeerde droom, die door deze uitspraak van Johannes niet wordt gevoed, maar wordt afgewezen.

De oude mens blijft!

Laten we deze uitspraak eens beter bekijken. Heeft iemand, die uit God geboren is, onmiddellijk zijn volle [geestelijke] wasdom bereikt? Nee, dat niet, het goede werk is wel in hem begonnen en hij kan gerust zijn, want God zal niet laten varen het werk van Zijn handen. Het is waar dat God getrouw is en Hij Zijn werk zal voortzetten en voltooien, maar tot aan zijn dood toe, zal de zonden aan de mens blijven kleven. De oorzaak is dat de overblijfselen van de oude mens nog in hem zijn. En omdat de wedergeboorte op aarde nooit haar volle wasdom bereikt, kan zij de mens niet volkomen verlossen van de zonde; zij kan haar alleen beteugelen en beperken. Zolang de mens nog woont in het vlees, zal hij het lichaam van zonde omdragen. Hij is pas volkomen verlost, als hij zal inwonen bij de Heere. Maar dit staat vast, het doel van de wedergeboorte is, een volkomen vernietiging van alle zonden. Daarom, die uit God geboren zijn, leven heilig in die zin, dat de Geest van God in hen de boze begeerte om te zondigen beteugelt. De Heilige Geest werkt zodanig in de harten van de gelovigen, dat zij bewogen en aangespoord worden tot een heilige ijver, om het vlees te kruisigen met al zijn begeerlijkheden. Zij doen de nieuwe mens aan, die naar God geschapen is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid.

Daarom Twee-mens!

Door de werking van de Geest heeft de gelovige het vaste besluit genomen, om in de kracht van God de strijd aan te binden tegen alles, wat hem afhoudt van Zijn God. Johannes toont hier dan ook niet alleen aan de uitnemende grootheid van Gods kracht, waarmee Hij in de mens werkt, maar laat

ook zien dat de Heilige Geest de genade in onze harten laat voortgaan tot het einde toe. Want er is een krachtig volhouden in het nieuwe leven. En daarom zegt hij, dat de kinderen Gods niet zondigen kunnen. Men zou deze tegenwerping kunnen maken: hoe kan Johannes in het vervolg van deze brief schrijven, dat ook nadat de mens door de Heilige Geest is wedergeboren, toch de eerbied voor en de liefde tot God lijkt te verliezen? Ons antwoord: het zaad, waardoor God Zijn kinderen wederbaart, is onverderfelijk en houdt altijd zijn kracht. Toch gebeurt het, dat dit zaad verstikt wordt, zoals de geschiedenis van Davids [zie ook psalm 51] ons treffend leert; maar het zaad gaat niet verloren, want toen het leek dat de vrees voor God in hem was uitgeblust, was hij een gloeiend stukje hout, dat onder de as verborgen lag. De duivel is er altijd op uit de harten van de gelovigen af te trekken van God; maar al is het ook, dat hij zijn macht vaak nog krachtig laat ervaren, toch is er altijd de verborgen wortel van de wedergeboorte, die daarna weer in berouw en boetvaardigheid opbloeit.

Niet volkomen bevrijd van de zonde, maar er niet meer door beheerst!

Hieruit blijkt dat Johannes niet zeggen wil, dat iemand die wedergeboren is volkomen bevrijd is van de zonde, hij legt er nadruk op, dat de gelovige, die staat onder de leiding van de Heilige Geest, niet meer beheerst wordt door de zonde. [zie ook kant. 25 bij 1 Joh.3] Hij doet de zonde niet meer van harte, hij haat haar met een volkomen haat. En hij waakt, bidt en strijdt tegen haar en zijn ernstig voornemen is, niet alleen naar sommige, maar naar alle geboden van God te leven. [zie HC 144] In één woord ge-

zegd: Een ieder, die uit God geboren is, zondigt niet, omdat God door Zijn Heilige Geest de wet in zijn hart heeft ingedrukt. Maar tegen zijn wil in, is er echter nog zonde in hem

overgebleven zodat van hem, zoals van alle anderen, geldt: 'Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelf en de waarheid is in ons niet.'



Van de Kerkenraad

Bezoek ouderen

We hebben de laatste tijd in de gemeente meer aandacht voor de jongeren en dat is goed. Toch vergeten we ook zeker de ouderen van de gemeente niet. Na zijn afscheid vorig jaar als ouderling, hebben we dhr. A. Methorst bereid gevonden om de gemeente nog enige tijd te blijven dienen als bezoeker voor de ouderen vanaf 70 jaar. Hij mag dit werk nu alweer bijna een jaar doen. We hebben als kerkenraad ook periodiek contact met dhr. Methorst over het bezoekwerk. Als u 70 jaar of ouder bent (geworden), dan kunt u een keer een bezoekje verwachten. Ook kunnen op aangeven van de kerkenraad bezoeken worden afgelegd.

Biddag

Op woensdag 8 maart as. hebben we de jaarlijkse biddag. Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de

tweede woensdag van maart. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we als gemeente mogen bidden om de zegen van de Heere over de oogst, over ons werk op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Een dag om stil te staan en stil te zijn voor God, om van Hem alles te verwachten. Biddag, een dag waarop we onze afhankelijkheid van de Heere belijden. Juist op deze dag mogen we ook bidden om de zegen van de Heere voor ons als gemeente. Opdat Hij ons genadig zij!

Ziekenzalving

Naar aanleiding van een vraag uit de gemeente over ziekenzalving heeft de kerkenraad dominee J. Koppelaar gevraagd in de avonddienst op zondag D.V. 19 maart het woord te bedienen uit Jakobus 5: 13-15. Dat lijkt ons een goede manier om als gemeente Bijbels onderwijs te ontvangen over ziekenzalving

Gebed kan een kruis lichter voor ons maken, hoe zwaar het ook is. Gebed kan ons Hem doen zien, Die ons zal helpen een kruis te dragen. Gebed kan een deur voor ons openen als onze weg afgesloten is. Het kan ons tot Hem brengen, Die zal zeggen: "Dit is de weg". Gebed kan verlichting betekenen voor ons als zij die wij zeer liefhebben, van ons worden weggenomen en de wereld leger voor ons schijnt. Gebed kan ons tot Hem brengen Die de leegte in onze harten kan vullen en tot de golven kan zeggen: "Wees stil". Gebed kan een straal van hoop geven als onze aardse voorspoed schijnt te verdampen. Door het gebed komt Hij tot ons en zegt: "Ik zal u niet begeven of verlaten".



Pastoraat



Uit de gemeente



Roosters en Data

1 maart	Uitgifte collectemunten
2 maart	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
8 maart	Biddag
10 maart	JV -16
10 maart	Sportavond +16
11 maart	Gebedskring
12 maart	Koffie drinken na de ochtenddienst
15 maart	Ouderenmiddag
16 maart	Gemeenteavond
16 maart	Inleveren kopij kerkbode
17 maart	JV activiteitenavond
18 maart	Klusmorgen
21/22 maart	Vrouwenkring
22 maart	Kinderclub
23 maart	Lidmatenkring
25 maart	Gebedskring
25 maart	Kinderappèl
25 maart	Walking dinner
26 maart	JV +16
30 maart	Jongvolwassenenkring
31 maart	JV -16

Oppasrooster

5 maart Leanne Multem, Willemien van Oostrom
Annemieke van Engelenhoven, Eloïse van der Sluijs,
Anke van der Vliet

8 maart (*biddag*) Annette Aalbers, Lydia van Spronsen
Celine Budding, Liselotte van der Sluijs

12 maart Dorien Bazen, Jeannette van der Vliet
Judith Aalbers, Hadassa Adam

19 maart Lydia van den Bosch, Suzanne van Harten
Geanne Visser, Ellen van der Vliet

26 maart Maartje van de Kamp, Herwina Lam
Eloïse van der Sluijs, Hanne van der Vliet

Kerkauto-rooster

5 maart Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

8 maart (*biddag*) Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 561549

12 maart Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14

19 maart Ede: mevr. Oudijn 0318 437717
Bennekom/Wageningen:
mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

26 maart Ede: fam. v. Steenberghe 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34

...Als navolgers van Christus moeten we een drastisch besluit nemen: we moeten het vijandbeeld van ons af-schudden, dat we gemaakt hebben van hen die ons vervolgen. Want vanaf het moment, dat we van iemand een vijand hebben gemaakt, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken om hen te bereiken! We moeten voor hen bidden en zelfs de mensen liefhebben, die ons haten.

Anne van der Bijl



Opbrengst collecten januari

Zondag	01-01	ZOA
Zondag	08-01	
Zondag	15-01	GDC, Malawi
Zondag	22-01	Wycliffe, comité Karels
Zondag	29-01	

Per bank ontvingen we in januari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

ZOA

GDC, Malawi

Wycliffe, comité Karels

Collectebestemmingen

Op zondag 5 maart, Avondmaalszondag, is de diaconale collecte (inclusief de collecte aan de Avondmaalstafel) bestemd voor het werk van de familie de Bruijn in Papoea Nieuw Guinea. De familie de Bruijn is op dit moment terug in Nederland, en rond een verlof zijn er altijd extra kosten. Daarom deze collecte extra aanbevolen!

Op zondag 12 maart is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenzorg Nederland (deze collecte stond in de vorige kerkbode aangekondigd voor 19 februari, maar is verzet vanwege de noodhulpcollecte voor Turkije en Syrië). Het bezoeken van gevangenen is een Bijbelse opdracht (Mattheüs 25:36), en in de christelijke traditie altijd één van de zeven werken van barmhartigheid geweest. Gevangenzorg Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse opdracht, op verschillende manieren: door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Meer informatie vindt u op www.gevangenzorg.nl.

Zondag 19 maart is de diaconale collecte bestemd voor het Noodhulp- en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Vorig jaar werd er noodhulp verleend in crisissituaties in onder andere Oekraïne, Moldavië en Roemenië (hulp aan vluchtelingen), Pakistan (noodhulp vanwege de overstromingen) en Haïti (opbouw van het land na aardbevingen in 2021).

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Laten we gul geven voor God en onze naaste!

Biddag: Voedselinzameling Thuis in Zuid

Net als op dankdag willen we op biddag dit jaar een voedselinzameling houden ten bate van mensen die het hard nodig hebben. Op dankdag hielden we een voedselinzameling voor de Voedselbank, maar

sinds kort heeft Thuis in Zuid ook een weggeefwinkel waar (onder andere) voedsel wordt uitgedeeld. Op biddag staan daarvoor kratten in de hal van de kerk, waarin u etenswaren kunt achterlaten. Producten die vooral gewaardeerd worden zijn potten groente, zakken of blikken soep, pasta, rijst, broodbeleg, koffie, thee, wc-papier en verzorgingsproducten, graag alles in gesloten verpakking. Van harte aanbevolen!

Ede geeft warmte:

er is nog geld beschikbaar

Vorig jaar hebben we een paar keer geschreven over het initiatief Ede geeft warmte, waaraan mensen geld konden doneren uit solidariteit met hen die met hoge energiekosten te maken hebben. Inmiddels is het mooie bedrag van zo'n €90.000 opgehaald. Daarmee zijn 500 huishoudens geholpen, maar er is nog ruimte om 250 andere huishoudens te helpen. Heeft u te maken met hoge energiekosten die u, bijvoorbeeld door een laag inkomen, moeilijk de baas kunt? Doet u dan een aanvraag op <http://diaconaalplatformede.nl/ede-geeft-warmte/>.

Vluchtelingenopvang in Ede-Zuid

Misschien heeft u het al gelezen in het nieuws: per 1 maart opent een nieuwe vluchtelingenopvang in Ede aan de Galvanistraat. CVV Ede, dat de hulp aan vluchtelingen in de gemeente coördineert, is op dit moment aan het inventariseren wat er aan vrijwilligershulp nodig is. Wat zou het mooi zijn als we als kerkelijke gemeente in Ede-Zuid hier ook iets in kunnen betekenen! Op dit moment wordt er concreet gezocht naar maatjes voor vluchtelingen. Kijk eens op de website <https://cvvede.nl> voor

wat er nodig is, of schrijf u daar in voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

Oproep kascontrolecommissie

Jaarlijks dienen de cijfers van de diaconie beoordeeld te worden door een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden, waarbij de samenstelling van de commissie jaarlijks wijzigt. Elk lid verricht in principe 2 jaren achtereenvolgens de kascontrole, zodat er jaarlijks één plaats beschikbaar komt voor een nieuw lid. We zijn daarom op zoek naar iemand die bereid is om (in principe voor 2 keer) plaats te nemen in de kascontrolecommissie.

De controle vindt plaats in de kerk of bij een van de leden thuis. Het kost ongeveer 1,5 á 2u (1 avond). Het moment wordt gepland in overleg met beide leden; bij voorkeur in de periode tussen half maart en half april. Wilt u / wil jij op deze wijze betrokken zijn bij het werk van de diaconie? Neem dan contact op met de penningmeester van de diaconie via penningmeesterdiaconie@hhgede.nl of via 06-27535603

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Opbrengst collecten januari

Zondag	01-01	COV
Zondag	01-01	Kerk en pastorie
Zondag	08-01	
Zondag	08-01	Kerk en pastorie
Zondag	15-01	
Zondag	15-01	Kerk en pastorie
Zondag	22-01	
Zondag	22-01	Kerk en pastorie
Zondag	29-01	
Zondag	29-1	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in januari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie
COV

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in januari € 69,30 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie de Bruijn).

Opbrengsten in relatie tot de begroting

Met ingang van 2023 vermelden we maandelijks de (cumulatieve) jaaropbrengsten van de kerkvoogdij, zodat u actueel inzicht hebt in onze inkomsten. Dit vinden we temeer van belang gezien de negatieve begroting, door hogere voorziene kosten dit jaar. We hopen dan ook op hogere inkomsten dan begroot, en we roepen u ertoe om naar draagkracht bij te (blijven) dragen.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	jan-23 (realisatie)	jan-23 (begroting)	23 t/m jan (realisatie)	23 t/m jan (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	4.820	5.000	4.820	5.000	60.000
Collecte-inkomsten	4.040	3.000	4.040	3.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	570	-	570	-	12.000
Overige inkomsten	803	728	803	728	18.500
Totaal inkomsten	10.233	8.728	10.233	8.728	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden maart en april staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 1 maart en woensdag 5 april. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.00 uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Contributie Quo Vadis

Maandelijks ontvangt u onze kerkbode, de Quo Vadis. Als contributie vragen we hiervoor € 20,00 per jaar. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten. U/jij kunt deze contributie overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede. Hartelijk dank!

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 18 maart. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Activiteitencommissie

Zaterdag 25 maart Walking Dinner

Op 25 maart vindt het Walking Dinner weer plaats. Bij deze activiteit staat het samen-zijn in onze gemeente centraal. U kunt zich opgeven en de activiteitencommissie zorgt ervoor dat u op verschillende adressen kunt eten. De maaltijd is opgesplitst in verschillende gangen, zodat u steeds andere ge-

meenteleden spreekt. Uiteraard zijn er ook kokers nodig voor deze avond, die ook hun huis beschikbaar stellen. Opgave is te zij-ner tijd mogelijk via de website. We hopen ook deze keer weer op een grote opkomst! Nadere informatie over het Walking Dinner volgt in de komende weken via email.



Verenigingen en Kringen

Ouderenmiddag

Op woensdag 15 maart komen we als ouderen van de gemeente weer samen. Nadat we vorige keer kennis hebben gemaakt met het indrukwekkende verhaal van Herwina Lam, komt nu de heer B. Verhoef. Hij zal ons iets gaan vertellen over de Stichting vrienden van Heidelberg en Dordrecht. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!

Lidmatenkring

Donderdagavond 23 maart 19.30 uur is er lidmatenkring. We vervolgen onze reis door de 1e brief van Johannes. We gaan nadenken over de verzen 1 Joh. 4 vs. 1 t/m 6. Allen hartelijk welkom! We beginnen om 19.30 uur.

Jongvolwassenenkring

We zijn vorig seizoen begonnen met het boekje 'Daarom ga ik naar de kerk' van ds. A.A.F. van de Weg, de pastor van de Hervormde Victorkerk in Apeldoorn. We hebben inmiddels de eerste acht hoofdstukken van het boekje met elkaar gelezen en besproken. Op 30 maart willen we hoofdstuk 9 [het laatste hoofdstuk] 'Van fastfood naar voorproefje' met elkaar lezen en bespreken.

Catechese

De jongerencatechisaties zijn geëindigd op 20 februari in een gezamenlijke bijeenkomst waar een externe spreker – dhr. Mooiweer - het 7e gebod heeft behandeld en met name het kijken van pornografie en de gevolgen ervan. Het afgelopen winterseizoen is de catechese behoorlijk van vorm veranderd. De afgelopen jaren is er

door middel van de lesmethode 'Leren om te leven' de benodigde stof van de geloofsleer behandeld. Na twee avonden –aan het begin van dit seizoen- met de ouders en de jongeren is naar voren gekomen dat deze manier niet meer als prettig werd ervaren; daarom is dat veranderd in zelfgemaakte lesstof waarbij ook het maken van huiswerk is vervallen. Dit jaar hebben we de Tien Geboden met onze jongeren behandeld. Rondom enkele geboden zijn er sprekers uitgenodigd die deze geboden op een interactieve en praktische manier met hen hebben behandeld. Tevens zijn de mentoren bij sommige lessen betrokken die in groepjes de lesstof met hen hebben doorgesproken. Deze verandering heeft wel het e.e.a. gevraagd van de catecheten en de catechisanten. Vandaar dat we besloten hebben na de behandeling van de Tien Geboden twee weken eerder te stoppen dan gebruikelijk.

Vrouwenkring

Wat is het een zegen, om met elkaar de mogelijkheid te hebben Bijbelstudies te doen. Daarbij is het ook een 'oase'; omringd zijn met zusters die meelevens en meebidden, in tijden als er zorgen zijn. Wat is een ECHTE ontmoeting toch van levensbelang! Elkaar zien, vragen hoe het echt met elkaar gaat... We bidden, ook als bestuur, dat we zo'n kring mogen zijn: Aan Zijn voeten liggend, om alles van Hem te verwachten! En van daar uit een zegen te zijn voor de ander! We willen als bestuur Hannie van Donselaar bedanken voor haar tijd in het bestuur; zij heeft als secretaresse, vooral

in de coronaperiode, veel gedaan voor de vereniging!

In maart hopen we weer een bijeenkomst te houden. Dinsdagochtend 21 maart (aanvang 9.30 uur) en woensdagavond 22 maart (aanvang 19.45 uur) is Bijbelstudie 9 aan de beurt. We zien uit naar jullie en hopen op goede gesprekken! En.... kom gerust eens meedoen! Zowel jongeren en ouderen zijn aanwezig, het is ontzettend aanvullend en verrijkend. Voor meer informatie bel/app Henriette (06-18390280) of schiet me aan in de kerk.

Hieronder alvast de eerste aankondiging voor een mooi programma op D.V. 13 juni...
DAGJE UIT!

Aan alle vrouwen van onze gemeente, D.V. dinsdag 13 juni is er weer ons jaarlijks dagje uit. Ook als je geen lid bent van onze gesprekskring nodigen we je van harte uit om met ons mee te gaan. Het belooft een mooie dag te worden! Het plan is om 's morgens naar Open Doors in Ermelo te gaan. We krijgen daar een rondleiding door het bezoekerscentrum, dat gebouwd is op de plek waar tientallen jaren geleden campers en caravans werden omgebouwd om Bijbels te smokkelen naar Oost-Europa. We luisteren en kijken naar de rijke geschiedenis van Open Doors en de inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Tussen de middag rijden we richting het mooie Otterlo voor een gezellige picknick en een huifkartocht. Daarna staat op een prachtige plek de koffie voor ons klaar, de liefhebbers kunnen daar nog een wandeling maken. Rond 17.30 uur hopen we weer in Ede te zijn en om 18.00 aan tafel te gaan. Start van

de dag is om 9.00 (inloop 8.45) uur in de Zinderkerk; om 9.30 uur hopen we te vertrekken. Kosten: € 25,00. Je kunt je ook aanmelden voor alleen het dagprogramma (€ 19,00) of alleen de avondmaaltijd (€ 6,00). Krijg je er al zin in of heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar anjezondag@hotmail.com. We kijken uit naar je aanmelding!

Hartelijke groeten, Marjan en Anje

JV

Ha allemaal, Afgelopen weken hebben we weer mooie avonden gehad met elkaar. Bij de -16 hebben we voor het eerst een heerlijke taart vanuit 'Heel JV Ichtus Bakt' verorberd. We werden verrast door een prachtige en calorierijke varkenstaart. We zijn benieuwd of dit komende avonden nog overtroffen kan worden! Bij de +16 is er op 2 zondagavonden JV gehouden. Mooi om op een ontspannen manier bezig te zijn met de Bijbel, en elkaar (beter)te leren kennen. We zijn bezig geweest met een christelijk Party en Co vragenspel en we hebben ons verdiept in Bijbelse personages. Vervolgens moesten anderen raden in welk persoon we ons hadden verdiept, zo werd het een soort Bijbels 'Wie is het?'. Dit laatste spel hebben we ook bij de -16 gedaan. Het was erg leuk om jullie zo fanatiek bezig te zien in de hoop als eerste de persoon te raden. Tot slot hebben we een gezamenlijke sprekersavond gehad. We hoorden het indrukwekkende verhaal van Ricardo, hoe hij van een uitzichtloos leven met drugs en criminaliteit tot geloof kwam en nu een toekomst vol van Hoop heeft. Wil je nog meer lezen over zijn leven, kijk dan op: drric.nl.

Planning maart:

10 maart: JV -16

10 maart: Sportavond +16

17 maart: Activiteitenavond -16 en +16

26 maart: JV +16

31 maart: JV -16

Kinderclub

Wat fijn dat zoveel kinderen naar de club komen! Iedere maand is het weer een mooi moment om samen te praten over een ge-

deelte uit de bijbel en daarna gezellige dingen te doen. De volgende clubmiddag is op 22 maart. Dit is de laatste keer van het seizoen. Zijn jullie er dan weer allemaal? Op zaterdag 25 maart is het jaarlijkse kinderappèl in Lunteren. Daar hopen we met elkaar heen te gaan. Verdere informatie krijgen jullie nog via een mail. Maar houdt de datum alvast vrij.

Hartelijke groet van alle meesters en jufs.



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Als ik dit stukje schrijf, is het nog maar een paar dagen geleden dat er een heel erge aardbeving was in Turkije en Syrië. Jullie hebben daar vast ook wel iets van gehoord of gezien. Al die stevige, sterke gebouwen van steen en beton stortten zomaar in! Heel veel mensen zijn daardoor gestorven, ook veel kinderen van jullie leeftijd. Ik moest denken aan het verhaal van de wijze en de dwaze bouwster, en hoe belangrijk het is dat het huis van ons leven op de sterke Rots Jezus gebouwd is!

In de puzzel gaat het ook over natuurgeweld, namelijk de storm op het meer van Galilea. Let erop dat de woorden ook achterstevoren kunnen staan!

Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of mail naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groetjes, Debora



Jezus zei, laten wij.....
naar de overkant. Het antwoord lees
je in de overgebleven letters



Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem





*Uit: "Tekko en de witte man"
door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)*

Hoofdstuk 3: De tweede dag (vervolg)

Tekko liep er nog over te denken, toen hij het dorp allang voorbij was. De geesten wilden immers af en toe een kop? En het meisje zei, dat het van de Grote Geest niet mocht! Was dat dan een andere geest? De geest van de witte tovenaar? Hij kon het allemaal niet zo goed begrijpen. Het was zó vreemd. Maar....over één ding was hij heel erg blij: de witte tovenaar was een goede man en hij kon heel veel mensen beter maken. Misschien ook zijn zusje wel! Fijn! Dan zouden vader en moeder wel niet boos zijn, dat hij stilletjes weggegaan was. Ze zouden veel te blij zijn, dat zusje beter geworden was. Automatisch sopten zijn voeten over de doorweekte, dampende grond. Horden muskieten vlogen woedend op en gonsden om zijn hoofd. Schreeuwende papagaaien leken hem uit te lachen. Af en toe liet een bloedzuiger zich stilletjes uit een boom vallen en zoog zich vol. Tekko merkte het niet eens meer. Hij was zó moe...

Hij zou vandaag niet zo ver komen als gisteren. Maar morgen! Morgen zou hij de witte tovenaar zien! De hele nacht bleef hij wakker, bang dat het vuurtje uit zou gaan. Zijn zusje had weer niets gegeten. Klaaglijk schreide het. Hij probeerde het kind te suspen en wiegde het heen en weer. Angstig luisterde hij naar de vele geluiden in de nacht van het bos. Als de bosgeest nu maar niet boos op zusje werd! Als hij nu maar niet

zou denken, dat ze ontevreden was! "Stil maar", suste hij fluisterend. "Sst! Stil maar! Morgen gaan we naar de witte tovenaar en die zal je beter maken. Want hij is een goede man, zei het meisje. Sst! Hou nu maar stil. Anders hoort de bosgeest je".

Doodop viel het kind eindelijk in slaap. Tekko pakte het stukje liaan en legde er nog een knoop in: de tweede dag was voorbij. Stil zat hij onder het kleine bladerdak; af en toe gooide hij wat takken op het vuur. Was het maar weer licht!

Het groepje mannen had de hele dag het nog verse spoor gevolgd. Tegen de avond vonden ze de resten van het bladerdak en het vuur. Ondanks zijn ongerustheid voelde Bodja, Tekko's vader, zich toch wel een beetje trots. Wat een afstand had zijn zoon in één dag afgelegd! En wat een praktisch kamp voor de nacht had hij gemaakt! Hij werd al flink, zijn zoon!

Maar, vroeg hij zich ongerust voor de zoveelste maal af, waar ging hij toch naar toe? Waarom was hij toch zo stil met dat zieke kind op pad gegaan?

Op dezelfde plaats waar Tekko de vorige nacht had doorgebracht, richtten de mannen nu hun kamp in. Morgen zouden ze de jongen wel vinden. Hij zou wel te moe zijn om een grote afstand af te leggen. Want het laatste gedeelte had hij nu al sloffend afgelegd, hadden ze aan het spoor kunnen zien.

Wordt vervolgd



Het gebed

Het gebed van onze Heere ter voorbereiding op het kiezen van de twaalf discipelen staat vermeld in Lukas 6: 12 en 13. 'En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.'

Onze Heere stond op het punt Zijn bediening uit te breiden. Zijn ene tong, Zijn ene stem had Zijn persoonlijke boodschap in heel Palestina kunnen verspreiden, maar Hij verlangde ernaar veel meer te doen dan wat Hij alleen in de korte periode van Zijn openbare bediening op aarde zou kunnen bereiken. Daarom wilde Hij twaalf apostelen hebben, en later zeventig discipelen, die zouden uitgaan in Zijn Naam en de blijde boodschap van verlossing zouden verkondigen. Hij was oneindig wijzer dan de meest wijze van de gewone mensen, dus waarom koos Hij Zijn twaalf apostelen niet meteen uit? De mannen waren vanaf het begin met Hem geweest en Hij kende hun karakters en hun bekwaamheid voor het werk dat Hij op het punt stond hun toe te vertrouwen. Dus Hij had tegen Zichzelf kunnen zeggen: 'Ik zal Jakobus en Johannes en Petrus en de rest van de twaalf kiezen en hen erop uitsturen om te prediken dat het Koninkrijk der hemelen nabij is en om de wonderbaarlijke krachten te doen waarvan Ik hen zal voorzien.' Als de Gezalfde van de Vader wilde Hij een dergelijke belangrijke stap niet nemen zonder langdu-

rig gebed. Daarom ging Hij in de eenzaamheid tot Zijn Vader, vertelde Hem alles wat Hij verlangde te doen en smeekte Hem, niet op de korte manier die wij gebed noemen en die gewoonlijk maar een paar minuten duurt, maar een hele nacht achtereen. Om welke dingen onze Heere vroeg of hoe Hij bad kunnen we niet zeggen, want het is ons niet geopenbaard, maar ik denk dat we niet schuldig zijn aan ijdele of ongeoorloofde nieuwsgierigheid als we onze verbeelding een paar minuten gebruiken. Als we dat doen, met de grootste eerbied, dan denk ik dat ik Christus tot Zijn Vader hoor roepen dat de juiste mensen als de leiders van Gods kerk op aarde gekozen mogen worden. Ik denk dat ik Hem ook hoor smeken dat op deze verkozen mensen een goddelijke kracht mag rusten, dat ze een goed karakter mogen behouden, een eerlijk hart en een heilig leven, en dat ze ook de juiste leer zullen behouden en niet vervallen tot dwaling en bedrog.

Dan denk ik dat ik Hem hoor bidden dat hun prediking positief resultaat mag hebben, dat ze naar de juiste plaatsen geleid mogen worden, waar Gods zegen met hen zou meegaan, dat ze veel harten mogen vinden die bereid zijn hun getuigenis aan te nemen en dat, als hun persoonlijke bediening ten einde is, ze hun opdracht aan anderen mogen overdragen, zodat er zolang als er een oogst voor de Heere binnen te halen is er arbeiders zullen zijn om dit te doen. Zolang er verloren zondaren in de wereld zijn, moeten er ook ernstige toegewijde man-

nen en vrouwen zijn die de vuurbranden uit het vuur proberen te rukken. Ik zal niet de machtige worstelingen van die nacht van gebed proberen te beschrijven toen, met sterke roeping en tranen, Christus Zijn hele ziel uitstortte voor het oor en het hart van Zijn Vader. Maar het is duidelijk dat Hij niet ook maar één boodschapper wilde wegsturen met de blijde boodschap van het Evangelie tenzij Hij er zeker van was dat het gezag van Zijn Vader en de kracht van Zijn Geest de dienaren die Hij op het punt stond uit te zenden, zouden vergezellen.

Wat een les betekent dit alles voor ons! Wat een onfeilbare aanwijzing is dit bij de vraag hoe een zendingsgenootschap bestuurd behoort te worden! Waar er één comité samenkomt om zaken te regelen, horen er vijftig te zijn om te bidden. Telkens als een zendingsgenootschap zich vooral toelegt op gebed zullen we een genootschap hebben waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het een menigte mensen redt.

En, lieve broeder die de theologische opleiding volgt, het ontroert me om te zeggen dat ik geloof dat we een veel grotere zegen zullen ontvangen dan we reeds ervaren hebben wanneer de geest van gebed onder de studenten groter is dan nu, hoewel het me verheugt om te weten dat hij zelfs op dit moment reeds in een diepe en vurige mate aanwezig is. U, broeders, bent nooit tekortgeschoten in vroomheid; ik dank God dat ik nooit reden heb gehad daarover te klagen of verdrietig te zijn. Maar, wie weet wat voor zegen een avond van gebed zou kunnen brengen, of een nacht lang bidden in de beslotenheid van uw slaapkamer? Wanneer u dan uitgaat om het Evangelie op de sabbat

te prediken, zult u merken dat de beste voorbereiding voor het prediken veel gebed is.

Ik heb altijd gemerkt dat de betekenis van een tekst beter achterhaald kan worden door te bidden dan op een andere manier. Natuurlijk, we moeten woordenboeken en commentaren raadplegen om inzicht te krijgen in de letterlijke betekenis van de tekst en in het tekstverband, maar wanneer we dat alles hebben gedaan zullen we nog steeds ontdekken dat onze grootste hulp van het gebed zal komen.

O, dat ieder christelijk initiatief werd begonnen met gebed, werd voortgezet met gebed en werd bekroond met gebed! Dan konden we ook verwachten het bekroond te zien met Gods zegen. Daarom herinner ik u er nogmaals aan dat het voorbeeld van onze Zaligmaker ons leert dat we voor perioden van bijzonder dienstbetoon niet alleen behoefte hebben aan korte gebeden, hoe gepast ze ook zijn bij gewone gelegenheden, maar aan bijzonder, langdurig worstelen met God zoals Jakob bij de beek Jabbok, zodat ieder van ons met heilige beslistheid tot de Heere kan zeggen: Met U wil ik de hele nacht doorbrengen, En worstelen tot het aanbreken van de dag. Wanneer een dergelijke geheiligde volharding in het gebed in de hele kerk van Christus gangbaar wordt, zal satans langdurige onrechtmatige heerschappij ten einde komen en zullen we tot onze Heere kunnen zeggen, zoals de zeventig discipelen deden toen ze tot Hem terugkeerden met vreugde: 'Ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.'

Uit: Zoek Mijn aangezicht - C.H. Spurgeon



Revoke

Zaterdag 11 maart organiseert Revoke een jubileumbijeenkomst voor alle kinderloze echtparen. Ds. J. Lohuis hoopt een inleiding te houden over het thema 'De rijkdom van de Heilige Doop, ook als je geen kinderen hebt.' Rehobôthkerk, Ds. G.H. Kerstenstraat 2 te Tholen. Inloop 14.00 uur, meer info op www.revoke.nl of 0318 – 45 65 87.

Evangelisatieprojecten in Schiedam

Op D.V. 11 maart 2023 organiseert HHG Schiedam een Evangelisatie Inloopmiddag. Deze middag is bedoeld om belangstellenden van andere gemeenten kennis te laten maken met onze evangelisatie projecten: Open Samenkomst, Lectoraalkraam, Bijbelcursus, Goed Nieuws Club, Missionair Werk en het project Deuren Open. We geven die middag een inkijkje in de praktijk. Er zullen ook een aantal mensen uit de evangelisatie doelgroep aanwezig zijn. Omdat we elkaar in het evangelisatiewerk broodnodig hebben, biedt deze middag ook de gelegenheid om elkaar te stimuleren en te bemoedigen, om de opdracht van de Heere Jezus in de praktijk te brengen: "Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" Zaterdag 11 maart tussen 14.00 uur en 16.30 uur. Adres: Lange Nieuwstraat 61, 3111 AE Schiedam

Jongerenkoor Speranza

Lid worden op het gezelligste jongerenkoor van Barneveld? Van harte welkom bij Speranza! Jongerenkoor Speranza is een enthousiast, interkerkelijk jongerenkoor, uit de regio Barneveld, dat eens in de drie weken repeteert onder begeleiding van Ria

van den Noort. Onze vaste begeleider is Arie van der Vlist. We zoeken versterking bij de bassen en sopranen, maar ook tenoren en altten zijn van harte welkom. Wil je met ons meezingen en de sfeer proeven? Stuur eens een mailtje naar: jongenkoorsperanza@gmail.com of kijk op onze socials (voor komende repetitieavonden, concerten en loterie). We zien je graag!

Winst uit verlies

D.V.zaterdag 18 maart is de landelijke Contactdag Voorjaar 2023 van Stichting Winst uit verlies. Op deze contactdag herdenken wij in dankbaarheid en verwondering dat de stichting 12,5 jaar bestaat. De aanvang is om 10.15 uur in de Bethlehemkerk in Woerden. De lezing wordt verzorgd door ds. P.C. Hoek die uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij, weet wat de ernstige ziekte kanker betekent. Na de inleiding hoopt hij in te gaan op uw en jouw vragen. Iedereen die getroffen is door, betrokken is bij of een geliefde heeft verloren door kanker is van harte welkom! Samenkomen om vanuit Gods Woord uit te zien naar de Troost(er) bij kanker. Bent u, ben jij er deze keer ook bij? Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

Ontmoetingsdag IRS

"Geroepen om te getuigen" is het thema van de Ontmoetingsdag die Stichting In de Rechte Straat organiseert op D.V. 18 maart in de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Hoe kan je een getuige zijn? Hoe is het om op eenzame posten te pionieren? Ds. Drost uit Oostenrijk en ds. Cuneo uit Italië zullen op deze vragen ingaan. Tijdens

het programma zal Christelijk Jongerenkoor Cantica Nova psalmen en geestelijke liederen ten gehore brengen. Daarnaast is er een minimarkt waarbij reformatorische stichtingen en ondernemers zich presenteren. De inloop is vanaf 9:15 uur en de afsluitende lunch start rond 12:30 uur. De toegang en lunch zijn gratis, er wordt gecollecteerd. Aanmelden kan via www.irs.nu/ontmoetingsdag. We hopen u en jou te ontmoeten!

Voorjaarsconcert voor christelijk onderwijs in Jeruzalem

Op 25 maart wordt in Veenendaal een zangavond georganiseerd ten bate van christelijk onderwijs in Jeruzalem. De Makor HaTikvah school is de enige school in Israël waar de Bijbel de basis is voor het onderwijs. Zij ontvangen geen overheidssteun en verdienen daarom onze steun!

De avond wordt verzorgd door het gemengd Shalomkoor uit Alblasterdam, het jongerenkoor Speranza uit Barneveld (beide o.l.v. Ria van der Noort) en Mannenensemble Ethan uit Noordeloos (o.l.v. Arie van der Vlist). Vleugel en orgel worden bespeeld door Arie van der Vlist. Corine Drost begeleidt de zang met de dwarsfluit. Ds. Hoefnagel verzorgt de meditatie, Gerard Middelkoop zal een toelichting geven op het werk van Steunfonds Israël en de bijzondere positie van de Makor Hatikvah school. Tijd: D.V. 25 maart 20.00 uur. Plaats: Sionskerk, Adriaen van Ostadelaan 78, 3904 TL Veenendaal. Collecte: de collecte komt volledig ten goede aan de Makor HaTikvahschool

<https://www.makorhatikvah.org.il/>

<https://steunfondsisrael.nl/projecten/makor-hatikva-school/>

Vacature

Word jij mijn nieuwe collega?

We zijn op zoek naar een huishoudelijk medewerker



**Bekijk al onze vacatures
op: werkenbijrstzorg.nl**

JONGERENDAG 16-

?

Wie ben jij?!

(Inloop vanaf 09:15 uur)

D.V. 11 maart | Tijd: 09:45 uur
Guido de Brès in Rotterdam

(Inloop vanaf 09:15 uur)

D.V. 18 maart | Tijd: 09:45 uur
Van Lodenstein College in Hoevelaken

Voor informatie en aanmelden: [hhjanl/agenda](https://www.hhjanl.nl/agenda)



Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

evangelisatie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

jv@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 16 maart gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus,
tussen ons en de Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed van alles wat gedaan kan worden
het meest misdadige - en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. - Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Gerrit Achterberg (1905-1962)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potterie/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen

 **vandelagemaat**
 Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

**Schoon werken.
Schoon resultaat!**

HABU
Schoonmaakorganisatie

www.habu.nl
info@habu.nl


SCOOTER SERVICE EDE

- inkoop
- verkoop
- onderhoud
- reparatie



Elleboog 11
6713 KP Ede
06 – 25 24 10 20



Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl