



Eerst gestraft, daarna gereinigd

Psalm 1 vs. 4

En wat [de Schrift] gezegd heeft over de tegenstanders van Jeruzalem: 'Zij zijn, zoals degenen die niet zijn', dat had ze in ieder geval ook [zo] kunnen zeggen: 'Ze zullen er niet zijn'. Maar, aangezien [de Schrift] gezegd heeft: 'Ze zullen in verwarring worden gebracht en zij zullen vrezén', begrijpt u in ieder geval, dat zij zullen bestaan door het substantiële van de bekering en de uitwerking die de bekering heeft, maar ze zullen niet bestaan als tegenstanders, wat ze [eerst] zijn geweest. Daarom wordt ook elders door de persoon van een zondaar gezegd: 'En ik zal de toorn van God dragen, omdat ik gezondigd heb, totdat Hij mijn rechtszaak ten positieve beslist.' Want God, Die de zondaar begeert te bekeren, straft hem en teistert hem, om hem te reinigen. En daarom zegt de Schrift ook: 'En Hij zal mij in het licht leiden.' Want het vuur teistert ook de was en deze wordt vloeibaar om te worden gereinigd. Zo worden ook wij door het vuur beproefd en de rook wordt geheel gezuiverd, nadat het materiaal geheel verbruikt is, maar gaat niet op in de natuur [doordat ze verdwijnt]. En zo eindigt de ziel, nadat ze van al haar smet gereinigd is, in datgene wat ze is en niet in datgene wat ze niet is, zoals Bileam gezegd heeft: 'Moge mijn ziel sterven in de ziel van de oprechten' (Num. 23:10), opdat haar val zou ophouden en haar omgang met de verdorvenheid, maar opdat zij [ook] zou

opgaan in de gewoonte en in het leven van de rechtvaardigen; want God wil dat al [het geschapene] behouden wordt.

En daarom heeft ook Salomo gezegd: 'God heeft de dood niet geschapen en Hij verheugt Zich niet in de ondergang van de levenden.' Hij heeft de ziel gemaakt, opdat zij zou bestaan, Hij heeft de mens geschapen tot onverderfelijkheid, die Hij naar het beeld van Zichzelf gemaakt heeft; maar de mensen, die van de gave van de natuur afdwaalden, hebben zichzelf schuldig gemaakt aan de dood, zodat zij als aardse [mensen] werden bedorven. Maar God dwingt [ons] door verdrukkingen tot berouw, opdat dat kwaad van de slechtheid dat ons overkomt teniet zou worden gedaan door oprecht berouw en om zou komen en die plaats van de ziel, die [eerst] het bezit was van de goddeloosheid die ons overkwam, [vervolgens] open zou staan om het goede en de genade te ontvangen. Het is echter zeker dat de natuur van de ziel kostbaar is, [de ziel,] die naar het evenbeeld van God gemaakt, [ons] de mogelijkheid biedt om alles wat goed is te doen, gezien het feit dat zij, doordat zij deel heeft aan de hemelse kennis, niet verduisterd is.

Nu denken we dat het volgende nog [ter discussie] overblijft wat in de mond van

velen besproken wordt: Met welke bedoeling heeft God, zonder Wiens wil het aller geringste musje niet valt en bij Wie de haren van het [mensenhoofd] alle geteld zijn, bij monde van Jesaja als volgt gesproken? Want als alle volkeren als een druppel van een emmer en als een gewichtje van een weegschaal getypeerd zijn en als speeksel zullen worden getypeerd, zullen alle volkeren dan te gronde gaan als een druppel van een emmer, en dan op de manier zoals het speeksel verloren gaat en voor geen enkel gebruik van nut is? Maar u, die weet dat God de volkeren niet zomaar als niets beschouwd heeft, omdat Hij ook tegen Abraham gezegd heeft: 'In u zullen alle volkeren gezegend worden', en Die door David tot Zijn Zoon gesproken heeft, toen Hij zei: 'Ik zal de volkeren geven tot Uw erfenis', en verderop in het hoofdstuk: Alle volkeren zullen U dienen', u die gelezen hebt dat Hij Zijn Zoon voor ieder volk overgeleverd heeft, om zondaars zalig te maken, u moet op deze plaats de kracht van deze] goddelijke uitspraak overwegen.

Door de beschouwing immers van de hemelse creaturen, die veel in getal zijn, alsook van de hemel zelf, die vele malen groter is dan de aarde, zodat de aarde in vergelijking met de hemel door de meesten als een stip getypeerd is, [door de beschouwing] van engelen, van aartsengelen, van heerschappijen en machten, van tronen, van heersers, van duizenden en van tienduizenden en van talloze duizenden [machten], door de beschouwing dus van al deze creaturen zijn de volkeren daarom getypeerd als een druppel van een emmer, waarvan de volheid volko-

men is. Als een vallende druppel uit die hemelse volheid zijn de volkeren dus getypeerd. Hoe zouden ze immers heel groot kunnen schijnen, wanneer de aarde zelf, waarop de volkeren zich bevinden, [slechts] een zeer klein gedeelte van het heelal vormt en de volkeren van alles wat God gemaakt heeft, als het ware een geringe beweging van de weegschaal voorstellen? Besef tegelijk dat God door deze weegschaal alles met rechtvaardigheid geschapen heeft en dat er in de volkeren zelf iets van nature aanwezig is waarin zelfs een gering gewicht van rechtvaardigheid scheen [te zijn], en dat het speeksel zelf als het ware vanuit het geheel van het hele lichaam gezien het binnenste gedeelte schijnt voor te stellen.

Deze meditatie is het 19e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachten wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

Zondag 4 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.D.</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Open Doors
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 11 juni	9.45 uur	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>)
	18.30 uur	Ds. J.A. Kloosterman (<i>Lunteren</i>)
	1e collecte	Noodlijdende gemeenten en personen
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 18 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Vorbereiding H.A.</i>)
	18.30 uur	Ds. H. Verheul (<i>Ede</i>)
	1e collecte	GDC
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
Zondag 25 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.A.</i>)
	18.30 uur	Ds. L.G. de Deugd (<i>Elst Ut.</i>) (<i>Nabetrachting H.A.</i>)
	1e collecte	Wycliffe comité Karels
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie



Uit de pastorie

AOW

Het is een vreemde gewaarwording als je een bericht van de overheid (SVB) krijgt, waarin aan je gevraagd wordt om je AOW aan te vragen. Dan ga je beseffen dat het einde van je arbeidzame leven wel erg dichtbij komt en dat geeft gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het goed dat je kunt en mag stoppen met allerlei activiteiten, aan de andere kant beseft je, je gaat de laatste fase van je leven in. En niemand weet hoelang of hoe kort deze laatste fase zal duren of wat er allemaal zal plaatsvinden. Mooi en treffend verwoord is dan het lied van Jacqueline van der Waals:

*Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!*

Het ongelijke juk

De apostel Paulus schrijft aan de Korinthiërs dat ze 'niet met ongelovigen onder een ongelijk juk' moeten gaan (2 Korinthiërs 6 vs. 14). Deze vergelijking uit het boerenbedrijf spreekt ons misschien niet meer aan. Echter in Paulus' tijd trokken tweetallen van dieren, zoals ezels of ossen, samen een juk voort met daaraan bevestigd een wagen of een landbouwwerktuig. Natuurlijk werden er gelijksoortige dieren onder zo'n juk, naast elkaar gezet; ongelijksoortige (dus reine en onreine) dieren mocht men in het Oude Testament niet eens met elkaar kruisen, laat staan dat ze samen onder het zelfde juk dienst deden.

Interessant is dat Paulus in Filippenzen 4 vs. 3 een woord voor 'metgezel' gebruikt dat lett. 'jukgenoot', vandaar 'partner', 'collega' (en in het klassieke en in het moderne Grieks zelfs 'echtgenoot') betekent. Een 'juk' is in het Grieks een zugos, en het zojuist gebruikte woord voor jukgenoot/metgezel is suzugos.

Geen ongelijk juk!

Daarom, zegt Paulus, er zijn mensen met wie jullie, Korinthiërs, in geen enkel opzicht een gelijk span kunnen vormen, en dat zijn ongelovigen. Een met hen gevormd juk (span) is per definitie ongelijk! Er is immers geen enkel punt van overeenkomst tussen een gelovige en een ongelovige. Licht en duisternis zijn toch ook niet te combineren? Of Christus met Belial, de duivel? Of Gods tempel met afgoden? Samen vormen we als gelovigen de tempel van de levende God. Paulus citeert om dit te onderbouwen Leviticus 26 vs. 11-12. God woont en wandelt onder ons, Hij is onze God en wij zijn

Zijn volk. Daar horen geen afgoden bij! Wat (door afgodendienst) onrein is - een aanduiding voor ongelovigen - is dan ook een verhindering voor de gemeenschap met God. Gelovigen kunnen daarom geen spanvormen met ongelovigen. Paulus onderbouwt ook die laatste zinnen met citaten uit het Oude Testament. Dat laat zien dat deze wijze van denken niet pas door Paulus is uitgedacht, maar al eeuwen geleden in het Woord van God vermeld staat.

Een ongelijk juk ontbinden.

Dit gedeelte spreekt over verbindingen tussen gelovigen en ongelovigen die er niet zouden moeten zijn en die dus ontbonden behoren te worden; zie vers. 17! Te denken valt daarbij in onze tijd aan samenwerkingsverbanden (als bijvoorbeeld compagnonschappen, partnerschappen) in de godsdienstige, zakelijke, financiële of ideologische sfeer en vriendschappen. Een gelovige die op zo'n terrein met ongelovigen een ongelijk juk blijft vormen, verloochent ten diepste zijn christelijke positie.

En een huwelijk dan?

Vaak wordt dit verbod om met ongelovigen een ongelijk juk te vormen, beperkt tot het huwelijk. Inderdaad is dit dé Schriftplaats die laat zien waarom een gelovige niet met een ongelovige behoort te trouwen - gelovigen en ongelovigen hebben het meest wezenlijke immers niet gemeenschappelijk. Zij vormen als huwelijkspartners inderdaad een ongelijk juk. Ze behoren niet met elkaar te trouwen. Toch is dat niet de eerste uitleg van dit gedeelte. Het gaat hier immers, zoals we zojuist hebben gezien, over verbindingen die ongedaan kunnen en moeten worden gemaakt - en dat kan

bij het huwelijk niet! Deze woorden mogen dus niet gelezen worden als een oproep om een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige, mocht het toch ooit eens gesloten zijn, dan maar te ontbinden! Dat zou namelijk strijdig zijn met het onderwijs dat Paulus in 1 Korinthiërs 7 vs. 12-15 heeft gegeven. Het initiatief om een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige te ontbinden, mag nooit van de gelovige uitgaan. De uitzondering als de ongelovige het initiatief neemt [vs.15], dan mag de gelovige in dat initiatief meegaan.

Uitspraken en uitdrukkingen, die het geloofsleven raken

Er worden soms gezegden en uitdrukkingen gebruikt, die ontleend zijn aan wat eerbiedwaardige mensen in het verleden hebben gesproken. Vaak weten we niet eens meer wie ze gezegd hebben en in welke context ze zijn gezegd of waar ze vandaan komen. Ze gaan dan een eigen leven leiden, krijgen een status en daarin kunnen ze een twijfelachtige betekenis krijgen m.b.t. het geestelijk leven. Tijdens zijn colleges behandelde prof. dr. A. de Reuver met zijn studenten weleens van deze uitspraken en vervolgens deelde hij zijn collegetekst uit. Hieronder de tekst van zo'n uitdrukking of gezegde die hij op college heeft behandeld.

'Onder ons zijn gezegden in zwang waarvan het gezag canoniek lijkt, maar gehalte en herkomst apocrief zijn. Een daarvan is de uitdrukking: 'Geen verborgener Persoon dan Christus.' Het waarheidselement is onmiskenbaar. De ervaring van Christus valt ons door openbaring, dus uit de verborgenheid, ten deel. Zoals die schat, in de akker verbor-

gen. Maar nooit mag deze verborgenheid in de prediking worden opgeworpen als een obstakel tussen Jezus en een zondaar. De verborgenheid vormt geen barrière, maar een geheimenis dat wordt ontsloten.

Mysterie

Wat wij met verborgenheid weergeven, heet bij Paulus 'mysterie'. Hij duidt er meestal het geheimenis van Gods heilsplan mee aan, dat eeuwenlang verborgen was, maar in de volheid des tijds geopenbaard is. Wat oudtijds verhuld lag, wordt in het Evangelie onthuld. Het mysterie is er niet minder op geworden en het wonder niet kleiner, maar het ligt niet langer bedekt. En als je Paulus nu vraagt wat de kern ervan is, luidt zijn antwoord: 'Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid' (Kol. 1:27), voor verbonds-kind en heiden. Het is zonneklaar dat de apostel over dit geheimenis nooit geheimzinnig doet. Nergens noemt hij Christus een verborgenheid zonder meer, maar een verborgenheid die in de prediking wordt ontsluit. En ook uitgedeeld. Hij weet zich een uitdeler van de verborgenheden Gods (1 Kor. 4:1). En in één adem voegt hij er voor alle predikers de vermaning aan toe, in die uitdeling getrouw te zijn. Blijkbaar zit hem dit hoog. En geen wonder. Want de verborgenheid wil van Godswege bekendgemaakt worden (Kol. 2:2). Hoe deze bekendmaking geschiedt, laat Paulus niet in het midden: 'Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus; en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap aan de verborgenheid is' (Ef. 3:8). Paulus heeft maar één vurig verlangen: de verborgen-

heid van het Christusevangelie uit te bazunen. Zelf vertelt hij ervan 'dat het Gode behaagd had Zijn Zoon in hem te openbaren, niet om Hem als de verborgene voor te stellen, maar opdat ik Hem door het Evangelie zou verkondigen' (Gal. 1:16).

Zonder omwegen

In het boek Handelingen lezen we hoe zich deze bekendmaking voltrekt. Als Paulus in de Antiocheense synagoge de gelegenheid wordt geboden een woord van vertroosting te spreken, aarzelt hij geen moment. Jood en heiden (proselieten) roept hij toe: 'Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden' (Hand. 13:26). En dan verkondigt hij dat de (lang verhulde) belofte thans is vervuld in de opstanding van Jezus. Wat hemzelf bekend is gemaakt, kan en mag hij niet voor zichzelf houden. Zonder omwegen geeft hij de naam van zijn Heiland te kennen: 'Zo zij u dan bekend, dat door Deze u vergeving van zonden verkondigd wordt, een iegelijk die gelooft.' Calvijn noemt dit het heldere geklank van het Evangelie, waaraan het geloof gehoor geeft. Hij laat intussen niet na, ook de bron van dat geloof te vermelden. Want het is hem niet ontgaan dat er zovelen geloofden als tot het eeuwige leven verordeneerd waren. Zelfs voor het toe-eigenende geloof wordt dus gezorgd. Ook dat is louter aan Gods welbehagen te danken. Zelfs het laatste restje eigen roem is verboden, maar ook het geringste spoortje eigen inbreng overbodig. Bevrijdend nieuws voor mensen die van alles in huis hebben, behalve geloof. Laat nu zelfs dit beslissende geloofs-amen een gave Gods zijn! Calvijn peinst er dan ook niet over de bekendmaking van Christus onder het gewicht van Gods verborgen verkiezing tot zwijgen te brengen. Integen-

deel. Juist omdat Gods verkiezing in Christus een open boek is, lokt hij zondaren zonder omhaal tot Hem, opdat onze harten zich tot Christus keren en geen andere zekerheid zoeken dan die ons in het Evangelie ge-

openbaard is. Ik wil maar zeggen dat Christus zich in de rechte evangeliebediening niet verbergt, maar openbaart. Laten we daarom geen uitdrukkingen of gezegden koesteren die daaraan tekortdoen.'



Van de Kerkenraad

Doopdiensten

De volgende doopdiensten zijn op 4 juni en 9 juli. We hopen dan nog voor de zomervakantie aan enkele kinderen van de gemeente die recent geboren zijn het sacrament van de Heilige Doop te kunnen bedienen. Aanvankelijk hadden we de tweede doopdienst op 2 juli willen plannen, maar dan is de jeugd op JV-kamp en we vinden het belangrijk dat ze erbij zijn tijdens de sacramentsbediening.

We zijn verheugd dat, naast de maandelijks bediening van de Heilige Doop, er in de maand juni ook een Avondmaalsdienst gehouden kan worden. En dat een viertal catechisanten belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Ons past de HEERE dankbaarheid dat Hij doorgaat met Zijn werk tot opbouw van de gemeente. Dat het mag zijn tot eer van Zijn naam en zaligheid van onze zielen.

Lerarentekort in het onderwijs

Op 14 mei jl. hebben we in de eredienst voorbede gedaan voor het reformatisch

Geprezen zij God! In de hemel zal geen verdriet zijn. Niet één traan zal vergoten worden in de hemelse hoven. Er zal geen ziekte, zwakte en aftakeling meer zijn. Doodskisten, begrafenissen, graf en diepzwarte rouw zijn daar onbekend. Ons gezicht zal nooit meer bleek en verdrietig zijn; nooit meer zullen we het gezelschap van onze geliefden missen en van hen gescheiden worden. Het woord 'vaarwel' zal nooit meer klinken. Daar zijn geen bezorgde gedachten over morgen meer die onze vreugde bederven. Daar vallen geen scherpe, pijnlijke woorden meer die onze ziel verwonden. Onze noden zijn daar tot een eeuwig einde gekomen en alles om ons heen is eensgezindheid en liefde.

J.C. Ryle

onderwijs. Met name voor het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs, momenteel en voor het volgende seizoen. We zijn dankbaar dat het reformatorisch onderwijs gegeven kan en mag worden. Dit onderwijs is opgericht voor en door ouders die hun kinderen graag onderwijs op grond van de Bijbel willen geven. Door het grote lerarentekort, dat de komende tijd alleen maar toeneemt, komt dit bijzondere onderwijs ernstig onder druk te staan.

De reformatorische gezindte heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs te kunnen blijven bieden. Dit houdt in dat we met elkaar dit onderwijs in stand houden om het te waarborgen voor onze kinderen en volgende generaties. We vragen u deze nood in uw gebeden te gedenken. Ook hebben we de vraag gekregen naar geïnteresseerden die wellicht mogelijkheid hebben voor het geven van lessen.



Pastoraat



Uit de gemeente



Roosters en Data

3 juni	Gebedskring
7 juni	Uitgifte collectemunten
9 juni	Nacht van Gebed
13 juni	Uitje vrouwenkring
15 juni	Inleveren kopij kerkbode
17 juni	Gebedskring
17 juni	Gemeentedag
22 juni	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
30 juni-3 juli	JV-kamp
1 juli	Gebedskring
5 juli	Uitgifte collectemunten
16 september	Klusmorgen

Oppasrooster

4 juni	Dorien Bazen, Elise van Duijn, Judith Aalbers, Laura Bazen, Annemieke van Engelenhoven
11 juni	Willemien Oostrom, Dinanda Vroegindeweij, Hadassa Adam, Celine Budding
18 juni	Suzanne van Harten, Hanneke van der Vliet, Jacobien van der Vliet, Geanne Visser, Anke van der Vliet
25 juni	Lydia van den Bosch, Jeannette van der Vliet, Hennie Zwartscholten, Liselotte van der Sluijs, Hanne van der Vliet

Kerkautoroster

4 juni	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
11 juni	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
18 juni	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 B'kom/W'ningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
25 juni	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49



Diaconie

Opbrengst collecten april

Zondag	2-4	Evangelisatiewerk
Vrijdag	7-4	
Zondag	9-4	Thuis in Zuid
Maandag	10-4	
Zondag	16-4	HOE (Hulp Oost Europa)
Donderdag	20-4	
Zondag	23-4	GDC, Noodhulp Malawi, orkaan Freddy
Zondag	30-4	Een Boodschap voor Kerkrade

Per bank ontvingen we in april aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Evangelisatiewerk

Thuis in Zuid

HOE (Hulp Oost Europa)

GDC, Noodhulp Malawi, orkaan Freddy

Een Boodschap voor Kerkrade

Zoals de moeder haastig komt toesnellen op het gehuil van haar kind, zo zal uw droefheid de komst van uw Heere verhaasten. Hij hoort uw kreunen, Hij ziet uw tranen.

C. H. Spurgeon

Collectebestemmingen

Zondag 4 juni is de zondag voor de vervolgte kerk. Traditiegetrouw is de eerste zondag na Pinksteren -de Zondag voor de Vervolgde Kerk, want na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging. De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Open Doors.

Op zondag 11 juni wordt er gecollecteerd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelieven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen.

Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden.

Op zondag 18 juni is de diaconale collecte bestemd voor de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk, voor diaconale doelen in Malawi. Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd

werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het uitdelen van voedsel aan gemeentelieden, zaad voor maïs en stekken van zoete aardappels en voor projecten voor verbetering van de landbouw.

Op zondag 25 juni, Avondmaalszondag, is de diaconale collecte (inclusief de collecte aan de Avondmaalstafel) bestemd voor het Bijbelvertaalwerk in Tanzania, ondersteund door Wycliffe Comité Karels.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Meet & Eat:

een ervaringsverhaal uit de gemeente

In de vorige kerkbode schreven we over de Meet & Eat die de Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) organiseerde om vluchtelingen uit de opvang aan de Galvanistraat of uit Harskamp een keer uit eten te nodigen. Een gezin uit de gemeente deed mee, en deelde het volgende ervaringsverhaal:

"Ik zag het wel voorbij komen in de kerkbode, maar ik las er liever overheen: een oproep om mee te doen met de 'Meet & Eat' voor vluchtelingen. Ik vind zoiets gewoon te spannend. Mensen uitnodigen die ik niet ken. Die Engels spreken of zelfs dat niet. En aan tafel is het vaak al druk genoeg met onze kinderen. Maar na wikken en wegen toch maar besloten: dit gaan we gewoon een keer doen. Niet omdat we het leuk vinden of omdat we er geschikt voor zijn. Maar wel

omdat gastvrijheid vanuit bijbels oogpunt zó belangrijk is. Vooruit, twee personen dan.

Maar ze belden ons op: of we ook een Syrisch moslimgezin te eten wilden. Vader, moeder en drie jonge kinderen. We zeiden ja. En nu ze geweest zijn ben ik blij dat we doorgezet hebben! Ik zag hoe de kinderen genoten: ze konden trampolinespringen, met Playmobil aan de slag of spelletjes doen met onze kinderen. En de Syrische vader praatte maar en praatte maar. Over hun ervaringen in Nederland, waar ze nu een half jaar wonen. Over hun vlucht naar Nederland. Over het wonen in een opvang. Wat we al zo vaak gehoord hadden of gelezen, kwam even heel dichtbij. We beseften weer hoe rijk gezegend we zelf zijn. En we waren heel blij dat we iets van deze rijkdom konden delen met dit gezin. Het was best intensief, dat wel. Maar wat geeft dat? Zij vertrokken weer naar hun kleine kamer

van de opvang. Maar niet voordat we elkaars telefoonnummers hadden gegeven. Welkom terug!"

Ook een keer meedoen met een Meet & Eat? De volgende data zijn 2 en 24 juni. Opgeven kan via www.cvvede.nl.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten april

Zondag	2-4	
Zondag	2-4	Kerk en pastorie
Vrijdag	7-4	
Vrijdag	7-4	Kerk en pastorie
Zondag	9-4	COV
Zondag	9-4	Kerk en pastorie
Maandag	10-4	COV
Maandag	10-4	Kerk en pastorie
Zondag	16-4	
Zondag	16-4	Kerk en pastorie
Donderdag	20-4	
Zondag	23-4	

Zondag	23-4	Kerk en pastorie
Zondag	30-4	
Zondag	30-4	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in april aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Kerk en pastorie

COV

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in april € 103,10 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels) en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Oude metalen

In april ontvingen we € 537,00 voor oude metalen.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel vindt u de cumulatieve inkomsten van de kerkvoogdij over 2023.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	apr-23 (realisatie)	apr-23 (begroting)	2023 t/m apr (realisatie)	2023 t/m apr (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	6.050	5.000	16.583	20.000	60.000
Collecte-inkomsten	4.741	3.000	21.544	19.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	60	-	925	-	12.000
Overige inkomsten	2.034	1.764	6.273	4.810	18.500
Totaal inkomsten	12.885	9.764	45.325	43.810	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden juni en juli staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 7 juni en woensdag 5 juli. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.00 uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 16 september. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst, 06- 49466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Activiteitencommissie

Gemeentedag 17 juni 2023

De activiteitencommissie is druk in de weer om de gemeentedag van 17 juni aanstaande te organiseren. We willen u graag alvast op de hoogte brengen voor wat wij deze keer voor u in petto hebben! Het format voor de gemeentedag van dit jaar is grondig aangepast. We beginnen nu namelijk in de ochtend met een uitgebreide brunch! De gemeentedag eindigt rond 14.00 uur. De kosten voor de brunch zijn € 6,- p.p (tot 2 jaar gratis). Uiteraard ontbreekt de veiling (in iets andere vorm) ook dit jaar niet! Voor deelname kunt u zich opgeven via het formulier op de website van onze gemeente.

Het programma is als volgt:

- 10.15 inloop
- 10.30 Opening van de gemeentedag en aanvang brunch
- 12.00 einde brunch eten.
- 12.15 Wandeling bos voor JONG en OUD
- 14.00 Afsluiting met koffie en iets lekkers

We zullen u per email nog nader informeren over de verdere details van de gemeentedag.

Terugblik

Walking Dinner

Het is alweer even geleden dat het Walking Dinner is georganiseerd. We willen u uiteraard een terugblik niet onthouden. Allereerst willen we iedereen bedanken die mee heeft gedaan (zowel degene die zijn/haar huis heeft opengesteld en gekookt heeft als de eters). We hebben verschillende enthousiaste verhalen gehoord en hopen het concept volgend jaar weer in te zetten. Wel hopen we dat de opkomst dan hoger ligt dan deze keer.

Mountainbiken

Het halfjaarlijkse Mountainbike-uitje was een succes! We hebben met een grote groep van 18 gemeenteleden genoten van het prille lenteweer, de eerste lentegeuren en de obstakels van de MTB-route van Lunteren. Er werd zelfs nog een nat pak gehaald, maar gelukkig kon dat de pret niet deren. We hopen deze activiteit in het najaar opnieuw te organiseren en hopen ook dan op een mooie opkomst!

Groetjes, de activiteitencommissie



Verenigingen en Kringen

JV

Deze weken staan in het teken van afronden. Voor een aantal van jullie zijn de examens inmiddels weer achter de rug... Spannend, we horen graag van jullie de uitslag! We hebben met elkaar een gezellige afsluitende avond gehad bij fam. Sloof. Het was even de vraag of we moesten vluchten naar de kerk vanwege het noodweer, maar gelukkig zijn we wel gebleven. Wat een enorm groot en mooi kampvuur hebben we daarna met elkaar gemaakt! Het was leuk om jullie weer te zien en te spreken.

Ondanks de afrondingen zijn we ook alweer aan het vooruit kijken. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het kamp. Dat gaan we niet alleen doen, want jullie mogen ons gaan helpen :). We zijn erg benieuwd naar jullie input. Vergeet je ook niet aan te melden voor het kamp!

Verder kijken we ook uit naar het opknappen van onze JV-ruimte. Een aantal van jullie hebben al aangegeven te willen helpen. Als je ook nog wilt helpen, stuur dan een berichtje naar Gerben. Hij voegt je dan toe aan een groep waarin de verdere plannen besproken worden.

We hopen dat jullie genieten van deze mooie lente-/zomerdagen en dat we ook deze zomer een leuke tijd met elkaar hebben.

*Hartelijke groet, Arja, Esther, Gerben,
Gerhard, Tim en Tjeerd*

Vrouwenkring

In mei hadden wij onze laatste bijeenkomsten... maar gelukkig hebben we nog een leuke dag voor de boeg! Gericht aan ALLE vrouwen van onze gemeente!

D.V. dinsdag 13 juni is er weer ons jaarlijks dagje uit. Ook als je geen lid bent van onze gesprekskring nodigen we je van harte uit om met ons mee te gaan. Het belooft een mooie dag te worden!

Het plan is om 's morgens naar Open Doors in Ermelo te gaan. We krijgen daar een rondleiding door het bezoekerscentrum, dat gebouwd is op de plek waar tientallen jaren geleden campers en caravans werden omgebouwd om Bijbels te smokkelen naar Oost-Europa. We luisteren en kijken naar de rijke geschiedenis van Open Doors en de inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Tussen de middag rijden we richting het mooie Otterlo voor een gezellige picknick en een huifkartocht. Daarna staat op een prachtige plek de koffie voor ons klaar, de liefhebbers kunnen daar nog een wandeling maken. Rond 17.30 uur hopen we weer in Ede te zijn en om 18.00 aan tafel te gaan. Start van de dag is om 9.00 (inloop 8.45) uur in de Zuiderkerk; om 9.30 uur hopen we te vertrekken.

Kosten: € 25,00. Je kunt je ook aanmelden voor alleen het dagprogramma (€ 19,00) of alleen de avondmaaltijd (€ 6,00). Krijg je er al zin in of heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar het e-mailadres: anjezondag@hotmail.com. We kijken uit naar je aanmelding! Opgeven kan tot uiterlijk *zaterdag 10 juni*.

*Hartelijke groeten, Marjan en Anje
En ook van ons als bestuur (Marianne,
Maartje, Henriette, Hermien en Hanna) een
hartelijke groet en hopelijk tot 13 juni!*



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Ongeveer 1,5 week geleden was het Hemelvaartsdag en toen hebben we herdacht hoe Jezus weer naar de Hemel is gegaan. Vandaag is het 1e Pinksterdag. Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Daarbij gebeurden er veel bijzondere dingen! Eens kijken hoeveel jullie

daar vanaf weten! Als je alle vragen goed beantwoord hebt, kan je de letters voor de goede antwoorden achter elkaar zetten en kan je de zin onder de puzzel af maken. De kleurplaat is een beetje anders dan anders. Kunnen jullie al zien wat het wordt? En weten jullie ook wat het te maken heeft

met Pinksteren? Veel succes met kleuren! Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen

naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora

Handelingen 2

1. **Hoe klonk het geluid dat uit de lucht kwam?(vers 2)**
 - b Als een golf.
 - v Als een harde wind.
 - g Als een explosie.

2. **Het geluid vulde ...**
 - f Hun gedachten.
 - ij Het huis waar de gelovigen samen waren.
 - r Geheel Jeruzalem.

3. **Wat verspreidde zich en raakte een ieder persoon aan? (vers 3)**
 - f Het lijken wel tongen van vuur.
 - u Een koude rilling.
 - v Blijdschap.

4. **Waar werden de gelovigen mee vervuld? (vers 4)**
 - s Angst
 - t De Heilige Geest.
 - g Verwachting

5. **Hoe reageerden de mensen. (vers 12)**
 - b Ze dachten: 'niets verbaast ons meer'
 - i Ze waren opgewonden en vroegen zich af wat er aan de hand was.
 - a Ze waren boos om het lawaai.

6. **De mensen kwamen uit veel verschillende landen. Waar waren ze verbaasd over? (vers 7 en 8)**
 - s Dat iemand zo vroeg in de morgen een bijeenkomst organiseerde.
 - g Dat de gelovigen allemaal verschillende talen spraken.
 - t Dat de gelovigen thuis God loofden en niet in de tempel.

7. **Sommigen mensen maakten de gelovigen belachelijk. Ze zeiden (vers 13)**
 - f Ze zijn gek.
 - d Ze zijn dronken
 - b Hun Egyptisch is niet erg goed.

8. **Wie hield er een toespraak? (vers 14)**
a Petrus.
u Johannes
i Joël
9. **Wat had God door zijn profeet Joël beloofd? (vers 16 en 17)**
m Iedereen zou in staat zijn een buitenlandse taal te spreken.
g Hij zal Zijn geest op iedereen uitstorten.
n Iedereen zou Petrus horen spreken in Jeruzalem.
10. **Wat zullen de volgende mensen doen als Gods Geest komt?
Zonen en dochters zullen**
u Goed voor anderen zorgen
e Profeteren.
z Zich goed kleden.
11. **Jonge mannen zullen**
n Gezichten zien.
k Modern kleden.
h Gedichten schrijven.
12. **Oude mannen zullen....**
n Dromen dromen.
l Wijs zijn.
b Toekomst voorspellen.
13. **Wat zal er gebeuren met iemand die de naam van de Heere aanroept?
(vers 21)**
e Die zal visioenen zien.
v Die zal God horen spreken.
a Die zal behouden worden.

Pinksteren is Pasen.

Sinds geruime tijd heb ik nu ieder jaar de Bijbel twee maal in zijn geheel doorgelezen. En wanneer hij eens zou worden vergeleken met een geweldig grote boom en al zijn woorden met de takken en de twijgen van die boom, dan kan ik zeggen dat ik al die takken en twijgen tot de kleinste toe heb aangestoten om te onder-zoeken wat er aan vast zat en waartoe ze dienden en dat ik door die aanraking er toch altijd wel een paar ap-pels of peren heb afgeschud.

Maarten Luther



Kleur de vakjes!

- 1 = geel
- 2 = oranje
- 3 = rood



*Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)*

Hoofdstuk 4: Eindelijk bij de witte man (slot)

Gerustgesteld door het vriendelijke gezicht van Ano vertelde hij van zijn dorp. Hoe goed het verscholen was en dat de medicijnman het nog beter wilde gaan verbergen. "Maar de witte dokter doet toch geen kwaad?" vroeg Ano. "Hij wil juist zoveel goed doen als hij maar kan. Dan hoeft je toch niet bang voor hem te zijn?" Tekko dacht na. Ja, dat had dat meisje ook tegen hem gezegd! En het was waar, de witte tovenaars had ook nog niets kwaads gedaan. Integendeel, zijn zusje werd zelfs al iets beter! Ano zag dat hij niet goed wist wat hij zeggen moest. "Vertel me eens iets van je tocht", vroeg hij. Nog wat bang keek Tekko even naar de twee witte mensen, die achter Ano stonden. Dokter Hunting zag die blik. Hij wenkte zuster Annie. "'t Is beter dat we weggaan", fluisterde hij. "Dan vertelt hij misschien meer".

En zo was het. Toen de dokter en zuster Annie weggegaan waren, durfde Tekko vrijuit te praten en hij vertelde alles over de ziekte van zijn zusje en hoe lang hij wel had moeten lopen om bij het witte huis te komen. Stil en verwonderd zat Ano bij hem en luisterde.

"Ja", zei hij toen, "en nu ben je hier, maar je ouders weten niet waar jullie zijn. Wat zullen ze ongerust zijn!" "Maar als zusje gauw beter is, breng ik haar weer terug. En dan zullen ze wel erg blij zijn", zei Tekko. "Ik

vind het in ieder geval toch flink van je, dat je zoveel voor je zusje over hebt gehad", zei Ano. "Kan de witte tovenaars haar nu echt gauw beter maken?" vroeg Tekko.

"De dokter kan dat niet alleen", zei Ano ernstig, "maar de Heere moet hem daarbij helpen. Ach ja, je kijkt verbaasd. Jij weet nog niet wie de Heere is. Jij komt uit dat bos, waar het donker is omdat het licht van Zijn Woord daar nog nooit heeft geschenen. Maar Hij is de grote God, de grote Geest, Die in de hemel woont. Hij heeft alles gemaakt, ook jullie, en Hij kan ook je zusje weer beter maken. De witte dokter is een knecht van Hem. De Heere heeft hem hierheen gestuurd, niet alleen om voor de zieke mensen te zorgen, maar ook om ons allemaal van dat grote Licht te vertellen. Als je hier nog een poosje blijft, zul je er wel meer van horen. Maar je zult nu wel erg moe zijn van al dat praten. Ga daarom nu eerst maar weer wat slapen. Wil je soms nog wat drinken? En nu slapen hoor!"

Zorgzaam trok hij de deken over de jongen heen. In het kantoortje vond hij dokter Hunting en zuster Annie. "En?" vroegen die gespannen. Ano vertelde alles wat hij had gehoord. "Hoe is het mogelijk dat er zo dicht bij ons nog zulke toestanden heersen!" riep de dokter uit. "Dat daar zoveel mensen nog nooit met blanken en nog

minder met het Evangelie in aanraking zijn gekomen! En dan dacht ik nog wel dat we overal in de omtrek geweest waren! Wonderlijk, dat je dan ineens zo dichtbij een vergeten dorp ontdekt, waar ze doodzieke kinderen met een mes toetakelen en waar de mensen zich arm moeten betalen aan een bedrieger! Wist jij dat dit dorp bestond, Ano?" "Ik heb er wel eens over horen vertellen, dokter. Maar ze leven streng apart en de medicijnman doet alles wat hij kan om het dorp maar verborgen te houden. Het zijn beruchte koppensnellers geweest

en ik heb zelfs gehoord, dat ze bij heel bijzondere feesten nog wel eens proberen een kop te krijgen". "Hier moeten we naar toe. Dit is een nieuwe taak voor ons", zei de zendeling vastbesloten. "We mogen dit dorp niet vergeten. God heeft deze kinderen gestuurd, om ons met deze mensen in contact te brengen. Als de baby beter is, brengen we ze zelf terug".

Maar dit contact zou eerder komen, dan ze konden vermoeden.....

Wordt vervolgd



Lezenswaardig

De wederkomst van Christus

Toepassing uit een preek over de gelijkenis van de 10 maagden.

Mijn eerste woord van toepassing is een vraag. Ik neem de gelijkenis van de tien maagden en stel deze vraag aan iedereen die hier is: 'Bent u gereed?' Denk aan de woorden van de Heere Jezus: 'Die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft.' Alleen zij die gereed waren gingen naar binnen, niemand anders. Ik vraag u allen, voor Gods aangezicht: 'Is dat met u ook het geval? Bent u gereed?' Ik vraag niet of u een kerkmens bent en of u belijdenis van uw godsdienst hebt afgelegd. Ik vraag ook niet of u onder een protestantse prediking zit, van protestantse mensen houdt of over protestantse zaken kunt spreken. Dat is allemaal oppervlakkig christendom dat zonder veel inspanning bereikt kan worden. Ik wil uw hart veel dieper onderzoeken. Ik wil weten of uw hart vervuld is met genade

en met de Heilige Geest. Ik wil weten of u klaar bent om de Bruidegom te ontmoeten, klaar voor Christus' wederkomst. Ik wil weten of u, als de Heere deze week zou komen, uw hoofd met vreugde kon opheffen en zeggen: 'Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid' (Jes. 25:9).

Sommigen zullen zeggen: 'Dit is veel te hoog gegrepen! Dit eist veel te veel. Dit is overdreven. Deze rede is hard, wie kan dezelfde horen?' Ik kan het niet helpen. Ik geloof dat dit de norm is die de Bijbel stelt. Ik geloof dat dit de norm is die Petrus ons voorhoudt wanneer hij ons aanspoort om 'te verwachten en te haasten tot de toekomst

van de dag Gods' (2 Petr. 3:12). Ik geloof dat iedere gelovige hiernaar voortdurend moeten streven, zodat hij klaar is om Christus te ontmoeten. Ik roep u op om te leven als iemand die de wederkomst van Christus verwacht. Om te leven als een pelgrim en vreemdeling. Om voortdurend te zien op Jezus en op Hem te leunen. Om te leven als een goede dienaar, met uw lendenen omgord en uw lamp brandend. Om te leven als iemand wiens schat in de hemel is en voor wie de beste dingen nog komen. Als iemand wiens hart bereid is en klaar om te gaan. Bent u op deze manier gereed? Zo niet, dan zou ik graag willen weten welk nut uw godsdienst u doet. Een godsdienst die mensen niet op iets voorbereidt, is een godsdienst die gerust met argwaan bekeken mag worden. Als uw godsdienst u niet voorbereidt, is ze niet gebaseerd op de Bijbel.

Mijn tweede woord van toepassing is een uitnodiging. Ik richt me tot iedereen die in zijn geweten voelt dat hij geen genade kent. Ik richt me aan iedereen die in zichzelf de dwaze maagd herkent. Ik nodig u uit om te ontwaken. Velen van u weten dat uw hart niet recht is in Gods ogen. U slaapt in de breedste en volste zin van het woord. U slaapt niet alleen wat betreft de leer van Christus' wederkomst, maar ten aanzien van alles wat uw ziel betreft. Misschien bent u klaarwakker als het gaat om tijdelijke dingen. U leest de krant en wellicht bevat uw hoofd veel aardse wijsheid en nuttige kennis. Maar u hebt geen oprecht gevoel van zonde, geen vrede en vriendschap met God, geen bevindelijke kennis van Christus, geen vreugde in de Bijbel en het gebed. Wat kan dit anders betekenen dan dat u slaapt?

Hoe lang zal dit nog voortduren? Wanneer zult u opstaan en leven alsof u een ziel hebt? Wanneer zult u niet langer horen als degenen die niet horen? Wanneer geeft u het nalopen van schaduwen op en gaat u iets wezenlijks zoeken? Wanneer geeft u die bespottelijke godsdienst op die geen voldoening kan geven, die u niet kan troosten, heiligen of redden en die een rustig onderzoek niet kan verdragen? Wanneer geeft u dat geloof op dat geen gevolgen heeft voor uw levenswandel? U hebt een boek dat u Gods Woord noemt, maar gebruikt het niet. U hebt de naam een christen te zijn, maar weet niets van Christus.

Waarom niet nu? Waarom wordt u niet wakker en roept u tot uw God? Waarom zou u nu niet besluiten om niet langer te slapen? Ik plaats u voor een open deur. Ik plaats u voor Jezus, de Redder Die voor zondaren stierf aan het kruis. Voor Jezus, Die de ergste zondaar kan redden en Die bereid is om u te ontvangen. Ga eerst en vooral naar Hem wanneer u wilt weten welke stap u moet zetten. Ga tot Hem in gebed en roep: 'Heere, red mij of ik verga; ik ben moe van het slapen, ik wil niet langer slapen!' O, 'ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten' (Ef. 5:14).

De zon, maan en sterren getuigen tegen u. Zij vervullen hun plaats in de schepping, u laat het afweten. De sabbatten en verordeningen getuigen tegen u: ze verkondigen dat er een God is en dat er een oordeel is, en u leeft alsof daar helemaal geen sprake van is. De tranen en gebeden van godvrezende vrienden getuigen tegen u; anderen zijn bezorgd over uw ziel, maar u lijkt helemaal niet bij uw ziel stil te staan. Word wakker en

wees wijs! Word wakker en laat u redden, word wakker en wees gelukkig! Word wakker, slaap niet langer!

Mijn laatste woord van toepassing is een vermaning voor allen die genadeolie in hun hart hebben. Ik baseer me op de woorden van onze Heere aan het einde van de gelijkenis. Ik spoor u aan om waakzaam te zijn. Ik vermaan u om te waken voor alles wat u kan storen in uw voorbereiding op de verschijning van Christus. Waak voor onvolkomenheden in uw wandel. Waak voor inwonende zonden. Waak voor de schade van een valse leer. Waak voor formaliteit in het gebruik van geestelijke zaken. Waak voor laksheid in het lezen van de Bijbel en in uw persoonlijk gebed. Verachtering begint van binnenuit. Waak voor bitterheid en liefdeloosheid. Een beetje liefde weegt zwaarder dan vele geschenken. Waak voor hoogmoed en eigenwaan. Petrus zei: 'Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden' (Matth. 26:33; Mark 14:29). Kort daarna viel hij diep. Waak tegen de zonden van de Galaten, Efeziërs en Laodicensen. Gelovigen kunnen een tijd lang goed leven, maar daarna hun eerste liefde verliezen en vervolgens lauw worden. Waak tegen de

zonde van Jehu: een mens kan grote ijver ontlenen aan verkeerde motieven. Het is veel eenvoudiger om u te verzetten tegen de antichrist dan om Christus te volgen.

Gelovigen, laten we allemaal waken omwille van de wereld. Wij zijn het boek dat ze vooral lezen. Ze letten op onze wegen. O, laten we ernaar streven om duidelijke brieven van Christus te zijn! Laten we waken voor ons eigen bestwil. Zoals onze levenswandel is, zo zal onze vrede zijn. Naarmate we leven in overeenstemming met de geest van Christus, naar die mate zullen we Christus' verzoenend bloed ervaren. Als iemand niet wandelt in het volle licht van de zon, hoe kan hij dan verwachten warm te worden? En niet in het minst, laten we waken ter wille van onze Heere. Laten we leven alsof Zijn eer op het spel staat in ons gedrag. Laten we leven alsof elke uitglijder en val een wond toebrengt aan ons Hoofd. Laten we een goddelijke ijver oefenen over onze gedachten, woorden en werken, drijven, gedrag en levenswandel. 'Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn' (Joh. 15:8).

J.C. Ryle



Overige berichten

Nacht van Gebed D.V. 9 juni

"Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenspauzen en geen gesloten deuren"

- Anne van der Bijl.

Wat een kracht heeft gebed! Wij geloven dat bidden verschil maakt voor onze vervolgd broers en zussen én in onze eigen levens. Daarom organiseert Open Doors weer de Nacht van Gebed. Dit jaar is het

van dv vrijdag 9 op zaterdag 10 juni. In deze nacht staan we stil bij het lijden én het geloof van onze broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Iran, Syrië en Vietnam. In gebed brengen we hen voor Gods troon.

Graag willen we dit ook weer organiseren in onze gemeente. De avond zal van 19.45-00.00 uur zijn! We zullen elk uur een gebedsronde hebben. Zo'n gebedsronde bestaat uit koffie/thee en ontmoeting, het kijken en luisteren naar een verhaal van een vervolgte christen, Bijbellezen en zingen en een moment om met elkaar te bidden. Om 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 begint er een ronde, elk met een eigen verhaal. De inloop is vanaf kwart voor, dan staat er koffie/thee voor u/jou klaar.

Iedereen van harte welkom!

Contactdag Informeel 2023

D.V. zaterdag 17 juni a.s. is de landelijke Contactdag Informeel van Stichting Winstuitverlies. We nodigen u/jou van harte uit om op een prachtige locatie andere getroffen en betrokkenen en degenen die geliefde(n) verloren aan kanker op een informele wijze te ontmoeten. Een geschikte activiteit om met het hele gezin

aan deel te nemen. O.a. diaklankbeeld met samenzang door Rien Mouw. Welkom op hét informele contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker! We zien uit naar uw/jouw komst!

Wanneer? D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur (inclusief catering)

Waar? Leidsche Hoeven – Tricht

Aanmelden (verplicht):

www.winstuitverlies.nl

Psalmzangavond ter gelegenheid van 250 jaar Psalmberijming 1773

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) houdt op D.V. vrijdag 30 juni in de Grote Kerk te Dordrecht een Psalmzangavond ter gelegenheid van 250 jaar '1773': 'Zingt psalmen onzen God ter ere'. Opening en sluiting door ds. A.C. Rijken, voorzitter.

Historische inleiding door ds. C.J. Meeuse over de psalmberijming van 1773 en meditatieve inleiding op de psalmen door ds. B.J. van Boven. De samenzang wordt begeleid door organist Pieter Heykoop. Aanvang 19.30 uur. Jong en oud is hartelijk welkom. Parkeren: parkeergarage Spuihaven (betaald) of parkeerterrein Weeskinderendijk (gratis).



Pol bouw en onderhoud

Concordialaan 14

6712 GM Ede

Tel 06 1366 5469

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

evangelisatie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

jv@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 15 juni gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



Belijdenis

Zij keken niet, maar wisten 't van elkaar...
Toen huifde een ijl verdoven om hen henen,
en ieder zat alleen met stil misbaar
de zonden zijner jonkheid te bewenen

En heel de wonderlijke morgen ging
zonder dat hunne zielen zich bewogen.
Maar onder 't zingen brak de schemering
uit in de zachte pracht van regenbogen.

Toen voelden zij opeens een zoet verband:
Zij hadden allen hunne Heer gevonden.
En ieder stond en reikte naar Zijn hand
en zag, dat allen om Hem henen stonden,

En aarzelden.... en toen zij nog verlegen
glimlachten, kwam de vraag: hebt gij Hem lief?
Jubelend klonk hun ja, en plechtig hief
het orgel aan: o God! Geef hen Uw zegen!

Willem de Merode (1887-1939)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potteria/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
 Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
 Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
 Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
 Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl