

Gods eeuwige barmhartigheid

Psalm 1 vs. 4

Hier wordt dus meer de barmhartigheid [van God] verkondigd, aangezien Hij, Die gekomen is om te zoeken wat verloren was gegaan, ook die druppel niet als waarloos beschouwd heeft en het gewicht van de weegschaal verlicht heeft en Zich verwaardigd heeft om aan dat speeksel de substantie van een gaaf lichaam te schenken, dat wil zeggen: alle volkeren tot een lichaam, namelijk van de Kerk, bijeen te brengen. Te midden van de volkeren kan ook Israël erbij geteld worden, [een volk] dat zeker ook deel heeft aan die goddelijke rechtvaardigheid, omdat Mozes zelf over Israël gezegd heeft: 'Zie, een wijs volk en een groot volk, dat vasthoudt aan de leer. En opdat u zou weten dat de goedheid van God ver uitgaat boven wat wij verdienen.' De apostel heeft deze profetische plaats [als volgt] geïnterpreteerd: 'God heeft allen in ongelof besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn', en hij heeft er nog aan toegevoegd: 'O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van God! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden?' Deze plaats heeft de profeet echter vooraf doen gaan: Als de volkeren getypeerd zijn als een druppel van de emmer en het overige, opdat u zou

inzien dat die betekenis [die ik er zojuist aan toekende] met de uitleg van de apostel in overeenstemming is.

Maar wat is duidelijker dan dit gegeven dat [de Schrift] geen naturen schijnt in te voeren die verloren zullen gaan, aangezien de heilige profeet zelf heeft laten volgen: aangezien de goddelozen niet opstaan in het gericht? Hij heeft immers niet gezegd niet opstaan, maar hij heeft gezegd: Ze staan wel op, maar niet in het gericht. Die echter opstaat, bestaat in ieder geval en blijft; maar omdat hij niet geloofd heeft in Christus, is hij reeds geoordeeld en daarom komt hij niet in het gericht, op wie de straf van het reeds voltrokken gericht al wacht. Ook over de opstanding zijn er zeer vele getuigenissen van de Schriften, waaraan we niet voorbij zijn gegaan in de boeken over de Troost en de Opstanding. Over datgene echter wat hij gezegd heeft: De goddelozen staan niet op in het gericht, daarover is volgens het Evangelie de uiteengezette betekenis dat zij niet allen geoordeeld zullen worden. De apostel zegt echter: 'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat ieder vergelding ontvangt die past bij zijn lichaam, al naargelang hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad' (2 Kor. 5:10).

De meesten denken dat deze [woorden] tegenstrijdig met elkaar zijn en ze merken niet op dat de Verlosser ze met betrekking

tot de trouwelozen en goddelozen gezegd heeft, die niet in de Heere Jezus hebben geloofd. Hij spreekt immers als volgt: 'Wie in Mij gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in deze wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren slecht' (Joh. 3:18-19). Het is dus duidelijk over wie dit gezegd is, dat wil zeggen: over hen die niet in de Heere Jezus hebben geloofd. Ook de apostel heeft, hoewel hij 'allen' heeft gezegd, in ieder geval gesproken over degenen die hebben geloofd, maar die [ook] renschap van hun daden zullen geven op de dag van het gericht. Ten slotte zegt hij ook zelf elders (Rom. 2:15-16), dat het getuigenis van ons geweten op de dag van het oordeel geopenbaard zal worden, waarbij onze gedachten of zichzelf om beurten zullen beschuldigen, of, zoals geschreven is, zichzelf zullen verdedigen en de verborgen dingen van [ons] hart zullen openbaren. Wat is echter duidelijker dan dit, dat hij elders gezegd heeft: 'Wij zullen wel allen opstaan, maar zullen niet allen veranderd worden. De rechtvaardigen zullen immers veranderd worden tot onverderfelijkheid', waarbij de echtheid van het lichaam blijft bestaan. Ook Daniël zegt: 'Het gericht zette zich en de boeken werden geopend' (Dan. 7:10). Hij toonde dus het toekomstige gericht, vooral ook omdat hij elders hetzelfde

zegt: 'Velen die in het stof van de aarde zitten, zullen opstaan, sommigen voor het eeuwige leven, anderen tot versmading en eeuwig afgrijzen; en wanneer ze dat begrijpen, zullen ze schitteren als de glans van de hemel en velen van de rechtvaardigen zullen licht geven als de sterren' (Dan. 12:2-3).

Wat is dat oordeel van zittende rechters en wat zijn die geopende boeken anders dan onze gewetens, die net als boeken de rij van onze zonden bevatten? Juist dit oordeel zou echter zonder waarde zijn, als het aan een menselijk oordeel gelijk zou zijn.

Deze meditatie is het 20e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachten wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

2 juli	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Stichting Hart van homo's
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
9 juli	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.D.</i>)
	18.30 uur	Ds. D.C. de Pater (<i>Woudenberg</i>)
	1 ^e collecte	Medair - Noodhulp in Soedan
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
16 juli	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	HHJO
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
23 juli	10.00 uur	Ds. D.A. Pater (<i>Ederveen</i>)
	19.00 uur	Ds. M. van Reenen (<i>Urk</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
30 juli	10.00 uur	Ds. G.A. v.d. Brink (<i>Apeldoorn</i>)
	18.30 uur	Ds. C.M. Buijs (<i>Elspeet</i>)
	1 ^e collecte	Trans World Radio
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
6 augustus	11.30 uur	Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk</i>)
	18.30 uur	Ds. C.M. Buijs (<i>Elspeet</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

13 augustus	10.00 uur	Ds. J.R. van Vugt (<i>Waddinxveen</i>)
	18.30 uur	Ds. Joh. Post (<i>Putten</i>)
	1 ^e collecte	Diaconaal Platform Ede
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
20 augustus	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
27 augustus	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Voorbereiding H.A.</i>)
	16.30 uur	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>)
	1 ^e collecte	Woord en Daad
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie



Uit de pastorie

Zoals u misschien weet, hebben we een huisje gekocht in Middelharnis en dat ligt op het laatste (schier)eiland van de provincie Zuid-Holland. Het huisje is een Rijksmonument, het oudste gedeelte van deze woning dateert uit 1633. Het staat op een mooie plaats vlak bij het oude historische raadhuis uit 1637. Het is de bedoeling om daar na ons emeritaat te gaan wonen. Vol energie is de aannemer afgelopen januari begonnen, maar bij het verwijderen van zaken die bij de laatste verbouwing uit het begin van de jaren 70 waren aangebracht, kwam hij enkele bijzondere oude en ook mooie [wel beschadigde] tegelplateaus, oude stookplaatsen en spanten tegen. Tja en dan komt Rijksmonumentenzorg om

de hoek kijken, want daar valt de woning onder. Zij redeneert als volgt, niet alleen de buitenkant is monumentaal ook de mogelijke zaken die je binnen tegenkomt vallen daar onder. Daarom moest er eerst een historisch rapport gemaakt worden door een bouwhistoricus. Dat rapport wordt dan leidend voor de nieuwe plattegrond die gemaakt moet worden omdat deze historische sporen in de plattegrond geïntegreerd moeten worden. Echter niet alles uit het verleden is mooi en om aan te zien. Momenteel is er overleg met Monumentenzorg hoe dit opgelost kan worden. Zij vinden dat de 'ziel', die in de jaren 70 verwijderd is, weer in de woning moet worden teruggebracht. Wat je al niet kan

vinden van een woning. Al met al, geeft dat een behoorlijke vertraging in het verbouwproces, een maand is dan zo voorbij.

Zangers en speellieden

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de psalmberijming van 1773 in de kerken werd ingevoerd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, er is veel verzet geweest tegen de invoering van deze psalmberijming. Velen hielden het liever bij het oude, de psalmberijming van Datheen uit 1566. Bekend is het psalmen oproer in de Grote Kerk van Maassluis. Boze vissers en boeren kwamen de kerk in om het zingen van de toen nieuwe psalmen te verhinderen. De schout en zijn rakkers [de Mobiele Eenheid] moesten de rust in de kerk herstellen. Inmiddels is de berijming van 1773 volkomen geaccepteerd en willen velen eruit blijven zingen. Aan het jubileum van 250 jaar is in de christelijke pers veel aandacht geweest, dat is niet voor niets want het is een psalmberijming die velen heeft gevormd in gedachten en woorden. Vanaf onze jonge jaren hebben we deze berijming geleerd op school en thuis en in de kerk meegezongen. Als we op kraamvisite gaan, krijgt elke baby een psalmboekje met deze berijming. We besteden verder geen aandacht aan dit jubileum, dat is inmiddels genoeg gedaan. Mooier is de vraag, wat zegt de Bijbel eigenlijk over muziek? Daar ligt immers de grondslag voor elke bezinning over muziek. Hieronder een artikel van dr. J. van der Knijff.

De Bijbel staat vol van muziek

Soms staat muziek in de Bijbel duidelijk op de voorgrond, meestal is het op de achtergrond. Muziek gaat wel de hele geschiedenis van God en Zijn volk mee. Dat begint bij

het lied van Mozes [Ex. 15] en het mondt uit in het lied van het Lam [Openb. 15]. Muziek en zang hebben daarbij nooit zomaar een neutrale, verstrooiende functie, maar zijn altijd een middel in het 'verkeer' tussen God en Zijn volk: meestal om het antwoord van de mens op Gods spreken te vertolken en te begeleiden, soms ook om Gods spreken richting de mens te bemiddelen. Een aantal aspecten van het Bijbelse spreken over zang en muziek komt hieronder aan de orde, waarna wordt afgesloten met de vraag naar de actualiteit daarvan.

Zingen als antwoord

Zingen is in de Bijbel dé manier om te reageren op wat God doet. Een paar karakteristieke voorbeelden. Als het volk Israël door de Heere uit Egypte is geleid en het van een afstand de farao en zijn strijdmacht heeft zien ondergaan in de Schelfzee, gaat het spontaan zingen. Mozes en het volk heffen een lied aan [Ex. 15 vs. 1-18] waarin ze wat er gebeurde vertolken. Vervolgens pakken Mirjam en de andere vrouwen hun tamboerijnen en maken ze een reidans, waarmee ze de mannen antwoorden in een soort refrein: 'Zing voor de Heere, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen' iets dergelijks gebeurt ook in Richteren 5. Onder leiding van Debora en Barak zijn de Kanaänieten verslagen, waardoor het volk weer vrij is. Dat ontlokt Debora een lied waarin ze het gebeurde uitvoerig bezingt. Even later in diezelfde richterentijd is er het verhaal van Hanna die geen kinderen kan krijgen. Maar als de Heere haar toch een zoon geeft, Samuel, legt ze haar dank aan de Heere vast in een gebedslied: 'Mijn hart springt op van

vreugde in de Heere' [1 Sam. 2 vs. 1-10].

In het NT komt dit patroon duidelijk terug aan het begin van het Lukasevangelie. Als Maria bij Elizabeth komt nadat Gabriël haar heeft bezocht, barst Elizabeth uit in een jubel [Luk. 1 vs. 41-45]. Vervolgens brengt Maria haar gevoelens onder woorden in de vorm van een lied: het wereldberoemde Magnificat, naar het beginwoord van de Latijnse vertaling [Luk.1 vs. 46-55]. Bij Zacharias gaat het niet anders: als zijn tong wordt losgemaakt, kan hij eindelijk vertellen wat de engel hem verteld heeft over het jongetje Johannes. Ook hij heft een lied aan: het Benedictus [Luk. 1 vs. 67-79]. Even later is er Simeon, die het Kind Jezus in zijn armen neemt en God looft: Nunc dimittis (Luk. 2 vs. 29-32). De oude Anna belijdt vervolgens eveneens de Heere (Luk. 2 vs. 36-38). Opvallend is dat in vrijwel alle bovenstaande voorbeelden sprake is van een profeet/profetes, van profeteren of van de aansporing van de Geest. Mirjam en Debora worden allebei een 'profetes' genoemd. Elizabeth wordt vervuld door de Geest en doet haar uitroep. Zacharias wordt door de Geest vervuld en profeteert. Op Simeon rust de Geest, Die hem naar de tempel brengt, waar hij zijn lied zingt. Anna heet eveneens een 'profetes! Zingen tot eer van God: dat doen blijkbaar mensen die door de Geest worden aangevuurd. En dat zingen kan ook als 'profeteren' worden bestempeld. In dat verband is het niet vreemd dat de bekende oproep van Paulus in de Efezebrief om met elkaar 'psalmen, lofzangen en geestelijke liederen' te zingen, direct voorafgegaan wordt door de aansporing: 'maar word vervuld met de Geest, en spreek...' [Efez. 5 vs.18-19]. De parallelle tekst in de Kolossenzenbrief spreekt niet van de Geest,

maar van 'het woord van Christus' dat de gemeenteleden 'in alle wijsheid' in zich moeten laten wonen, en elkaar te onderwijzen en terecht te wijzen 'met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen' en te zingen 'voor de Heere met dank in uw hart' (Kol. 3 vs. 16). Vervulling met de Geest (of met het woord van Christus) brengt tot zingen. Misschien mag je het ook andersom lezen: door de liederen te zingen woont Christus' woord in de gemeente en worden mensen vervuld van de Geest.

Instrumenten

In het verhaal van de Schelfzee kwamen we al de tamboerijn tegen als instrument dat de vrouwen gebruikten om hun zang mee te begeleiden. De tamboerijn [een soort trommel] is een van de instrumenten die in Israël voorkwamen. Hoewel niet alle Hebreeuwse aanduidingen voor instrumenten in het OT goed identificeert kunnen worden, is een aantal snaar-, blaas- en slaginstrumenten in de Bijbel wel te onderscheiden. De snaarinstrumenten worden vertaald met luit, harp, lier en citer; soms is er sprake van een 'tiensnarig instrument'. Het gaat om verschillende soorten harpen: kleine en grote, blaasinstrumenten moeten de (pan) fluit, de ramshoorn, de bazuin en de trompet genoemd worden. Als het gaat om slag- en schudinstrumenten komen we naast de al genoemde tamboerijn de cimbaal en de belletjes tegen. Het orgel, dat in wat wel genoemd wordt is een soort fluitinstrument [zie. Gen. 4 vs. 21; Job 30 vs. 31; Ps. 150 vs. 4] Het orgel waar christenen in de westen vertrouwd mee zijn geraakt, kent de Bijbel niet. Niet altijd is duidelijk welke functie schillende instrumenten in Israël hadden en of ze allemaal in de tabernakel-

en tempeldienst plek konden krijgen. Een heel aantal blijkt in heidense orkest in Babel gebruikt te worden. [Dan 3 vs. 5] Maar ze komen ook bijna allemaal voor in Psalm 150, waar ze dienen om de Heere te loven. Foute instrumenten lijken er niet te zijn. Wel kan Amos namens God fulmineren tegen 'het lawaai liederen' en het 'getokkel van uw luiten' dat kan aanhoren [5 vs. 23]. Als muziek niet op God is gericht of onrecht maskeert, kan ze beter zwijgen.

Tempelmuziek

Dé musicus van het OT is David. Niet alleen tekent de Bijbel het onvergankelijke beeld van herdersjongen die met zijn harp de boze koning Saul rustig maakt [1 Sam. 16], hij is ook de 'gezalvde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van Israel [2 Sam. 23:1]. Samen met zijn zoon Salomo vormt David de patroon van de oudtestamentische ziekcultuur. Van Salomo wordt gezegd dat 1005 liederen heeft gemaakt [1 Kon. 4:32], op Davids naam staat het grootste deel van de liederen in het Bijbelboek Psalmen. In de latere traditie, zoals in de Septuaginta, zijn dat er nog meer. In dit verband is het boek Kronieken van belang. Daarin wordt gedetailleerd verteld hoe de tempeldienst in de tijd van Salomo wordt vorm gegeven. Deze stelt overeenkomstig het gebod van Mozes de offerdienst in, en naar het gebod naar het gebod van David ('de man Gods') de dienst van de Levieten om God voortdurend te prijzen [2 Kron. 8:12-15] En als in later tijd de tempeldienst weer hervormd moet worden (ten tijde van Joas, Hizkia en Josia) dan grijpt men terug op de instelling van David en zijn profeten [2 Kron. 23; 29; 35]. Een speciale groep Levieten is volgens Kronieken belast met de taak om de lofzang in

de tabernakel en later de tempel gaande te houden [1 Kron. 6:31 e.v.]. Zij komen uit de families van de zangleiders Heman, Asaf en Ethan (waarschijnlijk dezelfde als Jethuthun). Het gaat om een grote groep van 4000 zangers [1 Kron. 23:5], van wie er 288 worden aangeduid als 'volleerd' [1 Kron. 25:7]. Die laatsten zijn weer ingedeeld in 24 afdelingen van 12 mannen die elk een week moeten dienen. Deze Levieten hebben als taak dagelijks bij het morgen- en avondoffer en tijdens sabbatten en feestdagen te zingen en te musiceren met harpen, luiten, cymbalen en soms ook trompetten [1 Kron. 23:30-31]. Opvallend is hoe in Kronieken aan muziek een grote kracht wordt toegekend.

Indrukwekkend is de geschiedenis van het overbrengen van de ark naar Jeruzalem [2 Kron. 5]. Op het moment dat de zangers eenparig de Heere loven en prijzen en musiceren, wordt de tempel vervuld met een wolk: de heerlijkheid van de Heere verschijnt [v. 11-14]. Een ander bijzonder verhaal staat in 2 Kron. 20. In de oorlog tussen koning Josafat en Ammon en Moab treedt ineens de zanger Jahaziël op, die door de Geest aangevuurd het volk aanspoort ten strijde te trekken. Musicerende Levieten gaan voorop, en de strijd wordt gewonnen. Het zingen en musiceren blijkt in Kronieken alles te maken te hebben met profeteren; de zangers worden ook meermalen aangeduid als zieners. Daarin lijkt tot uitdrukking te worden gebracht dat muziek een bemiddelende functie heeft in het 'verkeer' tussen God en Zijn volk. God komt tot Israël onder andere door middel van muziek [2 Kron. 5], het volk nadert tot God in de weg van zang en muziek.

Wordt vervolgd

Bidden en lofzingen

De eerste vraag uit 'De Kleine Catechismus' van Westminster is: 'Wat is het voornaamste doel van het leven van een mens?' Het antwoord is dan: 'Het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en de volle eeuwige vreugde in Hem te hebben.' Het doel van ons leven, dat belijdt deze catechismus, is dat wij God verheerlijken tijdens ons leven, een verheerlijking die uit zal lopen op een hemelse en eeuwige lofprijzing. Een belangrijk deel van die verheerlijking is het gebed met dankzegging en het zingen van psalmen met dank in ons hart. Zie hiervoor de 'Westminster Confessie' art. 21. In de Bijbel lezen van Paulus en Silas, die dat in de praktijk hebben gebracht, op een bijzondere manier en plaats, in een dieptepunt van hun leven.

We weten dat Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas in gehoorzaamheid aan Paulus' nachtgezicht naar Macedonië waren gegaan. Filippi was de eerste stad waar zij het evangelie brachten. Een grote bemoediging was de bekering van Lydia. De Heere had in Filippi het hart van deze uit Thyatira afkomstige purperverkoopster geopend, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Direct na haar bekering werden zij en haar huis (= haar slaven en vrijgelatenen) gedoopt, en ze bewees de predikers gastvrijheid [Hand. 16:10-15]. Zo bevestigde de Heere dat de predikers in Zijn weg waren. Tijd voor gebed en lofprijzing in het huis van Lydia, zouden wij kunnen denken. Misschien is in haar huis inderdaad uit volle borst gezongen, want haar huis was de kern van het pas ontstane christelijk getuigenis in Europa [vgl. ook vs. 40]. Maar over de manier waarop dit mogelijk zou zijn ver-

lopen, wordt ons niets meegedeeld.

Maar van openlijk en hoorbaar eerbetoen aan God is zeer zeker sprake geweest maar wel in een andere plaats die wij daar niet voor zouden uitkiezen. Paulus en Silas kwamen onverwacht in de gevangenis terecht, en daar werden hun voeten in het blok vastgemaakt. Dat is niet direct een aanleiding om te gaan lofprijzen, maar eerder om te bidden, zouden we kunnen denken! Het merkwaardige is echter dat Paulus en Silas beide deden, en dat nog wel tegelijk. Er staat in Hand. 16:25 letterlijk:

'En omtrent middernacht baden Paulus en Silas, en zongen God lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.' De hoofdhandeling was dat zij God lof zongen. Er staat humnoun, het imperfectum van het werkwoord humneoo, dat lofzingen betekent [zie ook Matt. 26:30; Mark. 14:26; Hebr. 2:12]. Een imperfectum is een tijdsvorm die aangeeft dat de handeling in zijn verloop, als niet-afgesloten, wordt voorgesteld. Zij waren aan het lofzingen, dát was de handeling waar zij midden in de nacht mee bezig waren! Voorafgaand daaraan staat het woord 'biddend (proseuchomenoi)' geplaatst. Nog letterlijker staat er dus 'biddend zongen zij God lof', oftewel 'terwijl zij baden, zongen zij God lof'. Je zou kunnen zeggen dat Paulus en Silas weliswaar baden, maar dat hun bidden het karakter had van een lofprijzing, van een lofgezing. Het ging hun er dus niet om hun eigen weinig comfortabele situatie onder Gods aandacht te brengen, maar om de lof van God te zingen! Hebben deze beide dienstknechten niet op een prachtige manier Hebr. 13:15 in praktijk gebracht? Daar staat immers: 'Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer bren-

gen aan God, dat is [de] vrucht van [de] lippen die zijn naam belijden'. Dat er iets van hun lippen kwam, merkten ook hun medegevangenen op: die luisterden naar hen [Hand. 16:25b]. Voor de opmerkelijke combinatie van lofprijzing en gebed, of liever van lofprijzing als gebed zie ook Ps. 42:9, waar de Korachieten zeiden: 'Des daags zal de Heere zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens'.

Lofzingen

Het werkwoord humneoo hangt samen met het zelfstandig naamwoord humnos, dat 'loflied', 'lofzang' betekent. Dit komt voor in Ef. 5:19 en Kol. 3:16. Ook in heidense teksten lezen we dat woord, en dan wordt het gebruikt om aan de afgoden lof te zingen. In de Bijbel is alleen plaats voor lofliederen tot eer van God of Christus. Omdat alleen zij onze hulde eeuwig waard zijn!

*Met een hartelijk groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek*



Van de Kerkenraad

Beroepingswerk

Zoals u weet hoopt onze dominee in september met emeritaat te gaan. Zondagochtend 24 september is de afscheidsdienst. Als kerkenraad hebben we het beroepingswerk ter hand genomen.

Naast alle praktische zaken is beroepen allereerst een geestelijke zaak. De Heere is trouw aan Zijn gemeente en heeft Zich daarin ook zeker niet onbetuigd gelaten in de afgelopen jaren! Aan de andere kant is de Heere aan ons niets verplicht. Integendeel, het is een wonder als Hij dienstknechten roept, uitzendt en de kandelaar in de gemeente een helder licht mag geven. Dit ondanks wie wij elke dag weer zijn en dat voor Zijn heilig aangezicht.

Met Pinksteren hebben we gehoord dat Gods gave alles te maken heeft met ons bidden. "Bidders ontvangen". Zoals kinderen bij hun vader bidden om brood. Pakt u Zondag 9 uit de Heidelbergse Catechismus

er maar bij, waar de dominee in mei jl. nog mocht verkondigen dat God de Vader onderhoudt en regeert als een getrouw Vader en in dat vertrouwen mogen we werken.

We hebben nagedacht over het profiel van een te beroepen predikant: wat heeft de gemeente nodig? Ook is er inmiddels een lijst met predikanten en kandidaten die beroepbaar zijn en die we zouden willen beluisteren. Omdat de lijst nu nog vrij lang is (meer dan 20 personen) is dit niet altijd mogelijk, ook om praktische redenen als reisafstand en planning. Deze zomer en erna willen we ons als kerkenraad er verder in verdiepen en komen tot een kortere selectielijst.

De kerkvoogdij heeft een belangrijke rol in het beroepingswerk. Er zit een grote financiële kant aan het beroepen van een predikant, waarin de landelijke kerk met ons meekijkt en ook meedenkt.

Zo dient er een meerjarenbegroting te worden opgesteld waarin 5 jaar vooruit wordt gekeken. Een financieel gezonde begroting is nodig om een (fulltime) predikant te kunnen beroepen. En dit is een uitdaging omdat we de kosten sterk zien toenemen en het onzeker is of de opbrengsten voldoende meestijgen.

Om dit soort uitdagingen te bespreken heeft in mei een gesprek plaatsgevonden met het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Zij krijgen veel begrotingen onder ogen en beschikken over gegevens vanuit alle Hersteld Hervormde Gemeentes in Nederland. Op basis daarvan gaven zij onder andere aan:

- Dat een gemeente met ca. 400 leden (= onze gemeente) een fulltime predikant zou moeten (kunnen) beroepen.
- Dat de landelijk gemiddelde bijdrage per jaar aan de Kerkvoogdij per pastorale eenheid (gezin, echtpaar, alleenstaand lid) op ongeveer €1.000 - €1.200 ligt. Deze komt bij de meeste gemeentes voor de helft binnen via 'collecte-opbrengsten' en voor de andere helft via de 'vrijwillige bijdrage'.

Onze gemeente zit qua opbrengsten per pastorale eenheid de afgelopen jaren onder dat gemiddelde. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat we veel jonge mensen c.q. gezinnen in de gemeente hebben met een kleinere financiële draagkracht. Een advies vanuit het Kerkelijk Bureau is echter wel om de vrijwillige bijdrage meer onder de aandacht te brengen om zo een stabielere, beter voorspelbare maar ook hogere inkomstenstroom te krijgen. Daar zal de Kerkvoogdij het komende seizoen dan ook meer aandacht aan besteden zodat we een goede basis hebben om ook in de aankomende jaren een fulltime

predikant te kunnen betalen. Heeft u al nagedacht over de hoogte van uw vrijwillige bijdrage in 2023?

Kennismakingsavond nieuwe leden

In het afgelopen seizoen hebben we diverse nieuwe leden in de gemeente mogen inschrijven en verwelkomen! Vanwege o.a. de coronacrisis is het alweer meer dan 2 jaar geleden dat we een kennismakingsavond voor nieuwe leden hebben gehad. 7 September is er weer een kennismakingsavond! Bent u de afgelopen 2 jaar lid geworden van de gemeente, of bent u voornemens om lid te worden? Van harte welkom! Op deze avond willen we met u nadenken over het ontstaan van onze gemeente, de verenigingen en activiteiten die worden georganiseerd. Ook is er gelegenheid om elkaar nader te leren kennen.

Kleding

Het is weer zomer! Een teken van Gods trouw dat dag en nacht, zomer en winter elkaar blijven afwisselen tot de jongste dag. En in de zomer is het ook warm(er)! Uitgangspunt is dat we ons in de kerk eerbhaar en gedekt kleden. Kleding hebben we namelijk gekregen met een bepaald doel. Zie de eerste hoofdstukken van Genesis. De gang naar Gods huis is een andere dan een dagje uit. Dat geldt overigens voor iedereen, heren en dames, jong en oud.

Los van de zomer en haar uitdagingen is het een goed gebruik in de gemeente dat dames een hoofddekseel dragen. Omwille van de gastvrijheid en de toegankelijkheid hangt er geen bordje in de hal van de kerk. Wel is het goed om te beseffen dat de symboliek achter dit gebruik gebaseerd is op de scheppingsorde van God.



Pastoraat



Uit de gemeente



Roosters en Data

30 juni – 3 juli	JV-kamp
1 juli	Gebedskring
5 juli	Uitgifte collectemunten
9 juli	Koffie na de morgendienst
15 juli	Gebedskring
15 juli	Klusmorgen
29 juli	Gebedskring
2 augustus	Uitgifte collectemunten
12 augustus	Gebedskring
17 augustus	Inleveren kopij kerkbode
26 augustus	Gebedskring
31 augustus	Bezinningsuur H.A.
6 september	Uitgifte collectemunten
6 september	Maaltijd Vrouwengesprekskring
7 september	Kennismakingsavond nieuwe leden
9 september	Startdag JV

Oppasrooster

2 juli	Maartje van de Kamp, Leanne Mullem Charlotte Pluimers, Loïs van der Vliet
9 juli	Klaasje Jansen, Lydia van Spronsen Jorieke Bazen, Ellen van der Vliet
16 juli	Marianne Donkersteeg, Carola Jol Judith Aalbers, Eloïse van der Sluijs
23 juli	Annette Aalbers, Dorien Bazen Laura Bazen, Celine Budding
30 juli	Henriëtte Adam, Elise van Duijn Hadassa Adam, Annemieke van Engelenhoven
6 augustus	Herwina Lam, Willemien Oostrom Hanneke van der Vliet, Geanne Visser
13 augustus	Suzanne van Harten, Jacobien van der Vliet Hennie Zwartscholten, Liselotte van der Sluijs
20 augustus	Martine Schipper, Jeannette van der Vliet Jorieke Bazen, Hanne van der Vliet
27 augustus	Jorieke Bouwheer, Dinanda Vroegindeweij Charlotte Pluimers, Ellen van der Vliet

Kerkautoroster

2 juli	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
9 juli	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
16 juli	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
23 juli	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

30 juli	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
6 augustus	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34
13 augustus	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
20 augustus	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
27 augustus	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83



Diaconie

Opbrengst collecten mei

Zondag	7-5	FNGP
Zondag	14-5	Voedselbank Ede
Donderdag	18-5	
Zondag	21-5	
Zondag	28-5, ma 29-5	Pinksterzendingscollecte

Per bank ontvingen we in *mei* aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

FNGP

Voedselbank Ede

Pinksterzendingscollecte

Evangelisatiewerk

Thuis in Zuid

HOE (Hulp Oost Europa)

GDC, Noodhulp Malawi, orkaan Freddy

Een Boodschap voor Kerkrade

Collectebestemmingen

Op zondag 2 juli is de diaconale collecte bestemd voor de stichting Hart van Homo's. Stichting Hart van Homo's ondersteunt homoseksuele jongeren die opgroeien in een omgeving die vanuit de Bijbel geen ruimte ziet voor een homoseksuele relatie en die zelf ook op deze manier in het leven willen staan. Zie voor meer informatie over de visie van deze stichting www.hartvanhomos.nl.

Op zondag 9 juli is de diaconale collecte bestemd voor noodhulp in Soedan via de christelijke noodhulporganisatie Medair. Sinds april is Soedan in de greep van gevechten en geweld. De chaos is groot, met name in en rond de hoofdstad Khartoem. De bevolking kan geen kant op. Er is niets meer te krijgen en de situatie wordt met het uur erger voor de inwoners van Soedan. Noodhulporganisaties hebben onze steun nodig om hun hulp op te kunnen schalen.

Op zondag 16 juli houden we de zomercollecte voor het landelijk jeugdwerk van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). De HHJO wil vanuit Bijbels perspectief dienstbaar zijn aan jongeren en iedereen rondom jongeren. Met als verlangen dat jongeren de Heere kennen, dienen en liefhebben. De taken van de HHJO zijn het toerusten van ouders, leidinggevend en ambtsdragers, het ontwikkelen van materiaal en het organiseren van activiteiten voor jongeren om zo een schakel te zijn tussen het Woord en onze kinderen en jongeren. Bidt u mee of de Heere Zijn rijke zegen verbindt aan het werk? Dan alleen kunnen we grote dingen verwachten! Naast gebed vragen we u ook om financiële steun om ons werk mogelijk te maken. Uw financiële

bijdrage is van harte welkom!

Op zondag 30 juli is de diaconale collecte bestemd voor de zendingsorganisatie Trans World Radio. Het is de missie van TWR om mensen dichtbij en ver weg te bereiken met Gods goede nieuws. Vanuit de Bijbelse opdracht laat TWR het Woord van God overal horen: de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals internet, zodat levens blijvend veranderd worden. Zie voor meer informatie www.twr.nl.

Op zondag 13 augustus is de diaconale collecte bestemd voor het Diaconaal Platform Ede. Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is een platform van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar bijeen voor het uitwisselen van informatie en het bespreken van de ontwikkelingen in het sociaal domein waarbij gekeken wordt welke rol zij daarin zou kunnen spelen. Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. Kijkt u ook eens op www.diaconaalplatformede.nl voor meer informatie.

Op zondag 27 augustus is de diaconale collecte besteld voor Woord en Daad. Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede: een menswaardig bestaan voor iedereen, en hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. Meer informatie over Woord en Daad vindt u op www.woordendaad.nl.

Op zondagen waar geen specifiek doel voor de diaconale collecte is vastgesteld, wordt er geld ingezameld om mensen in nood te helpen. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie kunnen helpen in tijden van nood, zowel binnen als buiten de gemeente! Als u weet van iemand die hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met een (wijk-) diaken. Wij helpen graag verder en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Jaarverslag diaconie 2022

Recent zijn de jaarcijfers 2022 afgerond en gecontroleerd door de kascontrole commissie. De commissie willen wij bij deze nogmaals bedanken voor hun inzet.

Onderstaand is een samenvatting van deze jaarcijfers opgenomen, met de begroting van 2022 en de jaarcijfers van 2021 ter vergelijking ernaast. Graag lichten we u daarbij nog het een en ander toe.

Baten	werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021
Rentebaten	€ 16	€ 5	€ 4
Bijdragen levend geld	€ 10.416 1)	€ 9.200	€ 13.633
Door te zenden collecten en bijdragen derden	€ 25.825 2)	€ 16.800	€ 20.987
Overige baten	€ -	€ -	€ -
Som der baten:	€ 36.256	€ 26.005	€ 34.624
Lasten			
Lasten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
Verplichtingen/bijdragen i.z. andere organen	€ 593	€ 650	€ 608
Kosten beheer en administratie	€ 238	€ 250	€ 229
Diaconaal werk plaatselijk	€ 9.568 3)	€ 7.100	€ 12.383
Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 5.162	€ 5.600	€ 3.909
Diaconaal werk wereldwijd	€ 21.055 2)	€ 12.100	€ 11.441
Overige lasten	€ 602	€ 1.150	€ 353
Som der lasten:	€ 37.218	€ 26.850	€ 28.923
Resultaat boekjaar	€ -962	€ -845	€ 5.702

Toelichting jaarcijfers 2022

1) Bijdragen levend geld

Het verschil tussen werkelijk 2022 en werkelijk 2021 is te verklaren doordat er minder algemene diaconale collectes gehouden zijn dan in 2021

2) Door te zenden collecten en bijdragen derden/ Diaconaal werk wereldwijd

De inkomsten voor de doorzendcollectes zijn hoger dan in 2021 en ook hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer doorzendcollectes zijn gehouden t.o.v. van 2021 en daarnaast zijn er ook meer wereldwijde (noodhulp) collectes gehouden waarbij de opbrengst hoger was dan verwacht.

3) Diaconaal werk plaatselijk

Het hogere bedrag t.o.v. de begroting van 2022 komt doordat er meer diaconale ondersteuning is geweest.

Vragen

Mochten er na het lezen van dit jaarverslag nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie (via penningmeesterdiaconie@hhgede.nl)

Inzage jaarcijfers diaconie 2022

De (uitgebreide) jaarcijfers van de diaconie over 2022 liggen van 3 t/m 7 juli ter inzage in de kerk. U hebt ook dan gelegenheid om de jaarcijfers in te zien en vragen te stellen. Mocht u hier belangstelling voor hebben, neemt u dan contact op met de penningmeester van de diaconie om een afspraak te maken voor inzage.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten mei

Zondag	7-5	
Zondag	7-5	Kerk en pastorie
Zondag	14-5	
Zondag	14-5	Kerk en pastorie
Donderdag	18-5	
Donderdag	18-5	Kerk en pastorie
Zondag	21-5	
Zondag	21-5	Kerk en pastorie
Zondag	28-5	

Zondag	28-5	Kerk en pastorie
Maandag	29-5	
Maandag	29-5	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in mei aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Kerk en pastorie

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in mei € 82,70 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Oude metalen

In mei ontvingen we € 288,30 voor oude metalen.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabel vindt u de cumulatieve inkomsten van de kerkvoogdij over 2023.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	mei-23 (realisatie)	mei-23 (begroting)	2023 t/m mei (realisatie)	2023 t/m mei (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	8.507	5.000	25.089	25.000	60.000
Collecte- inkomsten	5.216	3.000	26.760	22.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	328	-	1.253	-	12.000
Overige inkomsten	1.211	584	7.484	5.394	18.500
Totaal in- komsten	15.261	8.584	60.586	52.394	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden juli t/m september staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 5 juli, woensdag 2 augustus en woensdag 6 september. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpn-planet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Update - Koster(s) gezocht

In de kerkbode van mei plaatsten we een oproep waarin wij aangaven op zoek te zijn naar gemeenteleden die open staan om op termijn de functie van koster te gaan vervullen.

Dit aangezien zowel Wim Oudijn als Henry van den Brink hebben aangegeven hun functie als beheerder en (hulp)koster op termijn te willen neerleggen.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Jarco en Conny Hordijk hebben aangegeven aan het kostersteam toegevoegd te willen worden.

De komende maanden gaan zij dit gefaseerd oppakken waardoor u hen in die functie kunt gaan aantreffen in het kerkgebouw.

Als kerkvoogdij blijven wij nog wel op zoek naar gemeenteleden die met ingang van volgend seizoen of kalenderjaar de functie van hulpkoster op zich willen gaan nemen. Staat u hiervoor open en/of heeft u interesse? Stuur dan een berichtje naar secretaris-kerkvoogdij@hhgede.nl of spreek een van ons aan.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 juli. We willen deze morgen de loods opruimen en daarbij kunnen we wel wat handen gebruiken. Welkom! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Verenigingen en Kringen

Vrouwengesprekskring

Aan het eind van het seizoen willen we even stilstaan en

Terugkijken, en de zegeningen opmerken die we tijdens de kringbijeenkomsten mochten ontvangen. We mochten samen zitten aan Zijn voeten; Hem danken voor de leerzame Bijbelstudies waardoor harten geraakt werden. Hem danken voor de goede ontmoetingen, die dieper gingen dan een oppervlakkig gebabbel, zodat er ook ruimte was om zorgen en moeiten met elkaar te delen.

Vooruitkijken, na de zomerperiode hopen we op woensdag 6 september een informele maaltijd met elkaar te hebben. Noteer deze datum vast in de agenda, alle (!) vrouwen van de gemeente zijn hiervoor uitgenodigd (t.Z.t. volgt meer info). In het nieuwe seizoen is het thema van de Bijbelstudies 'het leven van Petrus'. Mogen we u/jou dan ook ontmoeten bij de kring?

Omhoogkijken, nu de vakantieperiode aanbreekt. Velen kijken er naar uit, even weg met het gezin, even tijd voor andere dingen. Anderen zien tegen de vakantie op, omdat gezondheid en/of zorg een onbezorgde vakantie in de weg staan. Laten we nooit vergeten dat we in alle omstandigheden - in vreugde en verdriet - biddend en verwachtingsvol omhoog mogen kijken, naar de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij ziet ons, waar we ook zijn, en wil ons geven wat we nodig hebben om tot Zijn eer te leven: nieuw leven, nieuwe gehoorzaamheid, verdiepte liefde, meer afhankelijkheid. Dit heeft alles te maken met herschepping, of in het latijn: re-creatie. Deze recreatie wensen we jullie allemaal toe.

Hartelijke, zusterlijke groet, Henriëtte, Hermien, Hanna, Maartje en Marianne

JV

Alweer de laatste kerkbode voor de zomervakantie. Van 30 juni tot 3 juli zijn we met de jongeren van de gemeente op kamp DV. Het was erg mooi om met de jongeren de voorbereidingen voor het kamp te doen, en we hopen dat we een mooi en gezellig weekend hebben met elkaar. In het afgelopen seizoen zijn er best veel veranderingen geweest; de helft van de leiding is vernieuwd, en de +16 heeft JV op zondagavond. De nieuwe leiding is ondertussen goed gewend, hopelijk geldt dat ook wederzijds ;). Verder is het mooi om te zien dat we op de zondagavonden vaak met een grote club jongeren zijn. Leuk om jullie beter te leren kennen!

Komende zomerperiode hopen we met elkaar aan de slag te gaan om onze ruimte op te knappen. Jullie hebben al veel mooie ideeën gedeeld, het lijkt een mooi project met een nog mooier eindresultaat te worden.

Zaterdag 9 september hebben we met elkaar een startdag. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het heeft iets met het kamp te maken... Reserveer deze dag (middag/avond) alvast in de agenda. We houden jullie op de hoogte!

Tot slot wordt de -16 flink versterkt: er komen ongeveer 10 jongeren vanaf de kinderclub bij! Jullie zijn van harte welkom op onze gezellige JV en we zien er naar uit jullie te ontmoeten! Omdat het nieuw is kan het best even spannend zijn, als je ergens vragen over hebt laat het dan gerust weten!

We wensen jullie allemaal een hele mooie zomer toe en hopen elkaar snel weer te zien.



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
Zijn jullie het afgelopen schooljaar veel naar de kinderclub geweest? Ik hoorde dat het thema van dit jaar 'dieren' was. Ik ben benieuwd naar wat jullie allemaal geleerd hebben! Komen er veel dieren voor in de Bijbel? In ieder geval wel bij de schepping en bij het verhaal van Noach. Ik heb een woordzoeker gemaakt met ook allemaal diernamen erin. Wisten jullie dat er in psalmen die we zingen ook diernamen

voorkomen? Daarom moet je eerst de diernamen opzoeken in de berijmde psalmen die onder de puzzel staan. Daarna kan je ze gaan opzoeken in de woordzoeker. Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora

R Z L S P X N C L V G H D N Q
 L K S Y T A X E V W W U E G K
 Z V V O S S E N D Z A D N F V
 S C Q M T U N E Y R N L P I V
 B C Y O W J S Z X O A K V K B
 G L H M Z P P F H V M A H I M
 F T V A G S B N Y I R C P Z S
 V Z M E P P E L O S O B U Y B
 I L B K F E A G G S W W P D F
 E H G K N M N X B E A C R E Z
 Q H X X M O Q W I N X F Y Q H
 S T I E R E N Z J I H I Y Y E
 I W R L E G O V E I X W L A V
 B E I N A A H K N I R P S D N
 N H S W K O S K N D S R B R Y

Psalm 118:6

Psalm 10:5

Psalm 109:14

Psalm 8:8 (6 letters)

Psalm 22:3

Psalm 22:8

Psalm 20:8

Psalm 63:6

Psalm 114:3

Psalm 8:7 (7 letters)

Psalm 11:1

Psalm 148:3

Psalm 29:3 (laatste regel)

Sinds geruime tijd heb ik nu ieder jaar de Bijbel twee maal in zijn geheel doorgelezen. En wanneer hij eens zou worden vergeleken met een geweldig grote boom en al zijn woorden met de takken en de twijgen van die boom, dan kan ik zeggen dat ik al die takken en twijgen tot de kleinste toe heb aangestoten om te onder-zoeken wat er aan vast zat en waartoe ze dienden en dat ik door die aanraking er toch altijd wel een paar ap-pels of peren heb afgeschud.

Maarten Luther



Kleurplaat





*Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)*

Hoofdstuk 5: Een krijgslist

Tegen de avond kwam Ano opgewonden naar dokter Hunting toe. "Dokter, een jongen heeft een paar vreemde krijgers in het bos gezien, die tot de tanden toe gewapend waren. Later zag hij er een paar om het ziekenhuis sluipen!" "O!" zei de dokter. Hij dacht na. "Zeg me eens, wat je ervan denkt, Ano". "Het zijn mannen uit het dorp van die kinderen, dokter". De zending knikte. "Dat is heel goed mogelijk. Wat denk je, dat ze gaan doen?" Ano haalde de schouders op. "Vandaag hebben ze ons bespied. Misschien dat ze vannacht iets gaan ondernemen". "Dat verwacht ik ook. Maar wat?" Peinzend keek de dokter voor zich uit. "Zou het gevaar voor onze patiënten opleveren, Ano?" "Ik weet het niet dokter. Het zijn wel woeste mannen. Ik geloof niet, dat ze voor iets terug zullen deinzen. Ze willen natuurlijk de kinderen terug halen". "Ja, maar als ze de baby nu meenemen, betekent dat de dood voor 't kind. Maar breng ze dat maar eens aan 't verstand". "Zal ik de mannen uit het dorp vragen ze weg te jagen, dokter?" "Nee, Ano, dat wordt bloed vergieten. Alsjeblieft niet. Laat me nadenken. Ik zal je straks wel roepen". Toen de zwarte verpleger weg was, knielde de zending neer. "Heere, geef ons wijsheid", smeekte hij. Vurig bad hij voor deze arme, onwetende heidenen, die zo ongelukkig waren en dat niet wisten. Met de handen onder het hoofd dacht hij na. Na een poosje stond hij op en ging Ano en zuster Annie

roepen. "We zullen krijgsraad houden", zei hij, "ik heb een plan". Uitvoerig legde hij uit wat de bedoeling was. Tot in de kleinste details bespraken ze alles. "Ano en ik gaan nu eerst naar het dorp om met de mannen te praten. Voor het helemaal donker is, hopen we terug te zijn, zuster Annie. Maar laten we eerst de Heere om Zijn zegen vragen over onze plannen". De drie mensen knielden neer en legden hun nood voor aan een alwetend God. Even later keek zuster Annie de twee mannen na.....

In het dichte bos zat een groepje mannen zwijgend bijeen. "We hebben alles goed in de gaten gehouden", zei Bodja. "We kunnen het vannacht rustig proberen. Behalve die twee witte mensen is er nog één man. Verder liepen er wat jongens, maar die zijn al weer terug naar het dorp". "Weet je waar je kinderen liggen?" vroeg één van de mannen aan hem. "In de witte hut zijn twee stukken, waar zieke mensen liggen. Dat is aan de kant van het dorp. Daar zullen ze wel zijn". "Zouden we ze weg kunnen halen, zonder dat ze het merken?" "Als ze het merken en ons tegenhouden, slaan we ze neer", gromde Tekko's vader. "Ja maar de witte tovenaer is erg machtig", zei er één aarzelend. Tekko's vader keek hem minachtend aan. "Is je hart bang? Zijn wij niet goed gewapend? En zijn wij niet met acht mannen tegen twee?" De man wou beleefd opstuiven, maar ze hielden hem te-

gen. "Laten we niet bekvechten. Niemand van ons heeft een bang hart en we zullen vannacht allemaal ons best doen de kinderen van ons dorp bij de witte tovenaardaan te halen. Laten we wachten tot het helemaal donker is".

Zwijgend wachtten ze de nacht af, die hen weldra beschermend omhulde. Ze bleven nog een poosje zitten en liepen toen voorzichtig achter elkaar in de richting van het ziekenhuis. Het waren geoefende oerwoudlopers. Geen takje kraakte er, geen blad ritselde. Nog voorzigtiger liepen ze toen ze de open plek naderden, waar het witte huis stond. Zwijgend keken ze naar het vreemde gebouw. Alles was stil en donker. Geen geluid was er te horen, geen licht was er te zien. De mannen verspreidden zich in een halve cirkel langs de bosrand. Languit schuifelden ze als slangen door het gras naar het witte huis. Daar bleef alles stil.... Steeds dichterschoven de kronkelende gedaanten naar het nog steeds zwijgende huis...Toen...

Uit alle vensters sprong plotseling een helder licht. De grote deur vloog open en een felle lichtbundel sloeg naar buiten. Het plotselinge schijnsel verlichtte de donkeropglimmende gedaanten in het gras. Die bleven eerst roerloos liggen, sprongen toen op, verbijsterd en ontzet. Trillend stonden ze gevangen in het helle licht, niet wetend wat ze moesten doen, nu de veilige nacht ze in de steek had gelaten. Zou de witte tovenaard plotseling de zon kunnen laten schijnen?

Ze staarden naar de twee gedaanten, die stil in de deuropening stonden: een witte en een zwarte man. De witte man begon te spreken, maar ze verstonden hem niet. Maar nu sprak de zwarte man in hun eigen

taal: "Mannen, weest niet bang. We weten wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen. Probeer niet weg te lopen, want om jullie heen staan twintig mannen uit het dorp, die jullie tegen zullen houden. Maar jullie kunnen gerust zijn, we zullen je geen kwaad doen. Ook de witte tovenaard niet. Hij is geen slechte man; dat heeft jullie medicijnman wel verteld, maar dat is niet waar. Hij doet alleen veel goede dingen. Hij is een knecht van de Grote Geest, Die hoog in de hemel woont. Die heeft hem naar ons, maar ook naar jullie toegestuurd om ons en jullie beter te maken van alle ziekten. Daarom heeft de jongen ook zijn zusje naar hem toegebracht en misschien geloven jullie het niet, maar ze is al stukken beter. Jullie medicijnman kon dat niet, omdat hij geen knecht van de Grote Geest in de hemel, maar van de boze geesten is. De witte man vraagt nu of jullie binnen willen komen. Je krijgt dan eten en drinken van hem, want hij weet dat jullie een lange reis achter de rug hebben. Hij zal jullie ook vertellen, waarvoor hij nog meer naar ons toe is gekomen. En jullie kunnen dan ook zien, dat de witte man de kinderen geen kwaad heeft gedaan". Ano zweeg. Gespannen keken de twee mannen naar de nog steeds zwijgende gedaanten. Schuifelen van voeten verraadde hun besluiteloosheid. Dit was zo onverwacht, ze waren gewoon overrompeld en wisten met hun houding geen raad. De zending kreeg een idee. "Roep de jongen eens", fluisterde hij. Ano draaide zich om. "Tekko!" riep hij. Tekko kwam aan de hand van zuster Annie aanlopen. "Tekko", fluisterde Ano snel, "buiten zijn je vader en nog meer mannen. Ga naar ze toe en probeer ze allemaal naar binnen te krijgen. Ze durven niet". Tekko keek blij. Hij holde naar buiten en vloog

naar één van de mannen toe. "Vader!" "Tekko!" Stralend keken ze elkaar aan. De vader was zijn boosheid vergeten. Hij legde de handen op de schouders van zijn zoon. "Je ziet er goed uit", zei hij wat verwonderd. De andere mannen kwamen ook om hem heen staan. Ze bekeken en betastten hem. "Heeft de witte tovenaar je geen kwaad gedaan? Heeft hij je niet betoverd?" Ze vroegen allemaal wat, want ze vertrouwden het nog niet erg. "De witte tovenaar is een goede man", zei de jongen beslist. "Elke dag komen er heel veel mensen, die hij beter maakt en zusje is ook al veel beter". "Ja?" vroeg zijn vader gretig. "Is dat echt waar?"

Tekko knikte. Hij voelde zich gewichtig. "Gaan jullie nu allemaal maar gerust mee, want echt waar, de witte tovenaar doet jullie niks". Hij trok zijn vader mee. De anderen volgden aarzelend. Vóór de stoep bleven ze staan en keken bang en met grote ogen naar die witte man met die lichte ogen, die ook nog allemaal witte lappen om zijn lichaam had gehangen. "Kom nu maar", zei Ano. "Moet Tekko jullie nu nog laten zien, wat een dapper hart is?" Dat lieten ze zich niet zeggen. Ze stapten de stoep op en glippen schuw langs de zendeling naar binnen.

Wordt vervolgd



Overige berichten

Jeugdmentoraat

Het afgelopen halfjaar hebben we gewerkt aan het opzetten van het jeugdmentoraat. Na twee informatieavonden hebben zich 18 gemeenteleden aangemeld als mentor. We zijn daar erg blij mee. Dit betekent dat we alle jongeren van 12 tot en met 16 jaar aan een mentor kunnen koppelen.

Het jeugdmentoraat is bedoeld om op een laagdrempelige manier mee te leven met onze jongeren, zodat ze zich gezien weten, uitgenodigd worden voor informeel contact en eventueel hun levensvragen kunnen delen met een gemeentelid.

Binnenkort benaderen we de ouders om na te gaan of het voorstel voor de mentor voor hun kind wat hen betreft akkoord is. Daarna informeren we de mentoren en jongeren wie hun mentor is.

In het jaar dat jongeren naar catechisatie gaan wordt een mentor toegewezen. Dat

betekent dat de nieuwe catechisanten na de zomer ook een mentor krijgen.

Bij vragen over het jeugdmentoraat, of over het aanmelden als mentor kunt u/jij terecht bij iemand van het team jeugdmentoraat.

We hopen en bidden dat het jeugdmentoraat mag bijdragen aan binding van onze jongeren met de gemeente, verbinding tussen generaties en steun aan onze jongeren in het leiden van een christelijk leven.

Elsbeth Blok, Jorian van Harten (jeugddiaken), Gerrit Vink, Dirmia van der Welle, Jan van Wolfswinkel (jeugdouderling)

Opening Academisch Jaar 2023-2024

Hersteld Hervormd Seminarium

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium

- Ds. J.L. Schreuders, meditatie

- Prof. dr. W. van Vlastuin, lezing: 'God en het kwaad'
 - Kennismaking met nieuwe studenten
- Wanneer? D.V. vrijdag 1 september, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met koffie, thee)
- Waar? Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhousterweg 45, Elspeet

Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor studenten en docenten, maar staat open voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen.

Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Koek en cake gezocht

Bij het maandelijkse koffiedrinken na de dienst, zijn we gewend om iets lekkers te serveren. Voor het nieuwe seizoen zijn we daarom op zoek naar gemeenteleden die dat lekkers mee willen nemen. Dat mag zelfgebakken cake, stroopwafels, of iets anders zijn wat je kan eten zonder schoteltje en vorkje. Per keer hebben we 3 mensen nodig die ieder voor 45 - 50 stuks koek of cake zorgen. Wie helpt mee? Laat het weten via ndekool@hhgede.nl of 0649 466076.

Dringende oproep vrijwilligers voor werkgroep Landelijke actie - HHJO

Elke twee jaar start de HHJO dankzij een groep creatieve vrijwilligers een landelijke actie om geld op te halen voor een goed doel. Om dit soepel te laten verlopen, zijn we op zoek naar drie enthousiaste vrijwilligers die de werkgroep Landelijke actie willen komen versterken. Taken zijn o.a. PR, actief meedenken over te houden ac-

ties door clubs en jv's, e.d. De meeste taken kunnen vanuit huis worden gedaan, wel zo handig! Wil jij je hiervoor inzetten en ben je (doop)lid van de HHK, kijk dan op <https://www.hhjo.nl/vacatures-werkgroep-landelijke-actie> en neem contact met ons op.

Ontmoeting 23+

D.V. zaterdag 9 september 2023 staat de Ontmoeting 23+ van de HHJO weer gepland in de HHG Putten, Henslare 2. Iedereen van 20-35 jaar is van harte welkom! Ds. J. Joppe hoopt dan met ons na te denken over 'De kracht van het gebed'. Aansluitend is er een barbecue waarbij er gelegenheid is voor ontmoeting. Het programma duurt van 15.00 uur tot 20.30 uur. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op hhjo.nl/agenda. We ontmoeten je graag! Let op: aanmelden is verplicht i.v.m. het eten.



Ontmoeting 23+

de **KRACHT**
van het gebed

D.V. zaterdag 9 september 2023 | Locatie: HHG Putten
Tijd: 15.00 - 20.30 uur | Spreker: ds. J. Joppe

Voor informatie en aanmelden: hhjant/agenda



Het Hollands Jongerenkoor 13, zingen voor goede doelen

In het najaar van 2023 start er door heel het land repetities van het Hollands Jongerenkoor 13. Het koor staat o.l.v. Peter Wildeman. Wilhelm Groenendijk is vaste trompettist, Joost van Belzen en Martin Weststrate organist en Mark Brandwijk pianist. Iedereen die van zingen houdt kan zich opgeven. Ook orkestleden zijn dit jaar weer welkom! We studeren in de volgende regio's: Alblasserdam – Barneveld – Boskoop – Capelle a.d. IJssel – Genemuiden – Goes – Gorinchem – Kesteren – Middelharnis – Nunspeet – Terneuzen en Veenendaal. Vanaf 14 jaar ben je welkom op het HJK. We geven zangavonden in de Doelen van Rotterdam, maar ook in oude kerken van Goes, Dordrecht, Gorinchem, Putten, Hasselt, Rotterdam en Gouda. We zingen een origineel

repertoire van psalmen en geliefde geestelijke liederen. Dit jaar zingen we het Hallel (Psalm 113 t/m 118) op een speciale ma-nier. Verder zingen we ook in Maastricht en Antwerpen. Naast zangstem kan je je ook opgeven als koorlid. We collecteren voor goede doelen. Opgeven kan vanaf heden via www.hollandsjongerenkoor.nl. Dit jaar kunnen er maximaal 400 leden worden toegelaten. Op volgorde van binnenkomst word je ingedeeld.



Pol bouw en onderhoud
Concordialaan 14
6712 GM Ede
Tel 06 1366 5469

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

evangelisatie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

jv@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 17 augustus gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



TER-NAUWER-NOOD

De toekomst van de Heer is daar
en voor Zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel mateloos
neerdalen in de tijd.

Voorwaar, het heil is nu nabij,
Uw goedertierenheid!
en vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Sta op, o God en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel Uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door Uw hand gedaan:
het graan ontkiemt ter-nauwer-nood,
Het sterft om op te staan.

Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam, een levende ziel.

Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd:
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

Willem Barnard (1920-2010)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potterie/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl