



Vrucht en blad

(Psalm 1:3)

De geheimenissen verlossen [ons] en bevrijden [ons] van de dood. De morele uitleg bestaat uit de sieraden van de schoonheid, niet uit de grondslagen van de verlossing. Dat de geheimenissen de morele uitleg overtreffen, leert ook de Heere Zelf ons in Zijn Evangelie, wanneer Hij over Maria spreekt, die zittend aan de voeten van de Heere luisterde naar Zijn Woord, toen Martha zich haastte met betrekking tot het dienstwerk, en zich beklaagde dat haar eigen zus haar niet hielp met het verzorgen van de tafel: 'Martha, Martha, Maria heeft het beste deel voor zichzelf uitgekozen, een deel dat niet zal weggenomen worden bij haar.'

Als iemand Christus diende bij de tafel, wordt zo iemand dan niet [als vanzelf] vergeleken met haar die het woord graag wilde horen? Maar, welke persoon die zijn werk doet, zullen we kunnen vergelijken met iemand die gericht is op eeuwig inzicht? Immers, noch bij de werkzaamheid van de een ontbreekt het geloof, noch bij het inzicht van de ander de werkzaamheid, zoals [we kunnen zien] bij Maria, zodat én de bladeren niet zonder vrucht zijn én de vrucht niet zonder natuurlijk bescherming is en [dan] open zou liggen voor onrecht.

We kunnen echter ook het volgende aspect, dat Adam en Eva zich met bladeren

bedekt hebben, toen ze kleren voor hun lichaam zochten, zo opvatten, dat de opstanding van het lichaam van de Heere voorspeld werd - omdat zelfs het vlees, dat tevoren zoals bladeren gewoon was te vergaan, in Christus niet te gronde zou gaan - en de opstanding van alle rechtvaardigen, die hun leven en hun daden zouden inrichten naar het Evangelie, om [uiteindelijk] de boom van de Wijsheid na te volgen, Die geboren werd uit een maagd. [..]

Er volgt: Zo zijn de goddelozen niet, zo zijn ze niet, maar als stof dat de wind van het aangezicht der aarde verdrijft. Dat wil zeggen: hij is niet zoals een welgelukzalig man, die daarom welgelukzalig is, omdat hij niet is gebleven in de vergadering van de goddelozen, omdat hij in de zonde niet is blijven staan en niet zit in de vergadering van hen die verderf brengen, van hen die godvruchtigen en gelovigen te grond willen richten, die [dus] zijn lust heeft gehad in de wet en in haar zijn overdenking zal hebben, of die, zoals Aquilas zegt, zal weerklinken in de wet, zodat zijn leven de geboden van de wet doet weerklinken, zijn levenswandel die doet weerkaatsen, zoals van die levenswandel [van Christus], waarvan de weerklank over de hele aarde uitgegaan is. Moge juist hier [op aarde] de klank van de leer

van de mensen uitgaan, maar daar, waar het [ons] vergund zal worden van aangezicht tot aangezicht te zien, mogen we daar zien dat een meer volledige uitleg van het Woord werkelijkheid wordt. Zo zal de goddeloze dan ook niet zijn, zoals die welgelukzalige namelijk, die deze [geboden] gehouden heeft, die zal zijn als een boom die geplant is, van wie alle handelingen voorspoedig zullen worden gemaakt.

Daarom heeft hij, die dit geschreven heeft, of hij die dit later toegevoegd heeft - zoals sommigen menen - [wat hij zei] herhaald, opdat de herhaalde zinsnede daardoor krachtiger zou worden, doordat hij zei: Zo [zijn] de goddelozen niet, zo [zijn ze] niet, die zullen zijn als stof (Ps. 1:4). Ze zijn immers aards. Zoals het stof door de verschijning van de wind wordt verstrooid, zo zullen ook zij verstrooid en door de Heilige Geest worden verdreven, Die gewoon is de vruchtbare aarde en de vruchtbare ziel heilzaam te beademen als de zuidenwind. Tot deze wind wordt in het Hooglied gezegd (Hgl. 4:16): 'Kom, Zuidenwind', opdat door de mildheid van de zachtere lucht de akkers van ons hart zouden ontdooien, die door de winterse vorst vastgevroren zijn en die stellig probeerden te ontkennen dat er een gremium is om de zaden te ontvangen. Voor ons is het goed dat deze wind gaat blazen, een wind die de schepen van Tarsis veilig in de havens brengt, die aan de ware Salomo datgene brengen, wat voor zijn tempel noodzakelijk schijnt te zijn. Maar dan blaast die Zuidenwind pas, als die zware Noordenwind is opgehouden te blazen. Daarom zegt of de Kerk, of de vrome ziel:

'Ontwaak, Noordenwind en kom, Zuidenwind', dat wil zeggen: U, Noordenwind, keer terug en kom, Zuidenwind, doorwaai mijn tuin, zodat u de bloemen niet uiteen doet waaien, maar ze bewaart. Een ziel dus die vol vroomheid is, heeft een tuin of is zelf een tuin die vruchten draagt; een ziel die openstaat voor goddeloosheid heeft stof, dat onvruchtbaar is om vruchten voort te brengen. De Heere heeft haar wel vruchtbaar geschapen, maar zij heeft voor zichzelf het stof van de goddeloosheid bijeengebracht.

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 17e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Ambrosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachten wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

2 april	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>)
	1e collecte	Evangelisatiewerk HHK
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
7 april <i>Goede Vrijdag</i>	10.00 uur	Ds. W.F. 't Hart (<i>Zwartebroek</i>)
	19.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
9 april <i>Eerste Paasdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Tuis in Zuid
	2e collecte	COV
	3e collecte	Kerk en pastorie
10 april <i>Tweede Paasdag</i>	10.00 uur	Ds. J.R. van Vugt (<i>Waddinxveen</i>)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	COV
	3e collecte	Kerk en pastorie
16 april	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Doopdienst</i>)
	19.00 uur	Ds. F. van Binsbergen (<i>Rotterdam</i>)
	1e collecte	Stichting HOE
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie
20 april <i>Weekdienst</i>	19.30 uur	Dr. C.P. de Boer (<i>Sliedrecht</i>)
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
23 april	10.00 uur	Ds. A. Vlietstra (<i>Harskamp</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1e collecte	Diaconie
	2e collecte	Kerkvoogdij
	3e collecte	Kerk en pastorie

30 april

10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.45 uur Ds. P.C. Hoek (*Putten*)
1e collecte Een Boodschap voor Kerkrade
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie



Uit de pastorie

Er staat geschreven!

Ik las een prikkelende column van ds. D. Westerkamp, emeritus predikant binnen de NGK. Niet direct iemand van onze 'kleur'. Maar wat hij schrijft is het waard om over na te denken, want hij legt de vinger op de zere plek van veel kerken c.q. christenen.

'Kun je niet gewoon zeggen dat de Bijbel ons meer in de weg staat dan helpt? Kun je nog wel zeggen dat de Bijbel Gods Woord is? Dat Hijzelf daarin spreekt en alles wat nodig is voor leven en sterven daarin openbaart? We hebben afscheid genomen van een goede schepping. We weten nu dat er vanaf het begin een genadeloze strijd is waar de sterkste overleeft. Adam en Eva hebben niet bestaan en er was ook geen zondeval. Ook klopt er historisch weinig. Israël was nooit in Egypte en is er zeker niet uitgeleid. De verovering van Kanaän? We vinden de sporen ervan niet terug. De Bijbel zegt niks over man-en-vrouw- zijn en geeft zeker geen voorschriften over relaties en seksualiteit. Het 'Bijbelse huwelijk' bestaat niet.

Misschien nog wel even uitleggen wat de schrijver van Hebrëen 13:3 met 'het huwelijk in ere' bedoelde, maar daarvoor hebben we de theologie; die bedenkt wel

wat. Moet ik nog doorgaan? Verzoening door voldoening mag ook wel in het rijtje. Vrouw in het ambt is ook zo'n dingetje. Al deze beweringen vind je in recente theologische boeken. De naïeve bijbellezer die nog steeds denkt: het staat er toch? - die moet echt uit de droom geholpen worden.

De Bijbel zet ons op een dwaalspoor. Laten we maar toegeven: we halen onze inzichten elders, ook de morele. Als de Bijbel die ondersteunt, dan is het prima. En anders plooiën we die opvattingen wel zo tot het lijkt alsof die steun er toch is. De westerse samenleving volgt de waarden van de Verlichting. Rechten van de mens? Die hebben niks met de Bijbel van doen. Tolerantie van minderheden? De Bijbel is ertegen. De beleving van je bestaan als individu? De Bijbel ziet je als deel van een groter geheel. Vaak mochten ze niet eens hun eigen partner kiezen. Of is die hele moderne manier van denken totaal fout? Zou het voor de kerk niet gezonder zijn als we een tijdje de theologie maar gewoon lieten praten en weer ruimte maakten voor het eenvoudig Bijbelgeloof? Er staat geschreven ... De Bijbel die ook de Heere Jezus citeerde. Einde van alle tegenspraak.'

Wat is het: een kameel of een scheepskabel?

Toen de Heere Jezus de discipelen gezegd had hoe moeilijk een rijke het koninkrijk der hemelen kon binnengaan, voegde Hij aan deze vaststelling de volgende opmerkelijke uitspraak toe: 'Het is lichter [gemakkelijker] dat een kameel gaat door [het] oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat' (Matt. 19:24; vgl. Mark. 10:25 en Luk. 18:25).

Soms wordt gezegd dat de Heere Jezus met deze woorden op een bepaald poortje in de stadsmuur van Jeruzalem heeft gewezen. Het zou hierbij dan niet om één van de grote poorten in de stadsmuur gaan, maar om een toegang tot de stad die men 'de naald' noemde. Deze stadspoort zou een zeer kleine opening hebben bevat. 's Avonds, als voor de veiligheid, de grote poorten van de stad werden gesloten, konden de reizigers, zo verklaart men, alleen nog via dit poortje naar binnen gaan. Dit poortje was echter zo klein dat als iemand met een kameel door deze opening wilde, het dier op zijn knieën moest gaan en al zijn bagage afleggen.

Deze verklaring, die door meerdere bijbeluitleggers werd gebruikt, is oud. We vinden hem voor het eerst in de 'Glossa Interlinearis', een middeleeuws bijbelcommentaar van Anselmus van Laon (1050-1117). Maar er is geen enkele grond om 'de [stop]naald' als een poortje te beschouwen - afgezien van de vraag of er ooit een poortje als bedoeld door Anselmus in Jeruzalem geweest is. Daar kon de kameel immers nog steeds doorheen! Ook al moest hij bukken en zijn last afleggen. De Heere Jezus heeft het er juist over dat het niet mogelijk was!

Enkele vroegere kerkvaders, zoals Origenes (185-254) en Cyrillus van Jeruzalem (315-386) gaven een andere oplossing. Beiden wezen op een mogelijke fout in de tekstoverlevering. Het Griekse woord voor kameel, kamèlos, zou verward zijn met het Griekse woord voor 'scheepstouw', kamilos. In de originele handschriften van de evangelisten zou dus 'scheepskabel' (kamilos) hebben gestaan, maar een overschrijver zou per vergissing hiervan 'kameel' (kamèlos) hebben gemaakt. En inderdaad, dit lijkt logisch! Het beeld van een scheepskabel door het oog van een naald zou toch veel beter passen dan een kameel door het oog van een naald. Je krijgt immers onmogelijk een scheepskabel door het oog van een stopnaald! Toch is het wel het woord kameel (kamèlos) dat we in de oudste en beste handschriften van het NT aantreffen. Het is bovendien logischer dat een overschrijver iets wat moeilijk te begrijpen is, vereenvoudigt - het scheelde hier maar één letter! - dan dat hij iets wat goed te begrijpen is, welbewust ingewikkeld maakt.

Voeg daarbij het gegeven dat vanaf de ongeveer tweede eeuw na Christus klankverschuivingen hebben plaats gevonden in het Grieks. Klankverschuivingen, die de neiging hadden om de è-klank als een i-klank uit te spreken. Beide woorden, kamèlos en kamilos, oftewel kameel en scheepskabel, werden toen dus [vrijwel] identiek uitgesproken. Dan is een fout snel gemaakt!

Toch is het vrijwel zeker dat Christus over een kameel gesproken heeft. Het oog van een naald was in die tijd de *kleinst* denkbare opening, en de kameel het *grootst* denkbare dier. Het was dus niet realistisch

te denken dat iets heel groots - een kameel - door het oog van iets heel kleins - een naald - kon gaan. Dit zou alleen mogelijk zijn als er een wonderbaarlijke verandering zou plaatsvinden, waarbij de kameel kleiner of het oog van de naald groter zou worden! Christus gebruikte een typisch oosters beeld en gaf juist door dit contrast een onmogelijkheid weer. Het is dus logisch dat de discipelen vroegen: 'Wie kan dan behouden worden?' (Matt. 19:25) Het antwoord was eenvoudig: het mag dan voor een mens onmogelijk zijn om tot God te komen, maar dat wil niet zeggen dat God niet in staat zou zijn om tot de mens te komen! In Christus is Hij gekomen en aan het kruis heeft Christus het werk volbracht dat geen mens ooit had kunnen volbrengen. Onze Heere Jezus Christus wás juist rijk, en is om ons arm worden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden (2 Korinthe 8:9). *Dat is niet mogelijk bij mensen, maar wel God!*

De christelijke martelaren van Scili

Wij, als christenen, hebben in onze samenleving geen ervaring meer met vervolgingen en de daarbij behorende lijfelijke straffen. Ik kwam bij mijn studie het onderstaande verslag tegen van het verhoor van christenen die uiteindelijk martelaar zijn geworden. Augustinus heeft er in een preek [Sermo 299D] aandacht aanbesteed. De titel van de preek is: 'Op de feestdag van de martelaren van Scili.' Augustinus begint zijn preek op deze [diepzinnige] wijze: 'De heilige martelaren, de bloedgetuigen van God, hebben liever door te sterven willen leven dan door te leven willen sterven; zij hebben liever uit liefde tot het leven het leven willen geringschatten dan uit vrees

voor de dood het leven willen verloochenen.' Een nadenkertje!

De ondervrager is de Romeinse proconsul Saturninus en hij ondervraagt enkele christenen, gezien hun namen zeven mannen en vijf vrouwen, mogelijk ook echtparen. Zij worden gezien als de eerste martelaren van de kerk van Afrika. Speratus lijkt de woordvoerder te zijn geweest, hij heeft regelmatig antwoord op de vragen gegeven, was hij de voorganger van de gemeente? Hoe zouden wij ons gedragen als ons dit zou overkomen? Wat is onze Zaligmaker ons waard? Van de ondervraging is onderstaand verslag bewaard gebleven. Hun standvastigheid heeft geleid tot hun dood.

Verslag

'Tijdens het tweede consulaat van Praesens en tijdens het consulaat van Claudianus werden in Carthago op 17 juli in het jaar 180 na Chr. in de rechtzaal ter verantwoording geroepen: Speratus, Nartzalus, Citrinus, Donata, Secunda en Vestia.

Ondervraging en belijdenis

De proconsul Saturninus was de ondervrager en zei: 'U kunt kwijtschelding van straf van onze keizer ontvangen als u tot inzicht komt.'

Speratus: 'Wij hebben nooit iets strafwaardigs gedaan. Wij hebben nooit onze medewerking verleend aan slechte dingen. Wij hebben nooit iemand iets slechts toegewenst, maar zelfs nog gedankt wanneer men ons mishandelde. Wij zijn derhalve de onderdanen van de keizer.'

Proconsul Saturninus: 'Wij zijn ook godsdienstige mensen. Onze godsdienst is een-

voudig: wij zweren bij de goddelijke beschermgeest van de keizer. Wij bidden voor zijn welzijn. En dat moet u ook doen.'

Speratus: 'Als u mij nu rustig wilt aanhoren, wil ik u het geheim van de eenvoud van onze godsdienst bekend maken.'

Proconsul Saturninus: 'U wilt me inwijden in uw geheimen? En dat nog wel, terwijl u spot met onze godsdienst! Neen, daar ga ik niet naar luisteren. Het is beter dat u zweert bij de keizer.'

Speratus: 'Het is onmogelijk voor mij om te zeggen dat een keizer als God over deze wereld regeert. Ik dien die God die geen mensenoog gezien heeft noch kan zien. Ik heb nog nooit gestolen. Wanneer ik iets kocht heb ik de staatsbelasting betaald. Want in dit opzicht eerbiedig ik volstrekt mijn heer de keizer, de koning over de andere koningen, de keizer over alle volken.'

Nu sprak proconsul Saturninus [ook] tot de anderen: 'Geef uw verkeerde opvattingen toch op.'

Speratus: 'Verkeerde opvattingen zijn bijvoorbeeld: moorden begaan of een vals getuigenis afleggen.'

Proconsul Saturninus: 'Breek toch met de dwaasheden die deze man u wijsmaakt!'

Toen sprak Citrinus: 'Wij vrezen niemand, behalve onze Heere, God, Die in de hemelen is.' En Donata voegde eraan toe: 'Eer zij aan de keizer, omdat hij keizer is. Aanbidning is voor God alleen!' Ook Vestia sprak: 'Ik ben een christin.'

Secunda sprak: 'Wat ik ben, dat wil ik ook zijn.'

Proconsul Saturninus wendde zich weer tot Speratus: 'Blijft u bij de belijdenis een christen te zijn?' Speratus: 'Ik ben een christen.' En allen beleden hetzelfde als hij.

Proconsul Saturninus: 'Wilt u bedenktijd hebben?'

Speratus: 'Wij hebben geen bedenktijd nodig in een zaak die zo heilig is.'

Boeken

Proconsul Saturninus: 'Wat is de inhoud van die kist daar?'

Speratus: 'Boeken. Het zijn de brieven van Paulus, een heilig man.'

Vonnis

Proconsul Saturninus: 'Ik bied u dertig dagen bedenktijd aan. Denk er goed over na.' Maar Speratus herhaalde: 'Ik ben een christen.' En allen stemden met hem in. Toen las de proconsul Saturninus het vonnis voor, geschreven op een met was bedekt schrijftafeltje: 'Speratus, Nartzalus, Citrinus, Donata, Vestia, Secunda en meerdere anderen hebben erkend te leven als christenen. Men heeft wegen voor hen geopend om terug te keren tot de Romeinse godsdienst, maar ze hebben hardnekkig geweigerd deze te gaan. Daarom luidt het oordeel: ze zullen onthoofd worden!'

Standvastig en dankzegging!

Speratus zei: 'Laat ons God danken.' Nartzalus zei: 'Vandaag nog, martelaren, zijn wij in de hemel. God zij gedankt!' De procon-

sul Saturninus liet door een heraut uitroepen: 'Speratus, Nartzalus, Citrinus, Veturius, Felix, Aquilinus, Laetantius, Januaria, Gen-crosa, Vestia, Donata, Secunda zullen te-rechtgesteld worden!' Allen zeiden: 'God zij gedankt!'



De kroon van de rechtvaardigheid
Zo ontvingen ze allemaal op dezelfde tijd de kroon van het martelaarschap. Nu heersen ze met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in alle eeuwigheid. Amen."

Van de Kerkenraad

Beroepingswerk

Zoals u weet hoopt onze dominee in september met emeritaat te gaan. Voor zowel de dominee, de gemeente als de kerkenraad zal dit een verandering betekenen. Het nieuwe seizoen, na de zomervakantie, zal er wat anders uit gaan zien als de dominee zijn arbeid in de gemeente heeft neergelegd.

Omdat we weten dat dit moment er aan komt is het goed ons tijdig voor te bereiden. Dat doen we op een aantal vlakken.

Allereerst heeft u al gemerkt dat de dominee iets minder in onze gemeente is gaan preken, soms mag hij ook als gemeentelid in de kerkzaal zitten onder het Woord. Voor de dominee is dat gelegenheid tot afbouwen, voor ons als kerkenraad biedt dat de mogelijkheid om andere (beroepbare) predikanten of kandidaten uit te nodigen om die te beluisteren.

Daarnaast hebben we als kerkenraad het beroepingswerk opgestart. We hebben nagedacht over het profiel van een te beroepen predikant: wat heeft de gemeente nodig? Met dat profiel en een lijst

van beroepbare predikanten en kandidaten kunnen we dan binnenkort een zgn. 'longlist' opstellen van predikanten en kandidaten die we willen beluisteren. Het doel is te komen tot een zgn. 'shortlist'. Met de personen op deze shortlist kunnen we dan verder verdiepen om te komen tot een voorstel voor de gemeente.

De kerkvoogdij heeft ook een belangrijke rol in het beroepingswerk. Er zit een grote financiële kant aan het beroepen van een predikant, waarin de landelijke kerk ook met ons meekijkt en -denkt.

Momenteel zijn we een tijdpad aan het uitzetten met alle zaken die geregeld moeten worden om te komen tot een beroep.

Het is niet aannemelijk dat dit in september is afgerond. Dat betekent dat we het nieuwe seizoen waarschijnlijk als vacante gemeente zullen starten, met een grotere taak voor de kerkenraad en met mogelijk ook (pastorale) ondersteuning van een predikant of kandidaat. Ook zijn er wellicht zaken die vanuit de gemeente kunnen worden opgepakt.

Gods trouw

Drie jaar geleden hadden we onze eerste bidstond vanwege de coronacrisis, op 18 maart 2020. In de kerkbode van april 2020 moesten we vertellen dat de erediensten afgeschaald zouden worden naar haar meest kleine vorm. Twee jaar van aanpassingen en beperkingen, afgewisseld met perioden van versoepelingen, volgden.

En sinds vorig jaar april mogen we weer met zijn allen naar de kerk! Het uitnodigingsbeleid voor de erediensten kwam te vervallen en de kerkgang werd steeds weer een beetje meer 'gewoon'. Alweer één jaar geleden! Waar heeft het ons gebracht? Mocht het zijn dat we onszelf vernederd en verootmoedigd hebben vanwege de slaande hand van God en de tekenen van Zijn almacht. Mocht het ook zijn dat we iedere dag blij en dankbaar zijn dat Hij doorgaat met Zijn werk, ook in de verkondiging van het Woord in de gemeente. Wat een zegen dat we iedere zondag en tijdens de doordeweekse ontmoetingen geweest worden op de trouwe en onveranderlijke God die regeert en wiens liefste werk het is om zondaren zalig, gelukkig te maken.

Pasen

We staan deze weken stil bij de lijdensgeschiedenis van onze Heere, Jezus Christus. In de erediensten staan we als het ware aan de voet van het kruis om daar op de lijdende Heiland te zien! Het is onze schuld dat Hij daar hing. Het was Zijn liefde van eeuwigheid, dat Hij die weg wilde gaan. Heeft u dat ook voor uzelf mogen zien en weten: 'ook voor mij'? Want daar komt het op aan in het leven, op Hem te leren zien door middel van het Woord en de werking

van de Heilige Geest in ons hart. Hij wilde voor onze zonden sterven, maar stond op tot een nieuw leven, opdat wij het nieuwe leven door Hem zouden verkrijgen. We wensen u gezegende Paasdagen toe!

Als gemeente hebben we sinds enkele jaren de gewoonte om rond Pasen op een zeker moment wat liederen te zingen. We hebben een tijd een paasangavond gehad, georganiseerd door de activiteitencommissie. We hebben een tijdje gezongen vóór de dienst op de 2e Paasdag. Dit jaar willen we dit gebruik invullen met het zingen na de dienst op de paasmorgen (1e paasdag) en koffiedrinken met elkaar.

Zendingsdag

De jaarlijkse zendingsdag van de Zending Hersteld Hervormde Kerk zal D.V. zaterdag 2 september 2023 plaatsvinden. We worden geïnformeerd over de werkvelden van de ZHKK in Malawi en Suriname en de uitbreiding van het zendingswerk elders. Ook is er:

- een buitenlandse spreker;
- een kinderprogramma;
- een zendingsmarkt;
- tijd voor ontmoeting en bezinning.

Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.

Zendingsdagen zijn altijd mooie en inspirerende dagen. Reserveert u de datum alvast in uw agenda?: zaterdag 2 september 2023

Jeugdmentoraat

Zoals u weet zijn we als gemeente bezig met het opzetten van jeugdmentoraat. De kerkenraad denkt samen met een aantal

enthousiaste gemeenteleden na over de invulling hiervan. Eind januari is er een informatieavond geweest die goed is bezocht en waarbij ruim 20 gemeenteleden zich al hebben aangemeld als mentor. Op 24 april is er een toerustingsavond die verzorgd wordt door de HHJO. We denken

samen verder na over de invulling van het jeugdmentoraat en een aantal praktische zaken. De mentoren die zich al hebben opgegeven en gemeenteleden die hier meer over willen weten zijn hierbij van harte uitgenodigd. We beginnen om 19:30 en ronden om 21:00 af. Van harte welkom!



Pastoraat

Dankberichten

Beste gemeenteleden,
Na 10 jaar onze gemeente te hebben mogen dienen als catecheet is er nu een einde gekomen aan deze mooie en verantwoordelijke taak. In al deze jaren heb ik heel veel goede en indrukwekkende ontmoetingen mogen hebben met de jeugd van onze gemeente. Het waren waardenvolle avonden waarop het Woord van God centraal stond. Ik dank de kerkenraad hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en wens mijn geliefde jongeren van harte Gods zegen toe voor de toekomst: "Als de catechisaties tot Zijn eer waren en tot zegen van jullie dan zijn ze goed geweest!"

L. Soeters



Uit de gemeente



Roosters en Data

3 april	Belijdeniscatechisatie
5 april	Ouderenmiddag
5 april	Uitgifte collectemunten
8 april	Gebedskring
9 april	Koffiedrinken en zingen na de ochtenddienst
15 april	Mountainbiken
16 april	Preekbespreking/JV +16
17 april	Belijdeniscatechisatie
18/19 april	Vrouwenkring
20 april	Inleveren kopij kerkbode
20 april	Weekdienst
21 april	Afsluiting JV
22 april	Gebedskring
24 april	Belijdeniscatechisatie
24 april	Toerustingsavond Jeugdmentoraat
3 mei	Uitgifte collectemunten
20 mei	Klusmorgen

Oppasrooster

2 april	Marianne Donkersteeg, Hennie Zwartscholten Charlotte Pluimers, Anke van der Vliet
7 april <i>Goede vrijdag</i>	Henriëtte Adam, Carola Jol Jorieke Bazen, Annemieke van Engelenhoven
9 april <i>1e Paasdag</i>	Klaasje Jansen, Nicolien de Kool Hadassa Adam, Celine Budding
10 april <i>2e Paasdag</i>	Leanne Mullem, Martine Schipper Judith Aalbers, Liselotte van der Sluijs
16 april	Annette Aalbers, Dinanda Vroegindewey Geanne Visser, Hanne van der Vliet
23 april	Dorien Bazen, Lydia van Spronsen Laura Bazen, Eloïse van der Sluijs, Ellen van der Vliet
30 april	Suzanne van Harten, Jacobien van der Vliet Jorieke Bazen, Charlotte Pluimers
Kerkautoroster	
2 april	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
7 april <i>Goede Vrijdag</i>	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
9 april <i>1e Paasdag</i>	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
10 april <i>2e Paasdag</i>	Ede: fam. van Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
16 april	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
23 april	Ede: fam. v. Steenberg 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

30 april

Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34



Diaconie

Opbrengst collecten februari

Zondag	5-2	Landelijk jeugdwerk
Zondag	12-2	DPE
Donderdag	16-2	
Zondag	19-2	GDC, Noodhulp aardbeving Turkije / Syrië
Zondag	26-2	Voorjaarszendingscollecte

Per bank ontvingen we in februari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Landelijk jeugdwerk
DPE
GDC, Noodhulp aardbeving Turkije / Syrië
Voorjaarszendingscollecte

Via ouderling Lam kregen we een gift van 10 euro, algemene bestemming. Hartelijk dank!

Collectebestemmingen

Op zondag 2 april is de diaconale collecte bestemd voor evangelisatiewerk dat in verschillende projecten vanuit de Hersteld Hervormde Kerk plaatsvindt. Dat werk breidt flink uit, op het moment gaat het om initiatieven in:

- Amsterdam. Voor het werk in De Bijlmer is inmiddels ook een kinderevangeliste is aangesteld;
- Schiedam. Het werk door ds. Krooneman begint een steeds grotere omvang te krijgen;

- Oosterhout (NB.). Er wordt hard gewerkt om D.V. in september een inloophuis te openen en daar is ook een vacature voor een evangelist voor 1 dag per week uitgezet (Zie ZODK 23-02).
- Andelst-Zetten. In die plaats wil men evangelisatiewerk opzetten, geleid door ds. van Klinken.

Op 1e Paasdag, zondag 9 april, is de diaconale collecte bestemd voor Thuis in Zuid, het diaconale werk dat nu alweer zo'n tien jaar geleden vanuit onze gemeente is opgezet in de flats in Ede-Zuid. Ook dit werk

breidt uit, en kan uw diaconale bijdrage goed gebruiken! Kijkt u ook eens op <https://www.ontmoeting.org/ede/>.

Zondag 16 april collecteren we voor stichting Hulp Oost Europa (HOE). Stichting HOE ondersteunt kerkelijke gemeentes en christelijke organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van pastoraat, diaconaat en apostolaat. Meer informatie over de stichting vindt u op www.hulpoosteuropa.nl.

Zondag 30 april is de diaconale collecte bestemd voor Een Boedschap voor Kerkrade. Een Boedschap voor Kerkrade. Stichting 'Een Boedschap voor Kerkrade' is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de verkondiging van het evangelie in de Limburgse stad Kerkrade. Zij laat zich in haar activiteiten en toerusting leiden door de Bijbel en de reformatorische Belijdenisgeschriften. De stichting Een Boedschap voor Kerkrade heeft Jan Bayense aangesteld en uitgezonden als stadspastor/evangelist naar Kerkrade. De stichting ondersteunt de kinder- en tienerbijbelclubs, het bezoekwerk, de evangelisatieweek in de zomer, de cursussen en het verspreiden van Bijbels. Meer informatie vindt u op www.eenboedschapvoorkerkarde.nl.

Vluchtelingenopvang in Ede-Zuid

In de vorige kerkbode schreven we al over de nieuwe vluchtelingenopvang aan de Galvanistraat in Ede. Vanuit het Diaconaal Platform Ede wordt, in samenwerking met CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede) actief nagedacht hoe we als kerken van Ede-Zuid beschikbaar kunnen zijn in praktische hulp aan deze vluchtelingen.

Op dit moment worden er Meet & Eats georganiseerd, of u kunt zich aanmelden als maatje voor een vluchteling. Kijk voor meer informatie op www.cvvede.nl voor wat er nodig is, of schrijf u daar in voor de nieuws-brief die regelmatig verschijnt. Daarnaast organiseert de stichting GastenContact kin-deractiviteiten op de vluchtelingenopvang. Ook hiervoor zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Meer informatie daarover vindt u op www.gastencontact.nl.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marie-ke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wa-geningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Het kruisdragen betekent in de voetstappen van Jezus treden. En in Zijn voetsporen zijn afwijzing, gebrokenheid, vervolging en dood. Er zijn geen twee Christussen - een gemakkelijke voor gemakkelijke christenen en een lijdende voor uitzonderlijke gelovigen. Er is maar één Christus. Zijn wij bereid zijn leiding te volgen?

Hudson Taylor



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten februari

Zondag	5-2	
Zondag	5-2	Kerk en pastorie
Zondag	12-2	
Zondag	12-2	Kerk en pastorie
Donderdag	16-2	
Zondag	19-2	
Zondag	19-2	Kerk en pastorie
Zondag	26-2	
Zondag	26-2	Kerk en pastorie

Per bank ontvangen we in februari aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie

Giften

In februari ontvangen we via ouderling Visser 1x € 50,00 en een gift in collectemunten van € 119,40. Beide giften met algemene bestemming.

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in februari € 74,10 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Oude metalen

In februari ontvangen we € 767,39 voor oude metalen.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	febr-23 (realisatie)	febr-23 (begroting)	2023 t/m febr (realisatie)	2023 t/m febr (begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	2.514	5.000	7.334	10.000	60.000
Collecte-inkomsten	3.455	3.000	7.495	6.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	43	-	613	-	12.000
Overige inkomsten	2.204	922	3.076	1.650	18.500
Totaal inkomsten	8.216	8.922	18.519	17.650	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden april en mei staat de muntuitgifte gepland op woensdag 5 april en woensdag 3 mei. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten

kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Inzage jaarcijfers kerkvoogdij 2022

De jaarcijfers over 2022 van de kerkvoogdij liggen van 3 t/m 8 april voor u ter inzage in de kerk. U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers in te zien en daarbij vragen te stellen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij (via administratie@hhgede.nl) om een afspraak te maken voor inzage. We staan graag voor u klaar!

Aankondiging vrijwillige bijdrage

Jaarlijks brengen wij in het voorjaar de vrijwillige bijdrage onder uw aandacht. Naast de collecte-inkomsten en de jaarlijkse vaste bijdrage is uw vrijwillige bijdrage onmisbaar voor de instandhouding van de erediensten en voor het overige werk van de kerkvoogdij.

Rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt u van ons een brief met een samenvatting van de jaarcijfers 2022 en een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente. Als we beschikken over uw mailadres, wordt de brief u per e-mail toegestuurd. Als we geen mailadres van u hebben, ontvangt u de brief per post. Dat geldt ook als u bij ons aangegeven hebt correspondentie liever per post te ontvangen. Ook dit jaar doen we weer vrijmoedig een beroep op uw/jouw milddadigheid. Van harte aanbevelen!

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten

Op de beide paasdagen, 9 en 10 april, is de 2e collecte bestemd voor de commissie opleiding en vorming (COV) van de Hersteld Hervormde Kerk.

De opleiding van herders en leraars voor onze gemeenten behoort tot de kern van onze kerk en heeft een biddend hart van de gemeenteleden nodig. De commissie opleiding en vorming (COV) draagt zorg voor de kwaliteit van deze opleiding. Op dit moment denkt COV na over welk beleid nodig is om de studenten geestelijk te leiden en hoe we ook in de toekomst voldoende docenten hebben voor het seminarium. Hier zijn de nodige kosten aan verbonden. Wanneer u meer wilt weten over ons seminarium is het goed om alvast de Open Dag in uw agenda te noteren: D.V. 3 juni 2023. In vertrouwen doen wij weer een beroep op uw liefdegaven. Eventueel kunt u ook rechtstreeks geld overmaken op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermelding "gift opleiding".

Dr. P. de Jong - Commissie opleiding en vorming van de Herstel Hervormde Kerk

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Activiteitencommissie

Zaterdag 15 April Mountainbiken

D.v. zaterdag 15 april 2023 organiseert de activiteitencommissie weer het halfjaarlijkse mountainbiken. Deze activiteit is niet alleen bedoeld voor de wat meer ervaren fietsers, maar juist voor iedereen die het leuk lijkt om een keer te mountainbiken! Schroom dus niet om u op te geven!

Als u zelf geen mountainbike heeft kunt u er één huren via de activiteitencommissie. De activiteit zal 's ochtends rond 9 uur starten. De exacte tijden worden nader door-

gegeven. Opgeven kunt u zich met ingang van 1 april via de website van de kerk.

(Wilt u dit bericht ook even delen met uw zoon/dochter die de mail niet ontvangt)

Zaterdag 17 juni Gemeentedag

Zaterdag 17 juni 2023 zal de jaarlijkse gemeentedag plaatsvinden. Reserveer deze dag dus alvast in uw agenda! We zullen u in de komende maanden nader informeren over de invulling van de gemeentedag.



Verenigingen en Kringen

Kinderclub

Wat is dit seizoen snel gegaan! De laatste clubmiddag is al weer geweest en we zijn met elkaar naar het kinderappèl in Lunteren geweest. Wat heerlijk om met zoveel kinderen bij elkaar te zijn en samen te zingen en te luisteren naar woorden van onze God. We hopen dat jullie fijne midda-

gen beleefd hebben. We nemen afscheid van een heel aantal kinderen. Zij gaan na de zomer naar de JV. Channah, Evita, Marilyn, Berrita, Sarah, Loïs, Joël en Jonathan. We gaan jullie missen! We wensen jullie Gods zegen toe! Voor alle kinderen, een hartelijke groet van alle jufs en meesters.

JV

Ha allemaal,
We zijn alweer bijna aan het einde van het seizoen gekomen. Wat gaat dat snel hé?

De afgelopen keren hebben we bij de -16 nagedacht over vriendschap. We hebben het gehad over vrienden in de Bijbel en wat zegt die vriendschap ons? Voorbeelden van vrienden die elkaar op de goede weg hielden, maar ook voorbeelden van vrienden die je van God afbrachten. Veel lessen voor ons. We hebben daarna ook gesproken over wat jullie belangrijk en waardevol vinden in een vriendschap. We hebben een aantal mooie, open gesprekken gehad! Ook wordt er iedere avond in de pauze een wedstrijdje tafeltennis gespeeld en doen we na de pauze nog een leuk spel.

De +16 is de afgelopen JV-avond met elkaar in gesprek geweest over de preek van ds. Terreehorst. We praatten over hoe anderen, maar ook wijzelf, denken over Jezus en dachten met elkaar na over het offer van Jezus en wat dit voor ons persoonlijk betekent. Het was een mooie avond en we hopen dan ook op D.V. zondagavond 16 april opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over de preek.

Tijdens het schrijven van dit stukje staat het op de planning om met allebei de groepen een sportieve avond met elkaar te hebben. Er zijn heel veel aanmeldingen van jullie en van vrienden en vriendinnen, dus we denken dat het een gezellige en geslaagde avond wordt!

We hebben nu voor beide groepen nog één gewone avond op de planning staan en aan het einde van deze maand nog de afsluitende avond. Het programma voor die avond is

nog niet bekend, maar ieder jaar lukt het weer iets leuks te organiseren. Dit jaar gaat dat ook vast goedkomen! Heb je nog ideeën voor deze avond? App ze naar ons!

Dan hebben we even twee maanden 'pauze' en dan staat van D.V. 30 juni tot en met 3 juli het kampweekend gepland. Het hoogtepunt van het jaar, dus reserveer vast in je agenda! Dit jaar gaan we opnieuw naar 'de Putte' in Hoogeloon. Een leuke locatie met veel ruimte voor sport en spel. Er komt in mei nog een oproepje naar jullie of je het leuk vindt om te helpen bij de organisatie van het kamp. Denk er maar vast over na.

Planning:

- 31 maart: -16
- 16 april: +16
- 21 april: Afsluitende avond (gezamenlijk)

Vrouwenkring

Beste allemaal! Het einde van het seizoen nadert... in april en mei zijn de laatste Bijbelstudie bijeenkomsten gepland. Het jaar wordt dan traditioneel afgesloten met een dagje weg, wat gepland staat op dinsdag 13 juni. Daar hebben Anje en Marjan hard hun best op gedaan, om een mooi dagprogramma neer te zetten! Voor degenen die overdag niet kunnen, is ook aan gedacht: 's avonds staat een warme maaltijd klaar! Geef je op bij Marjan (06-49465919) of Anje (06-15274037).

Maar eerst willen we de bijeenkomsten voor april met jullie delen:

- dinsdagochtend 18 april. Inloop 9.15 uur, we beginnen om 9.30 uur.
- woensdagavond 19 april. Inloop 19.30 uur, start 19.45 uur.

Bijbelstudie 10 (Openbaring 3:7-13) hopen we te bespreken met elkaar. We hopen julie weer te zien/spreken en hopen op een gezegende bijeenkomst!

Catechese

Het catechisatie seizoen is afgesloten, ook aan het kringwerk is een einde gekomen. De belijdeniscatechese gaat nog wel door, de belijdenisdienst is gepland op 1e Pinksterdag. Dhr. L. Soeters heeft besloten om te stoppen met het geven van de jongerencatechese. De afgelopen

zes jaar hebben we in een goede harmonie samengewerkt om de jongeren te onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. Leo, nogmaals heel hartelijk bedankt!

Ouderenmiddag

Op 5 april hebben we met de ouderen van de gemeente een Paasbijeenkomst. Door middel van meditatie, declamaties en zingen zullen we stilstaan bij Passie en Pasen. We beginnen om 14.30 uur.

In vers 52 en 53 staat: De graven werden(1 naar beneden) .. en vele(2) Van de heiligen, die(3 opzij) .. waren, werden(4) En uit de(1 opzij) .. uitgegaan zijnde, na Zijn(3 naar beneden) ...kwamen Zij in de ...(5)... .. stad, en zijn velen ...(6)



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,

Het is alweer bijna Goede Vrijdag en Pasen. Weten jullie wat we dan herdenken? Met Goede Vrijdag denken we eraan terug dat Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis en met Pasen denken we eraan dat Hij is opgestaan! Daarom gaan de puzzel en kleurplaat dit keer over Pasen. Bij de puzzel moet je telkens het goede woord invullen uit Mattheus 27. De kleurplaat is een kruis met 'Jezus leeft!' erop en een lammetje eronder. Weten jullie waarom er ook een lammetje op de kleurplaat staat?

Als je de puzzel gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groetjes, Debora





Pol bouw en onderhoud
 Concordialaan 14
 6712 GM Ede
 Tel 06 1366 5469



Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar
– van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)

Hoofdstuk 4: Eindelijk bij de witte man

Aarzelend glipte het eerste daglicht door het dichte bladerdak en viel groen op de donkere aarde. De duisternis trok zich steeds meer terug. Onder het kleine af-dakje zat Tekko en... sliep. Doodmoe was hij tegen de ochtend toch in slaap gevallen. Naast hem lag een bundeltje doeken. Die doeken bewogen en twee kleine donkere oogjes knipperden tegen het eerste, door een opening vallende, daglicht. Er klonk een zacht gekreun. De jongen bij het bijna gedoofde vuur bewoog even onrustig. De doeken bewogen heftiger. Een klagend schreien klonk als een vreemd geluid door de dichte oetan. Tekko schrok wakker. Hè! Hij had toch nog even geslapen. Het vuur was bijna uit, maar dat hinderde nu niet meer. Hij rekte zich uit. Oei! Wat was hij stijf! Hij had nog wat gepofte batatten over van de vorige dag en probeerde zijn zusje iets te laten eten. Maar ze begon nog harder te huilen. Voorzichtig schikte hij de doeken wat beter. Lag ze niet goed? De donkere oogjes in het magere gezichtje gloeiden en... Verschrikt keek hij naar de gezwellen armpjes. Dik en rood waren ze. Zou dat goed zijn? Zou dat de boze geest zijn die er uit moest komen, nu de medicijnman erin gesneden had? Voorzichtig voelde hij. Het kind schreeuwde. Verschrikt trok Tekko zijn hand terug en keek naar het schokkende kind. "Ssst! Stil maar! Tekko zal het niet meer doen hoor! Ik wist toch niet, dat dat zo'n pijn deed?" Eindelijk be-

daarde het kind. Na nog wat snikgeluidjes lag het stil, met gesloten ogen. Tekko deed haar voorzichtig in het draagnet, stopte er de restanten van zijn voedselvoorraad bij en hing alles weer over zijn rug. Vandaag zou hij de witte tovenaer zien! Vandaag zou er een einde komen aan de moeilijke tocht...gelukkig...hij kon bijna niet meer.... Maar hij moest nog even volhouden... nog even.... Sjokkend ging hij op pad.

Het was druk op het middagspreekuur. Luid kwebbelend zaten de mensen op het grasveld vóór het ziekenhuis op hun beurt te wachten. Binnen zat zendeling-arts Hunning te zweten. Er leek geen eind te komen aan de lange rij patiënten, die langs zijn bureau schoof. Plotseling kwam er een verpleegster binnenlopen. "Dokter. Er is hier een jongen met een baby!" "Is hij al aan de beurt?" "Ik weet het niet, dokter. Ik versta er niets van. Hij brabbelt maar wat in een vreemd taaltje. Het lijkt me, dat hij van een vreemd dorp komt en dat hij een lange tocht achter de rug heeft. Hij is volkomen uitgeput. En de baby is bewusteloos en hopeloos toegetakeld."

De dokter luisterde al niet meer. Met lange passen beende hij langs de verpleegster door de deur. "Waar is hij?" "In het kantoor-tje, dokter." Op een haastig neergelegde deken zat een versufte Tekko. Naast hem lag de bewusteloze baby. De dokter knielde haastig bij het kind neer. Hij gromde tussen de tanden. "Ziet u dat, zuster Annie?" vroeg hij kwaad. "Die stommelingen hebben gemeend dit doodzieke kind nog even lekker in de armen te moeten kerven." De zuster



antwoordde niet. Zwijgend hielp ze met het verbinden van het kind. Ze kende deze plotseling opkomende woede van de dokter bij het zien van zulke wreedheden. Daarachter verborg hij zijn verdriet over al dit onnodige leed. Hij voelde zich dan zo machteloos tegen de grote invloed, die de medicijnmannen op dit volk bleven hebben. En ze wist, hoe hij straks op zijn knieën zou liggen om die machteloosheid aan God voor te leggen en Hem te smeken met Zijn almacht over dit kind en over dit volk te waken.

“Waar kom je vandaan, jongen?” vroeg ze vriendelijk aan Tekko. Deze keek haar ver-

suft en niet-begrijpend aan. Het was allemaal zo angstig. Die vreemde mensen, zo griezelig wit, die hij niet verstond; dat grote huis, nog veel groter dan het huis van Graniki, hun dorps hoofd; en al die mensen daarbuiten, die hem hadden aangekeken! Hij schudde verbijsterd zijn donkere hoofd. Hij kon niet goed meer denken. En het suisde zo in zijn oren! Hij was zo moe... zo moe.... Hij keek de vreemde witte vrouw aan. Haar ogen waren vriendelijk. “Maak mijn zusje beter”, smeekte hij. “Zij is al zo lang ziek”. Toen gleed ook hij bewusteloos op de grond... uitgeput....

Wordt vervolgd



Overige berichten

Paasconcert Mannenensemble Cantare in Woudenberg

Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet hoopt op zaterdagavond 1 april 2023 een Paasconcert te houden in de Hervormde kerk te Woudenberg. Medewerkenden aan dit concert zijn Marco den Toom (orgel), Mark Brandwijk (piano), Laura van der Stoep (viool), Anja van der Maten (hobo) en ds. D.C. de Pater (meditatie)

Mannenensemble Cantare bestaat uit een groep enthousiaste mannen met verschillende achtergronden die één ding gemeen hebben en dat is hun passie voor zingen. Onder leiding van André van Vliet zijn ze bereid om

door hard te werken, het muzikale niveau op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Ze mogen zingen van de rijke boodschap van Gods genade en zo de lofzang gaande houden.

Het gevarieerde programma tijdens dit concert gaat over het Lijden, de Kruisiging en de Opstanding van Jezus Christus. Het programma bestaat onder andere uit bekende liederen en werken van André van Vliet.

U bent van harte welkom bij dit prachtige concert. De toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Aanvang concert: 20.00 uur. Adres: Schoutstraat 8a in Woudenberg.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

vrijwilligershulp@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 april gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Al onze moeilijkheden zijn slechts platforms voor de manifestaties van Zijn genade, kracht en liefde.

Hudson Taylor



Gethsemané

Jezus, de laatste der nachten,
ging naar de hof der olijven,
liet zijn discipelen blijven
buiten de duistere gaard;
Toen koos Hij drie uit hun midden,
met Hem te waken, te bidden,
maar door het bidden en wachten
werden hun ogen bezwaard.

Kon dan niet één met Hem waken?
Eén in die smartelijke uren
met Hem de droefheid verduren
van Zijn verwerping, Zijn smaad?
Moest Hij, die zwartste der nachten,
eenzaam de kruisdood verwachten,
eenzaam de bitterheid smaken
van de triomf van het kwaad?

'k Wil bij Uw droefheid verwijlen,
in Uwe smarten verzinken,
Gij, die de beker moest drinken,
die de verzoening ons bracht.
Wie zal de angsten doorgronden
van deze nachtelijke stonden?
Wie zal de duisternis peilen
van deze duistere nacht?

Jacqueline van der Waals (1868-1922)

Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potteria/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen

vandelagemaat
Eik seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje

Alleen het allermooiste!

Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846767
www.bruidshuishedkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje

Goede zorg thuis. Gewoon bij RST

Wijkverpleging

Huishoudelijke Ondersteuning

Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code

Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl