

Het oordeel van Christus

Psalm 1 vs. 5

Het oordeel van Christus is [wezenlijk] anders, wanneer het geweten zelf zich laat zien, het geweten dat niet verborgen kan blijven voor de Rechter van de verborgen dingen, wanneer onze gedachten aan het licht komen bij Hem Die tegen hen die nog nadachten [wat ze zouden zeggen] zei: 'Waarom bedenken jullie slechte dingen in jullie harten?' Toen Hij dit tegen de Joden sprak, sprak Hij het tegen allen, opdat niemand zou menen dat de dingen die hij deed, verborgen zouden kunnen zijn, en opdat niemand zou menen dat hij, als hij door muren ingesloten is, de Getuige van zijn verborgen dwaling zou kunnen ontvluchten. Daarom getuigt ook de evangelist [Lukas]: 'Jesus kende echter hun gedachten' (Luk. 6:8). Hoe zegt Daniël dan: 'De boeken zijn geopend'? Het zijn in ieder geval niet met inkt geschreven boeken, maar boeken met de sporen van zonden en de onreinheid van schanddaden. Het boek van uw geweten zal geopend worden, het boek van uw hart zal geopenbaard worden, onze schuld zal voorgelezen worden. Daar is een boek, waar een tafel is, sterker nog, daar zijn beschreven boeken, waar beschreven tafels zijn, die door de leer van de apostel door de Heilige Geest beschreven zijn, zoals we lezen in de brief van Paulus aan de Korinthiërs: 'U bent onze brief, beschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart' (2 Kor. 3:2-

3). De tafels van het hart zijn [dus] beschreven door de Heilige Geest. Die tafels zullen worden voorgelezen. Als u goed zult hebben gehandeld [in uw leven], dan zal wat erop geschreven is, erop blijven staan. Kijk ervoor uit dat u de genade van de Heilige Geest niet wegneemt, kijk ervoor uit dat u die niet wist en met [uw eigen] inkt uw schanddaden opschrijft, opdat de dag van het oordeel niet komt en de Rechter zegt: 'Laat de boeken voorgelezen worden, laat de tafels van zijn daden voorgelezen worden', en Hij [vervolgens] zou zeggen: 'Ik heb uw tafels beschreven, waarom hebt u Mijn sierlijke letters gewist? Ook heb Ik mijn [genade]gaven geschreven [op de tafels van uw harten]. Hoe hebt u Mijn gaven [kunnen] wissen en uw schanddaden [kunnen] opschrijven? Hebt u niet gelezen dat Ik schrijf? Heb Ik niet tot u gezegd, door de mond van Mijn profeet: "Mijn tong is de pen van een schrijver die snel schrijft" (Ps. 45:2)? Er is echter een oordeel van het woord.'

Velen dus van hen die in een graf van de aarde slapen, zullen opstaan. 'Zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding voor het oordeel' (Joh. 5:29). Wat Daniël zegt: voor het eeuwige leven, dit heeft de Verlosser genoemd: tot de opstanding ten leven; en evenzo, wat Daniël zegt: tot versmading en eeuwig afgrijzen, dat heeft de Verlosser genoemd: tot de opstanding voor het

oordeel. En daarom baat het ons niet om naar het oordeel te komen, maar baat het ons ook niet om niet daar naartoe te komen, om zodoende de indruk te vermijden dat we reeds van tevoren veroordeeld zijn, of om in deze smet van [onze] zonden de zwaarte van een zo belangrijk oordeel niet te hoeven ondergaan. De profeet vraagt dat de Heere niet in het gericht treedt met Zijn knecht. Hoeveel te meer moeten wij daarom vrezen voor het oordeel van de Heere. Stel nu, dat de Heere uit erbarmen zal vergeven. Hoeveel [zonden] zullen aan het licht komen, waarvan ik geloofde dat ze verborgen waren! Wat een schaamte, wat een verwarring zal er zijn, wanneer ik, die verklaarde anderen te onderwijzen, zelf op dat punt betrapt zal worden waar ik anderen in opscherpte. En aangezien ook de Verlosser twee soorten opstanding genoemd heeft, en Johannes in de Apocalyps dat ook doet wanneer hij zegt: 'Zalig die deelheeft aan de eerste opstanding', laten we daarom vragen het waardig te mogen zijn om deel aan de eerste opstanding te hebben. Want zij [die deel kregen aan de eerste opstanding] komen zonder oordeel tot de genade, zij die echter niet naar de eerste opstanding komen, maar worden bewaard tot de tweede opstanding, die zullen worden gekweld, totdat de tijden tussen de eerste en tweede opstanding vervuld zijn, of, als die tijden niet vervuld zijn, zullen zij hun straf langer moeten ondergaan.

Er zijn er ook, die zijn opgestaan tijdens het lijden van Christus en die zijn volmaakt gelukkig, [mensen] die de genade van Christus hebben ontvangen en Zijn stem hebben gehoord, waarover geschreven is: 'Het uur komt, wanneer de doden de stem van de

Zoon van God zullen horen en dat wie hem zullen horen, zullen leven' (Joh. 5 vs. 25), en [we lezen ook]: 'Zij zijn binnengegaan in de heilige stad' (Matth. 27:53). Ik denk dat Hij hier meer dat hemelse Jeruzalem aanduidt, dan dat Jeruzalem dat Hij achterliet, dat Hij beschuldigd heeft, omdat zij in dat eerste met hun voeten, maar in dat hemelse door hun verdiensten binnen zijn gegaan. Maar laten we voor het volgende uitkijken, opdat wij - hier [op aarde] geplaatst - op [mogen] staan uit de grafheuvel van de aarde. Er zijn er, die al levend door een graf omgeven zijn en met doden vervuld zijn, van wie de keel een graf is, van sprekers die niet de woorden des levens, maar de woorden des doods spreken. Als wij hier van de doden zullen zijn opgestaan, zullen we ook daar opstaan; als wij hier geen dorre beenderen zijn geweest, maar de dauw van het Woord en het vocht van de Heilige Geest zullen hebben ontvangen, dan zullen we daar ook leven; als Jezus ons hier met Zijn grote stem opgewekt heeft, zoals Hij Lazarus opwekte, en door Zijn discipelen bevrijd heeft van de banden van de dood en in Bethanië gebracht heeft, waar Lazarus was, dat wil zeggen, in het huis van de gehoorzaamheid, en aan Zijn maaltijd heeft genodigd, dan zullen we ook daar altijd met Hem de maaltijd gebruiken en daar met Hem samen aanliggen en zal daar de zelf heerlijk geuren, waarvan alleen de verrader betreurde dat zij uitgegoten was.

Deze meditatie is het 21^e stukje van de uitleg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die dagen een belangrijke stad in het noorden van Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius heeft

veel betekend voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk tegen over de overheid [Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse geschreven werken en liederen nagelaten en is hij een van de initiatiefnemers geweest die het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waardoor Am-

brosius van belang is geweest hij heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. Door middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken met de gedachte wereld van Ambrosius.



Kerkdiensten

3 september	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.A.</i>) Ds. W. Schinkelshoek (<i>Nabetrachting H.A.</i>) Thuis in Zuid Commissie Opleiding en Vorming Kerk en pastorie
10 september	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. W. Kos (<i>Huizen</i>) Kand. H. Ottema (<i>Hardinxveld-Giessendam</i>) Fonds noodlijdende gemeenten en personen HHK Kerkvoogdij Kerk en pastorie
15 september	14.30 uur 1 collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Huwelijksbevestiging</i>) Kerkvoogdij
17 september	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. A. Vlietstra (<i>Harskamp</i>) Jemima Kerkvoogdij Kerk en pastorie
24 september	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Afscheidsdienst</i>) Ds. P.C. Hoek (<i>Putten</i>) De Herberg te Oosterbeek Kerkvoogdij Kerk en pastorie



De vakanties zijn voorbij. Voor zover wij weten zijn er geen ernstige zaken gebeurd onder de gemeenteleden. Dat is in andere gemeenten wel anders, wie weet niet van het ernstige ongeval dat jonge vaders zijn omgekomen tijdens hun vakantie. Dan is er alle reden tot dankbaarheid, dat we gespaard zijn gebleven.

Zangers en speellieden

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de psalmberijming van 1773 in de kerken werd ingevoerd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, er is veel verzet geweest tegen de invoering van deze psalmberijming. Velen hielden het liever bij het oude, de psalmberijming van Datheen uit 1566. Bekend is het psalmen oproer in de Grote Kerk van Maassluis. Boze vissers en boeren kwamen de kerk in om het zingen van de toen nieuwe psalmen te verhinderen. De schout en zijn rakkers [de Mobiele Eenheid] moesten de rust in de kerk herstellen. Inmiddels is de berijming van 1773 volkomen geaccepteerd en willen velen eruit blijven zingen.

Aan het jubileum van 250 jaar is in de christelijke pers veel aandacht geweest, dat is niet voor niets want het is een psalmberijming die velen heeft gevormd in gedachten en woorden. Vanaf onze jonge jaren hebben we deze berijming geleerd op school en thuis en in de kerk meegezongen. Als we op kraamvisite gaan, krijgt elke baby een psalmboekje met deze berijming.

We besteden verder geen aandacht aan dit

jubileum, dat is inmiddels genoeg gedaan. Mooier is de vraag, wat zegt de Bijbel eigenlijk over muziek? Daar ligt immers de grondslag voor elke bezinning over muziek. Hieronder het laatste stuk van een artikel van dr. J. van der Knijff; een vervolg op de vorige keer.

De Psalmen

Hét liedboek van Israël is het Bijbelboek Psalmen. Een groot aantal psalmen staat op naam van David (72 keer) en Salomo (2 keer). Eén wordt aan Mozes toegeschreven (Ps. 90). Andere zijn aan de Levitische zangers verbonden: Asaf (12 keer), Ethan (1 keer), Heman (1 keer) en de zonen van Korach (11 keer). Bij drie valt ook de naam Jeduthun.

Net als de Thora is het boek der Psalmen in vijf delen onderverdeeld: Ps. 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; en 107-150. Steeds wordt een bundel afgesloten met een lofprijzing en het karakteristieke 'Amen, ja, amen' (in Ps. 106: 'Amen. Halleluja!'). In een aantal psalmen komen we in het opschrift muzikale termen tegen. Soms wordt verwezen naar een bestaande melodie (in de SV vaak onvertaald gelaten): 'op Alamothe', 'op "Dood van de zoon"! 'op "Richt niet te gronde"' of 'op "De Lelies"! Soms staan er aanwijzingen voor musici die wij vaak niet meer begrijpen: 'op "De Gittith"; 'Higga-jon,' 'Sela,' 'op Machalath' of op "De achtste"! Ps. 136 is een mooi voorbeeld van beurtzang, waarbij het 'want Zijn goeder-tierenheid is voor eeuwig' als een refrein

wordt herhaald. Van een aantal collecties psalmen weten we dat ze een liturgische functie hadden in het vroege Jodendom. Zo waren er de zeven Weekpsalmen, voor iedere dag één: Ps. 24; 48; 83; 94; 81; 93; en 92 (sabbat). De zogenoemde Egyptische Lofzang ('Het Hallel,' Ps. 113-118) had een functie op (de vooravond van) het Pascha. De vermelding in de evangeliën dat Jezus met Zijn discipelen na de paasmaaltijd 'de lofzang' zingt (Matt. 26:30; Mark. 14:26), verwijst naar die traditie. De Opgangslie-deren (Ps. 120-134) worden in de Joodse literatuur verbonden met het Loofhut-tenfeest en zelfs met de vijftien treden in de tempel die leidden van de Voorhof van de mannen naar die van de vrouwen en waarop de Leviëten stonden te musiceren. Ondanks deze aanwijzingen voor liturgisch gebruik van een aantal psalmen is het goed te beseffen dat de 150 psalmen voor de Jo-den geen gezangboek vormden. In de sy-nagoge bijvoorbeeld zullen de psalmen meer geciteerd zijn dan gezongen (men gebruikte ook geen muziekinstru-menten in de synagoge). En verder was dit Bijbelboek het gebedenboek bij uitstek.

Nieuwe Testament

Zo uitdrukkelijk als er in het OT over zang en muziek wordt gesproken, zo summier zijn de aanwijzingen in het NT als het gaat om het zingen en musiceren. Toch is er, ook als we het NT lezen tegen de achtergrond van de vroeg-Joodse traditie, wel iets over te zeggen. Hierboven werd al gewezen op het gebruik van het zingen van de Ps. 113-118 bij de paasmaaltijd ten tijde van Jezus. In die tijd moet ook de tempelliturgie in Jeruzalem, inclusief Leviëten, liederen en instrumenten, gefunctioneerd hebben. In

de synagoge, die vóór de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. vooral een plaats van ontmoeting en onderricht was, zullen de psalmen geciteerd zijn. Dat er ge-zongen is ten tijde van het NT, is evident. Hierboven zijn de lofzangen van Elizabeth, Maria, Zacharias en Simeon al genoemd: aangespoord door de Geest gaan zij spon-taan Gods grote daden bezingen. Ook van de eerste christenen in Jeruzalem lezen we dat ze God loven als ze bij elkaar zijn (Hand. 2:47). En Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi zingen 'lofzangen (Gr. humnos) voor God' (Hand. 16:25). In de brieven van Paulus zijn de al genoemde teksten uit Efez. 5:19 en Kol. 3:16 van groot belang: voor de apostel is het zingen van psalmen, lof-zangen en geestelijke liederen (en dat zijn niet alleen Oudtestamentische psalmen geweest) een belangrijk onderdeel van de samenkomst van de gemeente. Ook op an-dere momenten blijkt dat er tijdens de sa-menkomst werd gezongen. Daarbij lijkt het er bijvoorbeeld in Korinthe nogal vrij aan toe te zijn gegaan, wat Paulus brengt tot de waarschuwing dat ieders inbreng wel de opbouw van de gemeente moet dienen (1 Kor. 14:26).

Opvallend is ook de oproep in de Hebree-enbrief om altijd door Jezus een 'lofoffer' te brengen aan God, 'namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden' (Hebr. 13:15) - Welke offers ook zijn afgeschaff door de komst van Jezus, het lofoffer blijft. Instrumenten komen we in het NT een aantal keer tegen. Muziek en reidans zijn een teken van vreugde (Luk. 15:25). Spelen op de fluit gebeurt bij rouw (Matt. 9:23; 11:17). Een cimbaal is bekend (1 Kor. 13:1), net als de citer en de bazuin

(o.a. 1 Kor. 14:7-8). Het gebruik van begeleidingsinstrumenten in de samenkomsten van de gemeente komen we echter nergens tegen. Waarschijnlijk sloot men zich op dit punt aan bij de praktijk van de synagoge, waar ook geen instrumenten werden gebruikt. Des te opvallender is dat in Openbaring een aantal keer een beeld geschetst wordt van de hemelse liturgie waarbij sprake is van gezang met begeleiding van citers (o.a. 14:2; 15:2). Johannes tekent met kleuren die aan de oudtestamentische cultusdienst doen denken de toekomst van de kerk. De zangers aan de glazen zee (15:2-3) met de 'citera van God' in hun hand, die het beest hebben overwonnen, doen denken aan het volk Israël dat na de bevrijding uit Egypte aan de Schelfzee zijn lied zingt. Is het toeval dat de zangers aan de glazen zee zowel 'het lied van Mozes' (dat is het Schelfzeelied uit Ex. 15, dat in de Joodse liturgie een vaste plek had) en 'het lied van het Lam' (elders aangeduid als 'nieuw lied,' 5:9; 14:3) zingen? Die aanduiding omspant de hele verbondsgeschiedenis van God en Zijn volk: van de eerste uittocht uit Egypte tot de uiteindelijke, definitieve intocht in het hemelse Kanaän.

Actualiteit

De eeuwen door zijn er verschillende toepassingen gemaakt van bovenstaande Bijbelse gegevens. Lange tijd bijvoorbeeld werden instrumenten uit de kerk geweerd met een beroep op een bepaalde uitleg van al die oudtestamentische teksten die juist over het gebruik ervan in liturgische setting spreken. Ofwel men legde die teksten allegorisch uit, ofwel men rekende de tempelliturgie tot de schaduwdienst,

die met de komst van Christus overbodig is geworden. Die laatste interpretatie hanteerde Calvijn, die daarmee ook op de Nederlandse calvinistische traditie een groot stempel heeft gedrukt. Dat de orgels in de 17e eeuw in de Nederlanden toch werden ingeschakeld om de gemeentezang te begeleiden, is overigens niet te danken aan een veranderde theologie, maar aan praktische overwegingen.

Wat zingen we?

Een ander punt is het repertoire dat gezongen mag worden. Terwijl het in het onderzoek nog altijd de vraag is of de eerste christenen de psalmen wel hebben gezongen (ze zongen in ieder geval ook lofzangen en geestelijke liederen met het oog op Christus), kregen juist die oudtestamentische liederen in bepaalde tradities het alleenrecht. De kerkvader Ambrosius van Milaan [339-397], die de gemeentezang heeft geïntroduceerd, heeft eigen liederen geschreven om te zingen in zijn gemeente. Van zijn liederen zijn er een veertiental bewaard gebleven.

In de Nederlandse gereformeerde traditie heeft men ook op dit punt Calvijn gevolgd. Deze stelt dat je bij de psalmen in ieder geval zeker weet dat je de woorden van God op de lippen neemt. Daarom liet hij alle 150 psalmen door gekwalificeerde dichters rijmen. Iemand als Luther had een andere visie. Hij was van mening dat iedere tijd om een 'nieuw lied' vraagt. Vandaar dat hij bij zijn reformatie van de kerk direct zorgde voor een groot aantal nieuwe liederen die het heil in Christus direct bezongen. De psalmen hadden veel minder de aandacht van Luther. Als hij ze al omwerkte tot een lied,

dan werden het soms gewoon nieuwtestamentische liederen. Een vaste burcht als bewerking van Ps. 46 is het bekendste voorbeeld.

Elke traditie heeft waarde!

Het calvinisme heeft met z'n complete psalmboek op 124 hoogwaardige Geneefse melodieën een schat waarop het zeer zuinig moet zijn. De visie van Luther heeft ervoor gezorgd dat er een bloeiende lutherse kerkmuzikale praktijk kon groeien waarvan Bach met zijn cantates en passioenen een machtige uitloper is. Wie in de 21e eeuw zoekt naar Bijbelse richtlijnen voor de muzikale invulling van de eredienst, zal het moeten zoeken tussen de polen van Ex. 15 en Openb. 15: het lied van Mozes en het lied van het Lam. Daarbij biedt het OT ons met zijn liedboek (de Psalmen) een schat die we een ereplaats zullen blijven geven,

alleen al vanwege onze verbondenheid met Israël en vanwege de eenheid van OT en NT. Ook vormt deze veelkleurige verzameling een uitgangspunt en kader als het gaat om de lengte en breedte en diepte van de thematiek waarover ons lied zal gaan. Kronieken geeft ons met zijn minutieuze beschrijving van de tempelmuziek een handvat als het gaat om het niveau en de kwaliteit van vocale en instrumentale kerkmuziek. De Bijbelse gegevens over de Geest Die op cruciale momenten personen bezielt zodat ze Gods handelen gaan bezingen, bieden alle ruimte voor het 'nieuwe lied' De wetenschap dat de Geest in de gemeente van Christus woont en leden van de gemeente vervult, is ten slotte een garantie dat psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zullen blijven klinken. Tot het visioen van Openbaring werkelijkheid wordt. *Einde.*



Van de Kerkenraad

Nieuwe seizoenen

Het gaat wat langer duren voordat dominee en mevrouw Schinkelshoek verhuizen. De verbouwing van hun huis in Middelharnis duurt langer. In die tijd is de dominee bereid om nog de nodige taken in de gemeente op zich te nemen. We denken dan aan (belijdenis)catechisatie, enkele kringen, pastoraat, rouw- en trouwdiensten en kerkblad. De dominee heeft aangegeven dit voorlopig te blijven doen, in elk geval tot einde van dit nieuwe winterseizoen, tenzij een nieuwe predikant eerder een beroep aanneemt. Het af-

scheid van de dominee op zondagochtend 24 september blijft staan. De dominee is dan emeritus en zal in principe, behalve in geval van nood, niet meer voorgaan in de erediensten.

We hebben kandidaat J.W. Bonenberg (33 jaar) bereid gevonden om catechese te geven. Kand. Bonenberg is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Soest. Hij geeft al enkele jaren catechisatie in diverse gemeenten, preekt iedere zondag en werkt daarnaast bij het Leger des Heils in de verlaafdenzorg.

Jaarthema

Voor het nieuwe seizoen is gekozen voor het thema 'De Bergrede', als vervolg op de preken over de zaligsprekingen. We denken in de weekdiensten en gemeentevondens met elkaar na over de woorden van de Heere Jezus met onderwerpen als bezorgdheid, gebed en gebedsverhoring, de splinter en de balk en het zout der aarde.

Jaarkalender/gemeenteagenda

We hebben in de kerkenraad gesproken over de veelheid aan activiteiten in de gemeente. De opkomst per activiteit is daarvoor ook minder. We hebben besloten om te prioriteren en het ritme van de activiteiten waar nodig te 'verdunnen'.

We hebben weekdiensten en gemeentevondens een prioriteit gegeven t.o.v. de andere activiteiten. Concreet is het besluit, dat als er een weekdienst of een gemeentevondens is, er die week geen andere verenigingen of kringen zijn. Het is veelal niet mogelijk om overal heen te gaan, de weekdienst of gemeentevondens heeft dan prioriteit. Ook zal de lidmatenkring worden afgebouwd en in het komende seizoen niet meer plaatsvinden. De jongvolwassenenkring gaat wel door. Met het plannen van de jaarkalender/gemeenteagenda is hier rekening mee gehouden. De agenda

kunt u vinden rechtsboven op de website www.hhgede.nl

Beroepingswerk

Omdat onze dominee in oktober met emeritaat is gegaan hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij het beroepingswerk ter hand genomen. We hebben nagedacht over het profiel van een te beroepen predikant: wat heeft de gemeente nodig? Met dat profiel en een lijst van beroepbare predikanten en kandidaten is een selectielijst van enkele predikanten en kandidaten opgesteld die we als kerkenraad momenteel beluisteren. Sommige van deze predikanten of kandidaten kunnen we deze maanden ook als gemeente beluisteren, omdat zij in een van onze erediensten voorgaan.

We hebben als kerkenraad ook nagedacht over onderwerpen als prediking en geestelijke leiding in de prediking. Momenteel beraden we ons op de vervolgstappen met als doel dit najaar een beroep uit te kunnen brengen.

De kerkvoogdij heeft gesproken met het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk en heeft een vijfjaren-begroting opgesteld welke benodigd is om toestemming te krijgen om te gaan beroepen. In de maand augustus zijn alle benodigde stukken getekend en ingediend.

Geprezen zij God! In de hemel zal geen verdriet zijn. Niet één traan zal vergoten worden in de hemelse hoven. Er zal geen ziekte, zwakte en aftakeling meer zijn. Doodskisten, begrafenissen, graf en diepzwarte rouw zijn daar onbekend. Ons gezicht zal nooit meer bleek en verdrietig zijn; nooit meer zullen we het gezelschap van onze geliefden missen en van hen gescheiden worden. Het woord 'vaarwel' zal nooit meer klinken. Daar zijn geen bezorgde gedachten over morgen meer die onze vreugde bederven. Daar vallen geen scherpe, pijnlijke woorden meer die onze ziel verwonden. Onze noden zijn daar tot een eeuwig einde gekomen en alles om ons heen is eensgezindheid en liefde.

J.C. Ryle



Pastoraat



Uit de gemeente



Roosters en Data

6 september	Uitgifte collectemunten
6 september	Maaltijd Vrouwengesprekskring
7 september	Kennismakingsavond nieuwe leden
9 september	Gebedskring
9 september	Startdag JV / Kinderclub
15 september	JV -16
23 september	Gebedskring
23 september	Mountainbiken
24 september	JV +16
26/27 september	Vrouwengesprekskring
27 september	Kinderclub
29 september	JV -16
4 oktober	Uitgifte collectemunten
8 oktober	JV +16
21 oktober	Klusmorgen

Oppasrooster

3 september	Lydia van den Bosch, Marianne Donkersteeg, Maartje van de Kamp Judith Aalbers, Loïs van der Vliet
10 september	Annette Aalbers, Klaasje Jansen, Lydia van Spronsen Hadassa Adam, Annemieke van Engelenhoven
17 september	Henriëtte Adam, Dorien Bazen, Leanne Mullem Celine Budding, Eloïse van der Sluijs
24 september	Hanneke van der Vliet, Carola Jol, Nicolien de Kool Liselotte van der Sluijs, Geanne Visser

Kerkautoroster

3 september	Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0615 46 98 14
10 september	Ede: mevr. Oudijn 0318 437717 Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49
17 september	Ede: fam. Zondag 0612 68 62 52 Bennekom/Wageningen: mevr. v. Bodegraven 0318 41 75 07
24 september	Ede: fam. v. Roekel 0683 44 82 26 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 0642 48 31 34



Diaconie

Opbrengst collecten juni en juli

Zondag	4-6	Open Doors
Zondag	11-6	FNGP
Zondag	18-6	GDC, Diaconale projecten Malawi
Zondag	25-6	Wycliffe, comité Karels (incl. offerblok HA)
Zondag	2-7	Hart van homo's
Zondag	9-7	Noodhulp, Soedan
Zondag	16-7	Landelijk jeugdwerk

Zondag 23-7
Zondag 30-7 TransWorldRadio (TWR)

Per bank ontvingen we in juni en juli aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Open Doors

FNGP

GDC, Diaconale projecten Malawi

Wycliffe, comité Karels

Hart voor homo's

Noodhulp, Soedan

Landelijk jeugdwerk

TransWorldRadio (TWR)

Collectebestemmingen

Op zondag 3 september vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. De diaconale collecte, inclusief de collecte aan de Avondmaalstafel, is dan bestemd voor Thuis in Zuid, specifiek de Winkel zonder Kassa waar Thuis in Zuid bij betrokken is. De winkel zonder kassa schrijft daarover op hun eigen website: 'Hoe fijn is het om zelf even een rondje door te supermarkt te lopen en je dagelijkse boodschappen te doen!? Tegenwoordig met alle prijsverhogingen is het voor de gemiddelde Nederlander al niet zo leuk meer. Laat staan voor de grote groep mensen die in stille armoede leven. Een groep, vaak onzichtbare mensen, die vanwege net teveel inkomsten niet kunnen aankloppen bij de grotere instanties, maar niet rond kunnen komen. Voor deze mensen uit Ede zijn wij een winkel zonder kassa gestart. De naam zegt het al, een winkel waar mensen boodschappen kunnen doen, zonder af te rekenen.'

Op 10 september is de diaconale collecte bestemd voor fonds noodlijdende ge-

meenten en personen van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelieven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen. Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden.

Op 17 september is de diaconale collecte bestemd voor stichting Jemima. Jemima is een christelijke organisatie in Bethlehem die zich richt op het verlenen van zorg aan kinderen met een verstandelijke/meervoudige beperking. Bijna alle benodigde gelden worden in Nederland bijeengebracht door collecten en giften. Jemima biedt drie soorten zorg: Woonzorg in verschillende woongroepen (20 kinderen), dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen (30 kinderen) en thuisondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families (50 kinderen). Voor meer info: zie www.jemima.nl

De diaconale collecte van 24 september is bestemd voor Pastoraal-Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg is een gastvrij opvanghuis waar bij een geopende Bijbel, met professionele begeleiding liefdevolle aandacht geboden wordt aan mensen die behoefte hebben aan een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.

De Avondmaalscollecte

Waar komt de traditie van de Avondmaalscollecte eigenlijk vandaan? In het Gereformeerd Weekblad van 29 februari 1980 schreef ds. W. van Gorsel daarover het volgende (overgenomen uit Digibron):

Waar komt die offerbus of offerschaal op de Avondmaalstafel vandaan? En in verband daarmee: is het wel juist om ook bij de bediening van het Avondmaal nog te collecteren, althans gelegenheid te geven om te offeren? Is het zelfs niet in strijd met het karakter van het Avondmaal, waarbij we worden genodigd om te komen zonder

geld en zonder prijs? En zo ja, was het dan niet beter de Avondmaalscollecte maar af te schaffen?

Op het eerste gezicht bevat deze redenering veel aantrekkelijks. Die offerbus op de Avondmaalstafel komt bij velen niet sympathiek over. Er wordt bij alle mogelijke gelegenheden gecollecteerd, moet dat nu ook nog bij het Avondmaal? Moet de kerk dan overal „een slaatje uit slaan”? Bovendien, het Avondmaal wijst ons op het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht. Daarbij komt geen enkel offer van ons in aanmerking. Daarbij zinken zelfs al onze offers in het niet. We hoeven niets mee te brengen, wordt er altijd gezegd. Moeten we dan toch nog geld meebrengen?

De liefdemaaltijden

Voor zover mij bekend, is de Avondmaalscollecte in alle kerken en kerkjes gebruikelijk. Ik heb er althans nooit van gehoord dat er ergens Avondmaal werd gevierd zonder die bekende offerbus of offerschaal op de tafel. Dat zou er al op kunnen wijzen dat we hier te doen hebben met een zeer oude gewoonte.

Inderdaad ligt er aan de Avondmaalscollecte een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren. Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korinthe 10 en 11. De gemeente bracht haar gaven in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.

Het offertorium

Later, toen de liefdemaaltijden in onbruik

raakten, werden de offergaven gehandhaafd. Men bracht deze gaven naar voren tijdens de eredienst, doorgaans vlak na de prediking en vlak vóór de bediening van het sacrament. (...)

In de 11e eeuw heeft men om praktische redenen een einde gemaakt aan deze manier van offeren. Het werd allemaal te veel om uit te stallen en te verdelen. De gaven in natura gingen plaats maken voor een gave in geld. En dat is dan in principe de Avondmaalscollecte, als de eerste en de oudste van alle inzamelingen.

Eigenlijk is de Avondmaalscollecte dus een sober restant van een oud en indrukwekkend gebeuren in de eredienst. En nog altijd is de opbrengst van deze Avondmaalscollecte bestemd voor de diaconie, althans voor een diaconaal doel.

Een misverstand

Het is misschien wel goed meteen een misverstand uit de weg te ruimen. Er zijn altijd weer gemeenteleden die van mening zijn dat de Avondmaalscollecte een inzameling is „ter bestrijding van de onkosten” of iets dergelijks. Men redeneert dan in deze geest: het spreekt vanzelf, het brood en de wijn moeten ook betaald worden. Wie er even over nadenkt kan terstond begrijpen dat voor het luttele bedrag van een brood en een paar flessen wijn geen aparte collecte behoeft te worden gehouden! Bovendien, brood en wijn zijn benodigdheden voor de uitoefening van de eredienst, die dus niet door de diaconie, maar door de kerkvoogdij beschikbaar moeten worden gesteld. Overigens ben ik er niet zeker van dat dit ook inderdaad in alle gemeenten zo gebeurt...

Het theologische motief voor de Avondmaalscollecte ligt veel dieper: Christus heeft het volmaakte offer gebracht, wij mogen een offer der dankbaarheid brengen. En dat niet alleen met onze gaven in natura of in geld, maar door met ons ganse leven waarachtige dankbaarheid te bewijzen.

Als zodanig is de gave bij het Avondmaal een symbool van een diep-geestelijke zaak. Paulus noemt dat: „ons lichaam stellen tot een levend dankoffer, een Gode welriekende reuk”. (...)

Wijlen Prof. Dr. A. F. N. Lekkerkerker, aan wiens boek „Doe aan mij een teken ten goede” ik bovenstaande gegevens voor een groot deel ontleende, gaat zó ver dat hij opmerkt: „U mag alle collecten afschaffen, wanneer u deze éne maar overhoudt, de inzameling bij het toetreden tot de tafel des Heeren. Al onze collecten zijn tenslotte maar een nakomertje van deze ene offergang der gelovigen”.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marieke Oostrom (06-44591308), Carolien van der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der Welle (0318-572166). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Opbrengst collecten juni en juli

Zondag	4-6	
Zondag	4-6	Kerk en pastorie
Zondag	11-6	
Zondag	11-6	Kerk en pastorie
Zondag	18-6	
Zondag	18-6	Kerk en pastorie
Zondag	25-6	
Zondag	25-6	Kerk en pastorie
Zondag	2-7	
Zondag	2-7	Kerk en pastorie
Zondag	9-7	
Zondag	9-7	Kerk en pastorie
Zondag	16-7	
Zondag	16-7	Kerk en pastorie
Zondag	23-7	
Zondag	23-7	Kerk en pastorie
Zondag	30-7	
Zondag	30-7	Kerk en pastorie

Per bank ontvingen we in juni en juli aanvullend nog de volgende collectegelden:

Algemene bestemming

Kerk en pastorie

Zendingsbus

De zendingsbus heeft in juni € 57,12 opgebracht. Deze opbrengst komt nog voor de helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft van MAF (familie De Bruijn).

Met ingang van de maand juli is de opbrengst volledig bestemd voor Wycliffe (familie Karels). Over juli was de opbrengst € 80,10.

Oude metalen

In juni ontvingen we € 584,92 voor oude metalen. Over juli was de opbrengst € 588,22.

Opbrengsten in relatie tot de begroting

In de onderstaande tabellen vindt u de maandelijkse inkomsten van de kerkvoogdij van de afgelopen maanden, en ook de cumulatieve inkomsten.

De 'Overige inkomsten' in de maand juni liggen veel hoger dan begroot. In juli liggen ze juist lager dan begroot. Dit komt doordat de gemeentedag met de dienstenveiling in

de maand juli begroot was, maar al in juni plaatsvond. Die inkomsten vielen dus in juni i.p.v. in juli.

Verder hadden we in juni een aanzienlijke meevaller. We hebben als gemeente een beroep gedaan op het 'Winterfonds' van de burgerlijke Gemeente Ede, een fonds ter ondersteuning van kleine ondernemingen/stichtingen in de energiekosten. En vanuit dit fonds hebben we in juni een aanzienlijke subsidie toegekend gekregen, waar we dankbaar voor zijn. Dit verklaart de onverwacht hoge 'Overige inkomsten'.

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	jun-23	jun-23	2023 t/m jun	2023 t/m jun	
	(realisatie)	(begroting)	(realisatie)	(begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	3.749	5.000	28.838	30.000	60.000
Collecte-inkomsten	3.218	3.000	29.978	25.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	13	-	1.265	-	12.000
Overige inkomsten	8.623	586	16.107	5.980	18.500
Totaal inkomsten	15.603	8.586	76.188	60.980	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Sinds geruime tijd heb ik nu ieder jaar de Bijbel twee maal in zijn geheel doorgelezen. En wanneer hij eens zou worden vergeleken met een geweldig grote boom en al zijn woorden met de takken en de twijgen van die boom, dan kan ik zeggen dat ik al die takken en twijgen tot de kleinste toe heb aangestoten om te onder-zoeken wat er aan vast zat en waartoe ze dienden en dat ik door die aanraking er toch altijd wel een paar ap-pels of peren heb afgeschud.

Maarten Luther

	Losse maand		Cumulatief		Jaarbegroting
	jul-23	jul-23	2023 t/m jul	2023 t/m jul	
	(realisatie)	(begroting)	(realisatie)	(begroting)	
Inkomsten vrijw. bijdragen en giften	3.409	5.000	32.248	35.000	60.000
Collecte-inkomsten	3.828	3.000	33.806	28.000	50.000
Inkomsten verplichte bijdrage	45	-	1.310	-	12.000
Overige inkomsten	828	3.584	16.936	9.564	18.500
Totaal inkomsten	8.111	11.584	84.299	72.564	140.500
					Kosten -159.500
					Saldo -19.000

Uitgifte collectemunten

Voor de maanden september en oktober staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 6 september en woensdag 4 oktober. Op deze avonden kunt u van 19:30 tot 21:00 collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:

- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, budding-kleppe@kpn-planet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten

Op 3 september is de 2^e collecte bestemd voor de commissie opleiding en vorming (COV). De COV draagt zorg voor de predikanten en de studenten die het predikambt begeren en zich hiertoe geroepen weten. Ook streven we ernaar om in de toekomst voldoende docenten voor het seminarie beschikbaar te hebben. We willen daarom (afgestudeerde) studenten en kandidaten de mogelijkheid geven hun studie verder te verdiepen door bijvoorbeeld een promotiestudie op een voor de kerk relevant onderwerp. Dit als basis voor een eventueel docentschap. Hier zijn de nodige kosten aan verbonden. In vertrouwen doen wij weer een beroep op uw liefdegaven en gebed. Eventueel kunt u ook rechtstreeks geld overmaken op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermelding "gift opleiding".

Kosters

In de vorige kerkbode meldden we dat Jarco en Conny Hordijk toegevoegd zijn aan het team van koster. Per 1 september zijn Jarco & Conny het kostersechtpaar van onze gemeente. Wim Oudijn is vanaf 1 september hulpkoster. Hij blijft dat tot 1 december. Per 1 december zijn Jarco & Conny koster/beheerder.

Gemeente-agenda

Medio augustus is de gemeente-agenda voor het komende seizoen bijgewerkt.

U kunt de meest actuele versie van de gemeente-agenda vinden op onze website en de gemeente-app.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij.

VOG

Heeft u in de afgelopen periode een VOG toegestuurd gekregen in verband met het vervullen van een bepaalde functie binnen onze gemeente? Dan vragen wij u vriendelijk om deze digitaal te delen met 'secretariskerkvoogdij@hhgede.nl'. De VOG zelf wordt niet bewaard. Enkel de naam, datum afgifte en type profiel(en) wordt geregistreerd.

Mocht u uw VOG reeds hebben gedeeld dan kunt u deze oproep negeren.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 oktober. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.



Verenigingen en Kringen

Kinderclub

Beste allemaal,

De zomervakantie is alweer voorbij. Je had vast weer zin om naar school te gaan. En dan is het ook weer tijd voor onze club. Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn welkom.

Noteer de startdag in je agenda. Op DV, zaterdag 9 september beginnen we met elkaar het nieuwe seizoen. Jullie krijgen de informatie per email, maar reserveer deze datum alvast in je agenda. De gewone clubmiddag begint weer op DV, woens-

dag 27 september en begint om 14 uur. Juf Henriëtte Adam heeft afscheid genomen. We heten een nieuwe juf welkom: Lydia van Spronsen. We hopen ook een aantal nieuwe kinderen te zien. Allemaal van harte welkom!

Groetjes van de meesters en jufs.

JV

Yes, het nieuwe seizoen is van start! Met een geweldig JV-kamp achter ons kijken we uit naar het komende seizoen. We hebben heel erg veel zin om gezellige en mooie avonden met jullie te beleven.

Eerst nog maar even terugblikken op het kamp. Weinig slaap, veel gezelligheid en lange avonden bij het kampvuur zijn volgens ons een mooie samenvatting van het weekend met elkaar. We kijken er met veel plezier op terug!

Dit seizoen beginnen we weer met de startdag op D.V. 9 september. We laten jullie nog weten hoe laat we beginnen en waar het is, dus kijk af en toe op whatsapp. We hopen dat we dan de kampfilm afhebben, die willen we iig met elkaar gaan kijken :). Lol gegarandeerd!

Komende weken hebben we de volgende data JV:

9 september (zaterdag): startdag -16 en +16

15 september: -16

24 september: +16

29 september: -16

8 oktober: +16

We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten. Mag je dit jaar voor het eerst naar de JV, of ben je nog nooit geweest? Van harte welkom!

Vrouwenvereniging

Lieve mensen! Tijdens het schrijven is de (school)vakantie bijna ten einde. Wijzelf zijn al een poosje terug; het 'voelt' al lang geleden, maar nog maar 4 weken terug, dat we op de camping in Frankrijk zaten. We willen vaak het vakantiegevoel nog vasthouden; verwonderd zijn over zoveel natuurschoon waarin je Zijn grootheid ziet en ervaart. Maar ook het loskomen van bezigheden, waardoor je weer uitgerust en met een frisse blik verder kan. Niet in iedere situatie is dit de praktijk. Als zorgen ons blijven omringen, we tobben met (psychische) ziekte, als dingen anders gaan dan dat we graag gezien hadden... Wij hopen/bidden dat wij als zusters onderling ook elkaar tot een hand en een voet mogen zijn; we zijn aan elkaar 'gegeven'. We zien uit naar gezegende bijeenkomsten en hopen dat u/jij zich welkom, gezien en gehoord voelt! Maar bovenal dat Hij groter wordt in ons aller leven. 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.'

We starten ons seizoen met een maaltijd!

Wanneer? Woensdagavond 6 september om 18.00 uur, inloop 17.30 uur

Waar? Bij Jeannette van der Vliet, Bovenbuurtweg 37 in Ede

Voor wie? Alle vrouwen van de gemeente
Opgeven bij: Henriette (06-18390280) of Maartje (06-29026591) of via de groepsapp of mail. Opgave mogelijk tot maandag 4 september!

We zullen ook het nieuwe boekje introduceren; 'Het leven van Petrus'.

In september staan ook 2 bijeenkomsten gepland!

Dinsdagochtend 26 september (inloop 9.15 uur, start 9.30 uur) en woensdagavond 27 september (inloop 19.30 uur, start 19.45 uur). We zullen dan hoofdstuk 2 (let op, niet 1) gaan behandelen.

We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten! En...bent u/jij net in de gemeente? Neem gerust contact op!

Hartelijke groeten van ons: Henriette, Hermien, Maartje, Hanna en Marianne

Werkgroep Autisme

Bij de start van het nieuwe winterseizoen leek het ons goed om weer wat van ons te laten horen.

Binnenkort starten de catechisaties, JV-avonden en kinderclubmiddagen weer. Als u binnen uw gezin te maken heeft met autisme, AD(H)D etc. kan het best zo zijn dat u zich afvraagt 'krijgt mijn kind de duidelijkheid en structuur die hij/zij nodig heeft?' of 'Is er voor mijn kind genoeg persoonlijke aandacht'.

Vragen die wij ons goed voor kunnen stellen en waarin we gerust met u mee willen denken.

We realiseren ons ook dat er bij volwassenen sprake kan zijn van psychische zorgen. Ook als u zelf of uw naaste te maken heeft met autisme, ADHD, ADD o.i.d. en u ervaart bepaalde drempels bij het bezoeken van de kerkdienst of andere gemeenteactiviteiten dan willen we graag een luisterend oor bieden en evt. met u meedenken. Verder kunnen we ons voorstellen dat er behoefte is aan lotgenotencontact. Mocht dit het geval zijn dan kunt u dit aan ons laten weten. We zullen dan kijken of we een koppeling kunnen maken met andere ouders/iemand anders in de gemeente.

Schroom niet om ons te mailen via wergroepautisme@hhgede.nl of neem met één van ons persoonlijk contact op.

*Hartelijke groet, Miranda Bakker, Tineke
Pluimers en Arja Evers*



Zending en Evangelisatie

Zendingsdag in Lunteren D.V. zaterdag 2 september:

Bijna is het zover: de landelijke Zendingsdag 2023 met als thema 'Opdat Mijn huis vol worde'. De Zendingsdag wordt gehouden in HHG Lunteren.

Nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje:

- Sprekers: Pastor Andre (uit Suriname), ds. K. den Boer en ds. M. van Reenen
- U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen binnen ZHHK
- Twee HHK-leden die werkzaam zijn voor MAF vertellen over hun werk
- Kleurwedstrijd voor de kinderen. Kleurplaat te downloaden op www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/zendingsdag-2023
- Kinder- en jongerenprogramma (hele dag)
- Kinderoppas (hele dag)
- Uitgebreide info-, boeken- en verkoopmarkt
- 's Middags een springkussen voor de jeugd
- Locatie: HHG Lunteren, de Haverkamp 1, Lunteren
- De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur (het is fijn als u er uiterlijk om 9.45 uur bent)
- Meer info vindt u op www.zhbk.nl



Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes, Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie genoten van de zomervakantie? Ik wel hoor! En wat hebben jullie allemaal gedaan? Vast lekker uitgeslapen en allemaal leuke dingen gedaan! Misschien zijn jullie zelfs wel op reis gegaan. Kennen jullie ook mensen uit de Bijbel die op reis gingen? Naomi ging bijvoorbeeld naar Moab, omdat er in Israël honger was. En het volk van Israël ging vanuit Egypte naar het beloofde land Kanaän. Dit keer geen puzzel, maar een leuke op-

dracht. Ik ben benieuwd naar jullie creativiteit en daarom mogen jullie zelf een gedichtje verzinnen van minimaal vier regels over iemand uit de Bijbel die op reis ging. De kleurplaat gaat over Abraham die op reis gaat. Maar waar zit hij nou toch op? Als je de punten met elkaar verbindt, kom je er vast achter! Als je het gedichtje gemaakt of de kleurplaat gekleurd hebt, mag je hem opsturen naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl

Groetjes, Debora



Abraham de herderskoning

www.kerkdevoorhof.nl



Uit: "Tekko en de witte man" door A. Vogelaar – van Amersfoort
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn)

Hoofdstuk 6: Het eerste contact

In de kleine ruimte hurkten ze dicht bij elkaar neer. Zuster Annie kwam binnen en deelde, geholpen door Ano, aan iedereen een kom melk en nog dampende aardappelen uit. De zendeling, die de wantrouwende blikken zag, beet als eerste in de weke bollen. De hongerige mannen deden het hem spoedig na en al gauw was er geen kruimel meer over. Zuster Annie lachte erom en maakte een gebaar van 'daar is niet tegen te koken'.

De mannen begonnen zich al wat beter op hun gemak te voelen. Ze bromden tegen Tekko, die tussen hen in was gekropen, dat hij nu maar moest vragen wat de witte tovenaer wilde.

Maar de witte man was al opgestaan. Hij keek neer op de donkere mannen, die hem nu nieuwsgierig en wat minder bang aankijken. Hoe moest hij die arme onwetende heidenen bereiken? Hoe kon hij hun het beste, het Evangelie brengen? Hoe moest hij het eerste contact leggen? Er was een smeekgebed in zijn hart: "Heere, geef U mij de juiste woorden te spreken. Wilt U Uw knecht nog gebruiken tot bekering van arme heidenen". Ano was bij hem komen staan. Hij zou zo goed mogelijk zijn woorden vertalen.

"Mannen", zo begon de dokter, "toen jullie straks heel voorzichtig in het donker hier naar toe kwamen sluipen, wisten we dat jullie er aan kwamen. Maar konden we jullie zien?" Hij keek de mannen vragend

aan. "Konden we jullie zien in de donkere nacht?" Enkelen schudden het hoofd. Neen, de witte man kon hen niet hebben gezien. Ze hadden elkaar zelfs niet kunnen zien! "Toen hebben we alle lichten aangestoken en dat licht straalde naar buiten. Konden we jullie toen zien?" De donkere hoofden knikten. Nou! Wat waren ze geschrokken! "Nu dienen jullie heel veel geesten. Heel veel goede, maar nog veel meer kwade geesten. Zouden jullie bang zijn een geest te vergeten? Ja, jullie zouden bang zijn, want hij zou jullie misschien kwaad kunnen doen! Maar zoveel geesten als jullie denken, zijn er niet. Er is maar één goede en één kwade geest. Maar de grote goede Geest is veel machtiger dan de boze. Toen jullie straks daar buiten aankwamen, konden we jullie niet zien. Zo kunnen we ook die boze geest niet zien. Hij blijft in het donker, werkt in het donker, ja, hij woont in de mensen, in alle mensen; hier vanbinnen zit hij. En hij laat de mensen allemaal slechte dingen doen. Maar de mensen hebben daar geen erg in. Ze zien hem niet, omdat het zo donker is vanbinnen, zo donker als de zwarte nacht. Ze gaan maar rustig door met allerlei slechte dingen te doen, al doen ze daar de grote goede Geest heel erg verdriet mee. Maar als de grote goede Geest Zijn licht bij ons naar binnen laat schijnen, dán kunnen we pas zien, hoe zwart het bij ons in ons hart is en dán kunnen we pas zien hoe slecht wij en die boze geest zijn.

Net zo dus als straks. We konden jullie pas zien, toen het licht naar buiten scheen. Die boze geest vanbinnen wordt dan weggejaagd. Hij wil wel niet, o nee! Hij vecht eerst zo hard hij kan, maar hij zal het altijd verliezen. Hij loopt heel hard weg en de goede Geest gaat in het hart wonen en de mensen proberen dan geen slechte dingen meer te doen en de Heere, de Grote Geest, te dienen. Een enkele keer probeert de boze geest nog weleens terug te komen, maar de grote goede Geest is veel sterker en dat lukt hem dus nooit. En nu hebben jullie altijd allerlei geesten gediend, die echt niet bestaan, en die grote goede Geest vergeten. En Hij, de Heere, heeft jullie gemaakt. Ja, Hij heeft alles gemaakt en Hij heeft jullie altijd te eten gegeven en voor jullie gezorgd. Wat denken jullie, zou Hij het dan niet erg vinden, dat jullie Hem vergeten?"

De mannen begonnen onrustig heen en weer te schuiven. Die witte man gooide hun hele geestenwereldje omver. Maar ze hadden hem heel goed begrepen en als het zo was zoals hij zei...., wat dan?

Met schichtige ogen blikten ze even op naar de zendeling, staarden dan weer somber voor zich uit. Maar... wie zei, dat die witte man gelijk had? Hun oude wijze mannen hadden het altijd anders verteld. Er waren wel degelijk allerlei geesten! Dat kon je toch overal aan merken? Waar kwamen al die onheilen en al die rampen dan vandaan? Toch zeker van de boze geesten, die altijd en overal om je heen waren?

"Maar", ging de zendeling verder, de grote Geest vond het erg, dat jullie Hem niet dienden, omdat jullie Hem niet kenden. En Hij zei tegen mij: "Ga naar die mensen toe en vertel hun dat, als ze Mij willen dienen, Ik het licht in hun zwarte ziel zal laten schij-

nen, zodat de boze geest op de vlucht gaat. Zeg hun, dat zij de boze geest niet mogen dienen en allerlei verkeerde dingen doen. Ga ze dat vertellen. En daarom ben ik hier naar toe gekomen. Niet dus om allerlei slechte dingen over jullie te brengen, maar om jullie te vertellen, dat jullie de grote Geest moeten vragen met Zijn licht in het donkere hart te komen schijnen. Jullie mogen dat allemaal vragen, maar jullie weten nu nog niet, hoe jullie dat moeten doen. Daarom zullen we het samen doen".

Hij knielde neer en vouwde de handen.

"Heere God, Gij grote Geest, U ziet hier deze mensen. En nu is het zo donker in hun hart en doen zij zoveel slechte dingen. Heere, geef U dat ze U mogen leren kennen. Wil U met Uw licht in hun donkere ziel schijnen, zodat de boze geest op de vlucht slaat en ze U mogen dienen. Wil U ze al het verkeerde, dat ze doen, vergeven. En wil U ons allemaal verder deze nacht bewaren, om Jezus' wil, amen".

Zendeling Hunting stond op.

"We moeten nu gaan slapen", zei hij, "het is al laat. Morgen zullen we jullie nog meer vertellen over de Heere en ook over het werk, wat we hier voor de zieke mensen doen. Dan kunnen jullie ook zien, dat Tekko's zusje al heel wat beter is geworden". Er werden wat dekens voor de mannen op de grond uitgespreid. "Waar wil jij slapen, Tekko?" vroeg de zendeling aan de jongen en lachte. Hij zag de hunkering in de donkere jongensogen. "Blijf jij maar bij je vader, hoor".

Doodop gingen de mensen van het kleine zendingshospitaaltje naar bed voor een korte nachtrust. Maar eerst dankten ze God voor Zijn wonderlijke leiding.

Wordt vervolgd



Overige berichten

Opening Academisch Jaar 2023-2024 Hersteld Hervormd Seminarium

Op D.V. vrijdag 1 september zal in Elspeet de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2023-2024.

Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarium. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten. Na de meditatie door ds. J.L. Schreuders zal prof. dr. W. van Vlastuin een lezing houden over 'God en het kwaad'. Vervolgens zullen de nieuwe studenten zich voorstellen.

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Met het oog op de voorstelronde van nieuwe studenten worden dezen van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. Zij worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpn-mail.nl.

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium

Wanneer? D.V. vrijdag 1 september, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met koffie, thee)

Waar? Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhousterweg 45, 8075 BG ELSPEET

Stichting de Vluchtheuvel opent een gesprekslocatie in Ede

Soms lukt het niet meer alleen en is het fijn als iemand tijdelijk met u mee wil denken en lopen.

Binnenkort is er ook in Ede vertrouwde hulpverlening bij diverse psychosociale problemen. We openen per 1 augustus een gesprekslocatie in Ede. Het adres is Pascalstraat 9, 6716 AZ Ede. Mogelijke hulpvragen zijn; spanningen in relaties, burn-out klachten, rouw en verlies, seks en porno-verslaving, zelfvertrouwen enz. U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer 0113-213098 of via www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Er zijn kosten aan onze hulpverlening verbonden wat u persoonlijk draagt of met steun van uw kerkelijke gemeente en soms is er vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk.

Ons motto is: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit.

Timon - Biedt u een warm en welkom thuis?

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar enthousiaste pleegouders die hun hart en huis willen openstellen groeit. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom bin-

nenkort vrijblijvend naar de informatie-avond bij u in de buurt!

Datum: maandag 28 augustus 2023, 19.45 – 22.00 uur

Plaats: Kerkelijk zalencentrum Rehoboth, Driehoek 11

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer informatie via: www.timon.nl/pleegouders.

Maak er (je) werk van!

Om zorgvuldig te kunnen ingaan op het groeiende aantal aanvragen voor pleegzorg, is Timon in diverse regio's ook op zoek naar pleegzorgbegeleiders die onze teams komen versterken. Lees meer over deze en andere vacatures op www.werkenbijtimon.nl.

landelijke ZENDINGSDAG ZHK 2023

Thema: **OPDAT MIJN HUIS VOL WORDE...**

N.A.K. DE BELANGEN VAN DE KONINKLIJKE BRUIJFOT

PASTOR ANDRÉ

d.v. ZATERDAG 2 SEPTEMBER

HOOFDPROGRAMMA
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Mediatie: Met wie wordt God om gevraagd (Fr. K. den Biest)
• Middelbaar intermezzo
• De Surinaamse cultuur en religie (Pastor André)

JONGERENPROGRAMMA 12-16 JAAR
• Kijktheater, presentatie en spel

KINDERPROGRAMMA 4-8 EN 9-12 JAAR
• Bijbel en zendingverhaal, zingen, knutselen, puzzelen en spelletjes en 1 middag van springbusen

LOCATIE: HHG Lunteren, De Havenkamp 1, Lunteren

Meer info: | www.zhbk.nl - | info@zhbk.nl - | 0318 505541

Toogdag GBS in Barneveld

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 14 oktober 2023 haar 57e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw 'De Hoeksteen' van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te Barneveld.

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. R. Bakker uit Alblasserdam en ds. A. van Heteren van Urk te spreken. De pauze duurt van 12.30 uur tot 13.45 uur. Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. C. Hogchem uit Wijk en Aalburg, ds. A. Vlietstra uit Harskamp en ds. J.A. Weststrate uit Gouda te spreken. Ds. Weststrate verzorgt ook de sluiting.

Meeluisteren kunt u via de volgende link: <http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB>. U kunt de link ook aanklikken via de site: www.gginbarneveld.nl

De GBS werkt samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen aan diverse vertaal- en revisieprojecten, zoals vertaling van de Chinese Bijbel, revisie van de Spaanse Bijbel en revisie van het Hebreeuwse Nieuwe Testament.

In de afgelopen jaarperiode hebben wij meer dan 50.000 Bijbels in allerlei talen beschikbaar gesteld voor verspreiding via vertrouwde organisaties en deputaatschappen van kerken. Zij zorgen ervoor dat de Bijbels op de juiste bestemming komen. Ook in Nederland schenkt de GBS Bijbels in grote aantallen, onder andere aan krijgsmachtonderdelen en voor evangelisatiewerk.

Wees sterk en moedig – Bijbelstudieconferentie 18+

Waar zie jij tegenop? Is dat tegen het evangeliseren in je eigen dorp of je studie, je werk, je vrijwilligerswerk of je roeping als

predikant of zending(e)? Je krijgt het gevoel dat je het niet aankunt of niet durft. Het komt op je af en het imponeert je.

Jozua moet dit gevoel ook hebben gekend bij het opvolgen van Mozes. Kan hij wel in de voetstappen van Mozes verdergaan? Is God met hem net zoals Hij dat bij Mozes was? Gaat het volk wel naar hem luisteren? Dan wordt Jozua bemoedigd door Mozes, God en het volk met de woorden: 'Wees sterk en moedig!' Dit hoort hij niet 1 of 2 keer, maar wel 7 keer. Zo kan Jozua leiding geven aan het volk, omdat hij gehoorzaamt aan de leiding van God.

Ook tegen jou wordt gezegd: wees sterk en moedig. De bron van sterk en moedig zijn, zit niet in jezelf. De bron is de HEERE Die met je is, overal waar je heengaat. Hoe krijg je de moed en hoe ben je sterk? Door vervuld te worden met Gods Woord en Gods Geest. Wanneer je biddend de Bijbel leest

en overdenkt, dan wil God dat zegenen. En onder Zijn zegen zal je werk voorspoedig zijn en je zult met inzicht handelen. Dan kun je ontspannen in afhankelijkheid van de Heere je leven leiden. Want alle dingen werken mee ten goede voor degenen die de Heere liefhebben.

D.V. vrijdagavond 6 oktober begint de Bijbelstudieconferentie 18+ in Ter Aar en deze duurt tot maandagochtend 9 oktober. Deze conferentie gaan wij het leiderschap van Jozua overdenken. Dat doen we aan de hand van de volgende vier deelthema's:

1. Leider namens de HEERE (Jozua 1)
2. Leider aan ongehoorde opdrachten van God (Jozua 5, 6)
3. Leider in vertrouwen (Jozua 10)
4. Leider in de zegen van de HEERE (Jozua 24)

Na elke lezing ga je in een klein groepje van ongeveer 8 personen de lezing bespreken. Zo kun je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar bemoedigen en bovenal wijzen naar Jezus Christus. Ook zijn er momenten van ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag, samen zingen, samen een spel doen of een heerlijke wandeling maken in de omgeving. Kortom, het wordt een Bijbelstudieconferentie met veel nieuwe ontmoetingen, gezelligheid, bemoediging en ontspanning. Wil jij erbij zijn? Meld je dan snel aan via onze website! Tot D.V. vrijdagavond 6 oktober in Ter Aar!

Genade alleen – Jongerendag 16+

D.V. zaterdag 4 november 2023 wordt de Jongerendag 16+ georganiseerd in de CHE te Ede. Noteer de datum in je agenda en meld je aan via onze website.

Bijbelstudieconferentie 18+

JOZUA

God volvoert Zijn plan door een gehoorzame leider

Deelthema's:

1. Leider namens de HEERE | Spreker ds. BD Bouman
2. Leider tijdens ongehoorde opdrachten van God | Spreker ds. A van Wijk
3. Leider in vertrouwen | Spreker ds. JD Heikamp
4. Leider onder de zegen van de Heere | Spreker ds. IR van Vuigt

Datum: D.V. 6 - 9 oktober 2023
Locatie: Het Zwaluwnest, Ter Aar

Voor informatie en aanmelden: hjani/agenda

longerendag 16+

Genade alleen

D.V. zaterdag 4 november 2023

Spreker: ds. P den Ouden
 Plaats: CHE Ede
 Tijd: 15.15 uur inloop, 15.45 uur start

Meld je aan via www.hhjanl/agenda




Vanaf 15.15 uur ben je hartelijk welkom! Om 15.45 begint het programma. Dit bestaat uit een appèlwoord door ds. P. den Ouden. Daarna kun je twee workshops volgen. Tussendoor eten we en is er ruimte voor ontmoeting. Om 21.00 uur wordt het programma afgesloten, waarna je gerust nog een tijdje kunt blijven napraten onder het genot van fris en wat lekkers.

Liefde & trouw - Huwelijksconferentie

D.V. zaterdag 25 november 2023 organiseert de HHJO weer een huwelijksconferentie. Speciaal voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog niet zo lang zijn getrouwd. Samen sta je stil bij thema's als communicatie, seksualiteit en man en vrouw in Bijbels licht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar hhjo.nl/huwelijk.

Huwelijksconferentie



Liefde en trouw samen investeren in jullie relatie

D.V. zaterdag 25 november 2023 | Veenendaal
 Sprekers: dr M. Kloassen, Alissa Bakker en Hennie Zwonenburg

aanmelden en info
hhjanl/huwelijk





Nieuwbouw, verbouw en onderhoud

POL
BOUW EN ONDERHOUD

Pol bouw en onderhoud
 Concordialaan 14
 6712 GM Ede
 Tel 06 1366 5469

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)

evangelisatie@hhgede.nl

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)

jv@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 24 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 14 september gestuurd worden naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

AVG

In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te zijn met de verspreiding ervan. De Quo Vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u (tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).



HEILIG AVONDMAAL

Zij aten allen het gezegend brood,
Dronken ontroerd de zwaarbewaasde beker.
Hun ogen weenden en hun hart sloeg weker
En stroomde vol van 's Heeren bitt're dood.

Zij zagen Zijn gestrekte stille nood
En ieder voelde zich ontzet, maar zeker,
Zijn moordenaar, en als een strenge wreker
Zijn blind gezicht met de ogen glazig groot.

En bonzend vielen op de bange borst
De vuisten: Heer, 'k ben schuldig! Ik belijd 't!
Ik reet Uw zijde open met mij felle zonden.

Maar levend in hun midden stond hun Vorst.
En hun verweende schemerende ogen konden
De glans niet dragen van Zijn heerlijkheid.

Willem de Mérode (1887-1939)



Ons tuincentrum is ruim gesorteerd in:

- Kamer en tuinplanten
- Snijbloemen
- Potteria/sfeerartikelen
- Potgrond/meststoffen
- teveel om op te noemen



vandelagemaat
Elk seizoen volop groen

Tuincentrum van de Lagemaat | Schaapsweg 80 | Ede

Bruidshuis 't Koetsje 

Alleen het allermooiste!



Bruidshuis 't Koetsje
Molenstraat 204 - 6712 CX Ede
Tel: 0318 846767
www.bruidshuishetkoetsje.nl
facebook.com/bruidshuis
instagram.com/bruidshuis_tkoetsje



| Goede zorg thuis. Gewoon bij RST 
Zorgverleners



Wijkverpleging



Huishoudelijke Ondersteuning



Kraamzorg

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk al onze vacatures op werkenbijrstzorg.nl of scan de QR-code





Passend Drukwerk in elke kleur

(0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Investeren in uw relaties geeft perspectief

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

www.stichtingschuilplaats.nl



Uw woning verkopen of een nieuwe woning aankopen?

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Stationsweg 71 - 6711 PL Ede - 0318 425002

Boekhandel
F. Hardeman

AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

**Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd's en dvd's, wenskaarten enz.**

Maandereind 10a • 6711 AC Ede • Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl • www.fritshardeman.nl